

# KB

KLANKBORD 02 JAARGANG 57



24 JANUARI 2021 - 27 FEBRUARI 2021  
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE PUTTERSHOEK

## INFORMATIE



### **Predikant**

Ds. A.A. van den Berg  
Kerkplein 2, 3297 AX Putterhoek  
078-6761389 / predikant@hervormdputtershoek.nl

### **Scriba**

mevr. A.E. Meijer-Merlissant  
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek  
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

### **Kerkelijk bureau / ledenadministratie**

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  
www.hervormdputtershoek.nl

### **Koster**

Familie v.d. Kolk  
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  
Johan de Klerk

### **Zaalreservering De Hoeksteen**

Leonie Verrijp  
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

### **Banknummers**

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01  
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

## COLOFON

---

### **Eindredactie**

Arie Naaktgeboren  
T. 078-6761879

---

### **Redactie**

Arie Naaktgeboren  
Kalinka de Geus

---

### **Layout**

Krijn Bor

---

### **Kopij**

t/m 08 februari 2021; 19:00 uur  
klankbord@hervormdputtershoek.nl  
óf Pieter Repelaerstraat 78

---

### **Volgende nummer**

28 februari t/m 27 maart 2021

---

### **Vragen over bezorging**

Jan Plaisier  
Schaduwrijk 71  
078-6762151

---

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.



Kerkdiensten .....	4
Bloemengroet .....	5
In de schijnwerpers .....	6
Van de redactie .....	7
Meditatie .....	7
Uit de kerkenraad/Pastorie .....	8
Vanuit de kerkenraad .....	11
Diaconie/ZWO .....	11
Actueel.....	12
Berichten.....	15
Opbrengst collecten .....	22
Kinderklank .....	24



## KERKDIENTEN



---

### 24 januari 2021      10:00 Heilig Avondmaal      17:00 Heilig Avondmaal

Predikant:	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Tineke	
Oppas:	Mw A. Molendijk en Esther de Haan	
Dienstcollecte:	Bekercollecte Stichting Voedselbank	
Deurcollecte:	Onderhoud kerkplein	

---

### 31 januari 2021      10:00      17:00

Predikant:	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek	Ds. C. Hendriksen Woudrichem
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Nadine	
Oppas:	Ma A. Goud en Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

---

### 07 februari 2021      10:00      17:00

Predikant:	Ds. R.H.M. de Jonge Leiden	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Merel	
Oppas:	Mw. A. v/d Kolk en Noraly Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

**14 februari 2021**

**10:00 uur**

**17:00 uur**

---

Predikant:	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek	Ds. J. van Walsem Alblasserdam
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie D.	
Oppas:	Mw. A. Plaisier en Lianne Brussé	
Dienstcollecte:	Kerk en eredienst	
Deurcollecte:	GZB- project Ds. Vogelaar/Sulawesi	

**21 februari 2021**

**10:00 uur**

**17:00 uur**

---

Predikant:	Ds. W.M. de Bruin Bleiswijk	Ds. P.J. Droogers Werkendam
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Annelies	
Oppas:	Mw. P. Vrijlandt en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Kerk in actie – 40 dagen collecte	

## BLOEMENGROET



29 November	Echtpaar Stoker-Bestebroer
06 december	Mw. T. de Heer-Schram
13 december	Echtpaar Noordhoek-Streefkerk

## IN DE SCHIJNWERPERS



- Naam:** Evert Jan van Eck
- Leeftijd:** 43 jaar
- Status:** Getrouwd met Dijianne en vader van Anna en Jurian.
- Opleiding / beroep:** HTS Zeevaatschool Maritiem Officier. Sinds 2007 werk ik als schade-expert in de scheepvaartsector.
- Hobby's:** Lezen, sudoku's en serie kijken op tv wandelen
- Wat doe je het liefst?** Uiteraard tijd besteden aan mijn hobby's maar vooral ook tijd doorbrengen met mijn gezin.
- Wie is God voor jou?** Schepper, trooster en moreel kompas in het dagelijks en in het bijzonder het werk
- Laatst bekeken film?** 1917. Een indrukwekkende film over de eerste wereldoorlog
- Waar kun jij je aan ergeren:** Mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, maar op een ander proberen af te schuiven.
- Hoe kom je tot rust:** Door te wandelen en/of fietsen.
- Wat betekend de gemeente voor jou:** Begin 2008 ben ik in Puttershoek komen wonen, kort daarop gevolgd door Dijianne. Vanaf het begin hebben wij ons welkom en thuis gevoeld in de gemeente. Het is prettig om het gevoel te hebben dat je ergens deel van uit maakt.
- Favoriete seizoenen:** Het voorjaar. Langere dagen en alles in bloei. Dat compenseert zelfs voor een milde hooikoorts.
- Waar wordt je blij van:** Vooral kleinen dingen in het gezin, zoals de kinderen die aan het einde van de dag nog even tegen je aan kruipen op de bank.

Favoriete vakantie-  
bestemming:

Voor mijn werk heb ik in het verleden veel gereisd naar veel verschillende landen. Met vakantie ga ik eigenlijk het liefst met de auto en vouwwagen op pad en blijven we eigenlijk altijd binnen een dag rijden van huis. In de afgelopen jaren was Oostenrijk denk ik wel de mooiste bestemming.

## VAN DE REDACTIE

Namens de redactie wensen we u allen een gezegend 2021.

We mogen hopen dat er een oplossing komt voor de gezondheids crisis in de wereld. Corona heeft de afgelopen maanden een groot stempel gedrukt op ons sociale leven. Ook hebben we onze Kerkgang, zoals vorig jaar om deze tijd, moeten missen. Hopelijk komt het dit jaar weer terug.

## MEDITATIE



Heeft u ook zo uitgekeken naar het nieuwe jaar vol van mogelijkheden, keuzes en misschien zelfs wat meer samen? Of ziet u er als een berg tegen op? Het mooie van ons geloof is dat wij, bij hoe we de toekomst

ook mogen zien, wij dit niet alleen hoeven te doen en mogen weten dat God een doel heeft met ons bestaan. God laat niet los. Mooi toch, en wat een mooi toekomstperspectief!!

Lastig is het wel, om te zien hoe gemeenteleden of andere mensen soms dingen moeten doormaken waar je dit menselijk gezien maar moeilijk kan plaats. Wat is het doel daarvan van God? Antwoord op deze vraag heb ik niet. Wat ik wel weet, is dat Jezus omzag naar deze mensen. Jezus bad voor hen. Iets moois wat we als gemeente ook doen, voor elkaar en mensen om ons heen. Maar Hij is ook heel praktisch: Hij hielp mensen die dat nodig hadden en nog steeds is hij er voor ons. Als gemeente mogen we dit ook doen: voor je medemens

klaar staan wanneer hij of zij hulp nodig heeft.

Jezus mag ons een voorbeeld zijn, van hoe we met mensen en de aarde om moeten gaan. Niet altijd makkelijk en soms zelfs keihard, maar wel vanuit liefde voor de aarde en mensen. Jezus heeft gezegd: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij u niet bekeerd en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan! (Mattheüs 18: 2 en 3)

*“Toen de oma van mijn vrouw overleed en wij dit aan onze zoon vertelde, was hij verdrietig maar zei na een paar seconde: dus dan is oma nu in de Hemel? Toen wij zeiden: Ja, lachte hij en was het goed en ging hij weer verder met spelen”*

Dat is geloven als een kind voor mij erop vertrouwen dat Jezus zelf aan het roer staat. Jezus heeft het beste met je voor. Wat Hij van ons verwacht, is dat je het beste met iedereen voor hebt, hen helpt en voor hen bidt en Hem vertrouwd.

God heeft de aarde gemaakt met alles wat daarop leeft. En wat een

fantastische aarde heeft Hij gemaakt! Ook heeft Hij een plaats gereserveerd in de hemel, voor mensen die Jezus aannemen als hun verlosser en daar naar leven. Jezus heeft ons laten zien hoe je op aarde kunt leven en hoe je er voor de ander kan zijn. Hij gaf zelfs Zijn leven om er voor ons te zijn. De Heilige Geest mag ons helpen om de mooie schepping te zien, de keuzes te maken die Jezus ook zou kiezen en te worden als de kinderen en te vertrouwen op Zijn belofte. Op die drie-eenheid mogen we (samen) bouwen!

Ik wens u allen een mooi en gezegend 2021 toe!

J.P. van Santen

UIT DE KERKENRAAD/  
PASTORIE



***Indien de HEER het huis niet bouwt...***

Nieuwjaarsmorgen heb ik gemediteerd over Psalm 127 de verzen 1 en 2. Al mediterend en schrijvend thuis gaf de eenvoudige boodschap



mij een bevrijdend gevoel: weerstand bieden aan somberen en activisme (de boel redden op eigen kracht); én hoopvol uitzien naar de zegen doorheen wat wij mogen doen als roeping van God! Bevrijdend omdat de verzoeking er intussen wel is om te somberen in januari en lockdown-omstandigheden tezamen. Dus laten we ons uitstrekken naar Gods zegen door alles heen en onze zegeningen blijven tellen!

### *Gemeente in lockdown*

Op de valreep kon de filmavond met de catechisanten vlak voor de kerstvakantie tot mijn vreugde nog doorgaan, maar de die avond afgekondigde lockdown was een teleurstelling voor velen in kerkenraad en gemeente. Gedachten en gevoelens van rekkelijken en preciezen lopen hierbij ook uiteen, maar het dan gezamenlijk volgen van de landelijke adviezen zonder discussie geeft de kracht aan het gekozen jaarthema 'samen'! Zo hebben we geleerd in lockdown 2 van lockdown 1, al neemt dat de emoties niet weg. Persoonlijk moest ik ook weer behoorlijk schakelen toen ik in de Ger. Kerk van 's Gravendeel

voor het eerst weer voor een camera moest preken op 20 december en in onze eigen kerk voor het eerst weer op NB Kerstavond... Maar laten we de zegen zien dat ook online-diensten voertuig van de Heilige Geest zijn!

### *Afkondigingen overlijden*

De kerkenraad heeft onlangs besloten overlijdens te laten afkondigen door de predikant vóór votum en groet, waarna een passend lied gezongen wordt. Zo krijgen deze afkondigingen net wat meer de gepaste aandacht.

### *Heilig Avondmaal*

Zondag 24 januari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Op het moment van dit schrijven is het nog niet duidelijk, of hierbij ook bezoekers aanwezig kunnen zijn naast de zangers uit en namens de gemeente. Sowieso zullen de meesten van ons het Avondmaal online moeten/mogen vieren. Sommigen voelen zich hierdoor rijk gezegend, anderen voelen vooral het gemis van de bediening en de gemeenschap. Het blijft gemankeerd, maar nodig juist daarom iemand uit om het sámen te vieren en te beleven! De Here God zegene ons allen.

### *Na corona...*

Nog hartelijk dank voor de vele ontvangen nieuwjaarswensen van u allen, zeker ook namens Jojanneke. Eén sprong eruit, kort en krachtig: '2021 de kerken te klein'! Dat weten we nog niet natuurlijk, maar we hoeven aan de andere kant ook niet van het somberste uit te gaan. Soms schrik ik van de somberheid die mensen in de greep heeft. 'De wereld wordt nooit meer hetzelfde... Ik moet het nog zien of 2021 een beter jaar zal worden...' Nu ben ik persoonlijk ook niet de vrolijkste van nature, maar ik ben er wel van overtuigd dat de toekomst op dit moment toch echt 'open' is. Harde uitspraken over alles wat nooit meer terugkomt lijken me iets te veel ingegeven door onze emoties van het moment. Er zullen zeker dingen blijvend veranderd zijn en algemene voorspellingen spreken zeker niet zomaar van 'dertig procent verdwijning van het gemeenschapsleven van voor corona'. Maar de periode van sluiting en halve sluiting van de kerken zou zomaar door de Geest ook een unieke honger naar de fysieke 'samenkomst van de gemeente' hebben kunnen uitwerken? Ja, waar zal de

crisis ons geestelijk gebracht hebben na corona? Dichterbij God, meer verlangend naar de wederkomst van Jezus Christus in heerlijkheid? (Oudjaar) Meer passie voor Zijn gemeente, of juist minder? Dat mogen nu al vruchtbare geestelijke vragen voor ons allen zijn.

### *Pastorie in lockdown...*

De lockdown werd in de pastorie met een grote zucht ontvangen. Het zat eraan te komen maar toch. Lieve en Lidewey: oh nee hè, weer thuisonderwijs...! Pa en ma: oh nee hè, de boel weer omgooien in organisatie...! Arthur: hebben mensen al een prikje gekregen, zodat het zwembad open gaat...? Aan de andere kant juist dán je zegeningen tellen: veel kinderen in de wereld hebben géén onderwijs, mijn vader is er diep doorheen gegaan met corona maar is weer helemaal de oude met zijn 81 jaren, velen zijn veel zwaarder getroffen - en het is allemaal tijdelijk, gaan we vanuit.

Houd vol, het Licht van Jezus schijnt en verlicht in het geloof ons levenspad!

ds. A. A. van den Berg

## VANUIT DE KERKENRAAD



### VROUW OP DE KANSEL

In 2008 werd in onze Gemeente besloten dat de vrouw in het ambt mocht treden.

De vrouw als ouderling of diaken is al heel gewoon geworden en wordt over het algemeen goed ontvangen. Omdat we 12 jaar verder zijn en er in de ons omringende kerkgemeenschappen steeds meer vrouwen als predikant zijn aange-steld, is het tijd om dit onderwerp weer eens te bespreken.

Ook vanuit de recent gehouden en-quête werd deze vraag regelmatig gesteld.

In het eerste kwartaal 2021 gaat de kerkenraad zich, in een extra vergadering, hierover beraden. Daarna zal dit onderwerp, zodra het mogelijk is, aan de Gemeente worden voorgelegd op een Ge-meenteavond.

Jolanda Kornaat

## DIACONIE/ZWO



### NIEUWS VAN DE DIACONIE

Allereerst kijken we terug op een bewogen jaar waarin we elkaar misschien niet of weinig hebben gezien, omdat we ons aan de co-ronamaatregelen moesten houden en we elkaar niet konden tegenko-men in een kerk vol beperkingen. Maar ik hoop dat we het komende jaar terug kunnen naar een nieuw normaal en dat jong en oud weer naar de kerk kunnen gaan om daar samen ons geloof te belijden en te versterken.

### **Bekercollecte 24 januari 2021 is voor de Stichting Voedselbank Hoeksche Waard**

die tot doel heeft wekelijks voed-selpakketten uit te delen aan men-sen die op of onder het bestaansmi-nimum leven. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de stichting samen met be-drijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er sa-men voor dat armoede wordt be-streden, voedseloverschotten ver-dwijnen en het milieu minder wordt

belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

U kunt u gave overmaken via de app of via rekeningnr. NL39 RABO 0373 7100 89 van de Diaconie o.v.v. Stichting Voedselbank.

### *Wees sterk – Houd moed*

Vestig uw hoop op de Heer  
Het geeft je kracht telkens weer  
In zware dagen, moeilijke tijden  
Zal de Heer deze met je bestrijden

Wees sterk, is niet alleen kracht  
Maar vertrouw op 's Heren macht  
Samen met Hem kan je bergen verzetten  
Niemand zal het je dan beletten

De moed die Hij je geeft  
Is het sterkst wat je ooit beleeft  
Als je de hulp van God aanvaardt  
Gaat dit met kracht en liefde gepaard.

*Eddie Vos*

Namens de Diaconie,  
Tineke van Horssen

## ACTUEEL



## STENCILLEN

Dit Klankbord is weer tot stand gekomen door het samenspel van vele mensen. Ten eerste de inzenders van artikelen voor het Klankbord.

De redactie stelt, samen met de lay-out man Krijn Bor, het Klankbord samen, waarna Krijn het stencilen voor zijn verantwoordelijkheid neemt.

Nu kan het voorkomen dat de taak van stencilen in de knel komt door ziekte of vakantie.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die in voorkomende gevallen de taken van Krijn kan overnemen. Alle kneepjes van het stencilen zal door Krijn haarfijn worden uitgelegd.

Wie vindt het leuk/nuttig om dit te doen kan dit aan de redactie of direct aan Krijn doorgeven.

Het is toch voor ons allemaal belangrijk dat het Klankbord 10 x per jaar bij u kan worden bezorgd.

Namens de redactie  
Arie Naaktgeboren

## ZONDAGSCHOOL / KINDERNEVENDIENST

We hebben geen Kinderkerstfeest kunnen vieren het afgelopen jaar. We hadden al geen musical ingestudeerd maar een gezellige knutselmiddag in kerstsfeer bedacht, zodat we jullie allemaal weer eens konden ontmoeten. Maar helaas door de strengere coronamaatregelen mocht ook dat niet doorgaan. Jullie hebben wel allemaal thuis je kersttas ontvangen met een boek en de knutsel die we hadden willen maken.



Ook hebben jullie de prachtige filmpjes van de zandtovenaar ontvangen die we jullie hadden willen laten zien en die bij ons kerstproject hoorden.

Wij wensen u en jullie allen een voorspoedig en gezegend 2021 toe en hopen elkaar snel weer te ontmoeten.

Namens de leiding,  
Tineke van Horssen

## EMMA

Wij hopen dat jullie goede Kerstdagen hebben gehad en dat 2021 voor allen een goed en gezond jaar mag worden.

We blijven hopen en bidden dat de Corona snel onder controle is zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de Hoeksteen.

De bestuursleden van Emma popelen om weer te beginnen, jullie ook?

We houden jullie op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wij groeten jullie ALLEN en wensen GODS zegen. Groetjes Elly Voogt, Maartje Janse, Tiny Spaans, Corrie Wimmer.

## VERJAARDAGSFONDS

Beloofd is beloofd! In mijn vorige stukje heb ik gezegd dat ik een overzicht zou geven van de opbrengsten van het verjaardagsfonds.

Normaal gesproken somde ik dan alle bedragen op die met de bussen opgehaald waren. Maar dat is nu anders. Er kwam op wel drie manieren geld binnen. Contant in de brievenbus aan de pastorie, per bank overgemaakt of soms toch óók gewoon in de collectebus. Half december trokken we gewapend met schoonmaakdoekjes, handgel en mondkapje naar de Hoeksteen om de bussen te legen. Wát een verrassing toen we de vele briefjes zagen die uit de bussen kwamen! U bent ons zeker niet vergeten! Uit de collectebussen kwam € 1075,- en samen met een paar bussen die tussendoor geleegd waren (€23,25) is dat € 1198,25. Overgemaakt per bank was er € 589,-. En in de brievenbus van het kerkelijk bureau zat bij elkaar ook nog

€192,25. Dat is opgeteld €1979,50. Dan hadden we begin van het jaar, vóór corona, ook al een keer de bussen geleegd en dat was € 486,25. En dát weer opgeteld is €2465,75. Gelukkig heb ik een calculator op mijn telefoon.. 😊 Iedereen héél hartelijk bedankt voor zijn gaven. En natuurlijk ook alle medewerkers die op pad geweest zijn om de kaart te bezorgen: Bedankt! Dan is er nog een wijziging bij de medewerkers. Mevrouw A. van Kleef is eind november gestopt met haar wijk. Zes jaar kwam ze bij u langs om u te feliciteren. Dankjewel Adrie voor je inzet! We hoefden niet lang te zoeken naar een vervanger want Mevrouw L. Kamp heeft die wijk erbij genomen. Daar zijn we erg blij mee. Veel plezier en energie toegewenst! Het nieuwe jaar gaan we hoopvol tegemoet. Wij wensen u een goed en gezond 2021. Winny en Annie

## KINDERKOOR EEN VROLIJK GELUID

### GEZOCHT: PIANIST

Vanwege een nieuwe baan moet de pianist van kinderkoor 'een vrolijk geluid' helaas stoppen... Daarom zoeken wij iemand die op donderdagen van 18.45 tot 19.30 ons kinderkoor op de piano wil begeleiden, samen met de gitarist. Je hoeft geen professional te zijn, maar je moet het leuk vinden om met kinderen om te gaan en enige ervaring met pianobegeleiding is een pré.

Voor meer informatie, neem contact op met:

koorputtershoek@gmail.com



## BERICHTEN



### Bedankt!

Wij waren verrast en blij toen wij op donderdag 17 december jl. een mooie en lekkere attentie aangeboden kregen van de Hervormde Gemeente Puttershoek.

Onze Hartelijke dank hiervoor. Ria en Koos den Heijer.

### *Lieve mensen,*

*Blij verrast waren wij dat we op 23 december - de dag dat we 50 jaar getrouwd waren – een prachtig boeket van de Hervormde Gemeente Puttershoek mochten ontvangen.*

*Hartelijk bedankt hiervoor,  
Corry en Henne Lammers*

Graag wil ik iedereen bedanken die de afgelopen maanden met mij meegeleefd hebben, d.m.v. een kaart, telefoontje en gebed. Het was hartverwarmend!

Tevens wens ik U, mede namens Nel, een gezond en gezegend nieuwjaar toe.

Met hartelijke groet,  
Maarten Kimmel

## BAKEN ACHTER DE DIJK

Het boek "Baken achter de Dijk" is verschenen. Het is een prachtig boek geworden waarin beschreven is de voorgeschiedenis en het ontstaan van ons kerkgebouw. Ook wordt ruim de aandacht geschonken aan de toren, het interieur van de kerk en het orgel. Naast een hoofdstuk over alle 42 predikanten die de gemeente hebben gediend is er ook aandacht voor alle pastoraal werkers, ambtsdragers, kosters, organisten en ga zomaar door. Het boek telt 247 pagina's en het formaat is 17,7 x 25,3 cm. Het boek is voorzien van een groot aantal unieke zwart/wit illustraties.

Het boek wordt uitgegeven door Stichting Oud - Puttershoek en is alleen in onze kerk te koop en in het Jaap Hoogvliet museum en kost € 20.00

Van elk verkocht boek ontvangt onze gemeente € 2,50.

In de hal van de kerk ligt een lijst waarop u kunt inschrijven. Ook kunt u per mail een exemplaar bestellen. Het mailadres is: [ba-ken@hervormdputtershoek.nl](mailto:baken@hervormdputtershoek.nl)





## WAT MIST U HET MEEST?

In deze voor kerk en gemeente zware tijd vraag ik me weleens af wat ik nou het meest mis aan de kerkgang. Nou niet in de eerste plaats het Woord, dat komt immers dankzij de techniek bij ons thuis. Maar het niet kunnen samenkomen met andere gemeenteleden, de onderlinge contacten, dat is wel een groot probleem. Ook en vooral mis ik het samen zingen, je stem die opgenomen wordt in de gemeentezang om zo de lofprijzing gaande te houden.

Bij het nakijken van een oude agenda kwam ik onderstaand gedicht tegen wat spreekt over de gevoelswaarde van samen zingen in de kerk. Zo mooi kan ik het niet verwoorden.

Met vriendelijke groet,

J. Kuipers - Versendaal

## ZINGEN IN DE KERK

Wanneer ik zing met allen om mij heen, dan wordt mijn adem van mij afgenomen.  
Alleen zó kan ik weer op adem komen, niet meer van mij alleen, maar algemeen.

Het lied is daar wanneer ik nergens ben, komt naar mij toe als een gezant van verre,  
het neemt me op in het gezang der sterren, het spreekt een taal die ik vanzelf niet ken.

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.  
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren, zal ik tot de gevleugelden gaan behoren, er groeit een halleluja uit een snik.

De toonladder van Jacob daalde neer waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden gaan op en af en waar ik lig beneden staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.

De lofzang is een scala van de vrede.

Willem Barnard



Mijn naam is Laurie. Zoals jullie misschien weten ben ik jarenlang jeugdleider geweest bij de Hervormde Kerk (JOR). Zelf ben ik opgegroeid in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. Dit jaar ben ik met het jeugdwerk gestopt omdat ik ben begonnen aan een studie (lerarenopleiding Nederlands) die de nodige tijd vergt.

Ik heb een podcastserie gemaakt. En daar wil ik jullie over vertellen. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd. Alsof er alleen plek voor het éne - of het andere is

De podcastserie bestaat uit een proloog en een epiloog waarin ik over mijn eigen verhaal vertel - en zes gesprekken met andere vrouwen. De serie wordt woensdag 13 januari gelanceerd. Je kunt hem luisteren

via <https://soundcloud.com/twee-vrouwenopeenkussen>

Ingezonden door Laurie Karina van Dam

## NBV21

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling zal in het najaar van 2021 verschijnen en gaat NBV21 heten, maakt het Nederlands Bijbelgenootschap bekend in een persbericht.

Er is zo'n drie jaar gewerkt aan deze vertaling.

De Nieuwe Bijbelvertaling is met twee miljoen verkochte exemplaren de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 werd de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het 'Belangrijkste Boek'.

### Aan het begin van 2021

Om te beginnen wil ik hierbij, namens het college van kerkrentmeesters, alle lezers een heel Goed, Gelukkig, maar bovenal Gezond 2021 toewensen. In dat verband las ik onderstaand stukje dat ik graag aan u wil doorgeven.

Alweer een jaar voorbij, een bijzonder jaar  
Wat kon er nog gedaan worden?  
In ieder geval heel weinig op de vertrouwde manier.  
Heeft het spinrag zich bij ons kunnen nestelen?

Alweer een jaar voorbij  
Wat was er veel onvoorzien!  
Zoeken naar bescherming en creativiteit.  
Opeens was de maatschappij anders ingericht!

Een virus, o zo klein  
Niet met het blote oog te zien.  
Verspreidde zich wereldwijd  
De mensen raakten het vertrouwen kwijt.

Is alweer het jaar voorbij?  
Na regen komt zonneschijn!  
Hoelang de donkerte nog gaat duren?  
We weten het niet, maar Het Licht wint toch altijd!

Vrij naar Lennart Aangeenbrug

## **Kerkebalans**

Nu, bij het maken van de kopij voor dit Klankbord het jaar 2020 al beëindigd is, kan op allerlei gebied de stand opgemaakt worden. Voor de Aktie Kerkebalans 2020 komt het erop neer dat we sinds het vorige Klankbord nog ca. € 4.000 zijn ingelopen waardoor het jaar 2020 eindigde met een bedrag van € 1.741 minder ontvangen dan een jaar geleden was begroot. Heel jammer!

Voor de Aktie Kerkebalans 2021 zijn verschillende voorbereidingen al getroffen. De folders gedrukt.

De looplijsten zijn gemaakt en verspreid. Ik roep alle lidmaten, die een enveloppe zullen ontvangen, op om er eens even voor te gaan zitten, en ons zoveel als mogelijk is, te helpen om het, naar verwachting financieel toch slechtere jaar, als gevolg van het corona-virus en daardoor minder kerkbezoek, te compenseren met een hogere Jaarlijkse Bijdrage. Op deze wijze blijft het voor ons mogelijk om alle gebouwen goed te blijven onderhouden.

## **Uitbreiding kerkradio mét beelden**

In het vorige Klankbord meldden we al dat de kerkradio was uitgebreid met beelden. Het resultaat is wat wisselend tot nu toe. Mede doordat het aantal kijkers/luisteraars is het internet- gebruik enorm toegenomen waardoor er hier-en-daar nogal wat technische problemen ontstonden. De diaconie is hiermee aan de slag.

## **Nieuwe printer**

Een paar dagen voor Kerstmis 2020 is op het Kerkelijk Bureau een nieuwe printer geïnstalleerd waarop vanaf het volgende nummer in 2021 ook de opvolgers van het nu onder uw ogen zijnde Klankbord zullen worden geproduceerd.

Daarom ook hartelijk dank aan de gulle geveger(s) die dit met een schenking van € 5.000 financieel mogelijk maakte(n). Door deze schenking is voor de komende jaren een aanzienlijk deel van deze kosten gedekt. Mocht een van de lezers belangstelling hebben voor de nu afgedankte oude apparatuur neem dan gerust even contact op met één van de kerkrentmeesters.

## **Mutaties binnen ons college**

Het is de bedoeling dat op zondag 17 januari Evert Jan van Eck zal worden bevestigd en dat Peter in 't Veld na vele jaren en nog twee verlengingen afscheid zal nemen.

Evert Jan: Welkom in ons college. Peter: Namens allen heel veel dank voor al het werk dat je de afgelopen jaren hebt gedaan en ook voor de prettige samenwerking in al die jaren.

## **Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:**

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoek
- e-mail: [kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl)

telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

[ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl](mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl)

## **Collectebonnen**

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden. Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

[cor-adrie@groenwaard.nl](mailto:cor-adrie@groenwaard.nl)

## OPBRENGST COLLECTEN



### Collecten via coll/bank/app of bus

29-11-2020	Week 49	€	344,50
06-12-2020	Week 50	€	356,75
13-12-2020	Week51	€	513,00
20-12-2020	Week 52	€	419,00

### Giften via coll/bank/bus van 30 nov t/m 28 dec. 2020

Kerk	€	2.014,00
Oudejaarscollecte	€	115,00
KIA	€	8,00
Diaconie	€	152,50
Zondagschool 2020	€	35,75
Zendingsbussen	€	50,50
Jeugdwerkbussen	€	57,00
Evangelisatie	€	22,50

	Verjaardagsfonds	€ 1.095,00
	Kerkradio	€ 15,00
	Busje dorp	€ 56,85
	H.A. Hospice	€ 20,00
<b>Kerkebalans</b>		
	Toezegging 2020	€ 86.963,57
	Reeds ontvangen	€ 85.222,57

### GEDICHT

Heer, maak mij tot instrument van Uw vrede,  
 dat ik liefde zaai, waar haat groeit,  
vergeving waar belediging is,  
geloof waar twijfel heerst,  
licht, waar duisternis is,  
vreugde waar droefheid is.  
 Goddelijke Meester,  
 geef dat ik er mij op toeleg  
troost te schenken.  
 eerder dan getroost te worden.  
Begrip te tonen,  
 eerder dan begrepen te worden.  
Te beminnen,  
 eerder dan bemind te worden.  
 Want door te geven, ontvangen wij.  
 Door te vergeven, wordt ons vergeven,  
 Door af te sterven, groeien wij  
 het eeuwig leven tegemoet !  
 Franciscus van Assisi.

Ingezonden door  
 Mw Riet Dijkman-Jabaay

# KINDERKLANK



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Deze puzzel komt uit het boek van de basiscatechese. Er moeten 23 namen van profeten inde puzzel komen te staan. In de hokjes onderaan komen de 26 letters van het alfabet. Drieletters zijn alvast ingevuld: de z staat in hokje 9, de a in hokje 15 en de g in hokje 17. Als je de letters z, a en g invult in de puzzel in de hokjes 9, 15 en 17 kun je misschien al wat namen van profeten ontdekken en kun je de code verder kraken. (De p, q, v, w, x en ij worden niet gebruikt. Die mag je invullen in de hokjes 3, 5, 19, 23, 24 en 26).

Tip van de basiscatechese-kids: gebruik de bijbel als hulpmiddel!