

KB

KLANKBORD 1 JAARGANG 57



20 DECEMBER 2020 – 23 JANUARI 2021
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE PUTTERSHOEK

INFORMATIE



Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Putterhoek
078-6761389 / predikant@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Merlissant
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
T. 078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 4 januari 2021; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

24 januari t/m 27 februari 2021

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.
Druk- en zetfouten voorbehouden.



Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
In de schijnwerpers	7
Meditatie	8
Uit de Kerkenraad/ pastorie	9
Pasto(p)raat	11
Diaconie/ZWO	12
Kerkrentmeesters	13
Collectebonnen	15
Zondagschool/	16
Juni jor	17
Jor young	17
Emma	18
de hoeksteen	18
skg kerk app actief	19
Berichten	20
Opbrengst collecten	25
Kinderklank	28



**20 december 2020****4^e adventzondag****10:00****17:00**

Predikant:	Ds. E. Agterhuis Heinenoord	Ds. R. ten Napel 's Gravendeel
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Elleke	
Oppas:	Mw. P Vrijlandt, Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

24 december 2020**20:30 Kerstnachtdienst**

Predikant:	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:	Evangelisatie

**25 december 2020****10:00 1^e Kerstdag**

Predikant:	Ds. A.A. v/d Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie D.
Oppas:	Mw. I. Groeneweg, Noraly Smit
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst
Deurcollecte:	Kinderen in de knel (K.I.A.)

27 december

10:00

17:00

Predikant:

Drs. J.W. Aanen
Dordrecht

Ds. H.M. Vastenhout
Eethen

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd:

Nadine

Oppas:

Mw. D. van Eck, Lianne
Brussé

Dienstcollecte:

Diaconie

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

31 december 2020

19:00 Oudejaarsavond

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg
Puttershoek

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Oudejaarscollecte

1 januari 2021

10:00 uur Nieuwjaarsdag

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg
Puttershoek

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte:

Kerk en eredienst

Deurcollecte:

Pastoraat eigen gemeente

3 januari 2021

10:00 uur

17:00 uur

Predikant:

Ds. G.J. van Beek
Nieuw-Lekkerland

Ds. W van Herwijnen
Zwijndrecht

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Leonie D.

Oppas:

Mw. A. Groeneweg, Joost
de Haan

Dienstcollecte:

Kerk en eredienst

Deurcollecte:

Onderhoud groenvoorziening

10 januari 2021

10:00

17:00

Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. C. Haasnoot Lisse
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschoo/Knd:	Annelies	
Oppas	Mw. J. Renkema, Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Diaconie	

17 januari 2021

10:00

17:00

Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Drs. P.M. van Dam Houten
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd	Elleke	
Oppas:	Mw. J. v.d. Berg, Jarco Brussé	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Oecumene	

BLOEMENGROET



1 november	Fam Verschoor
8 november	Dhr. M. van der Heiden
15 november	Mw. N. Huisman-van Dongen
22 november	Fam. Overleden gemeenteleden

IN DE SCHIJNWERPERS



Naam: Leonie Dekkers - Kamp
Leeftijd: 34 jaar
Status: Getrouwd met Corstiaan, moeder van Jolijn, Meike en Lauren



Opleiding / beroep: Ik ben beleidsadviseur informele zorg bij de gemeente Dorrecht. Ik houd me bezig met vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en het ondersteunen van organisaties die met de inzet van vrijwilligers, kwetsbare mensen helpen.

Hobby's: Tuinontwerpen (ik heb een 0 uren contract bij Corstiaan ;-), hardlopen,

Wat doe je het liefst? Genieten van ons gezin, lekker naar het bos of het strand of met z'n allen knutselen aan de keukentafel.

Wie is God voor jou? Mijn Schepper en Vader. Het is fijn om te weten dat je voor God genoeg bent, hoeveel je ook aan jezelf twijfelt.

Laatst bekeken film? Ik kijk weinig films of tv. Laatste film was The Internship.

Waar kun jij je aan ergeren? Als iets te lang duurt, de rij voor de kassa, het wachten op de bus, een vergadering die langdradig is... Ik ben nogal ongeduldig ;-)

Hoe kom je tot rust? Door een fijne boswandeling of door hard te lopen of op de racefiets een rondje te maken. Even mijn hoofd leeg maken

Wat betekent de gemeente voor je? Ik leer heel veel van de mensen in de gemeente door over het geloof te praten en te delen in lief en leed. Het voelt geborgen om te weten dat er mensen om je heen staan.

Favoriete seizoen? Eigenlijk alle seizoenen behalve de winter, dan is het zo lang donker.

Waar wordt je blij van? Van contact en samen zijn met andere mensen, even een praatje maken.

Favoriete vakantiebestemming:

Een zonnetje en weinig toeristen. We doen veel verschillende dingen. Vorig jaar gingen we naar Portugal, de zuidwestelijke kust is prachtig ruig en ongerept. Daarna gingen we een paar dagen naar Lissabon, dat vond ik met de kinderen ook een hele leuke ervaring. Dit jaar gingen we kamperen met een Landrover met twee tenten op het dak in Franse Alpen. Helemaal back to basic, en daarna een weekje in een luxehuis op een wijnboerderij met een zwembad voor de deur. Ik zou ook graag nog een keer naar Zweden of Noorwegen gaan.

MEDITATIE



De leer, de sfeer... de Heer!

Denkend aan corona-Kerst 2020 moest ik denken aan twee gezegdes in christelijk Nederland...

De EO wordt wel eens de grootste gemeente van Nederland genoemd, met name rond het programma Nederland Zingt en de bijbehorende massale zangdagen. (Zucht, waar is die tijd momenteel gebleven?!) Gemeenteleden die onze eigen diensten niet beluisteren, zeggen vaak wél bij deze gemeente te horen en zo ook gevoed te worden. Ook bij mensen die helemaal geen lid van een gemeente zijn kan een religieuze snaar geraakt worden. Ja, hiermee is de EO groot geworden. In omvang maar ook in oecumenisch opzicht! De verschillende kerken zelf komen vaak maar moeizaam tot samenwerking en eenwording, maar de

EO wist en weet mensen uit alle kerken en zelfs daarbuiten te verbinden door populaire geestelijke liederen! Deze prestatie wordt wel 'de oecumene van het hart' genoemd. Met als uitgangspunt 'niet de leer maar de Heer!' Niet de precieze puntjes op de i van de juiste leer, maar eenheid op basis van een hartelijk geloof in de Here Jezus door alle kerkmuren heen! De kerken hebben hiervan geleerd door te gaan spreken van 'spirituele oecumene'. Al liggen er nog hobbels op de weg om formeel één te worden, om gezamenlijk het Avondmaal te vieren, samen bidden kan altijd en is misschien wel het belangrijkste?!

Echter, wanneer de geloofsleer en de puntjes op de i teveel gerelativeerd gaan worden (de kern moet helder blijven!), wordt de andere kant op ook wel gezegd 'niet de sfeer maar de Heer!' We kunnen immers niet geloven op basis van een gezamenlijk goed gevoel

rond bepaalde geloofsuitingen. Het moet wel helder blijven in Wie we geloven: God Vader, Zoon en Heilige Geest! De Heiland die het kruis gedragen en werkelijk de dood overwonnen heeft!

Van beide volksgezegdes in de christelijke wereld kunnen we leren. Van het één om niet te dogmatisch te worden ten koste van het gelovige hart en de eenheid; van het ander om niet teveel af te gaan op het fijne gevoel ten koste van de kern van het geloof (en de wereld om ons heen). De uitdaging voor corona-Kerst 2020 nu ligt duidelijker dan ooit in 'niet de sfeer maar de Heer!' Gaat ons dit lukken, gaan we deze uitdaging van harte aan? Zien we er een ongedachte kans in om geestelijk te groeien?

Gezegend Kerstfeest rond de kribbe van de Heer!

Ds. A.A. van den Berg

**UIT DE KERKENRAAD/
PASTORIE**



#daaromzijnwekerk

De nadruk van deze campagne van HGJB, IZB en GZB op het Evangelie van de vreugde door alle tijden heen - maar juist nú... Heeft mij persoonlijk bijzonder aangesproken! Bijzonder hoe open

deuren enorme eyeopeners kunnen zijn. Bij nader inzien zeg je: ja natuurlijk moeten we daar nú op focussen. Een bewijs hoezeer wij mensen, wij gelovigen, voortdurend het gevaar lopen verkokerd te raken in actuele en persoonlijke zorgen en intussen de Bron van ons leven vergeten. Zo was het 15 november rond Efeze 1 en op 29 november eerste Advent rond Maria's Loflied goed opladen vanuit het Woord met de focus op genoemde 'blijdschap in God'. Laten we dit vasthouden en dankbaar blijven zingen met Maria! Ook na oud & nieuw een nieuw kalenderjaar in.

Kerstavond

Het thema voor de Kerstavonddienst is geworden 'De stip en de ster'. U mag alvast raden waar dit heen gaat?! We waren wel even verlegen met deze dienst die traditioneel een dienst is met veel onderlinge ontmoeting. Veel mensen in de kerk graag en graag veel nablijvers rondom vuurkorf en glühwein op Het Kerkplein... Dat gaat niet dit jaar maar hoe dan wel? We hebben ons vertrouwen gesteld op het bereik en de uitnodiging van de (hopelijk goed werkende) beelduitzending, een declamatie, de inhoud vooral en de muzikale medewerking van onze organist Nico

van Oudheusden, pianist Hans de Bruin en zangeressen Esther de Haan & Eline de Bruin!

Kerst

De Kerstdienst zal ook sober in coronafORMAT gehouden moeten worden. Maar de blijdschap van het feest mag des te meer geuit worden. Zo zullen hoogstwaarschijnlijk Albert en Stijn Rollof een bijdrage leveren aan deze dienst op hun trompet. Op het moment van schrijven heeft dit echter nog een corona-slag om de arm. Bij beide kerstdiensten is zo de meditatie voorin dit nummer een geestelijke uitdaging én belofte. Mogen wij God en Jezus als onze Heer aanbidden – júst Kerst 2020!

Oud en Nieuw

Op Nieuwjaarsdag hoop ik te mediteren over opnieuw nog eens een Psalm. We gaan het tweede coronakalenderjaar in met Psalm 127. Voor Oudejaarsavond ben ik nog in bezinning op een Schriftlezing.

Afscheid en bevestiging

Zondag 17 januari zullen we D.V.-afscheid nemen van ouderling-

kerkrentmeester Peter in 't Veld na vele jaren trouwe dienst, zelfs met tweemaal een half jaar verlenging in 2020! Als nieuwe rentmeester zal bevestigd worden Evert-Jan van Eck, die zijn benoeming alweer enkele maanden geleden aanvaard heeft. We wensen hen nu al een gezegende dienst toe in afscheid nemen en gezegend worden in de bereidheid te bouwen aan Gods gemeente!

Stop open kerk donderdagmorgen

Wegens gebrek aan belangstelling stopt de open kerk op donderdagmorgen na de Kerst. Gemiddeld kwam er één persoon per drie weken vanaf september. De open kerk van de laatste zaterdagmorgen van de maand 10.30 uur-12.00 uur gaat nog wel (even) door.

Gebed om het koninkrijk allereerst

Tenslotte een treffend citaat van dr. Bram van de Beek over het gebed dat me raakte: 'Bidden, dat is in de allereerste plaats het Onzevader. Uw wil geschiede, dus. Het is niet: ik vraag het, dus dan gebeurt het. Dan zou het mijn bidden of mijn geloof zijn in plaats van de betrouwbaarheid van Jezus. Het gaat er in het gebed om eerst het koningschap van God te zoeken. Hij is

koning, en soms geeft Hij daar een teken van. Ik heb als predikant gezinzen meegemaakt van mensen die al waren opgegeven. Maar dat was niet omdat ik een gebedsgenezer ben, verre van dat. Het zijn de extra cadeaus. Natuurlijk, het zorgt voor intense dankbaarheid, maar het gaat om dat koninkrijk van God. De rest komt wel. Wanneer je om dat koninkrijk bidt, geeft God genoeg tekenen om het hier vol te houden en genoeg kruis om niet te denken dat God een soort webshop is waarvoor we een onuitputtelijk krediet hebben.' Uit een interview in het ND bij zijn laatstverschenen boek 'God lééft. Over moeilijke teksten in de Bijbel'.

Hartelijke groet van Het Kerkplein,
ds. Ard van den Berg

PASTO(P)RAAT



Graag wil ik u informeren over de stand van zaken m.b.t. de enquête waaraan u mogelijk heeft deelgenomen.

We zijn aangenaam verrast dat 105 gemeenteleden hebben gereageerd. Doordat er zoveel ingevulde enquêtes zijn binnengekomen met waardevolle

en opbouwende opmerkingen, zien wij uw grote betrokkenheid bij onze gemeente.

Met enthousiasme zijn wij bezig de resultaten van de enquête te verwerken door deze te analyseren, te bespreken binnen de kerkenraad en commissies en om vervolgens aan de te trekken conclusies uitvoering te geven tot verbetering / veranderingen.

Hierdoor kan het even duren voordat er direct, over de hele linie, resultaten te zien zullen zijn.

Gelukkig zijn er ook in lijn met de uitkomsten uit de enquête al een aantal zaken gerealiseerd zoals:

-Het thuis , met professioneel beeld en geluid , kunnen volgen van de kerkdiensten;

-Een voorzanggroep die de liederen in de kerkdienst zingt, nu we door Corona in veel zaken worden beperkt;

-Het ontwikkelen van een giften app om makkelijk van huis uit te kunnen bijdragen aan de collecten die nodig zijn om het werk van de kerk te kunnen voortzetten.

Mooie initiatieven die mede dankzij jullie input tot stand zijn gekomen.

Een aantal van u heeft op de enquête aangegeven mee te willen denken, danwel te willen helpen met taken

binnen onze gemeente. Zij zijn inmiddels per mail benaderd.

Mocht u ook willen meehelpen binnen onze gemeente, dan zou dat heel fijn zijn.

SAMEN vormen wij de gemeente, dus moeten wij ook SAMEN de schouders eronder zetten en helpen onze gemeente tot een vruchtbare gemeente van Christus te laten zijn.

Namens de enquêtecommissie,
Jolande Kornaat

Opgeven kan via email:
ouderlingwijk2@ hervormdputters-
hoek.nl

DIACONIE/ZWO



Houd moed!

Houd Moed is het thema voor de komende Kerst-campagne van ZOA.

Aan het einde van een bewogen jaar willen we elkaar met deze boodschap bemoedigen:

De mensen in Nederland, de kwetsbare mensen in crisisgebieden, de medewerkers van ZOA in het veld, maar ook wij, als gemeenteleden van Hervormd Puttershoek mogen elkaar Moed inspreken.

Samen kerk zijn in coronatijd is immers een uitdaging. Dan is het juist fijn om elkaar een hart onder de riem te steken en een bemoediging te sturen.

Namens de diaconie vindt u in dit Klankbord een kaart met daarop de tekst: Houd Moed

Want er is Moed voor nodig om vol te houden in deze tijd van weinig ontmoetingen en activiteiten binnen de Gemeente.

U mag de kaart als bemoediging voor uzelf houden of doorsturen aan uw familie, vrienden of burens etc.

Wat zou het mooi zijn als we door dit kaartje elkaar Moed inspreken.

“Allen die uw hoop vestig op de Heer, wees sterk en houd moed”

Psalm 31:25

Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, Gezegende Kerstdagen en een Hoopvol 2021

Laten we juist in deze tijd omzien naar elkaar!

Namens de diaconie,
Jeanette Kwakernaat



Vrijwilligersmiddag

De vrijwilligers die ons college op verschillende manieren bijstaan zijn het al meerdere jaren gewend dat zij één keer per jaar verwend worden door de kerkrentmeesters als dank voor het vele werk dat zij voor ons verrichten en waardoor zij ons veel werk uit handen nemen, want wij alleen kunnen het niet allemaal maar hebben jullie nodig. Eigenlijk ook een soort van verwennerij, maar nu voor ons.

Vanaf begin maart dit jaar is Corona het meest gebruikte woord, niet alleen in ons land, maar over de hele wereld, bekender nog dan de officiële benaming Covid-19. In elk nieuwsbericht klinkt het eerste woord (Corona) minstens één keer, maar vaak nog wel meerdere keren.

Meer uitleg is hier verder overbodig, want door de Corona-pandemie is dit jaar ook bij ons alles anders: Kerkdiensten worden anders ingevuld, vergaderingen zijn er nog wel, maar worden digitaal gehouden, clubavonden worden afgelast, de Kerstmiddag is vervallen, en noem zo maar op. Ook de intussen

traditionele vrijwilligersmiddag moet helaas als gevolg van Corona wijken. Jammer voor de (toch wel) behoorlijk vaste groep gemeenteleden die we elk jaar ontmoetten en die zich elk jaar door ons lieten verwennen.

Hoewel het gemeente-zijn door omstandigheden dus erg beperkt was zijn er dit jaar toch vrijwilligers geweest die ook hun steentje hebben bijgedragen met allerlei activiteiten en die we daarom op deze (eigenlijk wat kille manier) toch willen bedanken. Het is en blijft een cliché, maar volgende keer beter zullen we maar hopen en bidden. In ieder geval fijne kerstdagen en een goed begin van 2021 gewenst,

Collecte-opbrengsten en giften

Van de dames op het Kerkelijk Bureau vingen we de afgelopen maanden berichten op over de lagere Inkomsten uit de kerkelijke collecten. In het vorige Klankbord meldden wij al, dat, na aanvankelijk extra overboekingen die extra bedragen ook teruglopen, met als gevolg flink oplopende tekorten, Mede door vragen op de kerkenraadsvergadering is gemeend om tussentijds de cijfers op een rijtje te zetten.

Stand per november:

Begroot 2020

Collecten en gif- Bussen uitgang
ten:

€ 41.250 € 600

Totaal: € 41.850

Werkelijk ontvan-
gen

€ 28.800

Tekort € 13.050

Zoals te lezen bedraagt het TEKORT uit de reguliere inkomsten over de elf maanden van januari t/m november een bedrag van € 13.050. Gelukkig hebben we de laatste maanden ook 2 x een gift ontvangen van € 5.000 waarvan 1 x bestemd voor de vervanging van de machines in het Kerkelijk Bureau en 1 x bestemd voor de beeldopnamen tijdens de diensten, dus gezien die genoemde bestemmingen hebben we die in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

Hopelijk kunt en wilt u hier rekening mee houden met uw gaven, omdat het er helaas naar uitziet dat de kerkdiensten inclusief de naderende diensten rondom Kerst de komende tijd weer op een lager pitje moeten komen staan. Verder willen wij nog een vraag stellen namens de dames van ons Kerkelijk Bureau: Wilt u graag bij uw giften goed vermelden voor welk

doel uw gift bestemd is dat maakt het voor hen gemakkelijker om op de juiste manier te verwerken.

Uitbreiding kerkradio mét beelden

In het vorige Klankbord meldden we al de genomen stappen om behalve geluid ook beelden uit te zenden van de diensten. Dankzij de ontvangen gift konden wij dat realiseren. In deze editie kunnen we berichten dat de eerste uitzendingen al zijn geweest, met veel positieve reacties.

Uitbreiding digitaal collecteren.

Ook hierin zijn de eerste stappen al genomen. Afgelopen zondag 29 november kon voor de eerste keer de collecte digitaal plaatsvinden. Het resultaat is nog niet bekend, dus mét u zijn ook wij benieuwd.

Aktie Kerkbalans

- Resultaten 2020

Op het moment, bij de voorbereidingen van het Klankbord, dat in van december 2020 zal worden bezorgd, is de tussenstand van de actie Kerkbalans 2020 als volgt:

Toezeggingen, na correcties verhuizingen enz. € 86.924

Ontvangen in 2020 € 81.160

Nog te ontvangen uit toezeggingen:

€ 5.764

We zijn er bijna !!!!! Als we ervan uitgaan dat het jaar 2020 bijna is geëindigd mogen we zeggen dat uw betalingen aardig op schema lopen, zodat we ervan mogen uitgaan dat ook het door u toegezegde restantbedrag voor 2020 op dat einde van het jaar volledig is ontvangen. Onze dank dat dit door u zo wordt bijgehouden.

Begroting 2021

Elders in dit Klankbord vindt u onder een apart hoofd de Begroting van onze kerk voor 2021 met de toelichting op enkele cijfers, zoals deze zijn goedgekeurd op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering.

Met vriendelijke groeten,
Cor Groenendijk



COLLECTEBONNEN



Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RAB00373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau. De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde per bon	kosten per vel
oranje	€ 0,50	€ 10,00
blauw	€ 0,75	€ 15,00
rood	€ 1,25	€ 25,00
geel	€ 1,50	€ 30,00

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het kerkelijk

bureau, ook in combinatie met de schenkings-overeenkomst plaatsvinden. Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op.

Meer informatie over de schenkings-overeenkomst kunt u krijgen bij:

Cor Groenendijk
078-6761845 /
cor-adrie@groenwaard.nl

ZONDAGSCHOOL/ KINDERNEVDIENST



Hoi Jongens en meisjes

Wanneer jullie dit lezen zijn we al aardig op weg naar kerst. Vind jij al die lichtjes in deze donkere tijd ook zo mooi?

Stel dat er helemaal geen verlichting buiten zou zijn en jij in het donker (ook zonder licht op je fiets) naar je vriend of vriendin zou moeten fietsen, zou dat lukken denk je? Het lijkt mij erg moeilijk en ik denk dat we het er wel over eens zijn dat dit niet erg verstandig zou zijn. Licht op je pad is noodzaak!

Jezus zegt: "Ik ben het licht". Jezus is het licht dat we nodig hebben in ons leven, Hij wil met je meegaan op jouw levenspad. Met Jezus vinden we op een veilige manier de juiste weg!

In deze weken voor kerst kijken we uit naar het licht: de geboorte van Jezus en daarom is het thema van het kerstproject waar we mee bezig zijn "Dichtbij het Licht". Jullie hebben al een paar verhalen kunnen horen of lezen waarin wordt verwezen naar het Licht dat komt.

Kerst ziet er met alle coronamaatregelen wat anders dan anders uit dit jaar. Zo vieren we kerst bij de Zondagschool/ Kindernevendienst niet met een musical in de kerk op eerste kerstdag maar met alle kinderen op 24 december van 14.00 uur - 16.00 uur in de schakel. Leuk om alle kinderen weer eens bij elkaar te ontmoeten!

Namens alle leiding,
Elleke Smit



JUNI JOR



Hoi, een bericht van de JuniJor,

Sinds jaren zijn we een knutselclub geweest en nu zijn we aan het koken en bakken. En het is een succes! Er zijn ongeveer 18 kinderen die echt wel wat lekkers in elkaar kunnen knutselen, oja toch een beetje knutselen dan, want dat vinden we tenslotte ook heel leuk. Nog leuker is dat er een heleboel jongens komen, waar we verleden jaren vooral meisjes op de club hadden, is eigenlijk nu de groep jongens groter, wat een heerlijke mix aan gesprekken oplevert. We hebben al ontzettende lekkere pizza's gemaakt en heerlijke kleine hapjes voor de sint en kerst-avonden. Om dat allemaal goed te begeleiden en niet de bloem in je haren te krijgen en de saus op de vloer, hebben we de groep gesplitst en draaien we twee weken achter elkaar hetzelfde recept in elkaar. Zo kan iedereen met een gevulde buik naar huis of met een trommeltje lekkers.

Mocht u willen helpen op deze heerlijke middagen, dan horen we dat graag.

In januari gaan we weer verder, de data zijn voor de ene groep 15 januari

en de andere groep komt dan op 22 januari.

Wij wensen iedereen heerlijke avonden en vraag gerust je kind mee de keuken in, want ze hebben vast lekkere ideeën.

De lekkere groeten van de leiding

JOR YOUNG



Hallo allemaal,

Hier een bericht van de JorYoung!

Wat hebben wij goed nieuws te vermelden. We hebben nu alweer 4 fantastische avonden gehad. Er zijn zoveel enthousiaste kinderen die zin hebben in een gezellige clubavond. En wat blijkt! Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat we doen, dat checken ze niet eens van tevoren. Ze komen gewoon! Dat vinden we heel bijzonder en ontzettend fijn.

We hebben de groep kinderen moeten splitsen in twee groepen van ongeveer 15 kinderen. Dan doen we twee weken achter elkaar hetzelfde programma en als we er met de leiding niet uitkomen, dan doen we een beroep op de ouders om mee te helpen.

De thema's van de eerste twee avonden was; Wie ben jij? Met spellen

kwamen we daarachter, welke kleur je mooi vindt of je broertjes of zusjes hebt, welk vak op school stom is en of je een beetje kon opletten. De derde en vierde avond was met thema; Jij bent aan de beurt! Spellen waarbij je heel graag wilt dat de ander aan de beurt is omdat jij anders af bent. Bijv. Toren van Pisa en Tik Tak Boom. Wat een gezelligheid met zijn allen.

De avonden in december hebben het thema; Een heerlijke avond.

De avonden in januari hebben als thema; Een goed begin . . .en Wat een keuze. De data weten we nog niet precies, maar dat komt op tijd in de app en op de site te staan.

Wij hebben er weer zin in.

Geniet met volle teugen van de mooie tijd samen in december!!!

Gezellige groeten van de leiding.

EMMA



Hallo Allemaal,

Jullie zullen wel begrijpen dat er weinig te melden valt wat betreft de activiteiten van EMMA.

Het Corona virus is nog steeds niet de wereld uit.

Daarom kunnen we ook nog steeds niet bij elkaar komen.

WANNEER?..... Niemand die daar een antwoord op kan geven.

Het bestuur van EMMA wil hiermee iedereen GEZEGENDE KERSTDAGEN wensen en een GEZOND EN VOORSPOEDIG 2021.

Laten we bidden en hopen dat dat we in 2021 elkaar weer snel mogen ontmoeten op de EMMA avonden.

Groetjes van ELLY, MAARTJE, TINY EN CORRIE.

DE HOEKSTEEN



Beste gebruikers van de Hoeksteen,

Even een kleine mededeling van mijn kant.

Per 4 januari ga ik starten met een nieuwe baan (werken/leren) en stop ik met mijn werk thuis als gastouder. Dit betekent dat ik vanaf die tijd telefonisch slechter bereikbaar ben.

Mailen is dan makkelijker en deze beantwoord ik meestal dezelfde dag nog.

Met vriendelijke groet,
Leonie Verrijp

SKG KERK APP AKTIEF



In deze tijd waarin het kerkbezoek slechts zeer beperkt mogelijk is, lopen de giften in de collectes flink terug. Dit komt onder andere omdat het moeilijker is om een bijdrage te leveren aan de collecte als je niet in de kerk bent. Het is echter een essentieel onderdeel van de kerkdienst. Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten.

U kunt de gebruiksaanwijzing terugvinden op de website: <https://bit.ly/37yQ2i0>

Groet,
Victor de Haan

Geslaagd koffiemoment op 1^e advent!

In verschillende huizen van gemeenteleden verliep de zondagochtend van eerste Advent anders dan anders: er was een ontmoeting geregeld tijdens of na de kerkdienst met 1 of 2 andere gemeenteleden bij een van hen thuis. Sommigen kenden elkaar alleen van gezicht!

Maar bij een goed kopje koffie of thee is er volop gepraat en zo is er, binnen de regels voor Corona, toch een hartverwarmend contact geweest. We missen nogal wat in deze tijd van afstand houden namelijk.

Uit meerdere monden kwam de vraag om herhaling.

Dus: voor de laatste zondag in januari, de 31e, gaan we dit initiatief voortzetten, binnen de regels die dan weer gelden.

Opgave kan door een briefje, een telefoontje of een mailtje, Graag opgeven voor woensdag de 27e januari! Mailen kan naar vrouwenkring@hervormdputtershoek.nl of bellen naar 06-44542819

Met een hartelijke groet, namens de vrouwenkring,
Annemarie de Haan-Bongers

**BEDANKT!**

Lieve gemeenteleden,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de warme belangstelling ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

De persoonlijke felicitaties, kaarten en bloemen waren extra waardevol voor ons in deze periode van afstand.

Hartelijke groeten,
Danny en Esther Westdijk

BEDANKT!

Lieve gemeente,
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek, na mijn ziekenhuisopname en revalidatie thuis.
Het heeft mij goed gedaan.

Lieve groeten
Maddy v d Ree

BEDANKT!

Lieve mensen hier een berichtje van mevr. Van der Linden.
Ik wil iedereen die mij helpt in deze moeilijke tijden bedanken, ik noem zomaar de boodschappen de bezoeken aan de deur de lekkere dingen die ik krijg allemaal hartstikke

fijn.

Via het Klankbord wil ik een ieder gezegende kerstdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar toe wensen, in de hoop dat we deze rare tijd snel achter ons kunnen laten om elkaar weer te ontmoeten.

Groetjes mevr. Van der Linden

BEDANKT!

Het is alweer een tijdje geleden dat ik de kerkdienst kon bezoeken, maar na een aantal ziekenhuisopnames en opname in de Rembrand voor revalidatie, gaat het nu gelukkig langzaam aan de goede kant op.

Het heeft mij zeer goed gedaan dat zoveel mensen met gebeden, telefoontjes, kaarten enz. met mij meegeleefd hebben. Het heeft mij doen beseffen wat een fijne warme Gemeente we hebben.

Daarom wil ik iedereen bedanken, die in welke vorm dan ook, zo enorm met mij meegeleefd heeft en nu nog steeds.

Ondanks coronatijd, iedereen Goede, Gezegende en gezonde feestdagen en een gezegend en gezond 2021.

En tot ziens met vriendelijke groet van Hanne Kooij

HULPVERLENING IN BEIROET



Sinds maandag 24 augustus zijn wij, Bart en Nelleke Dorsman, aan het werk in Libanon. We zijn uitgezonden door de hulporganisatie Dorcas om te assisteren bij de hulpverlening na de enorme explosie op 4 augustus in een loods in de haven van Beiroet. Bart helpt Dorcas met het uitvoeren van de projecten. Nelleke is betrokken bij een groot project dat in Beiroet wordt uitgevoerd door Dorcas in samenwerking met 5 andere Nederlandse hulporganisaties.

Het is op het moment van schrijven nu bijna 4 maanden na de ontploffing in de haven. De impact op de mensen is nog steeds groot en er moet nog veel gebeuren. Maar gelukkig zien we ook al mooie resultaten van ons werk. Afgelopen Klankbord heeft Nelleke persoonlijke ervaringen gedeeld. Deze keer zal ik, Bart, wat meer op de achtergrond van de hersteloperaties voor beschadigde gebouwen ingaan.

Ecole Immaculée Conception

Allereerst een school die qua naam heel goed bij de adventstijd past: de Ecole Immaculée Conception, De school van de 'Onbevleete Ontvangenis' in het Nederlands. Deze school staat ca. 500 meter van de kern van de explosie vandaan met direct uitzicht op de haven en heeft de volle laag van de

druk golf gekregen. Gelukkig waren er geen van de 500 leerlingen in de school op het moment van de explosie. Wel waren er mensen van de leiding in het gebouw en een zuster van de congregatie is hierbij om het leven gekomen.

De leiding van de school is in handen van zuster Marlene. Ik ontmoet haar begin september. Wat kunnen wij als Dorcas voor haar betekenen? De schade is enorm. Alle ramen zijn beschadigd en er is geen ruit meer heel. Ook binnen is er veel schade aan deuren, kasten en vloeren. Alles repareren is geen optie. De totale schade bedraagt circa 1 miljoen US-dollar. Maar zuster Marlene had al een plan om de school in fases weer op te gaan bouwen. Op de begane grond moeten er een aantal klaslokalen gereed gemaakt worden voor de jongste kinderen en op de 1e etage voor de ouderen. In totaal 12 klaslokalen met toiletten en leraarskamers. We zagen een zuster met idealen en ideeën, die echter niet wist hoe een en ander gerealiseerd moest gaan worden en die nog met haar eigen verdriet en verslagenheid aan het worstelen was. Gelukkig kon Dorcas haar helpen met deze eerste fase. Onze toezegging gaf haar weer moed en motivatie om met haar team door te pakken. Dit alleen al is een zeer waardevol element van onze ondersteuning. Een aanemer had al veel klusjes in het gebouw gedaan en kon meteen aan de slag nadat hij

een goede offerte had uitgebracht. Het werk is nu zo goed als klaar en de school kan binnenkort de eerste kinderen weer les gaan geven.

Appartementen, kleine winkels en bedrijfjes
De explosie heeft ook veel schade aangericht aan flatgebouwen en de winkeltjes en kleine bedrijfjes die op de begane grond gevestigd zijn. Dorcas kreeg de wijk Bourj Hammoud toegewezen. In deze oude wijk wonen veel Armeniërs. In het begin van de vorige eeuw hebben ze hier hun toevlucht gezocht nadat ze door de Ottomanen uit hun gebieden waren verdreven. In Libanon kregen ze onderdak en deze wijk heeft zich sindsdien verder ontwikkeld. Er zijn veel ambachtsmensen te vinden die via kleine bedrijfjes de kost verdienen. Deze wijk ligt ongeveer 1,5 km van het centrum van de explosie. De buitenkant van de wijk heeft vrij uitzicht op de haven en ving de eerste klap op, maar de enorme drukgolf heeft in de hele wijk schade veroorzaakt. Ramen en deuren die eruit lagen en winkelpuien die aan diggelen gingen. Veel kozijnen en rolluiken van winkels werden hierbij ook ontzet. Dorcas heeft een lokale architect aangenomen die leiding geeft aan drie teams van aannemers. Deze aannemers zijn na een offerte traject geselecteerd. De aanpak was: schade opmeten, materialen bestellen en uitvoeren. Dit was een zeer succesvol. Op

het moment dat u dit leest zijn er door Dorcas in totaal ongeveer 250 appartementen en bedrijfjes gerepareerd. Op de totale schade lijkt dit niet veel, maar het maakt voor deze 250 gezinnen alle verschil. Dorcas richt zich bij deze hulp op de meest kwetsbare mensen die zelf niet de middelen hebben om hun huis of winkel te repareren. Toen wij langskwamen zat het plastic nog voor ramen en deuren.

Het Christelijk Noodhulp Cluster

Dorcas is met enkele andere Nederlandse organisaties aangesloten bij het Christelijk Noodhulp Cluster (CNC). Zoiets als Giro 555, maar dan gericht op de eigen achterban. Voor Libanon is er een gezamenlijke fondsenwervingsactie opgezet. Van het bijeengebrachte geld worden de projecten gefinancierd, zo ook de hierboven beschreven werkzaamheden.

Ik, Bart, heb het Dorcas team ondersteund bij de uitvoering van alle reparaties. Dit moest in zeer korte tijd gebeuren. De winter met veel regen en kou begint eind november en dan moest het merendeel van het werk gereed zijn. We hebben dit net gehaald!

Bart en Nelleke Dorsman

EEN HORIZON



Wat betekent het om een horizon te hebben? Iets om naar uit te kijken, wat het de moeite waard maakt om door te gaan met je leven, met je werk, met knokken tegen een ziekte.

Een collega merkte eens op toen haar man ernstig ziek werd: hadden we maar een horizon, dan kon ik verder. . . .

Wat zijn jouw verwachtingen van het komend jaar? Heb jij iets om naar uit te kijken in 2021? Of heeft de afgelopen crisis, die nog voortduurt trouwens, je verwachtingen hun kleur ontnomen?

Misschien is ook de zin om een contact te leggen binnen de grenzen van wat mag of kan je vergaan. Is er een gevoel van futloosheid over je gekomen.

Juist nu, in de tijd van advent, waarin we nadenken over de komst van Christus, mogen we een nieuwe verfrissing zoeken in ons verwachten. Onze blik op de horizon van God vestigen en dus verder kijken dan de beklemming van elke dag.

Zit daar ook niet het verschil met mensen die God niet kennen in hun leven? Het zou toch geweldig zijn als we in deze tijd mogen opvallen omdat we weten dat God groter is dan welke crisis ook en dat Hij al lang Zijn plan met deze wereld klaar heeft en zelfs met jouw leven!

Laten we in deze adventstijd eens stilstaan bij die vraag: Wat is mijn Horizon?

Onderstaande liederen sluiten hier mooi bij aan:

Opwekking 780 – Verwachten

Opwekking 818 – Op die dag

Een mooie adventsperiode gewenst,
Annemarie de Haan

KERKDIENT OP TV



Sinds kort is het mogelijk om de kerkdiensten thuis in beeld te ontvangen. Een mooie uitbreiding van de digitale mogelijkheden. Wellicht volgt u thuis de diensten op uw telefoon of tablet.

Het is ook mogelijk om de diensten met beeld te volgen op de televisie.

Elke tv met een HDMI aansluiting is daar geschikt voor.

Op de webpagina van de kerk staat een handleiding hoe u dit kunt doen.

Hieronder de verkorte link naar de handleiding:

<https://bit.ly/37yQ2i0>

KERST GEDICHT

Een kind ons geboren
God's enige Zoon
Jezus ,Verlosser
Hij kwam heel gewoon

Geen plaats in de herberg
Geen wieg maar een stal
Geen plaats in de harten
Wel een ster aan 't heelal

En Eng'len die zongen
Het Ere zij God
De herders die't hoorden
En zij loofden God

Maak plaats in ons harten
En geef Hem die plaats
Waar Hij in mag wonen
Met zijn liefd en raad

Die Hij ons wil geven
O luister naar Hem
Hij wil ons vergeven
Als wij leven met Hem

Melodie: Away in a manger.

Ingezonden door Nel Naaktgeboren



OPBRENGST COLLECTEN



Dienstcollecten

25-11-2020	Via coll./bank of bus/week 44	€ 548,40
01-11-2020	Via coll./bank of bus /week 45	€ 749,30
08-11-2020	Via coll./bank of bus /week 46	€ 447,75
15-11-2020	Via coll./bank of bus /week 47	€ 652,15
22-11-2020	Via coll./bank of bus /week 48	€ 590,00

Deurbussen:

29-11-2020	Zendingsbussen/november	€ 114,30
29-11-2020	Jeugdwerkbussen/november	€ 121,00
28-08-19	Zendingsbussen/augustus	€ 103,65
28-08-19	Jeugdwerkbussen/augustus	€ 81,85

Giften:

Via coll./bus/bank van 25/10-29/11 2020

Kerk	€ 477,50
Dankstond	€ 120,00
Beeld en geluid	€ 5000,00
Stencil/kopieer/printer	€ 5000,00
Verjaardagsfonds	€ 102,50
Bloemenfonds	€ 20,00
Busje Dorp	€ 70,10
Heilig Avondmaal/Hospice	€ 55,00

Kerkbalans

Toezegging 2019	€ 88.923,57
Reeds ontvangen	€ 81.159,73



Opbrengsten en Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken	11.075	10.750	9.342
Opbr. Uit rente, dividenden en belegg.	4.000	4.000	4.531
Opbr. Stichtingen, kassen, fondsen	3.250	3.250	3.340
Opbr. Levend geld	135.550	144.050	135.368
Door te zenden coll/giften	500	250	849
Opbr. Uit subsidies en bijdragen	8.275	11.160	4.325
Totaal baten A	162.650	173.460	157.755
Uitgaven en Kosten			
Kerkelijke gebouwen incl. afschrijving	65.745	49.366	48.278
Kosten overige eigendommen	1.400	800	1.232
Pastoraat, diaconaal pastoraat	102.290	100.350	97.770
Kosten kerkdiensten en kerkl. Activit.	2.600	2.900	1.621
Verpl./bijdragen aan andere organen	8.580	8.500	8.510
Salarissen en vergoedingen	3.750	3.700	3.760
Kosten beheer/adm. En archief	6.750	4.475	6.943
Rentelasten/bankkosten	300	300	248
Afdrachten doorz. Coll. en giften	500	250	849
Totaal lasten A	191.915	170.641	169.211
Operationeel resultaat A	-29.265	2.819	-11.456
Incidentele baten			33.032
Resultaat Verslagjaar (A+B)	-29.265	2.819	21.576
Mutatie bestemming reserv./fondsen			
Onttrek. bestemmingsreserv.	28.1180	28.406	732
Onttrekk. bestemmingsfondsen	750	700	30.567
Toevoeg. bestemmingsreserv.	-655	-32.660	0
Toevoeg. bestemmingsfondsen	-	-	-45.825
Totaal	29.265	-3.554	-14.526
Resultaat naar Algem.reserve (d)	0	-735	7.050

Toelichting bij Begroting 2021

De corona-crisis heeft in 2020 een flink negatief effect gehad op de inkomsten en zoals het er nu uitziet kan verwacht worden dat dit in 2021 nog enige tijd doorloopt waardoor dit negatief resultaat nog wel even zal doorlopen.

Behalve die naar verwachting tegenvallende inkomsten staan ons met name in het komend jaar ook flinke uitgaven te wachten van met name het onderhoud en herstel van het voegwerk. Een bijkomend voordeel is dat de subsidie voor dit onderhoud de komende jaren is verhoogd tot 60% van de noodzakelijk te maken onkosten om ons monumentale kerkgebouw in goede staat te houden.

Als gevolg van verminderde inkomsten en gestaag doorgaande stijging van uitgaven en kosten, zal in het komende jaar een flink bedrag uit de voor onderhoud opgebouwde bestemmingsreserve dienen te worden onttrokken. Terwijl slechts een gering bedrag zal kunnen worden toegevoegd. Een direct negatief effect in 2021 op het resultaat heeft dit (nog) niet maar voor de jaren erna vindt te weinig opbouw van deze reserve plaats terwijl de verwachte uitgaven voor noodzakelijk onderhoud blijven doorgaan.

College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Puttershoek

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau:

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoek
- e-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie:

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

- ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

