

KB

KLANKBORD 1 JAARGANG 59



11 DEC 2022 – 14 JAN 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant

Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren

078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren

Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 2/01/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

15/01/2023 t/m 11/02/2023

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Meditatie	6
Vanuit de kerkenraad	8
Pastopraat.....	11
Diaconie.....	12
College van kerkrentmeesters.....	14
Pastoraal meldpunt	17
Bijbellees ochtend	17
Zondagsschool	19
Samen kerst vieren	20
Berichten.....	20
Rommelmarkt verkoop dec 2022	23
Jor-young	24
Juni-Jor	25
Opbrengsten collecten	27

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
"God zal ons redden" is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie psalm 118

KERKDIENSTEN

11 dec 2022 3^e Advent

10:00

17:00

Predikant:

ds. W. Aanen

ds. W. Herwijnen

Dordrecht

Zwijndrecht

Organist:

Henk Mannee

Henk Mannee

Zondagsschool:

Leonie, Tineke, Maaïke

Oppas:

mevr. A.v.d. Kolk en Hannah v.d. Zwaal

Dienstcollecte:

Binnenlands diaconaat: stabiel huis voor kinderen

Deurcollecte:

Hervormde jeugdraad

15:00 uur HA Hth ds. T. Meijer

18 dec 2022 4^e Advent

10:00

17:00

Predikant:

ds. Agterhuis

ds. G.J. van Beek

Heinenoord

Nieuw Lekkerland

Organist:

Nico van Oudheusden

Nico van Oudheusden

Zondagsschool:

Nadine, Gerda, Maaïke

Oppas:

mevr. P. Vrijlandt en Norali Smit

Dienstcollecte:

Diaconie

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

24 dec 2022 Kerstnacht

20:30

Predikant:

ds. F.J. van Harten uit Scheveningen

Organist:

Nico van Oudheusden

Deurcollecte:

Evangelisatie



25 dec 2022

1e Kerstdag

10:00

Predikant:

drs. J.P. Bijl uit Strijen

Organist:

Henk Mannee

Zondagsschool:

Gerja, Tineke

Oppas:

Esther en Joost de Haan

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Kerk in actie kinderen in de knel

31 dec 2022 **19:30 Oudejaarsavond**

Predikant: ds. F.J. Harten uit Scheveningen
Organist: Henk Mannee
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Oudejaarscollecte

1 jan 2023 **10:00** **17:00**

Predikant: nnb Prop. J.W. Sterrenburg
Hardinxveld-Giessendam
Nico van Oudheusden
Organist:
Zondagsschool:
Oppas:
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

8 jan 2023 **10:00** **17:00**

Predikant: ds. J. Telgenhof ds. L. van Rixoord
Strijen Alphen a/d Rijn
Organist: Henk Mannee Henk Mannee
Zondagsschool: Lenonie, Nadine, Frank
Oppas: Geen opgave
Dienstcollecte: Diaconie t.b.v. Bloemengroet
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

15 jan 2023 **10:00** **17:00**

Predikant: ds. D. Smink ds. A.B. Vroomans
Alblasserdam Rijnsburg
Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Gerda, Gerja, Maaie
Oppas: Geen opgave
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: GZB project ds. Vogelaar Sulawesi

BLOEMENGROET

30 okt	mevr. K. de Gleus van Driel	dhr. A. Naaktgeboren
06 nov	mevr. A. Grashuis-Remmers	dhr. J. Sinke
13 nov	mevr. C. Wimmer-Barendregt	mevr. G. Barendregt-Valk
20 nov	Fam. Tantsev	
27 nov	Fam. Groeneveld-de Geus	mevr. T. Kool-Snel

MEDITATIE

Signalement

Kerst staat weer voor de deur. De viering van de komst van de Verlosser, dik 2000 jaar geleden. Hij was beloofd, al eeuwen daarvoor, en Hij zou aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Hij moest herkenbaar zijn, zodat de mensen Hém zouden volgen, en niet een surrogaat verlosser.

Waar denkt u trouwens aan, als u een kenmerk, een profetie van Hem zou moeten opnoemen? Het moet natuurlijk uit het Oude Testament komen... Het makkelijkst te vinden is de aanwijzing die de zgn. Wijzen uit het Oosten krijgen van de overpriesters en Schriftgeleerden. Als zij vragen waar de Koning der Joden geboren is omdat ze zijn ster in het oosten hebben gezien, weten die te vertellen dat ze in Bethlehem moeten zijn (Micha 5:1). Bizar detail is toch wel dat zowel de zittende koning Herodes als geheel Jeruzalem ontstelden bij die vraag, maar dat de geestelijke leidslieden zelfs niet de moeite namen ook maar iets meer te weten te komen, in tegenstelling trouwens tot Herodes, die wél nauwkeurig navraag deed! Bijbelkennis is levensbelangrijk, maar je moet het dan wél geloven, en ernaar handelen.

Door het Oude Testament heen zijn nog wel meer voorzeggingen gedaan, wat ook weer stof opleverde voor discussies en meningsverschillen over de precieze datum en locatie van de geboorte van Koning Jezus. Een paar jaar geleden las ik in een

krant een artikel dat daar dieper op in gaat, en dat is blijven haken. Eerst even in grote lijnen de inhoud, en dan een voorzichtige conclusie.

De herders. Die waren geen gewone, maar door de Jeruzalemse priesters speciaal opgeleide en geïnstrueerde herders. In hedendaags Nederlands: gecertificeerd. Hun schapen liepen in een speciaal afgebakend gebied. Ook bouwden de herders zoals gebruikelijk een toren. In de bovenzaal van zo'n toren sliepen de priesterlijke herders, en beneden konden de ooiën lammeren. Nu staat in Micha dat het heil zal komen naar de schaapstoren... Een reconstructie: Maria moet bevallen, vlak bij bovengenoemde toren. In de bovenzaal, tussen de eerbiedwaardige priesterherders is echter geen plaats. Dan maar beneden, tussen de offerlammetjes. De evangelist Lucas meldt dat de herders die in het veld waren daar in de buurt, van een engel een duidelijke boodschap en aanwijzing krijgen: "een kind, in doeken gewikkeld in een kribbe". Ze weten direct waar ze moeten zoeken. Wellicht waren ze op de hoogte van eeuwenoude voorzeggingen aangaande de komst van de Messias? En waren ze verwachtingsvol en verlangend? Ze gaan direct op pad, en vinden het kind, liggende in de kribbe. Dat was geen gewone kribbe, maar die, waarin de eerstgeborene lammetjes werden gelegd. Al het eerstgeborene was aan de Heer gewijd. Zo werden die eerste lammetjes direct schoongewreven en in doeken gewikkeld in DE kribbe gelegd, en met uiterste zorg omringd.

Direct na de geboorte legt Maria het kind in diezelfde kribbe, ook in doeken gewikkeld! Een ijzingwekkende gedachte, vanaf het allereerste moment is Jezus ten offer bestemd, en valt de schaduw van Golgotha al over Hem heen! De herders begrepen het gewicht van het moment, en maakten het rondom bekend. En zij loofden God!

Her en der in de bijbel staan signalen en signalementen. Soms uiterst gecamoufleerd, dan weer heel expliciet. De klemmende vraag is nu: kén ik de signalen, ben ik verwachtingsvol en verlangend naar de (weder)komst van het Lam, en kom ik in beweging?

Lees Zijn woord en dank God elke dag! Govert Gravendeel

VANUIT DE KERKENRAAD

Commissie Reguliere erediensten

Vanaf 25 oktober 2022 bestaat er een commissie die op een meer structurele wijze moet gaan meewerken aan de invulling van een aantal erediensten binnen onze gemeente. Deze commissie wordt genoemd: Commissie Reguliere erediensten. De commissie is ingesteld door de kerkenraad. Onderstaand geven wij u meer informatie over de achtergrond, de samenstelling en de eerste werkzaamheden van de commissie.

Inleiding

Elke eredienst is een bijzondere dienst. Dit omdat we als gemeente elkaar ontmoeten rondom het Woord van God en omdat we mogen samenkomen onder leiding van Zijn Heilige Geest. We komen als Hervormde gemeente van Puttershoek samen in een door de hervormde traditie vormgegeven eredienst. Door de traditie en vaste vormen kan er een situatie van gewenning en sleur ontstaan. De kerkenraad heeft het hierom goed geacht om een 'diensten commissie' in te stellen om aan een aantal diensten een andere invulling te geven. Dit om door meer variatie in de vorm de inhoud waar nodig weer sprankelend te brengen en zo tevens uitnodigend te zijn voor een breder gedeelte van de gemeente. Om zo een 'gewone dienst bijzonder te maken' en het 'bijzondere in een dienst weer gewoon te laten zijn'. Uitgangspunt is wel dat iedereen zich thuis blijft voelen bij de gekozen vorm. De 'diensten commissie' onderscheidt zich van de commissie die bijzondere diensten organiseert, zoals de 'Vriendendienst' en de 'Connected' diensten. Deze diensten worden georganiseerd met naburige gemeenten. De Commissie Reguliere erediensten richt zich op de eigen diensten van de gemeente.

Enquête onder de gemeente met door haar gewenste variaties in/rondom de diensten

Enige tijd geleden is er door de kerkenraad een enquête gehouden onder de gemeenteleden waarbij verschillende facetten van het gemeentezijn werden onderzocht. Ten aanzien van de erediensten zijn er toen een flink aantal aspecten

naar voren gekomen die de gemeente van belang vond om meer aandacht aan te besteden. Dit waren:

- a. Koffie en napraten over de dienst. Leren en verdieping aan de hand van thema's zijn hierbij kernwoorden. Een 'steviger' preek is gewenst in deze dienst,
- b. Zangdienst met uitleggen van achtergrond en inhoud van psalmen of andere liederen,
- c. Grotere betrokkenheid van de gemeente bij de diensten, bijvoorbeeld door het lezen van schrift gedeeltes, gedichten, voorzingen van een lied of de kinderen bij collecteren,
- d. Taalgebruik eenvoudiger maken,
- e. Schriftgedeeltes goed uitleggen met een toepassing voor het eigen leven,
- f. Simpeler liederen uit op Toonhoogte,
- g. Lied van de maand (her)introduceren met nadruk op dit te leren en begrijpen,
- h. Zorg soms voor een mix van orgel, piano of band,
- i. Jeugd bij de diensten betrekken.

Bovenstaande aspecten kwamen op hoofdlijnen ook naar voren bij een onlangs gehouden gesprek met een tweetal vertegenwoordigers van de jeugd over het zijn van een lerende gemeenschap van gelovigen. Aanvullend kwam hierin nog naar voren:

- j. Tienerneven diensten.

De commissie gaat met bovenstaande aspecten aan de slag en zal over haar werkzaamheden en de achtergronden bij gemaakte keuzes via het Klankbord met u communiceren. De commissie blijft voor haar werkzaamheden verantwoording afleggen aan de kerkenraad.

De commissie

Jolande Kornaat heeft lange tijd het werk rondom verschillende diensten gedaan met wisselende ondersteuning. Zij is er in geslaagd om een nieuwe groep mensen om zich heen te verzamelen die op een meer gestructureerde wijze de uitgangspunten kan gaan verwezenlijken. De commissie bestaat op dit moment uit 8 mensen, te weten: Jolande Kornaat (voorzitter), Bart Dorsman (secretaris) en

Elleke en Norali Smit, Joost de Haan, Nienke Hoek, Leen Spaans en Esther Janse. Dit is een groep die vanwege hun verschillende leeftijd en aandachtsgebieden binnen het overige kerkenwerk goed gespreid is en daarmee een brede vertegenwoordiging van de gemeente is. Zij hebben naast organisatorisch vermogen ook de capaciteit om muzikaal of anderszins feitelijk bij te dragen aan het realiseren van haar ideeën.

Aan de commissie toevertrouwde diensten

20 november 2022	Eeuwigheidszondag – ds. J. Breure uit Zwijndrecht
4 december 2022	Vreugdedienst – ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg
24 december 2022	Kerstnachtdienst – ds. Van Harten uit Scheveningen
25 december 2022	1 ^e Kerstdag – ds. J.P. Bijl uit Strijen
26 februari 2023	Gewone dienst – ds. J. Breure uit Zwijndrecht
5 maart 2023	Gewone dienst – ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
9 april 2023	Pasen – ds. J.P. Bijl uit Strijen
7 mei 2023	Gewone dienst – ds. G. van der Linden uit Waalwijk
28 mei 2023	Pinksteren – ds. J.P. Bijl uit Strijen
25 juni 2023	Gewone dienst – ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg

Terugblik en vooruitzien

We hebben een gezegende dienst gehad op 20 november, waarin we de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden hebben herdacht. Het was fijn om deze dienst met veel families van overledenen te kunnen houden. Alle liederen in deze dienst zijn ingebracht door de families. Het gebruik om rozen uit te reiken werd gecontinueerd. Om de overledenen ook weer voor de gemeente een gezicht te geven is de mogelijkheid geopend om een ingelijste foto te plaatsen. Hiervan is door twee families gebruik gemaakt. Een aantal families waren niet vertegenwoordigd. De hierdoor overblijvende rozen zijn naar het Huis te Hoecke gebracht en neergezet in de huiskamer waar Marjan de Graaf verblijft. De vreugdedienst van 4 december (tevens 2^e advent) zal gericht zijn op de vreugdevolle momenten in het afgelopen kerkelijk jaar rondom huwelijk, belijdenis doen, geslaagd zijn voor het middelbare school examen en huwelijksjubilea. Helaas

hebben we afgelopen jaar geen dopelingen gehad. Een zangduo met veel OTH-liederen met pianobegeleiding zullen in de liturgie een belangrijk onderdeel zijn. De muziekgroep Juliana uit 's-Gravendeel zal met ca. 15 blazers haar medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst. We zullen het eerste kwartier van deze dienst verschillende bekende kerstliederen met elkaar zingen.

Op 1^e kerstdag zal de zondagschool haar medewerking verlenen door het zingen van een aantal liederen uit hun kerstmusical.

De verdere invulling van de diensten in 2023 zal plaats gaan vinden in de eerstkomende vergadering van de commissie die gehouden zal worden op 12 januari. De twee organisten zullen aan deze vergadering deelnemen om zo hun bijdrage aan de muzikale vormgeving te blijven leveren. Wij horen graag uw reacties op onze activiteiten en zo mogelijk ook uw verdere suggesties.

Namens de commissie: Bart Dorsman - Secretaris

PASTOPRAAT

Na het vertrek van onze predikant was het voor onze preekvoorziener mevrouw Atie Meijer een hele klus om alle vrijgekomen preekbeurten weer in te vullen. Veel predikanten maken hun afspraken al 2 jaar van tevoren en het is vaak moeilijk om daartussen te komen. Gelukkig is Atie vasthoudend en zijn haast alle preekbeurten weer ingevuld. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om iemand te vinden voor de ochtenddienst op zondag 1 januari. We houden u via de website en de afkondigingen op de hoogte.

De commissie reguliere diensten is druk bezig. Wat was er een mooie dienst op eeuwigheidszondag. De liturgie van de vreugdezondag belooft ook een fijne dienst en we kijken uit naar de diensten rondom kerst. Fijn dat een groep jonge en oudere gemeenteleden daar de schouders onder zet.

Een van de speerpunten in het beleidsplan is aandacht voor jonge gezinnen. In het voorjaar hopen we in samenwerking met de Gereformeerde kerk en de Hervormde Kerk Maasdam een avond te organiseren over Geloofsopvoeding. Meer daarover in het volgende Klankbord. Daarnaast wordt er nagedacht over het benoemen van een jongerenwerker. Wilt u meedenken? Laat dit dan weten bij de scriba Atie Meijer of geef het door aan uw wijkouderling.

We horen graag van u. Nelleke Dorsman wijkouderling

DIACONIE

Elkaar ontmoeten

Op woensdag 14 december van 14:00 -16:00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ds. Breure zal zijn medewerking verlenen en een kerstverhaal vertellen. Onder het genot van een 'high tea' met lekker hapjes, is er ook voldoende gelegenheid om bij te praten.

Gemeenteleden van 80 jaar of ouder kunnen gelijk de jaarlijkse kersttas meenemen. De aanmelddatum is bij het verschijnen van dit Klankbord eigenlijk al verstreken.

Maar als u deze uitnodiging nu voor de eerste keer ontvangt dan kunt u zich nog tot 10 december aanmelden, bij Annie Vlasblom 06-17897504 of annievlasblom@hotmail.com.

Het is mogelijk dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Bedankjes bekercollecten

Vanuit Zimbabwe

We mochten via het hulpfonds voor Zimbabwe veel giften ontvangen dit jaar, totaal € 1.723,30. Waaronder de avondmaal collecte van juli (€ 957,30)

We willen u daar heel hartelijk voor danken! Ook een speciale dank aan Nel Naaktgeboren die al zoveel jaren fotokaarten maakt ten bate van Zimbabwe.

Wat hebben we met uw giften gedaan. We hebben een paar keer een grote hoeveelheid voedsel en schriften laten kopen door ons contactpersoon dominee Benjamin Chikuku. Hij heeft dat bij verschillende scholen gebracht die staan in een droge en dorre streek waar weinig groeit. De armoede en behoefte aan voedsel is daar het grootst. Het voedsel bestaat uit zakken maismeel, zonnebloemolie, gedroogde visjes en bonen. Ook de schoolschriften zijn altijd zeer welkom. Inmiddels heeft deze dominee een andere taak gekregen. Hij is nu officieel de dominee van de RCZ (Reformed Church of Zimbabwe) die de Bijbelcursussen op het platteland organiseert (TEE work).

Hij is ook verhuisd en woont nu in Masvingo. Ook zelf leidt hij regelmatig deze cursusbijeenkomsten, waar kerkenraadsleden en medewerkers kosteloos aan kunnen deelnemen. Tijdens zo'n cursus krijgt hij ook vragen over voedsel. Soms zijn

er cursisten die zelf voedsel nodig hebben of ze wijzen hem op iemand in de buurt die hulpbehoevend is. Hij heeft altijd voedsel bij zich in zijn auto om weg te geven. Verder zijn er enkele personen die gebrek lijden en die wij nog kennen sinds we daar woonden. Ook hen proberen we met regelmaat te steunen.

Een aantal keer per jaar sturen we ook medicijnen naar een kliniek in Charumbira. Met hen onderhouden we ook een goed contact.

Dank voor uw voortdurende betrokkenheid op Zimbabwe. De nood in de wereld is groot, maar het is heel fijn dat u daarbij Zimbabwe niet vergeet. God zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei (psalm 72), dat is een bemoedigende belofte van God, daar mogen we op vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,
Teunie de Jonge

Ilula Orphan Program

In september is de bekercollecte van het Heilig Avondmaal naar het Ilula Orphan Program gegaan (Stichting IOP). De collecte had een bedrag van € € 819,60 opgeleverd. Het IOP heeft een bedankbrief geschreven die in de Hoeksteen hangt. Van het geld wordt een medisch fonds opgericht voor ouderen in de Ilula regio in Tanzania. Zij kunnen geen zorgverzekering betalen en hebben daarom onvoldoende toegang tot medische zorg. Met het fonds kan het IOP medische behandelingen van een groot aantal ouderen vergoeden.

Voor meer informatie over deze stichting kijkt u op: <https://iopnederland.nl/>

Pastoraal en Diaconaal meldpunt

Het pastoraal meldpunt is ook beschikbaar als diaconaal meldpunt. Bij dit meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal of diaconaal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, het aanvragen van ondersteuning bij de gemeente (Jeugdwet, Wmo en inkomensondersteuning of schuldhelp), aan vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp.

Meldt uw vraag op tijd (als het gaat om vervoer het liefst een week van tevoren). We doen ons best om te helpen maar misschien lukt het niet altijd om een oplossing te vinden.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl Aarzel niet, maar bel of mail.

Taakverdeling binnen de diaconie

We zijn blij dat we met de komst van Kalinka weer op sterkte zijn. De taakverdeling binnen de diaconie is als volgt:

Voorzitter: Leonie

Secretaris: Kalinka

Penningsmeester: Victor

Algemeen: Annie

We wensen u alvast gezegende kerstdagen. Denkt u in deze periode ook aan uw naaste? Er zijn veel mensen die juist in deze periode eenzaamheid, verdriet of gemis ervaren. Een kaartje of een bezoekje maakt al veel verschil!

Hartelijke groet, Victor, Annie, Kalinka en Leonie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

De kerkzolder is een open ruimte met een flinke kapconstructie. In de zolder zitten de armaturen bevestigd voor de 18 lampen die vanuit het kerkplafond de kerkelijke ruimte belichten. Tevens lopen hier de elektriciteitsleidingen voor de licht kandelaars. De armaturen van de lampen zijn niet gemakkelijk te bereiken.

Vervanging van de lampen kost dan ook wel wat moeite en gemanoeuvrere over balklagen om ze te bereiken. Vervanging van de huidige lampen door ledverlichting is binnenkort noodzakelijk. We willen hier komen tot een gemakkelijker oplossing die bijdraagt aan een verbeterde veiligheid. De kerkzolder is niet overal

afgetimmerd en het (geïsoleerde) niet afgetimmerde deel kan het gewicht van een volwassen persoon niet dragen. De 1^e offertes die hiervoor zijn aangevraagd leveren een kostenplaatje op dat afhankelijk van de gekozen oplossing varieert van EUR 19.700 tot EUR 28.300. Een deel van de kosten is subsidiabel. Als CvK zijn we hier verder mee bezig. We zoeken een goedkopere oplossing die hetzelfde veiligheid 's resultaat oplevert. Eigen inkoop van materialen en een flinke portie vrijwilligerswerk om de kosten te drukken sluiten we hierbij niet uit.....

Het kerkplein:

De herfst heeft dit jaar wat langer op zich laten wachten dan normaal, maar ze is toch gekomen. Dit betekent dat er weer veel bladeren op het kerkplein en rondom onze gebouwen zijn terechtgekomen. Paul Maas en Robert Venema hebben hier regelmatig hun werk aan om de toegang tot de kerk en de gebouwen bladvrij en veilig te houden. Zij doen dit met benzine aangedreven motor bladblazers die inmiddels wat ouder zijn. Er wordt aan gedacht om deze machines in te ruilen voor een elektrisch aangedreven accubladblazer die flink wat minder geluid maakt en wat lichter is in het gebruik. We denken na inruil van de oude machines hiervoor EUR 1.500 nodig te hebben. Het zou mooi zijn als de gemeente dit initiatief financieel zou willen ondersteunen. We kunnen volgend jaar dan gemakkelijker de bladeren ruimen en zeker met minder geluid voor de direct omwonenden.

De Hoeksteen en de Schakel:

Voor de Hoeksteen is een nieuwe oven aangeschaft. Hiermee kunnen we o.a. de actie Smakelijk Eten ondersteunen bij het bereiden van hun maaltijden. De kosten bedroegen EUR 635. Inmiddels is er een gift van EUR 300 ontvangen om dit te bekostigen. Het zou mooi zijn als de resterende EUR 335 eveneens wordt gedekt om dit samenbindende initiatief van de actie Smakelijk Eten te ondersteunen. De vaatwasser in de Hoeksteen heeft het na vele jaren trouwe dienst begeven. Er is een moderne vaatwasser geplaatst die in een aantal minuten alles schoon en droog maakt. Door deze keuze wordt het beheer van de Hoeksteen flink geholpen hetgeen we als CvK van harte ondersteunen. Het verjaardag fonds heeft de kosten van EUR 1.900 geheel voor haar rekening genomen. Voor alle bijdragen in de kosten voor de nieuwe apparatuur zijn wij iedereen zeer erkentelijk.

De Pastorie:

De pastorie had regelmatig last van vochtdoorslag in bepaalde niet goed te beluchten delen van het huis. Om dit te bestrijden is een plan gemaakt om de zuidmuur opnieuw te voegen. Dit zou uitgevoerd worden in de periode dat de pastorie leeg staat. De voegen uithakken levert flink wat overlast op voor bewoners. We hebben dit plan vooralsnog uitgesteld tot de 1^e helft van 2023. We willen ook nog even aanzien of de muurisolatie die inmiddels is doorgevoerd helpt bij het verminderen van de vochtdoorslag.

Financiële zaken

Solvabiliteitsverklaring:

Een speciale commissie van de PKN had flink wat vragen over onze meerjarenraming die de grondslag is voor de door de PKN te verstrekken solvabiliteitsverklaring. Na een overleg met extra sommen en toelichtingen hebben we aan alle vragen kunnen voldoen. Hun vragen hebben wel geleid tot een aanpassing van de meerjarenraming. In plaats van alle uitgaven in de komende periode van 8 jaar uit levend geld te kunnen dekken hebben wij een aanspraak op de reserves moeten incalculeren van ca. EUR 40.000 over deze gehele periode. Hierbij is aangenomen dat het verloop in het huidige bestand deels wordt gecompenseerd met nieuwe leden door de flinke uitbreiding van woningen in Puttershoek en anderzijds door de voortzetting van de reeds jaren geconstateerde (en dus regelmatige) stijging in de bijdrage per aangesloten lid. Na de deadline voor dit Klankbord zal er bij de PKN een besluitvormende vergadering plaatsvinden of de solvabiliteitsverklaring kan worden afgegeven. In de meerjarenraming hebben we een fulltime predikantsplaats opgenomen. We hopen dat we in de nieuwsbrief van begin december een positieve uitkomst kunnen melden. Pas na het ontvangen van de verklaring kan het echte beroepingswerk worden gestart.

Overige zaken

De eerste stappen zijn gezet voor een aantal andere financieel gerichte acties. De actie Kerkbalans 2023 wordt in januari 2023 gehouden en het draaiboek is door het Kerkelijk Bureau vastgesteld. Verder is er een eerste opzet gemaakt voor het collecterooster voor 2023 en zijn de eerste gedachten geformuleerd voor de Begroting 2023 die in december moet zijn afgerond. Het collecterooster en de begroting staan geagendeerd voor vaststelling in de kerkenraadsvergadering van eind november.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

Het pastoraal meldpunt is ook beschikbaar als diaconaal meldpunt. We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

BIJBELLEES OCHTEND

Tweede Bijbellees ochtend, zaterdag 26 november 2022, Mattheüs 2.

Juist vóór het verstrijken van de inzendtermijn van dit klankbord kan ik nog een verslagje inzenden van de 2^e bijeenkomst.

Als inleiding vertelde ik deze keer wat over het leven van Derek Prince. Deze bijbelleraar was als dienstplichtig militair en feitelijk ongelovige eens te gast bij bevlogen christenen. Na de maaltijd aldaar deden ze een kringgebed, en Derek, die nog nooit in zijn leven hardop gebeden had, zag met lood in z'n schoenen het moment naderen dat hij iets zou moeten zeggen. Toen het zover was, zei hij in een opwelling "ik geloof Heer, kom mijn ongelooft te hulp". Hij citeerde onbedoeld een Bijbeltekst, en beseftte dat de verplichte doch door hem verafschuwde anglicaanse kerkdiensten en godsdienstlessen op school hem ongemerkt een schat aan Bijbelkennis had opgeleverd, die hem toen, en ook later als voorganger en leraar, bijzonder goed van pas kwam. Zijn gebed is tussen haakjes verhoord. . .

Zo gingen we na gebed verder met Mattheüs 2. De wijzen uit het oosten. Hoe wisten ze dat die ster op dé Joodse Koning sloeg? Ze gingen een lange reis maken met kostbare geschenken om de nieuwgeboren koning te eren, dus moesten ze echt zeker weten dat het waar was. Wellicht had het onderwijs van de profeet Daniël, eeuwen daarvoor, nog invloed? Ook Psalm 19 zegt dat het firmament zonder woorden bepaalde dingen vertelt. In ieder geval gingen ze op pad, dat is mooi en een goed voorbeeld. Geloof brengt mensen altijd in beweging.

Hun komst in Jeruzalem had impact! Waarschijnlijk was er in die tijd in Israël een sterke Messias verwachting. In Handelingen lezen we namelijk dat er vóór Jezus sowieso al 2 andere zgn. Messiasen waren opgestaan, en weer hadden afgedaan. Er was blijkbaar een markt voor verlossers, beetje vergelijkbaar met nu. Opmerkelijk is, dat de wereldse heerser Herodes, geconfronteerd met het afschuwelijke nieuws van de geboorte van een concurrent, de geestelijken gaat raadplegen. Dezen geven de gewenste informatie, maar blijver zélf thuis. Misschien waren ze al die berichten

over mogelijke Messiassen beu? Was het arrogantie? Ongeloof? Toetst alles, behoud het goede!

De volgende perikoop, over de kindermoord en de vlucht naar Egypte leert ons verschillende dingen. Er is strijd. De overste van déze wereld, de duivel, stelt alles in het werk, Gods werk te dwarsbomen. Je zou kunnen stellen, dat, waar God verschijnt, er op een of andere wijze onrust, tweespalt of zelfs vervolging plaatsvindt.

Jozef wordt opnieuw in een droom gewaarschuwd te vluchten naar Egypte. Of dat nu tijdens zijn middagdutje was of gewoon 's nachts, hij gaat onder bescherming van het duister op pad. Gelukkig gehoorzaamt hij direct. Een rode draad in de bijbel is toch wel dat gehoorzaamheid als God spreekt het enige is dat telt. Misschien goed om in gedachten de bijbel eens door te lopen op Gods spreken en de reacties van de mens daarop... In dit korte stukje lezen we over strijd, gehoorzaamheid en ook wordt telkens teruggesproken op "dat wat in de Schriften is geschreven", de bijbel wordt serieus genomen. Laten ook wij dat doen, opdat we leven!

De laatste perikoop kwam niet meer aan bod, andere verplichtingen riepen. In een volgend klankbord het vervolg. Allen welkom trouwens!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal.

We zijn in een laatste maand van het jaar aangekomen. De musical wordt al druk gerepeteerd. Ook hebben we een mooi avensproject. Mocht u ook nieuwsgierig geworden zijn wat ons avensproject is u kunt het op www.bijbelbasics.nl ook volgen.

We hopen jullie allemaal te zien met de kerstmusical.

Groetjes namens de Zondagsschool,
Gerda De Crom

SAMEN KERST VIEREN

Geïnspireerd door de volgende tekst hebben wij een uitnodiging voor jong en oud. U bent de bron van het leven, want door Uw licht zien wij licht. (Psalm 36:10) De feestdagen komen er weer aan en kerstfeest is een feest van het Licht en wij willen ook graag samen met jullie van dat licht genieten.

Na de kerkdienst op 1^e kerstdag nodigen wij jullie allen uit voor een gezellig samenzijn. Zo kunnen we met elkaar dat licht verspreiden. We gaan koffie drinken met wat lekkers en ondertussen kunnen we met elkaar bord-spellen spelen of een kaartje leggen. We hebben een (late) lunch en daarna is het vast alweer tijd voor het kinderkerstfeest waar we dan samen naar toe kunnen gaan.

Lijkt het u fijn om te komen, en het is echt voor jong en oud, dan kunt u zich opgeven bij Nelleke Dorsman 0657768905 of via de inschrijfflijsten in de Hoeksteen of op het prikbord in de kerk.

Wilt u naar huis gebracht worden na de middag of na het kinderkerstfeest laat ons dat weten, dan regelen we vervoer.

Wij verheugen ons op een gezellig samenzijn met een ieder die dat graag wil.

Namens de organisatie,

Nelleke Dorsman, Elleke Smit en José van Oudheusden

BERICHTEN

Bijbelkring Jezus ontdekken.

De Bijbelkring Jezus ontdekken gaat weer van start, op dinsdag 10 januari 2023 om daarna iedere 14 dagen bij elkaar te komen tot en met 16 mei 2023.

We hopen met elkaar weer iedere avond een dag te bespreken uit het boekje Jezus ontdekken van ds. J. Douwma.

Inspirerende gedachtes en gevoelens wat Jezus voor ons kan betekenen aan de hand van het boekje in samenspraak met de Bijbel komen we zo meer te weten over Jezus en hoe hij heeft geleefd.

Mocht je interesse gewekt zijn ben je van harte welkom op onze bijeenkomst.

De zaal is open om 19:00 uur en we beginnen om 19:30 uur de avonden duren tot ongeveer 21:00 uur. Ouderling, Hugo Snaaijer

World Servants

Beste gemeente,

Nogmaals wil ik mededelen dat er een actie staat gepland voor World Servants! Iedereen kan meedoen of meekijken. Het is een voetbalinterland met als thema Nederland vs. Oekraïne. De datum staat vast op 29 december en het vindt plaats in de gymzaal van Heinenoord. Er zijn al een redelijk aantal mensen die zich hebben opgegeven, maar het zou leuk zijn om er nog wat meer bij te hebben! De inschrijfkosten zijn 4,- per persoon. Er zijn gelegenheid zijn voor een klein hapje en drankje. Ik hoop dat we er weer net zo'n leuke avond van kunnen maken als de vorige keer!

Graag opgeven bij Joost de Haan:

ijdehaan2004@gmail.com

of via Whatsapp: 06 82625115

Groetjes!



Outlook

Op donderdagmiddag komt Outlook voor de laatste maal dit jaar bij elkaar. We gaan op vakantie tot en met donderdag 12 januari. Op die datum hopen wij elkaar weer te ontmoeten.

Gezegende kerstdagen toegewenst en een gezonde jaarwisseling.

Tiem Meijer

Bedankt!

Beste Gemeenteleden,

Allereerst wil ik iedereen die afgelopen tijd aan mij gedacht heeft doormiddel van kaartjes, telefoontjes of andere vormen van medeleven bedanken hiervoor. Het voelt fijn dat er aan mij gedacht wordt.

De laatste weken is er veel gebeurd en er zijn veel onderzoeken gedaan bij diverse specialismen in het ziekenhuis te Dordrecht en Rotterdam. Op dit moment is mijn medicatie aangepast en heb huiswerk meegekregen betreft beweging en voeding en over drie maanden wordt er verder gekeken over wat het effect is en hoe verder.

Daarnaast ben ik ook behandeld aan na staar in het Oogziekenhuis te Rotterdam, en gaat het mijn zicht iets beter, maar gezien de problemen aan mijn oog, gaan ze hier in maart ook verder mee met onderzoeken. Helaas heeft dit door de na staar vertraging opgelopen.

Met vriendelijke groet, ook namens mijn vrouw P. Tuk

Langs deze weg willen we iedereen bedanken,

Voor de vele kaarten bloemen en bezoeken,

Bij ons 50-jarig huwelijk.

Arie en Nel Paasse 

Wij zijn verrast door het bezoek van onze wijkouderling mevr. Annemarie de Haan-Bongers en de vele felicitatiekaarten van gemeenteleden van de kerk met gelukwensen ter ere van ons 55-jarig huwelijk.

Onze hartelijke dank hiervoor en vriendelijke groet,

Bas en Bets Verhoeven

Hierbij willen we jullie allemaal bedanken voor het medeleven d.m.v. kaarten telefoontjes ziekenhuisbezoek enz. tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Ook voor

de kaarten die we mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijk zijn wij dankbaar. Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan. Ik ben weer aan het opknappen en hoop snel (met GODs hulp) weer de oude te worden.

HEEL VEEL DANK ALLEMAAL.

Leo en Corrie Wimmer

ROMMELMARKT VERKOOP DEC 2022

ROMMELMARKTVERKOOP DECEMBER 2022

Vrijdag 16 december van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Na de verkoop zijn we gesloten tot 9 januari 2023.

Vanaf maandag 9 januari 2023 kunnen er weer spullen ingeleverd worden.

Afhalen van spullen kan na een telefonisch afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur telefoonnummer 0622551924.

Na de sluiting is er weer verkoop op iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Op Marktplaats staan ook spullen onder het kopje rommelmarkt Puttershoek. Opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

We wensen u allen gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Namens rommelmarktteam,
An Klinge



JOR-YOUNG

Wat hebben we weer een fantastische start gemaakt met de kids, met de leiding en met de ouders. De vorige keer vertelde ik nog over de zorgen rondom het gebrek aan leiding en wist ik niet goed hoe dit zou gaan aflopen. Ik heb weer een briljante les gehad in vertrouwen hebben dat het goed komt. Waar komt mijn hulp vandaan,.....?!

Dankbaar mag ik vertellen dat Davey, onze trouwe vaste vriend, dit jaar wat meer ruimte in de agenda heeft en zo dit seizoen leiding wil zijn, geweldig. Esther Janse komt ons ook versterken, zowel bij de JOR als de JOR-Young biedt zij haar leiding aan, fantastisch. Daarnaast hebben we Lianne Brussé als hulpkracht voor allerlei taken, onmisbaar zulke helpende handen. En niet te vergeten de ouders! Iedere clubavond zijn er twee ouders die ons komen versterken bij de activiteiten. De ouders konden zich inschrijven op een bepaalde data met thema en zo al ver vooruit de agenda blokken om ons tot hulp te zijn. Het bleek een gouden idee te zijn, om op die manier de ouders te betrekken en zo ons te ontlasten. Fantastisch toch allemaal en echt iets om enorm dankbaar voor te zijn.

Dat alle hulp hard nodig is, blijkt wel uit de grote opkomst van de kinderen. Als we er allemaal zijn dan tikken we zeker de 25 aan. Dat is veeeeel. Heel erg leuk en enorm genieten met die gasten. De oudste kinderen hebben nu zelfs hun eigen app om zich aan te melden en dingen te delen met ons, hoe cool is dat.

Wat hebben we allemaal al gedaan; zomerspellen, foto opdrachten, weet jij de volgorde, film en sirkelslag. Sirkelslag is een actieve spellenavond met een christelijke boodschap aangeleverd door PKN. Via een online verbinding wordt er op de beamer een verhaal verteld die gelinkt is aan een bijbelverhaal. Deze keer was het het verhaal van Zacheus en wie nodig jij uit aan tafel?

Met leuke spellen en vooral heel veel lol met elkaar was het een geslaagde avond. Wij gaan met goede moed verder en hopen op weer mooie avonden met elkaar. En wie weet nodigen de kinderen steeds weer iemand uit voor een supergezellige avond.

Groetjes van ons allen José, Davey, Esther en Lianne 😊

JUNI-JOR

Hallo jongens en meisjes,
Voor jullie is er de Juni-Jor.

Eén keer per maand komen we op vrijdagmiddag van 16.00-17.30 met de kinderen uit groep 4 t/m 6 bij elkaar in de Hoeksteen of de Schakel. We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, maken iets leuks én iets lekkers.

Zo hebben we in oktober appelmoes gemaakt, nadat we eerst hoorden over iemand uit de Bijbel, die ook moes moest gaan maken voor de leerling profeten van Elisa, die erg veel honger hadden. De moes, die gemaakt werd van kolokwinten was eerst helemaal niet lekker maar Elisa hoorde van God wat hij moest doen om het eetbaar te maken. Het was een heel onbekend verhaal voor ons allemaal, maar hoe mooi en bijzonder is het, dat ik (Dijanne) de Bijbel juist opensloeg bij dit stukje, toen ik een verhaal wilde voorbereiden voor de middag dat we appelmoes gingen maken. Onze appelmoes smaakte overigens meteen heerlijk en we maakten prachtige persoonlijke etiketten.

In november waren er door allerlei feestjes helaas te weinig aanmeldingen om de Juni-Jor door te laten gaan. We hopen dat jullie er in december allemaal weer bij zijn! We gaan dan alvast een beetje in kerstsfeer aan de slag.

Vraag aan je ouders of ze de app goed in de gaten willen houden voor de data voor 2023.

We hopen dat jullie iedere keer weer gezellig bij ons komen knutselen en koken/bakken. De kosten zijn €2,- per keer en je ouders kunnen je opgeven via de app.

Wil je ook in de groepsapp? Meld je dan bij José van Oudheusden.

Groetjes, José, Annelies en Dijanne



PRAISE

Avonden

11 december

15 januari

12 februari

HERVORMDE KERK

MAASDAM

19.00 UUR

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus oktober 2022			
02-10	week 40 CvK	€	262,25
09-10	week 41 CvK	€	210,55
16-10	week 42 CvK	€	425,00
23-10	week 43 CvK	€	230,50
30-10	week 44 CvK	€	234,75
Deurbussen:			
30-10	Zending/okt (zwo)	€	127,90
30-10	Jeugdwerk/okt (hjp)	€	77,60
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/oktober 2022			
	Kerk (giften)	€	480
	Diaconie (giften)	€	110,00
	Kerk en Israël 2/10	€	226,10
	ZWO/PKN geloofsopv.9/10	€	131,85
	Aangep.dienst 16/10	€	325,40
	KIA/Wereldiacon. 23/10	€	178,50
	Diaconie tbv. Bloemengrt 30/10	€	314,85
	Hulpf.mw.de Jonge	€	139,00
	GZP/proj.ds. Vogelaar	€	30,00
	Hulpf.gezin pastorie	€	100,00
	Verjaardf. okt.	€	50,00
	Bloemen okt.	€	19,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2022	€	83.394,07
	Reeds ontvangen	€	72.809,95
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Collecten : via coll./bank/app of bus november 2022			
02-11	week 44 CvK	€	128,20
06-11	week 45 CvK	€	418,85
13-11	week 46 CvK	€	201,20
20-11	week 47 CvK	€	440,10
27-11	week 48 CvK	€	166,75
Deurbussen:			
27-11	Zending/nov (zwo)	€	128,20
27-11	Jeugdwerk/nov (hjp)	€	99,90
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/november 2022			
	Kerk (giften)	€	100,00
	Dankstond coll. 2/11	€	719,25
	Diaconie (giften)	€	125,00
	Diaconie coll. 27/11	€	200,25
	Voedselb.HW (giften)	€	100,00
	Bekercoll. HA/World Servants	€	563,90
	KIA/diaconaat 20/11	€	361,55
	Kerkbusje dorp	€	96,65
	Verjaard.fonds nov	€	55,00
	Oven Hoeksteen (gift)	€	300,00
	Hulpf. mw. De Jonge	€	20,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2022	€	83.400,32
	Reeds ontvangen	€	77.463,38
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Nooit zal Zijn Licht verdwijnen
voor ieder wie gelooft
dat Jezus is geboren
Zijn Licht wordt nooit gedoofd

Zijn Ster straalt aan de hemel
nimmermeer is het nacht
Voor wie Hem blijft geloven
Hij geeft ons moed en kracht

De Zoon van God geboren
lag in een stal terneer
Omdat voor Hem geen plaats was
voor onze Heiland, Heer.

Zijn wieg dat was een kribbe
Zijn Kroon dat was een kruis
Zijn Liefde voor ons zondaars
Zijn kracht, Hij brengt ons thuis.

Dichter: Petra Groeneveld

(melodie : Nu daagt het in het oosten)



Laten wij een lichtje zijn,
in deze donk're dagen,
een beetje vrolijkheid erbij,
helpt onze zorgen dragen.

Laten wij een lichtje zijn,
voor die-en-gene om ons heen.
al zijn maar weinige tezamen,
twee is meer dan één.

Laten wij een lichtje zijn,
als beeltenis van 't Kind,
Licht in onze duisternis,
Die ons met God verbindt.

Dichter: Aagje Lingen(Johannes 8:12
- Mattheüs 5:14-16)

