

KB

KLANKBORD 1 JAARGANG 60



10 DEC 2023 – 13 JAN 2024

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 02/01/2024; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

14/01/2024 t/m 10/02/2024

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Meditatie	7
Pasto(p)raat	8
Voorbede in de kerk	10
College van Kerkrentmeesters (CvK)	11
Pastoraal en diaconaal meldpunt	16
ZWO	17
Zondagsschool	18
Bijbelse dagboeken tafel in de Hoeksteen.....	19
Juni-jor	19
Jor-young	20
Warme kerstgroet uit malawi	20
Vertrouwenspersoon	21
Emma	23
Bedankt.....	23
Ingezonden.....	24
Lied van de maand.....	26
Opbrengsten collecten	28

Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.

Een kind ligt in de kribbe,
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen,
geluk ligt voor de hand.

Het woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
van ons een bloedverwant.

Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot.

lied 499

KERKDIENSTEN

2^e Advent

10 dec 2023

10:00

17:00

Predikant:	ds. J.P. Bijl Strijen	ds. L.v.d. Eijk Zwijndrecht
Organist:	Nico van Oudheusden	Linda Stolk
Zondagsschool:	Leonie, Merel	
Oppas:	Dijanne van Eck, Jolijn Dekkers	
Koster:	Johan de Klerk	
Dienstcollecte:	Binnenlands diaconaat, stabiel huis voor kinderen	
Deurcollecte:	Hervormde Jeugdraad	

3^e Advent

17 dec 2023

10:00

17:00

Predikant:	ds J. Telgenhof Strijen	ds. T. Meijer Puttershoek
Organist:	Hans Viskil	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Tineke, Nadine	
Oppas:	Esther de Haan, Marith de Geus	
Koster:	Rinus v.d. Kolk	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

4^e Advent

24 dec 2023

10:00

20:30 Kerstavond

Predikant:	ds. L.J. Vogelaar Sulawesi	ds. F.J. van Harten Scheveningen
Organist:	Nico van Oudheusden	Nico van Oudheusden
Zondagsschool:	Gerja, Maaïke	Mmv. Interkerkelijk
Oppas:	Mirthe Troost, Silas Smit	Koor Kairos
Koster:	Rinus van der Kolk	
Bekercollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Project ds. Vogelaar Sulawesi	Evangelisatie

1^e Kerstdag

25 dec 2023 10:00

Predikant: ds. C.N. van Dis
Nieuwegein
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Leonie
Oppas: Annelie van Santen, Norali Smit
Koster: Rinus v.d. Kolk
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Kerk in actie- Kinderen in de knel



31 dec 2023 10:00

Predikant: ds. A. Christ
Katwijk aan Zee
Organist:
Zondagsschool: Tineke, Merel
Oppas: Anneke Molendijk, Anna van Eck
Koster: Johan de Klerk
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Oudejaarscollecte

19:30 Oudejaarsavond

ds. T. Meijer
Puttershoek
Nico van Oudheusden

Nieuwjaarsdag

1 jan 2024 10:00

Predikant: ds. A. Christ
Katwijk aan Zee
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Geen zondagsschool
Oppas:
Koster:
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Verwarming

7 jan 2024**10:00****17:00**

Predikant: ds. A. Groen
Rijsoord
Organist: Arie Bestebreur
Zondagsschool: Gerja, Merel
Oppas:
Koster: Rinus v.d. Kolk
Dienstcollecte: Diaconie tbv. bloemengroet
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

14 jan 2024**10:00****17:00**

Predikant: ds. A.B. Vroomans
Rijnsburg
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Leonie, Nadine
Oppas:
Koster: Johan de Klerk
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: GZB project ds. Vogelaar Sulawesi

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

29/10	dhr. J. Bos
05/11	mevr. H. Kooij
12/11	dhr. en mevr. Klinge-Ridderbos
19/11	mvr. N. Paasse-Geers
26/11	Rozen eeuwigheidszondag

MEDITATIE

Kerst, een raar verhaal....?

Kerst 2022. De 15+ catechisanten (ook wel StaySolid genoemd) hebben zojuist een alternatief, eigentijds kerstverhaal gezien, wat eindigde met de beelden en zinsnede "zo vonden zij het kind, in een boodschappentas en liggend in een winkelwagentje".

Een junior vond deze setting oneerbiedig of zelfs spotten. Ik voor mij kwam tot de conclusie dat ik het kerstverhaal in deze tijd schouderophalend langs me heen zou laten gaan. Raar verhaal, geen aandacht aan besteden!

Eigenlijk lijkt dit op het voorbeeld dat ds. Van Herwijnen eens gaf. Stel je voor, zei hij, een omaatje in het Huys te Hoecke krijgt op haar 90^e nog een kindje. En ja hoor, daar loopt ze, achter haar rollator, met in het mandje een baby. De mensen komen niet meer bij...! Dit tussen haakjes naar aanleiding van de geboorte van Izaäk. Het lijkt wel of wonderen uit een ver verleden of juist in de (verre) toekomst acceptabeler zijn dan in het heden. Wekelijks belijden we in de kerk de opstanding der doden. Zonder blikken of blozen. Maar een opwekking heden en hier? Een onmiskenbaar wonder heeft, als het al wordt geloofd, een beperkte houdbaarheidsdatum.

Misschien een gekke vraag, maar hoe zou God nou echt overtuigend Zijn bestaan en Zijn koningschap kunnen bewijzen? Wij zijn door internet inmiddels gewend aan enorme hoeveelheden informatie, waarvan je maar moet afwachten wat nou betrouwbaar of "waar" is. Deep fake....

Wonderen, diepzinnige bewijzen, ontroerende getuigenissen, je kunt het allemaal naast je neerleggen. En dan wordt het weer kerst. 2023 deze keer. De geboorte van een kind, dik 2000 jaar geleden, wordt weer gevierd. Wat moet je dáár nou mee? De geboorte riep destijds verschillende reacties op. Wijzen kwamen van verre, om te aanbidden. Herders waren, wellicht wegens de nauwkeurige vervulling van een profetie, volslagen enthousiast (het engelenkoor zal ook wel indruk gemaakt hebben!). De theologen van die tijd wisten van de hoed en de rand, maar reageerden.... Niet! En koning Herodes? Die arrangeert een kindermoord. Altijd als

God spreekt of ingrijpt roept dat verschillende reacties op. Niet reageren is trouwens ook een reactie.

Bovengenoemde theologen, farizeeërs en schriftgeleerden, reageerden zo'n 30 jaar later wél. Als Lazarus door Jezus uit de dood is opgewekt, willen zij Jezus én Lazarus doden, omdat de mensenmassa toch door dit wonder achter Hem aanloopt. Binnenkort, als die Jezus als rechter van de wereld terugkomt, zal er ook een reactie komen. Allen die afwijzend reageerden op Jezus' eerste komst zullen dan smeken dat de bergen op hen mogen vallen om uit het zicht van deze ontzagwekkende Heer te blijven.

Een korte overdenking dit keer. Geen verslag van wonderen, geen bewijsvoering of getuigenis. Maar wél de aanmoediging om het verslag van de rondwandeling van het kerstkind Jezus hier op aarde, en het gevolg daarvan te lezen en herlezen. En dan te reageren als een Wijze... Ere Wie ere toekomt!

Fijne kerstdagen, Govert Gravendeel

PASTO(P)RAAT

Tijdens de laatste consistorievergadering hadden we een gesprek over het feit dat we het gevoel hebben dat de gemeente een beetje in slaap aan het sukkelen is. Het is jammer om te zien dat leuke initiatieven die genomen worden niet opgepakt worden door de gemeente, bv de kerstmusical met gemeenteleden, happen en stappen door ZWO commissie, of een bijbelstudiegroep voor overdag. Ook de kerkgang is na de coronaperiode door veel gemeenteleden niet meer opgepakt. Dat baart ons zorgen.

Het is moeilijk om de vacatures van de kerkenraad opgevuld te krijgen, waaronder de functie van scriba, en die is heel belangrijk!

Toch is er ook reden tot dankbaarheid:

We zijn heel dankbaar dat Elleke Smit haar benoeming tot ouderling heeft aangenomen, dat Geri Bor pastoraal bezoeker wil worden en dat Dianne van Eck de diaconie gaat versterken.

Op 21 januari 2024 zal de bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers en het afscheid van de aftredende ambtsdragers plaatsvinden.

In verband met de niet opgevulde vacatures van de ouderlingen wordt er nagedacht over een nieuwe wijkverdeling en opzet van het pastoraat.

Ook zijn we superblij met het initiatief van Lianne de Haan en anderen om een 20+ groep/Youth Alpha op te zetten.

Samen vormen wij de Hervormde Gemeente en moeten er ook samen de schouders onder zetten om die in stand te houden.

Zonder u lukt dat niet.

Zoals de bijbel zegt:

Efeziërs 4:16: "Vanuit Hem, het hoofd, wordt het hele lichaam ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Wilt u graag wat doen/betekenen voor onze gemeente, dan zijn wij nog op zoek naar :

- mensen die willen helpen bij de organisatie van de Openluchtdienst (in samenwerking met Gereformeerde kerk, 1 keer per jaar),
- mensen die willen koken voor de 20+ groep/Youth Alpha en
- mensen die de Commissie Reguliere Diensten willen helpen meedenken over de (andere) invulling van de eredienst. (Informatie bij Bart Dorsman of Jolande Kornaat).

Verder willen we de voorbede meer onder uw aandacht brengen. (zie stukje daarover verderop in Klankbord).

Gezegende Kerstdagen!

Ouderling Jolande Kornaat

VOORBEDE IN DE KERK

Wat is de voorbede?

Voorbede is het doen van voorspraak bij God namens een ander door de predikant. Voorbede is een gebed dat vaak aan het eind van de kerkdienst wordt uitgesproken door de predikant.

Voorbede kan aangevraagd worden door alle gemeenteleden en kan gaan over personen die vreugde, dankbaarheid, ziekte of zorgen hebben, over wereldproblemen of andere zaken die gemeenteleden aan het hart gaan .

De kracht van de voorbede ligt in het geloof dat gezamenlijke gebeden invloed kunnen hebben op de situaties en het welzijn van anderen. Voorbede is een manier om samen de lasten te dragen, hoop te bieden en het geloof in positieve verandering te versterken. Veel gemeenteleden ervaren troost en kracht wanneer ze weten dat er voor hen gebeden wordt.

Dus willen wij de voorbede extra onder uw aandacht brengen.

Hoe kunt u vragen om voorbede?

Vanaf januari 2024 staat bij de beide ingangen van de kerk een mandje waarin u uw voorbede aanvraag kunt deponeren. Deze voorbede aanvraag kunt u thuis op een briefje schrijven en bij binnenkomst in het mandje deponeren (graag uiterlijk 10 minuten voor aanvang dienst). Deze zullen dan aan de dienstdoende predikant gegeven worden met het verzoek ze mee te nemen bij de voorbeden.

Wilt u voorbede laten doen voor iemand, wilt u dan wel toestemming vragen aan de betreffende persoon? Dit in verband met de Wet op de Privacy.

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

1 Joh. 5:14-15

Namens de Commissie Reguliere Diensten,
Jolande Kornaat

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

De kerkzolder heeft een loopbrug gekregen. Dit is een door Monumentenzorg aangegeven verplichting voor het zo veilig mogelijk betreden van de zoldervloer. De kosten vallen dan ook onder de subsidieregeling met 40% eigen bijdrage. Hij is aangelegd door een aannemer die gespecialiseerd is in het werken met monumenten. De totale aanlegkosten bedragen ca. EUR 8.000. Per saldo dus EUR 3.200 voor onze rekening.

Het transport van het materiaal via de toren naar de zolder is hierbij een flinke kostenpost. Ook het uitbreiden van de zolder vloer naar de lampen heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze uitbreiding is belangrijk om de spots in het kerkplafond op een veilige manier te kunnen vervangen. Met een



groepje van 5 man (Johan, Rinus, Hugo, Krijn - nogmaals bedankt mannen! - en ondergetekende) is in een halve dag deze klus geklaard. Stellingdelen op aflevering besteld, op maat gezaagd, naar boven gewerkt via de uurwerk gaten in de torenvloeren, gelegd na wat puzzelwerk en vastgezet. Leuk werk met elkaar. Zeker

met in ons achterhoofd dat we hiermee ca. EUR 9.000 hebben bespaard ten opzichte van een montage via een bedrijf. Werkelijke kosten nu EUR 700 t.o.v. een begroting van 9.700. Natuurlijk hadden de vlonders er dan gelijker bijgelegen, maar niet steviger als wij ze nu gelegd hebben.



We durven nu onze koster weer de lampen de laten vervangen en schoon te laten maken.

De spots zullen vervangen gaan worden door LED verlichting. Als deze zijn geplaatst en de totale kosten van zowel lampen, loopbrug en vlonders bekend zijn zullen we u hierover verder informeren. Misschien kunnen we er nog wel een mooie financiële actie van maken.....

De toren is door de gemeente Hoeksche Waard onderhanden genomen. Hij staat er weer spik en span bij en de hoogwerker is inmiddels weer verdwenen. Het mobiele toilet is afgemeld door de schilder, maar nog niet opgehaald door de verhuurder. We kunnen er wel gewoon op zondag voor parkeren.

Monumentenwacht heeft in september de kerk geïnspecteerd. Ze hebben een rapport hierover uitgebracht. Er zaten geen grote verrassingen in. Binnenkort zullen we met de bouwbegeleider voor ons monument gaan zitten om de onderhoudsplannen voor de periode 2025 – 2030 gaan maken. Het rapport van Monumentenwacht is hierbij een belangrijk stuk informatie.

De Hoeksteen en de Schakel:

De zolder van de Hoeksteen zal binnenkort worden opgeruimd. Over de jaren heen zijn er veel spullen verzameld die niet meer gebruikt worden. Het is hier net als bij iedereen thuis. Je weet nooit of je het nog eens nodig hebt.... Na de ruiming zal de ruimte in nauw overleg met de jeugd/leiding wat gezelliger worden gemaakt. We kunnen hier dan wat meer activiteiten gaan houden die anders in de (koude) Schakel zouden plaatsvinden. De Hoeksteen is gemakkelijker en goedkoper te verwarmen in de winterperiode.

Het aanbrengen van LED verlichting in de Hoeksteen en de Schakel is lastig te regelen. Veel TL-bakken moeten dan worden vervangen en plafonds opnieuw worden aangelegd omdat LED verlichting veel kleiner is en via andere armaturen wordt geplaatst. We laten dit voorlopig ongewijzigd, omdat de jaarlijkse besparing niet in verhouding staat tot de investeringskosten.

Kerkplein en groenvoorzieningen:

Het onderhoud aan het kerkplein en de groenvoorzieningen wordt sinds jaar en dag verzorgd door Paul Maas en Robert Venema. Paul heeft ons onlangs te kennen gegeven dat het voor hem tijd wordt om te stoppen. We zoeken vanaf 1 januari een 'nieuwe Paul' die samen met Robert het onderhoudsteam wil gaan vormen. Paul zal zijn opvolger goed inwerken. Vanaf deze plaats vast een hartelijk dank aan Paul dat hij dit deel van het werk in de gemeente lange tijd heeft mogen en willen doen.

Financiële zaken

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage:

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Wij delen graag de situatie per eind oktober met de lezers, als volgt:

Rapportage maand:	oktober				
Jaar:	2023				
	Deze maand	Vorige maand(en)	Jaar t/m heden	Als % van begroting	Begroting 2023
Collecten:	1.964	14.273	16.237	81%	20.000
incl. Kerktef.					
Giften: Overig	268	2.373	2.641	38%	7.000
Rommelmarkt	-	-	-	0%	12.000
Collectebussen:	79	630	709	101%	700
(HJP)					
Kerksalans:	4.855	66.918	71.773	85%	84.000
Totaal	7.166	84.194	91.360	74%	123.700

Veel van de inkomsten uit levend geld komen regelmatig binnen. Als we t/m oktober 83% van de begroting hebben ontvangen betekent dit dat er geen onverwachte uitkomsten zijn. De overige giften blijven wat achter, maar via de dankstond giften kan dit gat worden gedicht. De Rommelmarkt verrast ons meestal aan het eind van het jaar met hun bijdrage. We wachten gespannen af wat het vele werk door deze groep vrijwilligers dit jaar financieel gaat opbrengen.

Begroting 2024.

De begroting voor 2024 is in concept gereed en zal door de kerkenraad worden besproken in haar vergadering van 30 november. In het volgende Klankbord zullen wij u de begroting presenteren.

Solvabiliteitsverklaring

Voor het beroepingswerk is een solvabiliteitsverklaring nodig. Op basis hiervan wordt bepaald of we een fulltime predikant kunnen beroepen. Een solvabiliteitsverklaring is 1 jaar geldig. Het beroepingswerk is nog lopend en als gevolg hiervan is er een verlenging verleend, zodat we met dezelfde uitgangspunten kunnen doorgaan met het beroepingswerk.

Overige zaken

Winterseizoen en verwarming

We hebben bij Energie Direct een contract voor 3 jaar afgesloten voor de levering van gas en elektriciteit. Het is de verwachting dat we hiermee een flinke besparing kunnen bereiken ten opzichte van de kosten over het afgelopen winterseizoen. We houden de temperatuur in onze gebouwen overigens scherp in de gaten en verzoeken alle gebruikers dit ook te doen. De beste besparing is het niet te gebruiken. We handhaven hetzelfde stookbeleid als vorig jaar, te weten: Kerk: door de weeks 13 graden; op zondag vanaf 9.00 uur op 17 graden brengen en vanaf 12.00 uur weer naar het minimum brengen. Tijdens de middagdienst zal de temperatuur dan ca 16-17 graden zijn.

Hoeksteen en Schakel: Bij gebruik naar 17 graden brengen door de thermostaat ca 2 uur voor de (besproken en geplande) bijeenkomst te laten werken. Bij het einde van de bijeenkomst gaat de thermostaat weer terug naar het minimum van 13

graden. Iedere gebruiker danken wij bij voorbaat voor begrip en attentie bij het inplannen van de bijeenkomsten. Niet gepland = geen verwarmde ruimte.

Gebruik van de Hoeksteen

De Hoeksteen is een functioneel gebouw voor onze gemeente activiteiten. Op verschillende momenten zouden we met name de grote zaal wel wat gezelliger ingericht willen hebben. Een ander verfje hier en daar; misschien wat muren van stucwerk voorzien: wat spelen met de verlichting; misschien wat meer sta-tafels of wat ronde tafels en zeker een mogelijkheid tot afscherming van het kinderspeelgoed. We horen graag van u als u hierover ideeën heeft. Als de ruimtes wat gezelliger zijn is het ook leuker om er je verjaardag te houden of iets anders in de familie wat niet goed thuis kan. Annie met haar professionele team en apparatuur staat hiervoor graag voor u klaar. Het gebruik van de Hoeksteen gaat natuurlijk met wat kosten gepaard. We zetten die voor u als gemeentelid graag nog even op een rijtje. Dit is in hoofdlijnen omdat er verschillende varianten mogelijk zijn. Huurt u kleine zaal C of grote zaal A & B maakt verschil. U kunt per dagdeel huren (ochtend, middag, avond of ochtend en middag of avond en middag of de gehele dag), of met of zonder consumpties of met 1 of 2 ondersteunende vrijwilligers. Dit betekent bijvoorbeeld:

Kleine zaal C met consumpties en 1 persoon ondersteuning kost voor een avond EUR 75. In zaal C kunt u ca. 10 personen ontvangen. Voor een middag en avond programma betaalt u EUR 134.

Grote zaal A of B met consumpties en 1 persoon ondersteuning kost voor een avond EUR 100. Voor een middag huurt u voor EUR 90. Met 2 personen bediening is dit voor een avond EUR 146. Voor een middag is dit EUR 136. Zaal A of B is geschikt voor ca. 20-25 personen.

Grote zaal A of B met consumpties en 1 persoon ondersteuning kost voor een middag en aansluitende avond EUR 164. Met 2 personen bediening is dit EUR 244. Hier kunt u dan 20-25 mensen voor ontvangen.

Grote zaal A en B met consumpties en 1 persoon ondersteuning kost voor een avond EUR 147. Voor een middag huurt u voor EUR 127. Met 2 personen bediening is dit voor een avond EUR 193. Voor een middag is dit EUR 173. Zaal A of B is geschikt voor ca. 60-80 personen.

Heeft u een andere wens: vraag het Annie of een van de kerkrentmeesters. Bij reservering zullen wij ervoor zorgen dat de zaal voldoende verwarmd is en dat alle apparatuur uit de keuken voor u ter beschikking is. Mocht de huur van de ruimte een financiële drempel voor u opleveren om door middel van een samenkomst in de Hoeksteen uw sociale contacten in stand te houden, dan is een gesprek met een van de kerkrentmeesters altijd mogelijk.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen. Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

Het etentje dat we zaterdag 18 november gehouden hebben was erg gezellig. Allen die gekookt hadden, hebben goed hun best gedaan om ons iets lekkers voor te zetten.

We hebben genoten van de Pindasoep, Gado Gado, Nasi met saté, balletjes en andere bijgerechten en als nagerecht een ijsje, met chocolade en een toefje slagroom.

We hebben hiermee voor ds. Vogelaar in Sulawesi EUR 300 opgehaald, hartelijk dank.

Op verzoek van één van de gasten onderstaand het gedicht waarmee we deze avond afgesloten hebben.

Wij delen

Wij delen geloof

Wij delen de hoop

Die wij ontvangen van God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En niemand kwam iets tekort

Zo willen wij delen

Van wat Hij ons gaf

Totdat het een overvloed wordt

Wij delen met jou

En met iedereen

De hoop en liefde van God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En niemand kwam iets tekort

Zo mogen wij delen

Met handen en hart

Totdat het een overvloed wordt

Wij delen ver weg

Wij delen dichtbij

Eén kerk, één wereld, één God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En iemand kwam iets tekort

Dat wonder voltrekt zich

Nog iedere dag

Als delen een deel van ons wordt

Matthijn Burwalda

Een hartelijke groet en goede feestdagen toegewenst van de ZWO commissie
Cockie Snaaijer, Plonie Bos, Nel Naaktgeboren en Tineke van Horssen

ZONDAGSSCHOOL

Jongens en meisjes,

Wij gaan het de 4 zondagen, voordat het kindje Jezus geboren wordt met kerst, het met elkaar hebben over **een nieuw begin**, bij elk verhaal uit de bijbel ontdek je weer God maakt een nieuw begin.



De kinderen van de Zondagsschool verlenen hun medewerking in de morgendienst van 25 december met liedjes en een gedicht, omdat het kinderkerstfeest dit jaar niet doorgaat.

Namens de leiding van de Zondagsschool
Gerja Derksen-Schipper

BIJBELSE DAGBOEKEN TAFEL IN DE HOEKSTEEN



OPROEP

Er staat een nieuw tafeltje in de Hoeksteen. Daar kunt u een "dagboekruil" doen!

Of gewoon een bijbels dagboek neerleggen dat u uit heeft ... óf er gewoon een meenemen dat u mooi lijkt....

Jammer toch, om die boeken thuis in de kast te laten staan wanneer iemand anders er veel aan kan hebben?!

Ook dagboeken voor jongeren zijn welkom!

JUNI-JOR

Als jullie dit lezen zijn de kinderen van de Juni-Jor al drie keer bij elkaar geweest, op vrijdagmiddag in de Hoeksteen. We hebben een hele gezellige groep jongens en meiden, bijna allemaal uit groep 6.

We luisteren met elkaar naar een verhaal uit de kinderbijbel, of we lezen een stukje uit de Bijbel met een dagboekje. Daarna gaan we aan de slag aan tafel en in de keuken. Zo hebben we al een heerlijk slaatje gemaakt, al dachten de kinderen daar wel iets anders over. Dit gaven ze graag weg aan hun ouders. Wel hebben ze heerlijk gesmuld van pizzastengels op 2 verschillende manieren gemaakt. De eetbare spinnen, passend bij de herfst vielen ook erg in de smaak. En begin december stond natuurlijk in het teken van allerlei lekkers, passend bij Sinterklaas. De Juni-Jor is er voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. Ongeveer 1 keer per maand op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in De Hoeksteen. Houdt de app in de gaten voor de volgende data.

Nog niet in de groepsapp maar wil je wel graag meedoen met de Juni-Jor? Laat het even weten aan José of Dijanne, dan voegen we je ouders toe, zodat je altijd op de hoogte bent en je kunt opgeven om te komen.

Groetjes, José, Annelies en Dijanne

JOR-YOUNG

De afgelopen weken hebben we weer genoten van de JOR-Young.

We zijn nog met een kleine groep maar het is wel altijd heel gezellig.

We hebben bijvoorbeeld een film gekeken met als meegegeven bijbeltekst 1 Korinthe 12 vanaf vers 14. Wij allen vormen samen één geheel. Wij hebben elkaar nodig.

We hebben ook een chille spelletjesavond gehouden en een avond waarin de ballonnen ons om de oren vlogen. De avond in december is altijd wel de lekkerste, chocolademelk met slagroom, kruidnoten en spelletjes, dat is gewoon genieten. Helaas moesten we ook een avond afzeggen omdat de leiding ziek was. Omdat we nog steeds met heel weinig leiding zijn, zijn we dus nog steeds op zoek. Dus als u zin heeft om ons te helpen zo eens in de 6 weken dan mag je je aanmelden bij José van Oudheusden.

We gaan nu eerst genieten van alle feest- en vakantiedagen. In januari zijn we er om de week. Fijne dagen!!!

Groetjes van ons; Davey, Lianne en José

WARME KERSTGROET UIT MALAWI

Beste gemeente,

Vanuit het warme Malawi willen wij iedereen gezegende feestdagen wensen!

Terwijl wij dit stukje schrijven voor in het klankbord, hebben wij bezoek vanuit Nederland. Franks zus, Ellen, is samen met haar man Jesper op visite.

Wij genieten heel erg om weer bekende mensen te zien en hen een kijkje te kunnen geven van ons leven in Malawi. We zijn ook dankbaar voor alle (kerst)kaarten die ze mee hebben genomen van familie en vrienden. Dat maakt dat we tijdens de feestdagen Nederland wat minder hoeven te missen. We zullen die dagen met onze Malawiaanse familie (de Nederlanders in Malawi) doorbrengen.

Lees meer over onze avonturen op janssensinmalawi.reismee.nl, of stuur ons een berichtje!

Groeten Frank en Esther

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:

Mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

Dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

VERSLAG ZATERDAG BIJBELLEZING

10e bijbel lees ochtend, 25 november 2023

Deze keer in de Hoeksteen. Geringe opkomst maar genoeg stof voor een verslagje. Deze keer dus Matt. 5:27-31, over echtbreuk. Het is opvallend dat alleen mannen worden aangesproken. Terecht merkte een aanwezige dame op of vrouwen dan wél naar mannen mogen kijken om die te begeren! In ieder geval is zelfs begeren al een doodzonde. Een volgend probleem dient zich aan: Wat, als er al plaatjes in je hoofd zitten? Beelden, misschien jaren geleden (per ongeluk) opgepikt, waar je heden nog last van hebt, en waar je naar hartenlust (wat een woord trouwens!) over kunt fantaseren? Misschien wordt dáárom in het volgende vers gezegd dat je beter je oog kunt uitrukken en wegwerpen als dat een reden tot zonde is. Een krasse uitspraak, die zeker benadrukt dat je goed moet bedenken wát je leest of bekijkt. Want beelden en ook teksten, vooral gezien in de vroege jeugd, blijven hangen, en zijn als het ware in de ziel ingekerfd. En een teken aan de wand, dat je vrijwel nergens kunt ontkomen aan reclames met het nodige bloot, meestal van vrouwelijke kunne. Er is een verleider aan de gang! Wapen je er tegen! Een goede bescherming is o.a. zorgen dat je geen blaadjes, en zelfs reclame-uitingen in huis krijgt. Hysterisch? Er staat veel op het spel! Een mens hoeft niet alles te weten. Je kunt beter een blaadje wegwerpen dan je oog! Tussen de bedrijven door zei een aanwezige dame nog dat, hoewel ze absoluut geen voorstander van een boerka

was, ze het wél handig zou vinden dat vrouwen zich enigszins terughoudend zouden kleden.

Je vrouw wegzenden zonder geldige reden (overspel) maakt dat er hoe dan ook overspel met haar gepleegd gaat worden, staat een eindje verderop te lezen. Deze tekst lijkt ervan uit te gaan dat vrouwen in Nieuwtestamentische tijden óf getrouwd, óf weduwe zijn. Een weggezondene heeft blijkbaar per definitie geen sociaal vangnet en is gedwongen opnieuw te trouwen om niet om te komen van de honger? Een lastige kwestie. Let op, opnieuw worden de mannen aangesproken. Ze hebben misschien het meest, misschien zelfs alles te vertellen, maar dragen ook alle verantwoordelijkheid!

De vraag kwam nog langs of “gemeenschap” (seks) ook automatisch “huwelijk” betekent. Vooralsnog denk ik niet. In Genesis 1 staat dat God Adam en Eva (in)zegende, en daarna pas zegt: “Weest vruchtbaar, wordt talrijk...”

Seks buiten het huwelijk is zonde. En het huwelijk is een afbeelding van het verbond dat God sloot, allereerst met Israël, en uiteindelijk ook met de gemeente. Soms zijn er spanningen en onbegrip tussen de verbondspartners. Lees het Oude Testament maar, waar Israël regelmatig andere goden achteraloopt, waarop straf volgt. Ook zijn er spanningen in menselijke relaties. Ja, er is veel gebrokenheid, ook letterlijk. Maar er is oneindige vergeving en uiteindelijk ook genezing en heling. Laten we heilig leven, als vrije mensen. Geen verslavingen, geen dwanggedachten. Maar dienende liefde en vreugde. Te hoog gegrepen....?

Volgende bijeenkomst waarschijnlijk 30 december in de Hoeksteen, maar houd de nieuwsbrief maar in de gaten!

Govert Gravendeel

KERSTZANG

Op vrijdagavond 22 december om 19.30 uur zullen we samen met de Gereformeerde kerk op het Maximaplein op de hoek voor bij de Zeeuw kerstliederen laten horen. We worden begeleidt door Maasmuziek. Hugo vertelt een kerstverhaal en we sluiten af met warme chocomel. Lied bladeren zijn aanwezig. Laten we er een mooi koor van maken. Eventuele informatie tel. 06 37344291

EMMA

Hallo Allemaal,

Hier weer even een update van EMMA.

We zijn nog steeds actief bezig met EMMA.

Op 22 november zijn we met 8 dames en 2 heren naar de INTRATUIN in kerstsfeer geweest. Het was erg gezellig om met elkaar koffie te drinken en te lunchen.

Op 6 december vieren we het Sinterklaasfeest met pakjes en gedichten, wat ook altijd erg gezellig is. Daarna is het weer tijd voor de Kerstviering met elkaar.

Dan is het jaar weer snel voorbij en hopen we met een goed gevoel in 2024 DV weer bijeen te mogen komen.

We denken ook aan onze oud-leden die pas overleden zijn, nl. Mevrouw van Roon en Geertje Barendregt.

We moesten ze al een tijdje missen vanwege hun hoge leeftijd, maar we denken met respect aan hen.

Mede namens de dames van EMMA wil ik hierbij iedereen GEZEGENDE KERSTDAGEN wensen en een GEZOND 2024.

BEDANKT

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven van mijn langdurig verblijf in het ziekenhuis en revalidatie centrum. De vele kaarten, gebeden en telefoontjes die ik van u mocht ontvangen hebben mij gesterkt en goed gedaan. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik weer in mijn huis terug mocht keren. Nogmaals hartelijk dank!
mevr. N. Muller-Monster

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten die bij ons op de deurmat vielen, de prachtige bos bloemen van de kerk en de mooie plant van de Emma, ter gelegenheid van ons 50 jarige huwelijk. Wij waren erg verrast.
Tjapco & Maartje Janse.

INGEZONDEN

Automaatje – Chauffeurs gezocht !

Welzijn Hoeksche Waard organiseert een vervoersservice met de naam Automaatje naar een model dat de ANWB in een aantal plaatsen in het land uitgerold heeft.

Deze service wordt geleverd door vrijwilligers die met hun eigen auto tegen een geringe vergoeding (0,35/km) mensen vervoeren. Zij zijn "een maatje met een auto".

Op de website van Welzijn Hoeksche Waard staat over Automaatje het volgende: Inwoners van de Hoeksche Waard die door omstandigheden, eventueel tijdelijk, minder mobiel zijn en geen redelijk vervoersalternatief hebben kunnen hier onder voorwaarden een beroep op doen. U moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Mee vervoeren van hulpmiddelen is in beperkte mate mogelijk.

Het AutoMaatje Hoeksche Waard is bedoeld voor mensen die of

- Niet zelf over een auto beschikken,
- Niet zelf kunnen rijden,
- De financiële middelen niet hebben om een taxi te betalen
- Niet met het openbaar vervoer kunnen
- Geen beroep kunnen doen op mensen in hun directe omgeving.

De vrijwilligers die dit werk doen moeten de beschikking hebben over een auto met een inzittendenverzekering en een rijbewijs B. U bepaalt als vrijwilliger zelf hoe vaak u mee wilt doen als chauffeur en op welke dagen u beschikbaar bent. Het is heel dankbaar werk. In de auto vinden vaak heel leuke gesprekken plaats.

Er zijn op dit moment extra chauffeurs gewenst. Meer weten? : kijk op de website van Welzijn Hoeksche Waard of bel of mail naar Nico Slikboer. (tel 06-12024921 of e-mail n.slikboer@outlook.com).



Wilt u gebruik maken van deze dienst bel dan 088-7308900, bij voorkeur drie dagen voor de gewenste rit want er moet door de organisatie nog een chauffeur bij gezocht worden.

Plaatsing van dit verzoek via Bart Dorsman

Wielewaal

Op de lagere school hebben we allemaal (als de wat oudere generatie dan...) het volgende lied geleerd en gezongen:

“Kom mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En vinden wij die muzikant
Dan is zomer weer in 't land.”

De wielewaal is een klein geel vogeltje dat mooi kan zingen (informatie voor de wat jongere generatie.... Je komt hem nu niet veel meer tegen).

Dat naar buiten gaan is nu precies de bedoeling van die andere Wielewaal, een kleine, volledig elektrische auto waarmee vrijwilligers (veelal oudere) inwoners van Puttershoek en Maasdam GRATIS rijden als ze naar de winkels, de dokter of de kapper willen. Dit vervoer past in het streven van de overheid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en om hen zo lang mogelijk te laten meedoen aan het maatschappelijk leven. Bij Albert Heijn en 't Huys te Hoecke heeft u vast wel een bord zien staan waarmee De Wielewaal wordt aanbevolen.

Ooit begon de Wielewaal in Strijen, later volgde 's-Gravendeel, en in 2021 volgden Puttershoek en Maasdam en in 2022 Oud Beijerland en Numansdorp.

De auto's zijn gekocht met geld van sponsors en de gemeente Hoeksche Waard.

Om dit vervoer mogelijk te maken is er behoefte aan vrijwilligers om te rijden.

Heeft u een rijbewijs B en bent u tenminste 2 dagdelen per maand beschikbaar, wordt dan chauffeur op De Wielewaal.

Er wordt in twee diensten per dag gereden op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur . Er zijn per week tenminste 10 vrijwilligers nodig. In de weekenden is de Wielewaal niet beschikbaar.

Het is heel dankbaar werk, er is behoefte aan (op dit moment meer 300 ritten per maand), er zijn leuke gesprekken in de auto (denk aan het tv programma Taxi van Maarten Spanjer). Het enige nadeel is dat de auto van weinig comfort is voorzien.

Wilt u gebruik maken van De Wielewaal bel het nummer dat op de borden staat (06-45623913).

Op internet is alles te vinden over De Wielewaal (dewielewaalhw.nl).

Niet voor niets kent de slogan van de Wielewaal de toevoeging "Thuis blijven kan altijd nog".

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als vrijwilliger met de Wielewaal te rijden, bel of mail mij.

Nico Slikboer

06 12024921

n.slikboer@outlook.com

Stukje geplaatst via Bart Dorsman

LIED VAN DE MAAND

Voor december zijn de volgende liederen gekozen:

Liedboek 136 - Hoort gij de engelen zingen

En voor de kinderen

OTH 548 U bent de God die mij leidt.

Met vriendelijke groeten,

Annemarie de Haan en Nelleke Dorsman



OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus oktober 2023			
01/10	week 40 CvK	€	312,95
08/10	week 41 CvK	€	191,30
15/10	week 42 CvK	€	536,10
22/10	week 43 CvK	€	276,95
29/10	Week 44 CvK	€	292,35
Deurbussen:			
	ZWO/okt. + app	€	150,55
	Jeugdwerk/okt. + app	€	79,40
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/okt. 2023			
	Kerk	€	268,75
	Diaconie	€	60,00
	Kerk en Israël (01/10)	€	248,60
	ZWO/plaatselijk werk (08/10)	€	142,75
	KIA werelddiaconaat (22/10)	€	231,30
	Diaconie tbv. Bloemen (29/10)	€	313,50
	Kerktelef.busje dorp (2x)	€	473,50
	Hulpf. mevr. de Jonge	€	91,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	82.459,91
	Reeds ontvangen 2023	€	71.773,89
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Collecten : via coll./bank/app of bus november 2023			
01/11	week 44 CvK	€	191,10
05/11	week 45 CvK	€	547,25
12/11	week 46 CvK	€	177,60
19/11	week 47 CvK	€	281,50
26/11	Week 48 CvK	€	305,80
Deurbussen:			
	ZWO/nov + app	€	129,35
	Jeugdwerk/nov + app	€	70,95
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/nov 2023			
	Kerk	€	1130,00
	Dankstondcollecte 1/11	€	327,75
	Kinderdankdag 1/11	€	63,80
	Bekercollecte HA 12/11	€	762,65
	KIA diaconaat 19/11	€	220,95
	Diaconie 26/11	€	517,65
	Bloemen	€	10,00
	Verjaardagsfonds nov	€	15,00
	ZWO/voedselkastje	€	60,00
	Proj. ds Vogelaar	€	45,00
	Hulpf. mevr. De Jonge	€	70,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	82.284,91
	Reeds ontvangen 2023	€	77.613,33
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Uitnodiging

Ga je mee?

Kerstmiddag Herv.Gem. Puttershoek

Woensdag 13 december 14:00 - 16:00 uur

- ✓ *Ontvangst in de kerk*
- ✓ *Korte meditatie door ds T. Meijer*
- ✓ *Kerstliederen zingen*
- ✓ *Ontmoeting in de Hoeksteen met koffie/thee en wat lekkers*



Het is mogelijk dat u thuis wordt opgehaald.

Voor vervoer aanmelden voor 8 december 2023

Annie Vlasblom: 06-17897504

annievlasblom@hotmail.com



We zien u graag!

Namens de diaconie: Victor, Leonie, Kalinka, Annie

ER IS EEN KIND GEBOREN

Er is een kind geboren
't is Jezus onze Heer.
Hij kwam voor onze zonden
daalde op aarde neer.
Hij kwam voor u en mij
Wil onze Redder wezen
maakt ons van zonden vrij.

Zo lief heeft God de Vader
de mensen hier op aard.
Kwam in Zijn Zoon ons nader
zoveel vindt Hij ons waard.
Buig nu maar voor Hem neer
en vraag Hem om vergeving,
vergeeft ons telkens weer.

Wij zijn in U geborgen
die 't duister wijken doet.
Wij zien Uw Zonnestralen
Uw Zon voor ons gemoed,
de warmte voelen wij,
en zijn U innig dankbaar
U maakt ons hart zo blij.

Melodie: Gezang 17
Een roze fris ontloken