

KB

KLANKBORD 2 JAARGANG 58



16 JAN. 2022 – 19 FEB. 2022

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSCHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 07/02/2022; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaarstraat 78

Volgende nummer

20/02/2022 t/m 19/03/2022

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kerkdiensten | 4 |
| Wisseling van ambtsdragers..... | 6 |
| Bloemengroet..... | 7 |
| Meditatie | 7 |
| Uit de pastorie | 10 |
| Pastopraat..... | 11 |
| Diaconie | 12 |
| ZWO | 12 |
| College van Kerkrentmeesters | 14 |
| Nieuwsbrief | 16 |
| Juni-jor en Jor-young | 17 |
| Pastoraal meldpunt..... | 17 |
| Zondagsschool/kindernevendienst | 18 |
| Eigen schuld..... | 19 |
| Connected!..... | 21 |
| God van liefde..... | 23 |
| Bedankjes..... | 23 |
| Voor u gelezen | 26 |
| Rommelmarkt..... | 27 |
| Emma..... | 27 |
| Verjaardagfonds..... | 28 |
| Opbrengsten collecten..... | 29 |

KERKDIENTEN

16 januari 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds J.Breure
Zwijndrecht

ds. L.J. Vogelaar
Sulawesi

Organist:

dhr. H Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Maaïke, Leonie V.

Oppas:

mevr. I. Groeneweg en Joost de Haan

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

GZB-project Ds. Vogelaar Sulawesi

23 januari 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds. J. Noordam
Nieuwendijk

ds. L. den Breejen
Delft

Organist:

dhr. N. van Oudheusden

dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd:

Elleke, Gerja

Oppas:

mevr. D. van Eck en Nienke Hoek

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Oecumene, week van het gebed

30 januari 2022

10:00 Viering H.A.

17:00 Voortz. H.A.

Predikant:

ds. D. Smink
Alblasserdam

ds. D. Smink
Alblasserdam

Organist:

dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke, Nadine

Oppas:

mevr. A. van Santen en Lieve v.d. Berg

Bekercollecte:

Stichting voedselbank Hoeksche Waard

Deurcollecte:

Onderhoud groenvoorziening

6 februari 2022**10:00****17:00**

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Predikant: | ds. A. Vroomans Rijnsburg | ds. J.vanWalsem Alblasserdam |
| Organist: | dhr. N. van Oudheusden | dhr. N. van Oudheusden |
| Zondagschool/Knd: | Leonie V., Elleke | |
| Oppas: | mevr. J. Renkema en Hannah v.d. Zwaal | |
| Dienstcollecte: | Kerk en Eredienst | |
| Deurcollecte: | Pastoraat eigen gemeente | |

13 februari 2022**10:00****17:00**

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Predikant: | ds. E. van Rooijen Noordeloos | ds. C. Cluistra Capelle a/d IJssel |
| Organist: | dhr. N.v.Oudheusden | dhr. N. van Oudheusden |
| Zondagschool/Knd: | Gerda, Maaïke | |
| Oppas: | mevr. J.v.d. Berg en Norali Smit | |
| Dienstcollecte: | Kerk en Eredienst | |
| Deurcollecte: | Onderhoud groenvoorziening | |

20 februari 2022**10:00****17:00**

| | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| Predikant: | ds. G.A. v.d. Weerd Geertruidenberg | ds. W. Hendriks Ter Aar |
| Organist: | dhr. H. Mannee | dhr. H. Mannee |
| Zondagschool/Knd: | Gerja, Merel | |
| Oppas: | mevr. A. Molendijk en Hannah v.d. Zwaal | |
| Dienstcollecte: | Kerk en Eredienst | |
| Deurcollecte: | Onderhoud gebouwen | |



www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

WISSELING VAN AMBTSDRAGERS

Elke 2 jaar is er een wisseling van ambtsdragers in de kerkenraad. Op 16 januari worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en treden de oude ambtsdragers af. Vanaf die dag is de samenstelling van de kerkenraad als volgt:

College van Kerkrentmeesters: Evert-Jan van Eck, Bart Dorsman, Erik Hoek, Peter in 't Veld en Christian Viskil.

We nemen afscheid van Arthur Jongenotter, Corstiaan Dekkers, Bart de Winter en Cor Groenendijk.

College van diakenen: Victor de Haan, Annie Vlasblom, Leonie Dekkers en Arnold Boudesteyn.

We nemen afscheid van Plonie Bos, Jeannette Kwakernaat en Tineke van Horsen

Het college van ouderlingen: Atie Meijer (scriba), Hugo Snaaijer, Evelien Maas, Jolande Kornaat, Jan Peter van Santen (Jeugdouderling), Nelleke Dorsman, Annemarie de Haan en Govert Gravendeel.

We nemen afscheid van Maddy van der Ree en Danny Westdijk.

In elk college is er nog 1 vacature. Er is besloten om op dit moment niet verder te zoeken naar een kerkrentmeester of een diaken. Wel wordt er nog verder gezocht naar een wijkouderling.

We zijn dankbaar voor alle inzet van de vertrekkende kerkenraadsleden en wensen de nieuwe kerkenraadsleden een goede tijd in de kerkenraad en veel zegen op hun werk.

Namens de kerkenraad,
Atie Meijer, scriba

BLOEMENGROET

| | | |
|-------|---------------------------|------------------------------------|
| 05/12 | dhr.mw.Jonkhoen-Burgers | dhr.mw. Rijsdijk-Opmeer |
| 12/12 | dhr.mw.Stooker-Bestebroer | mw. R. Leeuwenburg- v.Wingerden |
| 19/12 | mw. A.v.d. Berg-Mizelmoe | dhr. L. Zoeteman |

MEDITATIE

We hebben oud en nieuw gevierd. Het is 2022, er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Wat zal het ons brengen? Vreugde en blijdschap? Zorgen en verdriet? We weten het niet. Maar we mogen wel weten dat God bij ons is én blijft, op mooie en op moeilijke momenten.

De Bijbel belooft steeds opnieuw dat er toekomst is. Hier volgen 17 hoopvolle en bemoedigende Bijbelteksten voor allerlei situaties. (gevonden op Lifelinemagazine.nl)

1. Ik ben moe

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Mattheüs 11:28

2. Ik heb een mooie dag!

Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timotheüs 6:6

3. Dit is toch onmogelijk?

Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.' Lukas 18:27

4. Wie houdt er echt van mij?

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou. Jesaja 43:4

5. Ik heb er de kracht niet meer voor

'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korintiërs 12:9-10

6. Ik ben de draad kwijt

De weg van een mens wordt bepaald door de HEER. Spreuken 20:24

7. Ik kan het niet aan

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

8. Ik zoek een schuilplaats

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Psalmen 34:9

9. Ik ben er niet toe in staat

God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 2 Korintiërs 9:8

10. Zou het de moeite wel waard zijn?

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28

11. Ik kan mezelf niet vergeven

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Romeinen 6:10-11

12. Hoe moet alles nu toch goed komen?

Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.

Filippenzen 4:19

13. Ik vind het eng om die stap te zetten

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Timotheüs 1:7

14. Ik voel me bezorgd en gefrustreerd

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7

15. Ik denk dat ik te weinig geloof heb

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

2 Thessalonicenzen 3:3

16. Wat heb ik eigenlijk te bieden?

Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 1 Korintiërs 1:30

17. Ik sta er helemaal alleen voor

Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,' zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.

Wat zouden mensen mij kunnen doen? Hebreëen 13:5-6

Met zoveel hoop en bemoediging mogen we ook dit nieuwe jaar weer ingaan. Een goed en gezegend 2022 toegewenst.

Nelleke Dorsman
Wijkouderling

UIT DE PASTORIE

Bericht uit de pastorie

Lieve gemeenteleden, zusters en broeders, allereerst veel dank voor de blijvende blijken van medeleven met mij, Jojanneke en de kinderen de afgelopen maanden. Daarin hebben wij veel warmte en liefde ervaren. Ook was er praktische steun wat erg fijn was. Tegelijk ben ik onder de indruk van de grote inzet van de kerkenraad voor de voortgang van het gemeentelieven. In een eerder bericht noemde ik bewust het woord 'depressie' omdat dat precies aangeeft wat er aan de hand was met mij. Hier heb ik nu niets aan toe te voegen wat ziektebeeld betreft. Mensen die het kennen hoef ik niets uit te leggen heb ik gemerkt, maar voor hen die het niet kennen blijft het ongreepbaar. Dat laatste begrijp ik heel goed omdat het in iemands hoofd en hart verborgen zit: negatieve gedachten en gevoelens die je levenskracht wegzuigen en die bestreden moeten worden. Graag wil ik met u delen dat het langzaam de goede kant op gaat en dat ik uiteraard hoop weer terug te mogen komen in mijn normale conditie, al kunnen we dit helaas niet plannen. Terwijl ik dit schrijf ben ik weer begonnen wat op te pikken in het gemeentewerk wat weer fijn is om te kunnen doen. Zondagmorgen 16 jan. hoop ik ook mee te werken aan de dienst van bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Ons christelijk geloof spreekt van hoop en licht tegen wanhoop en duisternis in! Onze Here Jezus Christus heeft de zonde, de dood en de duivel (die mensen te gronde wil richten) overwonnen en doet ons delen in zijn leven bij de Vader. Dit maakt depressie voor een christen aan de ene kant tot iets onverteerbaars en schuldigs. Het aanklagende stemmetje: 'Je zou toch een opgeruimd blij mens moeten zijn?!' Aan de ander kant kan iedereen dit overkomen. Zo schreef NB psychiater P.C. Kuiper een boek over zijn eigen depressieve periode: 'Ver heen'. Ook een christen kan het overkomen, ook de profeet Elia in de Bijbel, die zelfs niet meer

wilde leven. Maar het geloof in Jezus Christus blijft altijd hoop en licht verkondigen en wil bevrijden! In dit geloof, bij Hem onze Heer en de werking van Zijn Geest willen wij onze kracht voor nu en de toekomst zoeken.

Hartelijke groeten va. Het Kerkplein,
ds. Ard van den Berg en Jojanneke

PASTOPRAAT

Wij hebben Kerstfeest gevierd, ook al was het dan niet zoals wij gewend waren. De pandemie heeft ons nog hevig in de greep.

Ook als kerkenraad zijn wij soms beperkt om dingen te kunnen doen. Vergaderen via skype, bezoeken op een laag pitje.

Wat wij zelf ook heel naar vinden.

Pastoraat is zo belangrijk.

Er zijn voor elkaar, naar elkaar luisteren, aandacht schenken.

De kerkenraad gaat in samenstelling ook weer veranderen.

Ambtsdragers die aftreden, nieuwe ambtsdragers zullen bevestigd worden.

Wij zijn dankbaar dat er weer nieuwe gemeenteleden zijn die ja gezegd hebben voor het ambt. Wij wensen hen Gods onmisbare zegen toe.

Zo zijn we het nieuwe jaar 2022 weer ingegaan. Niet wetend wat er komen gaat. Maar een ding weten we zeker, God staat ons terzijde. Hij zorgt voor ons en laat ons nooit los. Zijn werk gaat door ook in coronatijd.

Wij wensen u allen Gods zegen toe in het nieuwe jaar.

Uw ouderling

Maddy v d Ree



DIACONIE

Een laatste schrijven van mijn kant voor het Klankbord. Ik neem zondag 16 januari a.s. afscheid na 12 jaar diaconie en vanaf het volgende nummer zal iemand anders het stokje overnemen. Op het moment van dit schrijven weet ik niet of we de **Avondmaalsdienst van 30 januari** fysiek of digitaal mogen vieren, maar ik breng u wel alvast de bekercollecte onder de aandacht. Deze is voor **de Stichting Voedselbank Hoeksche Waard** die tot doel heeft wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven, en het inzamelen van levensmiddelen en producten om deze vervolgens kosteloos ter beschikking te stellen aan hen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun dagelijks onderhoud te kunnen voorzien.

Het vakantiebureau

Er is een nieuwe gids met diaconale vakanties voor 2022 binnen. Onbezorgd vakantie vieren voor senioren en mensen met een zorgvraag. De vrijwilligers van Het vakantiebureau staan weer klaar om vakantieguesten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen. Wilt u zelf hierover meer informatie aanvragen dan kan dat via info@hetvakantiebureau.nl. Heeft u hierbij hulp nodig vraag het aan één van de diakenen. Als de coronamaatregelen het weer toelaten kunt u de gids ook inkijken in de Hoeksteen.

Namens de Diaconie
Tineke van Horssen

ZWO

De zendings(deur)bussen hebben over 2021 het mooie bedrag van **EUR 1.583,06** opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten:

- Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst, India
- Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren, Nederland
- Bijbels brengt arme boeren in actie, Zuid-Afrika

Onderstaand de projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2022.

Onderwijs voor werkende kinderen

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeid is een bevlogen organisatie, die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leveren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren van hun rechten zijn.

Opvang van Rohingya vluchtelingen

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (vluchtelingenkamp). De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Via lokale partnerorganisaties hebben we toegang tot het vluchtelingenkamp en kunnen we voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten verstrekken.

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlange gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Als vrouwen meer eigenwaarde krijgen en hun relaties verbeteren en uitbreiden, kunnen ze beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen. Kerk in Actie gelooft in "delen" en maakt, met uw steun, dit werk mogelijk.

Namens de ZWO-commissie
Tineke van Horssen

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aan het begin van 2022

Het eerste Klankbord van het kalenderjaar is dé gelegenheid om alle leden van onze gemeente/ Klankbordlezers een Goed Nieuwjaar toe te wensen. Net als in een groot deel van 2020 het geval was, is ook 2021 een turbulent jaar geworden met eerst beetje bij beetje een langzame teruggang van de coronatijd naar het oude 'normaal' terwijl nu, in de periode dat wij weer toeleven naar de inleverdatum van het Klankbord, de pandemie in alle hevigheid weer opleeft. Laten wij hopen en bidden dat in 2022 de lange Corona-periode snel eindigen zal en het komende jaar een beter jaar zal gaan worden.

Wijzigingen binnen ons college

In de komende periode zullen binnen ons college een flink aantal wijzigingen plaatsvinden als gevolg van de eind 2021 gehouden verkiezingen: Corstiaan Dekkers (voorzitter) en Bart de Winter (secretaris) komen niet voor een volgende, op de vorige periode aansluitende, periode in het college terug. Arthur Jongenotter en Cor Groenendijk blijven in hun functies nauw betrokken bij werkzaamheden van ons college: Arthur als beheerder van de ledenadministratie en Cor als penningmeester. Als nieuwe gezichten zult u in ons college tegenkomen (in alfabetische volgorde): Bart Dorsman, Erik Hoek, Peter in 't Veld en Christian Viskil. De taakverdeling is nu nog niet bekend, want in januari zullen de nieuwe ploeg en de oude ploeg de verschillende taken overdragen en verdelen, dus daarover later meer.

Schoonhouden kerk

Een stukje in het Klankbord met deze 'kop' begint langzamerhand helaas bijna een vaste rubriek te worden. Ondanks alle oproepen zijn er meer afvallers dan

vrijwilligers waarop we een beroep mogen en kunnen doen. Was het vorige jaren nog zo dat een 'ploegje' van 2 vrijwilligers op slechts 2 ochtenden per jaar aan de beurt was, langzamerhand komt het erop neer dat een aantal nu 3 ochtenden per jaar zich in de kerk melden voor hun beurt omdat het totaal aantal vrijwilligers hiervoor minder wordt,

Ten opzichte van vorig jaar hebben we om uiteenlopende redenen afscheid moeten nemen van de dames: W. Levering – A.G. van Kleef – J.L. de Bruin – M.J. de Geus en Dhr. V. de Haan.

We willen hierbij de vertrekkers hartelijk bedanken voor hun hulp, verschillenden van hen al veel jaren!!!

Gelukkig hebben zich ook nog 2 nieuwe personen aangemeld, te weten E. Welzen en T. van Horssen. Hartelijk welkom.

De rekenaars onder de lezers zien dat er tegenover die min 5 slechts plus 2 staan, dus per saldo is dat min 3.

Met veel moeite is voor het net begonnen jaar 2022 door Annelies van der Kolk een nieuw rooster opgesteld hiervoor die intussen al is verspreid, zodat eenieder weet wanneer zij/hij aan de beurt is.

Op nieuw doen wij een beroep op de lezers om u hiervoor aan te melden.

Wanneer er zich een aantal aanmelden kost het een ieder slechts 2 ochtendjes op een heel jaar, en het is geen zwaar werk!!!

Aanmelden kan bij één van de CvK-leden en/of bij Annelies: 078 – 6764083 of 06-49896844.

Met vriendelijke groeten,
Cor Groenendijk

Ga met God en hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NIEUWSBRIEF

Er zijn al veel reacties binnen gekomen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Op het moment van dit schrijven hebben totaal 65 gemeenteleden zich opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Dat is een mooi aantal maar er kunnen er nog meer bij! Het kost niets en u blijft op de hoogte van het laatste nieuws omtrent het gebeuren in onze gemeente.

U kunt zich opgeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief via de website hervormdputtershoek.nl onder de knop Actueel op de pagina Nieuwsbrief.

Opgave kan ook via het mailadres nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl

De nieuwsbrief is er alleen voor leden van de gemeente.

Als u dit Klankbord leest is de eerste nieuwsbrief al rondgestuurd. Hopelijk is deze goed ontvangen. Heeft u opmerkingen of vragen over de nieuwsbrief dan horen wij die graag van u.

Heeft u kopij voor de nieuwsbrief dan kunt u die wekelijks tot vrijdag 18:00 uur insturen naar het mailadres nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl

Op dit moment bestaat het nieuwsbrief-team uit drie personen. Graag willen wij dit team nog uitbreiden. Taak van een teamlid is het op toerbeurt wekelijks verzorgen van de nieuwsbrief. De brief wordt gemaakt in het nieuwsbrief programma Laposta. Het maken van een nieuwsbrief kan thuis achter de pc. Dus als u een beetje overweg kan met de pc zien we uw aanmelding graag tegemoet.

Namens de werkgroep nieuwsbrief

Krijn Bor



JUNI-JOR EN JOR-YOUNG

Hallo kids en ouders/verzorgers van de Juni-JOR en JOR-Young,

Wij wensen jullie
iets goeds, iets lekkers
iets geks, iets gekkers
iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook,
iets positiefs

Wij hopen dat we binnenkort bij elkaar kunnen komen om te toosten op het nieuwe jaar vol met kansen om er iets gezelligs van te maken. Houd de app maar weer in de gaten.

Lieve groet namens alle leiding :)

José van Oudheusden

PASTORAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.
Aarzel niet, maar bel of mail.

ZONDAGSSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Wij hadden op zondagmiddag 19 december ons Kinderkerstfeest en gelukkig kon dit ondanks de aangescherpte maatregelen wel doorgaan. Het was heel fijn dat wij dit nog met de kinderen en hun ouders konden vieren. We hadden 6 weken iedere week een uurtje geoefend om de musical "Hé, tel je mee?" te laten zien en horen. Helaas zaten er ook kinderen met hun ouders in quarantaine en die konden er niet bij zijn. Maar Cees Broeren heeft alles gefilmd.



Mocht je de opname nog niet gezien hebben, ga naar onze website en bekijk hem.

In deze musical is het kerstverhaal verwerkt rond het thema "tellen". Keizer Augustus die het volk laat tellen, de herders die hun schapjes tellen, en 'de mensenmenigte die niemand tellen kan'.

Een aantal kinderen van de middengroep hebben nog een gedichtje opgezegd.

De collecte die gehouden is was bestemd voor Stichting Het Vergeten Kind. Zij zetten zich in voor kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie in Nederland. Elk kind moet zich gehoord en gezien voelen en op een veilige, stabiele plek kunnen wonen. Deze collecte heeft EUR 189 opgebracht; heel hartelijk dank daarvoor.

Wij wensen u en jullie allen een voorspoedig en gezegend 2022 toe.

Namens de leiding,
Tineke van Horssen

EIGEN SCHULD

Waarschijnlijk kan iedereen het bovenstaand spreekwoord afmaken. “Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten”, of “boontje komt om z’n loontje” zijn zogenaamde volkswaarheden van dezelfde strekking. En als er geen grote kern van waarheid in zou zitten, zouden het ook geen spreekwoorden zijn geworden. Alleen gaan wij in de kerk uit van andere waarheden, toch...?

Recent las ik in 1 Koningen 1 en 2 over de troonswisseling in Israël. Salomo wordt koning in de plaats van zijn vader David. Dit gaat met het nodige bloedvergieten en het vereffenen van openstaande rekeningen gepaard.

Een bijzondere rol heeft ene Simi. Volgens 1 Koningen 2:36-46 krijgt hij van koning Salomo het bevel in Jeruzalem een huis te bouwen en daar levenslang te blijven wonen. Zou hij de stad verlaten, zou hem dat zijn leven kosten. Helder! Na verloop van enige jaren lopen een paar slaven van hem weg, en, jawel, hij gaat ze achterna. En dan volgt onvermijdelijk zijn terechtstelling.

Wat moet je met zo’n verhaal... Vooral in deze tijd! Hebben wij christenen niet iets geleerd in de trant van “70x7 maal vergeven”? Of van “laat Mij nog eenmaal rond de wortels van de (onvruchtbare) boom graven, en er mest bij brengen, en als hij dan nóg geen vrucht geeft moet U hem omhakken”? Op het eerste gezicht lijkt de bovenstaande geschiedenis nogal meedogenloos, wettisch of primitief. In tegenstelling tot de leer van Jezus, Die de zachtmoedigheid zelve was.

Als je echter het hele verhaal leest, de geschiedenis van Samuël – Saul – David en zijn opvolgers, wordt het al een stuk begrijpelijker. Eigenlijk een gulden regel: lees het héle verhaal, haal geen teksten uit hun verband. De uitgebreidere versie van het verhaal gaat ongeveer zó...

Toen David op de vlucht was voor zijn zoon Absalom kwam Simi, een familielid van Saul (!), hem tegemoet, vervloekte hem, wierp stenen naar hem en joeg wolken stof op, om zijn haat en minachting voor David kracht bij te zetten. Het voorstel van

Davids lijfwacht deze schurk ter plekke een kopje kleiner te maken werd door hem afgewezen. Later, toen de krijgskansen gekeerd waren, en David weer werd binnengehaald als rechtmatige koning, stond deze Simi vooraan om zijn adhesie te betuigen. . . Er volgt algehele amnestie, ook Simi mag blijven leven. Dit was feitelijk de 2^e keer dat hij aan een zekere dood ontsnapte. Later, als na het nodige geharrewar Salomo de troon van zijn vader David bestijgt, moet er orde op zake worden gesteld. Eén van Davids laatste beschikkingen is, dat Simi een gewelddadige dood moet sterven. Gezien het krachtige, rigoureuze optreden van Salomo bij zijn troonsbestijging had Simi moeten beseffen dat hij zeker terechtgesteld zou worden. Dat Salomo dat niet direct doet geeft mijns inziens aan dat Salomo tevoren wist dat deze oproerkraaier uiteindelijk zijn eigen doodsvonnis zou tekenen. En dat deed hij uiteindelijk inderdaad. . .

Blijft staan de vraag: "wat moet je met zo'n verhaal" . . . ?

In dit verhaal laat Simi door zijn daden zien wat er (diep) binnen in hem leeft. Minachting voor de gezalfde koning, ongehoorzaamheid, roekeloosheid, en misschien ook hardvochtigheid. Die 2 slaven zullen niet weggelopen zijn omdat ze zo goed behandeld werden. . . Het is misschien goed dat hij zijn genen en zijn manier van leven niet meer door kon geven, en dat er een voorbeeld werd gesteld dat het zó echt niet kan!

Nu komt het ineens een stuk dichterbij. Want, wat laat ik door mijn daden, of het ontbreken daarvan, zien? Wat leeft er diep binnen in mij? In deze moeten we niet direct aan grote daden of miskleunen denken. Gewoon heel klein beginnen. Zwerfafval opruimen. Kaartje of bezoekje aan een eenzame. Steun aan een goed doel. Beschikbaar voor je medemens. Maar ook: lees dagelijks de bijbel. En bezoek zo mogelijk de samenkomsten en kringen. Leid een biddend leven. Vroeger of later zal je gerichtheid in het alledaagse leven je op je bestemming brengen. Een bestemming die je zélf in de hand hebt! Het leven is maar kort, dus zet je hart erop al vroeg in je leven de goede afslag te nemen, naar Jezus toe. Hij is

Dé HEER. Het is een voorrecht Hem al in dit leven te leren dienen! Misschien wel juist in de kleine dingen...

Govert Gravendeel

CONNECTED!

Vanaf het nieuwe jaar starten we met erediensten die anders dan anders zijn, onder de naam 'Connected'. Onze Gemeente organiseert dit samen met de Hervormde gemeente Maasdam en de Gereformeerde kerk Puttershoek-Maasdam. Vijf keer



per jaar, op de 4e zondagen van de oneven maanden: januari, maart, mei, september en november, zal de ochtenddienst in één van de 3 kerken om 11.00 uur beginnen onder de naam 'Connected'.

We hopen en bidden dat door middel van deze diensten, jong en oud, de leden van de 3 gemeentes en veel dorps/eilandgenoten, én bovenal God 'connected' (verbonden) zullen zijn.

De Connected-diensten zullen laagdrempelig zijn, met persoonlijke en vrolijke noten, met medewerking van meerdere mensen en met meer/andere interactie dan in een traditionele eredienst. We zullen muzikaal door een band worden begeleid en de dienst zal vorm krijgen aan de hand van een thema.

Alle vaste elementen van een eredienst hebben hun plek, maar kunnen op een andere manier worden ingevuld. Tijdens de diensten is er oppas en zondagsschool, maar de tieners blijven de gehele dienst in de kerk.

We hopen dat jongeren en anderen die zich misschien minder thuis voelen in de gewone eredienst zich in deze diensten meer 'connected' zullen voelen met de gemeenten. Daar hebben we jong en oud voor nodig!

Tijdens deze zondagen, zijn er in de 2 kerkgebouwen waar géén Connected-dienst wordt gehouden, reguliere diensten om 10.00 uur. Hierbij zijn mensen uit de andere gemeentes natuurlijk ook van harte welkom.

De eerste Connected-dienst zal D.V. plaatsvinden op zondag 23 januari om 11:00 uur in Maasdam.

Helaas is de verwachting dat de meeste mensen de dienst online moeten meevieren, omdat de 1,5 meter regel nog geldt (en dan zijn er in het kerkgebouw van Maasdam 15 plekken per gemeente beschikbaar). Maar ook online hopen we dat het gezegende diensten zullen zijn.

Noteer de volgende data dus maar in de agenda's: **23 januari, 27 maart, 22 mei, 25 september en 27 november!**

22 mei is een Connected openluchtdienst. Dit zal een gezamenlijke openluchtdienst worden. In de drie gemeenten is er dan **geen** ochtenddienst.

Ik wens u voor dit nieuwe jaar de connectie met God en Jezus, door de Heilige Geest en Gods Zegen.

J.P. van Santen

GOD VAN LIEFDE

Wil in dit nieuwe jaar
Weer met ons gaan
Geef ons het inzicht
Om Uw weg te kiezen
Dat niet ons oog
Het juiste pad verliezen.
Blijf ons kompas
Wijs ons de richting aan.

Maak dat wij
echte reisgenoten zijn
zodat er schouders zijn
om op te leunen
en armen om elkaar te ondersteunen
want niemand komt alleen
door de woestijn.

Geef ons Uw kracht
En laat ons niet alleen
Bij tegenslagen,
Wanhoop en gevaren.
Doe ons toch
Uw aanwezigheid ervaren
In het gezicht van mensen
Om ons heen.

Laat, als oase
Waar wij kracht opdoen,
De kerk de plaats zijn
waar wij samenkomen,
waar wij ons zoeken delen
en ons dromen
en soms een glimp zien
van Uw visioen.

Amen

Ingezonden door Annie Vlasblom

BEDANKJES

Bedankt allemaal,
Ons 50-jarig huwelijksjubileum hebben we ingetogen
moeten vieren. We mogen blij en dankbaar terugkijken op
deze lange tijd van samen zijn. En ook op de dag zelf. We

zijn overstelpt met gelukwensen in de vorm van kaarten en bloemen.

Voor uw medeleven willen wij jullie allen hartelijk bedanken. Het is voor ons een onvergetelijk dag geworden. We hebben ervan genoten.

Met een hartelijke groet,
Ans en Jan Plaisier

Op 14 december 2021 is de tumor verwijderd door middel van een operatie. Deze operatie is boven verwachting goed gelopen, waarbij er minder gezond weefsel hoefde te worden verwijderd dan vooraf gedacht.

Hierdoor verloopt het herstel ook voorspoedig en gaat het iedere dag een klein beetje beter.

Mede namens mijn gezin wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en andere steunbetuigingen die we in de afgelopen periode hebben mogen ontvangen.

We hebben hier veel aan gehad.

Met vriendelijke groet,
Evert Jan van Eck

Beste Gemeenteleden,

Bij deze willen wij u allen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en overige berichten voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. Ondanks dat we het in aangepaste vorm moesten vieren, was het heel bijzonder.

Het is mooi om in een tijd van onderzoeken en onzekerheid dit te mogen meemaken. Wil dan ook iedereen bedanken voor alle kaarten en telefoontjes. Dit doet ons goed. Bedankt.

Met vriendelijke groet,

Flip en Carla Tuk Verloop

Beste Gemeenteleden,

Wat is het toch een warme deken, onze Gemeente. Dat is mijn ervaring na mijn laatste twee opnames in het Maasstadziekenhuis.

Zoveel kaarten, telefoontjes, berichtjes, bezoeken, bloemen enz.

En nu met Kerst weer vele kaarten. Het heeft mij zo goed gedaan en bovenal de vele gebeden.

Het voelt zo fijn om bij deze Gemeente te horen.

Mijn wens voor u allen is een goede gezondheid, Gods onmisbare zegen en liefde voor 2022.

Ik moet nog onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel mij gedragen.

Met vriendelijk groet,

Hanne Kooij

VOOR U GELEZEN

In het boekje “In Zijn Spoor” van Ds. H.J. van der Veen staat een bijzonder verhaal. Het gaat over de bewoners van een straat die elkaar beter willen leren kennen om in moeilijke tijden elkaar te helpen en zo mogelijk te steunen.

“Elk huis heeft z’n kruis en elk hart heeft zijn smart”, hoor je vaak zeggen. Maar wat weten we van elkaar?

Vaak kende men elkaar al vele jaren, maar wat ieder van hen nu precies aan pijn, stil verdriet en tegenslag moest meemaken, kon men slechts vermoeden. Als men meer van elkaars problemen zou weten, dan kon men er over spreken en zo nodig elkaar tot steun zijn.

Op een dag spreken de bewoners met elkaar af dat ze allemaal – min of meer als “serieuze” grap - hun kruis bij de voordeur zouden zetten.

Op de afgesproken dag werd bij elk huis, min of meer aarzelend, het kruis tegen de voorgevel gezet. Alleen bij de slager ontbrak het. “Dit hadden we wel gedacht” zeiden de mensen; “Die man heeft een goed lopende zaak. En in zijn gezin gaat het allemaal naar wens”. “Toch moeten wij het hem maar eens vragen” zei iemand.

Zogezegd, zo gedaan. Ze klopten aan bij de slager en vroegen: “Slager, waarom staat er bij u geen kruis voor de deur”? Het antwoord van de slager was kort en krachtig: “Mens, mijn kruis is zo groot, dat ik het de deur niet uit kan krijgen”. Wie had dat ooit gedacht?

Zo is het in vele straten, ook in Puttershoek. Dit is ook de reden dat de leden van onze kerkenraad vragen om mensen die ernstig ziek zijn of andere grote problemen kennen, aan hen door te geven. Door deelgenoot te zijn, kunnen wij met elkaar meeleven, elkaar helpen en ook voor elkaar bidden. Want nog steeds geldt het oude – maar nog altijd actuele – gezegde: “Gedeelde smart is halve smart”.

RB

ROMMELMARKT

Rommelmarktnieuws:

Vanwege de coronaregels is de rommelmarkt gesloten.

U kunt echter wel langskomen. Alleen eerst een telefonisch afspraak maken.

Tel.nr. 0622551924.

Namens het rommelmarktteam,

An Klinge

EMMA

Allereerst willen we iedereen een GEZEGEND EN GEZOND 2022 wensen.

Tot onze teleurstelling was kerstfeest vieren met EMMA ook deze keer i.v.m. de Coronamaatregel niet toegestaan.

We waren net zo gezellig weer bezig met de EMMA bijeenkomsten, jammer dat ook nu deze maatregelen weer nodig blijken te zijn.

In november hebben we met 8 dames en 2 heren een bezoek gebracht bij Intratuin. Het was weer erg gezellig met elkaar. We hopen dat het ook in 2022 allemaal weer mogelijk is.

Ook op dit moment van schrijven weten we niet wanneer we weer samen mogen komen.

Het is voor ons als bestuur erg vervelend, we kunnen niéts regelen of voorbereiden.

Laten we bidden en hopen dat het binnenkort allemaal weer toegestaan wordt.

Zodra het weer mogelijk is om bij elkaar te komen zullen we het de EMMA dames laten weten.

Blijft moed houden dames, het komt met GODS hulp allemaal weer goed.

Wij groeten jullie allen. Vragen? Bel gerust één van ons.

ELLY, MAARTJE, TINY EN CORRIE.

VERJAARDAGFONDS

Tot mijn verbazing is er alwéér een jaar voorbij. Het tweede jaar van de pandemie. Het lijkt of mijn gevoel voor tijd een beetje weg is. Het glibbert als los zand tussen mijn vingers. En vorige week werd ik weer een jaartje ouder en mocht ik mijn verjaardag vieren. Het afgelopen jaar hebben de lopers van het verjaardagsfonds weer hun best gedaan om ook ú op uw verjaardag te feliciteren en een kaart te bezorgen. Dat ging soms haperend, soms vloeiend. Het is niet altijd makkelijk om ergens langs te gaan. Soms slaat de twijfel toe: waar doe ik goed aan? Wordt het wel gewaardeerd? Vaak ook ontstaat er een leuk gesprekje. Hoe dan ook zijn de vrijwilligers weer op pad geweest. Misschien heeft u ze ontmoet. Het kan ook zijn dat u ze gemist heeft. Nu ik dit schrijf is het oudejaarsdag en tel ik op wat u ons het afgelopen jaar geschonken heeft. Dat kon zijn gewoon in de collectebus of, wat tegenwoordig steeds gebruikelijker is, overgemaakt naar het banknummer van het verjaardagsfonds. **In de bussen zat € 2795,70. En overgemaakt naar de bank € 742,50. Totaal is dat € 3538,20** . Een geweldig bedrag waaruit blijkt dat u het fonds nog steeds van harte ondersteunt! Heel veel dank daarvoor!

Het komende jaar is ook het verjaardagsfonds zélf jarig. In oktober is het 75 jaar geleden dat het werd opgericht. Ik hoop hier later wat meer informatie over te geven. (als ik wat kan vinden want het is lang geleden)

Voor nu gaan we met frisse moed het nieuwe jaar tegemoet. En wij wensen u een goed en vooral gezond 2022!

Hartelijke groeten Winny en Annie

OPBRENGSTEN COLLECTEN

| Collecten : via coll./bank/app of bus december 2021 | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|
| | | | |
| 03-12-21 | week 49 | € | 120,00 |
| 05-12-21 | week 50 | € | 400,30 |
| 12-12-21 | week 51 | € | 63,00 |
| 19-12-21 | week 52 | € | 354,05 |
| 25-12-21 | week 53 | € | 235,60 |
| | | | |
| Deurbussen: | | | |
| 31-12-21 | Zending/dec.(zwo) | € | 81,00 |
| 31-12-21 | Jeugdwerk/dec.(hjp) | € | 57,00 |
| Giften en collecten: | | | |
| | kerk | € | 1207,00 |
| | Oudejaarscollecte 31/12 | € | 133,25 |
| | Diaconie 26/12 | € | 170,25 |
| | Kerkomroep | € | 5,00 |
| | Kerstgroet | € | 135,00 |
| | Kinderkerstfeest (19/12) | € | 189,00 |
| | Binn.Diac./stabiel thuis voor kno | € | 152,10 |
| | KIA-kinderen in de knel 25/12 | € | 19,00 |
| | Bloemen | € | 10,00 |
| | Hulpfonds mw de Jonge/ verk.k. | € | 117,00 |
| | Verjaardagsfonds / dec. | € | 47,50 |
| | HA. / St. Gave 14/11 | € | 25,00 |
| | Herv.Jeugdraad 12/12 | € | 124,90 |
| | Evangelisatie 14/12 | € | 61,50 |
| Kerkbalans: | Toezegging 2021 | € | 83.156,08 |
| | Reeds ontvangen | € | 82.335,08 |

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer

NL38RABO0373711271 van de

Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en

uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

| kleur | waarde 1 bon | kosten hele kaart |
|--------|--------------|-------------------|
| oranje | € 0,50 | € 10,- |
| blauw | € 0,75 | € 15,- |
| rood | € 1,25 | € 25,- |
| geel | € 1,50 | € 30,- |



Zet de 10 Geboden in de juiste volgorde!

Je mag niemand doden

Heb eerbied voor je vader en moeder

Je mag niet jaloers zijn

Maak geen beelden om voor te buigen

1 Aanbid geen andere God, aanbid alleen Mij

Gebruik Mijn naam niet verkeerd

Je mag niemand vals beschuldigen

Maak van de Sabbat een heilige dag

Je mag niet stelen

Je mag geen overspel plegen (echtreken)

The background of the text is a photograph of a sunset or sunrise. The sky is a mix of dark blue, orange, and yellow, with soft, wispy clouds. In the foreground, there is a dark silhouette of a tree on the left and a line of trees on the horizon.

JHWH (Ik ben, Ik zal er zijn)

U bent de

Eerste en de laatste

Onze

Zaligmaker

Voor U en door

U zij al de glorie

Eeuwig licht van de wereld en

Stralende Morgenster