

KB

KLANKBORD 3 JAARGANG 60



11 FEB 2024 – 16 MRT 2024

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 04/03/2024; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

17/03/2024 t/m 13/04/2024

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Meditatie	6
Bijbellezen moeilijk? de tips op een rijtje	8
Pasto(p)raat (jeugd editie)	9
College van Kerkrentmeesters (CvK)	11
Pastoraal en diaconaal meldpunt	14
Diaconie	14
Vertrouwenspersoon	17
Zondagsschool	17
Praisedienst 3 maart 17:00 uur	18
Catechisatie 6 mrt 2024	19
Joryoung	19
Juni-jor	21
Jor	22
Lied van de maand	23
Verjaardagsfonds	23
Wijkindeling bezoekwerk	24
Voorstelrondje ouderling en pastoraal bezoeker	28
Bedankt	30
Ingezonden	31
Recycle-project (van Kerk in Actie en GZB)	34
Opbrengsten collecten	35

KERKDIENSTEN

11 feb 2024

10:00 uur

17:00 uur

Predikant:	dhr. P. Huijser Ridderkerk	ds. L. Rikxoort Alphen a/d Rijn
Organist:	Nico van Oudheusden	Linda Stolk
Zondagsschool:	Tineke, Maaïke	
Oppas:	Leonie, Patrick, Anna van Eck	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Verwarming	

18 feb 2024

10:00 uur

17:00 uur

Predikant:	ds A.A. v.d. Berg Heinenoord	ds C. Cluistra Capelle a/d IJssel
Mmv.	Muziekband All4One	
Organist:	Hans Viskil	Harry Heystek
Zondagsschool:	Gerja, Merel	
Oppas:	Leonie Dekkers, Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

25 feb 2024

10:00 uur

17:00 uur

Predikant:	ds W. Hendriks Ter Aar	ds C. Baggerman Krimpen a/d IJssel
Organist:	Nico van Oudheusden	Linda Stolk
Zondagsschool:	Tineke, Nadine	
Oppas:	Esther de Haan, Nathan v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

03 mrt 2024	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	ds. L. de Breejen Delft	Praisedienst
Organist:	Arie Bestebreur	
Zondagsschool:	Leonie, Bart	
Oppas:	Lianne Brusse, Hannah v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Kerk In Actie 40 dgn.tijd collecte	

10 mrt 2024	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	ds E. van Wijk Meerkerk	ds. A. Groen Rijsoord
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Gerja, Maaïke	
Oppas:	Annelies van Santen, Jolijn Dekkers	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Diaconie	

13 mrt 2024	14:30 uu/ Kinderbidstond	19:30 uur Bidstonddienst
Predikant:	ds M.v.d. Graaf Maasdam	dhr. P. Huijser Ridderkerk
Organist:		Linda Stolk
Dienstcollecte:		Kerk en Eredienst
Deurcollecte:		Bidstondcollecte

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658



17 mrt 2024

11:00 uur Connected dienst

17:00 uur

Predikant:

ds J. Breure

dhr P. Huijser

Zwijndrecht

Ridderkerk

Mmv.

Muziekband All4One

Organist:

Harry Heystek

Zondagsschool: Leonie, Nadine

Oppas: Mirthe v.d. Berg, Marith de Geus

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

BLOEMENGROET

24/12	dhr. J. Nouwen
07/01	Merel Derksen en Floor Meijer
14/01	dhr. J. de Klerk
21/01	Afgetr.ambtsdragers: J. Kornaat, E. Maas, V. de Haan en L. Spaans.
29/01	dhr. P. Ketting
04/02	mw. R. Leeuwenburgh-van Wingerden en mw. N. Mannee-Schouten.

MEDITATIE

“Lees je bijbel bidt elke dag”

Een regel uit een kinderversje maar hoe gaan wij er mee om.

Lees je elke dag, of is de enige keer dat je leest in de kerkdienst. Hoe krijgen we de mensen weer aan het lezen en dan bedoel ik de bijbel. Jezus zegt zelf blijf bij de Schriften en laat u onderrichten.

Vraag: hoeveel apps heb je op je telefoon en van hoeveel apps krijg je een pop up als er weer iets gebeurt. You version is een bijbelapp die je iedere dag een tekst toe stuurt misschien iets om over na te denken. Wat zegt Jezus hierop? Zelf zat hij als twaalf jarige in de tempel om de farizeeërs en Schriftgeleerden te onderwijzen. Waar haalde hij de wijsheid vandaan, neem zijn beide ouders God vrezende mensen die zich aan de letter van de wet hielden. Zou daar de grondslag van Jezus

onderricht vandaan komen? Denk wat verder en out of the box, God de Vader heeft hem zelf de kennis gegeven, zoveel dat wij er met ons verstand niet bij kunnen. Wij echter moeten er voor waken dat we de teksten niet uit zijn verband halen. Een ieder heeft wel een idee maar als we op die manier willen lezen, lezen we alleen wat wij belangrijk vinden en niet wat belangrijk is om bij God te horen.

Geen compromissen geen achter kamertjes maar openheid naar God toe. Hier ben ik zeg u maar wat er moet gebeuren. Durven we dit ons leven in de hand van de allerhoogste te leggen. Met al onze gebreken komen we naar u toe kom ons klein geloof tegemoet met uw wijsheid en kracht niet met mensen handen maar handen die gevouwen zijn om U aan te roepen.

Makkelijk he "lees je bijbel bid elke dag" maar wie doet dat nog? Ik heb iemand gekend een directeur van een groot concern die iedere dag een uur voordat de eerste werknemers op de zaak kwamen al aanwezig was. Hij nam dan alle tijd om uit de bijbel te lezen en te bidden om zo de dag met God te beginnen. Zelf was hij dus alom 05:00 uur aanwezig. Hij vertelde dat de rest van de dag zo hectisch was dat de tijd om aandacht aan het Woord te geven er anders bij zou inschieten. Door dit vroege uur te gebruiken en in alle rust de dag te beginnen met Hem was niets hem teveel.

Laten we daarom gebruik maken van de tijd die God ons geeft om in zijn woord te lezen of dit nu s 'ochtends is of s 'avond dat maakt niet uit maar neem de moeite om te lezen met of zonder hulp van een app het zal je geestelijk leven verrijken en meer en meer je liefde voor de ander doen toenemen.

Vindt je het moeilijk praat erover of kijk in de Hoeksteen, vele dagboeken en Bijbelse aanwijzingen liggen te wachten om gedeeld en gelezen te worden Jezus zelf zegt tegen de duivel in Mattheüs 4 vers 4: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'" Laten we daarom de Bijbel openslaan en er mee aan de slag gaan opdat we door het gelezen woord gevoed worden tot licht dragers in de wereld. Laten we niet te min denken over ons eigen leven als we de Heere voorop stellen is geen berg te hoog en geen zee te groot reken niet op een kalme reis maar wel op een behouden thuiskomst.

Ouderling: Hugo Snaaijer.

BIJBELLEZEN MOEILIJK? DE TIPS OP EEN RIJTJE

Recent deed ik een oproep via de nieuwsbrief of er moeilijkheden waren met Bijbellezen, en hoe daar mee om te gaan. Twee uitgebreide reacties, waaruit ik wat hoofdlijnen heb gehaald.

De eerste, een prachtige, handgeschreven brief van een wat oudere dame bevat, naast bemoedigende woorden en persoonlijke zaken, de aanwijzing om Bijbellezen met hulp van een boek(je) te doen. De Bijbel lezen is volgens haar ook een **zoeken**, je moet heel **bewust** lezen. En, door gebed vragen om inzicht. Dan mag je gaan zien en aanvaarden, zelfs in het dagelijks leven. Als pijnpunt noemde ze nog dat allerlei reclames vaak blindelings worden gevolgd, terwijl Jezus, de Rechtvaardige en Liefdevolle bij uitstek, waar de Bijbel vol van is, juist niet blindelings wordt gevolgd. Ook wees ze nog op alledaagse voorvallen of belevenissen, en voorbeelden uit de natuur, die soms een verduidelijking zijn van Bijbelse zaken. Tot slot schreef ze dat je in het leven in zekere zin een rol mag spelen, waar je zélf invulling aan mag geven.

En hoe je dat het beste kan doen? Geen beter boek dan de Bijbel, de handleiding ten leven bij uitstek!

Tot zover wat citaten uit een uitgebreide brief van Riet van 't Leven-Lobbezoo

De andere reactie kwam van een echtpaar dat al jaren met een verlangen liep de Bijbel van a tot z te lezen. Maar, hoe pak je dat aan? Zomaar beginnen? Kun je het volhouden, en hoeveel per dag eigenlijk? En, begrijp je dan ook wat je leest? Het is inderdaad geen klein project, en dergelijke vragen vormden een drempel om daadwerkelijk te beginnen.

Onverwacht echter kwam Jan Heijnen op hun pad, die aanbood met hem de Bijbel te lezen in 2 jaar. Dagelijks mailde hij uitleg bij de te lezen stukken, die dan gezamenlijk op een vast moment van de dag werden gelezen. Na nog wat detail informatie besluit de inzender, ik citeer letterlijk:

“We hebben zóveel nieuwe dingen in de Bijbel ontdekt in de achterliggende 2 jaar. Ook dingen die voor ons compleet nieuw waren of waarop we, mede door de uitleg van Jan, een compleet ander beeld kregen van de inhoud en betekenis van het stukje wat we op dat moment lazen. Dit project is echt van harte aan te bevelen

voor alle gemeenteleden die graag eens de Bijbel in zijn geheel in begrijpelijke vorm door willen lezen.”

Met tot slot de website van genoemde Jan: www.bijbellezenmetjan.nl, en nog een ps.je als uitsmijter: Mocht je nog meer vragen hebben dan horen wij het graag. We maken graag reclame voor deze mooie vorm van Bijbellezen.

Met een hartelijke groet, Geri en Krijn Bor.

Dat waren 2 mooie getuigenissen, vind ik dan. Als het om het Bijbellezen gaat zou ikzelf nog als tips meegeven: lees langere stukken achter elkaar, bijvoorbeeld heel Genesis en een stuk Exodus, of Samuël+Koningen, waarin je een flink stuk geschiedenis voorgeschoteld krijgt. Ook Handelingen is heel toegankelijk en meeslepend. De Psalmen zou ik dan weer niet achter elkaar lezen. De evangeliën zijn wel het hoogtepunt, alle vier geheel lezen. Verder kan het helpen als je dit samen met iemand anders doet. Hoeft niet op dezelfde tijd of locatie, maar wél zo dat je erover in gesprek kunt gaan. En als stok achter de deur, je kunt natuurlijk niet achterblijven!

De ervaring van velen, ook van mijzelf, is, dat er kracht in Gods Woord is, lees daarom dus zélf de bijbel, eventueel met uitleg/boekjes, en praat erover.

Gods zegen toegewenst!

Govert Gravendeel

PASTO(P)RAAT (JEUGD EDITIE)

Catechisatie 15+

De tweede seizoenshelft van de 15+ catechisatie is alweer in volle gang. We volgen 1 keer per twee weken op de vrijdagavond een programma van Youth for Christ genaamd: Stay Solid (Blijf Stevig/Stabiel). Elke avond komt een ander onderwerp aan bod wat verdieping geeft en hele mooie gesprekken oplevert. Ook zijn er enkele jongeren aanwezig die niet Christelijk zijn of hierover twifelen. Ik zelf vind dit van grote waarde, omdat onderwerpen vanuit het aardse èn Christelijke perspectief belicht worden, met de daarbij behorende invalshoeken. De avonden worden verzorgd in samenwerking met de Herv. Gemeente te Maasdam. De

avonden worden verzorgd door Ds. M. van de Graaf en Fenny vanuit Maasdam en vanuit onze gemeente zijn dit Goof en Jan-Peter.

Commissie Jonge gezinnen en Jeugd

Dit jaar is een aftrap gemaakt om te kijken op welke manier wij (als kerkenraad, en als gemeente) jonge gezinnen kunnen ondersteunen/ helpen bij de geloofsopbouw van de jongere. De conclusies uit de gemeenteavond voor jonge gezinnen zal hierin tevens worden meegenomen. Het doel is de jonge gezinnen een duidelijk plaats te geven en in te laten nemen binnen onze gemeente zowel in als buiten de kerk. Wanneer u ideeën hierover hebt horen wij dit graag en dit kunt u aangeven bij ondergetekende, B. Dorsman, C. Viskil of L. Dekkers. Binnenkort zult u hierover meer vernemen.

HELP ...JOR Joung... HELP

Na jaren van trouwe dienst als leiding heeft José aangegeven te stoppen met de (hoofd)leiding van de JorJoung. Ze heeft aangegeven tot aan hemelvaart (einde seizoen) de taak nog op haar te willen nemen en zijn haar hiervoor erg dankbaar. Dit laat echter een gat achter wat aandacht, passie, liefde, geduld en roeping nodig heeft. Al enige tijd zijn wij op zoek naar leiders of leidsters die zich voor deze groep willen inzetten. De Jor-Joung komt nu één keer per twee weken bij elkaar op zaterdag avond. Van 18:45 tot 20:15 dus 1,5 uur in de twee weken. De groep JORJOUNG bestaan uit kinderen uit de groepen 7,8 van de basisschool en de brugklas van de middelbare school.

Iedereen is het er over eens dat juist op deze leeftijd het Woord en een veilige plek voor de jongeren van groot belang is. Ook vinden we de Jeugd belangrijk...toch? Voel je je geroepen of wil je samen met de andere twee jeugdleiders een leuke jeugdclub organiseren waar het Woord van God aanbod komt in een (levens)bepalende leeftijdsgroep geef je op bij de jeugdouderling.

Connected diensten

De eerste connected dienst is al weer geweest dit jaar en de volgende staat al weer gepland. Op 17 maart 2024 zal er een connected dienst in onze kerk worden

gehouden om 11:00. De dienst zal worden begeleid door de band All4One en zal worden voorgegaan door ds. J. Breure.

Ook als deze dienst niet uw voorkeur heeft wordt uw aanwezigheid erg gewaardeerd en is het van belang dat u met de jongeren meeleeft en meedoet met deze dienst. Het thema van deze dienst is: "Hoopvol Leven!" Lukas 21 vers 25 tot 36. Wij hopen op een mooie en gezegende dienst.

Tienernevendienst en 20+ groep

Soms ontstaan dingen spontaan en dat is mooi om te zien. Als jeugdouderling kan je daar alleen maar dankbaar voor zijn dat dit soort mooie initiatieven ontstaan. Complimenten voor degene die het hebben opgezet en uitvoeren.

Wilt u voor de jongeren uit onze gemeentes bidden en als het kan bijdragen aan het jeugdwerk.

Alvast bedankt,

Met vriendelijk groet,

Jan-Peter van Santen, Jeugdouderling

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Financiële zaken

Actie Kerkbalans 2024

Met behulp van velen is de actie Kerkbalans 2024 weer afgerond. Het feit dat er een groot aantal incasso's is afgegeven heeft het verwerkingsproces flink vergemakkelijkt. Alle toezeggingen en de aanpassingen van lopende incasso's en periodieke betalingen zijn verwerkt. Het eindsaldo stemt weer tot grote dankbaarheid. Met 429 bijdragende familie-eenheden is een totaal bedrag van EUR 82.895 toegezegd. Dit bedrag sluit goed aan bij de begroting die we voor dit jaar op EUR 83.000 hadden ingeschat. Het bedrag ligt ruim 2% boven het bedrag dat we in 2023 hebben ontvangen. Alle vrijwilligers die aan de actie hebben meegewerkt worden bij deze weer vriendelijk bedankt.

Overige zaken

Het Kerkelijk Bureau

Verheugd kunnen wij u melden dat Peter den Tuinder heeft toegezegd om Leni Groenewoud te gaan ondersteunen bij het vele werk van het Kerkelijk bureau. Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij veel plezier mag beleven aan dit belangrijke werk voor de gemeente. Het is fijn dat we weer twee mensen hebben voor het bureau. Dit verdeelt het werk en maakt het mogelijk dat de een voor de ander kan invallen bij vakantie of ziekte. Hij is inmiddels met het inwerken gestart. De bij het Kerkelijk bureau gebruikte systemen zijn hem niet onbekend, omdat hij eerder ondersteunende werkzaamheden heeft verleend in de tijd dat Ger Tiesema en Leni samen het bureau bemanden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers in kerken zijn goed voor maar liefst 28.000 fulltime banen

“Vrijwilligers zijn de olie van kerkelijk Nederland. De tijd die vrijwilligers in ons land aan de kerk besteden, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs tijdens de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans op 10 januari. Actie Kerkbalans, de jaarlijkse fondsenwervende actie waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen, draait bijna volledig op vrijwilligers. Al vijftig jaar. Die vrijwillige inzet heeft grote waarde, voor kerkgemeenschappen én voor de samenleving.

Hij sprak er over de bijzondere inzet van vrijwilligers voor de kerk, en de waarde daarvan voor zowel kerkgemeenschappen als de samenleving.

Nederland telt gemiddeld zes katholieke parochies en protestantse gemeenten per (woon)gemeente”, aldus hoogleraar J. Meijs (Strategic Philanthropy and Volunteering, Erasmus Universiteit) in zijn toespraak tijdens de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari. Al die kerken samen tellen ruim 280.000 vrijwilligers, die elk gemiddeld 4 uur per week besteden aan hun lokale kerk. “Kortom: in de kerk wordt ongelofelijk veel vrijwillige energie gestoken. Het staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE als je kijkt naar de tijd die erin wordt gestopt.”

Meijs schat in dat alleen al in de Kerkbalans-context zo’n 350.000 uren vrijwilligerswerk wordt gestoken. “Lastig in geld uit te drukken, want het is

vrijwilligerswerk. Maar stel dat we het voor het gemak vermenigvuldigen met wat iemand verdient met oppassen, zo'n 4 tot 5 euro per uur, dan kom je al op 1,5 miljoen euro voor Actie Kerkbalans." Uitgaande van de wettelijke maximale vrijwilligersvergoeding per jaar, kom je zelfs op een waarde van 58,8 miljoen euro. Of, uitgaande van een gemiddeld werkloon, op bijna 1,5 miljard euro per jaar. **Maar daar gaat het niet eens om, benadrukt Meijs. "Veel interessanter is de vraag: waar maken deze vrijwilligers waarde?"**

Waarde op drie niveaus. De inzet van al die kerkelijke vrijwilligers heeft volgens Meijs waarde op drie niveaus. "Allereerst doet het iets met de vrijwilliger zelf. Die heeft plezier, leert wat bij, ontmoet anderen. Als tweede is er de waarde voor de plaatselijke kerk; dankzij de vrijwillige energiebron kan de kerk functioneren, een gemeenschap bouwen en uitreiken naar anderen." Als derde noemt Meijs de waarde voor de samenleving, op algemeen niveau. "Kerken en kerkgebouwen vertegenwoordigen vaak eeuwen van maatschappelijke betrokkenheid. Binnen wijken, dorpen en steden is de kerk een bekende plek, een zichtbaar ijkpunt. Het is een gemeenplaats die niet speciaal van iemand is maar van iedereen, zonder overheidsbemoediging. Het is een plaats waar mensen bij elkaar komen, waar spullen worden ingezameld bij bijvoorbeeld noodacties. Daarnaast heeft de kerk een emotionele presentie. Het zorgt voor een 'altijd welkom gevoel' en is voor velen een plek van herinneringen." De opbrengst van Actie Kerkbalans wordt onder andere gebruikt om die belangrijke gebouwen te onderhouden. Meijs: "De waarde daarvan wordt niet altijd gezien in de huidige samenleving, maar is er zeker nog."

Vrijwilligersmiddag in de Hervormde gemeente Puttershoek - zaterdag 2 maart 2024

We kijken nog steeds met veel genoegen terug op de vrijwilligersmiddag van vorig jaar. We willen als CvK ook in 2024 weer graag zo'n middag met elkaar houden. Dit wordt **zaterdag 2 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur**. Houdt u als vrijwilliger deze datum vast vrij in uw agenda! Via de nieuwsbrief volgen verdere details. Ook binnen onze gemeente is het vrijwilligerswerk van grote waarde. Vorig jaar bleken er 275 vrijwilligers plaatsen ingevuld te worden binnen onze gemeente. Dit jaar is het aantal plaatsen nagenoeg ongewijzigd t.o.v. het getal van vorig jaar.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen. Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

DIACONIE

Wijzigingen binnen de diaconie

Tijdens onze laatstgehouden vergadering hebben we afscheid genomen van Victor en was het een warm welkom voor mij (Dijanne)

Met deze verandering moesten ook een aantal taken opnieuw verdeeld worden. Zo neemt Leonie de taak van penningmeester over van Victor en ben ik de nieuwe voorzitter van de diaconie. Kalinka blijft onze secretaris en Annie neemt namens de diaconie deel aan de beroepingscommissie. Leonie zit namens de diaconie in het Moderamen.

Even voorstellen

Ik ben Dijanne van Eck en zondag 21 januari jl. mocht ik bevestigd worden in het ambt van diaken.

Ik ben getrouwd met Evert Jan en wij hebben 2 kinderen. Sinds ons huwelijk in 2008 wonen wij in Puttershoek en zijn wij lid van onze Hervormde gemeente. Al heel snel werd ik gevraagd om mee te helpen in het jeugdwerk en startte ik bij de Combi Club. Ik ben leiding geweest bij de Jor Young en momenteel doe ik de Juni-Jor. In 2010 werd ik lid van HVD, die inmiddels niet meer bestaat, maar nog steeds ben ik betrokken bij de oppas tijdens de ochtenddiensten en breng ik af en toe een verjaardagsbezoekje aan een van de oudere gemeenteleden. Ik werk drie dagen per week als groepsleerkracht groep 1/2 in Ridderkerk en nu mag ik ook deel uit maken van de diaconie.

De tekst die ik meekreeg bij de bevestiging staat in Deuteronomium 31:8 De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Ik kijk er naar uit om samen te mogen werken met Annie, Leonie en Kalinka. Steunend op de ervaring die zij inmiddels hebben maar vooral ook steeds met deze tekst voor ogen: Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.

Einde inloophuis

Wegens het sluiten van de RK St Petruskerk op 7 januari dit jaar en daarmee ook de sluiting van het Parochiecentrum, kwam er op 20 december jl. tijdens de kerstbijeenkomst, een einde aan het samenzijn op woensdagmorgen. Het initiatief voor dit samenzijn kwam voort uit een enquête van de toenmalige gemeente Binnenmaas in het kader van eenzaamheid. 75% van de ouderen voelden zich eenzaam. De diaconieën van de vier kerken, te weten de Geref. Kerk Puttershoek, de Herv. Gem. Puttershoek, de Ned. Herv. Gem. Maasdam en de RK kerk te Puttershoek sloegen de handen ineen en zo werd het initiatief van het Inloophuis Puttershoek geboren. De locatie, het Parochiecentrum van de RK St Petruskerk lag voor de hand. De bushalte voor de deur, en vlakbij het winkelcentrum en de weekmarkt op woensdagochtend.

Op woensdag 9 januari 2009 werd het Inloophuis plechtig geopend. Gastvrouwen en later ook gastheren uit de verschillende kerken zorgden steeds twee aan twee voor koffie, thee en koek. Het aantal bezoekers nam gestaag toe, tot zo'n 30-35 mensen per ochtend. Na de coronaperiode liep het aantal bezoekers terug, mede door afsplitsing van de Ned. Herv. Gemeente in Maasdam, die een eigen huiskamer opende, maar ook door overlijdens en verhuizingen. Toch bleef het enthousiasme bestaan en kwamen er weer steeds meer deelnemers, zowel mannen als vrouwen bij.

Helaas is hier nu een einde aan gekomen. De groep waaiert uiteen naar locatie Zorgwaard (Huis te Hoecke) en de Drie Lelies. Het bestuur hoopt dat ze het daar weer net zo gezellig maken en nieuwe vrienden maken. De voorzitter

Mevrouw Van Meurs wenste iedereen een Vrolijk Kerstfeest en bedankte de gastheren, de gastvrouwen en het bestuur voor hun goede zorgen. Dhr. Snaaijer, initiatiefnemer van het eerste uur en lid van de Herv. Gem. Puttershoek sprak nog een dankwoord uit en ook Mevrouw Van 't Leven, een van de eerste gastvrouwen, haalde herinneringen op.

Voor iedereen was er een vrolijk ingepakt glas met waxinelichtjes om het Licht brandend te houden in het nieuwe jaar. Het ga u allen goed.

Collecte op 3 maart

De deurcollecte op 3 maart is bestemd voor Kerk in Actie, de 40 dagen tijd collecte. Tijdens de 40 dagen tijd steunt Kerk in Actie verschillende goede doelen. Een van die doelen is de collecte van 3 maart, de voorjaarszendingscollecte. Deze is bestemd voor Libanon. Theologische opleidingsinstituten in de stad Beiroet leiden predikante op voor vele landen in het Midden-Oosten zodat ook in kerken in deze landen de boodschap van Gods Liefde voor de mensen mag klinken.



Oppas

Wij zijn nog op zoek naar één of meerdere volwassenen die mee willen draaien in het oppasrooster. Samen met een jongere ben je tijdens de ochtenddienst aanwezig in de Hoeksteen om op de allerjongste gemeenteleden te letten zodat hun ouders in de gelegenheid zijn om samen naar de kerk te gaan. Wilt u meedraaien in het rooster? Neem contact op met één van ons of mail naar diaconie@hervormdputtershoek.nl

Hartelijke groet,
Annie, Kalinka, Leonie en Dijanne

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

ZONDAGSSCHOOL

Hoi jongens en meisjes,

Als dit Klankbord bij jullie door de brievenbus komt, staan we aan het begin van de 40-dagentijd. In deze periode gaan we bij de ZDS werken met het 40-dagenproject.

Samen met Petrus gaan we met vallen en opstaan op weg naar Pasen.

Elke week, na het verlaten van de kerkdienst, gaan we gezamenlijk kijken en luisteren naar een deel van het 7-luik. Na dit moment gaan jullie naar jullie eigen groep om daar verder te werken aan een leuke knutsel of in de oudere groep een andere verwerking.

Op Paasmorgen (voor de dienst) willen we samen met jullie aan het Paasontbijt gaan. Hier krijgen jullie via de App nog een uitnodiging voor. Ook jullie ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom.

Ja in deze periode gaan we dus SAMEN op weg naar Pasen. Dit doet mij gelijk aan een bekend lied denken. Kennen jullie hem nog?

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg de toekomst tegemoet

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg en weten 'het komt goed'

Samen op weg naar Pasen

geweldig dat dat kan en dat dat mag

Samen op weg naar Pasen

en delen in Gods liefde elke dag

Gaan jullie mee? Samen op weg naar Pasen

Groetjes namens de leiding van de Zondagsschool,

Maaïke de Winter



PRAISEDIENTST 3 MAART 17:00 UUR

De eerstvolgende praisedienst zal plaats gaan vinden op **zondag 3 maart om 17:00 uur** in de Hervormde Kerk in Puttershoek. Het Thema is dit keer "Hoop". In het eerste gedeelte zingen we liederen, enkele liederen zijn al voor u uitgekozen, maar u ook kunt zelf nog liederen aandragen. Na een korte pauze met wat drinken wisselen we gezang af met gebed. Het eerste gedeelte van de dienst is ook thuis te beluisteren, het tweede gedeelte wordt niet uitgezonden. Heeft u vervoer nodig of heeft u een verzoeknummer die niet in de Op Toonhoogte bundel staat neem dan even contact met ons op 0644542819. De praisedienst wordt georganiseerd namens de drie kerken, Hervormd gemeente Maasdam, Hervormde gemeente Puttershoek en Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam.

p.s. noteer ook vast de volgende praisedienst in uw agenda **21 april**

CATECHISATIE 6 MRT 2024

Beste jongeren en ouders,

Op woensdag 6 maart staat het thema “luistert God wel?” centraal in een speciale catechisatie samenkomst. Graag gaan we daarover met jullie, de jongeren van de catechisatiegroep van 12 t/m 15 jaar, ouders én andere belangstellenden, in gesprek. Ook de kinderen die in groep 8 zitten en volgend jaar naar de catechisatie komen: van harte uitgenodigd!

Uiteraard start deze bijeenkomst met drinken en wat lekkers. We willen vooraf een kort moment terugkijken op het seizoen en de lesmethode. We zien hierbij ook geïnteresseerd in wat jullie ouders hiervan vinden, dus laat van je horen. Na een korte introductie en behandeling van het onderwerp willen we gezamenlijk afsluiten met een leuke quiz. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee.

Ben je in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar en van plan om te komen samen met je ouders of lijkt het je leuk gewoon een keer mee te doen met onze catechisatie bijeenkomst? Geef je op!

Dit via onze groeps-app of op telefoonnummer 06-5132779.

Tot dan!

Annelies, Annemarie, Kalinka, Nelleke en Bart

JORYOUNG

Nieuws vanuit de JORYoung,

Afgelopen keren hebben we weer genoten met de kinderen. Winterse spelletjes spelen. In mijn jeugd deden we het volgende spel al op verjaardagen. Gooi een 6 en dan mag jij chips eten, maar eerst handschoenen, muts en sjaal aan doen. Dan met een lepel die chips naar binnen werken. Het was lachen 😊 We kwamen er ook

achter dat de winter in de Bijbelse verhalen anders zijn dan hier waar wij wonen. Geen sneeuw en ijs, maar regen en modder.

De keer daarop hebben we een knutselavond gehouden. Allerlei kleine doosjes, lijstjes versieren met goudfolie of glitterlijm. En ook deze avond was de poedersneeuw favoriet het zat overal 😊 Linkje naar de Bijbel, iedereen heeft zo zijn talenten.

De volgende keer gaan we weer een avondje spelletjes spelen want dat vinden we toch wel het meest leuke om te doen. Beetje competitie moet er dan wel in zitten en er komt ook nog een filmavondje aan. Wij stoppen dit seizoen waarschijnlijk al vroeg, voor de Pasen ipv Hemelvaart omdat we in april gewoonweg geen leiding hebben die die twee avonden kan gaan invullen. Maar misschien komt er nog een oplossing, wie weet.

Groetjes van de leiding José, Lianne en Davey

OPROEPVOOR DE JORYOUNG

En dan lieve mensen moet ik toch echt weer een oproep doen voor leiding van deze fantastische groep kinderen. Na dit seizoen wil/kan ik namelijk niet meer de kar trekken van deze avonden. Ik wil nog wel graag betrokken blijven om een avondje in te vullen als dat nodig is. Want het is wel heel erg leuk om te doen 😊

Wie zou deze taak; het coördineren en organiseren van de JORYoung op zich willen nemen? Wil je een avondje meekijken dan ben je altijd van harte welkom! Wil je met mij een gesprekje over hoe het allemaal werkt, bel me gerust! STA OP voor onze jeugd!

Je kan contact opnemen met José van Oudheusden of met onze jeugdouderling JP van Santen.

JUNI-JOR

De Juni-Jor is weer gestart in het nieuwe jaar. Op vrijdag 26 januari kwamen er elf kinderen naar de Hoeksteen. Met elkaar hebben we geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Het ging over vijf vrienden. Eén van die vrienden was verlamd. Zijn vrienden hadden er alles voor over om hun vriend bij Jezus te brengen. Zij geloofden dat Hij hun vriend zou kunnen helpen. Ze gingen zover, dat ze hun vriend meenamen het dak op en een gat in het dak maakten. We hebben er over doorgesproken hoe je in deze tijd je vrienden bij Jezus kan brengen; door voor ze te bidden! We hopen dat alle kinderen zulke goede vrienden mogen hebben maar ook zelf zo'n goede vriend voor een ander mogen zijn.

Na het verhaal was het tijd om aan de slag te gaan en iets lekkers te maken. We maakten eerst kaneelbroodjes van bladerdeeg. Terwijl die in de oven stonden maakten we op een koekje van marshmallows en andere lekkere dingen, (gesmolten) sneeuwpoppetjes. Alle kinderen gingen aan het einde van de middag met een trommeltje vol lekkers naar huis.

De Juni-Jor is er voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. Ongeveer 1 keer per maand op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in De Hoeksteen. Het kost €2,- per keer.

De volgende vrijdagen hopen we weer bij elkaar te komen.

16 februari, 22 maart, 19 april

Ongeveer een week van tevoren komt er een berichtje in de groepsapp en kun je je weer opgeven. Neem gerust een vriend of vriendin mee.

Nog niet in de groepsapp maar wil je wel graag meedoen met de Juni-Jor? Laat het even weten aan José of Dijanne, dan voegen we je ouders toe, zodat je altijd op de hoogte bent en je kunt opgeven om te komen.

Groetjes, José, Annelies en Dijanne

JOR

JOR seizoen vliegt voorbij

Waar we het ene moment nog aan het nagenieten waren van een fantastisch startweekend, denken we als leiding nu alweer aan JOR Kamp met Hemelvaart. Het eerste deel van het seizoen is echt voorbij gevlogen. Waar vermaakten we ons mee op de zaterdagavonden? Met van alles. Van Levend Stratego naar proosten op het nieuwe jaar met een kampvuur tot heuphoogte, van de jaarlijkse kerstgourmet naar boogschieten en van lasergamen naar (veel te) drukke schakelavonden.

Ook de komende drie maanden staan er nog allerlei leuke avonden op de planning. Met als ultiem hoogtepunt het jaarlijkse volleybaltoernooi voor alle christelijke jeugdverenigingen uit de Hoeksche Waard. Komen jullie de JOR teams aanmoedigen op zaterdagavond 9 maart in de Tienvoet?

Naast deze voorbereidingen zijn wij als leiding ook al druk met de voorbereidingen voor JOR Kamp. Wie wil er dit jaar in welke commissie, wat is het thema, hoe lang zullen we dropping dit keer maken, wat gaan we eten op de vrijdagavond, waar gaan we naar de kerk?

Genoeg te doen dus komende tijd. Klinkt dit nu als een toffe vrijetijdsbesteding (klinkt niet alleen, is ook echt zo) en lijkt het je leuk om ons als JOR leiding te ondersteunen? Dan ben je meer dan welkom 😊 Kom een keertje langs in de Schakel op zaterdagavond of neem eventjes contact met één van ons op!

Namens alle JOR leiding,
Ilona Preesman

LIED VAN DE MAAND

Lied van de Maand februari, begin van de Lijdenstijd.

Op toonhoogte 133: Zo lief had God de Vader ons. Een prachtig lied over Gods onbegrijpelijk grote liefde voor ons en het offer van Zijn Zoon.

Heeft u ideeën voor een mooi lied later in het jaar?

Geef het door op dit emailadres: annemarie@bonphysics.nl

Met een hartelijke groet, namens de muziekgroep:

Annemarie de Haan

VERJAARDAGSFONDS

Hier is weer een berichtje van het verjaardagsfonds. Zoals u weet zijn er verschillende nieuwbouwwijken in Puttershoek bij gekomen. Al helemaal klaar en opgeleverd of binnenkort zo ver. Dat betekent voor ons puzzelen met de wijken die gelopen worden. Ook heeft mevrouw Weeda, die de “wijk van je leven” loopt, aangegeven te stoppen. U kunt haar nog wél tegen komen in het Huis te Hoecke. Er zijn dus wat veranderingen in de wijkindeling. Als u ons wilt helpen horen we dat graag. Zo hopen we te voorkomen dat de wijken te groot worden. Vele handen maken licht werk!

Mevrouw Weeda willen wij natuurlijk hartelijk bedanken voor haar inzet sinds 2011. Bijna 13 jaar heeft zij dit werk gedaan. **Dankuwel!**

Ook mag ik u weer vertellen wat het verjaardagsfonds het afgelopen jaar opgeleverd heeft. Het totaalbedrag over 2023 is 3171,50 euro. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hartelijk dank aan alle lopers en iedereen die aan ons gedacht heeft!

Een hartelijke groet van Winny en Annie.

WIJKINDELING BEZOEKWERK

Straat	Ouderling / Pastoraal bezoeker	Wijk
Adromeda	mevr. Elleke Smit	2
Arent van Lierstraat	mevr. Geri Bor	9
Arie van Drielstraat	mevr. Maddy van der Ree	4
Barbarakruid	mevr. Evelien Maas	8
Beatrixstraat	mevr. Annemarie de Haan	5
Biezenbleek	mevr. Evelien Maas	8
Biezenbloker	dhr. Hugo Snaaijer	3
Biezendroger	mevr. Evelien Maas	8
Biezenhors	dhr. Hugo Snaaijer	3
Biezenklamp	mevr. Evelien Maas	8
Biezensnijder	mevr. Evelien Maas	8
Biezenveld	mevr. Evelien Maas	8
Biezenvijver	mevr. Evelien Maas	8
Biezenvlechter	dhr. Hugo Snaaijer	3
Biezenweide	mevr. Evelien Maas	8
Binnenkruier	dhr. Arie van den Berg	1
Boezemkade	mevr. Annemarie de Haan	5
Bovenkruier	dhr. Arie van den Berg	1
Dageraad	mevr. Nelleke Dorsman	7
Dauwbraam	mevr. Evelien Maas	8
De Grienden	mevr. Evelien Maas	8
Dorslaan	mevr. Evelien Maas	8
Dotter	mevr. Evelien Maas	8
Dwarsstraat	mevr. Geri Bor	9
Eendrachtsweg	mevr. Elleke Smit	2

Eikenlaan	dhr. Govert Gravendeel	7
Elzenstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Frans Halsstraat	dhr. Govert Gravendeel	7
Gele Lis	mevr. Evelien Maas	8
Gemeenteleden buiten Puttershoek	mevr. Nelleke Dorsman	6
Gerrit de Voslaan	mevr. Geri Bor	9
Goudenregenstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Groeneweg	mevr. Nelleke Dorsman	6
Grondzeiler	mevr. Elleke Smit	2
Haagwinde	mevr. Evelien Maas	8
Hamal	mevr. Elleke Smit	2
Hammerfestlaan	mevr. Annemarie de Haan	5
Hazelaarstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Hofstede	mevr. Nelleke Dorsman	6
Irenestraat	mevr. Annemarie de Haan	5
Jan Steenstraat	dhr. Govert Gravendeel	7
Jasmijnstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Julianastraat	mevr. Annemarie de Haan	5
Kastanjelaan	dhr. Hugo Snaaijer	3
Kerkplein	mevr. Annemarie de Haan	5
Kerkstoep	mevr. Annemarie de Haan	5
Kleefkruid	mevr. Evelien Maas	8
Laan van Heemstede	mevr. Nelleke Dorsman	6
Lentepad	mevr. Maddy van der Ree	1
Lijsterbesstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Lindestraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Maarten Bollesteeg	dhr. Govert Gravendeel	7
Maasdamsedijk	mevr. Annemarie de Haan	5
Magnoliastraat	dhr. Hugo Snaaijer	3

Margrietstraat	mevr. Annemarie de Haan	5
Marijkestraat	mevr. Annemarie de Haan	5
Maximaplein	dhr. Govert Gravendeel	7
Meidoornstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Molendijk	mevr. Annemarie de Haan	5
Nassaulaan	dhr. Govert Gravendeel	7
Nieuw Weverseinde	dhr. Govert Gravendeel	7
Noordster	mevr. Elleke Smit	2
Ons genoeg	mevr. Geri Bor	9
Oogstlaan	mevr. Evelien Maas	8
Oosthavenzijde	mevr. Annemarie de Haan	5
Oranjehof	mevr. Annemarie de Haan	5
Oranjelaan OZ	dhr. Govert Gravendeel	7
Oranjelaan WZ	dhr. Govert Gravendeel	7
Oranjeplein	dhr. Govert Gravendeel	7
Orion	mevr. Elleke Smit	2
Osloplein	mevr. Elleke Smit	2
Oudeland	dhr. Hugo Snaaijer	3
Pieter Repelaerstraat	mevr. Elleke Smit	2
Pieter van der Wallstraat	mevr. Elleke Smit	2
Paltrok	mevr. Elleke Smit	2
Paulus Potterstraat	dhr. Govert Gravendeel	7
Pelikaan	mevr. Annemarie de Haan	5
Penningkruid	mevr. Evelien Maas	8
Pieter Abelszstraat	mevr. Elleke Smit	2
Pieter Boelenstraat	mevr. Geri Bor	9
Pieter van Slingelandtstr.	mevr. Geri Bor	9
Plataanstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Polaris	mevr. Elleke Smit	2

Prins Bernhardlaan	mevr. Annemarie de Haan	5
Prinsenhof	mevr. Annemarie de Haan	5
Prunuslaan	dhr. Hugo Snaaijer	3
Putter	mevr. Annemarie de Haan	5
Rembrandtstraat	dhr. Govert Gravendeel	7
Ribesstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Rigel	mevr. Elleke Smit	2
Ring	mevr. Annemarie de Haan	5
Rustenburgerstraat	mevr. Nelleke Dorsman	6
Schaduwrijk	mevr. Nelleke Dorsman	7
Schemering	mevr. Nelleke Dorsman	7
Schoolstraat	mevr. Geri Bor	9
Schorredijk	mevr. Annemarie de Haan	5
Schouteneinde	mevr. Annemarie de Haan	5
Seringenstraat	dhr. Hugo Snaaijer	3
Singel	mevr. Elleke Smit	2
Sirius	mevr. Elleke Smit	2
Speenkruid	mevr. Evelien Maas	8
Standerdmolen	mevr. Elleke Smit	2
Sterrenlaan	mevr. Elleke Smit	2
Te Hoecke	mevr. Maddy van der Ree	1
Tjasker	dhr. Arie van den Berg	1
Tweede Kruisweg	mevr. Annemarie de Haan	5
Valeriaan	mevr. Evelien Maas	8
Waterkers	mevr. Evelien Maas	8
Wega	mevr. Elleke Smit	2
Westhavenzijde	mevr. Annemarie de Haan	5
Wiekenkruis	dhr. Arie van den Berg	1
Wilgenlaan	dhr. Hugo Snaaijer	3
Wilhelminastraat	mevr. Annemarie de Haan	5

Winterplein	dhr. Govert Gravendeel	7
Wipmolen	dhr. Arie van den Berg	1
Zaailaan	mevr. Evelien Maas	8
Zijdewinde	mevr. Annemarie de Haan	5
Zomerplein	mevr. Maddy van der Ree	1
Zuidster	mevr. Elleke Smit	2

VOORSTELRONDJE OUDERLING EN PASTORAAL BEZOEKER

Even voorstellen....

Beste lezer, sinds 21 januari mag ik als ouderling de gemeente dienen en daarom stel ik me bij deze graag aan u voor.

Mijn naam is Elleke Smit en samen met mijn man Roland wonen we vanaf 2005 aan de Haagwinde in Puttershoek. We hebben twee prachtige opgroeiende kinderen van 16 en 13. Ik voel me ontzettend gezegend met hen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam op de tekenkamer van een interieurbouwbedrijf

voor jachtinterieurs. Hier maak ik technische tekeningen om de plannen van de architect om te zetten in te realiseren werktekeningen. Ik doe mijn werk met veel plezier en de omgang met collega's vind ik vooral ook erg fijn.

Het kerkenwerk heeft altijd een groot deel van mijn hart. Van kinderkoor tot zondagsschool, bijbelstudie, musiceren en de afgelopen tijd meedenken in de commissie reguliere diensten.

Lang geleden, ik was 8 jaar, heb ik de keus gemaakt voor Jezus. Hij heeft mij nooit losgelaten en is de rode draad geweest in mijn leven tot nu toe.

En nu sta ik voor een nieuwe taak en hoop ik mij met al mijn mogelijkheden daarvoor in te zetten. Dit alles met de hulp en kracht van mijn Hemelse Vader.

Het bezoekwerk in een wijk is nieuw voor mij en ik zal hierin moeten groeien. Ik zie er naar uit u te ontmoeten. Woont u in wijk 2 (straten staan op de website) dan zal

ik u een keer benaderen om kennis te maken. Maar heeft u zelf behoefte aan contact eerder schroom dan niet om te bellen, appen of mailen.

Hartelijke groet, Elleke Smit

0612447984

ouderlingwijk2@hervormdputtershoek.nl

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe pastoraal bezoekerster.

Mijn naam is Geri Bor. Ik ben getrouwd met Krijn Bor en we wonen sinds 2011 in Puttershoek waar we ons verbonden met de Hervormde Gemeente Puttershoek.

Onze 4 kinderen waren voordat we hier kwamen wonen al uitgevlogen en samen genieten we nu van onze pensioentijd.

Naast ons gezin heb ik vele jaren met veel plezier gewerkt als verpleegkundige in ziekenhuis en thuiszorg.

Mijn verlangen is om als pastoraal bezoekerster de verbinding te zoeken met u als gemeente en zo ons geloof, hoop en liefde te kunnen delen.

Er is inmiddels een wijkindeling gemaakt. Deze indeling staat elders in dit Klankbord.

Wijk 9 is aan mij toegewezen. Ik kijk uit naar de momenten dat ik u mag ontmoeten.

De tekst die ik mee kreeg tijdens de bevestigingsdienst was:

Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15:13)

Een lied wat mij zeer aansprak om ja te zeggen op de vraag om bezoekerster te worden in onze gemeente wil ik graag met u delen

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Met een hartelijke groet, Geri Bor

BEDANKT

Lieve mensen,

Op 21 december 1973 trouwden wij in de Hervormde Kerk van Puttershoek. Wij vierden dan ook in 2023 onze Gouden Bruiloft. Dit werd afgekondigd in de kerk en mede naar aanleiding daarvan ontvingen wij veel felicitatiekaarten en enkele telefoontjes. Hartverwarmend en wij zijn daar dan ook erg dankbaar voor.

Nog dankbaarder zijn wij voor het feit dat wij dit beiden mogen beleven. Conny is (succesvol) onder behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam nadat bij haar in juni 2022 longkanker is geconstateerd. Genezen kan niet, maar waardig verlengen van haar leven kan wél! Ook daar zijn wij heel dankbaar voor.

Wij eindigen dit bericht met onze trouwtekst: "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen." Voor ons heeft dit een diepere betekenis gekregen

Evert en Conny Wijdeveld

Beste gemeenteleden,

Voor de zeer velen blijken van medeleven die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na overlijden van mijn man, vader, opa en overgrootvader. Zeggen wij hartelijk dank.

Fam. R. Jongkoen - Burgers

INGEZONDEN



Protestantse Kerk
Classis Delta

De kerkelijke gemeenten in de Hoeksche Waard vormen – binnen de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden) – met elkaar een Ring.

De taak van de Ring is om jaarlijks enkele activiteiten te organiseren om de onderlinge ontmoeting van deze gemeenten te bevorderen.

De stuurgroep van de ring Hoeksche Waard nodigt u dan ook van harte uit voor een lezing van de bekende theoloog **Stefan Paas**. Vorig jaar verscheen van hem het boek 'Vrede op aarde'. In het boek probeert hij antwoord te geven op de vraag hoe de christelijke minderheid in ons land op een eigentijdse en overtuigende manier het evangelie ter sprake te brengen in een seculiere omgeving. Stefan Paas is ook bekend als medepresentator van de bekende Ongelooflijke Podcast, waarin bekende Nederlanders worden bevraagd over hun spiritualiteit en geloof. Door zijn boeken en andere activiteiten is Stefan Paas één van de belangrijkste missionaire denkers van ons land geworden.

De avond wordt gehouden op **woensdag 28 februari 2024** in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek,

Rembrandtstraat 1, 3297 EP Puttershoek. De aanvang is om **19.45 uur**.

Inloop vanaf 19.15 uur. Koffie en thee staan klaar.

De toegang is gratis. Na afloop vindt er een collecte plaats voor de gemaakte onkosten. Wij hopen u te ontmoeten.

U bent van harte welkom. Ons verzoek is om in uw gemeente en kerkenraad brede bekendheid aan

deze uitnodiging te geven.

Hartelijke groet,

Namens de stuurgroep Ring Hoeksche Waard

P. van den Boogaart, secretaris.



GOD OP MARKTPLAATS

Als je met 'God' op marktplaats zoekt krijg je ruim 5300 resultaten, waarvan het merendeel over games gaat. De ware God is blijkbaar niet zo in trek. Geen wonder eigenlijk, want er is geen verdienmodel aan te verbinden – het is allemaal genade, gratis.

Maar laat ik mijn waargebeurde verhaal doen.

Een van mijn hobby's is rommelmarkten en kringloopwinkels afstruinen, en dan in het bijzonder de boekenafdeling. Er komt bij mij meer binnen dan er uit gaat, alles raakt vol, en dus ben ik inmiddels zelfs ongelezen boeken op marktplaats te koop gaan aanbieden.

Zo had ik intussen een aantal titels staan van Paulo Coelho, wereldberoemd schrijver, vooral vanwege zijn: De Alchemist. In al zijn boeken proef je iets van 'God in jezelf', en hoofdpersonen gaan op zoek en vinden wegen naar zelfverwerkelijking. Zo iets moet je als christen dus wel met enig onderscheid lezen. Ik besloot ze nu allemaal maar te koop aan te bieden.

Ik kreeg een bod op één van die titels. Hoewel het slechts de helft van de vraagprijs was, besloot ik er mee in te stemmen aangezien ik dan nog altijd meer dan 100% winst zou hebben op de prijs die ik er voor betaald had. De verzendkosten waren wel een dingetje voor de koper, meer dan het dubbele van de eigenlijke koopprijs. Ik gaf aan dat als hij/zij (daar gaf de naam op marktplaats geen duidelijkheid over) al mijn Coelho's zou afnemen – wat in één pakket zou passen – relatief zou besparen op de verzendkosten. Daar werden we allebei blij van.

Nu er toch geïnvesteerd werd, kwam de vraag of ik nog meer mooie boeken had.

Tja, wat is mooi? Ik kreeg een titel op: De kracht van keuze, van Kelly Weekers.

Nooit van gehoord, dus even gegoogeld: blijkt zo'n mentale coach te zijn die mensen in hun kracht wil zetten. Dus reageerde ik: je zoekt zelfhulpboeken? Ja, dat was het geval; de koper wilde zichzelf beter leren kennen.

Ik: Dat is altijd goed. Heb je wel eens aan de bijbel gedacht?

Koper: Oh nee, dat niet.

Ik: Ik ben christen en geloof dat God van alle mensen houdt. Bij Hem uitkomen kan

alleen door Jezus te volgen.

Koper: Dat vind ik wel iets moois. Lees nu het boek van de Dalai Lama.

Vervolgens heb ik de suggestie gedaan eens een kerk op te zoeken, een dienst mee te maken en mensen te bevragen. Maar als die drempel te hoog zou zijn verklaarde ik mezelf bereid om via een ander medium (let op dit woord) het contact voort te zetten voor meer uitleg.

Koper: Super attent van u. Daar moet ik ook echt iets mee gaan doen... Vorige week al wel afspraak bij het medium (!) gehad.

Voelt u hem? Ik bedoelde medium in technische zin: mail, of whatsapp. Koper had het daarentegen over een spiritueel medium. Zomaar, zonder psychiatrische tools, kreeg ik een tamelijk compleet beeld van deze mens: ernstig op zoek, maar dan wel in de occulte sfeer. Ik heb op bescheiden wijze richting mogen wijzen. Helaas waren gaandeweg het contact de voor de koper totaal waardeloze boeken al verstuurd. Het is aan onze Heer hoe dat verder gaat; desnoods koop ik ze terug.

Het voorgaande heb ik gedeeld tijdens de preekbespreking na de dienst met ds. Vroomans. Het ging onder andere over de magiërs die op occulte wijze hadden gezien dat er in Israël een koning geboren was. Al evenzeer was in mijn verhaal het geestelijk wat duistere van de boeken van Coelho een middel om de juiste richting gewezen te krijgen. Ook werd ter tafel gebracht dat we als gemeente toch eens het een en ander moeten met ons geloof, ten aanzien van asielzoekers bijvoorbeeld. We vonden 'moeten' eigenlijk een wat vervelend woord. Het klinkt zo verplichtend; je zou er moedeloos van kunnen worden als je voor jezelf niet weet wat en hoe. Mijn verhaal laat zien dat je soms helemaal niets moet, en ook niet binnen het collectief van de gemeente; het kan zomaar ongedacht op je weg komen dat je iets mag delen van de hoop die in je leeft. God werkt. Ook op marktplaats.

Cor Gravendeel

RECYCLE-PROJECT (VAN KERK IN AKTIE EN GZB)

- * alle kaarten (geen rouw- en trouw-)
- * ansichtkaarten
- * geboortekaarten
- * zelfgemaakte kaarten
- * (dubbele) kaarten van: - Anton Pieck
 - Voor het kind
 - Stichting Kinderpostzegels
 - Marjolein Bastin
- * postzegels (niet van ansichtkaarten afhalen!)
- * cartridges
- * pennen
- * mobieltjes
- * brillen
- * oud Nederlands geld
- * buitenlands geld

BIJ TWIJFEL OF VOOR MEER INFORMATIE:
BEL DHR. H.A. MEKKING (06-12383682)

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus januari 2024			
01/01	week 01 CvK	€	194,95
07/01	week 02 CvK	€	351,00
14/01	week 03 CvK	€	406,50
21/01	week 04 CvK	€	436,30
28/01	week 05 CvK	€	286,25
Deurbussen:			
	ZWO/jan. + app	€	159,75
	Jeugdwerk/jan. + app	€	88,50
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/jan. 2024			
	Kerk	€	340,00
	Diac. tbv. Bloemengroet	€	298,25
	Oecumene-week v.h. gebed	€	226,85
	Verjaardagsfonds jan.	€	20,00
	Verwarming coll. 01,14 en 28/01	€	512,75
	Baken achter de dijk	€	20,00
Kerkbalans:			
	Ontvangen in 2023	€	81.134,91
	Toezeggingen 2024	€	82.985,00
	Reeds ontvangen	€	17.481,00
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

LIED VAN DE MAAND FEBRUARI OTH 133

*Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.*

*O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.*

*Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.*