

# KB

KLANKBORD 04 JAARGANG 57



28 MAART 2021 – 24 APRIL 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSCHOEK

## INFORMATIE

### **Predikant**

Ds. A.A. van den Berg  
Kerkplein 2, 3297 AX Putterhoek  
078-6761389 / predikant@hervormdputtershoek.nl

### **Scriba**

mevr. A.E. Meijer-Melissant  
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Putterhoek  
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

### **Kerkelijk bureau / ledenadministratie**

Kerkplein 3, 3297 AX Putterhoek  
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  
www.hervormdputtershoek.nl

### **Koster**

Familie v.d. Kolk  
Margrietstraat 4, 3297 CG Putterhoek  
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

### **Zaalreservering De Hoeksteen**

Leonie Verrijp  
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

### **Banknummers**

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01  
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

## COLOFON

### **Eindredactie**

Arie Naaktgeboren  
078-6761879

---

### **Redactie**

Arie Naaktgeboren  
Kalinka de Geus

---

### **Layout**

Krijn Bor

---

### **Kopij**

t/m 6 april 2021; 19:00 uur  
klankbord@hervormdputtershoek.nl  
óf Pieter Repelaerstraat 78

---

### **Volgende nummer**

25 april 2021 t/m 29 mei 2021

---

### **Vragen over bezorging**

Jan Plaisier  
Schaduwrijk 71  
078-6762151

---

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

# INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	5
In de schijnwerpers .....	6
Meditatie .....	8
Uit de kerkenraad/pastorie .....	9
Pastopraat .....	12
Diaconie/ZWO .....	13
ZOA vluchtelingenhulp .....	15
Van het college van kerkrentmeesters.....	16
Actueel.....	21
Hoeksteen nieuws .....	22
Zondagschool/kindernevendienst.....	23
Emma .....	25
Berichten .....	25
Stel je eens voor.....	26
Opbrengsten/collecten.....	27
Kinderklank.....	28



# KERKDIENTEN

**28 maart 2021**

**10:00 Palmпасen**

**17:00**

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg  
Puttershoek

Ds. C. Baggerman  
Krimpen a/d IJssel

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd:

Leonie D

Oppas:

Mw. A. Molendijk en Norali Smit

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Onderhoud kerkplein

**Goede vrijdag**

**2 april 2021**

**15:00 Aangepast HA**

**19:30 HA**

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg  
Puttershoek

Ds. A.A. van den Berg  
Puttershoek

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte:

Steunfonds Mw de Jonge - Zimbabwe

Deurcollecte:

Onderhoud orgel

**4 april 2021**

**10:00 Pasen**

**17:00**

Predikant:

Ds. A.A. van Berg  
Puttershoek

Ds. W. Aanen  
Dordrecht

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke

Oppas:

Mw. A. Goud en Joost de Haan

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen



<b>11 april 2021</b>	<b>10:00</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. G.J. van Beek Nieuw-Lekkerland
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Nadine	
Oppas:	Mw. A. v/d Kolk en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en eredienst	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

<b>18 april 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. T. Meijer Puttershoek	Drs. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Annelies	
Oppas:	Mw. P. Vrijlandt en Esther de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

<b>25 april 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. C. Haasnoot Lisse
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie D	
Oppas:	Mw. I. Groeneweg en Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

## **BLOEMENGROET**

7 maart Mevr. R Leeuwenburgh – van Wingerden  
 10 maart fam. van der Kolk en fam. de Klerk (Onze koster)

## IN DE SCHIJNWERPERS



Naam: Leonie Verrijp – van Zessen

Leeftijd: 32

Status: Getrouwd met Patrick en moeder van Sem (7 jaar)

Opleiding / beroep: Momenteel ben ik aan het leren voor doktersassistente en hoop ik eind van het jaar hier mee klaar te zijn. Ik werk ook als leerling doktersassistente bij huisartsenpraktijk Trigoon in 's-Gravendeel.

Hobby's: Ik sport ontzettend graag: boksen, krachttraining, bootcamp, Gritt (Hiit training), wandelen en sinds 9 jaar weer skeeleren. Lezen en puzzelen als ik een beetje tijd heb (momenteel gaat veel vrije tijd in studeren zitten). In de avond kijken Patrick en ik graag een film of serie

Wat doe je het liefst? Afspreken met vrienden/familie, anderen helpen, maar samen zijn met mijn gezin en sporten/bewegen doe ik toch wel het allerliefste.

Wie is God voor jou?: Onze Hemelse Vader waar wij altijd bij terecht kunnen met onze fijne, verdrietige en boze momenten. Dat wij bij Hem mogen horen. Ik onthoud altijd het refrein van een parel in Gods hand: Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand.

Laatst bekeken film: Bumperkleef.

Waar kun je je aan ergeren:	Zeurende en klagende mensen. Maar ook als mensen de kantjes er vanaf lopen en alles aan een ander over laten.
Hoe kom je tot rust:	Door te sporten. Klinkt heel gek, maar sporten geeft mij zoveel energie en ik word er extra vrolijk door. Als ik veel boosheid/frustratie heb boks ik dat het liefste eruit.
Wat betekent de gemeente voor jou?	Sinds mijn 8 <sup>e</sup> zit ik in deze gemeente en ik ben daar nog steeds blij en dankbaar voor. Vele gemeenteleden heb ik leren kennen door de clubs waar ik bij zat, de kinderen/ouders die ik leerde kennen als leiding van de zondagsschool. Maar ook sinds ik 1 van de beheerders ben van de Hoeksteen heeft mij dat een mooie vriendschap opgeleverd. De gemeente hoort bij mij en zal ik ook nooit los kunnen laten. Je deelt met elkaar een mooie liefde en je staat voor elkaar klaar waar nodig is.
Favoriete seizoen:	Lente/zomer. Vooral als het zonnetje schijnt kan ik ervan genieten.
Waar word je blij van?	Mijn gezin, vrienden, familie, (vrijwilligers)werk (en van sporten 😊).

## GEDICHT

Als Jezus je hand neemt  
 Houdt Hij je stevig vast  
 En als Jezus je stevig vasthoudt  
 Leidt Hij je door het leven  
 En als Jezus je door het leven leidt  
 Brengt Hij je eens veilig THUIS !  
 Corrie ten Boom.  
 Ingezonden door Nel Naaktgeboren

# MEDITATIE

## De kracht van (Corrie ten Booms) eenvoud!

In de pastorie aan tafel lezen wij al jaren afwisselend uit kinderbijbels, gewone Bijbels, een spreukenboekje van Dietrich Bonhoeffer en het dagboek 'Leven in vreugde' (1979) van Corrie ten Boom (1892-1983). Sinds kort is daar natuurlijk de Paaskalender bijgekomen! De wisselende weekbijdragen in de laatste roepen bij ons in huis tot nu toe verschillende reacties op. En zo hoort het ook bij PKN-materiaal want dat is altijd een veelkleurige vlag om de lading van de gehele kerk te dekken. Maar Nynke Dijkstra landt tijdens dit schrijven heel goed aan Het Kerkplein, mooie stukjes over geestelijke dorst en dorstlessing! Het dagboek van Corrie ten Boom roept bij Jojanneke en mij ook regelmatig wisselende reacties op. Met name haar hameren op 'leven in overwinning' vinden wij soms wat eenzijdig. Niet alles in het christenleven valt altijd direct te overwinnen, er is ook strijd en soms ga je gewoon onderuit. Je ziet het even niet meer zitten. En pas later, weer opgericht, voel je de kracht van Jezus' opstanding weer werkzaam in je leven. Tegelijk krijg je vanuit Corrie's hamer wel een gezonde duw in de rug om aanvechtingen en moeilijkheden tegemoet te gaan in de kracht van Jezus Christus' Geest! Maar wat ik zei, ondanks ons terugkerende vraagteken: 'Leven in vreugde' gaat dus al jaren mee met ons. Waarom? Vanwege de kracht van eenvoud in haar teksten en gebeden! Dat is wat me steeds weer treft. Vaak denk ik bij het lezen: dank U, Heer, dit is het, dit leidt verder, juist nu!

### Bij 16 april schrijft ze:

Hij heeft Zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Filippenzen 2:8. Wat laat het kruis ons zien? Wat zien wij, als onze ogen worden geopend? Wij zien dat onze zonden op Jezus gelegd zijn en dat zijn gerechtigheid op ons gelegd is. Jezus had legioenen engelen ter beschikking, die een overweldigende



verdediging hadden kunnen zijn. Niemand zou Hem iets hebben kunnen aandoen zonder dat Hij het liet gebeuren, maar Hij gebruikte zijn verdedigingsmacht niet. Door zijn gehoorzaamheid maakte Hij zijn verdedigingsmacht beschikbaar voor ons – voor u en voor mij.

Gebed Ik dank U, Heer, voor dat, wat U voor mij deed. Wilt U mij laten zien wat ik voor U kan doen?

Uiteraard is het ook zeer de moeite waard je te verdiepen in haar veelbewogen leven (o.a. via de film De Schuilplaats)! In het geestelijke klimaat (met een grote liefde voor Israël) waarin ze opgroeide, haar ervaringen in kamp Ravensbrück, haar inzet voor verzoening na de oorlog en haar verkondiging van het Evangelie waar en tot wie ook maar levenslang. En natuurlijk mag een bezoek aan het Corrie ten Boom-huis in Haarlem boven de horlogewinkel niet ontbreken!

ds. A.A. van den Berg

## **UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE**

### **Vele zieken**

Wat zijn er veel zieken op dit moment in onze gemeente, bij elk nieuw bericht schrik je! De macht van ziekte en van de dood is sterk. Je went er nooit aan. Het is een strijd hiermee om te gaan. Allereerst natuurlijk voor de zieke zusters en broeders zelf maar ook voor hun geliefden dicht om hen heen. Maar hoe bijzonder tegelijk dat ons geloof een antwoord heeft op deze bedreigende machten, dat ze niet het laatste woord hebben. En dat het geloof in God en Jezus Christus ook onderweg in de strijd als krachtbron gedeeld mag worden. In pastorale gesprekken, ontmoetingen onderling, in huwelijken, gezinnen; en ja, ook uiteindelijk in de afscheidsdiensten die de laatste weken in het midden van de gemeente gehouden werden. Dat het licht van de levende God er dan ook mag zijn door het gemis en het verdriet heen. De Here God sta alle strijders op dit moment in de gemeente bij met Zijn Geest-kracht!

## Kerkdiensten bezoeken

Overeenkomstig de laatste richtlijnen van de PKN was het vanaf zondag 7 maart weer mogelijk om de diensten in de kerk te bezoeken. Het was opvallend hoe de eerste morgendienst direct al volgeboekt werd en er ook 's middags meer mensen kwamen dan na de vorige kerk-lockdown. Een bemoedigend teken voor de toekomst, die zichtbare 'kerkhonger'! Ook het onlangs gepresenteerde onderzoek naar blijvende kerkdienst-betrokkenheid van kerkleden tijdens corona gaf dit aan. De opvallende trouw van gemeenteleden! Ik word hier heel blij van. En moet achteraf zeggen (gelukkig!) te pessimistisch te zijn geweest tijdens de eerste golf over de kerk nationaal en wereldwijd 'na corona' (of 'voor zover zonder'). Toen voelden we ook met z'n allen nog niet hoe bijzonder een gewone kerkdienst is, vermoed ik. Het maximale aantal bezoekers voor een dienst is intussen op dit moment net als voor half december 30 volwassenen (kinderen beneden de 12 jaar tellen niet mee). U kunt zich hiervoor opgeven bij mevr. Cobi Kuipers-Voerendaal (tel. 6762671) op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur.



## Zingen

In de diensten maken we ook weer gebruik van voorzangers. De nieuwe richtlijnen hiervoor zijn maximaal 4 zangers op 3 m. afstand. Hiervoor kunt u zich opgeven bij ouderling Jolande Kornaat (tel. 6767908)!

## Catechisaties

Heel fijn dat ik de catechesegroepen dit seizoen, na enkele Zoom-sessies, toch fysiek (gelijk op met de opening van de middelbare scholen) af mag ronden. Ik ben onder de indruk van wat digitaal mogelijk is, maar het heeft me ook extra doen inzien hoe heerlijk (ontspannen) fysiek contact is!

## **Paaskalender**

Ik heb al één leuke en mooie ervaringsreactie bij de uitgedeelte Paaskalender binnengekregen. Dank! Wie nog iets te delen heeft bij het lezen en mediteren hierbij: u en jullie allen weten me te vinden per mail of tel.! Opdat de podcast gevuld worde...

## **Goede Vrijdag**

Op Goede Vrijdag hopen we weer de aangepaste viering 's middags om 15.00 uur te houden. Speciaal voor die gemeenteleden die vanwege hun conditie baat hebben bij een korte en krachtige viering van het Avondmaal op deze hoogtijdag. En ik mag hierbij zeker ook wel toevoegen: speciaal voor hen die na een jaar corona ook hunkeren naar die fysieke viering in de kerk!

## **Pasen**

Met Pasen hoop ik te preken over de opgestane Jezus en Maria in de graftuin als het nieuwe paradijs: dat Maria Hem dan niet mag aanraken... Hoe bijzonder geladen is dat woord 'aanraken' Pasen 2021! Moge door alles heen het Paaslicht van Christus over ons allen schijnen Pasen 2021. Wetend en belijdend bij brood en beker dat Hij de diepste weg is gegaan en de overwinning heeft behaald op zonde, ziekte en dood. Dat Christus ons hieruit blijdschap geve en kracht voor onderweg naar Zijn Koninkrijk dat komen zal – maar gelukkig ook al onder ons is waar wij in geloof leven!

Hartelijke groet va. Het Kerkplein,  
ds. A.A. van den Berg



# PASTOPRAAT

Wat is Pastoraat nu eigenlijk?

Je loopt een eindje mee en luistert.

Tegelijkertijd probeer je ook aan te sluiten met Gods woorden.

Jezus liep ook mee met de Emmaüsgangers.

Hij luisterde en leerde hen uit de Schriften.

Uiteindelijk maakte Hij zich tijdens de maaltijd aan hen bekend.

Dit is het doel van pastoraat.

Mensen weer dichtbij God brengen en er zijn in tijden van vreugde en verdriet.

Pastoraat is met Jezus zegenende ogen naar iemand kijken en luisteren naar elkaar.

Je laat elkaar weten dat je gewenst en geliefd bent, iets wat we allemaal als gemeente zouden moeten kunnen.

Iedereen kan pastoraal bezig zijn.

Zeker in deze coronatijd, waar we elkaar juist zo nodig hebben.

Ook voor ons als ouderlingen is het soms moeilijk in deze tijd.

Dus schroom niet om ons te mailen of te bellen als u pastoraal bezoek nodig hebt.

Laten we SAMEN een gemeente zijn met en voor elkaar.

Eenieder met zijn talenten.

Ik wens eenieder hierbij Gods onmisbare zegen, wijsheid en liefde voor elkaar toe.

En laten wij elkaar gedenken in onze gebeden.

Hartelijke groeten,

Ouderling Maddy v d Ree

# DIACONIE/ZWO

## Er zijn weer fleurige bloemzaadkaarten verkrijgbaar bij de ZWO

De opbrengst van deze actie is bestemd voor het werk van Ds. Vogelaar in Sulawesi. Deze "wenskaarten" met echte bloemzaden zijn speciaal samengesteld. In elke verpakking zitten vier populaire soorten: nl. Zomerbloemen, Vergeet-me-nietjes, Korenbloemen en Hoge Zonnebloemen. Deze "briefkaarten" zitten vol met kwaliteitszaden.

### Ze kosten slechts € 4,00 per setje van 4 stuks!!!!

Dat betekent dat 1 zakje vol met bloemzaden slechts € 1,- kost. En je kunt deze bovendien nog als wenskaarten versturen! De zaadjes kunnen tot half juni de grond in.

Kaarten zijn te bestellen bij:  
Cockie Snaaijer  
[cookiesnaaijer@gmail.com](mailto:cookiesnaaijer@gmail.com)  
Tel: 078-676 4083



Betalen kan via de bank: NL39 RABO 0373 7100 89 ovv bloemzaadactie of contant in een envelop. Kaarten worden thuisbezorgd.

## Deurbussen 2020

De deurbussen hebben ondanks de Coronacrisis in 2020 het mooie bedrag van EUR 1.538 opgebracht. Dit bedrag is evenredig verdeeld over de projecten van Kerk in actie: Vakantiepret voor kinderen in armoede in Nederland en School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid in Oekraïne. Allen heel hartelijk dank voor uw/jullie bijdrage.

## Onderstaand de projecten voor 2021

- **Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland**  
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Wie zonder papieren in Nederland leeft heeft maar weinig rechten. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.
- **Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India**  
Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. De Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Kinderen gaan al vroeg van school om met hun ouders als dagloner te werken. Via Kerk in Actie helpt de organisatie Cards deze kinderen. Door liefde en aandacht ontdekken deze kinderen dat ze de moeite waard zijn.
- **De Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika**  
De bijbel inspireert veel inwoners van KwaZulu Natal. De organisatie ACAT helpt arme boerenfamilies weer hoop te krijgen en in beweging te komen met betere landbouwmethoden zodat hun voedselopbrengst omhooggaat.

## Diaconienieuws

Inmiddels zitten we een jaar met het Coronavirus en mogen we sinds 7 maart weer met 30 personen naar de kerk na reservering.

### **Hebben, zijn en houden**

Je hebt gewerkt, geklaagd, gehuild, gezocht.

Je hebt geluk, geduld, je hart gelucht.

Je hebt duizend keer tot tien geteld.

Je bent geraakt, gezond, gerustgesteld.

Je houdt je vast aan het vertrouwde,  
wat we hebben, zijn en houden.

Houd van elkaar en houd je goed.

Houd afstand, vol en moed.

Geschreven door: Yanaïke Zomer

Mocht u hulp nodig hebben, schroom niet ons te bellen (078-676 7040).

Wij hebben in onze digitale vergadering van 9 februari jl. van de vele verzoeken om een gift weer een giftenlijst 2020 samengesteld. Zes organisaties in binnen- en buitenland ontvangen van ons per organisatie een gift.

**Binnenland:** Bartiméus Sonneheerdt, Stichting De Hoop, Gevangenzorg Nederland, Pastoraal Diaconaal Centrum, Stichting Schuilplaats en Timon Thuis.

**Buitenland:** Jemina Israël, Light for de World, Mensenkinderen, Mercy Ships, Red een Kind en St. Vrienden Mikondo (naaischool jonge meisjes en kindermoedertjes in Congo).

We hebben EUR 1.300 kunnen verdelen.

**Op Goede Vrijdag 2 april** mogen wij als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte is voor het Steunfonds van Mevrouw De Jonge – Zimbabwe.

### **Postzegels, kaarten, cartridges en mobiele telefoons**

In 2020 was de landelijke opbrengst EUR 18.125,90 (EUR 12.191 via postzegels en ansichtkaarten, EUR 5,824,90 via mobieltjes en cartridges en EUR 110 via muntgeld en divers). Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Namens de Diaconie,  
Tineke van Horssen

## **ZOA VLUCHTELINGENHULP**

In Puttershoek hebben we al jaren een ZOA collecte huis aan huis gehouden, vorig jaar kon deze helaas niet door gaan en dit jaar opnieuw niet.

Daardoor missen zij veel geld en kunnen zij veel minder mensen helpen. Wereldwijd helpt ZOA mensen die slachtoffer zijn geworden van een oorlog of natuurramp. Zij zijn vaak alles kwijtgeraakt of hebben zelfs noodgedwongen moeten vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. ZOA vangt hen op, maar helpt ook om hun leven weer op te bouwen. Om dit te blijven doen is het belangrijk dat er

voldoende financiering is voor de projecten. De opbrengst van de collecteweek is dan ook van groot belang: een groot deel van de inkomsten komt hier vandaan.

Nu met de bus rondgaan niet kan hebben we nu een online Hoeksche Waard collecte bus aangemaakt. Om geld vragen voelt altijd wat lastig... maar mogen we toch om een kleine bijdrage vragen zodat ZOA andere mensen in rampgebieden kan blijven helpen, juist nu. Want wij geloven dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. Op een dag zal Gods vrede volledig doorbreken. Ondertussen willen wij werken aan een wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

Via [digicollect.zoa.nl/collectebussen](https://digicollect.zoa.nl/collectebussen) kunt u de bus van de Hoeksche Waard vinden en gelijk zien wat er al in zit. Mooi dat we op deze manier met heel het eiland samen collecteren! Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Barbara Broeren

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Licht aan het einde van de tunnel**

Bij het schrijven van het maandelijkse stukje voor het Klankbord realiseerde ik me dat we nu alweer een jaar geconfronteerd zijn met Corona-perikelen in diverse variaties, van beperkt of zelfs géén kerkbezoek tot een avondklok en lockdown. Nadat de vaccinaties de laatste weken eindelijk een heel klein beetje op gang komen lijkt er wat lucht te komen, hoewel het aantal dagelijkse besmettingen nog té hoog is, dus het blijft nog oppassen geblazen, maar er komt licht aan het einde van de tunnel, wat ook de titel van het volgende gedicht van Lennart Aangeenbrug is:



## Licht aan het einde van de tunnel

Soms kun je je afvragen:  
Hoe lang nog ?  
Dan dreig je te verzanden  
In moedeloosheid.

Zelf aan elke winter  
komt er een eind.  
Ook sterke stormen  
razen uit.

We zien allemaal erg uit naar weer eens een normale zomer!

### Gift van de Gebruikte Goederen Markt (G.G.M.)

Nog even een in het vorige Klankbord er tussendoor geslipt bericht: Ondanks het feit dat ook de GGM, net als iedereen, te maken heeft gehad met de Corona-crisis, is deze club van vrijwilligers er vorig jaar op alle mogelijke manieren, die binnen de opgelegde beperkingen waren toegestaan, toch in geslaagd aan verkopen toe te komen. Bijvoorbeeld de verkoop via internet met afhalen van de verkochte artikelen, was een belangrijk onderdeel hiervan. Het uiteindelijke resultaat was iets minder dan in 'normale' jaren tijdens de openingstijden werd bereikt maar leverde toch weer een aardig op ontvangen. Begin januari ontvingen wij € 7.500,--, waarvoor bijzonder dankbaar zijn.

### Verzoek namens het Kerkelijk Bureau

Regelmatig komt het voor dat er blanco enveloppen met geld erin, in de brievenbus van Kerkplein 3 worden gedeponneerd. Wij zijn de gulle gevers uiteraard dankbaar, maar hebben toch daarbij een dringend verzoek: Doe er a.u.b. een briefje bij welke bestemming u aan de inhoud van de enveloppen wil geven, b.v. diaconie – kerk – hulpfonds Mevr. De Jonge of Ds. Vogelaar of onze eigen jeugd (HJP) of noemt u zelf maar op. Leni en Jenneke houden hiermee graag rekening maar zomaar geld in een

blanco enveloppe maakt het voor hen moeilijk de juiste bestemming eraan te geven. Geen enkele moeite wanneer u anoniem wilt blijven maar geef een bestemming op a.u.b.!

Voor u een kleine moeite, voor Leni/Jenneke prettiger werken!

### **DRINGEND BHV-ers gevraagd!**

We waren al eerder hard bezig om het Bedrijfshulpplan/Evacuatieplan en de regels rond hulpverlening bij calamiteiten verder te organiseren, waarover wij u al eerder hebben geïnformeerd, zelfs vorige maand nog. Het is nodig en zelfs verplicht om op onverwachte gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld onwel worden tijdens de kerkdienst, voorbereid te zijn.

Wij waren met deze plannen al eerder bezig maar dit is na de corona-uitbraak op een heel laag pitje komen te staan. Gebleken is nu dat intussen een aantal richtlijnen/adviezen van de PKN op dit punt zijn veranderd en aangepast.

We doen hierbij nogmaals, en nu dringend, een verzoek op degenen, die hiermee ervaring en hebben en gediplomeerd zijn door bijvoorbeeld een BHV- of EHBO-certificaat, zich te melden bij één van onze collegeleden.

### **Perikelen bij digitaal collecteren**

Een week geleden werden wij weer geconfronteerd met problemen. Op de een of andere manier bleken er bij de morgendienst wat problemen te zijn met het toewijzen van het doel van de collecte-bestemming. Na wat telefoontjes was dit nog voor de avonddienst gelukkig alweer verholpen.

Om dit soort perikelen te trachten te voorkomen is er voor maandag een bijeenkomst gepland samen met een vertegenwoordiger van de SKG, de dames van het Kerkelijk Bureau en ondergetekende om e.e.a. te stroomlijnen en voor verdere voorlichting en advies, waardoor het voor u als gevers/geefsters en ook voor het Kerkelijke Bureau, eenvoudiger gaat worden. We hopen maar dat dit zijn vruchten afwerpt.

## Afscheid medewerkster

Voor velen op de achtergrond, maar voor het Kerkelijk Bureau niet onbelangrijk, was Mevr. Tineke Prins al vele jaren actief bij de splitsing van de collecte-opbrengsten als voorbereiding op de boekhoudkundige verwerking hiervan. Om persoonlijke reden heeft zij gemeend hiermee te moeten stoppen. Heel hartelijk dank, Tineke, voor de lange periode van het vervullen van deze taak.

## Mutaties Verjaardagsfonds.

Ook hierin is een mutatie gekomen: De wijk van Gerda de Crom wordt sinds begin maart waargenomen door Adrie Groenendijk. Bedankt Gerda voor de vele jaren deelname aan de ploeg van het verjaardagsfonds, en welkom Adrie bij deze groep.

## Schoonmaak kerk

Vorig Klankbord meldden we al dat de traditionele voorjaars schoonmaak dit jaar wordt opgeschoven. Echter voor de gebruikelijke wekelijkse lichte beurt hebben wij nog een vacature omdat Winnie heeft gemeend hiermee te moeten stoppen. Wie vangt dit hiaat op ??



## **Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:**

### **Kerkelijk bureau**

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoek
- e-mail: [kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl)

telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

## Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

[ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl](mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl)

## Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

[cor-adrie@groenwaard.nl](mailto:cor-adrie@groenwaard.nl)

Vriendelijke groeten,

Cor Groenendijk.



Hallo allemaal,

Hier weer een berichtje vanuit actiegroep JOR World Servants. Momenteel zijn we in afwachting van een besluit van World Servants. 15 maart wordt definitief de knoop doorgehakt wat betreft onze projecten in de aankomende zomervakantie. We schatten de kans niet groot in dat ze door zullen gaan... Wellicht zijn wij in Nederland tegen die tijd allemaal voor de eerste keer gevaccineerd, maar dat wil nog niet zeggen dat dat in Rwanda of Oeganda ook het geval is. World Servants heeft veel verschillende factoren af te wegen om tot een uiteindelijk besluit te komen.

Door deze twijfels, is het actievoeren ook lastiger geworden. We kunnen op dit moment moeilijk geld gaan ophalen en daarbij met zekerheid zeggen dat we deze zomer op project gaan. Op het moment van schrijven, willen we daarom 15 maart afwachten tot we verklappen wat onze plannen zijn. Want plannen hebben we zeker! De Duckrace is ieder jaar natuurlijk een tof evenement waar iedereen weer naar uitkijkt. Ook dit jaar willen we er iets bijzonders van maken, maar dan wel op een manier die corona-proof is.

Dus we willen u op dit moment vooral laten weten: houd de site van de kerk en de site van WorldServants in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

Daarnaast willen we u bedanken voor de afgelopen tijd waarin u ons heeft geholpen, door te sponsoren of door mentaal support te bieden. We weten niet wat er gaat gebeuren als het project niet doorgaat, maar we zullen zorgvuldig zijn bij de beslissingen die we maken en u daar ook van op de hoogte houden!

Groetjes van JOR WorldServants,

Joost, Judith, Eline en Esther

Website WorldServants: [geef.ws/Puttershoek](http://geef.ws/Puttershoek) (U kunt bijvoorbeeld op het mail-icoontje klikken, dan ontvangt u een mail wanneer wij een update plaatsen op de site. Dit mail-icoontje kunt u vinden onderaan de pagina, maar nog boven de plaatjes van onze sponsors. (Zie ook de afbeelding)



## HOEKSTEEN NIEUWS

De komende tijd ben ik alleen via de mail te bereiken.

Door aanhoudend stalken (buitenlandse nummers en helaas niet te blokkeren), ga ik kijken voor een andere oplossing.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Leonie Verrijp.

# ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hallo jongen en meisjes,

Hoe gaat het met de speurtocht? Hebben jullie tot nu toe alles al gevonden?

Nog eventjes en dan weten jullie wat de gehele zin geworden is.

Vanmorgen tijdens het luisteren van de dienst heb ik gehoord dat we weer de dienst live mogen bijwonen, wat is dat fijn hè?

We gaan nu aftellen naar Pasen. We mogen dan vieren/gedenken dat Jezus aan het kruis is gestorven voor ons. Vorig jaar moesten we voor de eerste keer (voor zover ik mij kan herinneren) het paasontbijt missen, helaas is dat dit jaar ook het geval. Wat zou het fijn zijn als we volgend jaar wel weer mogen. Om toch het gevoel van samen zijn te hebben met elkaar wil ik jullie vragen of papa of mama een foto wil sturen in de app als jullie aan je eigen paasontbijt zitten.

Om alvast in de stemming te komen heb ik nog een lied uitgekozen dat bij Pasen past.

Groetjes namens alle leiding, Leonie Verrijp.

[Samen op weg naar Pasen - YouTube](#)

Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg de toekomst tegemoet  
Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg en weten 'het komt goed'  
Samen op weg naar Pasen  
geweldig dat dat kan en dat dat mag  
Samen op weg naar Pasen  
en delen in Gods liefde elke dag  
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem  
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden "kruisig hem!"



Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad  
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat

Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg de toekomst tegemoet  
Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg en weten 'het komt goed'  
Samen op weg naar Pasen  
geweldig dat dat kan en dat dat mag  
Samen op weg naar Pasen  
en delen in Gods liefde elke dag  
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan  
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan  
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf  
enilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf

Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg de toekomst tegemoet  
Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg en weten 'het komt goed'  
Samen op weg naar Pasen  
geweldig dat dat kan en dat dat mag  
Samen op weg naar Pasen  
en delen in Gods liefde elke dag  
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan  
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan  
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft  
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft  
Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg de toekomst tegemoet  
Samen op weg naar Pasen  
Samen op weg en weten 'het komt goed'



Samen op weg naar Pasen  
geweldig dat dat kan en dat dat mag  
Samen op weg naar Pasen  
en delen in Gods liefde elke dag

## **EMMA**

Hallo Allemaal,  
Wij willen jullie mening vragen over het volgende:  
Veel, vooral wat ouderen vinden het niet leuk om (vooral in de winter) in de  
avond van huis te gaan.  
Daarom is het voorstel om de EMMA avonden te verplaatsen naar de middag.  
GRAAG REACTIES van jullie. Bel of mail één van de dames van het bestuur.

Er is nog niet bekend wanneer we weer kunnen starten met EMMA maar zoals het  
er nu uitziet, is het binnen afzienbare tijd weer mogelijk.

Wij willen jullie van hieruit GEZEGENDE PAASDAGEN wensen en hopen het  
volgende jaar weer met elkaar te kunnen vieren.

HARTELIJKE GROETEN van ELLY, TINY, MAARTJE EN CORRIE

## **BERICHTEN**

### **Bedankjes**

We willen graag iedereen bedanken die met een kaartje telefoontje of op andere  
wijze belangstelling heeft getoond na een misstap van de trap. Hartelijk dank  
hiervoor.

Dankbaar dat het de goede kant op gaat!  
Met vriendelijke groet Nico en Annie Vlasblom

**Bedankt** voor al uw gebeden, kaarten telefoontjes rondom mijn ziekenhuisopname  
En mijn verblijf in de Rembrandt.

Het gaat nu goed met me.

Ik moet nog wel veel therapie volgen, daardoor kan ik steeds beter en langer lopen  
Ik ben inmiddels verhuist naar de Dam1 in Strijen.

Ik woon tijdelijk in bij mijn dochter, schoonzoon en de kleinkinderen.

Er is een eigen ruimte voor me.

Tot slot hoop ik u nog eens te ontmoeten in de kerk van Puttershoek

Met vriendelijke groeten

Piet Reedijk.

## STEL JE EENS VOOR...

Wat zou er gebeuren als we net zo met onze Bijbel omgingen als met onze mobiele telefoon..?

Het zou betekenen dat we:

- onze Bijbel constant op zak zouden hebben
- er meerdere malen per dag in zouden kijken
- wanneer we hem vergaten, weer terug naar huis of kantoor zouden gaan om hem te halen
- hem zouden gebruiken bij het verzenden van berichten naar onze vrienden
- hem zouden behandelen alsof we nooit zonder zouden kunnen
- er een aan onze kinderen zouden geven voor hun 10<sup>e</sup> (?) verjaardag.



De Bijbel heeft nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding mogelijk. We hoeven ons nooit zorgen te maken over beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen.

Laten we er dan ook gebruik van maken! Enkele alarmnummers:

- bij verdriet: lees dan Johannes 14.
- bij spanning en stress: lees Psalm 51.
- bij zorgen: bestudeer dan Mattheus 6.
- als je in gevaar bent: lees dan Psalm 91.
- als je alleen bent en doodsbang: zoek dan Psalm 23 op.
- als je verlangt naar geluk en vrede: sla dan Mattheus 11: 25 – 30 op.

Een trouwe KB-lezer

## OPBRENGSTEN COLLECTEN

### Collecten: via coll./bank/app of bus

07-02-21	via app/bank of bus/week 7	€	297,00
14-02-21	via app/bank of bus/week 8	€	84,50
21-02-21	via app/bank of bus/week 9	€	359,50
28-02-21	via app/bank of bus/week 04	€	222,00

### Deurbussen:

28-02-21	Zending/februari (ZWO)	€	37,00
28-02-21	Jeugdwerk/februari (HJP)	€	55,00

### Giften:

(via app/bus/bank van 7 febr. 2021 t/m 6 mrt. 2021)

Kerk	€	590,50
Diaconie	€	67,00
Kerk in Actie – 40 dagentijd	€	54,50
Kerkomroep	€	10,00
Verjaardagsfonds februari	€	92,50
HA voedselbank	€	35,00
GZB proj. Ds Vogelaar	€	294,50
Paaskaars	€	70,00

### Kerkbalans:

Toezegging 2021	€	83.930,33
Reeds ontvangen	€	35.360,05

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.

## KINDERKLANK



**Maria is vroeg opgestaan,  
ze huilt, ze heeft verdriet.  
Waarom is Jezus dood gegaan?  
Nee, dat begrijpt ze niet.  
Maria loopt naar Jezus graf.  
En weet je wat ze ziet?  
Die grote steen is weggerold.  
Maar.... Jezus ligt er niet.  
Maria schrikt: Waar is de Heer?  
Ze ziet twee engelen staan.  
Ze zeggen: Wees niet bang,  
de Heer is opgestaan!  
Kijk... in de tuin ziet ze de Heer.  
Wat is Maria blij!  
Ga naar mijn vrienden, zegt de  
Heer,  
vertel ze maar van Mij!**

**Begrijp jij waarom Jezus stierf,  
en weer is opgestaan?  
Omdat Hij zoveel van je houdt,  
heeft Jezus dat gedaan.  
Hij droeg in onze plaats de straf,  
die wij hebben verdiend.  
En Hij vergeeft jou altijd weer,  
Hij is je grootste Vriend**