

KB

KLANKBORD 4 JAARGANG 59



19 MRT 2023 – 15 APR 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant

Pieter Repelaerstraat 82, 3297 BM Puttershoek

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren

078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren

Krijn Bor

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 12/04/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

16/04/2023 t/m 20/05/2023

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	5
Vacatures.....	6
Meditatie.....	7
Pastopraat.....	9
Stille week.....	11
Diaconie.....	13
College van kerkrentmeesters.....	14
Pastoraal en diaconaal meldpunt.....	16
Bijbellees ochtend.....	17
Zondagsschool.....	18
Zwo.....	18
Lied van de maand.....	20
Paaszang in het dorp.....	20
Vanuit de beroepingscommissie.....	21
Berichten.....	22
IZB.....	23
Rommelmarkt verkoop 2023.....	25
Junijor.....	26
Jorjong.....	26
Jor.....	27
Bedankje.....	289
Opbrengsten collecten.....	30

KERKDIENSTEN

19 mrt 2023

10:00 (15:00 Ger.Kerk HA HtH)

17:00

Predikant: ds. W. van Herwijnen
Zwijndrecht
ds. A.A.v.d.Berg
Heinoord
Organist: Henk Mannee
Henk Mannee
Zondagsschool: Leonie, Nadine, Frank
Oppas: A. Molendijk, Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente
Deurcollecte: Stookkosten gebouwen

26 mrt 2023

11:00 Connecteddienst

17:00

Predikant: Prop J.W. Sterrenburg
Hardinxveld-Giessendam
ds. J. van Walsum
Poortugaal
Organist: Nico van Oudheusden
Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Gerda, Gerja, Maaike
Oppas: A.v.d. Kolk, Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

2 apr 2023

10:00 Palmpasen Koffie drinken

17:00

Predikant: ds. J. Breure
Zwijndrecht
ds. H.v.d.Laan
Gouda
Organist: Henk Mannee
Henk Mannee
Zondagsschool: Nadine, Tineke, Merel
Oppas: Geen opgave
collecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Zondagsschool



Goede Vrijdag

7 apr 2023

15:00 HA aangepaste dienst

19:30 HA

Predikant: ds. T. Meijer
Puttershoek
Organist: Nico van Oudheusden
Oppas: Geen opgave
Bekercollecte: Hulpfonds mw De Jonge Zimbabwe
Deurcollecte: Onderhoud orgel

9 apr 2023

10:00 Pasen

17:00

Predikant: ds. J.P. Bijl
Strijen
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Gerja, Gerda
Oppas: Geen opgave
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

16 apr 2023

10:00

17:00

Predikant: ds. L. van Rixoord
Alphen a/d Rijn
Organist: Henk Mannee
Zondagsschool: Tineke, Frank
Oppas: Geen opgave
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Stookkosten gebouwen

BLOEMENGROET

12 feb	mw. J. van Vliet-Sintmaartensdijk	mw. W. Zoeteman-Verrijp
19 feb	dhr. W.v.d. Werff	mw. Jongekrijg-Schoonens
26 feb	dhr.mw. Klinge-Ridderbos	mw. B. Gouw-Kooijman
5 mrt	mw. N. de Baat	mw. G.v.d.Merwe-Troost

VACATURES

- Redactie Klankbord

Het Klankbord valt 10 keer per jaar bij u op de mat. Al jaren. Daar gaat wel wat werk aan vooraf. De redactie neemt de kopij door, het Klankbord wordt gekopieerd en tenslotte bezorgd. Een geoliede machine. . . . als er genoeg mensen zijn. Op dit moment bestaat de redactie nog uit 1 persoon en dat is echt te weinig. Het zou heel fijn zijn als daar twee of drie mensen bijkwamen. Wat houdt het in? Voor elk Klankbord is er een redactie vergadering. Die avond wordt de kopij doorgenomen en besloten wat geplaatst gaat worden. Ook wordt gecontroleerd op eventuele schrijffouten. Eén van de redactieleden stelt van te voren het dienstrooster samen. **Heb jij 10 avonden per jaar beschikbaar en heb je zin om in een leuk team te werken aan het Klankbord?** Laat dit dan weten aan Arie Naaktgeboren. Hij kijkt er naar uit om met je samen te werken.

Voor Klankbord: Arie Naaktgeboren (06 1365 7685)

- Redactie website

Op de website staat veel informatie over onze gemeente zoals de kerkenraad, het pastoraat, kringen, activiteiten en de jeugd. Hoewel de meeste pagina's zo opgesteld zijn dat er niet vaak wijzigingen doorgevoerd hoeven te worden moet er toch wel eens iets veranderd worden. Bijvoorbeeld een contact persoon, tijd of plaats van de activiteit. De ervaring leert dat vaak vergeten wordt de webmaster over deze wijziging te informeren. Daarnaast is er de agenda die elke week wordt bijgewerkt. Op dit moment wordt dit door 1 persoon gedaan en dat is te weinig. Graag komen we in contact met **2 of 3 personen die op zich willen nemen de inhoud van de website te controleren en de nodige wijzigingen te laten uitvoeren.** Gedacht wordt dan aan 2 of 3 keer per jaar met elkaar de website doorlopen. Dit werk vergt ongeveer 5 avonden per jaar. Daarnaast zoeken we **iemand die wekelijks de agenda wil bijwerken.** Dit vergt 1 uur per week.

- Nieuwe website

Onze huidige website dateert van 2008 en is verouderd. Graag komen we in contact **met mensen die willen nadenken over het opzetten van een nieuwe website.** Iets voor jou? Ik hoor het graag.

Voor website: Nelleke Dorsman (06 5776 8905)

Witte donderdag 6 april.

Gemeente ook dit jaar wil ik met u een ogenblik stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus.

Ik wil dit doen door met u een ogenblik te gaan staan bij de viering die Jezus had voorbereid om met zijn discipelen het Paasmaal te eten en gedenken. Dat als we genodigd worden dit door Jezus alleen kan worden gedaan. Als we kijken wat hij voor ons over had mogen we de uitnodiging niet aan ons voorbij laten gaan.

Met deze gedachtegang hoop ik u en jou te laten meeleven wat ons ertoe moet aanzetten om Jezus te volgen.

Daarom op 6 april is de kerk open van af 19:00 uur voor stilte en van af 20:00 uur na het luiden van de klok wil ik met u een ogenblik stilstaan met een korte liturgie en meditatie over de viering die Jezus voor ons heeft voorbereid.

Ouderling Hugo Snaaijer.

MEDITATIE

Jezus volgen.

Kerst ligt niet heel ver achter ons, en Pasen staat alweer voor de deur. Van het ene feest naar het volgende. Feesten markeren een overgang of een bekroning. Denk aan verjaardagen of voetbal. Of een huwelijk!

Ongetwijfeld zijn de grootste feesten -of we ons dat nu bewust zijn of niet- kerst en Pasen. Twee enorme overgangen in de wereldgeschiedenis die bij elkaar horen.

God neemt door de komst van Jezus deel aan ons leven, en door Jezus opstanding uit de dood is de dood overwonnen! Het zijn dramatische overgangen, die letterlijk álles in een ander licht stellen. Over het hoe en wat van die veranderingen staat in de evangeliën meer te lezen. En over de betekenis van het oorspronkelijke Joodse Paasfeest staat in Exodus het nodige te lezen, de uittocht uit Egypte en de 10 plagen waarmee dat gepaard ging. In deze overdenking aandacht voor een aspect van Pasen dat mijzelf de laatste tijd bezighoudt.

Een feest. Daar neem je vrij voor. Je bereidt je voor. Kleding, cadeautje, kapper? En enige kennis van wat er gevierd wordt kan ook geen kwaad. Is “kennen = liefhebben” een gewaagde stelling?

De afgelopen adventstijd heb ik verschillende keren in preken en artikelen aandacht gemerkt voor niet alleen de 1e komst van Jezus, maar ook voor Zijn aanstaande wederkomst. Met Pasen is dat nog weer een stuk dichterbij gekomen en concreter geworden. Als eerste is onze Heer Jezus met een nieuw, verheerlijkt en onvergankelijk lichaam opgestaan uit de dood. Een lichaam zoals ook wij dat zullen ontvangen na de opstanding van de doden, of anders bij Zijn wederkomst, als ook de levenden in een ondeelbaar ogenblik zullen veranderen. Wij zullen dus letterlijk “Jezus volgen”. Tussen Kerst en Pasen ligt een aantal maanden, in werkelijkheid, begin jaartelling, ongeveer 33 jaar. In de evangeliën is hoofdzakelijk aandacht voor de kraamtijd van Jezus en de periode waarin Hij Zijn taak vervulde, de laatste 3 jaar van Zijn leven als mens onder de mensen. Als we Jezus écht willen volgen kan dat heel eenvoudig door het evangelie te lezen. Zó volg je Hem op de voet, Zijn levensloop, Zijn onderwijs en Zijn tekenen. We leren Zijn karakter kennen.

Er is echter nóg een manier van volgen. Hem nadoen! Als een leerling achter Hem aanlopen, en naast luisteren ook gehoorzamen. Handelen. Een bekend verhaal van Jezus gaat over het horen en *niet*doen. Dusdanig bekend dat ik de afloop van ongehoorzaamheid niet hoeft te melden.

Heel Jezus' leven stond in het teken van horen en doen. Gehoorzaamheid bracht Hem aan het kruis. In de brief aan de Hebreeënen staat dat Hij gehoorzaamheid heeft *geleerd* door wat Hij heeft geleden. Gehoorzaamheid kost je wat. Allereerst je eigen plannen en ideeën. Misschien ook trots en hoogmoed. En wellicht ook geld, tijd en comfort. Uiteindelijk kan zelfs de keuze tussen leven en dood aan de orde komen. Jaarlijks komen duizenden broeders en zusters voor die keuze te staan. Op zulke heftige momenten kun je je natuurlijk niet voorbereiden in de zin van oefenen... of toch wel? Oefenen in gehoorzaamheid begint met wéten wat gevraagd wordt. Dus o.a. lezen van vooral de evangeliën. Zelf heb ik met verschillende motieven de bijbel gelezen. Zo'n 20 jaar geleden om meer over het

zgn. “teken van het beest” te weten te komen. En over de kwestie uitverkiezing/vrije wil. Meer recent, 10 jaar geleden, om te ontdekken hoe het zit met genezing en bevrijding. En de laatste tijd let ik vooral op gehoorzaamheid en lijden. Voor ons allemaal ligt nu de uitnodiging te kiezen om Jezus te volgen in gehoorzaamheid. Zijn glorie had een prijs. Die heeft Hij betaald. En ik...? Wat zijn mijn inspanningen? De prijs voor de toegang tot het feest? Kennen = liefhebben = volgen? Ja Heer, graag!
Govert Gravendeel

PASTOPRAAT

Het is bijna Pasen. Enige tijd geleden heeft u de Veertigdagentijd kalender mee kunnen nemen uit de kerk. Voor iedere dag was er een kort Bijbelgedeelte en een korte meditatie opgenomen. We hopen dat u door het lezen van de stukjes bewust hebt toegeleefd naar het feest van Pasen.

Er is een start gemaakt met het Lied van de maand. Gedurende 3 of 4 weken wordt een nog onbekend lied gezongen tijdens de dienst om zo de melodie eigen te maken. Begeleiding is met orgel of piano of anders.

Iedere zondag staat er een prachtige bos bloemen voor in de kerk. Deze bloemen worden na de dienst als groet van ons allen naar een gemeentelid gebracht die ziek is of ter bemoediging. De meeste mensen vinden het fijn om de bloemen uit de kerk te krijgen als teken dat er aan hen wordt gedacht. Misschien wilt u de bloemen ook eens een keertje weg brengen. Het bezorgen van de bloemen kan een fijne ontmoeting zijn. Dus schroom niet, maar steek uw hand op als de vraag gesteld wordt.

Wijk 1 is nog steeds vacant voor wat betreft de wijkouderling. Er wordt gezocht naar een alternatief in de vorm van nog een bezoekerouderling (ouderling zonder ambt), zoals Leen Spaans nu al doet.

Door de commissie reguliere diensten is er op 26 februari na de dienst een preekbespreking georganiseerd in de Hoeksteen. Daar kwamen ruim 30

gemeenteleden op af die de gelegenheid hebben gekregen om met de dienstdoende predikant Bijl na te praten over zijn gehouden preek. Mogelijk gaan er meer van deze gelegenheden georganiseerd worden.

Heeft u behoefte aan contact met iemand van de kerk of bezoek van een wijkouderling of weet u dat iemand anders die dat graag zou willen, dan kunt u dit altijd doorgeven aan het pastoraal meldpunt, Telefoonnummer: 06-57768905 (Nelleke Dorsman).

Gezegende Paasdagen,
Jolande Kornaat

Commissie Reguliere erediensten - Preekbespreking na de dienst

Vanaf 25 oktober 2022 bestaat er een commissie die op een meer structurele wijze moet gaan meewerken aan de invulling van een aantal erediensten binnen onze gemeente. Deze commissie wordt genoemd: Commissie Reguliere erediensten. De commissie is ingesteld door de kerkenraad.

Ten aanzien van de erediensten zijn er in een enquête onder gemeenteleden een flink aantal aspecten naar voren gekomen die de gemeente van belang vond om meer aandacht aan te besteden. Een van de aspecten die de gemeente voordroeg was: Koffie en napraten over de dienst. Leren en verdieping aan de hand van thema's zijn hierbij kernwoorden. Een 'steviger' preek is gewenst in deze dienst.

Op zondag 26 februari hadden we onze eerste preekbespreking. Ds. Bijl uit Strijen leidde deze dienst en het gesprek na de dienst in de Hoeksteen. Hij preekte over het thema: Waar is God? Hij deed dit aan de hand van Exodus 3 over de gebeurtenis van Mozes bij de braamstuik en de ontmoeting met de engel van de Heer in de vuurvlam en met God zelf. Mozes vroeg in het gesprek met God (n.a.v. de opdracht die hij kreeg om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte) hoe moet ik U dan noemen als zij naar Uw naam vragen: Ik ben die ik ben. Ds Bijl deelde zijn preek in drie interpretaties: 1. Bestaat Hij wel. 2. Waar woont Hij en 3. Waarom grijpt Hij niet in.

Met ongeveer 30 mensen zijn we na de dienst verder op de preek ingegaan. Werden er observaties geplaatst en vragen gesteld. Bestaat Hij wel gaf geen discussie. We geloven dat Hij sprak en nog spreekt. Soms als een opdracht en in het OT soms als aanzegging van straf. Soms hoorbaar, soms in ons hart. Waar woont Hij gaf iets meer gesprek. God is Geest (Joh. 4:24) en Zijn wereld is niet de onze. Een andere dimensie; Gods dimensie.

Waar woont Hij dan: overal waar Hij wil zijn. Maar, ook in de bijbel wordt vaak verzucht: waar bent U nu. . . . Ook dit kunnen wij soms ervaren. Jezus ervoer de afwezigheid van God in de ultieme Godsverlatenheid toen Hij aan het kruis hing voordat Hij stierf. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij. Hij wel, opdat wij dit in geloof nooit hoeven te ervaren.

Waarom grijpt Hij niet in. Ook hier een goed gesprek met verschillende invalshoeken, zoals: geduld (Mozes de prins van de Farao wachtte ongeveer 40 jaar als schaapherder tot God tot hem sprak), horen we zijn stem wel (is de opdracht bijvoorbeeld van God die spreekt in ons hart of zijn we het zelf die onze eigen wil doorvoeren), is een verkiezing tot een ambt ook van God etc. Een goed criteria werd het gevonden als er een verlangen is naar een bepaalde taak of dat je er vreugde uit haalt, dat het in geestelijke zin dan dicht bij de wil van God ligt. Een slapend geloof kan door aanraking met Zijn woorden leiden tot groei in geloof en je sterk aangesloten weten bij de geloofsgemeenschap. Of dat stille stemmetje in je dat twijfel kan brengen maar (zelfs binnen 1 minuut) tot zwijgen gebracht wordt als je Gods geest via het gebed toegang geeft tot je hart.

Kortom, een fijne nabespreking die zeker vervolg gaat hebben.

Namens de commissie: Bart Dorsman – Secretaris

STILLE WEEK

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem.

Het lijken twee gescheiden werelden. De tijd waarin we leven en alles wat zich daarin aan ons opdringt. En de wereld van het christelijk geloof, waarin we ons in stilte terugtrekken binnen de kerk om ons voor te bereiden op het Paasfeest.

Toch is die tegenstelling schijn. Christus komt juist midden in deze verwarde wereld en toont daarin Gods bewogenheid.

Vespers in de Stille Week voor Pasen

De vespers die georganiseerd worden door de Oecumenische Werkgroep zijn dit jaar de volgende:

- Maandag 3 april zal de vesper worden gehouden in de Gereformeerde kerk.
- Dinsdag 4 april zal dat zijn in de Rooms-katholieke kerk.
- Woensdag 5 april is dan de laatste vesper van de serie van drie in de Hervormde kerk van Puttershoek.

De korte vieringen zullen steeds beginnen om 19.30 uur.

We wensen u allen een goede Stille Week van voorbereiding op Pasen toe.

De Oecumenische Bijbelstudiegroep

Dienst op Witte Donderdag

Witte donderdag is er een viering in de kerk die om half acht begint en wordt geleid door ouderling Hugo Snaaijer. Zie elders in dit Klankbord.

Diensten op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag zijn er 2 diensten. In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

- Om drie uur 's middags

Voorganger is ds. T. Meijer uit Puttershoek. Dit is een viering aan tafel. Direct bij binnenkomst gaat u aan de tafel zitten. Deze dienst is bestemd voor iedereen, maar er is extra aandacht voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en daardoor moeilijk van hun zitplaats naar de avondmaalstafel kunnen lopen. Het tijdstip is ook fijn voor diegenen die 's avonds liever niet meer de deur uitgaan. En natuurlijk voor gezinnen met kleine kinderen waar niet beide partners 's avonds de deur uit kunnen. Deze middagdienst is iets korter. Ongeveer 3 kwartier.

Wil u gehaald en weer thuisgebracht worden? Neem dan contact op met Bart Dorsman, telefoon 06-12291480.

- Om half acht 's avonds

Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein. Ook voor deze dienst kunt u vervoer aanvragen via Bart Dorsman.

Stil zijn zal ik
want de dagen die komen
heb ik nodig om te
leren begrijpen waarom.

Nu zoek ik nog
naar antwoorden.

Wie ben Je
blinden zien
doven horen
verlamden staan op.

Geef me een paar dagen
om te ontdekken
wie Je bent.

Stil zijn wil ik
maar wel voorlopig
zoals een geheim
dat straks onthuld wordt.

Stil staan wil ik
bij het lijden
het sterven.

Dan mag ik weten
wie je bent,
wat je deed
omdat het antwoord
dan gegeven is.
Het mysterie openbaar is geworden
de stilte wordt opgeheven
straks als het zondag wordt

Bron: gedichtenstad.nl

DIACONIE

Heilig Avondmaal.

Nu het OMT heeft aangegeven dat corona 'er bij hoort' en er geen aparte maatregelen meer getroffen hoeven te worden, heeft de diaconie in overleg met de kerkenraad besloten om tijdens het Heilig Avondmaal de drinkbeker weer te gaan gebruiken. Daarmee willen we het Heilig Avondmaal weer terug halen naar de vorm zoals we die kennen. Op Goede Vrijdag (7 april) is het eerstvolgende Heilig Avondmaal.

Beker Collecte

De opbrengst van de beker collecte van Goede Vrijdag gaat naar het steunfonds Zimbabwe van Mevrouw De Jonge. Het steunfonds faciliteert voedselhulp op 2 verschillende scholen. De nood is hoog in Zimbabwe, veel mensen zijn werkloos en als ze wel werk hebben dan krijgen ze uitbetaald in Zimbabweaanse dollars. Die munteenheid is weinig waard. Ook worden er veel pakketten met geneesmiddelen naar Zimbabwe gestuurd. Deze gaan naar de kliniek in Charumbira. Het zijn maar kleine druppels op een gloeiende plaat maar voor deze mensen en bijzonder de kinderen heel erg belangrijk.

Opbrengst giften voor Het Christelijk Noodhulpcluster Syrië.

We zijn ontzettend blij en dankbaar voor de mooie opbrengst van E 3475,75. Mede dankzij uw betrokkenheid kunnen de hulpverleners naast de slachtoffers staan en noodhulp geven. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van warme maaltijden, voedselpakketten, dekens en schoon (drink) water. Maar ook op andere terreinen wordt hulp geboden. Zo is een team van ingenieurs in het rampgebied aan het werk om te kijken of huizen nog bewoonbaar zijn. Ook is er psychosociale hulp. Het leed en verdriet is onvoorstelbaar groot, er zijn financiële middelen nodig om hulp op te starten en te kunnen blijven geven. Laat ons ook blijven bidden voor de ontferming van onze Heer.

Met een hartelijke groet vanuit de diaconie,

Victor, Annie, Leonie en Kalinka

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

In januari is 730 m3 gas verbruikt. Het Eneco tarief is dalend en we hopen dat we voor de kerk als kleingebruiker van de energie plafond regeling gebruik kunnen maken. Er lopen plannen om de verlichting om te zetten naar LED verlichting. Om dit geheel door te voeren moeten echter eerst de lampen op zolder op een veilige manier toegankelijk zijn. Hiervoor moeten op zolder extra timmer-maatregelen worden getroffen. Voor de kroonluchters willen we met een proef starten door voor 1 kroonluchter de lampjes te vervangen door LED verlichting. U ziet t.z.t. het resultaat wel.

We hebben ons aangesloten bij de landelijke 'kerkklokken luiden' actie voor Oekraïne. Op 24 februari hebben we om half 8 de klok 10 minuten geluid als teken van medeleven met de Oekraïense bevolking die op die dag 1 jaar oorlog met Rusland herdachten met al het leed dat dit met zich bracht.

Het kerkplein:

Geen bijzonderheden op dit moment.

De Hoeksteen en de Schakel:

In januari is 375 m3 gas verbruikt in de Hoeksteen en 342 m3 in De Schakel. Gelukkig is het Eneco tarief ook hier dalend en verwachten we voor deze gebouwen ook te vallen binnen het energie plafond van 1.200 m3 tegen het lagere tarief. De verwarming staat voor de verschillende activiteiten op een voorgeprogrammeerde stand. Hiermee is de ruimte op temperatuur als u de ruimte binnenkomt. Vindt uw activiteit onverwachts niet plaats, dan dit graag doorgeven aan Erik Hoek. Hij kan op afstand dit eenmalig aanpassen, zodat geen energie wordt verkwist.

Financiële zaken

Rekening 2022:

De administratie over 2022 is afgerond. Het verwerken van de cijfers in de jaarrekening vindt op dit moment plaats. In een volgend Klankbord zullen wij u over de uitkomsten informeren.

De actie Kerkbalans 2023:

Na de actie Kerkbalans mochten we tot en met heden een bedrag aan toezeggingen noteren van EUR 81.340. Dat is een mooi bedrag, waarmee wij vanuit het CvK u erkentelijk zijn. Met uw vrijwillige bijdrage is ongeveer 65% van de inkomsten uit levend geld ingevuld. In de begroting 2023 is de post vrijwillige bijdragen opgenomen voor EUR 84.000. We zullen er gedurende het jaar naar blijven streven of we dit gaatje kunnen overbruggen, bijvoorbeeld door in de loop van het jaar nieuw ingekomen leden te vragen om alsnog aan de actie mee te doen.

De kerk als mede-erfgenaam

Hulpverleningsorganisaties krijgen veel legaten. Zij kunnen hiermee een belangrijk deel van hun werk financieren. Als z.g. 'goede-doelen' organisaties zijn zij geen erfbelasting verschuldigd. Ook kerken vallen hieronder en kunnen elke ondersteuning via een testament vrij van erfbelasting ontvangen. Het college van kerkrentmeesters wil deze vorm van bijdragen aan de toekomst van uw geloofsgemeenschap en haar middelen eveneens onder uw aandacht brengen. We hebben daar een folder voor beschikbaar met informatie over dit

onderwerp. Bij een legaat laat u een vast bedrag of onroerend goed of voorwerp na aan de kerk. Bij een erfenis benoemt u de kerk als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Het legaat wordt het meest gebruikt. In beide situaties is een testament nodig dat door een notaris is opgemaakt. U kunt een kerkrentmeester benaderen als u interesse heeft in dit onderwerp. Wij zullen hier uiteraard zeer vertrouwelijk mee omgaan.

Overige zaken

Boek – Baken achter de dijk

We hebben nog verschillende boeken 'Baken achter de dijk' op voorraad. In dit boek is de historie van onze kerk beschreven op initiatief van de Oudheidkundige vereniging Puttershoek. Het is een mooi boek geworden met interessante wetenswaardigheden en leuke foto's. Bij het Kerkelijk Bureau kunt u dit boek aanschaffen. Kosten zijn EUR 22,50, waarvan EUR 10 als opbrengst bij de diaconie terechtkomt. Van harte aanbevolen.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

BIJBELLEES OCHTEND

Vijfde bijbel lees ochtend, 25 februari 2023

Als opening las ik dit keer een stukje uit een krantenartikel. Het ging over de groei van de Iraanse kerk, tegen de verdrukking in. Een onderwerp dat altijd mijn warme belangstelling heeft en waar veel bemoediging uit voortkomt. In het stuk komt o.a. het gedeelte uit Handelingen 2 langs waar de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven. De eerste 3 volken die daar genoemd worden zijn vanouds inwoners van Iran. Verderop komt ook een passage uit het Oude Testament langs, waar ook woorden van hoop en bevrijding voor Iran staan. Een ander fenomeen, dat trouwens in heel de moslimwereld wel voorkomt, zijn de dromen die individuen krijgen. Daarin verschijnt Jezus, en roept ze op Hem te zoeken en volgen...

Zo gingen wij, na gebed, verder met Matt. 4, met inderdaad de roeping van de eerste discipelen. Wat een gezag had Jezus! En, wat een gehoorzaamheid bij de leerlingen! Lonkte het vrije avontuurlijke leven i.p.v. een saai burgermansbestaan? Was er een droom van een hoge positie in het rijk dat aanstaande was? Of was het volgen wat minder massief, en meer een geestelijk volgen. Minder nadruk op centjes verdienen en meer gericht op spirituele groei? Ook mogelijk, een mix van aards werken en geestelijk bezigzijn. Werken-leren, ook vandaag nog in zwang. Veel gezangen vinden op de sabbat plaats, maar dit vindt op een doordeweekse dag plaats. Er werd gewoon gewerkt. Ze lieten hun netten liggen, en volgden Hem... Een goeie keuze, maar tegelijk van een radicaliteit dat ik ervan schrik. Het doet me denken aan een lied dat we afgelopen zondag in de kerk zongen. Daarin kwam de zinsnede "o blinde schrik, mag ik niet eens mezelf behouden" voor. Het is inderdaad zaak, jezelf, je leven te willen verliezen omwille van Jezus. Dan zul je het behouden. Wil je dat niet, dan verlies je Jezus (het LEVEN zelf). Een heel avontuur, dat zeker!

Direct daarna wordt verteld hoe Jezus 1. Het evangelie verkondigde, en 2. Alle ziekte en kwaal genas. In die volgorde. Heer Jezus, wijs ons de weg.

Volgende maand hopen we aan Mattheüs 5 te beginnen, de Bergrede.

Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand in de consistorie!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

Hij is opgestaan, HET IS ECHT WAAR !!!!!!!!!!!!!!!

Ja, jongens en meisjes jullie hebben de afgelopen zondagen gehoord dat in verschillende bijbelverhalen mensen in verwarring zijn, deze mensen staan om Jezus heen en vragen zich af, Wie is hij toch?? Wat denken de mensen om Jezus heen?? En wat is waar ??

Als we kijken naar Zondag 7 van ons project, Dan staat er: Hij is opgestaan, het is echt waar!!

Nu wordt het laatste venster van het kerkraam geopend en zo zien jullie dat het hele raam gevuld is met afbeeldingen(illustraties). Zien jullie nu wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn??

Wij wensen jullie een goed en vrolijk pasen en dat jullie feest mogen vieren dat het echt waar is!!!

Groetjes namens de Leiding van de Zondagsschool

Gerja Derksen-Schipper

ZWO

Happen en stappen

Op maandag 29 mei, 2e Pinksterdag, organiseert de ZWO een Happen en stappen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project van ds. Vogelaar in Sulawesi. Vind je het leuk om lekkere hapjes te maken of eet je ze liever op? Happen en stappen combineert het beste van alle twee. Leuk om mee te doen met vrienden of gezin! Meld je nu aan!

In groepen van 4 personen (gezin blijft bij elkaar) bij diverse gemeenteleden in het dorp een klein hapje nuttigen. Bij elk adres kom je een andere groep tegen en je mag daar even rustig blijven.

Je hebt 30 minuten om iets te eten en om daarna naar het volgende adres te lopen.

Kosten:

Deelname aan Happen en stappen kost voor de jeugd t/m 18 jaar € 5 pp, volwassenen € 10 pp. Dit kan overgemaakt worden naar de Diaconierekening NL39 RABO 0373 7100 89 o.v.v. Happen en stappen. Hiervan worden gedeeltelijk de kosten vergoed en gaat de rest van de opbrengst naar het project van ds. Vogelaar.

Degenen die hapjes verzorgen, kunnen hiervoor een bepaald bedrag declareren.

We plannen met deze mensen nog een gezamenlijke avond voor een kort overleg.

Datum 29 mei 2023/ 2e Pinksterdag

Start 16.30 uur in de Hoeksteen Opgeven Cockie Snaaijer: 078 676 4083 of
cookiesnaaijer@gmail.com

Werkwijze:

Aanmelden kan t/m 24 april via email of telefoon.

Doorgeven namen, aantal personen, telefoonnummer/e-mail adres, Happen en stappen, noem eventuele allergieën/dieet/vegetarisch.

Aangeven of je meedoet of dat je op een plek op de route iets lekkers maakt: dit kunnen hapjes zijn die klein, uit de hand kunnen worden gegeten. Aangeven of je je tuin of huis beschikbaar wilt stellen om mensen te ontvangen.

Op basis van alle inschrijvingen maken we een startschema zodat er niet teveel mensen op de verschillende locaties samenkomen. Iedereen start op een andere locatie: de ene groep loopt met de klok mee/ de andere groep tegen de klok in. Zo ontmoet je op elk punt andere mensen.

Een week van tevoren krijgen de koks een mail met hoeveel mensen zij kunnen verwachten en waar zij hun hapjes kunnen uitdelen wanneer zij zelf geen ruimte beschikbaar hebben om groepen te ontvangen.

Een week van tevoren ontvangen degenen die hun huis openstellen de namen van degenen die de hapjes verzorgen en hoeveel mensen ze kunnen verwachten.

Vertretpunt van Happen en stappen is de Hoeksteen. Daar ontvangt men de route met de locaties waar iets te happen valt.

Eindpunt van de route is de Hoeksteen om 19.00 uur waar iedereen een toetje ontvangt en gezellig kan napraten.

Dit evenement kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en aanmeldadressen om iets te eten. Het is mogelijk om deel te nemen aan deze Happen en stappen lopend, per fiets/auto (als u slecht ter been bent). Wacht wel op de andere mensen uit je groep.

De ZWO-commissie

LIED VAN DE MAAND

Houdt u van zingen? Dan geniet u waarschijnlijk van het zingen in de kerk. Met het orgel, soms met piano of andere begeleiding. En wat is het dan jammer als je de melodie niet goed kent en niet voluit mee kan zingen. Vanaf maart wordt er gewerkt met een "Lied van de maand". Het gekozen lied wordt 3 of 4 zondagen achter elkaar gezongen in de dienst. De eerste keer misschien nog wat aarzelend, maar de laatste zondag hopelijk uit volle borst.

Voor de lijdens tijd zijn er twee liederen uit Op Toonhoogte gekozen.

- OTH-lied 132 - Zie hoe Jezus lijdt - voor mij gezongen
- OTH-lied 133 - Zo lief had God de Vader ons

Na Pasen worden er liederen gekozen in het teken van Hemelvaart of Pinksteren.

Heeft u voorstellen voor een lied? Geef dat dan aan ons door.

We hopen op veel zangplezier!

Annemarie de Haan en Nelleke Dorsman.

PAASZANG IN HET DORP

We hebben als kerkgemeentes van de PKN in Puttershoek een aantal goede gewoontes; één ervan is de Paaszang in het dorp op Paasmorgen, dit jaar op 9 april. Het zingend getuigen van het wonder van de Opstanding van Christus uit het graf; laten we op weg gaan om dit geweldig nieuws te verspreiden! Opnieuw willen we u en jou van harte uitnodigen om aan te sluiten bij onze groep van zangers en muzikanten en dan starten we op de Ring, om 8.30h. Vervolgens verplaatsen we naar het Zomerplein en we sluiten af bij de bewoners van het Schaduwrijk. Mocht u een vervoersprobleem hebben, maar wel graag mee willen zingen, bel dan naar 078- 6767040, dan regelen we dat voor u. Namens de commissie van de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam en de Hervormde Gemeente Puttershoek, Annemarie de Haan-Bongers.

VANUIT DE BEROEPINGSCOMMISSIE

willen we u laten weten wat we nu aan het doen zijn. Na onze eerste kennismaking met elkaar in december 2022 zijn we afgelopen januari 2023 echt van start gegaan met de inhoudelijke taak. Eerst moesten we ons buigen over de taken die naar voren komen als je met een groep vergadert. Een voorzitter, notulist en secretaris moesten gekozen worden. Daarna hebben we even de tijd genomen om elkaar te leren kennen, want ook al zien we elkaar regelmatig in en om de kerk, zo met elkaar samen werken is dan toch wel weer heel anders. Na de eerste vergadering zijn we gelijk al met een luisteropdracht naar huis gegaan.

Het beluisteren en bekijken van een dominee is een belangrijke en tijdrovende taak. Met behulp van een "hoorlijst", waarop voor ons belangrijke aandachtspunten staan, luisteren we kritisch en kunnen we de volgende vergadering een verslag geven van onze ervaringen wat wij ervan vonden. Als hierdoor een dominee naar voren komt die wij beter willen leren kennen, dan volgt er een belronde. De dominees worden benaderd met de vraag of hij na wil denken over een beroep en of wij een informatiepakket mogen opsturen. En zo beginnen we aan een oriënterende fase. Op het moment van schrijven zijn we bezig met oriënteren, maar tegelijk zijn we ook weer aan het verkennen (luisteren) want als we na een oriënterende fase niet verder kunnen met deze dominees, dan moeten we al wel weer een andere dominee kunnen bellen. Mocht het na de oriënterende fase goed aanvoelen, dan gaan we de werkelijke procedure in, maar daarover een volgende keer. Zoals u leest, het is een door elkaar heen lopend proces. Wij zijn zoekende en we kunnen dan ook heel goed uw gebeden hiervoor gebruiken want het is wel zo dat wij Gods Geest nodig hebben om ons hier doorheen te leiden.

Hartelijke groeten,

De beroepingscommissie

BERICHTEN

Ringbijeenkomst 29 maart 2023 Ring Hoeksche Waard

Contactpersoon: mr. P. van den Boogaart Titiaanstraat 26 3262 HT Oud-Beijerland Telefoon: 0186 615059 e-mail: p.vd.boogaart@hetnet.nl

De kerkelijke gemeenten in de Hoeksche Waard vormen – binnen de classis Delta (Zeeland en ZuidHollandse Eilanden) – met elkaar een Ring. De taak van de Ring is om jaarlijks enkele activiteiten te organiseren om de onderlinge ontmoeting van deze gemeenten te bevorderen. Wegens de coronaperikelen is dat helaas de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks gelukt. Gelukkig is het organiseren van allerlei activiteiten inmiddels wel mogelijk en heeft de stuurgroep het plan opgevat om in maart aanstaande een thema-avond te houden. De stuurgroep van de ring Hoeksche Waard nodigt u dan ook van harte uit voor een prachtige thema-avond op woensdag 29 maart 2023, van 20.00 tot 22.00 uur, onder leiding van dr. Hanna Rijken (Universitair Docent Theologie & Muziek (the Arts) aan de PThU in Amsterdam.) Het thema voor deze avond is: “Een muzikale reis door de rijke historie van de kerkmuziek”. Dr. Rijken zal ons in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland al zingend meenemen naar de verschillende liturgische tradities die de kerk rijk is. Het belooft een boeiende en afwisselende avond te worden. Waarbij theorie afgewisseld wordt met veelvuldig zingen. **De avond is bedoeld voor gemeenteleden, ambtsdragers en voor iedereen die van (kerk)muziek houdt!**

De indeling van de avond is als volgt:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee

20.00 uur: Opening 21.00 uur: Pauze (tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie en thee)

21.20 uur: Vervolg avond

22.00 uur: Sluiting.

Tijdens de avond zal er een collecte gehouden worden voor de onkosten. Ons verzoek is om in uw gemeente en kerkenraad brede bekendheid aan deze uitnodiging te geven.

Hartelijke groet,

De stuurgroep Ring Hoeksche Waard: ds. A. Groenendijk-Meindersma ds. M.H. van de Graaf ds. C. Budding P. van den Boogaart

Gewoon, bijzonder!

Hoe kan iets gewoons toch bijzonder zijn?

Elk jaar stappen jongeren uit hun comfortzone en ontdekken dat hun 'gewone' leven bijzondere betekenis heeft voor anderen.

Een aantal reacties van jongeren die vorig jaar Dabar hebben gedaan:

"Er werd meer rust ervaren op de camping omdat wij als team aanwezig waren. De tieners noemden dit specifiek wanneer er met ze werd gebeden. Ook merkten ze dat ze steeds minder gingen schelden, iets waar wij als team ook voor hadden gebeden."

"Campinggasten gaven aan dat ze het bijzonder vonden dat wij er een week vrijwillig waren. Verder hebben ze vaak aangegeven dat ze het zo mooi vonden om te zien hoe liefdevol er met de kinderen en tieners werd omgegaan, hoe wij ze bij naam kenden en ook hoe we met elkaar als team omgingen, viel hen op."

"Van veel campinggasten heb ik gehoord dat ze genoten hebben van hun tijd op de camping, dat het ze aan het denken heeft gezet en dat ze verder zijn gaan zoeken naar God"

Jongeren die in 2022 hebben meegedraaid in een Dabarteam geven aan dat ze gegroeid zijn in geloof, toewijding en vrijmoedigheid om het geloof te delen.

Jongeren trainen zich ook in luisteren en spreken, en ontdekken dat ze door hun houding iets van de liefde van Christus kunnen uitstralen.

Deze vorming van jonge christenen is een zegen voor de lokale kerken!

Ook in 2023 verzorgen jongeren het animatiewerk op campings en in stadswijken in Nederland. Er is muziek, sport & spel, er wordt geknutseld en gediscussieerd.

Recreatiewerk met een Missie, waarbij liefdevolle aandacht de rode draad is.

Dabar is voor velen een van de weinige gelegenheden waarbij ze in aanraking komen met het Christelijk geloof. De kerkelijke gemeente is een belangrijke schakel in de werving van jongeren en we roepen uw

gemeente op hier een steentje aan bij te dragen. Dit kan heel makkelijk door:

1. Posters op te hangen in het kerkgebouw en het jeugdthunk
2. Folders op een zichtbare plaats neer te leggen
3. Een stukje in het kerkblad of de wekelijkse nieuwsbrief op te nemen
- 4 Een Dabar dia op te nemen in de beamerberichten en/of in uw kerk-app

De genoemde items zijn te downloaden via www.izb.nl/dabar/materialen-toerusting

Folders en posters kunnen ook per post toegestuurd worden (zolang de voorraad strekt).

Stuur een mail naar dabar@izb.nl en wij sturen ze u graag kosteloos toe.

5. Jongeren in uw gemeente die Dabar doen, hun ervaringen te laten delen in een zondagse dienst, in het kerkblad of bij de catechese/ jeugdvereniging

6. Voorbede te doen voor de jongeren die zich inzetten voor missionaire activiteiten in binnen- en buitenland.

Zoals u wellicht hebt gelezen is vanaf 2023 de IZB meer op afstand komen te staan van het Dabarwerk door de organisatie bij de lokale commissies te leggen. Maar het Dabarwerk gaat wél door en wij brengen dit dan ook graag onder de aandacht van uw gemeenten uw jongeren. De inschrijving loopt nog steeds via onze website

www.izb.nl/dabar.

Uw twintigers en de IZB

Twintigers binnen de kerk zijn in het bijzonder aandachtsgebied geworden bij de IZB omdat we constateren dat deze leeftijdsgroep in veel gemeenten steeds lastiger te bereiken is.

Twintigers zelf voelen zich regelmatig inhangen tussen jeugdwerk en een voluit volwassen participatie. Ze zoeken naar hun plek of raken los van de geloofsgemeenschap. We willen graag op het spoor komen waar hun vragen liggen, welk initiatieven er al zijn, en op welke manier de IZB voor kerken en hun twintigers van betekenis kan zijn. Ons uiteindelijke doel is om twintigers te helpen groeien in geloof en dit geloof ook te delen. Via onze website en nieuwsberichten zullen we de ervaringen en leerpunten die we opdoen delen.

Voor twintigers heeft de IZB recent de cursus Twenties-four-seven ontwikkeld waar in 4 avonden met elkaar gesproken wordt over roeping, luisteren naar je tijd en tijdgenoten, de relevantie en het delen van het evangelie in je eigen omgeving en je plaats in de kerk. Klik hier voor meer informatie.

Neem gerust contact op met Agnes van Haaften als u meer informatie wilt, eigen ervaringen wilt delen of met ons in gesprek wilt gaan hoe we samen kunnen optrekken (a.vanhaaften@izb.nl).

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet, IZB

Agnes van Haaften, Marieke Verkaik



Protestantse Kerk Classis Delta

De samenleving is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de rol, positie en opstelling van de kerk. Het is een roeping van de kerk om naar buiten te kijken en een rol te willen spelen in de samenleving. Welke vragen spelen er anno 2023 in onze omgeving? En wat kunnen we voor niet kerkelijken betekenen?

Op deze avond wordt het thema ingeleid door Ds. Joost Schelling.

Ds. Schelling heeft als predikant verschillende gemeenten gediend, was predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk en is sinds kort werkzaam bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Donderdagavond 13 april in de Munnik te Westmaas.

Vanaf 19.30 u bent u welkom, de avond start om 20.00u. Het thema is:

“Kerk naar buiten/ Kerk in de samenleving”

De bijeenkomst is bedoeld voor ambts- en taakdragers van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Uiteraard zijn belangstellende gemeenteleden ook welkom.

De locatie van de avond: De Munnik De Roolaan 2 3274 AD Westmaas

Met hartelijke groet en Gods zegen toewensend.

Ben Ruissen Secretaris Lokaal Kerk zijn in de Hoeksche Waard.

Ben.kerk@upcmail.nl

ROMMELMARKT VERKOOP MAART 2023

Vrijdag 24 maart van 13.30 tot 15.30 uur

Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

Inleveren van spullen op iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur

U kunt de spullen ook laten ophalen, na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 0622551924.

Op Marktplaats staan ook artikelen, onder het kopje: rommelmarkt Puttershoek.

In onze koffiehoek hebben we koffie/thee en limonade met wat lekkers.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom,

Namens het rommelmarktteam,

An Klinge

JUNIJOR

Inmiddels hebben we alweer een aantal gezellige vrijdagmiddagen gehad!

Zo hebben we met elkaar een Spaanse middag gehad, waarbij we echte burrito's hebben gemaakt. Na geluisterd te hebben naar een Bijbelverhaal, zijn we samen gaan groenten snijden (niet bij iedereen favoriet, die groente 😊), koken en knutselen.

Afgelopen keer hebben we geleerd wat het is om je naaste lief te hebben, door te luisteren naar het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. Daarna hebben we een voor velen onbekend recept gemaakt: Arretjescake. Wat was het leuk om jullie zo geconcentreerd aan het werk te zien zijn!

Er staan nog een aantal data op de planning voor dit seizoen, dus schrijf maar in de agenda: 17 maart, 14 april en 12 mei. Via de app worden jullie op de hoogte gehouden. Dus mocht je nog niet eerder zijn geweest, vraag gerust aan 1 van ons of je ouders toegevoegd kunnen worden in de JuniJOR app groep!

De kosten zijn €2,- per keer. We starten om 16:00u en de middag duurt tot 17:30u.

Wij hopen jullie weer te zien bij de JuniJOR!

Groetjes,

José, Dijanne, Annelies

JORJONG

Hallo allemaal,

Het is alweer even geleden dat we van ons hebben laten horen, maar we zijn wel lekker actief geweest. We hebben al heel wat gezellige avondjes achter de rug. Spellen Battle, film, alles op een rijtje spellen en limonade shotjes aten. Het enige wat we opmerken is dat de grote groep iets minder groot is geworden. Dit zien we altijd na de kerstvakantie,

maar waar het aan ligt? Het is dezelfde groep kinderen, maar in andere samenstellingen komen ze naar de club. Het blijft leuk om te zien dat sommige kinderen er altijd zijn! Komende weken gaan we ontsnappen uit een escaperoom, zoeken we een paashaas en we doen mee aan de volleybalwedstrijd die de JOR organiseert voor de Christelijke verenigingen. 25 Maart gaan we met twee teams vanuit de JOR Young strijden voor de bokaal. Als jullie ons willen aanmoedigen dan zijn jullie van harte welkom. 19.00 uur Sporthal De Tienvoet Heinenoord.

Groetjes van de leiding, José, Davey, Esther en Lianne.

JOR

Nog steeds is er elke week veel opkomst van jeugd bij de JOR. Superleuk en gezellig, ook voor ons als

leiding. Er blijft ook maar nieuwe jeugd komen, wat laat zien dat het leuk is en blijft!

Er zitten weer een hoop leuke avonden op, aangezien het laatste stuk over het Kerstgourmet ging. We hebben namelijk met elkaar geproost op het nieuwe jaar, met een groot kampvuur die ons goed warm hield. Verder hebben we een Winteravond gehad, waar meerdere spellen gespeeld werden.

Marshmallow, suikerklontjes kwamen zelfs voorbijgevlogen.

Ook hebben we met z'n allen een film gekeken. Binnenkort komt deel 2 uit van de film die we gekeken hebben, dus er zal snel een JOR Movie 2.0 plaatsvinden!

Ook hadden we JOR Carnaval, waarbij de meeste jeugd verkleed kwam, denk aan Mario, cheerleaders, cowboys en indianen.

Om in het winter thema te blijven, zijn me ook met z'n allen wezen schaatsen in Rotterdam. Het was vooral elkaar vooruit duwen op plastic zeehonden, maar daar werd het zeker niet minder gezellig van!

Ook hebben we nog wat spelavonden gehad, met onder andere Minute to Win It met als winnaar Floor en natuurlijk Weerwolven (dit blijft heel populair onder de jeugd).

Ook is de jeugd wezen oefenen met volleyballen, want we organiseren vanuit de JOR na drie jaar weer het Volleybaltoernooi voor alle kerken in de Hoeksche Waard op zaterdag 25 maart in de sporthal van Heinenoord! Er zullen zo'n 20 teams meedoen.

De jeugd kan zeker wel wat aanmoediging gebruiken, dus kom gerust langs! Het start om 19:15 uur tot ongeveer 22:00 uur.

Namens alle JOR-leiding,
Ellen de Rooter-Janssens

18 maart 2023

**Koor- en samenzangavond in de
Nederlandse Hervormde Kerk in Heinenoord**



Christelijke gemengde zangvereniging "ASAF"

Dirigent: Johan den Hoedt

Orgel: Jan Peter Teeuw

Kerk open: 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur

**Collecte bij de uitgang ter bestrijding
van de onkosten**

BEDANKJE

Beste gemeenteleden,
Hierbij wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die ik van u mocht ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Uw medeleven heeft mij goed gedaan.
Met vriendelijke groet, Atie Meijer.

OPGESTAAN

Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.

Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt
aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint!
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt
aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,
omdat Jezus overwon!

Sela

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus februari 2023			
05-02	week 06 CvK	€	598,75
12-02	week 07 CvK	€	433,70
19-02	week 08 CvK	€	349,80
26-02	week 08 CvK Stookkosten	€	372,75
Deurbussen:			
26-02	Zending/feb + app	€	92,50
26-02	Jeugdwerk/feb + app	€	64,25
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/februari 2023			
	Kerk (giften)	€	263,35
	HA 29/1 Leger des Heils	€	10,00
	Diaconie tbv. Aardbeving	€	1405,00
	Coll.19/2 tbv. Aardebeving	€	1738,00
	Diaconie coll. 26/2	€	305,00
	Hulpfonds mw. De Jonge	€	20,00
	Bloemen	€	10,00
	Koffiebusje Hoeksteen	€	64,60
	Kerkbusje dorp (1x)	€	231,50
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	81.350,32
	Reeds ontvangen 2023	€	32.707,11
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			



**Zeg het allen
dat Hij leeft!**