

KB

KLANKBORD 4 JAARGANG 60



17 MRT 2024 – 13 APR 2024

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en

ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 02/04/2024; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwwijk 67

Volgende nummer

14/04/2024 t/m 18/05/2024

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwwijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Beroepingscommissie	6
Meditatie	7
Pasto(p)raat	9
College van Kerkrentmeesters (CvK)	11
Pastoraal en diaconaal meldpunt	14
Diaconie	15
Zondagsschool	16
Jor zoekt jou!	17
Juni-jor	18
You Never Walk Alone - is dat zo?	19
Vertrouwenspersoon.....	19
Bezorging klankbord in wijk 19.....	20
11e bijbel lees ochtend, 27 januari 2024	20
12e bijbel lees ochtend, 24 feb 2024, Matt. 6 aalmoezen, bidden, vasten.	22
Witte donderdag 28 maart	23
Frank en esther uit malawi	24
Bedankt	25
Joost uit puttershoek bouwt aan verandering	26
Ingezonden	26
Rommelmarktverkoop maart 2024.....	27
De Oecumenische Werkgroep	28
Opbrengsten collecten	31

**EEN HEERLIJK MORGENLICHT BREEKT AAN:
DE ZOON VAN GOD IS OPGESTAAN!**

KERKDIENSTEN

17 mrt 2024	11:00 uur Connected dienst	17:00 uur
Predikant:	ds. J. Breure Zwijndrecht	dhr. P. Huijser Ridderkerk
Mmv:	Muziekband All4One	Organist: Harry Heystek
Zondagsschool:	Leonie Nadine	
Oppas:	Mirthe v.d.Berg, Marith de Geus	
Dienstcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

24 mrt 2024	10:00 uur	15:00 uur HA HtH
	Palmzondag belijdenisdienst	17:00 uur
Predikant:	ds J. Breure Zwijndrecht	Prop. J. Baan Dordrecht
Organist:	Nico van Oudheusden	Linda Stolk
Zondagsschool:	Tineke, Maaïke	
Oppas:	Maaïke, Bart, Anna	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

Goede Vrijdag

29 mrt 2024	15:00 uur aangepaste viering HA	19:30 uur HA
Predikant:	ds T. Meijer Puttershoek	ds C. van Alphen Rhoon
Organist:	Nico van Oudheusden	Nico van Oudheusden
Zondagsschool:		
Oppas:		
Bekercollecte:	Steunfonds mw de Jonge	
Deurcollecte:	Onderhoud Kerkplein	

1^e Paasdag**31 mrt 2024****10:00 uur****17:00 uur**Predikant: ds. W. Aanen
DordrechtProp. J.W. Sterrenburg
Hardinxveld Giessendam

Organist: Hans Viskil

Conny de Ronde

Zondagsschool: Gerja

Oppas: Dijanne van Eck, Norali Smit

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Zondagsschool

07 apr 2024**10:00 uur****17:00 uur**Predikant: ds T. Meijer
Puttershoekds. A.L.A. den Besten
Nieuwerkerk a/d IJssel

Organist: Arie Bestebreur

Linda Stolk

Zondagsschool: Leonie, Bart

Oppas: Leonie Patrick Verrijp, Nathan

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Onderhoud Orgel

14 apr 2024**10:00 uur****17:00 uur**Predikant: ds A.A.v.d. Berg
Heinenoordds. J.P. Bijl
Strijen

Organist: Nico van Oudheusden

Conny de Ronde

Zondagsschool: Tineke, Nadine

Oppas: Lianne Brusse, Hannah v.d. Zwaal

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

11 februari	Mevr. C. Kuipers-Versendaal en mevr. den Otter.
18 februari	Dhr. R. Baan.
25 februari	Dhr. G. Remmers en Jarco Brussé.
03 maart.	Mevr. E. Vink-Wienhoven.

BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste gemeenteleden,

We willen graag met u terugkijken op de laatste maanden van de beroepingscommissie. Op meerdere plekken heeft u hier natuurlijk al over gehoord, maar dit is even een terugblik van onze zijde. De laatste keer in december hebben we geschreven over een kennismakingsgesprek in januari met een predikant die mogelijk interesse zou hebben in onze gemeente. Dat gesprek heeft geleid tot verdere stappen die bij de procedure horen en inmiddels weet u ook dat we een beroep hebben uitgedaan aan dominee J. Meertens uit Rhenen. Wat fijn is om te melden is dat deze dominee voorgedragen is door een gemeentelid. Via via kwam het ter sprake en is uiteindelijk deze dominee onder onze aandacht gekomen.

Na het kennismakingsgesprek in januari volgde een vergadering, waarin besloten werd om het proces verder te gaan met elkaar. De ene groep van de commissie ging begin februari fysiek naar een kerkdienst en dronk koffie na afloop met de gemeenteleden. De andere groep ging eind februari luisteren en had aansluitend aan de kerkdienst een verdiepend gesprek met de dominee en zijn vrouw. Toen kwam er een spannend moment in de daaropvolgende vergadering, waarin we onze bevindingen besproken hebben en er een stemming volgde, gaan we door met de procedure of stopt het (toch) voor ons hier. Het was fijn dat ds. Breure ons, als consulent van de gemeente, bijstond met waardevol advies.

We waren het unaniem eens dat we door wilden gaan en dat was voor ons een heel bijzonder moment. Hier hadden we op gehoopt en voor gebeden, maar dat het

ook werkelijkheid zou worden?! Het was een heugelijk moment, zeker na al het werk dat we ervoor hebben verzet.

Hierna volgde gelijk de stap naar de voordracht aan de kerkenraad. Met een brief en een persoonlijke toelichting is de kerkenraad geïnformeerd en heeft ook de kerkenraad unaniem ingestemd om ons advies op te volgen. De voorzitter van de beroepingscommissie mocht de dominee bellen dat we een beroep wilden gaan uitbrengen. Op het moment van schrijven, zitten we midden in de officiële periode, dat de gemeente bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure. Hierna zal de brief, met het beroep, persoonlijk overhandigd worden aan de dominee door leden van de beroepingscommissie en de kerkenraad. Daarna is er een officiële bedenktijd van max. drie weken voor de predikant waarin we hopelijk al wel nader kennismaken met de dominee en hij met onze gemeente.

Tot zover weten we hoe het is gegaan. En wellicht weten we ten tijde van het lezen van dit stuk al meer! Misschien hebben we de kennismaking met de dominee al achter de rug of vindt deze heel binnenkort plaats? Wij hopen en bidden voor een mooie uitkomst.

In onze laatste vergadering begonnen we met een stuk te lezen uit Prediker 3. Centrale boodschap hiervan was: God komt altijd op tijd. Dat we daarop mogen vertrouwen, is ook in deze periode een heel fijn gegeven. Wij willen heel graag ons eigen pad uitstippelen, maar we mogen weten dat God geeft wat wij, als gemeente van God in Puttershoek, nodig hebben.

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie leden; Arie, Lisa, Martijn, Jenneke, Goof, Annie, Peter, Jolande, Jacolien en José.

MEDITATIE

We zijn op weg...

Onderweg van Kerst naar Goede Vrijdag en Pasen. Het bijbels drama voltrekt zich geheel volgens plan, zoals het al in bedekte termen in het Oude Testament beschreven staat. Onafwendbaar, meeslepend, hartverscheurend. Maar wij, levend zo'n 2000 jaar later, lopen wij niet het gevaar de geboorte, kruisiging en opstanding van de Heer Jezus heel gewoon te gaan vinden? De feesten worden geflankeerd door wat vrije dagen. Familiebezoek, etentje hier, activiteitje daar. Gezellig

aanschuiven bij een nachtdienst of paaszang... Raakt de essentie ons nog echt? De urgentie lijkt weg!

De Heer Jezus heeft diverse keren gezegd dat Hij moest lijden en sterven. Waarom eigenlijk, kon het niet zonder? Er zijn verschillende verklaringen te bedenken waarom Hij moest lijden. Bijvoorbeeld om écht mens onder de mensen te zijn. Om werkelijk te ondergaan wat wij mensen hebben te doorstaan, zodat Hij kon meevoelen en meelijden.

Of om Zijn gehoorzaamheid (aan God) te tonen. Gehoorzaam zijn omdat het wat oplevert is niet zo moeilijk, hoewel het ons mensen dan nóg zwaar valt... Maar vrijwillig gehoorzaam het lijden te aanvaarden en omhelzen, om op die manier je gehoorzaamheid en liefde tot God tot uitdrukking te brengen, dat stuit enorm tegen de borst!

Ook maakt het lijden van Jezus duidelijk dat de wereld, de religieuze leiders en ook wij volslagen slecht zijn, en zéker niet op God gericht. Het lijden van de schuldeloze is ontmaskerend!

De kruisdood van Jezus was ook en vooral nodig om ons te verlossen.

Het enige wat ons gevraagd wordt is, te geloven en aanvaarden dat Jezus dit deed om ons te redden. Te redden, waarvan eigenlijk? Rond 1500, Luther, u weet wel, was er veel angst voor de hel, en leefden begrippen als zonde, schuld en (eeuwige) straf veel sterker dan nu. Vergeving, genade was nodig. Maar nu, als we heden ergens van verlost moeten worden, waar denkt u dan aan? Burn-out? Zinloosheid? Onrecht? Misschien nog steeds angst, voor alles wat om ons heen gebeurt! Of moeten wij als westerse Christenen vooral verlost worden van lauwheid en verlegenheid? Gemakzucht en liefdeloosheid? Dat zijn misschien de moeilijkst te genezen kwalen. Toch is Jezus tot in eeuwigheid dezelfde. Ook mij en u kan Hij nieuw leven inblazen.

Er was en is een plan. Een Goddelijk plan. Het hoe en waarom van dat plan ligt deels buiten ons begrip. Maar meewerken en je laten inzetten in dat plan helpt tegen bovengenoemde kwalen. Dan is het essentieel je rol te ontdekken en je teksten te leren... Het leven lijkt ook op een toneelspel. Alles wat we doen, zeggen of denken wordt gezien. Door God, door de geloofsgetuigen uit Hebreëën. Door demonen. En door medemensen. Het is van groot belang elke dag te bidden

om leiding van God, en met aandacht Zijn Woord te lezen. Dan zal Hij kracht, zin, liefde, alles geven wat we nodig hebben, zodat wij op Hem gaan lijken. Op Hem lijken, wie wil dat niet! Samen met Jezus op weg naar het hemels Jeruzalem. Alleen... onderweg zullen we te lijden krijgen. Dat is geen optie, of een mogelijkheid. Het is gewoon de realiteit! Jezus zegt: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen u haten". Of deze: "Neem uw kruis op en volg Mij". In I Petrus 1:6, 7 staat in eigen woorden dit: "Wees blij als je beproefd wordt. Dan kan de echtheid van je geloof blijken!" Echt geloof houdt stand in verdrukking, groeit daar zelfs door. Maar ook, echt geloof **lokt verdrukking uit**. Dat zie je wereldwijd voor je ogen gebeuren. Het geloof dat Jezus de ENIGE HEER is, en dat alle knie zich voor Hem zal buigen, dat wordt onacceptabel geacht. Het tast onze vrijheid, identiteit en creativiteit aan. Jezus claimt alle eer, dus zijn alle religies of filosofieën die Hem onteren per definitie zonde. Onwaar, dus leugen. Geen wonder dat deze boodschap irritatie, spot, woede en vervolging oproept. Waar het om gaat wordt steeds duidelijker, als je om je heen kijkt. Denk even aan de vervolgingsranglijst van Open Doors. Met Kerst, toen de Magiërs arriveerden om Jezus te aanbidden, raakte Jeruzalem in rep en roer. Tijdens de intocht van Jezus in Jeruzalem, vlak voor de kruisiging, is er opnieuw veel beroering. En straks, als het Pinksteren wordt gaat dat óók niet ongemerkt voorbij. Waar Jezus verschijnt gebeurt er wat, en wordt ieder uitgedaagd een keuze te maken. Het geloof in de gekruisigde en opgestane Heer is uiterst urgent. Laten we goed beseffen dat het volgen van Jezus kostbaar is. Het kan letterlijk je leven kosten. Daarom dit gebed voor mezelf: Here Jezus, kom in mijn hart! Bidt u mee?

Gezegende Pasendagen, Govert Gravendeel

PASTO(P)RAAT

Kerkenraad:

Bij het uitkomen van dit Klankbord zijn er al stappen gezet in het beroepen van een nieuwe predikant: ds. J. Meertens uit Rhenen. Als Kerkenraad zijn we heel positief gestemd; we wachten af hoe hierin Gods weg voor onze gemeente zich gaat ontwikkelen! Het blijft een gebedspunt voor ons allemaal dat God een predikant naar Puttershoek zal brengen die past bij onze gemeente en die ons zal inspireren.

Verder is een besluit genomen over de middagvieringen van het Heilig Avondmaal in onze kerk: het tijdstip van 17h blijft hetzelfde, maar het zal, net als op Goede Vrijdag, een aangepaste viering worden, met gelegenheid om aan te gaan voor mensen die beperkt mobiel zijn. Men blijft dan aan tafel zitten gedurende de viering en de predikant houdt een korte preek. Vervoer voor die dienst kan tevoren worden aangevraagd.

Op weg naar Pasen:

Belijdenisdienst: op Palmzondag 24 maart hoopt mevr. Bets Verhoeven openbare belijdenis te doen van haar geloof. Zij is samen opgetrokken met Hanne Kooij (opfris catechisant) en Levi Vogel (hij heeft besloten nog te wachten).

Ds. Breure zal deze dienst leiden. We hopen op uw aanwezigheid bij dit bijzondere moment voor Bets.

In de Stille Week is op maandag 25 maart een viering in onze Kerk en ook op donderdagavond 27 maart. Meer info volgt nog via nieuwsbrief en website.

Paaszang: op Paasmorgen, in alle vroegte (de klok gaat ook een uur vooruit !) verzamelen we weer om 8.30 h aan de Ring. Vervolgens gaan we met onze blazers van Maasmuziek door naar Zomerplein en dan naar Schaduwrijk. Om 9.30 h ongeveer wacht Annie op ons in de Hoeksteen, met koffie en iets lekkers en kunnen we naar onze Paasdienst.

Lied van de maand:

Dit keer is voor een Psalm gekozen: Psalm 22. Hierin roept David het uit: Mijn God, mijn God waarom verlaat U mij ?! Profetisch voor het lijden wat onze Heer moest doorstaan aan het kruis. De wijs is voor de meesten onder u niet nieuw; ik hoop dat de woorden u opnieuw raken.

Catechese:

Er zijn wat avonden ingepland met een extra tintje: 6 maart hebben we een Open catechese avond gehad: ouders en aankomende catechisanten waren toen welkom om mee te kijken. Op 27 maart hopen we een tweetal ouderen uit onze gemeente bij de catechisatie avond te betrekken. Dit om de jeugd te laten zien wat geloven voor hen betekent en hoe zij trouw zijn gebleven in de jaren. Voor de ouderen is het fijn om te zien hoe kinderen nadenken over geloof in deze voor hen intensieve tijd. Dan zijn we na Pasen al aan de afsluiting van het seizoen toe. Dat doen we eigenlijk altijd met een maaltijd samen en deze keer komt daar nog een activiteit

achteraan: de kinderen en leiding krijgen een rondleiding óm de kerk en op de toren, verzorgd door dhr. Jan Ruggenberg. Hij weet letterlijk alles over de geschiedenis van ons kerkgebouw!

Nieuwe mensen gezocht:

Voor Jor Young: om de week op zaterdagavond van 18.45h – 20.15h. Dringend!! Bij interesse graag contact opnemen met de jeugdouderling.

Voor de commissie Openluchtdienst/Kerstzang/Paaszang: het zou fijn zijn om een nieuw enthousiast commissielid te verwelkomen in deze hechte groep. Samen met de fam.Treffers van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam wordt er een keer of vier per jaar kort vergaderd. Opgeven bij

ouderlingwijk5@hervormdputtershoek.nl

Tot zover de zaken die te melden zijn voor de komende periode.

Ik wens u en jullie een goede tijd toe en Gods zegen,

Annemarie de Haan, ouderling wijk 5

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

Pastorie:

Eén van de schoorstenen van de pastorie begon te lekken. Na een technisch onderzoek is gebleken dat het loodwerk en het voegwerk in slechte staat waren. Er is besloten om deze schoorsteen te laten repareren met nieuw lood- en voegwerk en tegelijkertijd de andere schoorsteen mee te nemen. Ook die was niet meer in een erg goede staat. Door de klus in één keer aan te pakken konden we het werk op een meer efficiënte wijze uitgevoerd krijgen. Het werk is inmiddels opgestart en bij het lezen van dit stukje afgerond.

De staat van het schilderwerk (zowel binnen als buiten) en van de keuken en de badkamer zijn onlangs opgenomen. Hier is flink wat werk nodig om alles weer in een goede conditie te krijgen om zo een nieuwe predikant te kunnen ontvangen. De hiermee gepaard gaande werkzaamheden zullen de komende maanden worden aangepakt. Er zijn ook plannen gemaakt om de energie huishouding van de pastorie

verder te verbeteren, nadat twee jaar terug de isolatie van muren, vloer en bodem flink is aangepakt.

Onderhoud:

Jan Markusse en Henk Grashuis zullen ons gaan assisteren bij het lichtere tuin onderhoudswerk op het kerkplein en bij de pastorie. Zij treden hiermee (gedeeltelijk) in de voetsporen van Paul Maas. Dit lichtere werk betreft met name het onkruidvrij houden van de beplantingsvakken op het kerkplein en van de voortuin van de pastorie (1x per 2/3 weken). Daarnaast moet het grasveld van de pastorie zolang als we vacant zijn ook regelmatig gemaaid worden. Wij zijn hen erkentelijk dat ze deze taak op zich willen nemen.

Financiële zaken

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 is in concept gereed en zal, nadat hij eerst in de kerkenraad is besproken, in een volgend klankbord worden gepubliceerd.

Overige zaken

Vrijwilligersmiddag:

Op zaterdag 2 maart werd aandacht geschonken aan de vele vrijwilligers die onze gemeente draaiende houden. Er was een goede opkomst met naar schatting 35-40 vrijwilligers en er heerste een zeer gezellige sfeer. Nadat mensen een kopje koffie of thee gekregen hadden, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee vrijwilligers in het bijzonder te bedanken voor hun jarenlange inzet. Het ging om Paul Maas voor al zijn inzet in de tuin van de pastorie en het onderhouden van het kerkplein, en om Jenneke Hoogvliet voor haar ontelbare uren werk voor het kerkelijk bureau. Voor hen beiden was er een bosje bloemen en een kleine attentie in de vorm van een foto van onze kerk, afgedrukt in een blok van glas. In de toespraak van onze voorzitter Peter in 't Veld werd stilgestaan bij hun inzet met het verwachtingsvolle verzoek om nog beschikbaar te blijven in geval van nood. Aan het einde van de middag werden warme snacks geserveerd. Nadat de frikadellen grondig voorgeproefd waren door Joas, Simon & Lucas, vonden deze gretig aftrek bij onze gasten. Alles bij elkaar was het een hele gezellige middag

waar we met genoegen op terugkijken. Als college zijn we natuurlijk enorm erkentelijk voor alle hulp die we kregen om de middag te organiseren, waarbij met name Annie ervoor zorgde dat alles weer tot in de puntjes geregeld was.

Klankbord:

Er gaan geruchten dat het Klankbord dit jaar 60 jaar bestaat! Hierbij het verzoek aan de lezers om in hun archief te duiken en hier dan het oudste Klankbord uit te halen en dit aan ons te laten zien. We gaan met alle inzendingen zeker iets leuks doen! O dit moment worden er 488 stuks gedrukt op onze eigen printer door ons eigen redactieteam (fam. Bor, Gerda van der Merwe en Nico Hokke) en via een heel team van vrijwilligers verspreid over de aangesloten leden. Het Klankbord verschijnt 10x per jaar in een zwart-wit uitgave. Het is een belangrijk onderdeel om het samen gemeentezijn te kunnen ervaren omdat de verschillende organen van de gemeente hierin vertellen wat hen bezighoudt en motiveert.

Ledenadministratie:

Onze ledenadministratie bestaat uit twee onderdelen. Eén systeem heet LRP. Dit systeem is gekoppeld aan de landelijke ledenregistratie, die weer een koppeling heeft met de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast gebruiken we Scipio. Dit is het systeem dat gekoppeld is aan de financiële administratie en ook door voor pastorale doeleinden gebruikt wordt door de predikant, wijkouderlingen en door de pastoraal bezoekers. Arthur Jongenotter beheert al jaren de leden administratie voor ons. Hij zorgt ervoor dat de twee systemen qua leden gegevens aan elkaar gekoppeld blijven. Via gebruikerswachtwoorden is het Scipio systeem alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers. Zij die toegang hebben tot de financiële gegevens hebben geen toegang tot de pastorale gegevens en andersom is dit ook het geval.

Hoeksteen:

We zullen voor de Hoeksteen een moderne beamer aan gaan schaffen. De oude beamer heeft geen aansluitmogelijkheden voor de nieuwe generatie laptops en is hiermee van geen waarde meer. Door de catechisatie en de 20+ groep wordt regelmatig van (een nu geleende) beamer gebruik gemaakt.

Koster:

Johan de Klerk heeft vanwege ziekte zijn functie als koster moeten opgeven. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het trouwe kosterwerk dat hij vele jaren heeft verricht. Wij wensen hem en zijn vrouw sterkte toe bij alle behandelingen die hij nu moet ondergaan. Het kostersechtpaar Rinus en Annelies van der Kolk vullen nu het merendeel van alle kosterdiensten in. We zijn op zoek naar iemand die hen daar bij wil ondersteunen. De kosterpositie is een vrijwilligerspositie met een lichte onkostenvergoeding.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen. Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

DIACONIE

Wanneer u dit leest zitten we midden in de 40 dagen tijd. We zijn samen op weg naar Pasen.

Een mooi lied, wat ik tijdens mijn werk graag zing met “mijn kleuters” is het volgende:

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg de toekomst tegemoet

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg en weten ‘het komt goed’

Samen op weg naar Pasen

geweldig dat dat kan en dat dat mag

Samen op weg naar Pasen

en delen in Gods liefde elke dag

Delen in Gods liefde, uitdelen aan andere mensen van Zijn liefde. Hoe mooi is het om dat te mogen doen. Het hoeft niet veel en groots te zijn. Het kan al heel klein.

In Lukas 13:18-21 noemt Jezus alledaagse dingen om te vertellen over het Koninkrijk van God. Zaaigoed, zuurdesem.

Geen grootse dingen als visie, missie, bediening, nee, de alledaagse dingen. Een praatje met de buurman, een knuffel aan iemand die het nodig heeft, een kaartje door de bus bij een zieke, gewoon een beetje aandacht. Zo bouwt God door de alledaagse dingen die wij doen aan Zijn Koninkrijk. Met een klein beetje van ons kan Hij grote dingen doen.

Wij mogen ook uitdelen van het vele wat wij hebben. Op de website van Dorcas kwam ik het volgende tegen: actie Waterkracht, drink water, geef water! Door een week lang alleen maar water te drinken in plaats van koffie, frisdrank, zuivel kunt u geld besparen. Dat bedrag kunt u doneren. Al voor €17,50 voorziet u iemand in Ethiopië van toegang tot schoon drinkwater.

Kijk op: www.dorcas.nl/waterkracht

Veel mensen vasten op de een of andere manier tijdens de 40 dagen tijd. Misschien is dit iets voor u?

Bekercollecte

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag is de bekercollecte traditiegetrouw bestemd voor het steunfonds van mevrouw de Jonge. In de jaren dat ds. De Jonge als zendingswerker uitgezonden was, was mevrouw De Jonge als verpleegkundige zeer actief onder de zieken en allerarmsten. Vanuit Leiden biedt zij nog altijd steun aan de mensen in Zimbabwe waar enorm veel armoede en honger is. Wij hopen dat we weer een mooi bedrag kunnen overmaken. Helpt u mee? Hartelijke groeten, Leonie, Kalinka, Annie en Dijanne

ZONDAGSSCHOOL

Vallen en opstaan

Dat is het thema van de veertigdagentijd tot Pasen. 'Met Petrus op weg naar Pasen'.

Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus' volgeling te zijn.

We lezen (of hebben gelezen) de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:

- Zondag 1: Jij bent Petrus, de rots (Matteüs 16:13-23)
- Zondag 2: Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? (Johannes 13:1-15)
- Zondag 3: Ik zal U nooit in de steek laten! (Matteüs 26:26-35)
- Zondag 4: Petrus, je slaapt! (Marcus 14:32-41)
- Zondag 5: Petrus, doe je zwaard weg (Matteüs 26:46-56)
- Zondag 6: Ik ken die man niet! (Matteüs 26:57-75)
- Zondag 7: Petrus ziet dat het graf leeg is (Johannes 20:1-10)



Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen. Eén van de leerlingen van Jezus pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de hogepriester, en sloeg zijn oor eraf. Maar Jezus zei: 'Doe je zwaard weg!' – Matteüs 26:50-52

Op de Paasmorgen hebben we weer het Paasontbijt en daarna vieren in de kerk het paasfeest met elkaar. We zingen dan oa het lied; Samen op weg naar Pasen'.

Namens de leiding van de zondagsschool, Nadine van der Zwaal.

JOR ZOEKT JOU!

De JOR heeft sinds de oprichting jaaaren geleden altijd prima op eigen benen kunnen staan. Altijd was er wel animo om eventueel leidingtekort op te vullen. Maar ook wij lopen volgend seizoen helaas tegen een tekort aan... Een aantal leiding, die dit inmiddels al jaren doen, hebben aangegeven volgend seizoen te stoppen bij de JOR. Met de leiding die overblijft is het helaas niet haalbaar om de JOR voort te zetten zoals deze altijd gedraaid heeft.

Daarom zijn wij op zoek naar jou! Het zou namelijk ontzettend zonde zijn als deze toffe club volgend jaar moet stoppen. Dus heb jij zin om:

- Jeugd vanaf de tweede klas van de middelbare school te vermaken;
- Dit op een laagdrempelige manier te doen, waar de nadruk niet op geloven/evangeliseren ligt, maar hier uiteraard wel ruimte voor is;
- Hier één of twee zaterdagavonden (20.15-22.00 uur) per maand voor vrij te maken;
- En toffe activiteiten te verzinnen en te organiseren;
 - o Denk hierbij aan de JOR in's (avonden in de Schakel)
 - o JOR out's (bijvoorbeeld lasergamen, levend stratego, bowlen, strand, jump xl)
 - o Startweekend, volleybaltoernooi HW, kamp met Hemelvaart

Neem dan contact met ons op! Kom een keertje sfeer proeven op de avonden die wij in de Schakel organiseren, stuur een mailtje naar jorputtershoek@gmail.com of bel voor meer info met onze tijdelijke voorzitter Wilco, via 06-48538112.

Namens de JOR-leiding,
Ilona Preesman

JUNI-JOR

De kinderen van de Juni-Jor zijn ook in februari weer bij elkaar geweest. In de Hoeksteen was het een gezellig drukke boel.

We hebben eerst geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel; Laat de kinderen tot Mij komen. De Heere Jezus is niet alleen voor de volwassenen naar de aarde gekomen, ook als je nog heel jong bent en niet alles begrijpt mag je al weten dat Jezus er ook voor jou is en dat je altijd bij Hem terecht kunt.

Daarna hebben we onze bakkerskunsten laten zien. Zelf het recept lezen en beslag maken. Afwegen, de eitjes breken, mixen. Onze koekenbakkers waren lekker bezig.

En terwijl de cupcakes in de oven stonden, waren er ook al kant en klare cupcakes, die omgetoverd werden tot ware kunstwerken met glazuur, fondant en heel veel versiering. Na de eerste ronde versieren en alvast een cakeje proeven waren de cakejes uit de oven en konden de kinderen verder gaan versieren. Iedereen ging weer met een trommeltje vol lekkers naar huis.

De volgende Juni-Jor van dit seizoen is op 22 maart en de laatste op 19 april. Dan is het seizoen afgelopen en hopen we in september weer van start te gaan.

De kinderen die nu op de Juni-Jor komen, zitten allemaal in groep 6. Gezien hun leeftijd zouden zij vanaf september allemaal naar de Jor Young mogen op de zaterdagavond maar... Dan moet daar wel leiding voor zijn, want José stopt, na jarenlang de kartrekker geweest te zijn. Wilt u verder met deze enthousiaste groep kinderen in het volgende seizoen? Meld dit dan bij José of bij onze jeugdouderling Jan Peter van Santen.

Kinderen die volgend schooljaar in groep 4, 5 of 6 zitten, we hopen jullie te zien bij de Juni-Jor.

Groetjes,

Annelies, José en Dijanne

YOU NEVER WALK ALONE - IS DAT ZO?

Sinds december komt er elke twee weken een groep van 20-ers samen in Schakel of de Hoeksteen (als het te fris is in de Schakel) om verschillende thema's binnen het christelijk geloof te behandelen. Van de vraag 'Is er meer?' tot 'Hoe anderen vertellen en waarom?' en alles er tussen in, wordt de hele ALPHA cursus doorlopen. Er ontstond een verlangen om mensen van deze leeftijd bij elkaar te brengen toen duidelijk werd dat velen van hen het alleen proberen vol te houden. Dat is niet de bedoeling! Je hebt elkaar nodig. En dat proeven we tijdens de avonden, de gesprekken zijn open en iedereen is enthousiast om te delen wat hij of zij vindt, of juist nog betwijfelt. Ons gebed is dat meer mensen van deze leeftijdsgroep (opnieuw) oog in oog mogen komen te staan met Jezus' liefde voor hen en de wereld. Zodat ze naast andere mensen ook veel met Onze Herder mogen optrekken en nooit alleen hoeven te lopen.

We zijn super dankbaar voor de mensen die voor ons koken en mee bidden en weten dat God onze kerk én de jongeren echt ziet en achterna gaat.

Hartelijke groet,
Lianne de Haan

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

BEZORGING KLANKBORD IN WIJK 19

Een trouwe oude gediende is gestopt met het bezorgen van het klankbord. Ik heb het over Hanna Meijer, die al vele jaren het klankbord heeft bezorgd in wijk 19. Indertijd is ze gevraagd door Rob van Arkel om een bijdrage te leveren bij het bezorgen van het klankbord. Hanna hartelijk dank voor je trouwe inzet gedurende al die jaren.

Heel prettig, Hanna heeft zelf voor vervanging gezorgd. Cees Sniijders wil graag zijn steentje bijdragen en bezorgt nu de klankborden in wijk 19. Fijn Cees dat we op jou mogen rekenen.

Ik wens je een fijne tijd als vrijwilliger bij het klankbord.

Jan Plaisier

11E BIJBEL LEES OCHTEND, 27 JANUARI 2024

We vorderen langzaam maar gestaag. Deze keer Mattheus 5:33-48. Na echtbreken komt eed breken aan de orde. Ons wordt voorgehouden helemaal niet te zweren. Je zweert bij iets hogers, alsof je dat er als getuige bijhaalt, maar de richtlijn van Jezus is simpel. Ja = ja, nee = nee. Daarna staan dan nog die raadselachtige woorden: "wat daar bovenuit gaat is uit den boze". Wij kwamen eigenlijk niet verder dan dat het zweren je overtuigingskracht eerder vermindert dan versterkt.

Als je in de concordantie kijkt bij "zweren", dan blijkt dat God Zelf ook zweert. Is het zo dat Hij als Enige in staat is Zijn beloften daadwerkelijk gestand te doen?

Voor ons is ja = ja genoeg. Dit geeft tussen haakjes stof tot overpeinzing als je denkt aan trouwbeloften, of doopbeloften, om maar wat te noemen.

Een ander, heikel punt. Oog om oog... Er zijn verschillende uitleggingen. Als je iemand benadeelt of lichamelijk letsel toebrengt, moet je dat vergoeden met een passende schadeloosstelling. Een andere invalshoek is, dat het gevaar levensgroot aanwezig is dat een echte vergeldingscultuur eigenlijk uitnodigt tot escalatie. In Gen. 4:23 zegt ene Lamech: "ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap om mijn striem". Lekker stoer, maar op die manier heb je binnen de kortste keer een wereldoorlog te pakken. Oog om oog voorkomt dit.

Wat zegt Jezus hierover? “.....bied je andere wang!” We opperden het idee dat het kwetsbaar en meegaand opstellen in een conflictsituatie de boel ineens kan sussen. Verderop gaat het over rechten om je hemd. Geef hem dan ook je mantel. In dit geval heeft de ander blijkbaar recht op jouw bezit, misschien omdat je van die persoon hebt geleend. Maar als je méér geeft dan hij als onderpand komt vragen, dan geef je aan dat je van goeie wil bent, en tevens dat je niet vast zit aan aardse bezittingen. Dit zet de (terechte) hebzucht van de eiser ook direct in een ander daglicht.

In een stukje over moslim extremisten die tot geloof in Jezus komen las ik dat één van de belangrijkste redenen tot bekering was, dat ze in crisismomenten liefde en barmhartigheid van christenen ervaarden en zelfs zágén in hun ogen! Dit is verhelderend bij de volgende Bijbelverzen. Want verderop zegt Jezus dat we een extra mijl moeten meelopen (met de bepakking van de vijandelijke soldaat op je rug, jawell!) Het staat er niet bij, maar misschien kun je in de tussentijd wat vertellen over de hoop die in je is? Nog zo’n lekkere: geef hem die van u vraagt en wijs niet af die lenen wil. Eigenlijk is de strekking van dit onderwijs dit: Alles, je leven, lichaam en bezit, het is van God en kan gebruikt worden om liefde te zaaien en Gods koninkrijk te bouwen. Dit moet te allen tijde prioriteit hebben.

Kort voor het einde van ons samenspreken kwam nog de tekst “gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten” langs. Volgens mij staat dat zó expliciet nergens in het Oude Testament en is het uitleg van latere datum. Jezus zegt daarover dat we juist voor onze vijanden en vervolgers moeten bidden en hen liefhebben. Want God laat het ook regenen over goeden en slechten.

Eerlijk gezegd schrompel ik ineen als ik zie hoe hoog de Heer Jezus de lat legt. Zonder Jezus in mijn hart is het kansloos, en zelfs mét vraag ik me af of de oude mens niet te sterk zal zijn. Het klinkt misschien gek, maar met in het achterhoofd de zekerheid dat ik faal, gefaald heb en zál falen, wordt mijn compassie met hen die in hetzelfde schuitje zitten steeds groter. Wat een wonder dat Jezus van ons houdt! Hem zij de eer tot in alle eeuwigheid!

Volgende bijeenkomst zaterdag 24 februari in de Hoeksteen, houd de nieuwsbrief maar in de gaten!

Govert Gravendeel

12E BIJBEL LEES OCHTEND, 24 FEB 2024, MATT. 6 AALMOEZEN, BIDDEN, VASTEN.

Een impressie van de gedachten die gedeeld werden n.a.v. Matth. 6: 1-14. Meer dan een impressie is het niet, ik heb zelfs geen letter genotuleerd. Telkens komt zóveel langs dat de verslagen niet meer dan aanzetten tot verder overdenken zijn. Het ging o.a. over "aalmoezen" geven. "wat zijn dat" ... Taal is in beweging, woorden verouderen of krijgen een andere inhoud. Neem bijvoorbeeld het woord "vergelden". Dit heeft heden een negatieve lading. Iets van "betaald zetten". Terwijl het hier gaat om de goede daden die in het verborgene zijn gedaan, en t.z.t. beloond zullen worden. Voor mij, liefhebber van de NBG '51 (gewoon, omdat ik daarmee ben opgegroeid en opgevoed) een eye-opener. Hou het simpel en spring over je eigen schaduw heen als het om voorkeuren gaat!

De aalmoezen dus... Persoonlijk had ik 2 opmerkingen. Goede daden doen in het openbaar kan inderdaad bewondering oogsten. En bewondering, daar zijn we allemaal wel een beetje gevoelig voor, toch? Mannen in ieder geval wél, heb ik wel eens horen zeggen... Dus een beloning! Maar het kan toch zeker geen kwaad een goed voorbeeld te geven? Dus, niet te moeilijk doen, en gewoon open zijn over je geefgedrag, wat mij betreft!

En nog een dingetje. In het stukje gaat het om de beloning die volgt op gulheid of goedgeefsheid. Óf eer van mensen, óf van God. Maar waarom niet gewoon geven, zonder ook maar één gedachte te hebben over wat voor beloning ook? Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat geven een standaard onderdeel van de dienst aan God is. Het gaan alleen om de vraag hóe! Gehoorzaamheid is altijd lonend!

Bidden. Om hardop te bidden, zeker voor een grotere groep, moet je een drempel over. Durf ik dat, kan ik dat? Alleen die vragen al, die geven aan dat we het belangrijk vinden wat mensen van ons vinden. Dus ook al zijn we geen zgn huichelaars (schijnheiligen in BGT), en gaan we niet voor eigen eer op het kerkplein luidkeels bidden, toch zit in ons allen een stukje eergevoel. Alleen uit zich dat soms in schaamte? Misschien dan júíst eens doen?

Het advies in dit stukje is om in het verborgene Gods aangezicht te zoeken. Géén afleiding! Maar waarom zijn op de Pinksterdag 120 biddende mensen in de bovenzaal bijeen? Misschien is het onderwerp van gebed hier van belang.

Gezamenlijk bidden om de Heilige Geest of om bemoediging van de lijdende christenen is iets heel anders dan bidden om bevrijding van je verslaafde kind, of het belijden van persoonlijke zonden. Dát is meer iets voor kleine kring of zelfs een strijd die je het liefst alleen voert... Bidden voor een ander kan trouwens ook iets moois zijn. De ander heeft bijvoorbeeld een stuk pijn gedeeld, wat kan je dan beter doen dan dat direct aan de voeten van Jezus brengen? Want "ik" kan het niet dragen, en mag het bij de Heer parkeren, en "hij" mag weten dat zijn zorgen gedeeld zijn, niet alleen met een medemens, maar ook met God! En ook hier: hou het simpel!

Dan volgt het "Onze Vader". Alleen al over dit gebed zijn boeken vol geschreven. Voor nu even dit. Misschien kan het "heden" uit de NBG beter weggelaten worden. Dus gewoon "geef ons dagelijks voedsel".

Uit de eerste beden, gericht op Gods eer, vloeit automatisch mededogen en vergevingsgezindheid naar medemensen. Blijkbaar is vergeven dusdanig belangrijk dat de Heer Jezus dat na het Amen nog eens dik onderstreept. Dus, als we bidden dat Gods wil op aarde doorgang vindt, dan wordt van ons een houding van vergevingsgezindheid verwacht. Of sterker nog, geëist!

We mogen bidden en geloven dat Hij ons geeft wat we uit onszelf niet kunnen...! Of zelfs niet willen, omdat de schade té groot is. Heer, sta ons bij, om Jezus' wil!

Govert Gravendeel

WITTE DONDERDAG 28 MAART

Gemeente ook dit jaar wil ik met u een ogenblik stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus.

Ik wil dit doen door met u een ogenblik te gaan staan bij de macht hebbers in die tijd die dachten iets aan de geschiedenis te kunnen veranderen. Jezus die als pion van een schaakstuk werd heen en weer geschoven maar uiteindelijk de grote Koning is geworden.

Met deze gedachte gang hoop ik u en jou te laten meeleven wat ons er toe moet aanzetten om Jezus te volgen.

Daarom op 28 maart is de kerk open van af 19:00 uur voor stilte en van af 20:00 uur na het luiden van de klok wil ik met u een ogenblik stilstaan met een korte liturgie en meditatie over de machthebbers die dachten dat ze over Jezus konden heersen. Gelukkig heeft Jezus voor ons gedaan wat de Vader hem gebood en zo wil Jezus u, jou en mij uitnodigen niet om met de massa mee te schreeuwen maar hem te volgen in brood en wijn.

Ouderling Hugo Snaaijer

FRANK EN ESTHER UIT MALAWI

Hallo gemeente,
Vanuit Malawi een korte update en een vraag/oproep.

Sinds ons laatste stukje in het Klankbord is het leven hier gewoon doorgegaan. Het leven hier voelt voor ons al vrij normaal aan en daardoor is het soms lastig een update te geven. Waarschijnlijk zullen we als we terug zijn in Nederland de cultuurverschillen pas echt goed gaan merken. We genieten op dit moment nog altijd van de prachtige natuur en de aardige mensen in Malawi.

Frank heeft inmiddels een paar keer gevoetbald met het vriendenteam Mulanje Mission Socials, scoorde direct bij zijn debuut en leert op deze manier weer wat meer mensen uit de omgeving kennen. Het werk in het ziekenhuis bestaat voornamelijk uit het aansturen en helpen van het maintenance team en af en toe nog bij het youth centre.



Voor Esther gaat het lesgeven nog altijd goed, het zijn erg slimme kinderen en dan is het soms even

zoeken op welke manier zij de kinderen goed kan uitdagen. In januari was er ook een vacature uit gegaan voor een nieuwe juf of meester en we kunnen meedelen dat er een stel is gevonden die allebei leerkracht zijn! Wij hoeven in ieder geval niet nog een jaar te blijven dus ;)

Wij krijgen binnenkort weer bezoek vanuit Nederland! Onze vriendin Ilona komt naar ons toe en we gaan met haar een huttentocht doen van 4 dagen op Mount Mulanje. Dat gaat een flinke tocht worden, maar is wel een heel mooi avontuur. Voor ons is het nu we dit schrijven nog precies een maand wachten tot Ilona hier is, maar we hebben er al erg veel zin in!

En dan willen wij jullie ook weer vragen of jullie mee willen zoeken naar een woning voor ons wanneer wij weer naar Nederland komen. Wij verwachten halverwege juni weer naar Nederland te komen en hopen dan zo snel mogelijk onze eigen woning te hebben. Kopen is helaas geen optie voor ons, dus zijn we op zoek naar een huurwoning. Als u meer wilt weten over waar wij precies naar opzoek zijn, stuur ons dan gerust een berichtje.

Tot snel!

Ps. Neem nog even een kijkje op janssensinmalawi.reismee.nl, daar staat weer een nieuw filmpje.

BEDANKT

Beste gemeenteleden,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn revalidatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.
De vele kaarten die ik mocht ontvangen doen mij goed. Ook het bezoek van dominee Breure en enkele kerkenraadsleden stel ik zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
J.A. de Heer

JOOST UIT PUTTERSHOEK BOUWT AAN VERANDERING

Hallo allemaal!

Tegen alle verwachten in, ook mijn eigen, ga ik dit jaar weer op project! Dit keer vertrek ik in augustus naar Sierra Leone, waar we een klaslokaal gaan bouwen. Op dit moment staan er al een paar klaslokalen, maar de school groeit uit zijn hoeven en heeft er snel nog



een paar nodig. Voor deze reis heb ik uiteraard weer wat geld nodig om het waar te kunnen maken. Dit jaar staat het doelbedrag op **€3.620**. De eerste actie is ook al bijna een feit, namelijk de welbekende pepermuntactie!

Via www.geef.ws/pepermuntjes kunt u alvast pepermunt bestellen. Eén doosje kost 2€ en voor 5€ krijgt u er drie! Ook kunt u via www.geef.ws/haantje ook een normale donatie doen. Alle bijdragen zijn van harte welkom!

Groetjes,

Joost de Haan

INGEZONDEN

Themabijeenkomst Palliatieve Zorg

De kerken van Maasdam en Puttershoek organiseren in samenwerking met Hospice Hoeksche Waard een themabijeenkomst over palliatieve zorg op **dinsdag 19 maart van 20.00 tot 22.00 uur**.

De avond zal geleid worden door medewerkers van de Hospice: coördinator Caroline Wols, verpleegkundigen Jeannette van der Merwe en Ina van Wingerden

en vrijwilliger Agaath Dijkshoorn en door ds. Marianna van de Graaf van de hervormde gemeente Maasdam.

Vanwege de organisatie weten we graag hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich daarom aanmelden bij ds. Marianna van de Graaf via mhvdgraaf@hetnet.nl of 078-7857881. Wie zich aanmelden ontvangen nadere informatie over plaats van samenkomst e.d.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel zal er bij de uitgang een pot staan voor vrijwillige bijdragen. Na aftrek van de onkosten zijn die bijdragen bestemd voor de Hospice.

Van harte welkom!

ROMMELMARKTVERKOOP MAART 2024

Vrijdag 22 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Inleveren spullen iedere maandag van 19.00 tot 20.00 , behalve op 1 april dan zijn wij gesloten i.v.m. tweede Paasdag.

Spullen halen we graag bij u op, na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur tel.nr. 06-22551924

In de koffiehoeck hebben we tijdens de maandelijkse verkoop koffie/thee en limonade met wat lekkers.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

**Namens rommelmarktteam,
An Klinge**

DE OECUMENISCHE WERKGROEP

Zoals velen van u wellicht weten is er binnen vier kerkgemeenschappen t.w. de Hervormde Gemeente Maasdam, de Rooms-Katholieke parochie van de heilige Sint Petrus, de Gereformeerde kerk Puttershoek en de Nederlands Hervormde Gemeente Puttershoek al sinds vele jaren een Oecumenische Werkgroep actief.

Voorheen werden door die werkgroep de volgende activiteiten georganiseerd:

- 4 leeravonden per jaar over uiteenlopende onderwerpen,
 - een dienst in de week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken ieder jaar in de maand januari,
 - ieder jaar drie vespers in drie verschillende kerken in de Stille Week voor Pasen
- Door teruglopende belangstelling voor de leeravonden hebben we een aantal jaren geleden helaas moeten besluiten met de organisatie daarvan te stoppen. Met de genoemde oecumenische vieringen zijn we verder gegaan.

In de komende Stille Week voor Pasen worden er dus 3 vespers georganiseerd.

- **Maandag 25 maart** zal de eerste vesper plaatsvinden in de Hervormde kerk van Puttershoek.
- **Dinsdag 26 maart** de tweede vesper in de Hervormde kerk van Maasdam.
- **Woensdag 27 maart** is de laatste vesper in de Gereformeerde kerk in Puttershoek.

De vespers beginnen steeds om 19.00 uur en eindigen om ong. 19.30 uur. We volgen een speciale liturgie, die op papier wordt uitgereikt aan het begin van de dienst. Zo hopen we ons met elkaar te kunnen voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.

We hopen vele gemeenteleden uit de diverse gemeentes te ontmoeten in de komende vespers en wensen u allen een goede voorbereidingstijd en een Gezegend Paasfeest toe.

Hartelijke groet,

Cobi Kuipers,

Namens de Oecumenische Werkgroep

Paasmorgenzang



Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan!

Zing mee op paasmorgen !!

Start 8.30 uur bij de Ring

Ca. 8.45 uur op het Zomerplein

Ca. 9.00 uur op het Schaduwwijk

Onder begeleiding van Maasmuziek

Ter afsluiting koffie/thee bij de Hervormde of Gereformeerde
kerk te Puttershoek



**Zeg het allen
dat Hij leeft!**

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus februari 2024			
04/02	week 06 CvK	€	215,10
11/02	week 07 CvK	€	235,65
18/02	week 08 CvK	€	451,95
25/02	week 09 CvK	€	290,20
Deurbussen:			
	ZWO/feb. + app	€	95,10
	Jeugdwerk/feb. + app	€	57,35
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/feb. 2024			
	Kerk	€	378,00
	Diac. 15/02	€	320,75
	HA Evang.Hogeschool 04/02	€	593,80
	Verwarming 11/02	€	181,25
	Verjaardagsfonds feb.	€	15,00
	Op Toonhoogte	€	10,00
	Paaskaars 2024	€	128,00
	Bloemen	€	25,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2024	€	83.226,00
	Reeds ontvangen	€	29.395,00
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

De kracht van Golgotha

Laat de kracht van Golgotha
niet geroofd worden door verdriet,
want wat er gebeurde aan het kruis
dat wist de satan niet!

Juist dáár werd de strijd gestreden
en kwam het kwaad ten val,
want bij elke hamerslag en spijker
overwon Hij Die is en was en komen zal!

Alles heeft Hij afgelegd
aan dat ruwe houten kruis,
om ons te kopen met Zijn bloed
te brengen bij de Vader thuis.

Ja laat de kracht van Golgotha
ons verder zien dan de dood,
want door het offer van Gods Zoon
is onze toekomst wonder groot!

