

# KB

KLANKBORD 05 JAARGANG 57



25 APRIL 2021 – 29 MEI 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

## INFORMATIE

### **Predikant**

Ds. A.A. van den Berg  
Kerkplein 2, 3297 AX Putterhoek  
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

### **Scriba**

mevr. A.E. Meijer-Melissant  
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Putterhoek  
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

### **Kerkelijk bureau / ledenadministratie**

Kerkplein 3, 3297 AX Putterhoek  
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  
www.hervormdputtershoek.nl

### **Koster**

Familie v.d. Kolk  
Margrietstraat 4, 3297 CG Putterhoek  
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

### **Zaalreservering De Hoeksteen**

Leonie Verrijp  
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

### **Banknummers**

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01  
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

## COLOFON

### **Eindredactie**

Arie Naaktgeboren  
078-6761879

---

### **Redactie**

Arie Naaktgeboren  
Kalinka de Geus

---

### **Layout**

Krijn Bor

---

### **Kopij**

t/m 10 mei 2021; 19:00 uur  
klankbord@hervormdputtershoek.nl  
óf Pieter Repelaerstraat 78

---

### **Volgende nummer**

30 mei 2021 t/m 3 juli 2021

---

### **Vragen over bezorging**

Jan Plaisier  
Schaduwrijk 71  
078-6762151

---

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	5
In de schijnwerpers .....	6
Meditatie .....	8
Uit de kerkenraad/pastorie .....	10
Pastopraat .....	12
Communicatie naar de gemeente .....	14
Van het college van kerkrentmeesters.....	15
Kinderkoor .....	19
Junijor .....	20
Joryoung .....	21
Pastoraal meldpunt .....	22
Zondagschool/kindernevendienst.....	24
Emma.....	25
Rommelmarkt.....	25
Berichten .....	26
De nieuwe psalmberijming.....	27
Samen1missie.....	28
Worldservants .....	28
Opbrengsten Collecten.....	32
Kinderklank.....	33



## KERKDIENSTEN

<b>25 april 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. C. Haasnoot Lisse
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie D	
Oppas:	Mw. I. Groeneweg en Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
<b>2 mei 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. J. Noordam Nieuwendijk	Ds. C.H. van Alphen Rhoon
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Gerda	
Oppas:	Mw. D. van Eck	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud kerkplein	
<b>9 mei 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. C. Hendriksen Woudrichem	Ds. C.H. Wesdorp Zoetermeer
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Tineke	
Oppas:	Mw. I. Groeneweg	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
<b>13 mei 2021</b>	<b>10:00 uur Hemelvaartsdag</b>	
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg	
Organist:	Dhr. H. Mannee	
Zondagschool/Knd:	Annelies	
Oppas:	Mw. A. Plaisier en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

<b>16 mei 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>15:00 uur HA Hth</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. H. Van der Laan Valkenburg		DS. G. van der Linden Waalwijk
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden		Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Nadine		Zondagschool/Knd:
Oppas:	Mw. J. Renkema en Nienke Hoek		
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst		
Deurcollecte:	Evangelisatie		

<b>23 mei 2021</b>	<b>10:00 uur Pinksteren</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. A. A. van den Berg Puttershoek	Ds. T.J. de Koning Alphen a/d Rijn
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie D.	
Oppas:	Mw. J. van den Berg en Esther de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	

<b>30 mei 2021</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. J. Reehorst Nieuw-Beijerland
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Gerda	
Oppas:	Mw. A. Molendijk en Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud kerkplein	

### **BLOEMENGROET**

14 maart	Mw. van 't Leven-Lobbezoo
21 maart	Mw. F .de Graaf-Notenboom
26 maart	Fam. v.d. Berg-Bos (doopouders)
4 april	Ds. A.A. v.d. Berg

## IN DE SCHIJNWERPERS



Naam: Tineke Horssen

Leeftijd: 60 jaar

Status: Alleenstaand

Opleiding /  
beroep: Ik heb de opleidingen LHNO en MSPO (niet afgemaakt) gevolgd, heb daarna even in een supermarkt gewerkt in Oud-Beijerland en in de avonden mijn typediploma gehaald. Daarna gesolliciteerd en aangenomen bij KPMG Accountants in Rotterdam als jongste bediende en doorgegroeid naar typiste. Ik werk inmiddels 41 jaar bij dit bedrijf.

Hobby's: Lezen, zwemmen, wandelen en fietsen (wel elektrisch) sinds een paar jaar. Vanaf de aanschaf ging ik in de maanden mei tot en met september 2x in de week op de fiets naar kantoor in Rotterdam om in conditie te blijven. Daarnaast ga ik ook 1x in de week zwemmen en gezellig sporten in Maasdam waar we werken aan de algehele conditie en de kaakspieren soepel houden. En elke zondagavond wandelend het dorp rond.

Een jaar geleden kwam bijna aan dit alles abrupt een einde en moest ik thuis gaan werken. De eerste weken waren lastig maar inmiddels ben ik eraan gewend en om coronakilo's tegen te gaan wandel en/of fiets ik nu elke dag. Want het loopje naar de bus en het kopieerapparaat op kantoor is er niet meer bij.

Wie is God  
voor jou?

Hij leidt mij door het leven.

<p>Laatst be- keken film: Waar kun je je aan ergeren:</p>	<p>Ik kijk sinds corona veel tv, verder kan en mag je weinig. De laatste film die ik gezien heb is Legally Blonde (deel 1 en 2). Aan te lange vergaderingen en mensen die veel roepen en dan zelf niet het voortouw nemen in datgene wat ze aandragen.</p>
<p>Wat betekent de gemeente voor jou?</p>	<p>Mijzelf actief inzetten om samen gemeente te kunnen zijn. Zo ben ik vanaf 1981 Zondagsschool juf en vertel ik de kinderen Bijbelverhalen, leren we liedjes en maken samen met kerst een musical. Ik kijk met plezier terug op de jaren bij de 16- club met als hoogtepunt de Hemelvaartkampen waarin weinig geslapen werd en de bonte avonden reuze gezellig waren. Hierna ben ik in de kerkenraad terecht gekomen als diaken en draag ik mijn steentje bij om ook hier het beste van te maken.</p>
<p>Favoriete seizoen:</p>	<p>Heb ik niet echt. Elk seizoen heeft zijn eigen charme.</p>
<p>Waar word je blij van?</p>	<p>Van contacten met familie en vrienden.</p>
<p>Waar ben je trots op?</p>	<p>Dat ik twee jaar geleden een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) heb mogen ontvangen voor mijn vrijwilligerswerk.</p>
<p>Favoriete vakantiebe- stemming?</p>	<p>Ik heb niet echt een favoriete vakantiebestemming. Ik heb veel rondreizen gemaakt naar vele landen over de hele wereld en elk land heeft zo zijn eigen mooie plekjes. Als zonzakantie heb ik het erg naar mijn zin in hotel Liberty Lara in Turkije. Ik zou nog wel graag een keer een rondreis door Nieuw-Zeeland willen maken.</p>

## MEDITATIE

### Geloofswerk aan de winkel...!

*Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden! (Handelingen 2:37-38)*

Wat moeten we doen?! Hoe herkenbaar is deze vraag niet voor ons! Hoeveel situaties zijn er niet waarin wij en anderen deze vraag stellen? In het groot, op de grote nationale en internationale tonelen en dichtbij huis. Ik schrijf deze meditatie vlak na Pasen. Zojuist las ik op de Trouw-voorpagina: 'Wordt het Kaag 1, Schippers 1, of toch Rutte IV?' Wat moeten we doen in Nederland/Den Haag? Waar gaan we voor? Waar hebben we vertrouwen in? Wie geloven wij? Hoe vaak zijn deze vragen niet gesteld door onze volksvertegenwoordigers aan zichzelf voor en na Pasen?!

Wat moeten we doen? Ook dichtbij een herkenbare vraag! Meer dan ooit afgelopen jaar... Gaan we digitaal of fysiek vergaderen/elkaar ontmoeten? Ga ik naar de kerk, of blijf ik nog even thuis? Ga ik oppassen, of nog even niet? Ga ik op bezoek, of toch nog even niet? Zal ik me laten testen, of nog even aankijken? Pak ik die steunzoekende hand aan, of blijf ik trouw aan de regels? Voor ik een keuze maak: wat is eigenlijk een echte 'ontmoeting', hoelang duurt 'even', wat is echt het beste voor mijn naaste in 2021? Daarom roep ik: wat moet ik doen, wat is goed om te doen?!

Ook voor de kerkenraad is de vraag herkenbaar... Wat moeten we doen om zichtbaar te zijn/blijven, om luisterende en kijkende gemeenteleden na storingen



betrokken te houden? Wat moeten we doen om de jeugd aan te spreken als gewone PKN-gemeente in tijden van corona, BEAM en Mozaïek?

De vele vragen kunnen gaan vermoeien na een jaar corona. Je wilt houvast hebben, richting en niet die twijfel steeds weer. En bovenal: weer wat meer spontaniteit en levendigheid in het nog altijd SAMEN gemeente zijn! De vele vragen kunnen ook een last worden. Alsof wij met onze daden kunnen en moeten compenseren/repareren wat schade heeft opgelopen afgelopen coronajaar.

De profeet Micha zegt in zijn bekende woorden: *Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)* En bij Petrus op het Pinksterfeest krijgt dit een verdere verdieping in het nieuwtestamentische volgen van Jezus Christus als het belangrijkste waar al het andere in ons leven van af hangt.

Laten we bij al onze vragen bidden en zien welke weg de HERE God wijst in het volgen van onze Heer Jezus Christus! Recht doen aan ieders inzet en niet lichtvaardig oordelen, trouw zijn aan naaste, gemeente en overheid en nederig zijn: open staan voor de wijsheid van anderen en bovenal de wijsheid van de Heilige Geest in alle vragen. Geloofswerk aan de winkel allereerst dus! Dát geeft rust en lastenverlichting. En het zal duidelijk worden dat kleine dingen groot blijken te zijn! Onlangs vroeg iemand aan mij: 'hoe is het met jou?' Dat deed me op dat concrete moment goed. Het gaf de ervaring van hoelang bekende woorden: Christus is mij het meest nabij in de broeder of zuster. Zó eenvoudig is God met ons en bouwt Hij (veelal verborgen op het eerste gezicht) Zijn gemeente!

Gezegend Pinksterfeest!

Ds. A.A. van den Berg

## UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE

### *Met Pasen niet naar de kerk...*

Van onze coördinator kerkbezoek mevr. J. Kuipers-Versendaal hoorde ik dat ze voor Pasen met pijn in het hart aanmeldingen had moeten teruggeven. Even na de paasdienst hoorde ik de paus oproepen te bidden dat het niet kunnen bijwonen van liturgische vieringen spoedig voorbij mag zijn. Het is dan ook zeker niet niks om NB met Pasen thuis te moeten zitten als je graag de dienst fysiek had willen bijwonen. Laten we dus bidden dat dit spoedig voorbij mag zijn!

### *Lege plekken*

Er zijn de laatste maanden lege plekken geslagen in de gemeente van zeer trouwe leden. Iemand zei geraakt: 'na m'n Alpha-vader heb ik nu ook m'n Alpha-moeder verloren'. Ja, zulke leden mis je als gemeente. Aan de andere kant: ze inspireren ook om voor de toekomst hun plek in te nemen met onze eigen gaven! Zullen wij dat zijn?! Het mooie van de coronatijd blijf ik vinden dat gemeenteleden zich in deze trouw inderdaad gemeld hebben. Door de beproeving van het gemeentelieven en het persoonlijk gezins-/geloofsleven verbonden gebleven. Dat heeft ook mij gesteund in mijn eigen roeping!

### *Vele zieken*

Enige tijd was het 'druk' met 'nieuwe zieken' in de gemeente met steeds de daarbij horende schrik. Gelukkig is het nu even rustig. Moge dat voorlopig zo blijven en laten we intussen meeleven met de genoemde zieken en hun naasten. Fijn om te merken hoezeer het ziekenlijstje hierbij druppelsgewijs steeds meer 'abonnees' heeft gevonden!

### *Zingen*

In de diensten maken we alweer een aantal weken gebruik van voorzangers. Fijn dat dit zo kan allereerst. Maar naarmate de tijd vordert, ga je toch ook steeds meer verlangen naar het gemeenschappelijk zingen. Zeker bij een lied als *U zij de glorie* op Paasmorgen voel je het onnatuurlijke van een 'opname'... al zijn we ook

dankbaar voor deze mogelijkheid natuurlijk. Kortom: het blijft dubbel, we blijven uitzien naar het liturgische normaal aan de hand van de adviezen van de landelijke kerk.

### ***Geboren***

Op 25 maart mocht juf Merel van de KND en haar man Maarten in 't Veld (Sterrenlaan 11, 3297 TM) een zoon ontvangen: Hidde. Wij wensen de ouders veel geluk toe met hun eerste kindje onder de zegen van onze God en Vader!

### ***Doopdienst***

Op zondag 25 april zal D.V. gedoopt worden Maud de Winter, zusje van Noor en Menno en derde kindje van onze ouderling-kerkrentmeester Bart en Maaïke de Winter-Nagtegaal. We zien met hen uit naar een gezegende dienst!

### ***Hemelvaart en Pinksteren***

Op zondag 23 mei vieren we het Pinksterfeest. Mogen we allen de kracht van de Heilige Geest ontvangen! En daarnaar uitzien!? Want ja, hoe zouden wij gevuld kunnen worden zonder verlangen, zonder open armen naar de hemel? Het kan zeker, als een overrompelend wonder zoals die eerste keer in Jeruzalem. Maar in de doorgaande gang van het gemeentelven wordt de zegen toch vaker ontvangen door gebed en verlangen. Ja, die 10 dagen na Hemelvaart zijn ieder jaar weer een echte 'wake-up call' voor iedereen, ook voor mij.

### ***Oude bronnen, nieuwe ervaringen...***

Deze eerder geannuleerde cursus voor de bijscholing van predikanten staat nu gepland op woensdag 26 en donderdag 27 mei. Ik hoop dat ie nu fysiek doorgang kan vinden...

Hartelijke groet, gezegend Pinksterfeest!

ds. A.A. van den Berg

## PASTOPRAAT

**Het is volbracht**, zei Jezus aan het kruis. Wat zijn dat mooie woorden en wat luisteren we hier weinig naar. Het zijn drie woorden, maar met zoveel kracht uitgesproken, op zo'n bizarre plaats, na zo'n heftige gebeurtenis. Het is wel iets wat je als Christen mag omarmen en voor elke moeilijke aardse situatie kan gebruiken. Het enige wat Hij van je vraagt is in Hem te geloven. Wat er ook gebeurt in je leven of dit nu is dat je iemand moet missen, je eenzaam bent, of door Corona even niet kan doen wat je zou willen doen. Je mag weten: **het is volbracht**.

Mag je dan geen pijn, eenzaamheid of nog iets te wensen over hebben? Ja zeker, Jezus kende ook pijn, voelde zich ook eenzaam en had ook op het laatst nog gevraagd of deze beker aan Hem voorbij mocht gaan. Maar Hij zei er wat achteraan: " U wil geschiedde". Dus ja soms heb je pijn en ben je eenzaam en heb je bepaalde wensen, maar weet dan: **het is volbracht**. Als Christen mogen we weten dat, wat we ook doen of gedaan hebben, Jezus ons heeft vrijgekocht. Het enige wat wij moeten doen, is geloven dat Jezus dit uit liefde voor ons gedaan heeft. **Het is volbracht**.

Toen Jezus moest sterven konden zijn vrienden en familie dit moeilijk bevatten. Begrijpelijk, als je de verhalen leest. Heel begrijpelijk dat je dan boos bent op God of dat je niet snapt waarom bepaalde dingen gebeuren. Ook nu nog is dat een vraag die springlevend is. Als je het nieuws aanzet of de kranten leest denk ik ook wel eens: waarom? Toch mogen wij weten: **het is volbracht**.

Jezus bleef niet in het graf, maar Hij is opgestaan uit de dood en heeft met zijn liefde de duivel overwonnen. **Het is volbracht**, gemeente, hoe mooi is dat!

We mogen Samen op weg gaan naar Pinksteren. Ik wens en bid u allen Geloof, Hoop en Liefde toe door de Heilige Geest. Dit in de wetenschap dat Zijn wil geschiedde en: **het is volbracht**.

Vriendelijk groeten, Jan-Peter (JP) van Santen

## DIACONIE/ZWO

### Diaconienieuws

In het vorige klankbord heeft u kunnen lezen over ZOA-vluchtelingen hulp. En het feit dat ze nu geen huis aan huis collecte kunnen houden.

Digitaal een gift geven kan gelukkig wel en wij willen als diaconie dat doen met uw hulp.

De dienstcollecte van 25 april is bedoeld voor ZOA.

Met de opbrengst kan ZOA bijvoorbeeld een gezin voorzien van eten voor twee weken (€18), een gezin een pannenset geven (€40) of voor twee personen onderdak regelen (€65).

Helpt u mee?

*Terwijl in Nederland de maatregelen rondom het coronavirus weer steeds strenger worden, is er op veel andere plekken in de wereld helaas ook nog geen sprake van 'een nieuw normaal'. In alle landen waar ZOA werkt zijn onze noodhulpteams nog steeds keihard aan het werk om het virus en haar gevolgen te beperken.*

*We zijn er in de meest kwetsbare landen van de wereld. Landen waar normaal gesproken al een tekort aan hygiëne, medische kennis en apparatuur aanwezig is. Overvolle vluchtelingenkampen waar afstand houden geen optie is. Zonder ingrijpen kan het virus hier ontelbaar veel slachtoffers maken. Dat willen we koste wat het kost voorkomen!*

*Inmiddels konden we al honderdduizenden mensen helpen. Maar nog steeds is het risico op corona in veel landen nog reëel. De hulp is dus nog steeds nodig. Help je mee?*



## Dichterbij huis: In onze eigen gemeente

Het afgelopen kwartaal hebben we mensen geholpen en ondersteund die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. In het volgende klankbord willen we u daar meer over vertellen.

Mocht u hulp nodig hebben, schroom niet ons te bellen (078-6767040).

De opbrengst van de bekercollecte bij het avondmaal op Goede Vrijdag is (op het moment van schrijven, 6 april) 459 euro!! Dit zal gaan naar het Steunfonds van Mevrouw De Jonge-Zimbabwe.

Namens de diaconie,  
Nadine van der Zwaal

## **COMMUNICATIE NAAR DE GEMEENTE**

**H**oe communiceren we vanuit de kerkenraad naar de gemeente? Al jaren wordt voor de informatie naar alle leden gebruik gemaakt van het Klankbord, de website en de afkondigingen. Daarnaast is er voor abonnees het Ringblad voor de Hoeksche Waard en wordt er incidenteel gebruik gemaakt van Facebook. Recent is het lief en leed lijstje ingevoerd dat het papieren ziekenbriefje in de kerk vervangt. Dit wordt op verzoek verstuurd per email.

Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad er hard aan gewerkt om de bestaande communicatie te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet.

Er is besloten om ook de totale communicatie eens onder de loep te nemen en wat breder te kijken. Een kleine commissie van kerkenraadsleden hebben de volgende vragen besproken: met wie willen we communiceren, waarover en met wel doel.

Daarna is per doelgroep gekeken naar de gewenste frequentie, interactie en de vorm die daarbij past.

Daar is het volgende uitgekomen:

Er is behoefte aan directe en snelle communicatie. Daarvoor is WhatsApp bijvoorbeeld heel geschikt. Voor wekelijkse informatie kan worden gedacht aan een online nieuwsbrief. De website voorziet in een grote behoefte maar is gedateerd. Tijd om eens over een nieuwe vorm na te denken. Het Klankbord wordt veel gelezen en ook het Ringblad heeft veel abonnees. Die blijven bestaan zoals het is evenals de afkondigingen.

De volgende stap is nu te onderzoeken welke App geschikt is, hoe we de online nieuwsbrief gaan aanpakken en hoe de vernieuwde website er uit moet gaan zien.

**We willen dit stap voor stap aanpakken en beginnen bij de App.**

Vanuit de kerkenraad hebben Cor Groenendijk, Jolande Kornaat en Nelleke Dorsman zich aangemeld om hierover te gaan denken. Graag zouden we hier minimaal 3 gemeenteleden bij betrekken. **Heb jij/ heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het dan weten aan één van de hiervoor genoemde personen.** We hopen op veel aanmeldingen!

Namens het communicatieteam,  
Nelleke Dorsman (tel 06-5776 8905)

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Solidariteitskas voor Lidmaat en Dooplid 2021**

In de week van 26 tot 30 april a.s. worden de acceptgiro's voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas bij de **belijdende leden en doopleden** vanaf 18 jaar, die geen automatische incasso hebben afgegeven, bezorgd.

Wij zullen bij de acceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor een automatische incasso. Het zou fijn zijn als alle leden een

machtiging zouden afgevent. Het scheelt heel veel werk als het kerkelijk bureau in een keer het bedrag van 10 euro kan innen. Ruim 430 leden zijn u al voorgegaan.

Bij de leden die eerder een machtiging voor het automatisch incasseren van hun lidmaatschap hebben afgegeven wordt niets meer bezorgd.

Het is de bedoeling om de automatische incasso op 4 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij vragen u daarmee rekening te houden.

### **Schoonmaken van de kerk**

Hoewel dit door de huidige corona-toestanden en beperkingen in kerkgebruik soms niet zo erg hard nodig is, hebben we een ploegje vrijwilligers die volgens een rooster in vaste ploegen van de kerk stofzuigen, papiertjes even oprapen enz. enz. **Dit gebeurt slechts 2 x per jaar op een ochtendje !** Doordat in de loop der jaren wat mensen zijn afgevallen voor is dit nu voor 2 ploegjes 3 x per jaar. Op dit moment is er dus wat versterking nodig om het voor de overgeblevenen niet te belastend te laten worden. Wilt u hen/ons een handje helpen ?

U kunt u opgeven bij één van de kerkrentmeesters. Doen hoor! Laat uw mede-kerkleden niet zitten !

### **DRINGEND: BHV-ers gevraagd**

Na het verzoek in het vorige Klankbord hebben we gelukkig weer één aanmelding ontvangen. We hopen dat het nooit echt nodig is maar doen hierbij een dringend verzoek: Heeft u in de praktijk ervaring met Hulpverlening geeft u dan even op. Wanneer het inderdaad eens echt nodig is dan zijn de mede-kerkleden, die wel echt hulp nodig hebben, u heel dankbaar wanneer ze dat ook kunnen ontvangen.

### **Afscheid medewerkster**

Na vele jaren, samen met haar man Jaco heeft Mariska van der Zwaal gemeend te moeten stoppen met het bijhouden van onze website. Gelukkig kunnen we de website actueel blijven houden doordat Krijn Bor bereid gevonden is om dit van haar over te nemen. Dank je wel Mariska en Jaco voor meerdere jaren website-werk en van harte welkom Krijn.



## Schoonmaak kerk

Vorig Klankbord meldden we al dat de traditionele voorjaars schoonmaak dit jaar wordt opgeschoven. Echter voor de gebruikelijke wekelijkse lichte beurt hebben wij nog een vacature omdat Winnie heeft gemeend hiermee te moeten stoppen. Wie vangt dit hiaat op ??

## Perikelen bij digitaal collecteren via de Appostel-app

Naar ik van de dames in het Kerkelijk Bureau heb begrepen zijn de problemen met het digitaal collecteren tegenwoordig wat meer onder controle en beheersbaar. Hieronder een afbeelding van de folder van deze app met de QR-codes voor het downloaden van de app. Van het originele iets uitgebreidere exemplaar zijn er eventueel nog enkele beschikbaar. Ter informatie geldt hierbij nog wel dat we het gebruik nu vooralsnog beperkt hebben tot het collecteren maar in principe zijn de mogelijkheden veel uitgebreider.



The image shows a promotional flyer for the 'Appostel' app. At the top left is a small icon of a church. To its right is the 'appostel' logo, which consists of a colorful circular graphic and the word 'appostel' in blue lowercase letters. Below the logo is the text 'Download nu de Appostel app' in red. To the right of this text are two QR codes, one for the App Store and one for Google Play, with their respective logos above them. Below the QR codes are the labels 'Apple' and 'Android'. At the bottom right of the flyer is a photograph of a person's hands holding a smartphone displaying the app's interface. The text on the flyer includes: 'De Appostel app is klaar voor gebruik! Met deze app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld digitaal giften doen voor de diaconie en de kerk, maar ook eenvoudig collectebonnen bestellen. U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.' Below this is a grey box with the heading 'De voordelen op een rij:' followed by a list of five benefits. At the bottom, it says 'Voor het downloaden van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig. Naast deze app is er ook een website waarmee digitale collecten en andere zaken geregeld kunnen worden. Ga hiervoor naar de website van onze gemeente: www ..... .nl'

**Download nu de Appostel app**

**De Appostel app is klaar voor gebruik!** Met deze app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Via deze app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld digitaal giften doen voor de diaconie en de kerk, maar ook eenvoudig collectebonnen bestellen. U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

**De voordelen op een rij:**

- 1) op eenvoudige wijze digitaal collectegeld overmaken
- 2) eenvoudig giften overmaken voor lokale en landelijke doelen
- 3) werken met een tegoed (om met de app snel te kunnen geven)
- 4) gemakkelijk bestellingen plaatsen, zoals collectebonnen
- 5) de historie is beschikbaar (handig voor bijvoorbeeld belastingaangifte)

Voor het downloaden van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig. Naast deze app is er ook een website waarmee digitale collecten en andere zaken geregeld kunnen worden. Ga hiervoor naar de website van onze gemeente: [www ..... .nl](http://www ..... .nl)

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:  
Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: [kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl)
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

### **Ledenadministratie**

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

[ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl](mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl)

### **Collectebonnen**

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg

met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

[cor-adrie@groenwaard.nl](mailto:cor-adrie@groenwaard.nl)

Vriendelijke groeten, Cor Groenendijk.

## KINDERKOOR

Beste allemaal,

We weten niet precies hoe de maatregelen verder gaan uitpakken, maar goed nieuws: vanaf de meivakantie gaan we



sowieso weer repeteren! Mochten de regels nog niet versoepeld zijn, gaan we buiten zingen. Vlak voor de Schakel op het pleintje is ruimte om in de buitenlucht veilig te zingen. Het hangt per keer natuurlijk ook van het weer af, maar zolang het droog is, willen we het door laten gaan. Hopelijk gaat het lukken om voor een uitvoering te repeteren. Houd de mail in de gaten!

1 belangrijk punt: de donderdag na de meivakantie is het Hemelvaartsdag. Daarom kiezen wij er eenmalig voor om op woensdag 12 mei te repeteren (18:45-19.30). Dat wordt dus onze eerste repetitie-avond na de vakantie. Daarna is het weer gewoon op donderdagen.

Als je nog nooit hebt meegedaan, kom een keertje met ons meezingen om te kijken of het wat voor je is!

Verder: We zijn op zoek naar een nieuwe pianist voor het nieuwe seizoen. Lijkt het je wat, mail of bel ons! [www.kinderkoorputtershoek.weebly.com](http://www.kinderkoorputtershoek.weebly.com)

Hartelijke groet,

Jojanneke v.d. Berg namens het koor-team

## JUNIJOR

Een bericht van de JuniJor,

We hadden gehoopt om in januari elkaar weer te mogen ontmoeten, maar dat ging helaas niet. Gelukkig zijn we creatief genoeg en hebben we elkaar wel ontmoet maar dan net even anders. We hadden een pick-up point gemaakt voor een bak en knutsel tas.

Het feit dat binnen een dag iedereen zich heeft opgegeven om een tasje te reserveren wil wel zeggen dat we erg betrokken zijn en dat jullie het leuk vinden om met onze bak en knutsel spullen aan de slag te gaan.

Het eerste tasje in januari dat was er één met een bakmix waar je een giraffebroodje van kon maken en de knutsel was een servettenstandaard van wasknijpers. Wat hebben jullie leuke foto's ingestuurd en die langnekken van broodjes zagen er héérlijk uit.

Het tweede tasje in maart was een tasje met een Paasthema. In het boekje waarin het Paasverhaal werd verteld konden jullie met de spulletjes uit de tas o.a. een geurzakje maken, kaarten en een opstandingsbroodje met een marshmallow in het midden. Ik heb al van sommigen gehoord dat het echt heel lekker was.

Toch hopen wij de lieve kinderen nog één keer dit seizoen in het echt weer te mogen ontmoeten. Normaal gesproken houdt het jeugdwerkseizoen op met Pasen, maar houdt de app maar in de gaten want als het ons lukt dan roepen we jullie weer op om te komen.

Lieve groeten van alle leiding, Annemarie, Annelies, Kalinka en José

## JORYOUNG

Wij hebben elkaar ook niet meer gezien, maar we hebben wel een echte bakwedstrijd mogen houden.

We hadden een tas gemaakt met allerlei spullen erin om cupcakes te maken. De bedoeling was om een verhaal te vertellen met de cupcakes. Wij wisten niet dat jullie zo goed waren in bakken met een verhaal. We hebben een jury samengesteld van meiden van de JOR en zij hebben wel een uur met elkaar gediscussieerd over wie nu het beste, het mooiste en het creatiefste was.

De mooiste inzending hebben we beloond met een hartjescake en een hartjesknutsel. De 2 meiden die gewonnen hadden, hadden het lied van Trinity; ik wens jou, gezongen en de 12 cupcakes versierd met o.a. een huis, een vuur, een hart en zoveel nog meer. Prachtig gedaan, maar ook kwam voorbij het verhaal van Simson met Among Us poppetjes, de 4 seizoenen van Vivaldi, fantasieverhalen en ga zo maar door. Het was zo mooi om te zien en natuurlijk was het dubbel zo lekker genieten.

Met de Pasen hebben we voor de JORYoung in samenwerking met de JOR een paaschallenge uitgezet. De weg door Jeruzalem, met mooie opdrachten en verhalen via de app zo de laatste dagen van Jezus meewandelen. Heel mooi.

Ook voor de JORYoung hopen we op een laatste ontmoeting in het echie.

Hartelijke groeten, de leiding van de JORYoung.

## PASTORAAL MELDPUNT

### Pastoraal meldpunt

**O**mzien naar elkaar en anderen is één van de hoofdtaken van een christelijke gemeente. Als kerk willen we dan ook graag naar u toe komen. Uit de enquête blijkt dat dit ook aansluit bij het verwachtingspatroon van onze gemeenteleden.



Op dit moment is de afspraak dat elke wijkouderling in 4 jaar alle adressen in zijn of haar wijk bezoekt. Daarnaast worden er bezoeken afgelegd bij ziekte, overlijden, geboorte, trouw of andere persoonlijke omstandigheden die extra aandacht vragen. Helaas worden sinds het begin van de corona periode alleen dringende huisbezoeken afgelegd, de meeste contacten zijn telefonisch. We hopen dat dit binnen korte tijd weer een echt huisbezoek kan worden. De predikant is verantwoordelijk voor het crisispastoraat, soms ook bijgestaan door de wijkouderlingen. Zo proberen we als predikant en ouderlingen vorm te geven aan onze doelstelling:

**“Wij willen een betrokken gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt, met het geloof als bindende factor.”**

Op papier staat dit allemaal mooi, maar het gaat niet altijd zoals het er staat. We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Gelukkig weten veel gemeenteleden de weg naar onze predikant of een van onze ouderlingen te vinden. Om nog breder bereikbaar te zijn is er sinds 1 april een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Dit is een proef tot het einde van het jaar waarna we dit gaan evalueren. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bijvoorbeeld:

- iemand is ernstig ziek
- iemand is in het ziekenhuis opgenomen; opnames en ontslagen worden vanuit de ziekenhuizen niet automatisch aan de predikant doorgegeven
- u heeft een bepaald persoon al lange tijd niet gezien in de kerk of bij een activiteit
- er is iets wat u aan “de kerk” wil laten weten
- u wilt graag eens praten over wat u bezighoudt
- u wilt graag bezoek
- u maakt iets mee waarbij u aandacht van de kerk nodig heeft
- u vangt in uw omgeving signalen op dat iemand behoefte heeft aan aandacht
- u wilt eens van gedachten wisselen over wat u tegenkomt in het bezoekwerk

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven.

U kunt contact opnemen met het Pastoraal Meldpunt voor alle vragen die u hebt rond pastoraat. Dit kan door te bellen naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of een email te sturen naar [pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl](mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl). En natuurlijk kan u ook nog steeds terecht bij de predikant of uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

Namens het consistorie (predikant en ouderlingen),  
Nelleke Dorsman

## ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hallo kinderen en gemeenteleden,

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net het paasfeest gevierd. Wat was het fijn om met veel kinderen afgelopen zaterdagmiddag bij elkaar te komen in de kerk. Ben jij ook geweest?



In twee groepen wisselden de kinderen de buiten- en binnen activiteiten af. Binnen startte de eerste groep met het paasverhaal van de zandtovenaar (kijktip!) en een paas quiz. Daarna gingen de kinderen in de kerk aan de slag met een knutsel. Ze maakten met mos, aarde, steentjes en een potje, de grafheuvel van Jezus. Van takjes en ijzerdraad werden de drie kruizen geknutseld. Op eerste paasdag mocht de steen weggerold worden. (zie foto)

Buiten was er een levend ganzenbord rondom het paasverhaal. De kinderen moesten allerlei opdrachten doen zoals sjoelen met geld, (de munten van Judas), geblinddoekt 'oor plakken' (de knecht genezen waarvan Petrus het oor afsloeg) en een beurt overslaan (je bent soldaat en houdt de wacht bij Jezus' graf).

Er waren 22 kinderen en het was erg fijn om elkaar weer te zien!

Op zondagochtend hebben we genoten van de paasdienst met muzikale begeleiding van Eline en Esther. Heel mooi gezongen! Op de app zag ik verschillende foto's langskomen van paasontbijten en paasbrunches zo bleven we toch met elkaar verbonden.

Op weg naar hemelvaart en Pinksteren

Jezus na zijn opstanding nog een korte tijd op aarde waarin hij zich aan vele mensen liet zien. Zij kregen de opdracht om over Jezus te gaan vertellen. Die opdracht, die krijgen wij vandaag ook. Daarna ging Jezus terug zijn Vader in de hemel.

Ik hoop jullie snel weer te zien in de kerk of via de app iets van jullie te horen!

Groeten namens de leiding van de zondagsschool en kindernevendienst,  
Leonie Dekkers



## **EMMA**

Hallo Allemaal.

Zoals jullie wel kunnen begrijpen, kunnen we geen nieuws melden.

Covid is nog steeds actief en zolang iedereen nog geen injectie gehad heeft, is het niet mogelijk om een EMMA bijeenkomst te hebben.

Daarom moeten we hopen en bidden dat alles weer goed komt.

We hebben afscheid moeten nemen van ons rustend lid Mevrouw Bets Knaape die zich vele jaren heeft ingezet als bestuurslid van EMMA.

Wij wensen ELLY heel veel sterkte met het gemis,

Waar blijven jullie reacties op de vraag om de EMMA avonden te verplaatsen naar de middag?

KOM OP dames, wij willen graag EMMA in stand houden, neem iemand mee of kom gezellig langs op (wanneer het weer mogelijk is) de EMMA bijeenkomst.

Iedereen is van harte welkom

Wij bidden om geduld en GEZONDHEID voor jullie allemaal.

Groetjes van Tiny Elly Maartje en Corrie

## **ROMMELMARKT**

Verkoop in de Schakel alleen op afspraak via telefoonnummer 06-22551924 (Rinus van der Kolk)

Van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 19.30 uur en om goederen op te halen. Verkoop via Marktplaats: Er staan goederen voor kleine prijsjes, bij Rommelmarkt Puttershoek. Inleveren iedere eerste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de Schakel.

De opbrengst is voor onderhoud kerk.

Rommelmarktteam

## BERICHTEN

### Bedankjes

Beste mensen,  
Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes, berichtjes en gebeden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man Henk.  
Het is overweldigend en een enorme steun voor ons geweest.

Mede namens kinderen en kleinkinderen, Sjanie Noordhoek

---

Lieve mensen, ik mis jullie enorm maar ik wil bovenal een ieder bedanken die voor mij zorgt.  
Heel veel dingen worden voor mij gedaan, daar ben ik ontzettend dankbaar voor.  
Het is te veel om op te noemen, daarom noem ik geen namen maar wel de dingen.  
Boodschappen die iedere week weer voor mij worden gehaald, de mensen die mij gereden hebben om de corona prikken te krijgen, bezoeken kaarten en geschenken ook toen ik jarig was.  
Ik ben dankbaar voor de gehele gemeente hoe ik hier word opgevangen het is hartverwarmend.  
Nogmaals hartelijk dank en zo is het.  
Mevr. v.d. Linden

---

Dankbaar waren wij door de warme woorden, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen op onze 40-jarige huwelijksdag.  
Het heeft een goed gevoel gegeven zoveel belangstelling uit onze gemeente te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,  
Bram en Leneke Kamp

## DE NIEUWE PSALMBERIJMING

Op dinsdag 16 maart 2021 was de presentatie van de Nieuwe Psalmbereijming. In 2014 begon initiatiefnemer en dichter Jan Pieter Kuijper aan De Nieuwe Psalmbereijming (DNP).

Er sloten andere dichters aan bij dit project. Zij namen allen één of meer bereijmingen voor hun rekening.

Nergens in de Bijbel komen God en mens zo dicht bij elkaar als in de psalmen. In alle tijden hebben gelovigen met de woorden van deze joodse liederen God gezocht in gebed, aangeroepen in nood en geprezen om zijn genade.

Met het doel deze liederen door te geven aan de volgende generatie is de stichting Dicht bij de Bijbel gestart met een nieuwe bereijming in de taal van onze tijd.

De Geneefse melodie is gebleven dus klinken de psalmen zoals we die al ons hele leven kennen maar dan met de woorden van deze tijd.

### **Psalm 22:7**

*Eens zal men Hem erkennen, overal.*

*De dag komt dat de wereld knielen zal  
voor de geduchte Heer van het heelal: Hij zal regeren.*

*Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.*

*Het nageslacht zal al zijn daden prijzen  
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:  
het is volbracht.*

De teksten van alle psalmen zijn te vinden op [www.denieuwepsalmbereijming.nl](http://www.denieuwepsalmbereijming.nl).  
Krijn Bor.



## SAMEN1MISSIE

Hola!!

Het is alweer een tijdje geleden dat we een update hebben gedeeld over de weken van Samen 1 missie met ds. Luis en zijn vrouw Francine uit Paraguay. (Van wie er in adventstijd een aantal video's zijn verschenen. Deze zijn terug te vinden op de website van de Hervormde kerk Puttershoek) Het oorspronkelijke idee om deze ds. en zijn vrouw in Nederland uit te nodigen, was ontstaan toen Lianne de Haan voor haar stage veel tijd met hun doorbracht en er een soort familie vriendschap ontstond. We hadden hun komst in juni dit jaar gepland, met allerlei ideetjes voor activiteiten met de gemeente, waaronder de openluchtdienst.

In overleg met hun hebben we echter besloten hun komst te verplaatsen naar september. Dit omdat we inschatten dat er in juni nog te veel maatregelen zijn die samenkomsten zouden verhinderen. Mocht u het leuk vinden om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen, dan kunt u een mail sturen naar: [samen1missiehw@gmail.com](mailto:samen1missiehw@gmail.com).

Veel zegen!

Lianne de Haan

Namens Corstiaan, Elleke, Hans en Victor.

## WORLDSERVANTS

Hallo allemaal,

**A**ls betrokkene bij onze actiegroep willen we je graag bijpraten over recente ontwikkelingen bij onze geplande reis. Maandagavond 15 maart organiseerde World Servants een live-zoommeeting om de deelnemers op de hoogte te brengen. Helaas hebben we geen positief nieuws (misschien heb je het al gehoord via onze sociale media): de projecten naar Rwanda en Oeganda gaan niet door. Sterker nog, geen enkele reis van World Servants zal dit jaar in het buitenland plaatsvinden. World Servants kwam wel met een alternatief: op project in Nederland. Als actiegroep van Puttershoek, zijn wij niet allemaal van plan

hieraan mee te doen. Maar we vinden het in ieder geval heel tof dat World Servants zo druk bezig is (geweest) met het organiseren van dit alternatief! In deze update vertellen we u meer over deze beslissing en het alternatief. Bovendien verklappen we in deze update de plannen zoals beloofd!

## **Alternatief**

Gezien de situatie is het niet verantwoord om nu op reis te gaan. In plaats van een project in het buitenland, zouden wij daarom in Nederland kunnen bouwen aan verandering. Tien dagen lang, in de periode waarin we anders naar het buitenland waren gegaan, steken we onze handen praktisch uit de mouwen voor een groep mensen dicht bij huis. Alle deelnemers klussen bijvoorbeeld in en rond een daklozenopvang, een dagbestedingslocatie, aan een buurthuis of in een achterstandswijk. Daarnaast zouden we aan de slag kunnen gaan met activiteiten sámen met de doelgroep, zodat we hen en hun leefwereld beter leren kennen en begrijpen. Eigenlijk precies zoals op een World Servants-project dus, maar dan dichterbij huis.

## **Twee vliegen in één klap**

Het project in het land waar wij naartoe zouden gaan wordt alsnog uitgevoerd, door de lokale partner met de lokale aannemers. Natuurlijk is het ontzettend jammer dat we daar niet zelf aan bij kunnen dragen, maar zo hoeft de gemeenschap niet langer te wachten op de voor hen zo noodzakelijke gebouwen. De gemeenschap heeft uitgekeken naar een periode van samenwerking, net zoals wij uitzagen naar ons project. Om betrokken te zijn, worden gedurende de projectperiode, alle mogelijkheden benut om contact met de Rwandese en Oegandese gemeenschap te leggen met foto's, video's en misschien een live verbinding zodat we kunnen meeleven met de situatie in de projectlanden.

Met de deelnemersbijdragen die we als actiegroep geworven hebben worden nu eigenlijk twee projecten gefinancierd: het project ver weg wordt 'gewoon' gebouwd

zoals afgesproken. De impact in het zuiden is er dus. De impact dicht bij huis ook: de originele projectgroepen steken onze handen uit de mouwen in Nederland en gaan kennismaken met een doelgroep waarmee we toffe activiteiten kunnen ondernemen. De projectgroep die naar Rwanda zou gaan, gaat aankomende zomer bijvoorbeeld naar de wijk Zuidwest in Den Haag. We werken samen met de mensen uit de wijk en de stichting Present om de wijk leefbaar te maken, een plek waar buurtbewoners zich thuis voelen, kunnen genieten en waar ze trots op zijn.

### **Hoe wij ervoor staan wat betreft de projecten in Nederland**

*ELINE:* Ik vind dat WS toffe alternatieven heeft bedacht, maar de inhoud van het toegewezen project zelf, spreekt me wat minder aan. Daarom heb ik ervoor gekozen niet mee te gaan naar Den Haag. Ik vind het wel jammer en hoop heel erg dat ik toch nog een keer in het buitenland de handen uit de mouwen mag steken.

*JUDITH:* Voor mij is de reden hetzelfde als de reden van Eline, daarbij speelde voor mij de cultuur ook een rol voor mijn deelname. Ik was erg benieuwd naar een nieuwe cultuur en wilde er graag kennis mee maken en dit is in Nederland natuurlijk erg lastig.

*JOOST:* Ik denk er nog over na.

*ESTHER:* Ik vind het belangrijk om ondanks alles toch dienstbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk. En of dat nou in Rwanda is of in Den Haag. In beide plaatsen kunnen ze de hulp goed gebruiken. Tuurlijk, ik vind het echt heel jammer dat de reis naar Rwanda niet doorgaat. Maar ik maak graag gebruik van het alternatief dat World Servants aanbiedt.

World Servants is erin geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die ons zou gaan vervoeren, te regelen dat de tickets zonder veel kosten geannuleerd kunnen worden. De projecten in Nederland kunnen daarmee gefinancierd worden. Toch heeft de coronasituatie extra kosten met zich meegebracht voor ondersteuning en impact van de reis omdat vorig jaar de projecten moesten worden verplaatst naar

dit jaar. Meer hierover is te lezen op [worldservants.nl/challenge2021](https://worldservants.nl/challenge2021). Jullie hulp daarbij wordt erg gewaardeerd!

## Duckrace

Helaas kon de Duckrace vorig jaar niet doorgaan. Maar dat konden we dit jaar natuurlijk niet opnieuw laten gebeuren. Het is altijd een gezellige dag, bovendien zijn er vorig jaar al veel loten verkocht. Dus we komen met een vernieuwd idee dat volledig corona-proof kan worden uitgevoerd! Om het toch tot een gezellige dag te maken waar jong en oud aan mee kunnen doen, willen we een speurtocht organiseren. Een tocht door Puttershoek die je kan lopen met je eigen gezin op zondagmiddag 16 mei. Tijdens de tocht mogen er duckies worden geteld. Het gezin dat het goede aantal heeft geteld, wint een prijs! De kosten voor de speurtocht zijn €2,- per gezin en je kan je opgeven door te mailen naar [jorworldservants@gmail.nl](mailto:jorworldservants@gmail.nl). Aan het eind van de middag zullen alsnog de loten van de Duckrace die al waren verkocht meedoen aan een loting. De prijzen zijn ondertussen ook veranderd, maar nog steeds helemaal de moeite waard 😊. Op nummer 1 staat de elektrische barbecue van Weber t.w.v. €249! Deze trekking zal via een livestream worden uitgezonden en kunt u op die manier thuis vanaf uw eigen bank volgen. Extra info volgt nog!

Neem gerust eens een kijkje op [worldservants.nl/werkvakanties](https://worldservants.nl/werkvakanties) voor alle projecten die komende zomer in Nederland worden uitgevoerd. Andere vragen over World Servants en corona kun je lezen op [worldservants.nl/corona](https://worldservants.nl/corona). Natuurlijk kun je ook altijd een de leden van de groep aanspreken, of contact opnemen met World Servants.

Vriendelijke groetjes,  
JOR World Servants  
Joost, Judith, Eline en Esther

## OPBRENGSTEN COLLECTEN

<b>Collecten : via coll./bank/app of bus</b>			
07-03-21	Week 11	€	722,00
14-03-21	Week 12	€	519,10
21-03-21	Week 13	€	232,75
28-03-21	Week 14	€	278,05
<b>Deurbussen:</b>			
28-03-21	Zending/maart(zwo)	€	104,85
28-03-21	Jeugdwerk/maart (hjp)	€	84,60
<b>Giften en collecten:</b>			
	kerk	€	384,00
	diaconie	€	40,00
	bidstondcollecte	€	677,70
	kerk in actie-40 dagentijd	€	173,85
	kerstgroet	€	5,00
	kerkomroep	€	50,00
	hjp	€	50,00
	busje dorp	€	383,50
	verjaardagsfonds/maart	€	185,00
	heilig avondmaal/zimbabwe	€	459,00
	gzb project ds. vogelaar	€	20,00
	hulpf..mw.de jonge/verk.kaarten	€	108,00
<b>Kerkbalans:</b>			
	toezegging 2021	€	83.360,33
	reeds ontvangen	€	39.437,79
Kerkelijk bureau, kerkplein 3, 3297 ax puttershoek.			



## KINDERKLANK



Welke namen heeft de Heilige Geest nog meer? Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal op pagina 34 door in de woordzoeker Zet de 14 letters die overblijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de Heilige Geest doet

v	i	j	f	t	i	g	t	r	o	n	H	
w	i	n	d	v	l	a	a	g	h	v	e	
G	o	d	p	e	J	e	z	u	s	r	l	i
e	l	f	e	s	t	p	e	r	o	a	l	
t	p	e	t	r	u	s	r	o	o	u	m	i
v	u	u	r	t	o	n	g	e	n	w	m	g
g	e	t	u	i	g	e	n	t	w	e	e	
e	s	t	s	g	t	a	l	e	n	n	n	G
d	m	a	r	i	a	k	r	a	c	h	t	e
o	l	i	j	f	b	e	r	g	e	b	e	d
o	e	j	e	r	u	z	a	l	e	m	r	s
p	i	n	k	s	t	e	r	f	e	e	s	t
t	m	a	t	t	i	a	s	w	o	l	k	*

# Hemelvaart & Pinksteren

## Hemelvaart - Handelingen 1:4-14

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt: 'Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn. (Joh. 14:16,17) Jullie mogen Mijn getuigen zijn, en van Mij vertellen in Jeruzalem, en over de hele wereld. Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat Ik heb gezegd.' (Joh. 14:26)

Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger en hoger. De discipelen kijken Hem na en zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent. (Luc. 24:50) Er verschijnt een wolk onder de voeten van Jezus en dan zien ze Hem niet meer. Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: 'Waarom kijken jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij op de wolken terug komen.'

De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel om de plaats van Judas in te nemen: Mattias. (Hand.1:23-26)

## Pinksterfeest - Handelingen 2:1-13

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren.

Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen... daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt.

Wat kijken de discipelen blij en moet je horen... De Heilige Geest laat hen spreken in andere talen. De mensen horen in hun eigen taal wat de Here Jezus heeft gedaan!

## Toespraak van Petrus - Handelingen 2:14-47

Weet je nog hoe bang Petrus was, toen de Here Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. 'We hebben de Heilige Geest ontvangen!' roept hij. 'Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.' Als de mensen dat horen, vragen ze aan de Here Jezus of Hij hun zonden wil vergeven en ze laten zich dopen. Wat een feest, zij ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. Drieduizend mensen worden op dit pinksterfeest een christen!

www.bijbelidee.nl

## GEDICHT

Eindelijk was het dan zover.  
Gods tijd brak voor Hem aan  
Jezus zou in een ogenblik  
Terug naar Zijn Vader gaan!

Hij zei tegen Zijn discipelen:  
Door de Geest die komen zal  
Zul je mijn getuigen zijn  
In Jeruzalem en overal!

En toen Hij dit gezegd had  
Verdween Hij in een wolk  
En werd onttrokken aan de ogen  
Van Zijn eigen heilig volk.

Twee engelen die vroegen hen:  
Waarom kijkt u naar uw Heer  
Deze Jezus Die ten Hemel voer  
Komt op dezelfde wijze weer!

Uit Dichters.nl  
Ingezonden door  
Nel Naaktgeboren.

