

# Paasuitgave

Klankbord nr 5 jaargang 58



17 APR. 2022 – 21 MEI 2022

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

## INFORMATIE

### **Predikant**

Ds. A.A. van den Berg  
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek  
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

### **Scriba**

mevr. A.E. Meijer-Melissant  
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek  
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

### **Kerkelijk bureau / ledenadministratie**

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

### **Koster**

Familie v.d. Kolk  
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  
Johan de Klerk

### **Kerkauto**

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

### **Zaalreservering De Hoeksteen**

Leonie Verrijp  
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

### **Banknummers**

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01  
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

## COLOFON

### **Eindredactie**

Arie Naaktgeboren  
078-6761879

---

### **Redactie**

Arie Naaktgeboren  
Kalinka de Geus

---

### **Layout**

Krijn Bor

---

### **Kopij**

t/m 09/05/2022; 19:00 uur  
klankbord@hervormdputtershoek.nl  
of Pieter Repelaerstraat 78

---

### **Volgende nummer**

22/05/2022 t/m 25/06/2022

---

### **Vragen over bezorging**

Jan Plaisier  
Schaduwrijk 71  
078-6762151

---

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten .....	4
Bloemengroet .....	6
Bericht uit de pastorie .....	6
Meditatie .....	7
Pastopraat .....	8
Diaconie .....	10
College van Kerkrentmeesters .....	11
Paaszang .....	14
Connected .....	15
Jor Yong en Juni jor .....	16
Pastoraal meldpunt .....	17
Zondagsschool/kindernevendienst .....	18
Berichten .....	18
Rommelmarkt .....	19
Emma .....	20
Op de bonnefooi .....	21
Opbrengsten collecten .....	23

U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verzezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

Liedboek 939

## KERKDIENSTEN

### Pasen

17 april 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds. F.J. van Harten  
Scheveningen

ds. M. Dubbeldam  
Giessenburg

Organist:

dhr. H Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Gerja, Leonie

Oppas:

mevr. J. Renkema en Lieve v.d. Berg

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Pastoraat eigen gemeente



24 april 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds. E.Agterhuis  
Heinenoord

drs. W. Aanen  
Dordrecht

Organist:

dhr. N. van Oudheusden

dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd:

Gerda, Nadine, Merel

Oppas:

mevr. J.v.d. Berg en Nathan v.d. Zwaal

Dienstcollecte:

Diaconie tbv. Uitzending kerkradio

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

1 mei 2022

10:00

17:00

**Koffiedrinken na de dienst**

Predikant:

ds. R.H.M. de Jonge  
Leiden

ds. T.J. de Koning  
Alphen a/d Rijn

Organist:

dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke, Gerja, Maaïke

Oppas:

mevr. A. Molendijk en Hannah v.d. Zwaal

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Pastoraat eigen gemeente

<b>8 mei 2022</b>	<b>10:00</b>	<b>17:00</b>
Predikant:	ds. H.A. Post Veenendaal	ds. C. Groenendijk Zuid-Beijerland
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Nadine, Tineke, Elleke	
Oppas:	mevr. A. Goud en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud Kerkplein	
<b>15 mei 2022</b>	<b>15:00 H.A. 15:00 GK.</b>	<b>17:00 uur</b>
Predikant:	ds. A. Groen Rijsoord	ds. G. v.d. Linden Waalwijk
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie, Gerda, Merel	
Oppas:	mevr. A.v.d. Kolk en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
<b>22 mei 2022</b>	<b>11:00</b>	<b>17:00</b>
<b>Connected openluchtdienst</b>		
Predikant:	ds. R. Favier Groot Ammers	ds. G.v.d. Linden Waalwijk
Band/Organist:	All4One	dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Gerja, Leonie, Maaïke	
Oppas:	mevr. P. Vrijlandt en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Evangelisatie	

U kunt de diensten ook online bijwonen via:  
[www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658)

## BLOEMENGROET

13/03	mevr. J. Snaaijer-Dubbelman	mevr. Verloop-Kaptein
20/03	dhr. M.v.d.Heiden	mevr. T. de Heer-Schram
27/03	mevr. S. Mekking	mevr. H. in 't Veld
03/04	mevr. P.J. Buitelaar	dhr. J. van Prooijen

## BERICHT UIT DE PASTORIE

Zondagmorgen 3 april heb ik onderstaand persoonlijk bericht vanuit de pastorie, mede namens Jojanneke, gedeeld met u:

Geliefde gemeente, zusters en broeders,

Een moeilijke periode ligt achter mij en Jojanneke, zoals u weet. Gelukkig mag ik weer een heel eind op weg zijn naar het herstel van mijn normale conditie. Hiervoor zijn wij uiteraard zeer dankbaar, maar de moeilijke periode heeft intussen wel een al langer lopend proces van biddende bezinning in versnelling gebracht. Al voor september vorig jaar overwoog ik namelijk om een andere weg te gaan bewandelen in Gods koninkrijk, dan die van het gemeentepredikantschap. Omdat het gemeentepredikantschap mij te vaak teveel inspanning kostte. En nu is de beslissing gevallen: ik kies er vrijwillig en samen met Jojanneke voor om het gemeentepredikantschap neer te leggen. Hierna blijf ik wel predikant in en voor het geheel van de kerk met de bevoegdheden die bij dit ambt horen. U en ik zullen zo binnen afzienbare tijd afscheid van elkaar nemen als gemeente en predikant. Maar de afstand wordt niet al te groot: per juni of aug. zal ik Deo volente beginnen als pastoraal werker in de Prot. Gem. te Zuid-Beijerland; en een plek om te wonen zoeken wij daarom ook niet al te ver. Wij hopen op en bidden om Gods zegen op onze verdere weg en die van onze gemeente. En dat mag zeker ook vandaag gebeuren in de gebeden van ons allen bij monde van ds. Vastenhout.

Verbonden in Jezus Christus onze Heer,  
*Ard en Jojanneke*

Het was goed om het bericht zelf in de eredienst gedeeld te hebben met u en mooi om het direct daarna biddend als gemeente en predikant bij God te hebben mogen brengen! Biddend mogen we verder op weg gaan 'ziende op de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof'. Daarheen waar Hij ons leidt op bekende maar soms ook ongedachte wegen. Wanneer er meer definitief wordt op de weg die wij nu verder gaan, zullen wij en de kerkenraad dit u via de verschillende communicatiekanalen in de gemeente meedelen.

Met een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. Ard en Jojanneke van den Berg-Stolk

## **MEDITATIE**

### **Van Pasen naar Pinksteren**

*Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.  
(Johannes 20: 29b)*

De zeven zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben allemaal een naam gekregen in de geschiedenis van de kerk. Zo heet de eerste zondag na Pasen "Beloken Pasen". Beloken is een oud woord voor "afgesloten".

De discipelen zijn bij elkaar in een afgesloten ruimte, zowel op de eerste Paasdag als de week erna. Johannes vertelt dat in hoofdstuk 20: 19 van zijn evangelie en zegt erbij "uit vrees voor de Joden". Ze waren door angst overvallen. Jezus durfde nogal wat te zeggen tegen de geestelijke machthebbers, maar dat was Hem slecht

bekomen, het was zijn dood geworden. Bang als ze waren dat hun hetzelfde lot zou treffen, hebben ze zich teruggetrokken. Ze hebben ramen en deuren gesloten. Dat was één vorm van afsluiting, maar er zijn er meer. Thomas sluit zich af voor de blijde boodschap van Jezus' opstanding. Hij kan, hij wil het niet geloven. Misschien als hij Jezus zelf ziet en zijn verwondingen, dan, ja, dan wil hij wel meegaan met zijn vrienden. Ook de mannen die, teleurgesteld, weer teruggaan naar Emmaüs, zien de geweldige waarheid van de opstanding niet. Hun tranen vertroebelen hun blik. Pas als Jezus het brood met hen breekt en met hen bidt, springen ze op en gaan juichend terug naar Jeruzalem.

Daarom ook de naam van de tweede zondag na Pasen: "zondag Jubilate". Juich om het wonder dat is gebeurd! Want het is echt: "de Heer is waarlijk opgestaan". Ze hebben het allemaal gezien, de vrouwen, de discipelen, Thomas, de Emmaüsgangers. En zij geloofden. Wij hebben de blijde boodschap van Pasen voor het eerst of opnieuw gehoord. Laten wij, die niet gezien hebben, toch geloven op het Woord van de Heer: zalig ben je als je het goede nieuws, als je Mij aanvaardt.

*Ogen, mond en handen raken U niet aan,  
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan.  
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan;  
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.*

Voor u en jullie gelezen, ouderling Evelien Maas

## **PASTOPRAAT**

### **Wat feiten en dingen die betrekking hebben op het pastoraat**

In de kerkenraadsvergadering van 7 februari hebben we besloten om met ds. Johan Breure verder te gaan tot het eind van het jaar. Wat we toen nog niet wisten, maar nu wel, is dat we afscheid gaan nemen van onze predikant.



Er is nog steeds een vacature voor ouderling. We zijn dankbaar dat dhr. Leen Spaans bereid is ons te ondersteunen in het bezoekwerk en 30 adressen op zich wil nemen. De andere adressen worden verdeeld over de ouderlingen. De nieuwe wijkindelingen worden nog vastgesteld en worden daarna met u gedeeld. Dankbaar zijn we dat er een groepje gemeenteleden de catechisaties doen en zo de jeugd kennis bij willen brengen wat het geloven kan betekenen in je dagelijks leven.

### **Vertrouwens persoon**

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor

### **Praat erover**

Taboes doorbreken doe je samen. In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor weggijken!

In de dienst waarin voorganger Paul van Dam dit onderwerp besprak is bekend gemaakt dat Cobi Kuipers als vertrouwens persoon is aangesteld door de kerkenraad. Zij heeft daarvoor via de PKN een cursus gevolgd. Voor alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag kunt u met haar contact opnemen.

Met een bemoedigende groet en biddend om vrede voor de wereld,  
Ouderling Hugo Snaaijer

# DIACONIE

## Vanuit de diaconie

In dit Klankbord treft u een aparte brief van de diaconie aan. Laten we samen bouwen aan Gods Koninkrijk door naar elkaar om te zien, hulp te bieden én hulp te vragen als dat nodig is. Moeten we dat op eigen kracht doen? Nee, God heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven zodat wij kunnen groeien. Hij geeft ons kracht, moed en troost om een stukje van Zijn rijk in Puttershoek (om omgeving) te vestigen.

## Vluchtelingen

We horen en zien allemaal de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. Er zijn op dit moment meer dan 3 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, zonder te weten of en wanneer ze weer terug kunnen. Ook in Nederland worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Onderdak verlenen aan vreemdelingen hoort bij de kern van ons geloof. (Mattheus 25 vers 31 - 46). De kerkenraad heeft besloten om de Hoeksteen of de Schakel gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor één of twee vluchtelinggezinnen. Op het moment van schrijven is er nog niet bekend of dit ook nodig zal zijn. We staan op de lijst van stichting Vluchtelingenwerk, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Als we meer informatie hebben komen we uiteraard bij u terug.

Bent u zelf ook ingeschreven als gastgezin of overweegt u dit te doen, laat het ons even weten dan kunnen we daarin samen optrekken.

Als kerkenraad hebben onze hulp eveneens aangeboden bij de gemeente Hoeksche Waard. Zij richten zich nu eerst op de grootschalige opvang. Hiervoor is het oude gemeentehuis in Piershil aangewezen.

Wilt u samen met ons bidden om wijsheid en leiding, dat we ons hart en gebouw(en) beschikbaar mogen stellen voor mensen die geen thuis meer hebben.

## Diaconale avond

Graag nodigen we u op DV 16 juni uit voor een diaconale avond. Op deze avond willen we samen met u nadenken over de diaconale opdracht die we als gemeente hebben. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Hartelijke groet,  
Arnold, Victor, Annie en Leonie

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Beheer van de gebouwen en het kerkplein**

#### **Het kerkplein:**

Er is een eerste stap gezet voor de kleine herinrichting van het kerkplein om de meest belangrijke bomen meer ruimte voor een gezonde doorgroei te geven. Tegelijkertijd wordt hierbij de parkeerfunctie van het plein niet vergeten. De verkeersruimte wordt verbeterd door de linde op de kleine 'rotonde' te laten vervallen. De boom is inmiddels verdwenen. De betonnen banden van de 'rotonde' zullen in april/mei verdwijnen.

### **Financiële zaken**

#### **Solidariteitskas voor lidmaten en doopleden:**

Het kerkelijk bureau laat u weten dat vanaf **22 tot 30 april** a.s. de acceptgiro's voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas bij de **belijdende leden en doopleden** vanaf 18 jaar worden bezorgd. Deze bezorging is overigens alleen bij die leden die **geen** automatische incasso hebben afgegeven.

Het kerkelijk bureau zal bij de acceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor een automatische incasso. Zij zouden het fijn vinden als alle leden een machtiging zouden afgeven. Het scheelt heel veel werk als het kerkelijk bureau in een keer het bedrag van 10 euro kan innen. Bijna 400 leden zijn u al voorgegaan.

Bij de leden die eerder een machtiging voor het automatisch incasseren van hun lidmaatschap hebben afgegeven wordt geen formulier met informatie afgegeven.

Zij worden hierbij geïnformeerd dat het de bedoeling is van het kerkelijk bureau om de automatische **incasso** op **4 mei a.s.** te laten plaatsvinden. Zij vragen u daarmee rekening te houden.

### Jaarrekening 2021:

Er is weer hard gewerkt om de jaarstukken over 2021 gereed te maken. Ze liggen in concept gereed voor de CvK vergadering van 5 april. Daarna zullen ze aan de Kerkenraad worden voorgelegd voor de definitieve vaststelling. In de CvK vergadering van 5 april zal de afname van of toevoeging aan de bestemming reserves voor meerjarig onderhoud worden vastgesteld. Bij een aantal aannames wordt getracht om deze reserves zo zuiver mogelijk weer te geven. Het oplopen van de inflatie in het algemeen en voor bouwwerkzaamheden in het bijzonder maakt het deze keer wel wat lastiger bij het voorspellen van toekomstige uitgaven voor onderhoud.

We kunnen bij het indienen van de copy voor dit Klankbord u nog geen totaalbeeld geven over de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021. Uit de concept cijfers blijkt wel dat we dankbaar mogen zijn met de opbrengsten levend geld die in 2021 rond de EUR 135.000 liggen. Dit is zowel op het niveau van de begroting als op het niveau van 2020. Ook zien we dat de kosten die gekoppeld zijn aan onze predikantsplaats, het pastoraat, onze kerkdiensten en de administratie zich met een uitgaven niveau in 2021 van rond de EUR 120-125.000 ook op het niveau van de begroting liggen. Ook hier dus geen verrassingen. In een volgend Klankbord zullen wij u informeren over de definitieve stand van zaken, waarbij, zoals gezegd, de uitgaven voor meerjarig onderhoud op een zo goed mogelijke wijze zijn ingepast en nadat het officiële vaststelling protocol via de kerkenraad is gevolgd..

### Lege toner cassettes en oude telefoons (+ postzegels, ansicht- en geboortekaartjes):

In het vorige Klankbord schreven we dat we binnenkort weer eens de balans zullen opmaken of deze actie nog steeds volgens de verwachting verloopt. We hadden als CvK hierover geen inkomsten gezien en wisten niet precies wie dit behandelde. Dat

was een flinke misser. Deze actie loopt geheel buiten de CvK om en de opbrengsten komen terecht bij hulpprojecten van Kerk in Actie en bij de missionaire projecten van de GZB. Het is dus een diaconaal gericht project en op geen enkele manier gekoppeld aan de eigen gemeentelijke financiën. Rien van Ingen verzorgt deze actie overigens al vanaf 2003! Naast lege toner cassettes en oude telefoons weet hij ook van postzegels, ansicht- en geboortekaartjes via zijn kanalen opbrengsten te creëren voor deze goede doelen. Een vriendelijk verzoek van onze zijde om hem te blijven ondersteunen met uw artikelen. U kunt ze in de bekende dozen bij de kerkingangen en in de Hoeksteen blijven deponeren.

## **Overige zaken**

### **Kerkauto**

We hebben inmiddels weer een ploeg van 8 rijders/rijdsters en 2 reserves bij elkaar om het naar de kerk rijden weer te kunnen faciliteren. We hebben 2 gemeenteleden die hiervan op dit moment gebruik willen maken. We kunnen er nog meer aan! Indien u van deze dienst gebruik wil maken, schroom dan niet om Bart Dorsman (06 - 1229 1480) te bellen. Hij zal u dan indelen en aan een groep vaste rijders koppelen. We zouden het fijn vinden als we op deze manier de toegang tot de kerkdienst voor u kunnen faciliteren.

Een aantal leden van de oude ploeg heeft te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Wij zijn hen erkentelijk dat zij zich meerdere jaren voor deze dienst beschikbaar hebben gesteld en als college van kerkrentmeesters danken hen bij deze voor hun inzet.

### **Vrijwilligers jubilea**

Vanuit de hoek van de zondagsschool/ nevendienst en vanuit het verjaardag fonds hebben we een reactie mogen ontvangen over meerjarig dienende gemeenteleden. We zoeken nog even verder voor we een totaalbeeld hebben. Informatie doorgeven aan mij over bij u bekend zijnde 'langdieners' (20 jaar +) mag altijd.

## **Contact met het college**

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: [kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl). Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

## **PAASZANG**

De Paasdagen komen eraan en ik wil iedereen, die van zingen houdt, oproepen om mee te doen met de Paaszang in het dorp, op Eerste Paasdag.

Met elkaar zingend uitdragen dat Jezus is opgestaan uit het graf!

We starten op de Ring om 8.30h, gevolgd door het Zomerplein en het Schaduwrijk.

Het is gewoontegetrouw een gemeenschappelijke actie met onze gereformeerde broeders en zusters uit Puttershoek en medewerking wordt weer verleend door Maasmuziek.

Mocht u graag meedoen maar geen vervoer hebben, dan kunt u dit doorgeven aan fam. De Haan, tel.078-6767040. We zien u en jou heel graag in de vroege op Paasmorgen!

Met vriendelijke groeten,  
Annemarie de Haan-Bongers

# CONNECTED

Na het grote digitale en fysieke succes van de eerste twee Connected diensten in januari en maart 2022, wordt de Connected dienst vervolgd met een open lucht dienst op het kerkplein van de hervormde kerk in Puttershoek. En wel op **22 mei 2022 om 11:00!** Onze Gemeente organiseert dit samen met de Hervormde gemeente Maasdam en de Gereformeerde kerk Puttershoek-Maasdam en de openluchtdienst commissie.

Predikant tijdens deze dienst is ds. R. Favier uit Groot-Amers. We hopen en bidden dat door middel van deze diensten, jong en oud, de leden van de 3 gemeentes en veel dorps/eilandgenoten, én bovenal God, 'Connected' (verbonden) zijn.

We zullen muzikaal door de band ALL4ONE worden begeleid en de dienst zal vorm krijgen aan de hand van een thema. Alle vaste elementen van een eredienst hebben hun plek, maar kunnen op een andere manier worden ingevuld.

Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten voor een **high –tea/coffee**. Wij willen u/jou vragen iets lekkers te bereiden/bakken voor na de dienst. Denk hierbij aan taart, gebak of koekjes.

Bij de high –tea/coffee zal een collectebus zijn, waarbij u uw bijdrage kunt geven voor de slachtoffers van de hongersnood in de Hoorn van Afrika.

Wij mogen genieten van het lekkers, dus geef gul! Alvast bedankt en we zijn benieuwd.



**Op 22 mei zijn er in de 3 kerken geen diensten om 10.00 uur.** Dit om nog meer connected te zijn met elkaar.

Ik hoop voor eenieder: connectie met God en Jezus, door de Heilige Geest en Gods Zegen.

J.P. van Santen

## **JOR YONG EN JUNI JOR**

Hallo kinderen van de JuniJor,

Wat was het een feest om jullie vrijdag de 25<sup>e</sup> maart te zien.

10 Kinderen die het leuk vinden om zelf hun maaltijdje in elkaar te knutselen.

Het verrassende was dat er 8 jongens waren en 2 meiden. Voorheen als we alleen gingen knutselen dan was het precies andersom. Wij vinden het in ieder geval erg gezellig die jonge gasten in de keuken. We hebben poffertjes en pannenkoeken gebakken en we hebben paashaasjes gemaakt van bladerdeeg en een mini eitje versiert. De poffertjes mochten op een spiesje met fruit. Het moet er namelijk wel feestelijk uitzien allemaal, want de tafels worden ook nog eerst mooi gedekt voor we met zijn allen gaan eten. Sjonge dat was toch weer smullen. En weet je wat het leuke is, we komen altijd tijd tekort. Het eten is nog niet op of het baksel zit nog in de oven en de ouders staan alweer op de stoep. Kortom, het was een gezellige drukte.

De volgende keer is vrijdag 22 april en dan de laatste keer is op 20 mei. In de app komt vanzelf de uitnodiging. Tot dan!!

Hartelijke groeten van de leiding.

### **Hoi kids van de JorYoung,**

We hebben genoten van de avonden dat jullie er waren. De eerste avond hebben we een welkom feestje gehad. Met een spelletjescircuit zoals spijkerpoepen, blik gooien, spek happen, sjoelen en ga zo maar door. Als sommige kinderen niet eens



weten wat spijkerpoepen is, nou dan zijn er vele verjaardagen denk ik buitenshuis gevierd. Leuk om het weer eens met zijn allen te doen.

De tweede avond hadden we workshops, je kon bijv.; glas graveren of schilderen, een muizenhuis maken of een technisch bibberbeestje in elkaar knutselen. We hadden een kleinere groep, maar o zo gezellig. We zijn op de zolder van de Hoeksteen geweest, wel zo makkelijk met alle knutselspullen in de buurt. De komende zaterdag 9 april gaan we verstopperkje doen of wordt er wat verstopt door een paashaas.

Daarna hebben we nog 3 keer; 23 april filmavond, 14 mei thema nog niet bekend en 4 juni is de laatste avond en hopen we een uitstapje te kunnen maken. Die avond hebben we ook ouders nodig om te kunnen rijden, dus zet de data alvast in je agenda. Alle info volgt weer in de app.

We hopen op een heleboel gezelligheid!!

Hartelijke groeten van de leiding

## **PASTORAAL MELDPUNT**

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar [pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl](mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl)

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

# ZONDAGSSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hallo allemaal.

Als ik dit stukje schrijf, zijn we met de laatste verhalen van de 40 dagentijd bezig uit het boekje "Beloofde land in zicht".

We zijn meegenomen door de 40 dagentijd heen. Met mooie verhalen, mooie plaatjes en leuke werkjes.

Onze zaterdagmiddag hebben we iets anders afgesloten dan we eerst in gedachten hadden.

We hebben samen met de gemeente palmzondag gevierd. De kinderen hebben mooie paastakken gemaakt en na afloop mochten ze pannenkoeken eten.

Omdat ons boekje nu weer uit is, gaan we verder met het bijbelbasic programma. Wil je alvast vooruit kijken wat we zondag gaan doen of wil je het gewoon thuis doen, dat kan.

Je kan het vinden op [www.debijbel.nl/bijbelbasic](http://www.debijbel.nl/bijbelbasic)

Groetjes namens alle leiding,  
Gerda

## BERICHTEN

### Schoonmaken kerkgebouw

Beste gemeenteleden,

De kerk wordt heel het jaar schoongehouden door een vaste groep vrijwilligers.

Eén keer per jaar wordt er een grote schoonmaakdag gehouden, waar ook andere gemeenteleden éénmalig kunnen meehelpen.

Voorheen gebeurde dat voor Pasen in de maand maart.

Vanwege een grotere kans op mooi weer, hebben we besloten om het later in het jaar te doen .

**Ditmaal op zaterdag 4 juni.**

We zouden het op prijs stellen als er ook wat mannelijke gemeenteleden mee komen helpen voor de wat moeilijker bereikbare plaatsten.

Wilt u meehelpen? Noteer dan 4 juni alvast in je agenda! We willen om 9.00 starten, maar later binnenkomen mag natuurlijk ook.

Hoe meer zielen, hoe eerder we klaar zijn 😊.

Groetjes namens de kosters en het schoonmaakteam!

## **ALPHA YOUTH**

Beste kerk van Puttershoek,  
Hierbij mijn ingezonden tekst over Alpha Youth:

Alpha Youth,

Ik, Sijmen Brouwer heb een hele leuke tijd gehad bij de Alpha Youth. Met zowel jongeren uit Maasdam en Puttershoek hebben we leuke, gezellige en leerzame avonden gehad. Iedereen was erg aardig en het samen eten was erg leuk. De onderwerpen die aan bod kwamen in de video's waren niet te moeilijk en goed te volgen. Ik heb er een geweldige tijd gehad en ga zeker weer naar het volgende seizoen.

Sijmen Brouwer

## **ROMMELMARKT**

Rommelmarktverkoop april 2022

Vrijdag 29 april van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 30 april van 10.00 tot 12.00 uur

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Op Marktplaats worden er ook spullen aangeboden onder het kopje rommelmarkt Puttershoek

Inleveren van spullen kan op iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Ophalen van spullen graag een telefonisch afspraak, op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur telefoonnummer 06-22551924

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

Namens rommelmarktteam.

An Klinge

## **EMMA**

Hallo Allemaal.

Hier weer even een update van EMMA.

Wij hopen op woensdag 13 april de paasviering met EMMA te houden.

We beginnen deze keer om 15.30uur en hebben aan het slot een broodmaaltijd.

We hebben ook plannen om op 4 mei pannenkoeken te gaan eten.

Zoals jullie zien hebben we weer genoeg leuke bijeenkomsten op ons programma.

Interesse? Neem dan contact op met één van ons.

Groetjes van ELLY Voogt, Corrie Wimmer, Maartje Janse en Tiny Spaans.

## **ZIMBABWE**

Op deze foto is te zien hoe kinderen in Zimbabwe met hun blijde gezichtjes in hun schooluniform netjes zitten te wachten op een maaltijd. Het is daarom heel dankbaar werk om fotokaarten te maken en deze te verkopen voor het hulpfonds van Mevr. De Jonge uit Leiden.

Vr. groet van

Nel Naaktgeboren.



## OP DE BONNEFOOI

“En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou” (Hebreeën 11 : 8)  
In de afgelopen maanden maakten al veel mensen vakantieplannen. De laatste twee jaar konden veel vakanties niet doorgegaan. Wij hebben nog wat in te halen...!?

Maar omdat corona nog steeds de kop opsteek en in Oekraïne een oorlog woedt, gaan we liever nog niet naar het buitenland. Voor Nederland moet je er dus op tijd bij zijn, anders vis je achter het net.

Sommigen hebben al een camping besproken, een huisje gehuurd of een fietstocht door Nederland uitgestippeld. We willen immers niet voor verrassingen komen te staan. Anderen gaan liever “op de bonnefooi”. Dat is een mooie uitdrukking en komt uit het Frans en betekent zoets als: “op goed geluk”, of beter vertaald “op goed geloof”. Gelovig op weg gaan in het jaar 2022.

De man uit de Bijbel die dat ook deed, was Abraham. Hij ging weg uit Ur der Chaldeeën, terwijl hij niet wist waar de reis heen zou gaan. Waar zou hij terechtkomen? Weten wij wat ons in 2022 te wachten staat? We lezen dat Abraham in beweging kwam door de Stem die tot hem kwam. Abraham waagde het met de stem en het woord van God. God, die tot hem sprak en hem wegriep uit zijn vertrouwde wereldje. Ondanks alle onzekerheid voor het onbekende, ging Abraham op de bonnefooi op reis...

God roept ons allemaal. Ook wij kunnen niet blijven waar we nu zijn. Ook wij moeten op pad gaan en ons oude leven achter ons te laten. Wij moeten niet vasthouden aan zekerheden, die geen zekerheden zijn. God roept ons op daarvan afstand te doen en op Zijn beloften te vertrouwen. Als wij straks zo op reis gaan, wordt het een goede reis met een behouden thuiskomst.

Alle vakantiegangers, ook de thuisblijvers in Puttershoek: Straks een fijne vakantie gewenst!

Overpeinzing van een trouwe KB-lezer



KLAP in de HANDEN van  
BLIJDSCAP

dit is de DAG die GOD ons geeft

DIT is de dag van je LEVEN

Dit is het FEEST dat JEZUS leeft!

Jesus is OPGESTAAN  
en HIJ leeft HALLELUJA

Paaslied

## OPBRENGSTEN COLLECTEN

<b>Collecten : via coll./bank/app of bus maart 2022</b>			
06-03-22	week 10	€	600,70
09-03-22	week 10	€	183,90
13-03-22	week 11	€	229,45
20-03-22	week 12	€	643,55
27-03-22	week 13	€	355,80
<b>Deurbussen:</b>			
mrt.2022	Zending/mrt.(zwo)	€	88,55
mrt.2022	Jeugdwerk/mrt.(hjp)	€	59,90
<b>Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/mrt.</b>			
	kerk	€	405,00
	Diaconie	€	16,50
	Noodhulp Oekraïne 6/3	€	1470,15
	K.I.A 40-dagentijd 13/3	€	174,45
	Bidstondcollecte 9/3	€	535,25
	Kinderdienst (Bidstond 9/3)	€	105,60
	Verjaardagsfonds mrt.	€	10,00
	Hulpfonds mevr. De Jonge	€	50,00
	Bloemen	€	20,00
<b>Kerkbalans:</b>			
	Toezeggingen 2022	€	83.644,07
	Reeds ontvangen	€	39.682,62
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

## PAASLIED

O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond –  
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan!

tekst André Troost  
melodie; Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  
Lied 637 Liedboek