

KB

KLANKBORD 5 JAARGANG 59



16 APR 2023 – 20 MEI 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 08/05/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

21/05/2023 t/m 24/06/2023

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	5
Redactie klankbord	6
Meditatie	6
Pastopraat.....	8
Diaconie	10
College van kerkrentmeesters	11
Pastoraal en diaconaal meldpunt	16
Bijbellees ochtend.....	16
Zondagsschool.....	17
Jor.....	18
Rommelmarkt verkoop april 2023	19
Ingezonden	19
Bedankjes	20
Opbrengsten collecten.....	22

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door hem bemind

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid

Lied 663

KERKDIENSTEN

16 apr 2023

10:00

Predikant: ds. L. van Rixoord
Alphen a/d Rijn
Organist: Henk Mannee
Zondagsschool: Nadine, Frank
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Stookkosten gebouwen

17:00

ds. J.T. de Koning
Alphen a/d Rijn
Henk Mannee

23 apr 2023

10:00

Predikant: ds. T. Wegman
Zeist
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Tineke, Maaïke
Dienstcollecte: Diaconie Kerkradio
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

17:00

ds. A.H. Groen
Rijsoord
Nico van Oudheusden

30 apr 2023

10:00

Predikant: ds. E.J. Hempenius
Barneveld
Organist: Henk Mannee
Zondagsschool: Gerda, Maaïke
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

17:00

ds. C.N. van Dis
Nieuwegein
Henk Mannee

7 mei 2023

10:00 Koffie drinken

Predikant: ds. G.v.d. Linden
Waalwijk
Organist: Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Gerja, Merel
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

17:00

ds. J. Telgenhof
Strijen
Nico van Oudheusden

14 mei 2023	10:00	17:00
Predikant:	ds. T. Meijer Puttershoek	ds. B.E. van Weerd Papendrecht
Organist:	Henk Mannee	Henk Mannee
Zondagsschool:	Tineke, Frank	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

18 mei 2023	10:00 Hemelvaart	
Predikant:	ds. M.v.d. Graaf uit Maasdam	
Organist:	Nico van Oudheusden	
Zondagsschool:	Nadine	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Evangelisatie	

21 mei 2023	10:00	15:00 HtH H.A. ds T Meijer	17:00
Predikant:	Ds. J. Breure Zwijndrecht		ds. J.P. Bijl Strijen
Organist:	Henk Mannee		Henk mannee
Zongagsschool:	Gerda, Frank		
Dienstcollecte:	Diaconie		
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen		

BLOEMENGROET

12 mrt.	mw. T. Markusse-Fierant	Echtp. Verzijl-Snaaijer
19 mrt.	mw. J. Verloop-Kaptein	mw. L. de Geus-de Koning
26 mrt.	dhr. J.M.A. Bos	dhr. A. Naaktgeboren
2 apr.	ds Johan Breure	Joost de Haan, Mirthe Troost, Cees Snijders

REDACTIE KLANKBORD

Na de oproep in het vorige Klankbord is er veel gewijzigd binnen de redactie van het Klankbord. Vanwege zijn gezondheid kon Arie zijn redactie werkzaamheden niet meer blijven doen. Daarom heeft hij besloten om hiermee per 1 april te stoppen. Daardoor was het aantal redactieleden van het Klankbord teruggelopen naar 1 redactielid. Gelukkig is kort daarna verandering in deze situatie gekomen. Na contacten met diverse gemeenteleden en de oproep in het Klankbord is er een nieuw redactielid gevonden nl. Gerda v.d. Merwe.

Daarmee zijn we nog niet op volle sterkte. Nieuwe aanmeldingen zijn welkom! Wij hopen als redactieteam de komende tijd u te kunnen blijven voorzien van een Klankbord gevuld met allerlei artikelen van en voor de gemeente. Wilt u iets delen met de gemeente in het Klankbord dan zien we uw bijdrage graag tegemoet.

Met een hartelijke groet,
Redactie Klankbord.
Krijn en Gerda.

MEDITATIE

Hemelvaart en Pinksterfeest

Fijn! Weer een paar vrije dagen in 't verschiet! Dat weten de meeste mensen in ieder geval wel. De kennis aangaande de betekenis van beide feesten is minder wijdverbreid. Kennis en ervaring, ze verdampen snel. Iedere nieuwe generatie moet bij "nul" beginnen, en aangezien er nooit eerder in de geschiedenis zóveel informatie over allerlei beschikbaar was en over ons uitgestort wordt als nu, is het begrijpelijk dat (feiten)kennis rond de Bijbelse feesten oppervlakkiger wordt.

Een taak?

Hemelvaart. De troonsbestijging van de Heer Jezus. En Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Het voorzegde vervolg op Goede Vrijdag en Pasen. Soms zijn die Bijbelse voorzeggingen wat versluierd. Matt. 22:44 lijkt vooruit te wijzen naar Jezus' hemelvaart (zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw

voeten gelegd heb). Ook in Johannes 6-8 wordt regelmatig gehint op Zijn afkomst en waarheen Hij weer naar terug zal gaan. Verderop in dit evangelie, vanaf hoofdstuk 13 wordt ook de komst van de **Trooster** al aangekondigd. En Lucas eindigt zijn evangelie met de opdracht dat de leerlingen in Jeruzalem moesten blijven totdat ze met **kracht** uit de hemel zouden zijn bekleed. In het begin van de Handelingen wordt dit met iets andere woorden herhaald: Blijf wachten in Jeruzalem, totdat jullie zijn gedoopt met de **Heilige Geest**. Hoe dichter bij de vervulling, hoe explicieter de aanwijzingen worden. Er hing duidelijk wat in de lucht...

Eén van de dingen die mij de laatste tijd opvielen tijdens bijbellezen is het telkens herhaalde "zoals geschreven staat...", of "opdat de schriften in vervulling gaan". Meestal betreft het aanhalingen uit het Oude Testament. Bijbelkennis geeft een beter zicht op de tijd waarin we leven en op wat er staat te gebeuren. Tegelijk blijkt, dat ondanks al die eeuwenoude voorzeggingen en ook de duidelijke hints die Jezus zélf geeft, het kwartje bij de leerlingen maar moeizaam valt. De uitstorting van de Heilige Geest was dus echt essentieel om de bijbelwoorden ook daadwerkelijk te verstaan. Uit Lucas 11 leren we dat God graag de heilige Geest geeft **aan hen die daarom bidden!** Zo bekeken is het heel verstandig wat de 120 mensen in Handelingen 1 gaan doen: vurig en eensgezind bidden! Voor zover ik weet wisten ze niet wanneer en hoe de belofte in vervulling zou gaan. Spannend...!

En nu, wat moeten wij hiermee? Jaren geleden, ik vermoed eind jaren '80 zei dominee Molenaar eens in een preek dat we om de heilige Geest moesten bidden. Ik was toen begin 20. Als tiener was ik tussen haakjes zeer beducht voor allerlei geestelijke poespas. Als ik al een taak zou kunnen vervullen in kerk en/of Koninkrijk, dan toch op z'n best véér achter de schermen en praktisch. Ik moest er niet aan denken, geestvervuld op een sinaasappelkistje te springen en te gaan getuigen. Verlegenheid, faalangst, controleverlies, angst om als "heilig boontje" te boek te komen te staan. Wat kan er niet al spelen in een tienerbrein! Echter, een handvol jaren later bad ik dus braaf elke avond om vervulling met de heilige Geest. Zonder echt idee van hoe of wat, en al helemaal niet met een plan wat ik graag zou gaan willen doen of bereiken, en waarvoor dus de Geest onmisbaar zou zijn. Hoe en op welke termijn de vervulling tot stand gekomen is, laat ik bewust in het ongewisse. Dat gaat bij ieder mens anders. God weet alles, dus ook hoe hij jou kan

vullen en inschakelen! In ieder geval werd het mij volslagen duidelijk dat Jezus echt HEER is, en Zijn liefde voor mij raakte me dusdanig dat ik regelmatig in tranen was tijdens m'n avondgebedje. De verstandelijke kennis was in mijn hart terechtgekomen!

Vele jaren later, tijdens de jaarlijkse opwekkingsconferentie heb ik na een seminar voor me laten bidden, met als doel de wereld en het geloof minder rationeel te zien en benaderen, maar meer met hart en gevoel. Let op, inmiddels ging ik richting de 50 en had in zoverre geestelijke groei ontvangen dat ik openlijk over die zogenaamde poespas sprak en er ook naar haakte. Opnieuw, zonder in details te treden meen ik, dat ook deze (gebeds)wens is verhoord. Ongetwijfeld hebben bepaalde intense ervaringen (overlijdens in nabije kring) daarin hun rol gespeeld, en ook het structureel lezen en bezigzijn met Gods Woord heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het diepe besef dat Jezus ALLE macht heeft en spoedig zal komen. Toch ben ik ervan overtuigd dat gebed, en zéker gebed om het ontvangen van de heilige Geest cruciaal is. Spannend? Hmmm, Hij weet alles, weet wat je aankan, en zal je niet overvragen. Bovendien, Hij kan alles, dus zal in de grootste nood zéker uitredde. En dan nog, hoe lang hebben wij hier nog te leven? Daarom dus de aanmoediging de Geest uit te nodigen, zodat automatisch je blik naar de eeuwigheid wordt getrokken en je hier op aarde Zijn genade al diep ervaart!
Govert Gravendeel

PASTOPRAAT

Wanneer ik dit schrijf is net de bijzondere belijdenisdienst geweest van Cees Snijders, Mirthe Troost en onze Joost. Op weg naar Pasen met de belijdenden en de hele gemeente, wat een prachtig moment! Het bevestigend "ja" van velen die gedoopt zijn klonk in de hele kerk!

Als het Klankbord bij u binnenvalt zijn de Paasdagen (op de kalender i.i.g.) weer voorbij en leven we toe naar Pinksteren, met die wonderlijke uitstorting van de Geest en natuurlijk naar Hemelvaart. U heeft opgemerkt dat we een **Lied van de maand** hebben ingevoerd. Voor de komende weken gaan we twee liederen

oefenen namelijk **gezag 246** uit het Liedboek: Gods adem die van boven kwam en uit **OTH nr. 444**: Ik moet weggaan. Zo zal er voor de Openluchtdienst ook een nieuw nummer worden gekozen, dat hoort u later.

Voor het pastoraat zien we dat naast het trouwe werk van de bezoekbroeders en -zusters het ook waardevol is om **bezoekouderlingen** te hebben. Zij leggen een bezoekje af met enige regelmaat bij bv. de ouderen uit wijk 1, die nog vacant is. Hiervoor zijn drie gemeenteleden gevraagd, waarvan één al heeft toegezegd. Ook hier hoort u later natuurlijk meer over.

Een punt van zorg in onze gemeente is het teruglopen van het aantal kinderen bij oppas, zondagsschool en nevendienst. We missen wat meer jonge gezinnen. Laten we hopen en bidden dat ook die leeftijdsgroep de weg weer weet te vinden naar de diensten, wellicht als er een nieuwe vaste predikant komt! Daarnaast wordt er een plan gemaakt op welke manier we een jongerenwerker kunnen aantrekken, die juist voor die jonge gezinnen een ondersteuning kan vormen.

Nog één ding wil ik graag kwijt. Er is een mooie beweging in onze gemeente bezig, waarin mensen zich meer gezien en verbonden voelen. De zieken, mensen in rouw, maar ook de mensen die iets te vieren hebben worden verrast door kaartjes of bloemen van gemeenteleden. De Smakelijk Eten groep telt inmiddels 45 bezoekers hoorde ik, dus ook hier wordt in een behoefte voorzien! Het kringwerk draait op volle toeren en van de vervoersapp wordt dankbaar gebruik gemaakt. Het diaconaal- én het pastoraal meldpunt zijn opgezet. De commissie reguliere diensten geeft jongere gemeenteleden een inbreng in de opzet van kerkdiensten. En vergeet de Connected diensten niet, samen met de twee naburige PKN gemeentes.

Willen we een warme gemeenschap blijven, deel van het Lichaam van Christus, laten we elkaar dan op zo'n manier een plek geven en ieder zijn of haar talent laten inzetten!

Met een hartelijke groet van Annemarie de Haan

DIACONIE

Jubilarissen HVD.

Ina Groeneweg, Hanneke Peet en Plonie Bos zijn in



het zonnetje gezet voor hun jarenlange dienst bij de HVD. Ina is al 30 jaar betrokken, Plonie al 20 jaar en



Hanneke al vanaf 1972. Dankbaarheid overheerst dat ze zich al die jaren hebben mogen inzetten voor De Gemeente. Ter ere van hun jubilea ontvingen ze een bos bloemen en een beeldje als blijvende herinnering vanuit de diaconie.

Bericht vanuit de HVD

Na ruim zestig jaar houdt de HVD op te bestaan. Heel jammer maar in de loop der tijd is het aantal leden teruggelopen tot 10. Dat is te weinig om alle taken goed te kunnen vervullen. Ondanks herhaalde oproepen in het Klankbord kwamen er geen nieuwe leden bij. De Diaconie is zich aan het beraden over hoe er verder invulling kan worden gegeven aan de oppas, (verjaardags) bezoek aan de tachtigjarigen en het verzorgen van de bloemengroet. Zij weten zich ondersteund door een aantal "ex" HVDsters.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Peet.

Hoeksteen nieuws

Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik na een lange periode eindelijk zwanger van ons 2^e kindje en hopen we hem half mei te verwachten.

Voor de Hoeksteen zal er in deze periode weinig veranderen, alleen zal het soms iets langer duren voor jullie antwoord krijgen.

Voor mij zou het fijn zijn als jullie in de periode van begin mei tot zeker eind juni alleen via de mail reserveren.

Dit zodat ik alles duidelijk zwart op wit heb staan en niet iets vergeet in deze periode.

Alvast bedankt!

Groetjes, Leonie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De Hoeksteen en de Schakel:

De koelkast in De Hoeksteen liep op zijn laatste benen. Hij viel regelmatig uit met alle nare gevolgen van dien. Hij is inmiddels vervangen door een nieuwe. De kosten hiervan bedroegen EUR 762. Het verjaardagsfonds heeft deze kosten geheel voor haar rekening genomen. Dank jullie wel weer voor deze bijdrage!

De Pastorie:

De garage naast de pastorie is 6 maanden in gebruik geweest door een van de burens die vanwege een verbouwing de ruimte kon gebruiken om spullen op te slaan. De verbouwing is inmiddels gereed en de garage is weer leeg.

Financiële zaken

Rekening 2022:

De administratie over 2022 is afgerond. Het verwerken van de cijfers in de jaarrekening vindt op dit moment plaats. Het neemt iets meer tijd dan gedacht. In een volgend Klankbord zullen wij u over de uitkomsten informeren, nadat eerst de kerkenraad de cijfers heeft goedgekeurd.

Solidariteitskas 2023:

Als Hervormde gemeente moeten wij volgens de kerkorde bijdragen in het bovenplaatselijke kerkenwerk van de PKN. Dit gaat via het z.g. quotum en via de solidariteitskas. Deze bijdragen worden door ons doorberekend aan de leden van de gemeente via de bijdrage 'Solidariteitskas'. De bijdrage voor 2023 is door ons vastgesteld op € 10,00 per lidmaat/dooplid boven de 20 jaar. Dit bedrag is al jaren hetzelfde gebleven. Ons Kerkelijk bureau zorgt voor de incasso van de bijdrage Solidariteitskas per gemeentelid en voor de gezamenlijke afdracht aan de PKN.

De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum worden door de PKN bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.

Vanuit de Solidariteitskas wordt door de PKN voor de minder draagkrachtige gemeenten projecten ondersteund die niet door een bepaalde gemeente zelf kunnen worden bekostigd, waaronder energiebesparende maatregelen, samenwerking tussen gemeenten, kosten van kerkvernieuwing etc. Projecten voor missionair werk in grote steden is hiervan ook een voorbeeld.

Vanaf 11 tot en met 15 april a.s. worden de acceptgiro's voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas bij de belijdende-en doopleden vanaf 20 jaar bezorgd. Uiteraard alleen bij die gemeenteleden die in het verleden geen automatische incasso hebben afgegeven.

Bij de leden die eerder een machtiging voor het automatisch incasseren van hun lidmaatschap hebben afgegeven wordt niets meer bezorgd. Het is de bedoeling om de incasso op woensdag 3 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij vragen u om hiermee rekening te houden.

De acceptgiro verdwijnt!!

Wij zullen bij de acceptgiro eveneens een formulier verstrekken met een verzoek om over te gaan naar een automatische incasso voor de Solidariteitskas. Vanaf 1 juli a.s. verdwijnt de acceptgiro uit het betalingsverkeer. Geen enkele bank kan die dan nog verwerken. Dit is dan ook de laatste keer dat u van ons een acceptgiro ontvangt. Het zou fijn zijn als alle leden een machtiging voor een automatische incasso voor de Solidariteitskas bijdrage zouden willen afgeven. Het scheelt heel veel werk als het Kerkelijk Bureau in een keer het bedrag van 10 euro kan innen. Ruim 550 leden zijn u al voorgedaan. Mocht u geen automatische incasso willen afgeven dan is de andere mogelijkheid dat u volgend jaar zelf de betaling regelt via een bankoverschrijving. Wij zullen u dan t.z.t. hier uitgebreid over informeren.

De kerk en legaten:

Hulpverleningsorganisaties krijgen veel legaten. Zij kunnen hiermee een belangrijk deel van hun werk financieren. Als z.g. 'goede-doelen' organisaties zijn zij geen erfbelasting verschuldigd. Ook kerken vallen hieronder en kunnen elke ondersteuning via een testament vrij van erfbelasting ontvangen. Het college van kerkrentmeesters wil deze vorm van bijdragen aan de toekomst van uw geloofsgemeenschap en haar middelen eveneens onder uw aandacht brengen. We hebben daar een folder voor beschikbaar met informatie over dit onderwerp. Bij een legaat laat u een vast bedrag of onroerend goed of voorwerp na aan de kerk. Bij een erfenis benoemt u de kerk als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Het legaat wordt het meest gebruikt. In beide situaties is een testament nodig dat door een notaris is opgemaakt. U kunt een kerkrentmeester benaderen als u interesse heeft in dit onderwerp. Wij zullen hier uiteraard zeer vertrouwelijk mee omgaan.

Overige zaken

Vrijwilligersmiddag

Op zaterdag 11 maart hadden we een samenkomst in de Hoeksteen met ca 50 vrijwilligers. We hadden een fijne middag met elkaar.

Oude foto's hingen op uit het jeugdwerk in de jaren '90 met het verzoek om namen te zetten bij die kinderen die herkend werden. Er werd stilgestaan bij de meer dan 40-jarige inzet van Tineke van Horsen. Ze kreeg als blijk van waardering een beeldje in de vorm van een hart. Het



werk is steeds van harte door haar gedaan. Verder was er een enquête over het aantal vrijwilligersplaatsen die in onze gemeente worden ingevuld. Niet het aantal



vrijwilligers, maar het aantal plaatsen. We denken hierbij dan aan het aantal mensen dat bijvoorbeeld nodig is om het Klankbord te maken en te verspreiden, de nieuwsbrief te produceren, de actie Kerkbalans te laten slagen, de Rommelmarkt draaiend te houden, de

jeugdclubs te leiden, kinderoppas mogelijk te maken, de kerk schoon te maken, onderhoud van het kerkplein, kringen te leiden, het verjaardagsfonds, catechisatie mogelijk te maken, het koffie drinken na de diensten, kerkenraad en pastorale ondersteuning, muzikale ondersteuning bij diensten, het kosterswerk, het

bezoekersnetwerk, de beroepingscommissie en ga zo maar door. In totaal komen we in onze gemeente op 275 plaatsen waar vrijwilligers werkzaam zijn. De enquête werd gewonnen door Nienke Hoek, die met 272 plaatsen het dichtst bij de werkelijkheid zat. Christian Viskil en Annelies van der Kolk waren met 252 resp. 310 ingeschatte plaatsen goede opvolgers. Het maakt je stil als je ziet via hoeveel plaatsen waar vrijwilligers werkzaam zijn om onze gemeente in praktische zin draaiend wordt gehouden. Het maakt je ook dankbaar voor zoveel warme inzet van velen.

Aquarellen

Jan Plaisier heeft jaren geleden een groot aantal van de door hem gemaakte aquarellen aan de kerk geschonken. Inmiddels zijn er een flink aantal verkocht met de opbrengst voor diverse kerkelijke doelen. Ook op de vrijwilligersmiddag zijn er weer 2 stuks verkocht voor EUR 25 elk. Mocht u geïnteresseerd zijn in een aquarel dan kunt u dit via de dames van het Kerkelijk bureau regelen. Zij hebben de voorraad onder hun beheer en kunnen ze u laten zien. Het merendeel van de aquarellen betreft landschappen in de Hoeksche Waard en stillevens van bloemen. Aanbevolen!

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

BIJBELLEES OCHTEND

Zesde bijbel lees ochtend, 25 maart 2023

Als opening las ik dit keer een stukje uit een krantenartikel. Het ging over de noodzaak samen biddend de bijbel te lezen, als middel tegen polarisatie, ook binnen kerken. Als het ware om je (door God) de les te laten lezen en begrip te ontwikkelen voor hen die op een andere wijze geraakt worden door Gods Woord. Daarna gebed en lezen uit Mattheüs 5.

Zalig de armen van geest/nederigen van hart. Gehandicapten? Simpele zielen? Armen in materieel opzicht? Mensen zonder Gods Geest? We waren het erover eens dat hier bedoeld zijn degenen die zich arm wéten. God wil geven, maar er moet natuurlijk wél ruimte zijn. Het bijzondere is, dat het besef van je eigen geestelijke armoede ook een werk is van Gods Geest.

Treuren. Ik ben blij, is dat erg? Verdriet en vreugde kúnnen samengaan. Misschien breekt verdriet bepaalde pantsers, waardoor diepe vreugde toegang krijgt. Staan rouwenden méér open voor Gods liefde? Een groot verlies relativeert in ieder geval het dagelijks gedoe, de ernst van het leven komt boven!

De zachtmoedigen. Degenen die diep geraakt zijn, hebben soms meer compassie met anderen. Er lijkt een lijn in de zaligsprekingen te zitten. Iemand die zich arm

voor God weet heeft daar verdriet over en wordt als gevolg daarvan zachtmoedig. **Zo iemand hongert naar Gods gerechtigheid**, die Hij geschonken heeft door Jezus. Dit doet denken aan het gesprek dat Jezus had met de Samaritaanse vrouw. Alleen Jezus kan water geven dat maakt dat je nooit meer dorst krijgt. Oftewel, alleen Hij heeft complete vervulling en verzadiging voor (de ziel van) de mens. Er is veel surrogaat voedsel in omloop, waardoor je alleen maar meer honger krijgt. Zo wordt honger automatisch een keuzemoment. Ga je voor meer van deze wereld of zoek je het bij God. Lichamelijke of geestelijke nood kan natuurlijk tijdelijk verzacht worden door medicijnen, therapie en betekenisvolle contacten. Het één hoeft het andere niet uit te sluiten! Honger knaagt en je moet echt op zoek naar vervulling en verzadiging. Er wordt geen tijdspad genoemd, alleen dat het (eens) zál gebeuren. En als je gevonden en ontvangen hebt, wordt je dan niet automatisch **barmhartig**? Dan zul je ook barmhartigheid ondervinden.

Omdat we met wat meer waren en er dus meer werd gedeeld over en weer zijn we na een dik uur samenspreken al bij vers 7 gestrand.

Volgende maand hopen we verder te gaan met Mattheüs 5, de Bergrede/zaligsprekingen.

Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand in de consistorie!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes,

Bij het verschijnen van dit nieuwe klankbord hebben wij sinds de coronatijd weer een paasontbijt met elkaar mogen vieren.

Ik hoop en denk dat we met elkaar terug kunnen kijken op een mooi samen zijn.

We kijken nu uit naar Hemelvaart.

Weten jullie wat er dan gebeurt?

Bekijk en luister onderstaand liedje maar dan weten jullie wat er gebeurde op Hemelvaartsdag.

De komende periode hebben we het tijdens de zondagsschool over Mozes en het volk van Israël die in de woestijn leeft.

We willen iedereen er nog op attenderen dat de zondagsschool start vanaf 4 jaar.



Groetjes namens de leiding van de zondagsschool,
Leonie Verrijp

JOR

Hallo allemaal,

In de vorige update had ik het over het Volleybaltoernooi wat we hadden georganiseerd voor alle jeugdverenigingen in de Hoeksche Waard. Deze was zaterdag 25 maart gehouden in de sporthal van Heinenoord. Het was een groot succes met veel teams, veel sportiviteit, gezelligheid en mooie momenten. De JOR heeft helaas niet de beker naar binnen weten te slepen, maar ze hebben het erg naar hun zin gehad!

Bedankt iedereen die langs is geweest om ze aan te moedigen!

Naast het volleyballen hebben we nog een avond Wat ben ik?! gespeeld en staan komende weken vooral in het teken van Kamp 2023! Dit zal weer plaats gaan vinden in het weekend van Hemelvaart.

Zin in kamp!!

Namens alle JOR leiding Ellen de Ruiter

ROMMELMARKT VERKOOP APRIL 2023

Vrijdag 28 april van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 29 april van 10.00 tot 12.00 uur

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

Inleveren van spullen op iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

We kunnen de spullen ook ophalen na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924.

Op Marktplaats staan ook artikelen, onder het kopje: Rommelmarkt Puttershoek.

In de koffiehoek hebben we koffie/thee en limonade met wat lekkers.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom

Namens het rommelmarktteam,

An Klinge

INGEZONDEN

AMMAZING GRACE

President Obama zong het in 2015 tijdens de begrafenis van een van de slachtoffers van het bloedbad in een kerk in Charleston. De video van dit moment ging de wereld over.

Het lied is gecomponeerd door John Newton, een Anglicaanse predikant die leefde van 1725 tot 1807. Hij groeide niet met het geloof op. Kwam eerst bij de marine terecht en vervolgens in de slavenhandel. Hij werkte op het schip The Greyhound. Toen hij met zijn schip voor de kust bij Ierland in een enorme storm terecht kwam, begon er bij hem van binnen iets te veranderen. Hij had nooit geleerd te bidden, maar deed het toen toch. Langzamerhand kwam hij tot andere inzichten over God. Hij ging theologie studeren en werd predikant. Toen ging hij ook anders denken over de slavenhandel. Hij sloot zich zelfs aan bij de strijders voor afschaffing van de slavenhandel.

Als predikant maakte hij liederen samen met dichter William Cowper. En zo is op een dag Amazing Grace ontstaan. Hij schreef het bij zijn nieuwjaarspreek van 1773, even na alle drukke Kerstdiensten. Amazing Grace is één van de bekendste

Engelstalige liederen, wellicht mede door de mooie melodie. Het staat ook in "Op Toon Hoogte", als lied 182.

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood,
en blind, maar nu kan 'k zien.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Ingezonden door Rokus Baan

BEDANKJES

Lieve gemeenteleden,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor al de kaarten, telefoontjes en bloemen die ik heb mogen ontvangen na mijn galblaasoperatie.
Het was hartverwarmend.

Met vriendelijke groet, Gerda van de Merwe.

Hierbij ook nog iets wat mij heel erg aansprak uit de 40 dagen kalender wat ik met jullie wil delen van Desmond Tutu:

" Doe op je eigen plek waar je goed in bent,
Al die kleine goede daden bij elkaar maken de wereld (Gemeente)
overweldigend beter."

Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken die ik heb
mogen ontvangen na thuiskomst uit het ziekenhuis en bij mijn verder herstel thuis.
Het heeft mij goed gedaan.

Een hartelijke groet,
Sjaan Gouw

BELIJDENIS

U bent de God die roept,
Mijn hart en leven zoekt,
Die mij gevonden heeft;
Het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
Mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
Dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
Opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
Ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brenge U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
Als ik uw hulp verwacht;
Voltooi in mij uw werk
En maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
In moeite en in strijd,
Houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
In liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
Vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brenge U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus maart 2023			
05-03	week 10 CvK	€	309,00
08-03	week 10 CvK	€	79,65
12-03	week 11 CvK	€	233,60
19-03	week 12 CvK	€	224,20
26-03	week 13 CvK	€	302,45
Deurbussen:			
	Zending/mrt + app	€	94,80
	Jeugdwerk/mrt + app	€	63,95
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/maart 2023			
	Kerk	€	185,00
	KIA 40 dgn.tijd 05/03	€	222,35
	KIA Binn.diaconaat 12/03	€	191,20
	Bidstond coll. 08/03	€	473,50
	Kinder biddagcoll. 08/03	€	39,25
	Stoorkosten gebouwen 19/03	€	672,15
	Verjaardagsfonds/mrt.	€	35,00
	Bloemen	€	45,00
	Verk.boek Baken achter d.Dijk	€	42,50
	Hulpfonds mw de Jonge	€	86,00
	Verk.aquarellen J.Plaisier	€	55,00
	Proj. ds. Vogelaar	€	20,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	81.710,91
	Reeds ontvangen 2023	€	37.190,99
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

KLEURPLAAT HEMELVAART



