

KB

KLANKBORD 06 JAARGANG 57



30 MEI 2021 – 3 JULI 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Putterhoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Putterhoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Putterhoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Putterhoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 14 juni 2021; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

4 juli 2021 t/m 11 september 2021

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	5
Meditatie	6
Uit de kerkenraad/pastorie	8
Pastopraat.....	10
Enquete	12
Van het college van kerkrentmeesters	16
De grote schoonmaak van de kerk	20
Onze levensloop	20
Actueel.....	21
Pastoraal meldpunt	22
Zondagschool/kindernevendienst.....	22
Hoeksteen nieuws.....	24
Emma	24
Berichten.....	25
De film Penguin Bloom is een waargebeurd drama	30
Kinderklank	31

Psalm 62

Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht die ik mag binnen gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

De Nieuwe psalmberijming

KERKDIENSTEN

30 mei 2021	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. J. Reehorst Nieuw-Beijerland
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Gerda	
Oppas:	Mw. A. Molendijk en Hannah v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud kerkplein	

6 juni 2021	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	Ds. E. Agterhuis Heinenoord	Ds. J. Noordam Nieuwendijk
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Tineke	
Oppas:	Mw. A. Goud en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

13 juni 2021	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	Drs. A. den Besten Sliedrecht	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Annelies	
Oppas:	Mw. P. Vrijlandt en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Kerk in Actie Noodhulp gestrande vluchtelingen	

20 juni 2021	10:00 uur Heilig Avondmaal	17:00 uur Heilig Avondmaal
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie D.	
Oppas:	Mw. A. v.d. Kolk en Nienke Hoek	
Bekercollecte:	Noodhulp Covid-19	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

27 juni 2021	10:00 uur	17:00 uur
Predikant:	Ds. T.J. de Koning Alphen a/d Rijn	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Nadine	
Oppas:	Mw. I. Groeneweg en Esther de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	

4 juli 2021	10:00 uur Gezinsdienst	17:00 uur
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. G. van der Neut Werkendam
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Zondagschool/kindernevendienst	

BLOEMENGROET

11 april	Mw. B. IJsselstein-van Oostrom
18 april	Mw. G. Wijntje-Boender
25 april	Fam. De Winter (doopouders)
03 mei	Mw. C. Wimmer-Barendregt
10 mei	Mariska van der Zwaal - Mw J. van Hal-Kraal

MEDITATIE

Bezinning op het ambt

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het Nieuwe Testament bijzonder positief oordeelt over de positie van de vrouw, in vergelijking met de toenmalige Oosterse wereld buiten Israël. In de evangeliën wordt veel gesproken over de vrouwen rondom Jezus. Het begint eigenlijk al in de geslachtsregisters (o.a. Matteüs 1) waarin vrouwen een opvallende rol spelen, maar ook tijdens Christus' rondwandeling: de vrouwen die met Hem meegaan en Hem trouw en liefdevol dienen. De Heiland haalt Zijn neus niet op voor vrouwen, zoals in die tijd toch wel gebruikelijk was. Denk aan de moeders met hun kinderen, de hoeren en tollenaars met wie Hij omgang had en de bijzondere vriendschap met Maria en Martha. Nergens merk je dat vrouwen achtergesteld worden. Ze maken weliswaar geen deel uit van de twaalven, maar dit getal staat ook symbool voor de twaalf stammen van Israël, waar de vrouwen uiteraard wel deel van uitmaken. Verder lezen we dat de Paasboodschap eerst aan vrouwen verkondigd wordt. Juist zij moeten het grote nieuws aan de discipelen gaan vertellen. Filippus heeft vier ongetrouwde dochters die de gave van de profetie (!) bezitten (Handelingen 21: 9). Priscilla is samen met Aquila medewerkster in Christus (!) van de apostel Paulus (Romeinen 16: 3 en Handelingen 18:26). Dit is slechts een greep uit een veelheid van voorbeelden uit de Bijbel. Op grond van deze Schriftgegevens kunnen we de conclusie trekken dat vrouwen een rol van betekenis vervullen in de vroege christelijke gemeente. Waarom noteert Paulus dan de zogenoemde zwijgteksten? In I Korintiërs 14: 34 schrijft hij: "Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen." en in 1 Timoteüs 2: 11 en 12: "Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft."

Jezus uit openlijk kritiek op mensen die teveel hameren op letterlijke teksten. Hij spreekt de schriftgeleerden en Farizeeën daar meermaals op aan (Marcus 7 en Matteüs 23). Als steen des aanstoets verdelen de zwijgteksten sommige gemeenten in de kerkgeschiedenis.

Met bijbelteksten slaat men elkaar om de oren. De één zegt: zie je wel, het staat er toch! De ander roept: maar dat was een andere tijd, dat gold voor toen.

Nu is dat laatste geen goed argument. Als je bepaalde zaken als tijd- en cultuurgebonden gaat bestempelen, wat is dan nog de objectieve maat? Maak je op zo'n manier niet alles afhankelijk van je eigen ideeën en interesses? Met andere woorden: dan accepteer je alleen wat in jouw kraam te pas komt. We gaan heersen over de Schrift en zelf bepalen wat wel voor ons geldt en wat niet.

Ogenschijnlijk verbiedt Paulus alle vrouwelijke inbreng in de gemeente, maar in 1 Korintiërs 11 schrijft diezelfde apostel dat vrouwen in de gemeentesamenkomst niet met onbedekt hoofd moeten bidden of profeteren. Hoe is dit gegeven nu op één lijn te brengen met het zwijggebod? Veel tekstuitleggers wijzen op een greep naar de macht door vrouwen, die in de Griekse havenstad Korinthe lange tijd zijn achtergesteld.

Deze vrouwen krijgen veel meer rechten dan voorheen en stellen zich welbewust tegenover de mannen om over hen de baas te zijn. Het uiterlijk bewijs is het terugslaan van de stola, een soort capuchon die over het hoofd getrokken kan worden als teken van onderdanigheid.

Tijdens de eredienst hebben vrouwen in Korinthe hun stola teruggeslagen en zonder hoofdbedekking gebeden en gepredikt. Deze handelwijze is door velen ervaren als provocatie.

Paulus kan biddende en profeterende vrouwen accepteren, maar niet op deze manier! Vandaar dat zwijggebod verderop in de brief. Het zegt zoveel als: als het zo gaat, dan maar in het geheel niet meer.

Wie zich wil emanciperen, zichzelf tekort gedaan voelt of zich wil laten gelden is per definitie een slechte dienaar of dienaress. Hij of zij is niet geschikt om in dienst van die Koning te staan, die Zelf vrijwillig de gestalte van een dienstknecht aannam (Filippenzen 2).

Waar een ambt verwordt tot macht raakt de Geest uitgeblust en kan Gods Woord niet werken.

Man of vrouw, op of onder de kansel, de enige goede grondhouding voor vruchtbaar werk is nederige dienstbaarheid in liefde voor God en je naasten. Niet wat wij persoonlijk willen mag van doorslaggevende betekenis zijn, maar Gods leiding voor eenheid van de gemeente, het lichaam van Christus. Zijn Heilige Geest wijst de weg.

Bronvermelding: - Bezinning op het Ambt door Ds. G.J. van Beek (2006),
 - Spiritueel Bijbellezen door R. Rohr (2020).

Ouderling Danny Westdijk

UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE

Beroep uit 's Gravenzande

Op het moment van dit schrijven is er een definitief beroep onderweg vanuit 's Gravenzande richting de pastorie in Puttershoek. Ik vermoed dat rond het moment dat u dit leest ik tot een antwoord gekomen zal zijn. Wat zal ik er nu over schrijven? Ik kan u zeggen dat het heel intensief is om mee te maken zo'n beroep. Als predikant én als gezin! Fijn om gezien en gewaardeerd te worden door een beroepingscommissie natuurlijk en voor de kinderen een spannend avontuur om ergens opnieuw te beginnen. Aan de andere kant voel je opeens sterk alle mooie mensen en dingen in Puttershoek. Belangrijkste aandachtspunten: de weg van de Heilige Geest en een fundamenteel vertrouwen in de mogelijke stap (hoewel je die nooit helemaal kunt overzien). Wordt vervolgd!

Pastoraat

Waar nodig ben ik in de coronatijd gemeenteleden blijven bezoeken. Gelukkig dat dit weer gemakkelijker kan met de toegenomen vaccinatiegraad ook in de gemeente. Schroomt u dus niet een beroep op mij te doen!

Ziekenbriefje

Er zijn zieken en ook ernstig zieken in de gemeente, maar hoe blijf je als gemeenteleden op de hoogte om mee te kunnen leven? Eén berichtje naar mij is voldoende om aan de abonneelijst mailadressen voor het ziekenbriefje toegevoegd te worden!

Zondag na Pinksteren

We leven na Pinksteren in de kerk. De eerste zondag na Pinksteren staat vanuit de organisatie Open Doers al jarenlang in het teken van het thema christenvervolging. Het lijkt me mooi daar met u aan mee te doen op zondag 30 mei!

Heilig Avondmaal

Zondag 20 juni hopen we met elkaar als gemeente het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Ik ga er vanuit dat dit weer zowel online als fysiek zal zijn. Mogen we ermee gezegend worden op beide sporen! Ik vond het (theologisch) een flinke hobbel om te nemen die online-vorm, maar de zegen die door meerdere zusters en broeders ervaren wordt, heeft me vreugde en bemoediging gegeven afgelopen coronajaar.

Doopdienst

Zondag 27 juni mag Hidde In 't Veld gedoopt worden in het midden van de gemeente in de middagdienst. Hidde is het eerste kindje van Maarten en Merel In 't Veld-de Winter. We wensen de ouders en familie in het bijzonder een feestelijke en gezegende dienst!

Gezinsdienst/Afscheid KND

Zondag 4 juli houden we de jaarlijkse Gezinsdienst met daarin centraal het afscheid van de oudste kinderen van de Kindernevendienst: Lieve van den Berg, Marith de Geus, Yinthe In 't Veld, Ivo Ravenhorst en Nathan van der Zwaal. We zien uit naar een mooie en gezegende dienst in het bijzonder voor de kinderen! Het idee leeft dat het kinderkoor gaat meewerken aan deze dienst, hopelijk gaat dat lukken in nog altijd een tijd vol onzekerheden...

Nascholing

In februari zou ik een cursus van de PKN volgen: 'Oude bronnen, nieuwe ervaringen'. Samen met collega's uit Johannes lezen en preken voor elkaar. Deze cursus ging niet door, werd verschoven naar mei en is inmiddels verschoven naar oktober...

Hartelijke groet uit de pastorie,
ds. Ard en Jojanneke van den Berg

PASTOPRAAT

Vrouw op de kansel

In 2006 heeft de Hervormde Gemeente Puttershoek besloten om de ambten open te stellen voor zowel mannen als vrouwen. Tijdens een gemeenteavond is dit uitgebreid toegelicht en besproken. Sinds de verkiezingen van 2008 maken vrouwen deel uit van de kerkenraad. Het was misschien even wennen, maar nu vinden we het heel gewoon en wordt het door velen gewaardeerd.

Inmiddels wordt regelmatig de vraag gesteld waarom er in onze gemeente nooit een vrouw op de kansel staat. Die vraag kwam ook in de enquête terug. Het beleid sinds 2006 is immers dat alle ambten in principe open staan voor vrouwen. Binnen de kerkenraad is hierover de afgelopen maanden gesproken en besloten om dit beleid met ingang van het nieuwe seizoen, september 2021, uit te gaan voeren voor alle ambten. Dus ook voor het ambt van predikant.

De kerkenraad had dit graag met u als gemeente besproken, net als in 2006. Helaas is dat op korte termijn niet mogelijk. Daarom willen we nu graag via het Klankbord een en ander toelichten.

Wat is er voor en wat is er tegen?

Op de kerkenraadsvergadering van 28 april hebben we, voordat we ons besluit namen, eerst aandachtig stilgestaan bij de Bijbelse grond onder de openstelling van alle ambten voor vrouwen in de gemeente. Om zodoende verder te gaan vanaf het punt waar we als gemeente in 2006/08 stonden. We hoorden uit de bezinning van destijds nog een keer de zogenaamde 'zwijgtekst' van 1 Tim.2:11-12 en de uitleg hiervan met het oog op Paulus' eigen tijd en cultuur. Ook hoorden we 1 Korinthe 11:5 waar Paulus verrassend spreekt over vrouwen die 'profeteren'. En we stonden stil bij het indrukwekkende feit dat Maria Magdalena als eerste de opstanding van de Heer mocht verkondigen in de wereld/aan de discipelen (Joh.20:17b). Later op de avond werd ook de indrukwekkende verkondiging van Paulus in Gal.3:28 nog genoemd: 'Er zijn geen (...) mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.' Hierna konden we tot ons unanieme besluit komen, al hebben we ook uitdrukkelijk onze pastorale aandacht uitgesproken voor hen die er moeite mee kunnen hebben om redenen van een meer letterlijke lezing van de zwijgtekst of het niet gewend zijn aan een vrouw in het ambt van predikant.

Leidend in de beslissing is nog steeds:

- Er was blijkbaar ruimte voor inbreng van de zijde van de zusters in de samenkomsten, tot en met het bidden en het profetisch spreken toe.
- Belangrijk is de manier waarop. Een ambt vervullen uit liefde voor God en je naaste is de enige goede grond waarop vruchtbaar gewerkt kan worden.
- Duidelijk mag zijn dat dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Wat verandert er?

Vanaf september 2021 is het mogelijk dat er een vrouw voorgaat in de diensten. In oktober is er een vriendendienst gepland in samenwerking met de gemeente van Maasdam. Die dienst wordt in onze kerk gehouden en mede voorganger is ds. Van der Graaf uit Maasdam. Ook bij ruildiensten met predikanten in de regio is het goed mogelijk dat er in onze gemeente een vrouwelijke predikant voorgaat.

De lijst van predikanten die gevraagd worden om diensten in onze kerk te vervullen zal worden uitgebreid. Het preekrooster voor 2022 is al ingevuld, maar bij wijzigingen is de kans er dat een vrouwelijke predikant gevraagd wordt.

Vacature voor predikant

Als er in de toekomst een vacature in onze gemeente ontstaat kan zowel een mannelijke als vrouwelijke predikant in het profiel worden opgenomen.

Reageren?

Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat er verschillend gereageerd zal worden op deze beslissing. Sommige gemeenteleden zullen blij zijn terwijl anderen juist bezorgd worden. Daarom betreuren we het ook dat we dit niet in een gemeenteavond kunnen bespreken. Maar we gaan graag met u in gesprek. Wilt u graag uw mening kenbaar maken, uw zorgen delen, uw instemming uitspreken of anderszins, neem dan gerust contact op met de predikant, uw wijkouderling of een van de kerkenraadsleden.

Met een hartelijke groet namens de Kerkenraad,

Atie Meijer (scriba)

ENQUETE

Uitkomst enquête

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de enquête die in 2020 in de gemeente is gehouden en waaraan u mogelijk heeft deelgenomen.

We waren aangenaam verrast dat 105 gemeenteleden hebben gereageerd en de enquête zorgvuldig hebben ingevuld.

De enquête was een initiatief van de kerkenraad, met name van het consistorie om met behulp van de uitkomsten van de enquête nieuw beleid te schrijven op het gebied van pastoraat en te komen tot onze doelstelling:

“Wij willen een betrokken gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt, met het geloof als bindende factor.”

Doordat er zoveel ingevulde enquêtes zijn binnengekomen met waardevolle en opbouwende opmerkingen, zien wij uw grote betrokkenheid bij onze gemeente. Met enthousiasme zijn wij bezig de resultaten van de enquête te verwerken door deze te analyseren, te bespreken binnen de kerkenraad en commissies, bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden, om vervolgens aan de te trekken conclusies uitvoering te geven die tot opbouw van onze gemeente leiden. Doordat beslissingen en veranderingen zorgvuldig moeten worden afgewogen, maar ook door de beperkingen die corona met zich meebrengt, kan het even duren voordat er direct, over de hele linie, resultaten te zien zullen zijn.

Gelukkig zijn er toch al een aantal zaken gerealiseerd zoals:

- Het thuis, met professioneel beeld en geluid, kunnen volgen van de kerkdiensten;
- De voorzanggroep, bestaande uit een groep enthousiaste gemeenteleden die de liederen in de kerkdienst zingt;
- De Appostel App om digitaal geld voor de collectes van de zondagdienst over te maken
- Pastoraal meldpunt

Mooie initiatieven die mede dankzij jullie inbreng tot stand zijn gekomen.

Verder gaan wij in de kerkenraad en in een aantal samen te stellen commissies (bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden) nadenken over de volgende, nog uit te werken initiatieven:

- Commissie communicatieverbetering (website, gemeente app, nieuwsbrief, etc.)
- Commissie reguliere kerkdiensten
- Commissie bijzondere diensten
- Organiseren Smakelijk Eten avonden voor verschillende leeftijdsgroepen
- Wijkcontactgroepen
- Buddysysteem
- Vrouw op de kansel
- Behoefte peilen voor bijbelstudiegroepen/gesprekskringen
- Groothuisbezoek voor jonge gezinnen

Natuurlijk blijven we ook verder gaan met:

- Persoonlijk huisbezoek door predikant en ouderling. Helaas nu nog beperkt vanwege corona.
- Bezoek door bezoekbroeders en bezoekzusters (aantal uitbreiden)

We kunnen deze initiatieven niet allemaal tegelijk realiseren, en zeker niet zonder inbreng en hulp van gemeenteleden.

Wilt u meedenken, meewerken of meedoen aan één van de genoemde initiatieven, geef u dan op bij een van de kerkenraadsleden.

SAMEN vormen wij de gemeente, dus moeten wij ook SAMEN de schouders eronder zetten en helpen onze gemeente tot een vruchtbare gemeente van Christus te laten zijn.

Het volledige rapport met de uitkomsten van de enquête is geplaatst op de website.

<https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/uitkomst-enquete>

We houden u op de hoogte.

Namens de kerkenraad,

Jolande Kornaat

DIACONIE/ZWO

Als kerk, land en zelfs wereldwijd hebben we nu al meer dan een jaar te maken met het corona-virus.

Ik denk terug aan de vorig jaar toen we op woensdagavond de uitzendingen "Hoop op God" verzorgden. Veel mooie, hoopvolle worden en liederen kwamen via beeld en geluid uw huiskamer in. Lukt het ons nog, om na een jaar te hebben moeten leven in deze coronacrisis, die Hoop vast te houden?

Tijdens de dodenherdenking op de Dam was, boven de gebouwen van Amsterdam, de Regenboog te zien. De Regenboog liep niet rond, maar stopte halverwege en door de weerspiegeling van de lucht, leek het net of er een pijl naar de Hemel wees. Het ontroerde me....

"Een boog in de wolken , als teken van trouw

Staat boven ons leven, zegt: Ik ben bij jou"

Vanuit die Hoop mogen en kunnen we verder gaan als gemeente van de Hervormde kerk in Puttershoek. Dit doen we elke zondag via de kerkdienst die u mee kan beleven in de kerk (nu met 30 mensen) of via de Live-stream. We proberen, met de mogelijkheden die toegestaan zijn, contact te houden met elkaar.

De taak van de Diaconie is dat wij hulp willen bieden daar waar nodig is. Dat doen we aan wereldwijde doelen, binnenlandse doelen, maar ook binnen de gemeente kan u een beroep op ons doen.

Meer dan een jaar in de coronacrisis leven, levert voor veel mensen zorgen op.

Zorgen om de gezondheid, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, psychische

nood, maar ook financiële nood. De diaconie wil graag financiële hulp bieden aan mensen die in de problemen gekomen zijn door de corona-crisis.

We behandelen de aanvraag volgens protocol financiële individuele hulpverlening van de PKN.

Dat betekent ook dat we ons houden aan die richtlijnen en u evt. door verwijzen naar andere instanties.

Daarom is de opbrengst van de Beker collecte HA 20 juni 2021, bestemd voor Hulpfonds COVID-19.

Via deze collecte hopen we op uw steun en financiële bijdrage.

Zondag 2 mei hoorden we vanaf de kansel de volgende woorden:

“De in het verleden behaalde resultaten van Jezus zijn de garantie voor jullie Toekomst”

Laten we zo samen op weg gaan, door de crisis heen, naar een mooie Eeuwige Toekomst!

Dat is ons gebed!

Namens de Diaconie,

Jeanette Kwakernaat

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Oud nieuws ?

Deze maand is er van ons college eens een keer een heel afwijkende inhoud dan gebruikelijk is. De reden is dat er door corona heel weinig activiteiten zijn waarover iets te vermelden is.

Wel wilde ik wat historisch ‘oud’ nieuws delen wat ik onlangs las in een boekje met de titel ‘Basisregistratie van het kunstbezit van de Hervormde Kerk te Puttershoek’ met veel fotomateriaal, welke boekwerkje is samengesteld door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland, aan de hand van een inventarisatie, die door hen al is gedaan in oktober 1995. In dit boekje is een heleboel informatie te vinden daterend uit de periode vanaf de bouw van het huidige gebouw in 1839, als

vervanging van een uit de 15 eeuw daterend kerkgebouw, tot heden, waarvan de regelmatige bezoekers van onze kerk niet, niet helemaal, of soms zelfs helemaal niet bekend zijn, terwijl er verder ook heel wat info in staat over in de colleges bekende en ook vaak gebruikte zaken, die ná gebruik weer in een kluis of op een andere veilige plaats worden opgeborgen.

Kerkgebouw

De onderbouw van de toren (de ingang dus) dateert nog uit de middeleeuwse periode. In 1889 was er een blikseminslag in de torenspits, die als gevolg hiervan vervangen moest worden. Het interieur is al 1951 eens gerestaureerd waarbij de preekstoel, de herenbanken en de voorgangerslezenaar van hun verflaag werden ontdaan. Daarna moest er in de periode 1982-1983 noodgedwongen opnieuw een grote restauratie plaatsvinden doordat het dak van het gebouw in ernstige mate was aangetast/aangevreten door boktorren. Het dak werd vernieuwd, de muren werden afgebikt en er werd nieuwe bepleistering aangebracht.

Interieur en materialen

Het interieur is een mooi geheel gebleven met de fraaie preekstoel uit de 17^e eeuw (ca. 1657), omgeven door het doophek (uit de 18^e eeuw), de twee regeringsbanken uit 1756 en de beide lezenaars waaronder één in Louis XV-stijl.

Ook heel opvallend door zijn kwaliteit is ook het avondmaalsstel, gegeven door Mw. Van de Wall Repelaer, bestaande uit een schaal, twee borden, een schenkan en vier drinkbekers. Van dezelfde schenker zijn ook het doopbekken en de twee offerkistjes, gemaakt door dezelfde Haagse zilversmeden Pijzel en Carpentus. Verder vallen hier nog te noemen de doopbekerhouder, origineel door zijn vormgeving, en het psalmbord. Van genealogisch en lokaal belang zijn de grafzerken, die geconcentreerd zijn in het middenpad van de kerk.

Orgel

De bouw van het orgel, vervaardigd door de bekende orgelbouwers van de firma Gebr. J. Bätz & Co, dateert uit 1858 en is geschonken door de hoogweledelgeboren

vrouwe Maria Jacoba Repelaer en Douairière Jonkheer Mr. Pieter Hendrik van de Wall van Puttershoek. De werknemer zelf van de Fa. Bätz, die aan het orgel in onze kerk heeft gewerkt heette Christian Gottlieb Friedrich Witte, een Nederlandse orgelbouwer van Duitse afkomst, die bij de firma begon als meesterknecht en later partner werd van Jonathan Bätz. Dit bedrijf had de positie van marktleider in een groot deel van Midden-Nederland maar hield in 1902 op te bestaan.

Aldus een samenvatting en korte beschrijving van een stukje geschiedenis van de kerk, het orgel en van de in totaal 60, hoofdzakelijk antieke, voorwerpen die in het boekwerkje van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit staan beschreven.

Merkwaardig

Merkwaardig dat een biljet van twintig Euro zo veel lijkt wanneer je het in de collectezak stopt, maar zo weinig is bij de kassa van een supermarkt.

Merkwaardig dat twee uren zo lang kunnen lijken in een bijeenkomst van de gemeente en zo kort lijkt wanneer je op een feestje bent,

Merkwaardig dat de verlenging van een voetbalwedstrijd zo spannend is, maar de verlenging van een preek bij ons zo vaak ergernis opwekt.

Merkwaardig dat het zo gemakkelijk is om een boeiende roman van 400 bladzijden te verslinden, maar zo zwaar om een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen.

Merkwaardig dat de ouders zich zoveel zorgen maken over de school van hun kinderen, maar dat zo weinig doen over de kinder-of jeugdclub in de gemeente.

Met vriendelijke groeten,
Cor Groenendijk

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RAB00373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg

met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

cor-adrie@groenwaard.nl

DE GROTE SCHOONMAAK VAN DE KERK

Omdat de coronaregels in maart nog erg streng waren, hebben we het schoonmaken van de kerk uitgesteld. Erg 'vuil' is de kerk het afgelopen jaar niet geworden, maar we willen toch een 'grote schoonmaak' houden.

We hebben dat op **zaterdag 12 juni** in gedachten!
Het zou fijn zijn als er gemeenteleden willen helpen!
Veel handen maken licht werk 🙏

We zouden het op prijs stellen als er ook mannen komen helpen. Dit i.v.m. voor vrouwen lastige plekje's/ werkjes.

We willen rond 9 uur beginnen!

Graag zien we jullie . Namens de kerkvoogdij en de kosters,
Annelies van der Kolk



ONZE LEVENSLLOOP

Er bestaat een oud middeleeuws rijmpje dat luidt als volgt:

Tot 10 zijn je kinderjaren
Op je 20^e ga je aan het sparen
Op je 30^e moet je zijn getrouwd
Met 40 ben je daarvoor te oud
Bij 50 krijg je ongemakken
Bij 60 ga je aan het zakken
Bij 70 daalt je leven af
Bij 80 ga je naar het graf
Bij 90 kan je soms nog leven,
Maar 100 is alleen door God gegeven!

Je ziet ze niet vaak meer de overlijdensadvertenties met ----- *“In de gezegende leeftijd van 90 jaar overleed....”*

De ouderdom als zegen is behoorlijk op z'n retour. De Amerikaan *Richard Morgan*, nu zelf 91 met alle krakkemikkigheden van dien, schreef er een boek over: *“De Realiteit en het mysterie van negentig zijn”* Morgan is open en eerlijk over de moeiten van de ouderdom. Hij bidt “Begrijpende God, help me te beseffen dat ik niets meer hoeft te presteren, maar dat ik in mijn nutteloosheid rust kan vinden en nog tot zegen voor anderen kan zijn”. Hij vertelt het “verhaal” van een oude krakkemikkige boom die er zich bij de boswachter over beklaagde dat hij nooit was gebruikt om er stoelen en tafels van te maken. De boswachter antwoordde: Nu ben je zo oud en zo hoog geworden, zodat mens en dier in je schaduw kunnen leven...!

Trouwe KB-lezer, inmiddels ook 80-plusser...

ACTUEEL

JOR Online

Het laatste stuk in het Klankbord over de JOR is al best van een tijd geleden. Dit omdat er geen Kamp was, geen startweekend, geen sinterklaasactiviteit, geen kerstgourmet.. Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd geen leuke dingen gedaan zijn! De JOR heeft grotendeels gewoon door gedraaid, met toffe online activiteiten 1 keer in de maand. Zo speelden we diverse quizen, stond er een keer levend bingo op het programma, probeerden we onszelf te bevrijden uit een online escaperoom en speelden we een paar keer met een grote groep ‘Weerwolven van Wakkerdam’.

Normaal gesproken eindigt het seizoen na Hemelvaart, maar we hebben dit seizoen al zoveel avonden gemist dat we besloten hebben om het einde van het seizoen uit te stellen! Als de maatregelen het weer toelaten zullen wij de JOR jeugd tot aan de zomervakantie vermaken met JOR In's én JOR Outs! De gekste spellen zijn al bedacht en misschien zit er zelfs nog wel een klein 'kamp' in!

Namens alle leiding,
Ilona Preesman

PASTORAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij de predikant of uw wijkouderling. Aarzel niet, maar bel of mail.



ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hallo jongens en meisjes,

Als jullie dit lezen zijn jullie weer fijn naar school, hopen dat je niet thuis moest zijn omdat de klas in quarantaine moest of omdat er thuis iemand positief getest was. Als je dan weer naar school mag, is het fijn om je klasgenootjes weer te zien. Zo

heel langzaam gaan we weer terug naar dat we met meer mensen bij elkaar mogen zijn, dat de kerk weer vol mag zitten en 3 groepen naar de zondagschool mogen gaan. We wachten het af, daar mogen we voor bidden.

In april was er een actie bij de Albert Heijn van de Moestuin Maatjes. Heb jij er ook wat gezaaid? En zijn er ook wat opgekomen? In de Bijbel is er een verhaal geschreven over zaaien (Mattheüs 13). Jezus vertelt waar het zaad terecht kan komen na het zaaien. Eerst komt het op de rotsen en er gebeurt niks. Dan komt het op een heel klein beetje aarde, het komt op maar de zon is te heet en het gaat dood. Het zaad komt ook in de grond maar er groeit ook onkruid mee en zo hard dat de plantjes verstikken en dood gaan. Gelukkig komt er ook zaad in de goede grond terecht. Er komt een plantje uit. Het groeit mooi groot, krijg genoeg water en licht en er komen vruchten aan.

Misschien heb jij ook wel al een vrucht van je moestuinplantjes: een komkommer, tomaten of misschien wel een pompoen!! Er zit een betekenis achter dit verhaal uit de Bijbel: als het zaad vrucht voortbrengt betekent het dat je mag geloven in de Heere Jezus en mag vertellen over Zijn liefde aan andere kinderen en mensen en die mogen dan ook in Jezus gaan geloven. Zo brengt het zaad steeds weer nieuwe vruchten aan de planten. Dat is mooi, vind je niet?

Groetjes namens de leiding van de zondagschool en kindernevendienst.

Gerja Derksen-Schipper



HOEKSTEEN NIEUWS

Bij deze wil ik even vermelden dat wij telefonisch weer bereikbaar zijn op het welbekende telefoonnummer. Het stalken lijkt over te zijn. Vanwege mijn baan ben ik wel minder telefonisch bereikbaar, mailen kan altijd. Als ik tijdens mijn pauzes zie dat het dringend is zal ik hier ook gelijk actie op ondernemen.

Met vriendelijke groet,
Leonie Verrijp

EMMA

Hallo Allemaal
Het ziet er naar uit dat we binnenkort weer kunnen starten met EMMA. Nog even geduld, we laten jullie het weten wanneer de datum bekend is. Wat zal het gezellig zijn om weer bij elkaar te komen. Hebben jullie het ook zo gemist? Helaas wordt het groepje steeds kleiner doordat er leden zijn die te oud zijn of wegvallen. We hebben daardoor dringend nieuwe leden nodig om te blijven bestaan. Het zou toch jammer zijn als EMMA niet verder kan bij gebrek aan leden? Nou dames jullie weten ons te vinden als we straks weer van start gaan.

Groetjes en snel tot ziens.

Elly, Tiny Maartje en Corrie.

BERICHTEN

BEDANKJES

Beste gemeenteleden,

Op 7 februari zijn wij gezegend met de geboorte van een gezonde dochter Maud, zusje van Noor en Menno, waar wij haar op 25 april mochten laten dopen tijdens de dienst.

Wij willen iedereen die ons na de geboorte of na de doop heeft gefeliciteerd heel erg bedanken hiervoor.

**Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
Met ons kind gaan wij tot U,
Wil uw zegen ons verlenen,
Waar de roepstem wordt vernomen:
Laat de kindren tot mij komen.**

**Herder, neem uw schaapje aan,
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
(gezang 334 vers 1 en 4)**

Groetjes Bart en Maaike de Winter

Lieve mensen,

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling na mijn heupoperatie en tijdens de revalidatie nu. De kaarten, de bloemen, de telefoontjes, het bezoek. In een woord: overweldigend!

Bedankt...

Met vriendelijke groeten

Bets IJsselstein

Bedankje fam. Arendonk

Wij willen de mensen die ons een kaart hebben gestuurd bij ons 55 jarig huwelijk, hartelijk bedanken

Bert en Josien Arendonk

Beste Gemeenteleden,

Daar er regelmatig via mijn vrouw en zoon naar mij gevraagd word wil ik even laten weten hoe het met mij gaat momenteel. Op dit moment ben ik bij diverse specialisten onder behandeling in het ziekenhuis, dit daar ze niet alles onder controle kunnen krijgen. Voor mijn kwalen heb ik medicatie, alleen mijn lichaam kan deze medicatie helaas niet goed verwerken, waardoor er veel gepuzzel is naar wat de ideale combinatie is. Daarnaast ben ik ook onder behandeling voor mijn zicht in het oogziekenhuis wat erg slecht is, er is een spier kapot in mijn oog waardoor ik alleen maar rechttuit kan kijken en niet naar links en rechts, mijn beeld staat ook niet volledig stil waardoor veel dingen als lezen of te lang op een scherm kijken te inspannend zijn voor mij. Ben dan ook veel moe en moet overdag dan ook de nodige pauzes nemen als ik iets gedaan heb. Probeer kleine huishoudelijke taken te doen of te sporten op de hometrainer of werken met dumbles maar het wordt me al gauw teveel. Daarnaast heb ik door speciale hoorapparaten voor tinitus in mijn

hoofd veel dingen die langs mij heen gaan of ik snel weer vergeet. Gelukkig kom ik af en toe nog buiten met de rollator of als het niet gaat met de rolstoel. Dit even een update in het kort, hoop dat als er dit najaar meer resultaten bekend zijn van onderzoeken ik meer positief nieuws kan geven. Voor nu wil ik iedereen bedanken die mij niet vergeten is en naar mij heeft geïnformeerd, dit doet mij en Carla goed.

Met vriendelijke groet,

Flip en Carla Tuk

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, briefjes die ik mocht ontvangen. Wat een verrassing, de troostende woorden, de prachtige plaatjes. Dat doet een mens heel goed.

Het is een hele moeilijke tijd geweest, maar beste mensen ik kreeg nog een kans. Om het te vertellen, dat we het niet moeten onderschatten, wat corona teweeg brengt. De zuurstof is nog steeds laag, dus de oefeningen met de ademhaling, dat moet verlichting brengen.

Nogmaals hartelijk dank en de hartelijke groeten vanuit de Pieter Repelaerstraat Riet van 't leven-Lobbezoo.

Hier even een bericht van mij.

Ik ben nog steeds onder behandeling van de oncoloog, heb inmiddels 3 chemo's gehad. Als alles goed is dan ga ik door de mri ct/scan en daarna krijg ik nog meer chemo's. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bloemen uit de kerk, de kaarten en telefoontjes, ook namens mijn man.

De komende tijd zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met hartelijke groeten,

Mevr. G. Wijntje-Boender

Lieve Gemeenteleden,

Wat voel ik mij GEZEGEND met zoveel medeleven van jullie d.m.v. kaarten, telefoontjes, berichtjes, bloemen en bezoeken. Zoveel mensen die voor ons bidden geeft kracht en helpt om te genezen. Ik ben nog steeds aan het revalideren maar hoop dat ik straks weer mobiel genoeg zal zijn om mijn leven weer te kunnen oppakken. Heel veel dank en GODS ZEGEN voor jullie ALLEN.

Groetjes Corrie en Leo Wimmer

Webredactie overdracht van Mariska naar Krijn Bor

Vanaf heden is er een nieuw persoon achter het web redactie mailadres. Na meerdere jaren web redacteur wil ik jullie melden dat Krijn Bor het stokje van mij over heeft genomen. Afgelopen weekend hebben we de overdracht gedaan en op dit moment plaatst Krijn alle binnen gekomen verzoeken. Ik zal nog kort op de achtergrond aanwezig zijn als vraagbaak. De werkwijze verandert niet, dus blijf je stukken (tijdig) sturen naar deze mailbox.

Bedankt voor de samenwerking en Krijn heel veel succes en plezier en Gods zegen bij deze taak in de gemeente.

Groetjes,

Mariska van der Zwaal

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus april 2021			
04-04-21	Week 15	€	237,90
11-04-21	Week 16	€	291,20
18-04-21	Week 17	€	327,60
25-04-21	Week 18	€	516,55
Deurbussen:			
25-04-21	Zending/april(zwo)	€	104,85
25-04-21	Jeugdwerk/april (hjp)	€	84,60
Giften en collecten:			
	kerk	€	325,00
	Extra Kerkbalans	€	250,00
	diaconie	€	25,00
	dooplid	€	10,00
	ZOA Vluchtelingenhulp	€	164,25
	Verjaardagsfonds/april	€	75,00
	Kerktelefoon	€	26,00
	HA Mw.De Jonge/Zimbabwe	€	325,00
Kerkbalans:			
	toezegging 2021	€	83.519,53
	reeds ontvangen	€	44.555,17
Kerkelijk bureau, kerkplein 3, 3297 ax puttershoek.			

DE FILM PENGUIN BLOOM IS EEN WAARGEBEURD DRAMA MET EEN VOGEL ALS STRALEND MIDDELPUNT



Na een verschrikkelijk ongeluk op vakantie in Thailand kan de Australische Sam Bloom door een breuk in haar rug niet meer lopen. De moeder van drie zoons gaat gebukt onder het leven als invalide. Zoon Noah heeft het in het bijzonder zwaar met het feit dat zijn moeder nu in een rolstoel zit en niet meer vrolijk te krijgen is. Zelf geeft hij zichzelf de schuld voor het ongeluk, omdat hij haar meenam naar de plek waar het gebeurde. De familie woont op een prachtige locatie vlak bij het strand, waar Noah op een dag een jonge ekster vindt. Al snel wordt de vogel onderdeel van de familie en krijgt de ekster de naam Penguin. Sam ziet de vogel eerder als last, maar al snel helpt de vogel haar bij het ondernemen van nieuwe activiteiten. Penguin Bloom gaat met name over Sam die leert leven met haar nieuwe handicap en de nieuwe dynamiek in het gezin die hierdoor ontstaan is. Penguin speelt een mooie rol in het geestelijke herstel van Sam, maar ook zonder het dier vindt ze weer een weg naar een zinvol leven.

Nu te zien op Netflix.



Ga maar op weg

*Ga maar op weg in het licht van de morgen
De weg is lang en het pad onbekend
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent
Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht
Is Gods bescherming om jou op te vangen
Als je onverwachts valt uit de lucht
Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren
Vertrouw op God, die de reis met je gaat
Kies je een weg die je eens zult betreuren,
Keer dan maar om, het is echt nooit te laat*