

KB

KLANKBORD 6 JAARGANG 58



22 MEI 2022 – 25 JUNI 2022

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaerstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 13/06/2022; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
of Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

26/06/2022 t/m 03/09/2022

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet.....	6
Laatste bericht uit de pastorie.	6
Connected	10
Wat vindt de jeugd?	11
Samen 1 missie.....	12
Meditatie	13
Pastopraat.....	15
Afscheid ds. van den berg.....	17
Diaconie	19
Van het college van kerkrentmeesters	21
Jor	27
Pastoraal meldpunt.....	28
Zondagschool kindernevendienst.....	29
Bedankjes.....	30
Persbericht inloopconcerten juni.....	31
Rommelmarkt.....	32
Emma.....	32
Opbrengsten collecten.....	33

Kom Heilige Geest
vul mijn hart en leven
laat Uw liefde stromen
troost met Uw nabijheid
geef kracht om te getuigen
vervul ons met heilig vuur

Kom Heilige geest
woon in onze huizen
ontdek onze zonden
leer ons meer op Jezus zien
ontsteek een groot verlangen
volmaakt te leven tot Uw eer.

Leo Heuvelman

KERKDIENSTEN

CONNECTED

22 mei 2022

11:00 Oplucht dienst

17:00

Predikant:

ds. R.Favier

ds. G. v.d. Linden

Groot Ammers

Waalwijk

Organist:

Band All4One

dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd:

Gerja, Leonie, Maaïke

Oppas:

mevr. P. Vrijlandt en Nienke Hoek

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Evangelisatie / Heilig Avondmaal HtH / GK

26 mei 2022

10:00 Hemelvaart

Predikant:

ds. W ten Voorde

Nunspeet

Organist:

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Nadine

Oppas:

mevr. I. Groeneweg en Lieve v.d. Berg

Dienstcollecte:

Diaconie

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

29 mei 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds. M. v.d. Graaf

ds. C. Baggerman

Maasdam

Krimpen a/d IJssel

Organist:

dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke, Nadine, Elleke

Oppas:

mevr. E. de Haan en Nathan v.d. Zwaal

Dienstcollecte:

Diaconie – Open Doors

Deurcollecte:

Onderhoud groenvoorziening

Pinksteren**5 juni 2022****10:00 Koffie drinken****17:00**

Predikant:	ds. E.J. Hemperius Barneveld	ds. E. van Rooijen Noordeloos
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Gerda, Tineke	
Oppas:	mevr. D. van Eck en Hannah v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie KIA-Bijbel brengt arme boeren in actie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

12 juni 2022**10:00****17:00 uur**

Predikant:	ds. T. Meijer Puttershoek	ds. M. van Pelt Ridderkerk
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Gerja, Nadine, Merel	
Oppas:	mevr. A. van Santen en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	KIA Noodhulp gestrande vluchtelingen	

Afscheidsdienst**19 juni 2022****10:00****14:30**

Predikant:	ds. S Smedinga Strijensas	ds. A.A. v.d. Berg Puttershoek
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie, Gerda, Elleke	
Oppas:	mevr. J. Renkema en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

26 juni 2022

10:00 Heilig Avondmaal

17:00 Heilig Avondmaal

Predikant:

ds. R.H.M. den Jonge
Leiden

ds. E. Agterhuis
Heinenoord

mmv. Pastor Luis Diaz

Organist:

dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke, Gerja, Maaïke

Opppas:

mevr. J.v.d. Berg en Nienke Hoek

Avondmaalscollecte:

Mercy Ships

Deurcollecte:

Onderhoud Groenvoorziening

Diensten online via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

10/04	dhr. T. Stoker	mevr. J. van Hal-Kraal
17/04	Krijn Bor	
24/04	dhr. A. Paasse	mevr. W. Zoeteman-Verrijp
01/05	mevr. R. Leeuwenburg-van Wingerden	mevr. M.A. Dekker-Jongekrijg
08/05	dhr. L. Spaans	

LAATSTE BERICHT UIT DE PASTORIE....

Op deze plaats mijn laatste bijdrage in het Klankbord met enige praktische info voor de nabije toekomst en enige meditatieve gedachten hierbij.

Zuid-Beijerland en belijdenisdienst

Per 1 juni zal ik formeel 'losgemaakt' worden van de Hervormde gemeente Puttershoek na verkregen toestemming van de classis Delta. Eveneens per 1 juni zal ik DV starten als ouderenpastor in de Protestantse gemeente Zuid-Beijerland, na

eerst op zondag 29 mei te zijn verbonden aan deze gemeente. De datum van deze verbintenisdienst is een beetje ongelukkig uitgevallen met de dienst in onze eigen gemeente rond de openbare belijdenis Esther de Haan en ds. Marianna van de Graaf als voorganger. Maar we leven gelukkig in een tijd waarin diensten achteraf van nabij meebeleefd kunnen worden via digitale wegen. Laten we zo maar 'dubbel' uitzien naar mooie en gezegende diensten! Uiteraard mogen we hierbij ds. van de Graaf bijzonder dankbaar zijn voor haar enthousiaste inspanningen afgelopen seizoen in het begeleiden van Esther naar haar openbare belijdenis toe.

Scheveningen

Op 8 mei noemde ik in de zegeningsdienst van broeder Leen Spaans als pastoraal bezoeker dat ik ook in Scheveningen zal gaan werken, zijn geboorteplaats! Dit hoop ik te gaan doen per 1 september. Samen met Zuid-Beijerland zal ik dan 3,5 dag werkzaam zijn in het pastoraat. Verder hoop ik hiernaast meer gastpreekbeurten dan voorheen te kunnen gaan vervullen. Iets wat ik graag doe, al ben ik (zoals u weet) geen zogenaamde 'preekrijger' die niet voor minder dan 2 x/zondag gaat. Maar wie weet in de nieuwe levensomstandigheden? We zullen al het nieuwe moeten verkennen en beproeven.

Afscheidsdienst

Omdat wij nog enkele maanden in de pastorie zullen blijven wonen, zal ons persoonlijke afscheid enkele weken na 1 juni plaatsvinden. Op zondag 19 juni zal de afscheidsdienst gehouden worden om 14.30 uur. In deze dienst zal ik zelf voor de laatste keer voorgaan als uw eigen predikant. Na de dienst en enige toespraken is er alle ruimte voor iedereen om ons te groeten en zal er een broodmaaltijd zijn voor u en de genodigden. Ik hoop dat allen die willen komen, ook zullen komen! Heeft u hulp/vervoer nodig? Trek aan de bel bij onze kerktaxi-coördinator Bart Dorsman!

En... waar gaan jullie wonen dan?!

Deze vraag hebben wij veel te horen gekregen de laatste maanden. En goed gevraagd natuurlijk. Wie het gemeentepredikantschap neerlegt moet zelf voor een eigen woning zorgen, zoals alle mensen zonder 'dienstwoning'. Het antwoord is dat wij deze woning gevonden hebben in Heinenoord. In deze tijd van een ernstig overspannen woningmarkt zijn wij hier zeer dankbaar voor! Heinenoord vinden wij een heel geschikte plaats door de ligging dichtbij de rijksweg, aangezien mijn toekomstige arbeidsleven er naar verwachting flexibel uit zal gaan zien. Heinenoord is ook fijn voor Lieve en Lidewey, die nu al zeer enthousiast zijn om volgend jaar te gaan fietsen naar hun middelbare school De Passie! En Arthur en Dina? Die zijn onlangs eerst maar eens de sfeer gaan proeven op basisschool De Regenboog...! Komt vast goed.

Een doorleefd besluit

Het besluit dat Jojanneke en ik samen genomen hebben begon uit een overtuiging van urgentie. Voortaan verder weg willen blijven van de risicozone van mentale problemen. Inmiddels voelt ons besluit als overtuigd, goed en heilzaam. De toekomst kunnen wij natuurlijk niet voorspellen, wij hebben geen glazen bol in huis. Maar wij zijn nu dankbare mensen met vertrouwen voor de toekomst. Mede door hoe de puzzel van het 'over een andere boeg gooien' (Joh.21) vanuit het niets gaandeweg een nieuw uitzicht werd.

Er is toekomst!

Ja, dat wat ik maandenlang kwijt was mag en kan ik door Gods genade weer voluit zeggen. Er is toekomst! Het is bijzonder om te ervaren hoe Pasen, het hart van ons geloof, op een onvoorstelbare manier werkelijkheid kan worden. Opwekking uit de dood, redding uit een hopeloze toestand. Ook door mentale ziekte heen dus. Nu denk ik natuurlijk ook aan hen die niet uit de put komen, of zijn gekomen. U kent me wel, hen vergeet ik niet in de prediking van het Evangelie. Maar uiteindelijk mag

het ook voor hen Pasen worden. Hier beneden blijft het strijden, vallen en opstaan. Na een paaservaring kunnen wij altijd weer vallen. Maar Paulus zegt in 1Kor.15:19: 'Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.' Voor het ongelof kan dit een doekje voor het bloeden lijken, maar niet voor hen die hun leven 'met Christus verborgen in God' weten! (Kol.3:3, dienst 8 mei)

Toekomst voor de gemeente!

En als u en jullie in de opgestane Heer Jezus Christus geloven, dan is er zeker ook toekomst voor de Hervormde gemeente Puttershoek! Een vacante periode kan moeilijk zijn, een enigszins verweesd gevoel, vooral voor de ouderen. 'Kan ik nog wel wennen aan weer een nieuwe dominee?' Maar zo'n periode kan voor het geheel van de gemeente ook vruchtbaar zijn door het gehele gemeentelven weer eens opnieuw te bekijken. 7 jaar geleden kwam ik vanuit een bepaalde behoefte van de gemeente toen. En straks zal er een nieuwe predikant gezocht gaan worden bij de behoeften van de gemeente nú en de keuzes die hierin gemaakt zullen worden. Een intensief proces voor kerkenraad en beroepingscommissie in een tijd van predikantentekort. Maar ongetwijfeld komt er weer een dominee die vruchtbaar zal kunnen werken in de gemeente, want God 'laat niet los het werk dat Zijn hand begon' en de Heer van Zijn gemeente onthoudt de Heilige Geest niet wie daarom bidden! (Lukas 24:49) Die Geest hebben we allen nodig op nieuwe wegen en in die Geest blijven we (op geringe afstand) verbonden. Voor de tussentijd is het hierbij een grote zegen dat ds. Johan Breure nu al een vertrouwd gezicht is en zo zegenrijk zijn voort mag zetten.

Met een hartelijke groet uit de pastorie en graag tot 19 juni!

ds. Ard en Jojanneke van den Berg

CONNECTED

CONNECTED OPENLUCHTDIENST OP HET KERKPLEIN VAN DE HERVORMDE KERK IN PUTTERSCHOEK.

22 mei 2022 om 11:00!

Onze Gemeente organiseert dit samen met de Hervormde gemeente Maasdam en de Gereformeerde kerk Puttershoek-Maasdam en de openluchtdienst commissie.

Predikant tijdens deze dienst is ds. R. Favier uit Groot-Amers. We hopen en bidden dat door middel van deze diensten, jong en oud, de leden van de 3 gemeentes en veel dorps/eilandgenoten, én bovenal God, 'Connected' (verbonden) zijn. We zullen muzikaal door de band ALL4ONE worden begeleid.

Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten voor een **high –tea/coffee**

Wij willen u/jou vragen iets lekkers te bereiden/baken voor na de dienst. Denk hierbij aan taart, gebak of koekjes.

Bij de high –tea/coffee zal een collectebus zijn, waarbij u uw bijdrage kunt geven voor de slachtoffers van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Wij mogen genieten van het lekkers, dus geef gul! Alvast



bedankt en we zijn benieuwd.

Op 22 mei zijn er in de 3 kerken geen diensten om 10.00 uur. Dit om nog meer connected te zijn met elkaar. Op naar het kerkplein met z'n allen.

Ik hoop voor eenieder: connectie met God en Jezus, door de Heilige Geest en Gods Zegen.

J.P. van Santen

WAT VINDT DE JEUGD?

Op Goede Vrijdag en met Pasen stond er een kruis onder de toren in onze kerk. Op dit kruis waren allemaal kleine kruisjes aanwezig waarop de catechisanten een persoonlijke boodschap hadden genoteerd. De vraag die gesteld was aan de catechisanten:

Wat draagt Jezus voor jou/ons aan het kruis?

Op de diverse kruizen stond het volgende vermeld:

- Alles wat fout is;
- Om iedereen hun zonden weg te laten gaan;
- Alle tekorten in mijn leven;
- Ongeloof;
- Mijn oude mens;
- Mishandelingen;
- Woede;
- Haat;
- Schelden;
- Oneerbiedig zijn;
- Je naaste niet lief hebben gehad;
- Dingen doen van de duistere machten;

- Leugens;
- Fouten;
- Slechte dingen die de mens heeft gedaan en vergeven moeten worden;
- Geweld;
- Verraad;
- Pesten;
- Woede;
- Slechte dingen;
- Jaloers;
- Overspel;
- Alle verkeerde dingen die wij als slechte mensen doen;
- Alles.

Wat een lijst, ALLES heeft Hij gedaan voor ons en zoveel meer. Mooi om dat te beseffen, goed om te realiseren. Maak je een fout, daar zijn we mens voor. Maar weet dat Jezus voor uw/jouw fouten is gestorven en voor uw/jouw fouten heeft betaald.

Inmiddels is de catechisatie afgesloten met een gezellige avond inclusief pizza. Alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet nogmaals bedankt.

J.P. van Santen

SAMEN 1 MISSIE

Ein-de-lijk is het dan zo ver! Luis DÍaz en zijn vrouw Francine komen nu daadwerkelijk naar Puttershoek. Van 7 juni tot en met 30 juni zullen ze in Nederland aanwezig zijn. Na twee jaar wachten staan we dan ook te trappelen om aan jullie mede te delen dat er erg veel mooie en toffe activiteiten op het programma komen!

Maar eerst even een stukje ter opfrissing over wie pastor Luis en Francine ook alweer zijn... In 2019 is Lianne de Haan 4 maanden in Paraguay geweest, waar zij erg goed contact heeft opgebouwd met de kerk waar Luis voorganger van is. De

banden bleven sterk en zo leek het ons heel bijzonder om hen een keer naar Nederland te halen. Kerk zijn is overal ter wereld anders en toch behoren we tot dezelfde familie. Het werkt erg inspirerend om te zien hoe geloven en gemeente zijn vorm gegeven wordt in andere delen van de wereld. Zowel Luis en Francine zijn erg enthousiast om hier tijd door te brengen met u allen, en staan er ook zeker voor open om eens koffie te komen drinken bij u thuis (met een heerlijke stroopwafel :), dropjes zijn iets enger). Als u nog een iets levendiger beeld van hen wilt krijgen: op de website staan nog verschillende filmpjes waarin ze zich voorstellen en aan welke projecten ze werken in Paraguay.

Vanaf 7 juni zullen ze in Nederland zijn, vanaf dan begint ook een reeks aan activiteiten die we voor hen en u hebben bedacht en georganiseerd. Onder andere een welkomst avond met kennismaking en een BBQ met een volleybaltoernooi. Daarnaast zullen Luis en Francine aansluiten bij verschillende kerkelijk activiteiten die al gepland staan (Outlook, Praise & Prayer, Smakelijk eten).

Als u het leuk vindt om een keer tijd met hen door te brengen buiten het programma om, laat dat dan vooral weten aan Corstiaan, Victor of Lianne!

We verwachten dat het een bemoedigende en opbouwende tijd wordt!

Hartelijke groet,
Corstiaan, Elleke, Hans, Lianne & Victor

MEDITATIE

Psalm 150: 6. "Alles wat adem heeft love de Here. Halleluja"

Het psalmboek wordt het hart van de Bijbel genoemd en dat is niet voor niets. De mens, met al zijn fouten en gebreken, met al zijn vreugde en verdriet, komt in het psalmboek ruimschoots aan het woord. Woorden van blijdschap, van machteloosheid en woede, van hoop en wanhoop wisselen elkaar binnen de psalmen in een hoog tempo af. Maar toch krijgt de lofzang het laatste woord! "Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja" Het is net alsof het psalmboek tot ons zegt: blijf niet steken in de boetedoening. Blijf niet hangen in de klaag- of

smeekliederen, maar geef het loflied het laatste woord. Er rest ons niets anders dan pure verrukking. Halleluja, looft God.

Waarom zullen wij God loven? Heeft de psalmdichter geen oog voor de nood in deze wereld?

Ziet hij onze moeiten en verdriet niet? Deze vraag kan ook aan ons gesteld worden. Hebben wij oog en oor voor de ellende in deze wereld? Het is toch immers de taak van ieder christen om mee te leven met de mens in nood. En er is veel zorg in deze wereld. Denk maar aan al die mensen die zuchten onder oorlogsgeweld. En laten wij onze broeders en zusters niet vergeten die om hun geloof in Jezus Christus worden vervolgd. Ook in ons persoonlijk leven gebeuren dingen die de voorpagina van de krant niet halen maar wel diep ingrijpen in ons bestaan. De zorg om onze gezondheid houdt ons uit de slaap. Het gemis van een dierbare blijft maar knagen. Zo heeft ieder mens zijn eigen kruis te dragen. Kunnen wij God dan nog loven?

Ja, nou en of. Wanneer wij de andere 149 psalmen lezen zien wij dat de dichters onze klachten, angsten, verdriet en wanhoop een stem hebben geven. In de psalmen kunnen wij lezen dat God onze vragen en moeiten hoort. We horen de lage tonen van de mensen die God aanroepen vanuit de diepte der ellende. En we horen de hoge tonen van de mensen die God danken omdat Hij onze gebeden hoort en de mens nooit laat vallen. We lezen over de dankbaarheid van de mensen die tot de ontdekking zijn gekomen dat God in Jezus Christus naar deze wereld heeft omgezien om de mens te bevrijden uit de macht van zonde en dood. Wij mogen geloven dat de dood het laatste woord niet heeft omdat Gods Zoon Jezus Christus de dood verslagen heeft aan het kruis op Golgotha. Binnenkort vieren wij Pinksteren. De Geest wordt over ons uitgestort. De Geest, ook de Trooster genoemd. En wie de Geest in zijn hart heeft, zingt uit volle borst mee: "Alles wat adem heeft love de Here. Halleluja"

In psalm 150 is de grens tussen hemel en aarde weggefallen. Gods heiligdom, waar vers 1 over spreekt, staat niet in Jeruzalem maar is Gods heiligdom. In Gods heiligdom ontmoeten hemel en aarde elkaar. De lange reis die in psalm 1 begint is

afgerond. De weg van de rechtvaardige eindigt voor Gods troon. Daar ontmoeten hemel en aarde elkaar in de aanbidding en lofzang.

Is dat geen reden om, vanuit dat perspectief, hier op aarde alvast de lofzang gaande te houden? Zullen wij gehoor geven aan de oproep van de psalmdichter om alle muziekinstrumenten uit de kast te halen. Laten wij God nu al reeds loven, prijzen en danken. Looft God met bazuïngeschal en met de harp. Looft Hem met de cimbaal, citer en fluit. Alles waar muziek in zit mag meedoen. Als het gaat om de lof van God valt geen instrument uit de toon. De lofzang verdient het laatste woord. Wie God kent weet waarom. Door Hem hebben wij een gouden toekomst. Zingt u mee?

Atie Meijer (scriba)

PASTOPRAAT

Meeleef lijstje

We leven als kerk graag met u mee. Het pastoraal meldpunt is bekend, maar weet u dat er ook wekelijks een meeleef lijstje wordt opgesteld met daarop de namen van de zieken, families in rouw, nieuwe ouders of gemeenteleden die een jubileum vieren. Door dit lijstje kunnen gemeenteleden met elkaar meeleven en voor elkaar bidden. Het lijstje wordt elke week verstuurd via de Nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven bij ouderling Jolande Kornaat, telefoon 078-6767908 of via de website.

Vacature ouderling en bezoekwerk

Er is nog steeds een vacature voor ouderling in wijk 1. We zijn heel blij dat oud-ouderling Leen Spaans bereid is zich pastoraal in te willen zetten voor 30 adressen in deze wijk. Hij zal het praktische werk van een ouderling gaan doen zonder te participeren in de kerkenraad. Hierdoor mag hij formeel geen ouderling genoemd

worden, maar u mag hem wel als zodanig ontvangen! In de morgendienst van 8 mei heeft Leen deze taak in het midden van de gemeente op zich genomen en is hij gezegend.

De ouderlingen Evelien Maas en Nelleke Dorsman hebben enkele adressen uit deze wijk aan hun eigen wijk toegevoegd.

De indeling per straat is nu als volgt:

Leen Spaans: Te Hoecke, Wiekenkruis en Wipmolen

Evelien Maas: Zomerplein

Nelleke Dorsman: Lentepad en Tjasker

Voor Binnenkruier en Bovenkruier wordt nog naar een oplossing gezocht.

Heeft u tijd en interesse in bezoekwerk? Laat het dan weten aan de scriba. Dat kan in deze wijk maar ook als onderdeel van het bezoekersnetwerk.

Belijdenis Catechisatie

Dit jaar heeft Esther de Haan belijdenis catechisatie gevolgd bij dominee Marianna van de Graaf in Maasdam. Op zondag 29 mei zal Esther in de morgendienst belijdenis van haar geloof afleggen. Het is fijn dat ds. van de Graaf voorganger kan zijn in deze dienst. We zijn haar ook bijzonder erkentelijk voor het begeleiden van Esther in deze stap.

Belijdenis doen – denkt u er ook wel eens over? Volgend jaar hopen we weer een nieuwe belijdenis catechese te starten. Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw wijkouderling of de scriba.

Met vriendelijke groeten,
Nelleke Dorsman, wijkouderling

AFSCHEID DS. VAN DEN BERG

ds. Van den Berg heeft ons als gemeente begin april in een bewogen schrijven meegedeeld dat hij onze gemeente gaat verlaten. Hij wordt predikant-ouderenpastor in de Protestantse gemeente van Zuid-Beijerland en in de wijkgemeente Prinses Julianakerk te Scheveningen. Ds. van den Berg heeft het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering gevraagd om hem per 1 juni 'onthechting te verlenen' van onze gemeente. Dit is een officieel proces binnen onze kerk. Als dit verleend wordt is onze gemeente vanaf dat moment vacant en kan ds. van den Berg ander dienstwerk binnen de kerk aanvaarden.

Ander werk, blijvend in het ambt:

ds. Van den Berg blijft in de door hem gemaakte keuze predikant in onze kerk, maar gaat dit nu qua werkzaamheden anders invullen: geen 'eigen gemeente' meer, flexibel inzetbaar in gemeenten voor pastoraal werk en meer beschikbaar als gastvoorganger zijn hierbij zijn kernwoorden. Ds. van den Berg wordt nu als eerste verbonden aan de Protestantse gemeente van Zuid-Beijerland. De verbintenis vindt plaats op zondag 29 mei. We ontvingen in dit verband van hem de volgende uitnodiging als kerkenraad:

Uitnodiging

verbintenis ds. Ard van den Berg
aan de Prot. gem. Zuid-Beijerland
als predikant-ouderenpastor

geachte kerkenraad, geliefde zusters en broeders,

Hierbij nodigen wij jullie eenvoudig doch hartelijk uit voor de kerkdienst, waarin Ard verbonden zal worden aan de Prot. gem. Zuid-Beijerland als ouderenpastor. Deze dienst zal gehouden worden in de Eendrachtserk, Koninginneweg 4, op zondag 29 mei om 9.30 uur.

We zien uit naar een gezegende nieuwe start in blijvende verbondenheid!

Met een hartelijke groet,
Ard & Jojanneke
Lieve, Lidewey, Arthur en Dina

Afscheid van onze gemeente

Natuurlijk willen wij ook binnen onze gemeente stilstaan bij het afscheid van ds. van den Berg. We willen dit op 1 dag in 2 momenten vormgeven. Allereerst wordt er een afscheidsdienst georganiseerd. Deze dienst zal D.V. gehouden worden op zondag 19 juni om 14.30. Ds. van den Berg zal deze dienst leiden. Er is een gedrukte liturgie aanwezig. Aan het einde van deze dienst zal er kort worden stilgestaan bij de 7-jarige verbintenis met onze gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van fam. van den Berg. Dit zal plaatsvinden in de Hoeksteen of op het kerkplein bij mooi weer. Tijdens dit informele samenzijn zullen een aantal gemeenteleden iets te drinken serveren.

Tijdens het informele samenzijn is er ruimte voor individuele inbreng, waarbij we met name de jongeren van onze gemeente uitnodigen om iets leuks te doen voor onze toekomstige ouderenvastor. We willen de individuele inbreng wel zodanig organiseren dat er evenwicht is tussen inbrengers en afscheid nemers. Laat dus van tevoren aan iemand van de 'afscheidscmissie (zie hierna)' weten wat u/jullie willen inbrengen.

We willen het samenzijn om ca. 17.30 uur met een broodmaaltijd afsluiten. Iedereen van de gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd. Opgeven voor deze broodmaaltijd is niet nodig.

Afscheidsgeschenk

Als een zichtbaar aandenken van onze lange en intensieve verbondenheid van onze gemeente met het predikantsgezin willen wij hen graag iets tastbaars meegeven. Wij stellen u graag **tot 12 juni** in de gelegenheid om hieraan bij te dragen. Dit kan

d.m.v. een bijdrage op de CvK bankrekening van de hervormde gemeente Puttershoek met nr. NL38RABO 0373 7112 71. Het is noodzakelijk om bij uw betaling te vermelden: afscheid ds. v.d. Berg. Doet u dit niet dan 'verdwijnt' uw bijdrage als gift in de algemene middelen. Tevens zullen wij in de diensten van 5 en 12 juni een busje bij de uitgangen zetten waarin u uw bijdrage ook in contanten kunt deponeren. Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid bij het afscheidsgeschenk.

De pastorie

De familie van den Berg hoopt half augustus te verhuizen naar Heinenoord. Ze hebben daar op Dreeshof 2 een woning gevonden. Vanaf 1 juni tot half augustus blijft de pastorie door hen bewoond, maar dan in de hoedanigheid van particulier huurder en niet langer als onze herder en leraar. De pastorale contacten (blijven) vanaf 1 juni lopen via uw wijkouderling, de scriba Atie Meijer, pastoraal meldpunt Nelleke Dorsman of via onze invalpastor en consulent ds. Breure.

De commissie 'afscheid ds. van den Berg': Bart Dorsman, Victor de Haan, Evelien Maas en Peter in 't Veld

Annemarie de Haan

DIACONIE

Heilig Avondmaal

Op zondag 26 juni hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. We doen dit, net als op Goede Vrijdag, aan de grote tafel met kleine bekertjes. In de ochtenddienst gaat Ds. De Jonge uit Leiden voor, samen met Pastor Luis Diaz uit Paraguay.

De bekercollecte is bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships heeft twee ziekenhuisschepen die bemand worden door vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde wordt zo op een

praktische manier aan de allerarmsten getoond. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische zorg, operaties en ontwikkelingsprojecten.

Begin maart heeft het nieuwste schip, de Global Mercy, in de Rotterdamse haven gelegen. Vele mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en het schip bezocht. Inmiddels is de Global Mercy bij haar volgende stop; Granadilla, Tenerife, waar de afbouw van de technische en medische apparatuur op het schip zal plaatsvinden. Een eerste bezoek aan Afrika is gepland voor eind mei in Dakar, Senegal om daar medische zorg te gaan verlenen.

Diaconale avond

We nodigen u van harte uit voor een diaconale avond op donderdag 16 juni. Inloop vanaf 19:45 uur, start van de avond om 20:00 uur. Tijdens deze avond willen we als gemeente nadenken over het verlenen van diaconale zorg in onze eigen gemeente. We leven in onzekere tijden met de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen voedsel- en brandstofprijzen. Wat is Gods opdracht aan ons als Gemeente hierin? We gaan graag in gesprek over vragen als:

- Welke noden ziet u in de gemeente of in uw omgeving?
- Hoe maken we problemen bespreekbaar?
- Hoe kunnen we hulp bieden en wat is daarvoor nodig?

Pastor Luis Diaz is ook aanwezig en zal met ons delen hoe het omzien naar elkaar, in zijn gemeente in Paraguay wordt vormgegeven. Ook verkennen we graag of er interesse is om een uitwisselingsproject op te zetten en met een aantal gemeenteleden naar Paraguay af te reizen om daar hulp te bieden.

We hopen u te ontmoeten op 16 juni.

Opvang vluchtelingen

De kerkenraad heeft besloten om de Hoeksteen of de Schakel beschikbaar te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne als dit nodig is. Daarop hebben we ons aangemeld bij Takecarebnb, de organisatie die samenwerkt met Stichting Vluchtelingenwerk. Deze organisatie heeft landelijk ruim 31.000 aanmeldingen ontvangen van mensen die als gastgezin willen functioneren. De afgelopen tijd is gebruikt om de procedures op orde te krijgen zodat zowel de vluchtelingen als de gastgezinnen veiligheid en een goede match geboden wordt. Daarnaast zijn er 800 vrijwilligers via Het Legers des heils geworven en opgeleid om de vluchtelingen te begeleiden tijdens hun tijdelijke verblijf in Nederland.

Vanaf begin mei worden vluchtelingen op grotere schaal gematcht met gastgezinnen of gastplekken. Gelukkig is er op dit moment geen tekort aan opvangplekken in Nederland. Vluchtelingen kunnen hierdoor zelf kiezen of ze in een grootschalige gemeentelijke opvang willen verblijven of de voorkeur geven aan een gastgezin. De situatie in Oekraïne is echter erg onvoorspelbaar waardoor het goed mogelijk is dat de aantallen vluchtelingen op enige moment weer gaan toenemen. Op het moment van schrijven hebben wij nog geen verzoek gekregen voor opvang. Wij houden u op de hoogte mocht dat verzoek er op korte termijn wel komen.

Hartelijke groet,
Arnold, Victor, Annie en Leonie

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De Hoeksteen:

De oude cv-installatie is inmiddels vervangen. Er is een Nefit Trendline HRC30 CW5 installatie gemonteerd met bijbehorend Bosch Easy control aansturing mechanisme voor 12 radiatoren. Hiermee kan per ruimte de warmtevraag worden geleverd. De gewenste temperatuur kan per app op afstand worden geregeld door de

beheerders. Warmwater wordt geleverd wanneer er vraag naar is, bijvoorbeeld tijdens het handmatig afwassen. Er wordt geen grote hoeveelheid water continue meer warm gehouden zoals in de oude situatie van toepassing was. Tijdens het werk is geconstateerd dat 4 thermostaatkranen moesten worden vervangen vanwege lekkage of omdat ze niet meer werkten. De totale werkzaamheden hebben EUR 3.803 gekost. De afgelopen vijf jaren is er in de Hoeksteen gemiddeld 3.350 m3 gas per jaar verbruikt. We hopen dit substantieel te kunnen verlagen met de nieuwe installatie.

Financiële zaken

Verjaardag fonds:

Een trouwe groep gemeenteleden bezoekt in de hun toebedeelde wijk gemeenteleden op (of rond) hun verjaardag met een gelukwens en een zakje voor het z.g. verjaardag fonds. Al jaren wordt hier een substantieel bedrag door opgehaald. Onlangs heeft het verjaardag fonds het College van Kerkrentmeesters laten weten dat ze de kosten van de nieuwe cv-installatie in de Hoeksteen voor hun rekening wilden nemen. Zij hebben hiervoor een bedrag van EUR 3.803 naar de rekening van de CvK overgemaakt. Door middel van dit schrijven willen wij alle medewerksters van het verjaardag fonds (en hiermee ook de achterliggende gevers!) hartelijk bedanken voor deze mooie gift. Jullie trouwe inzet is een hartverwarmende bijdrage in de exploitatiekosten van het gemeentezijn.

Jaarrekening 2021:

De jaarrekening 2021 is gereed. Indien u de gehele jaarrekening wilt inzien dan is hiervoor de gelegenheid om dit via kerkrentmeester Christian Viskil te regelen. Op pagina 23 en 24 geven wij u in het kort inzicht in de cijfers:

Baten en lasten 2021				
		Begroting	Rekening	Rekening
		2021	2021	2020
Opbrengsten en baten:				
Levend geld (vrijw. bijdragen, collectes en giften)		135,550	134,785	134,545
Exploitatie gebouwen en rente		15,075	12,432	13,320
Subsidies monumenten		8,275	8,275	11,160
Overige inkomsten		3,750	3,990	3,631
Totaal inkomsten		162,650	159,482	162,656
Uitgaven en kosten:				
Pastoraat en woordverkundiging		102,290	101,632	98,089
Kerkelijke gebouwen en inventaris		67,145	27,207	30,277
Bijdragen aan PKN		8,580	8,249	8,843
Beheer, administratie en overige kosten		13,900	12,621	13,597
Totaal uitgaven		191,915	149,709	150,806
Operationeel resultaat		(29,265)	9,773	11,850
Bijzondere baten en lasten:				
Mutaties bestemmingsreserves		(665)	428	326
Mutaties onderhouds fondsen		29,930	(10,201)	(12,176)
Resultaat van het boekjaar		-	-	-

Het totaal van de inkomsten in 2021 is stabiel gebleven, zowel ten opzichte van de begroting als van het jaar 2020. Bij de uitgaven is in de begroting rekening gehouden met een flinke uitgavenpost voor het gebouw de Schakel. De staat van onderhoud is niet goed. Een bouwtechnische keuring in september 2021 bracht naar voren dat er op korte termijn ca. EUR 40.000 nodig zal zijn om dit gebouw weer in een acceptabele staat van onderhoud te krijgen. De kerkenraad heeft besloten om een in het verleden ontvangen substantiële schenking in het kader van een nalatenschap in een bestemmingsreserve te zetten om hiermee toekomstige plannen op een soort projectbasis te kunnen faciliteren. Door de wisseling van de

wacht bij de kerkrentmeesters heeft dit nog geen vervolg gekregen. Als gevolg hiervan zijn er nog geen kosten voor onderhoud van de Schakel gemaakt en is deze uitgavenpost dus onder de begroting gebleven. De overige uitgaven liggen in lijn met zowel de begroting als met de kosten van het vorige jaar. In de kosten van pastoraat en woordverkondiging is een bedrag van ca. EUR 15.000 begrepen voor bijstand in het pastoraat en kosten van preekvoorzieningen. Deze kosten lagen door de ziekte van onze predikant op een enigszins hoger niveau dan in 2020. De exploitatie over 2021 was zo gunstig, dat we voldoende middelen aan de onderhoudsreserve hebben kunnen toevoegen. Een lange termijn beleidsstudie heeft een aantal jaren terug aangegeven dat er ca. EUR 21.500 nodig is om al onze gebouwen in stand te kunnen houden. De gemaakte onderhoudskosten en de toevoeging bedragen in totaal EUR 21.096, zodat de lange termijn doelstelling nagenoeg kon worden behaald.

Vermogenspositie per 31 december			
		2021	2020
Bezittingen:			
Onroerende zaken		954,005	975,002
Financiële vaste activa		300,000	
Kortlopende vorderingen		312	1,157
Geldmiddelen		611,692	897,846
Totaal bezittingen		<u>1,866,009</u>	<u>1,874,005</u>
Passiva:			
Algemene reserve		211,671	211,671
Bestemmingsreserves		503,632	504,057
Onderhouds fondsen		136,906	126,704
Reserve herwaardering gebouwen		953,998	974,998
Kortlopende schulden		59,802	56,575
Totaal passiva		<u>1,866,009</u>	<u>1,874,005</u>

Vanaf 2020 zijn gemeentes door PKN-regels verplicht om de in hun bezit zijnde onroerende goederen op de WOZ-waarde te waarderen. Monumentale

kerkgebouwen zijn van deze regel uitgezonderd. De WOZ-waarde van de pastorie, de Hoeksteen en van de Schakel bedraagt ca. 9,5 ton. U ziet dit bedrag dus bij de bezittingen staan en aan de passiva zijde in de Reserve herwaardering gebouwen. Dit bedrag fluctueert per jaar en geeft de administratie elk jaar dus weer wat extra werk om dit in balans te houden. De waarde van de kerk staat niet in onze vermogenspositie. De algemene reserve is in het verleden opgebouwd om tegenvallers op te kunnen vangen. De bestemmingsreserves betreft de fondsen die opzij zijn gezet voor onderhoud aan het orgel en voor te ontwikkelen plannen op een speciale projectbasis. De onderhoudsfondsen zijn middelen die opzij zijn gezet om toekomstig onderhoud te kunnen betalen om zo de gebouwen in hun functionele staat te houden. Het CvK beraadt zich om met voorstellen aan de kerkenraad te komen om de daling in koopkracht van onze fondsen door de hoog oplopende inflatie (enigszins) te kunnen compenseren.

Overige zaken

Het orgel

Het orgel heeft haar jaarlijkse stembeurt afgelopen week weer gehad. Als het goed is horen we dit overigens niet. Toch is het geen weggegooid geld. Het monumentale orgel is een waardevol bezit voor onze gemeente en het wordt gekoesterd. Het is volgens onze organisten dan ook nog in goede staat. Belangrijk voor het orgel is het aanhouden van een stabiele temperatuur in de kerk van ca. 19 – 19,5 graad. Dit is de afgelopen tijd aardig gelukt. Ook de luchtdruk speelt een belangrijke rol. Zo rond de 60% is ideaal, maar dit aspect is niet goed te sturen. Bij een te droge lucht kan er soms een toon blijven hangen bij het spelen. Als u dit soms hoort is het dus geen foutje van de organist..... De organisten hebben ons wel geïnformeerd dat bij de laatste stembeurt bleek dat de motor die de lucht in de buizen brengt niet meer zo stabiel werkt. Er zit een lichte vibratie in, maar nog niet storend om tot reparatie of vervanging over te gaan.

Richtlijn Solvabiliteit

Het CvK is verplicht door de Richtlijn Solvabiliteitsverklaring een meerjarenraming te maken voordat toestemming kan worden verkeren om een predikant te beroepen. De raming moet over 8 jaar gaan. De komende maanden zal hieraan aandacht worden besteed. De Richtlijn Solvabiliteit gaat over het feit of een gemeente op de middellange termijn in staat is om een eigen predikant te bekostigen. Een eventueel aanwezig vermogen mag hierbij worden meegewogen.

Energiebelasting

Kerkelijke instanties mogen de helft van de energiebelasting die ze betalen op gas en elektriciteit terugvragen. Dit wordt jaarlijks door ons gedaan met medewerking van Arie Naaktgeboren. De afgelopen jaren is hier voor onze 3 gebouwen (kerk, Hoeksteen en Schakel) per jaar ca. EUR 3.000 op terugontvangen. De bruto kosten voor deze gebouwen voor gas en elektra bedragen ca EUR 12.500 per jaar. Per saldo krijgen we dus 25% van de kosten terug. Het zal u duidelijk zijn dat onze kosten voor gas en elektra de komende jaren niet zullen dalen. We zitten inmiddels in de fase van variabele prijzen met onze energieleverancier Eneco.

Digitale kerkdiensten

Digitale kerkdiensten, waarbij de dienst thuis met beeld kan worden meegemaakt, zijn ons inmiddels goed bekend. Bij het begin van de coronapandemie zijn goede stappen gezet om dit mogelijk te maken. Inmiddels functioneert het goed (naar we horen). De camera-instelling is vast, met drie standen. Ingezoomd op alleen de predikant en iets uitgezoomd waarbij sprekers bij het koorhek in beeld komen. Bij bijzondere aangelegenheden is dit beeld niet compleet. Als er een koor is of bij de ontmoeting met de kinderen wordt een groot deel niet getoond. Ons college ontving signalen dat dit toch jammer is en denkt eraan om de zoom functionaliteit uit te breiden.. We horen echter graag eerst van de gemeente hoe ze over deze uitbreiding van deze functionaliteit denken voordat we hiervan een plan gaan maken. Denkt u a.u.b. met ons mee.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris

JOR

Einde JOR-seizoen 2022

Na een gekke twee jaar is het ontzettend fijn om weer op een normale manier JOR-avonden te kunnen draaien! Zelfs uitjes kunnen weer. Zo zijn we afgelopen weken wezen bowlen, hebben we onze sportiviteit getoond op het strand en stond er een avondje Jump XL (trampolinespringen) op het programma. Maar het einde van dit seizoen komt helaas alweer in zicht...

JOR Kamp 2022

In het Klankbord van februari schreven we voorzichtig te durven hopen dat JOR-kamp dit jaar door mag gaan. En het goede nieuws is daar: **JOR KAMP 2022 gaat door!** Op woensdagavond 25 mei vertrekken we met een groep van 25 jongeren (de grootste groep ooit!!!) en acht leiding richting Ewijk om er met elkaar een fantastisch weekend van te maken. Na een woensdagavond(bos)spel, een Hemelvaartskerkdienst, een te gekke dropping, een legendarische zeskamp, een lange bonte avond en een zwembad inclusief bubbelbad hopen we zaterdag aan het einde van de middag weer veilig bij de Schakel aan te komen. Na een korte douche thuis sluiten we kamp af met een BBQ in de Schakel en reiken we de felbegeerde kampbokaal uit!

Hierna zit het seizoen er voor ons alweer op, maar hopen we in september het nieuwe seizoen weer knallend te beginnen met een ontzettend leuke en enthousiaste groep jeugd!

Groetjes van alle (kamp)leiding,

Laura, Bart, Judith, Frank, Wilco, Esther, Davey en Ilona

PASTORAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

**Heilige Geest van God
Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon**

**Kom, o heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht
Heilige Geest kom nu**



Opwekking 754

ZONDAGSCHOOL KINDERNEVENDIENST

Hallo jongens en meisjes,

Als jullie dit lezen vieren we Hemelvaart en Pinksteren, dit zijn heel mooie en bijzondere verhalen.

HEMELVAART

De discipelen zijn boven op de olijfberg gekomen. Kijk de Heere Jezus houdt de handen boven de hoofden van de discipelen. Hij zegent ze. En dan.....o, daar gaat Jezus naar boven, in de lucht! Zomaar vanzelf! Steeds hoger en hoger, wat



wonderlijk!!

Het liedje/gebedje 'Hoger dan de blauwe luchten' past wel een beetje bij Hemelvaart. Als je het niet kent dan vraag je aan papa of mama of ze het voor je willen zingen, en anders moet je even samen met je ouders op YouTube kijken.

1

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

2

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij.
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de Heer een helper zijn.

3

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam,
Heer die altijd naar ons luistert,
neem dan nu ons danklied aan.

Groetjes namens de leiding van de zondagsschool en kindernevendienst.

Gerja Derksen-Schipper

BEDANKJES

Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht.

Bedankt een ieder die door telefoon, kaartje en bezoek mij het gevoel heeft gegeven kracht van boven te ervaren

Hartelijk dank Mevr. N. den Hartog Tjasker 26a

Bedankt lieve mensen die ons bij mijn Ziekenhuis opname, operatie en herstel een bemoedigende kaart stuurde een telefoontje of een bezoekje brachten met een bloemetje. Het heeft ons goed gedaan en bemoedigd.

Met een hartelijke groet. Dora en Teun Stooker.

Beste Gemeenteleden,

Graag zou ik eenieder willen bedanken, die mij in de afgelopen moeilijke periode bemoedigd hebben met een kaartje, bloemen, gesprek(je) of welke wijze dan ook. Heel erg bedankt! Hier een bemoedigend gedicht van Leo Heuvelman.

Als je ooit in nood bent,
weet dat de Vader je kent.
Wordt het donker om je heen,
Hij laat je nooit alleen.
Hij ziet jouw stil verdriet
en verlaat je niet.

Elke nieuwe morgen
blijft Hij voor je zorgen.
Bij iedere nieuwe smart
versterkt Hij jouw hart.
Welke stormen er woeden,
God zal je behoeden.

Met een hartelijke groet, Sandra Mekking-Kombrink.

Dankbaar en blij zijn wij dat de 18 Chemokuren hun werk goed hebben gedaan.

De ziekte is nu voorlopig tot stilstand gebracht.

Uw steun d.m.v. gebed – de vele kaarten – bloemen en bezoek hebben ons goed gedaan. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst.

Met vriendelijke groeten, Piet en Renny Leeuwenburgh.

Lieve gemeenteleden, Graag wil ik u allen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en rondom het overlijden van mijn lieve zus, mevr. van Ginkel-Kraal. Uw aandacht was en is mij tot grote steun. Jannie van Hal-Kraal

Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens mijn operatie en herstel. De mooie kaarten met bemoedigende teksten en de prachtige bos bloemen. Dit deed mij zeer goed. We zijn zeer dankbaar met de goede uitslag die ik mocht ontvangen na de operatie.

Hartelijke groet, Krijn Bor

PERSBERICHT INLOOPCONCERTEN IN JUNI

Dit jaar bestaat het grote Van den Heuvel-orgel in de Ridderkerkse Singelkerk 50 jaar. Daarom worden er enkele jubileumactiviteiten georganiseerd, waaronder drie inloopconcerten op zaterdagmiddag.

Het eerste inloopconcert wordt gegeven op **zaterdag 11 juni** door organist **Bert Roest**, geboren en getogen in Ridderkerk. Zijn programma bestaat uit bekende orgelwerken en koraalbewerkingen.

Op **zaterdag 18 juni** geeft organist **Johan den Hoedt**, lang één van de vaste bespelers van het instrument, het tweede inloopconcert. Op zijn programma staan werken van o.a. Bach, Reger, Pärt en een eigen koraalbewerking.

Het derde inloopconcert staat gepland op **zaterdag 25 juni**. Organist is dan **Jan Peter Teeuw**, één van de huidige organisten. Hij speelt werken van o.a. Bach, Van Vliet, Dupré en Léfébure-Wély. Diverse werken hebben een relatie met de rijke concertgeschiedenis van de kerk.

Alle concerten in de Singelkerk (Kerksingel 1) beginnen om **15.00 uur** en duren ongeveer een uur. Het is ook mogelijk tussentijds in- of uit te lopen. De toegang is gratis. Wel wordt er bij de uitgang gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de onkosten.

Om alvast in de agenda te schrijven: op zaterdag 12 november geeft de internationaal bekende organist Ben van Oosten het jubileumconcert.

ROMMELMARKT

ROMMELMARKTVERKOOP mei 2022

Vrijdag 27-05 van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 28-05 van 10.00 tot 12.00 uur

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur.

Op Marktplaats worden ook spullen aangeboden onder het kopje: rommelmarkt Puttershoek.

Spullen halen we graag op als u op werkdagen even belt met telefoon 06 22551924 vanaf 18.00 tot 19.30 uur.

Inleveren van spullen elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent van harte welkom An Klinge

EMMA

Hallo Allemaal,

Hier weer even een berichtje van de EMMA dames.

We hebben een mooie Paasviering gehad met een broodmaaltijd als afsluiting,

Ook hebben we op 4 mei met 8 dames en 3 heren pannenkoeken gegeten, wat erg gezellig en lekker was. Ja, de dames van EMMA zijn actief bezig.

We hopen dat de komende tijd net zo gezellig zal zijn met elkaar, maar..... dat kan alleen met de zegen van onze HERE GOD. Daarom vragen wij in ons GEBED de HEER om kracht en wijsheid, dat hebben we allemaal nodig.

Namens het bestuur groet ik jullie allen.

Elly, Maartje, Corrie en Tiny

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus april 2022			
03-04-22	week 14	€	300,05
10-04-22	week 15	€	392,95
15-04-22	week 15 (Goede vrijdag)	€	128,85
17-04-22	week 16	€	713,60
24-04-22	week 17	€	212,15
Deurbussen:			
24 april 2022	Zending/april.(zwo)	€	147,20
24 april 2022	Jeugdwerk/april.(hjp)	€	81,05
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/april.			
	kerk	€	360,00
	Diaconie	€	10,00
	ZDS/KND ¾	€	208,35
	Diac.uitzending Kerkradio 24/4	€	246,25
	Paascollecte	€	100,00
	H.A./Hulpfonds mevr. De Jonge	€	633,50
	Verjaardagsfonds april	€	25,00
	Verkoop aquarel Jan Plaisier	€	50,00
	Op Toonhoogte	€	10,00
	Kerktelefoon	€	19,50
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2022	€	83.644,07
	Reeds ontvangen	€	44.898,54
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			



't is FEEST vandaag,
't is PINKSTERfeest wij
staan in VUUR en VLAM,
want HIJ die BIJ ONS
is geweest WERKT
verder aan zijn
PLAN

Lied van Hanna Lam

HEER, WE KIJKEN OMHOOG

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.