

KB

KLANKBORD 6 JAARGANG 59



21 MEI 2023 – 24 JUNI 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 12/06/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

25/06/2023 t/m 02/09/2023

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	5
Meditatie	6
Pasto(p)raat	7
Diaconie	10
Pastoraal en diaconaal meldpunt	13
Bijbellees ochtend	13
Zondagsschool	15
Rommelmarkt verkoop mei 2023	15
Bedankjes	16
Collectebonnen	16
Opbrengsten collecten	17

1 Gods adem die van boven kwam
zet hart en ziel in vuur en vlam
en opent ons de oren
dat wij zijn tongval horen.

2 De tongen zijn van wind en vuur,
het woord is brandend van natuur,
het loopt door alle landen
en opent mond en handen.

3 Het woord wordt wijd en zijd
verstaan,
het trekt zich alle dingen aan,
het doet ons ademhalen
en maakt ons wel ter tale.

4 Luister, dat ademend geluid,
God zaait de wind des Geestes uit
om straks een storm te oogsten,
de lof des Allerhoogsten.

Gezang 246

KERKDIENSTEN

21 mei 2023 **10:00 15:00 HtH ds. T. Meijer HA** **17:00**

Predikant: ds. J. Breure ds. J.P. Bijl
 Zwijndrecht Strijen
Organist: Henk Mannee Henk Mannee
Zondagsschool: Gerda, Frank
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

28 mei 2023 **10:00 Pinksteren** **17:00**

Predikant: ds. J.P. Bijl drs. A. Kornaat
 Strijen Klundert
Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Gerja
Dienstcollecte: Diaconie Open-Doors
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

4 juni 2023 **10:00 Koffie drinken** **17:00**

Predikant: ds. B.E. de Weerd ds. J.T. de Koning
 Papendrecht Alphen a/d Rijn
Organist: Henk Mannee Henk Mannee
Zondagsschool: Tineke, Merel
Dienstcollecte: Diaconie KIA-zending Bijbel brengt arme boeren in actie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

4 juni 2023 **11:00 uur CONNECTED dienst Maasdam**

11 juni 2023	10:00	17:00
Predikant:	Kand. T.C. Kraan Utrecht	ds. G.J. van Beek Nieuw-Lekkerland
Organist:	Nico van Oudheusden	Nico van Oudheusden
Zondagsschool:	Nadine, Maaïke	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	KIA-noodhulp gestrande vluchtelingen	

18 juni 2023	10:00 Heilig Avondmaal	17:00 HA
Predikant:	ds. H.J.P. de Pater Nieuwegein	ds. D. Maarszen-vd.Brink Well
Organist:	Henk Mannee	Henk Mannee
Zondagsschool:	Gerja, Frank	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

25 juni 2023	10:00	17:00 Openlucht dienst
Predikant:	ds. A.B. Vroomans Rijnsburg	ds. Wiersma
Organist:	Nico van Oudheusden	
Zondagsschool:	Gerda, Merel	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

9 apr.	dhr. P. Maas	mw. N. de Heus-Kranendonk
16 apr.	dhr. N. van Oudheusden	Echtp. Kimmel-Mast
23 apr.	mw. R. Leeuwenburg- v.Wingerden	Echtp. Remmers-Snaaijer
30 april	mw. A. Groenendijk-v.Horsen	Mw. P.C. Bijl-Pegels
7 mei	mw M.C. de Crom-Vermeer	

MEDITATIE

Pinksteren

In de kerk vieren we elk jaar de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De meesten met een kerkelijke achtergrond kennen de christelijke feestkalender, weten dat de feesten te maken hebben met het leven van Jezus, en dan is het niet meer zo moeilijk om de goede volgorde te weten, geboorte, sterven, hemelvaart, uitstorting van de geest.

Waar is het met Pinksteren ook al weer om begonnen? Pinksteren is het laatste van de christelijke feesten, maar je zou ook goed kunnen zeggen: het is het eerste, het Pinksterfeest hoort eigenlijk voorop te gaan.

Het is begonnen, ooit, met de Geest. Met mensen, de vrienden van Jezus, mensen uit zijn kring, die enthousiast zijn geworden, zo vol van zijn Geest, dat ze ook na zijn hemelvaart tegen elkaar zeiden: dit is niet voorbij. Hij is niet dood, Hij is niet weg, Zijn leven gaat door. Wij moeten over Hem blijven spreken. We moeten doen wat Hij ons heeft voorgedaan. Jezus leeft.

Het is ooit begonnen met mensen die gegrepen zijn door die overtuiging, dat geloof, in Jezus als de levende. En het kan niet anders dan doorgaan, tot op de dag van vandaag, door mensen die datzelfde ervaren, door mensen die op hun manier geïnspireerd worden door de geest van Christus, geraakt door zijn liefde, door zijn levensvoorbeeld.

Het is begonnen met Pinksteren. Het begint altijd weer met Pinksteren, met de Geest, met de heilige Geest van verbinding, van enthousiasme, van hoop tegen wanhoop. Het begint altijd weer met het vuurtje dat ergens wordt aangewakkerd, met mensen die hun inspiratie vinden, om te leven en om hun leven te richten naar het leven van Jezus, op welke manier dan ook.

Het begint altijd weer, onder zomaar een dak, boven zomaar wat hoofden: vuur en wind.

De vraag van Pinksteren is dan ook:

Waar brandt bij jou dat vuurtje? Waar word jij door aangeraakt en in beweging gebracht? En hoe is dat op een of andere manier verbonden met het verhaal van Jezus, de levende?

Ik geloof dat God ons inspiratie en kracht geeft. Dat is de gave van de Geest. En het is aan jou en mij en iedereen, om daar iets mee te doen, om het vuurtje brandend te houden, en het geloof door te geven.

Wat vindt u daarvan? Doet u mee?

Nelleke Dorsman, ouderling

Ontleend aan [strak plan... meditatie bij Pinksteren – Bert Altena](#)

PASTO(P)RAAT

Gezamenlijk:

Wat dingen die misschien al doorgesijpeld zijn maar waar een sluier overheen hangt.

Vorig jaar zijn afgevaardigden van het moderamen van de drie kerken bij elkaar gekomen.

Hervormd Puttershoek, Hervormd Maasdam en Gereformeerd

Puttershoek/Maasdam, we hebben gekeken naar wat we samen zouden kunnen doen. De voorstellen die ter tafel kwamen werden in de drie kerkenraden besproken en geaccordeerd. Zo zijn we tot overeenstemming gekomen dat we op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst houden in één van de drie kerken. Dit jaar is dat in de hervormde kerk van Puttershoek. Omdat wij geen predikant hebben zal

ds. Marianne van de Graaf de dienst leiden. Zo zal dus deze Hemelvaartsdienst rouleren in de drie kerken.

Kindermoment:

Het kindermoment verandert. Het kinderlied blijft wel een onderdeel van de liturgie maar het praatje mag de dominee zelf aangeven of hij dat wil. Sommige dominees vinden het wat ongemakkelijk omdat ze de kinderen niet kennen en anderen hebben er de vaardigheden niet voor. Dit wordt weer herzien op het moment dat we weer een eigen predikant hebben.

Thema avond:

Op 15 mei is er een avond georganiseerd met als thema Jongeren en Jonge gezinnen in onze kerkelijke gemeente. Een stuurgroep vanuit de kerkenraad heeft daarvoor een deskundige van de HGJB uitgenodigd die een presentatie heeft gehouden over "Groeiplan – Gemeenteopbouw met toekomst". We komen hier in het volgende Klankbord op terug.

Geloofsbelijdenis en de wet:

Al jaren is het in onze gemeente de gewoonte om in de morgendienst de wet te lezen en in de middagdienst de geloofsbelijdenis. De meeste gemeenteleden bezoeken de morgendienst en horen daardoor nooit meer de geloofsbelijdenis. De kerkenraad heeft daarom besloten om op de eerste en de derde zondag van de maand 's morgens de geloofsbelijdenis voor te lezen en in de middagdienst de wet. Op de tweede en de vierde zondag van de maand wordt 's morgens de wet gelezen en 's middags de geloofsbelijdenis.

Pastoraal bezoekers:

We zijn nog steeds op zoek naar gemeenteleden die de ouderlingen willen ondersteunen in het bezoekwerk. Blij en dankbaar zijn we dat naast dhr. Leen Spaans ook dhr. Arie van den Berg bereid is gevonden dit werk te gaan doen. Op 21 mei zal hij in de morgendienst als pastoraal broeder worden bevestigd in een dienst die wordt geleid door ds. J. Breure.

Tienerdiensten:

Vanuit de jeugd is het verzoek gekomen om een tienerdienst op te zetten. De kerkenraad heeft dit verzoek goedgekeurd. We zien dat het kerkbezoek door jongeren na het verlaten van de zondagsschool afneemt en zijn blij met dit initiatief. Zeker omdat het vanuit de jeugd zelf komt. Voorlopig zijn er twee zondagen vastgesteld waarop deze diensten worden gehouden. Dit zijn de zondagen, 14 mei en 11 juni. Jongeren vanaf 12 jaar gaan naar hun eigen dienst onder leiding van Frank Janssens. Na deze diensten wordt gekeken of hier animo voor is. Als het aanslaat worden in de toekomst deze diensten gehouden op de eerste zondag van de maand

Bloemengroet:

Voor het wegbrengen van de bloemengroet heeft Annie Vlasblom een rooster gemaakt. Vanaf 1 mei wordt één bos bloemen in de kerk gezet. Mocht u het fijn vinden om eens een bloemetje weg te brengen meldt u zich dan bij Annie Vlasblom.

Jongeren dienst:

Wat fijn dat we op 7 mei een dienst mochten hebben die door de jongeren was geregisseerd. Dankbaar en blij dat ze zo het geloof oppakken om er mee aan de slag te gaan, dat ze een lichtend licht en een zoutend zout mogen wezen voor hun leeftijdsgenoten en voor een ieder die denkt Wat hebben zij wat ik niet heb?

Met een vriendelijke groet, ouderling Hugo Snaaijer.

REDACTIE KLANKBORD

Na het bericht in het vorige Klankbord heeft Nico Hokke zich bij ons aangesloten als nieuw redactielid. Daar zijn we erg blij mee. Nu zijn we als redactieteam weer compleet. We kijken uit naar een fijne samenwerking.

Het redactieteam Gerda,Krijn,Nico

DIACONIE

Heilig Avondmaal 18 juni

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig de kleine bekertjes te blijven gebruiken bij de viering van het Heilig Avondmaal. Voor diverse gemeenteleden vormde het gebruik van de grote Avondmaalsbeker, zoals wij gewoon waren voor de uitbraak van de coronapandemie, als een te grote drempel. Met de kleine bekertjes hopen wij zo veel mogelijk als gemeente samen het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.

Bekercollecte

De bekercollecte is bestemd voor het vrijwilligerswerk van Frank en Esther Janssens. Zij vertrekken in augustus voor een jaar naar Malawi. Esther gaat bij twee Nederlandse gezinnen, die in het Mission Hospital werken, de kinderen Nederlands onderwijs geven. Frank zal in het ziekenhuis gaan werken en ondersteunen waar nodig, als een soort manasje van alles. Esther krijgt een bijdrage voor het lesgeven, maar dit is niet voldoende om van rond te komen. Met de bekercollecte willen we Frank en Esther ondersteunen in hun werk voor het Mission Hospital. Naast de bekercollecte is het ook mogelijk om een gift te geven via het rekeningnummer van de diaconie: NL39RABO0373710089 t.n.v. de diaconie o.v.v. 'vrijwilligerswerk Frank en Esther'

Binnenkort zullen zij zelf een toelichting geven over hun plannen.

Oppas en 80+ bezoeken

In de nieuwsbrieven deden wij een oproep voor gemeenteleden die het leuk vinden om op te passen tijdens de morgendiensten en gemeenteleden die mee willen draaien in het bezoeken van onze 80+ gemeenteleden.

We zijn blij om Myrthe Troost, Lianne Brussé en Marith de Geus te mogen verwelkomen bij de oppas en Cocky Snaaijer en Geri Bor voor de 80+ bezoekjes. Heel fijn dat jullie mee willen draaien!

Voor de oppas zoeken we nog één gemeentelid om het team compleet te maken. Wilt u één keer in de zes weken oppassen, wij horen het graag!

Bloemen uit de morgendienst

Vanaf 1 mei is er een rooster gemaakt voor het wegbrengen van de bloemen uit de morgendienst. In de morgendienst zal daarom niet meer gevraagd worden wie de bloemen weg wil brengen. We zijn erg blij dat er een grote groep gemeenteleden is die de bloemen willen bezorgen. Heeft u vragen over de bloemen uit de morgendienst dan kunt u contact opnemen met Annie Vlasblom.

Kerkradio stopt per 1 januari 2024

Om de diensten van onze gemeente te beluisteren zijn er verschillende methoden beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld de Kerkomroep app downloaden op uw 'smart phone' en dan deze starten op het gewenste tijdstip. Een andere mogelijkheid is om deze app op uw 'smart TV' te installeren waardoor u op uw TV de kerkdienst kunt bekijken. Indien u dit doet zijn er kosten aan verbonden, daarvoor houdt de diaconie verschillende collectes per jaar. Ook kunt u uw bijdrage overmaken aan de diaconie op rekening NL39RABO0373710089 t.n.v. de diaconie o.v.v. 'Kerkomroep gebruik'. Indien u problemen ondervindt of ondersteuning nodig hebt voor het installeren van de app op uw apparaat kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Daarnaast wordt er tot nu toe gebruik gemaakt van de 'kerkradio'. Hierbij wordt het signaal via de 'ether' (of door de lucht) verzonden en draadloos ontvangen. Om dit signaal te ontvangen wordt gebruik gemaakt van een blauw/zwart kastje met een antenne (dit kastje lijkt op een walkietalkie). De overheid heeft de kosten van de zendmachtiging steeds verder verhoogt zodat nu een jaarlijks abonnement 440 euro kost. Daarnaast is de zend-apparatuur en de ontvangst-apparatuur sterk verouderd en niet tegen redelijke kosten vervangbaar.



Het aantal gebruikers is in de loop der jaren sterk afgenomen vanwege de opkomst van het kerkinternet, zodat de kosten enorm zijn toegenomen. De diaconie heeft daarom besloten om te stoppen met het uitzenden van

diensten via de kerkradio per 1 januari 2024. Op dat moment vervalt de zendmachtiging die daarvoor nodig is. Mocht u nog gebruik maken van dit blauw/zwart kastje met een antenne en de uitzendingen van de kerkdiensten wilt blijven volgen, neemt u dan contact op met ondergetekende, dan zoeken we naar een voor u passende vervanging.

Namens de diaconie, Victor de Haan Email: diaconie@hervormdputtershoek.nl
Tel: 078-6767040 (alleen tussen 19 en 20 uur)

Opvang Oekraïners

In een eerder Klankbord hebben we gemeld dat de opvang in principe per 1 juni 2023 zal stoppen, om de pastorie straks gereed te hebben voor een nieuwe predikant. Een aantal gemeenteleden hebben op eigen initiatief onze gasten willen helpen, door hen een hypothecaire lening aan te bieden. Op deze manier zijn zij in staat om zelfstandig een woning in Puttershoek aan te kopen en daarmee aan hun toekomst te werken. Op dit moment worden de onderhandelingen gevoerd over een woning. Een spannende periode! Het kan zijn dat zij i.v.m. de oplevertermijn nog iets langer in de pastorie zullen verblijven dan de beoogde 1 juni.

Op het moment dat onze gasten zelfstandig een woning betrekken stopt de opvang en daarmee de verantwoordelijkheid van onze gemeente. De begeleiding vanuit de diaconie kan daarmee ook voorzichtig wat worden afgebouwd. Uiteraard zijn wij bereid te helpen met praktische zaken.

Leuk om te melden is dat onze gasten zich al aardig thuis beginnen te voelen in Puttershoek. Allan en Anastasia werken beide bij de Hubo, hun tweede zoontje Arthur is inmiddels ook op school begonnen en heeft het goed naar zijn zin. Dankzij de taallessen van Hugo, die hij trouw iedere zaterdag geeft, gaat hun Nederlands ook vooruit. De begeleiding vanuit de diaconie kan daarmee ook voorzichtig wat worden afgebouwd.

Met een hartelijke groet van de diaconie,
Victor, Annie, Kalinka en Leonie

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

BIJBELLEES OCHTEND

Zevende bijbel lees ochtend, 29 april 2023

Carolien opende met een stukje over Noach en zijn gehoorzaamheid, terwijl nog niets van de voorzegde ramp was te zien. Gelovig handelen heeft altijd iets ongemakkelijks en tegendraads. Ook kwam een stukje uit het boekje “de Schuilplaats” van Corrie ten Boom langs, waarin zij verslag doet van het binnensmokkelen van een bijbel in het Nazi kamp Ravensbrück. God waakt over Zijn Woord!

Na gebed gingen we verder in de zaligsprekingen, en ontstond er discussie over de ideale Bijbelvertaling. Zo letterlijk mogelijk of juist zo toegankelijk mogelijk? Voor beide opties is wat te zeggen, maar omdat het Gods Woord blijft, zal het lezen ervan zeker vrucht dragen. Dus gingen we in gesprek over het vervolg van de zaligsprekingen, vanaf vers 8, de reinen van hart. Veel gesprekstof leverde de daaropvolgende, “de vredestitelers” op.

Over welke vrede gaat het? Het gaat om méér dan afwezigheid van oorlog of ruzie. Vrede zonder Jezus is geen vrede, hoogstens een status quo. Ook de opmerking dat in de kerk vaak meer onvrede en kritiek lijkt te zijn dan daarbuiten kwam langs. Is er

sprake van een karaktertrek die vooral bij christenen eruit springt? Gelovigen zijn gevoelig en hebben (dus) lange tenen? Is er sprake van duivelse invloeden? Of heeft het evangelie, met de duidelijke leefregels, misschien onbedoeld als neveneffect dat we onszelf en elkaar langs een meetlat willen leggen en zo gaan vergelijken en beoordelen? Of heeft het belang van de Goddelijke Waarheid een radicaliserende invloed? Er zijn inderdaad zaken waarbij je nooit water bij de wijn mag doen. Dus als je op cruciale punten van mening verschilt, zal er nooit toenadering plaatsvinden?

Aan het slot van de zaligsprekingen komt naar voren dat je zalig bent als je lijdt om Jezus' wil. De doorgaande lijn vanaf de eerste zaligspreking: besef van eigen geestelijke armoede, gevolgd door verdriet daarover, met als gevolg een zachtmoedig karakter naar anderen loopt dan door via het verlangen naar gerechtigheid (dat betekent kort en bondig dat Jezus over alles en allen regeert!), barmhartigheid (denk aan die Samaritaan...) en een rein hart (hier denk ik aan het los zijn van alle werelds vermaak) naar het vrede stichten. Vrede met God en mensen. Blijkbaar zó iets buitenissigs dat de volgende stap vervolging is! De weg van een bekeerling lijkt in deze zaligsprekingen organisch te lopen naar groei in zelfkennis, naar buiten treden met wat je hebt ontdekt, en vervolgens daarop te worden afgerekend!

Kortom, een Bijbelgedeelte dat veel stof tot overdenking oplevert.

Volgende maand hopen we verder te gaan met Mattheüs 5, de Bergrede/zaligsprekingen. Als we in dit tempo doorgaan zijn we waarschijnlijk niet voor de wederkomst door Mattheüs heen. We zien uit naar Zijn komst, en daarmee naar ware vrede!

Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand in de consistorie!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes.

Hier een stukje voor jullie.

Wat was het gezellig tijdens het paasontbijt en wat hebben jullie tijdens de Pasen mooi gezongen. Nu gaan we richting Hemelvaart en Pinksteren we zijn met de zondagsschool al een tijdje bezig over Mozes en het volk van Israël. Er komen nog een paar mooie verhalen aan met Mozes. Als deze verhalen geweest zijn gaan we met de verhalen van Lucas beginnen.

Wilt u ook weten welke verhalen we lezen. U kunt onze verhalen vinden op bijbelbasics.nl

Groetjes namens de leiding van de zondagsschool, Gerda De Crom

ROMMELMARKT VERKOOP MEI 2023

Vrijdag 26 mei van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

Inleveren van spullen iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonderd de feestdagen, 29 mei tweede Pinksterdag zijn wij gesloten.

De spullen kunnen ook gehaald worden na een telefonisch afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924.

Door omstandigheden staan er momenteel geen spullen op Marktplaats.

In de koffiehoeck hebben we koffie/thee en limonade met wat lekkers.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom.

Namens het rommelmarktteam,

An Klinge

BEDANKJES

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Huis te Hoecke. De hoeveelheid kaarten, het medeleven en de spontane bezoeken heb ik erg gewaardeerd!

Ik ben bijzonder dankbaar dat ik, tegen de verwachtingen in, naar huis mocht terugkeren.

Met vriendelijke groet,

mevr H.M. den Otter, Zomerplein 5

Wij willen iedereen die met ons meeleeft in de vorm van een kaartje ,bloemetje en bezoek.

Hiervoor hartelijk bedanken !

Vr. groet van

Arie en Nel Naaktgeboren.

COLLECTEBONNEN

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RAB00373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus april 2023			
02-04	week 14 CvK	€	292,40
07-04	week 14 CvK	€	209,30
09-04	week 15 CvK	€	602,35
16-04	week 16 CvK	€	260,00
23-04	week 17 CvK	€	208,25
30-04	Week 18 CvK	€	375,45
Deurbussen:			
	Zending/april + app	€	157,50
	Jeugdwerk/april + app	€	86,65
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/april 2023			
	Kerk	€	165,00
	Bloemen	€	20,00
	Zondagsschool 02/04	€	229,05
	Bekercoll. Hulpf.mw.d.Jonge7/4	€	651,75
	Hulpf.mw.d.Jonge gft Mannine	€	82,00
	Kerktelefoon	€	19,50
	Paascollecte	€	100,00
	Stoockkosten 16/04	€	256,05
	Huwelijksdienst 21/04	€	105,00
	Diaconie tbv Uitz. 23/04	€	237,70
	Verj.fonds bussen 1ekwrt +gift	€	1032,00
	Verk. 2 aquarellen J.Plaisier	€	70,00
	Proj. ds Vogelaar	€	50,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	81.764,91
	Reeds ontvangen 2023	€	42.636,76
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			



‘t is FEEST vandaag,
‘t is PINKSTERfeest wij
staan in VUUR en VLAM,
want HIJ die BIJ ONS
is geweest WERKT
verder aan zijn
PLAN

DE WIND STEEKT OP

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!