

KB

KLANKBORD 07 JAARGANG 57



4 JULI 2021 – 11 SEPT. 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters:	NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie:	NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO:	NL39 RABO 0373 7100 89
HJP:	NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds:	NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 23/08/2021; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

12/09/2021 t/m 16/10/2021

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet.....	7
Meditatie	7
Uit de kerkenraad/pastorie	8
Pastopraat.....	10
Van het college van kerkrentmeesters	12
De grote schoonmaak van de kerk	15
Actueel.....	17
junijor	17
Joryoung	17
Vertrouwenspersoon	20
Zondagschool/kindernevendienst	22
Bezoekers aan de Pastorie	22
Online Bingo.....	24
Rommelmarkt.....	25
Berichten.....	25
Opbrengsten collecten.....	26

Heer, onze Heer, uw naam is groot en machtig.

Alles wat U geschapen hebt is prachtig.

U maakt uw glorie wereldwijd bekend.

De aarde laat ons weten wie U bent.

Psalm 8:6 de nieuwe psalmberijming

KERKDIENTEN

4 juli 2021

10:00 Gezinsdienst

17:00

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg
Puttershoek

Ds. G. van der Neut
Werkendam

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Oppas:

I.Groeneweg en Hannah v/d Zwaal

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Zondagschool/kindernevendienst

11 juli 2021

10:00

17:00

Predikant:

Ds. E. Agterhuis
Heinenoord

Ds. J. Noordam
Nieuwendijk

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke

Oppas:

Mw. A. Goud en Norali Smit

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

18 juli 2021

10:00 15:00 H.A. Ger.Kerk

17:00

Predikant:

Ds. A.A. van den Berg
Puttershoek

Ds. A.A. van den Berg
Puttershoek

Organist:

Dhr. H. Mannee

Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd:

Tineke

Oppas:

A. van Santen en Joost de Haan

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Onderhoud gebouwen

25 juli 2021

10:00

17:00

Predikant:

Ds. W. Aanen
Dordrecht

Ds. W. Vastenhout
Eethen

Organist:

Dhr. N. van Oudheusden

Dhr.N.van Oudheusden

Zondagschool/Knd: Annelies
Oppas: J. Renkema en Nienke Hoek
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

1 augustus 2021

10:00

17:00

Predikant: Ds. L. van der Eijk
Zwijndrecht
Dr. W.M. de Bruin
Bleiswijk
Organist: Dhr. H. Mannee
Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd: Leonie D.
Oppas: J.v.d. Berg en Lieve v.d. Berg
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud orgel

8 augustus 2021

10:00

17:00

Predikant: Ds. R.H.M. de Jonge
Leiden
Ds. L. den Breejen
Delft
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Merel
Oppas: A. Plaisier en Esther de Haan
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

15 augustus 2021

10:00

17:00

Predikant: Ds. W. Van Herwijnen
Zwijndrecht
Ds. J. Reehorst
Nieuw Beijerland
Organist: Dhr. H. Mannee
Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd: Elleke
Oppas: A. Molendijk en Hannah v/d Zwaal
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Diaconie

22 augustus 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Drs. P.M. van Dam Houten
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Gerda	
Oppas:	A. Goud en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	
29 augustus 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds. P.J. Droogers Werkendam	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Nadine	
Oppas:	A. van de Kolk en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
5 september 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds. E. Agterhuis Heinenoord	Ds. J.W. van Schaik Dordrecht
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Maaike	
Oppas:	P. Vrijlandt en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
12 september 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. G.J. van Beek Nieuw Lekkerland
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie V	

Oppas: A. van Santen en Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Zondagschool/Knd.

BLOEMENGROET	
17 mei	Mw. A. van Eekelen- van Oudheusden
24 mei	Dhr. J. van Prooijen
31 mei	Dhr. J. van Dam
06 juni	Fam. v. d. Wildt
13 juni	Fam. Sinke-van Essen

MEDITATIE

Kleine Liefdedaden

**...Ik had honger en u gaf Mij te eten,
Ik had dorst en u gaf mij te drinken,
ik was een vluchteling en u verleende mij onderdak...**

Mattheus 25 : 35 (uit: Groot Nieuws)

Deze tekst leert ons waar God ons leven naar zal beoordelen! Het zijn kleine dingen die je doet. Hij noemt niet het werk van de zending en evenmin de prestaties op maatschappelijk en verenigingsgebied. Hij noemt het eenvoudige, dat wat ieder voor zijn medemens kan doen.

Bedoelt Jezus dat Hij geen grote dingen van zijn Kerk verwacht? O nee. Jezus heeft juist Zelf op het doen van grote dingen aangedrongen! Die moeten zeker gebeuren.

Jezus noemt met opzet de kleine dingen, omdat daaruit blijkt of er echte liefde in ons hart is. De grote dingen doen wij zo gauw om er eer van te hebben en worden sneller opgemerkt. Maar als iemand voor haar zieke buurvrouw is ingesprongen of een bloemetje geeft en wanneer wij laten merken dat vluchtelingen hier welkom zijn, hoor je dat niet.

Als iemand het toch doet, dan kent hij/zij het geheim van de liefde.

Liefde die spontaan opbloeit uit een hart dat door Gods liefde is aangeraakt.

Een eenvoudig zondagschoolversje (ouderen kennen het denk ik wel) zingt:

Kleine Liefdedaden, woordjes teer en zacht, hebben vaak in 't kleinste huis 't groots geluk gebracht

Voor de jongeren het lied:

Ik was hongerig (Elly en Rikkert)

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten

Toen ik dorst had bood je Mij je beker aan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen ik koud was gaf je Mij je eigen kleren

Ik was een vreemdeling jij liet me binnen gaan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen ik ziek was ben jij Mij komen helpen

Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Ouderling Evelien Maas

UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE

Terugblik Open Doors-dienst

Deze themadienst heeft me persoonlijk erg goed gedaan. Ik hoop dat het ook in de gemeente

een gezegende stimulans is geweest om werk te maken van het gebed en de verbondenheid met de wereldwijde kerk? Hoe vaak zijn we in Nederland als christenen niet gericht op een fijn leven, maar wat is nu een authentiek christelijk leven?! Die vraag is bij mij blijven hangen na deze dienst. Ik kwam uit op: dankbaar genieten van de goede gaven van God is prima, maar steeds 'in het licht van de eeuwigheid' (Calvijn): d.w.z. beseffend dat het volmaakte geluk nog komt, de verlossing van Christus Jezus komt! En steeds verbonden met zusters, broeders en onze naasten die lijden: d.w.z. niet wegstappen om maar niet gestoord te worden in een fijn leven maar meelevens en goed doen. Zo leven geeft vervolgens een geheel eigen christelijk geluk in het 'geleid worden door de Geest': 'de

vrede van God die alle verstand te boven gaat, bewaart je hart en gedachten in Christus Jezus' (Fil.4:7)!

Gezinsdienst/Afscheid KND

Zondag 4 juli houden we de jaarlijkse Gezinsdienst met daarin centraal het afscheid van de oudste kinderen van de Kindernevendienst: Lieve van den Berg, Marith de Geus, Yinthe In 't Veld, Ivo Ravenhorst en Nathan van der Zwaal. We zien uit naar een mooie en gezegende dienst in het bijzonder voor de kinderen. De dames zullen een zangbijdrage leveren en de heren een leesbijdrage bij hun eigen afscheid van de KND! Het gekozen thema voor de dienst (waarmee we ons jaarthema 'Samen' tevens afsluiten) is 'Samen verder'.

Van U is de TOEKOMST

En het nieuwe jaarthema voor komend seizoen is het aangereikte thema van de landelijke kerk: 'Van U is de TOEKOMST'. Het is mooi om na 1,5 jaar 'corona kerkelijk leven' samen met vele andere gemeenten ons hierdoor te laten inspireren, om zo samen een soort doorstart te maken. Het thema is afgeleid van de laatste visienota van onze kerk uit augustus 2020 (te vinden op internet of te bestellen!). Het thema vonden we geschikt omdat het vanuit een doorleefd geloof wil bewaren voor moedeloosheid enerzijds (wat is er na corona weggevallen?) en activisme anderzijds (de handen nú stevig uit de mouwen!). Een krachtig en ontspannend medicijn zagezegd tegen twee geestelijke gevaren voor de kerk 'na corona'.

Belijdenis doen?

Ieder jaar is er gelegenheid je te verdiepen in het christelijk geloof, om daarna al of niet belijdenis van dit geloof af te leggen in de gemeente (en te mogen delen in de volheid van het lid zijn van het lichaam van Christus!) Je kunt je hiervoor bij mij opgeven!

Pastoraat/spreekuur

U mag uiteraard mij altijd bellen om een pastoraal beroep op mij te doen als uw predikant. Maar dinsdagmiddag 13.00-14.00 uur zit ik er speciaal voor, en u kunt gerust ook weer fysiek aanbellen aan de deur!

Kinderkoor

Naar verwachting zullen de kinderen van het kinderkoor in de morgendienst van zondag 11 juli meewerken aan de eredienst met hun eigen mooie gaven. Daar zien we weer naar uit!

BBQ

Bij gelegenheid van de afsluitende catechisatie-BBQ hebben de pastorie en de gemeente een mooie BBQ geschonken gekregen van een echte BBQ-man in onze gemeente. Groepen in de gemeente kunnen dus van deze BBQ gebruik maken, eventueel in de tuin van de pastorie. Het is maar dat u/jullie het we(e)t(en)!

Vakantie

Van zaterdag 24 juli tot en met zaterdag 14 augustus houd ik zomervakantie. In voorkomende gevallen zal er een achterwacht-collega beschikbaar zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze scriba Atie Meijer tot 9 aug. en daarna met onze voorzitter Hugo Snaaijer.

Hartelijke groet uit de pastorie,
ds. Ard van den Berg

PASTOPRAAT

Mijn God,
ik zal geen rust vinden
omdat er nog altijd iemand is die
wacht op een bezoek.

omdat er altijd nog iemand is
die wacht op een bevrijdend woord
of een luisterend hart.
omdat er altijd nog iemand is
die wacht op een brief of een telefoon.

omdat er nog altijd iemand is die pijn heeft.
omdat er nog altijd iemand is
die wil vertellen hoe blij hij is.

omdat er nog altijd iemand is
die van mij meer verwacht.

God, ik vind alleen wat vrede
als ik, terwijl ik mij op weg begeef,
al deze mensen aan U toevertrouw
en weet dat U ze in Uw handen draagt.
Leer mij, Heer, te onderscheiden Uw wegen,
De paden te zien die U mij wijst
(naar ps. 25)



Ouderling Evelien Maas

DIACONIE/ZWO

Diaconienieuws

Het Coronavirus lijkt steeds meer ruimte te bieden voor versoepeling.
Ook het vakantiebureau heeft laten weten dat er weer mogelijkheden zijn voor ouderen en mensen die extra zorg nodig hebben om begeleid op vakantie te gaan.
Meer informatie kunt u opvragen bij de Diaconie of op www.vakantiebureau.nl.
Wij helpen u graag bij het zoeken naar een passende vakantie.

Op 18 juli hopen we in 't Huys te Hoecke weer het Avondmaal met elkaar te mogen vieren.
We zien er naar uit elkaar na lange tijd weer te ontmoeten.

Wat betreft de avondmaalsvieringen in de kerk blijven we voorzichtig.
Mede daardoor hebben we gezocht naar een passende oplossing.

We hebben 2 zilverkleurige gepolijste schalen met deksel gekocht waar maximaal 40 bekers in passen en die mooi bij het Avondmaal stel passen.



Tot slot wil ik u er nog op attent maken dat de Diaconie er niet alleen is voor mensen ver weg maar ook dichtbij. Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben kunt u altijd een beroep op ons doen.

Met elkaar kunnen we zoeken naar een oplossing.

Namens de Diaconie

Plonie Bos.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hoewel allerlei activiteiten door de corona-perikelen nog steeds op een laag pitje staan en hebben gestaan hebben wij vanuit ons college nog het volgende nieuws te melden

Schoonmaken

Vooruitlopend op de (hopelijk mogelijke) versoepelingen heeft een flinke ploeg vrijwilligers(-sters) op zaterdag 12 juni j.l. de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt gehouden in de kerk, aangestuurd en begeleid door ons kostersechtpaar, Annelies en Rinus van de Kolk. Zoals al was gemeld in het eerder verspreide rooster voor 2021 was deze eerder gepland op zaterdag 21 maart, wat echter door de sterk verminderde kerkgang in verband met de coronamaatregelen werd uitgesteld, waarvan u in het Klankbord op de hoogte gesteld was.

Hartelijk dank aan alle schoonmakers (-sters) die zich op hun vrije zaterdag hebben gemeld om hun beste beentje voor te zetten.

Periodiek schoonmaakrooster

Hoewel het eind december 2020 verspreide schoonmaakrooster voor heel 2020 gold blijken enkelen zich helaas te hebben afgemeld. **Hoewel afmelding nooit leuk is verzoeken wij dringend dit in zo'n geval te doen bij één van de leden van het CvK.** Voor de rest van het jaar 2021 zal dit eerdere rooster worden aangepast en verspreid en heeft u dit intussen al ontvangen.

Ook doen wij hierbij een beroep op u om zich aan te melden om deze langzamerhand wel wat geslonken groep te komen versterken. Ook dat kan bij één van de CvK-leden.

Zoals een bekend gezegde nog steeds luidt: **Vele handen maken licht werk.**

Oproep voor een vrijwilliger kerkplein/grasmaaien naast de pastorie

Met het bovenstaande houdt Paul Maas zich regelmatig bezig. Om hem daarmee wat te ontlasten zouden wij het fijn vinden wanneer er een vrijwilliger hem 1 x per maand hierbij een handje zou willen/kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,

Cor Groenendijk

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg

met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

cor-adrie@groenwaard.nl





DE GROTE SCHOONMAAK VAN DE KERK

Zaterdagmorgen 12 juni hebben we met een groep enthousiaste mensen in en om de kerk gepeetst en geboend.

Waar ook een welkome koffie /thee pauze met cake niet ontbrak en we weer eens gezellig bij elkaar konden zitten.

Op het einde van de ochtend glom en blonk alles weer!

Hierop terugkijkend vond ik het een ontspannen en gezellige ochtend die zo om was!



Vele handen maken licht werk, dat geldt hier zeker!

Vrijwilliger voor de kerkschoonhouden zijn is dankbaar werk.

Misschien lijkt het u ook wat om bij deze ploeg aan de slag te gaan [1 of 2x p. jaar]?

Dan kunt u zich opgeven bij het kostersechtpaar Annelies en Rinus v.d. Kolk
078 6764033

Vriendelijke groet,
Nel Naaktgeboren

WEETJE VAN DE MAAND

Augustinus, die leefde van 354 tot 430 na Chr., kennen wij als de belangrijkste Kerkvader van het Westen. Bijna zijn hele leven heeft hij gewoond in Algerije. Hij was nog heel jong toen zijn vader overleed. Hij bleef alleen achter met zijn moeder. Omdat hij heel goed kon leren, kon hij met hulp van zijn moeder en financiële steun van familie gaan studeren. In zijn studie jaren leidde hij een losbandig leven tot groot verdriet van zijn moeder Monica, een vrome christelijke vrouw. Zij had veel verdriet en bad dagelijks voor hem. De woorden "Een kind voor wie zoveel gebeden is, kan niet verloren gaan", worden aan haar toegeschreven. Op 17-jarige leeftijd kreeg Augustinus al een relatie met een jong meisje en nog geen jaar later kregen zij een zoon. Na 13 jaar samengeleefd te hebben, gingen zij uiteen.

Hierna vertrok Augustinus voor verdere studie naar Rome. In Milaan hoorde hij eens bisschop Ambrosius en werd diep geraakt. Hij kwam tot bekering en werd enige tijd later door Ambrosius gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Algerije. Later werd hij bisschop van Hippo en bleef dit tot aan zijn dood. Al die 34 lange jaren leidde hij een sober leven.

Vele werken heeft hij ons nagelaten, waarvan de "Confessiones" (Belijdenissen) de bekendste zijn. Hierin beschrijft hij ook zijn spectaculaire bekeringsgeschiedenis.

Kortom: een groot theoloog, schrijver, dichter en denker, wiens geschriften ook van grote invloed zijn geweest op de latere kerkhervormers Luther, Zwingli en Calvijn. Het is een mooie gedachte dat wij Europese christenen gevormd zijn door een Afrikaanse christen, een Algerijn! Vanuit de zendingsgeschiedenis kunnen wij nog wel eens de neiging hebben om te denken dat het vooral andersom is. . .

Trouwe KB-lezer.

ACTUEEL

JUNIJOR



Op 11 juni hebben we een heel tof feestje gebouwd met 5 gezellige kids! Super leuk dat het weer mocht om in de Schakel te zitten met elkaar.

Omdat het de laatste keer was voor de zomervakantie hebben we een bingo gehouden. Ongelooflijk hoe fanatiek iedereen zijn getallen wegstreepte, tot er dan eindelijk iemand BINGO riep en een prijs uit de mand mocht kiezen. Erna heerlijk wafels versierd met véél slagroom en sprinkels en aardbeipoffertjes-meloen saté gemaakt. Met ronde buikjes naar huis, gewapend met een tasje met verrassing.

Hou maar goed in de gaten wanneer we weer gaan starten na de grote vakantie met onze kookclub, we zien jullie heel graag terug!

Groetjes van **José, Annelies, Kalinka en Annemarie**

JORYOUNG

Hallo allemaal,

Wat waren we weer blij 😊 dat we na alle uitgedeelde tassetjes eindelijk weer eens bij elkaar mochten komen. Nou dat hebben we gevierd met een heus minifeestje bij de dominee in de tuin met een vuurkorf en marshmallows. Maar voordat ze daarvan mochten genieten hadden de kinderen toch een hele leuke buitensport les. We hadden Wendy van

bootcamp4kids gevraagd om met de kinderen te sporten en dat vonden ze allemaal heel leuk om te doen. Krachtpatsers, snelle sprinters en volhouders, ik heb ze allemaal gezien.

Als allerlaatste avond hebben we een filmavond georganiseerd. Lekker onderuit met popcorn of chips en wat te drinken kijken naar een leerzame film.

Volgend seizoen gaan we weer verder, dat is na het startweekend in september. Zit jij dan in groep 7, 8 of de 1^e middelbare, dan ben je van harte welkom. Houd de app in de gaten en zit je er nog niet bij, geef je dan even op.

Wil je (af en toe) komen helpen bij de JorYoung geef je dan ook op bij José van Oudheusden 0655723417

Fijne zomervakantie en tot ziens!!!

Groetjes van alle leiding mede namens **José en Jojanneke**

JOR WORLD SERVANTS

Hallo allemaal!

Zoals jullie misschien wel weten heeft de Duckrace een maand geleden plaatsgevonden. De middag begon met zware buien. Gelukkig klaarde het op en konden we vrolijk van start gaan na een uitgebreide voorbereiding. Er hebben in totaal zeventien gezinnen meegedaan.

Van tevoren kreeg elk gezin een routekaart en een inschrijfformulier en kon op die manier vanuit hun eigen huis de route starten. Er zijn een hoop eendjes geteld achter de ruiten van de huizen langs de route! Bij het kerkplein werden de deelnemers opgewacht door ons met wat lekkers te eten en te drinken.

Nadat we van iedereen het inschrijfformulier terug hadden gekregen hebben we ze meteen gecontroleerd.

Tijdens de livestream (<https://www.youtube.com/watch?v=cdz9w7tEbEc&t=765s>) maakten we de winnaars van de speurtocht bekend. De kleine route werd gewonnen door familie Meijer (juiste aantal was 44) en de grote route door het groepje van Frank (juiste aantal was 57).

Tijdens de livestream hebben we ook de loten die we al hadden verkocht, getrokken nadat

we ze in een opblaasbare badeend hadden gestopt. De eerste plek (de elektrische BBQ t.w.v. € 249,-) werd gewonnen door Annelies van der Kolk.



Hiernaast een foto van het moment dat we de prijs langs kwamen brengen:

De totale opbrengst was in totaal ruim
€ 650. Mede dankzij jullie!

Heel erg bedankt daarvoor! Er zijn nog enkele prijzen die langsgebracht moeten worden.

Dus als u bij de gelukkige winnaars hoorde en uw prijs nog niet heeft ontvangen,
dan ziet u uw prijs vanzelf verschijnen.
Tot gauw in onze volgende update!

Met hartelijke groetjes **Joost & Esther de Haan**,

Namens JOR World Servants Puttershoek.

PASTORAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij de predikant of uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

VERTROUWENSPERSOON

De kerk – een veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Kerk voor.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan helpen om een oplossing te vinden en incidenten in de toekomst te voorkomen. De Hervormde Kerk Puttershoek heeft enkele gemeenteleden gevraagd om de functie van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Binnenkort ontvangen zij een training en daarna wordt besloten of zij deze taak willen aanvaarden.

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente*. Voor degene die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden. Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

- **Pesten**
- **Discriminatie**
- **agressie en geweld**
- **seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten**
-

We houden u op de hoogte van de voortgang. Maar heeft u voor die tijd een vertrouwenspersoon nodig kunt u zich altijd richten tot de kerkenraad of predikant.

Met vriendelijke groeten,

Atie Meijer, scriba



Hierboven zie je een paar vissers, leerlingen van Jezus. Welke visser heeft de meeste vissen gevangen? Volg de vislijnen om daar achter te komen.

ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hoi Jongens en meisjes,

Het schoolseizoen en ook zondagsschoolseizoen is bijna voorbij. Kijken jullie al uit naar de grote vakantie?

Voor het zover is sluiten wij dit seizoen met elkaar af in de gezinsdienst op 4 juli om 10.00 uur. Iedereen van harte uitgenodigd deze dienst fysiek of digitaal bij te wonen! De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. In deze dienst nemen we als zondagsschool/kindernevendienst afscheid van Lieve, Marith, Ivo, Yinthe en Nathan. En we heten jullie tegelijkertijd van harte welkom om in de kerkdiensten de hele tijd aanwezig te zijn. Jullie staat een nieuw stap te wachten, de middelbare school! Dit is een hele verandering en kan best even spannend zijn. Waarschijnlijk heb je ook heel veel zin in deze verandering, een nieuw gebouw, nieuwe mensen ontmoeten, een stukje meer vrijheid. Heel veel succes met jullie vervolgopleidingen!

Vrijheid is iets wat we allemaal vaak fijn vinden. Zelf beslissen wat je gaat doen en waar je zin in hebt. Als het straks vakantie is, is het ook lekker om even helemaal niets te moeten voor school en alles even los te kunnen laten.

Weet jij dat je bij Jezus altijd mag weten dat je vrij bent? Vrij om met de Here God te leven. Jezus heeft de prijs betaald toen Hij stierf voor jou en mij. Je mag voor Hem kiezen en vragen of Hij bij je wil zijn. En waar je deze zomer ook bent, Hij gaat overal met je mee naartoe!

Een hele fijne vakantie gewenst!

Groetjes namens alle leiding, **Elleke Smit**

BEZOEKERS AAN DE PASTORIE

Onlangs zaten wij als pastoriebewoners herinneringen op te halen aan mensen die korter of langer geleden de weg naar onze voordeur wisten te vinden, met soms een bijzondere

aanleiding of een bijzonder gevolg. Als je dat dan eens op een rijtje zet, ervaar je eigenlijk de rijkdom van het wonen in een pastorie. Los van het comfort en de grootte van het huis (wat ook noemenswaardig is), bedoel ik vooral de 'functie' die een pastorie soms heeft en in mijn ogen vaker zou moeten hebben. Een kleine greep uit onze herinneringen; In onze pastorie in Geesteren hadden wij een ontspannen moment met vrienden, toen wij de deurbel hoorden. Daar stond een man die zoals hij zei 'op doorreis was naar Duitsland en afkomstig uit het westen van het land'. Het leek erop dat hij tot dan toe te voet was gekomen en hongerig en moe was hij uiteindelijk in Geesteren beland. Hij had geen geld voor een uitsmijter bij het dorpscafé en had zo her en der gevraagd om een 'adresje', waarop iemand had gezegd: 'bel maar aan bij de pastorie'. En zodoende belandde hij bij ons op de bank. Het gaf mij enige stress omdat de geur die de man verspreidde, naar mijn idee ook in onze stoffen bank kon trekken, maar probeerde mijzelf daarin te verloochenen, zoals mijn man toch ook regelmatig verkondigde vanaf de preekstoel. Hij at met smaak al onze restjes op, wat wij over hadden van de maaltijd met onze vrienden. Ondanks dat we wat onwennig waren met deze onverwachte gast, ontstond er een heel interessant gesprek met elkaar en bleek het een zeer inspirerend persoon te zijn. Tot mijn opluchting (toch wel) wilde hij niet persé blijven slapen, maar op de trein gezet worden richting Duitsland en beloofde hij zeker nog eens 'aan te waaien'. Ik was ondanks de geur in mijn bank, die er overigens ook weer uitgetrokken is, dankbaar om deze onverwachte gast ontmoet te hebben omdat het een verrijkende ervaring was voor ons allen. De kinderen weten er alleen niets meer van....

Nog niet zo lang geleden belde hier in Puttershoek ook een bijzondere man aan. 'Woont hier de dominee?' Jazeker, die woont hier. Hij was bekapt en bezakt met fietstassen en al, dus ook zichtbaar op doorreis. Hij vertelde dat hij op weg was naar Zeeland voor een vakantie, waarbij hij zijn moeder tijdelijk achterliet in het huis waar hij samen met haar woonde. Echter, zijn moeder werd oud en zwak en zou het vast niet lang meer hebben. Hij had bedacht dat hij nodig op zoek moest naar een vrouw, als straks zijn oude moeder het leven zou laten. Maar: het moest een christelijk meisje zijn. En hij verkneuterde zich om zijn geniale plan; hoe zou je beter aan een christelijk meisje kunnen komen dan aanbellen aan de pastorieën die je fietsend langs 's Heeren wegen zou passeren? Hij had Heerjansdam al gehad en zou hierna mogelijk Mijnsheerenland meepikken. IJverig schreef hij zijn naam en telefoonnummer op een briefje en vroeg mij of mijn man en ik ons best voor hem konden doen. Enigszins verbouwereerd zegde ik toe dat we 'eens zouden kijken', hoewel ik natuurlijk al wist dat ik geen oproepje in het Klankbord zou doen voor een partner voor deze man. Dus tipte ik hem toch ook nog de website van een dating site, waar hij zou kunnen

filteren op de categorie: christelijk meisje. Ik hoop van harte dat het wat opgeleverd heeft, hetzij de datingsite, of misschien toch ook het aanbellen bij de verschillende pastorieën die hij passeerde op zijn route naar Zeeland.

Zo zijn er nog een paar ontmoetingen te noemen die memorabel waren, maar dit stuk te lang zouden maken. Mede om deze reden voel ik me gezegend in een pastorie te mogen wonen en ik hoop dat het in de toekomst vaker als magneet mag werken op mensen die onderweg zijn, zoekend zijn of gewoon even 'aan willen waaien'. Ik vind het schitterend dat er naast onze voordeur een 'pax christi' teken staat, wat betekent: de vrede van Christus. Ik hoop dat mensen daar een fractie van mogen ervaren als ze hier aan de deur staan of binnen komen. Dus ja: een pastorie is een glazen huis en nee: dat is niet altijd makkelijk, maar zoals ik in bovenstaande schreef, het heeft ook een hele mooie kant om in het huis van de kerk te wonen en medebroeders en zusters te mogen ontmoeten, onderweg naar....?

Vanuit de pastorie een hartelijk groet
Jojanneke v d Berg

ONLINE BINGO 24 MEI

Met de GZB-pinkstercampagne 'Houd het vuur brandend' werden we uitgenodigd om met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven.

Ook onze gemeente deed mee! Als zendingscommissie organiseerden we daarom op maandagavond 24 mei een online bingo via Teams voor de hele gemeente. Zo konden we toch met elkaar en het zendingswerk verbonden zijn. De leeftijd van de bingo spelers ging van 3 -84 jaar. Joost bracht alle verbindingen tot stand. Hier en daar werd spontaan hulp geboden, maar het is iedereen gelukt om mee te spelen. Chapeau!! We starten om 19.00 uur, zodat ook de kinderen mee konden doen. Er waren drie spelrondes waarvan één ronde bestond uit een zendingsverhaal uit Indonesië geschreven door Lourina Vogelaar. In het verhaal zaten alle getallen van 1 – 75. Deze getallen waren de bingo getallen. Soms liepen de gemoederen hoog op. Iemand zat te wachten op nummer 62. Het verhaal ging door en het gewicht van ds. Vogelaar werd besproken. Innig hoopte deze kanshebber dat hij 62 kg

woog! Zo werden er heel wat feitjes bekend gemaakt. De ene na de andere speler had bingot en aan het einde van de avond had bijna iedereen wel een prijs. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het project van ds., Vogelaar en bedroeg € 240,-

Namens de ZWO, **Cockie Snaaijer**

ROMMELMARKT

ROMMELMARKT VERKOOP:

Vrijdag 30 juli van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 31 juli van 10.00 tot 12.00 uur

Vrijdag 27 augustus van 13.30 tot 16.30

Zaterdag 28 augustus van 10.00 tot 12.00 uur

Mondkapje verplicht en beperkt aantal bezoekers.

Spullen inleveren kan elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Ophalen kan na telefonisch afspraak op werkdagen vanaf 18.00 tot 19.30 telefoonnummer 0622551924.

Namens rommelmarktteam.

An Klinge

BERICHTEN

BEDANKJE

Bedankt voor de leuke reacties, die we hebben mogen ontvangen n.a.v. ons optreden met Pinksteren.

Groeten van **Marijke, Harrie en Sandra Mekking.**



OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus mei 2021			
02-05-21	Week 19	€	434,75
09-05-21	Week 20	€	580,00
16-05-21	Week 21	€	310,25
23-05-21	Week 22	€	324,90
30-05-21	Week 23	€	172,35
Deurbussen:			
30-05-21	Zending/mei(zwo)	€	159,60
30-05-21	Jeugdwerk/mei (hjp)	€	128,10
Giften en collecten: 1 t/m 31 mei			
	kerk	€	280,25
	Open Doors	€	245,35
	diaconie	€	211,45
	Verjaardagsfonds mei	€	70,00
	Mw...De Jonge/Verk.kaarten	€	65,00
	Project Ds Vogelaar	€	12,00
Kerkbalans:			
	toezegging 2021	€	83.481,08
	reeds ontvangen	€	50.194,98
Kerkelijk bureau, kerkplein 3, 3297AX Puttershoek.			

OP TREKTOCHT

Er zitten twintig voorwerpen in deze rugzak.
Zoek ze horizontaal, verticaal en diagonaal.

TENT

LUCIFERS

KOUSEN

TRUI

VELDFLES

KOMPAS

LAMP

TOUW

BROEK

ZAKMES

ZEIL

PYJAMA

KAART

SLIPJE

BLIK

MUTS

VERREKIJKER

APPEL

TANDPASTA

SUIKER



Als mij de
moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij
dan liefdevol
& moedig mij weer aan.