

KB

KLANKBORD 7 JAARGANG 58



26 JUNI 2022 – 03 SEPT 2022

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSCHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant

Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren

078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren

Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 22/08/2022; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

04/09/2022 t/m 08/10/2022

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet.....	7
Drie preken over de toekomst	8
Meditatie	9
Pastopraat.....	12
Diaconie	13
Overdracht bezorging klankbord.....	16
Van het college van kerkrentmeesters	18
Pastoraal meldpunt.....	22
Zondagsschool	22
Mannine	24
Bedankjes.....	24
Emma.....	25
Outlook.....	25
Opbrengsten collecten.....	26

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand,
dit voedsel voor elk land

Lied 687:3

KERKDIENSTEN

26 juni 2022

10:00 Heilig Avondmaal

17:00 Heilig Avondmaal

Predikant:

ds. R.H.M. de Jonge
Leiden
mmv. Pastor Luis

ds. E. Agterhuis
Heinenoord

Organist:

Dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagsschool:

Tineke, Gerja, Merel

Oppas:

mevr. J. v.d. Berg en Nienke Hoek

Bekercollecte:

Mercy Ships

Deurcollecte:

Onderhoud groenvoorziening

03 juli 2022

10:00 Koffie drinken

17:00

Predikant:

ds. A. van Duinen
Loosdrecht

drs. P.M. van Dam
Houten

Organist:

dhr. N. van Oudheusden

dhr. N. van Oudheusden

Zondagsschool:

Afsch. kinderen v.d. Zondagsschool

Oppas:

mevr. A. Molendijk en Anna van Eck

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Zondagsschool/Kindernevendienst

10 juli 2022

10:00

17:00

Predikant:

ds. W. Aanen
Dordrecht

ds. R.H.M. de Jonge
Leiden

Organist:

dhr. H. Mannee

dhr. H. Mannee

Zondagsschool:

Merel, Gerja

Oppas:

mevr. A. Plaisier en Lieve v.d. Berg

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:

Diaconie

17 juli 2022	10:00	17:00
Predikant:	drs. A. Kornaat Klundert	ds. T. Meijer Puttershoek
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagsschool:	Maaike, Tineke	
Oppas:	mevr. A. Goud en Nathan v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Heilig Avondmaal HtH/Herv. Kerk	
24 juli 2022	10:00	17:00 uur
Predikant:	ds. W. van Herwijnen Zwijndrecht	ds. E. van Rooijen Noordeloos
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagsschool:	Gerda, Merel	
Oppas:	mevr. A.v.d. Kolk en Hannah v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
31 juli 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. W. de Bruin Bleiswijk	ds. C. Cluistra Capelle a/d IJssel
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagsschool:	Leonie, Tineke	
Oppas:	mevr. J. v.d. Berg en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

07 aug 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. G.J. van Beek Nw. Lekkerland	ds. W. Aanen Dordrecht
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagsschool:	Nadine, Gerja	
Oppas:	mevr. P. Vrijlandt en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud orgel	
14 aug 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. W. de Graaff Geldermalsen	ds. S. Dierx Gorinchem
Organist:	N. van Oudheusden	N. van Oudheusden
Zondagsschool:	Tineke, Gerda	
Oppas:	Mevr. I. Groeneweg en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
21 aug 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. R.H.M. de Jonge Leiden	Prop. J. Sterrenburg Hardinxvel-Giessendam
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagsschool:	Gerja, Gerda, Merel	
Oppas:	mevr. E. de Haan en Anna van Eck	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	

28 aug 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. W. Aanen Dordrecht	ds. J. Telgenhof Strijen
Organist:	dhr. C.L.H. Groenendijk	dhr. C.L.H. Groenendijk
Zondagsschool:	Leonie, Tineke, Maaike	
Oppas:	mevr. D. van Eck en Nathan v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie tbv Uitz. Kerkradio	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
04 sept. 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds M.de Graaf Delft	ds. M.H. v.d. Graaf Maasdam
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagsschool:	Gerda, Gerja, Nadine	
Oppas:	mevr. A. van Santen en Hannah v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

Diensten online via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

15/05	dhr. W. Korres-de Pee	mevr. R. Maarleveld
22/05	mevr. M. de Graaf-Dijt	
29/05	Esther de Haan	
05/06	mevr. N.Muller-Monster	mevr. M. Janse-v.d.Vlies
12/06	dhr. M.v.d.Heiden	dhr. N. van Oudheusden

DRIE PREKEN OVER DE TOEKOMST

Ds Wim Aanen

In de zomervakantie mag ik weer drie weken achter elkaar voorgaan in Hervormd Krispijn; dat helpt de preekregelaar om het rooster vol te krijgen in een lastige periode, en geeft mij de gelegenheid een korte serie preken te houden. Deze keer sluit ik aan bij het PKN-jaartheme, *Van U is de Toekomst*, met drie specifieke onderwerpen; wellicht krijgen de diensten iets 'leerdienst-achtigs'.

Nu sta ik de komende zomermaanden ook drie keer op het rooster van uw gemeente (alleen niet drie weken achter elkaar) en in deze diensten wil ik de drie preken ook bij u houden. Hieronder vindt u de planning. Bij elke onderwerp geef ik een paar Bijbelgedeelten die u/je zou kunnen lezen ter voorbereiding.

1. **10 juli ('s morgens) De Bijbel is (g)een puzzelboek** Zo heet een boek - maar dan zonder de haakjes rondom de g - dat een Nederlandse predikant in 1977 publiceerde naar aanleiding van de ongeken- de populariteit van de boeken van Hal Lindsey. Maar als je niet mag puzzelen met Bijbelteksten, hoe lees je ze dan. Bijbelgedeelten: Mattheüs 24 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18.
2. **7 augustus (s middags): To be or not to be** Bij de belijdenis over de wederkomst van Jezus hoort ook dat hij kwam 'om te oordelen, de levenden en de doden'. In sommige kerken is dat het hoofdthema - zo niet het enige - van de verkondiging; in andere komt het niet of nauwelijks meer aan de orde. Maar misschien moeten we het er toch maar (weer) een over hebben. Is het waar, en zo ja, wat is dan het criterium? Bijbelgedeelten: Mattheüs 25 en 2 Petrus 3.
3. **28 augustus ('s morgens): Alle dingen nieuw:** Tijdens een verkiezingscampagne voerde de Partij voor de Dieren - een uitgesproken 'milieupartij' - campagne met als motto dat we geen 'planeet B' hebben (en er dus alles aan moeten doen om deze te bewaren). Christenen kijken daar wat anders tegenaan: God

beloofd immers een nieuwe hemel én een nieuwe aarde (Op. 21:1). Of wordt daar ook bedoeld dat hij alle dingen nieuw zal maken, in plaats van allemaal nieuwe dingen. En wat betekent het voor onze planeet, en voor ons lichaam. Bijbelgedeelten: 1 Korintiërs 15: 35-58 en Kolossenzen 1: 15-20.

MEDITATIE

Kiezen.... Kan ik dat?

Halverwege de 80-jarige oorlog tegen Spanje woedde er nóg een strijd in ons land. Eentje die bijna tot een burgeroorlog leidde en draaide om de vraag of de mens een vrije wil heeft of niet. Kies **ik** voor God, of kiest **God** voor mij? Deze kwestie speelt al eeuwen.

Kiezen, dat doen we aan de lopende band: van

broodbeleg tot beroepskeuze. Natuurlijk hebben we een vrije wil!

O ja??? Er zijn genoeg mensen die niet eens brood hebben om te beleggen, ongewild! Wij zijn ten prooi aan het noodlot en opgezadeld met een geslacht en genen, met een karakter en jeugdtrauma's. Er zijn heden mensen die menen dat een mens slechts uit materie bestaat. En materie gedraagt zich volgens natuurkundige wetten. Vrije wil? Vergeet het maar! Dus zitten we nog steeds in dezelfde patstelling als 400 jaar geleden.



Kiezen, de bijbel.

Heeft de bijbel iets over deze kwestie te zeggen? Zekers! Ik nodig je uit even 5 minuten te denken of er teksten te binnen schieten die iets over de (on)mogelijkheid van kiezen zeggen!

Wat mij als eerste te binnen schiet is een tekst waarmee meester Streefkerk ons als 6^e klassers zo'n 45 jaar geleden naar het voortgezet onderwijs liet gaan. Hij hield een toespraak n.a.v. Jozua, die, kort voor zijn heengaan, het volk Israël uitdaagt: "Kies heden wie gij dienen zult..." Een andere Jozua, Jezus, zegt zo'n 1200 jaar later tegen Martha dat Maria het goede deel heeft **gekozen**, waarmee de menselijke keuzevrijheid en de bijbehorende verantwoordelijkheid onderstreept wordt.

Tegelijk moet gezegd worden dat Maria niks had kunnen kiezen als de Heer Jezus niet gekozen had naar de aarde te komen, en ook het volk Israël niets te kiezen had gehad als God ze niet eerst bevrijd had uit Egypte. Bovendien zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen ergens: "niet jullie hebben Mij, maar **IK** heb jullie uitgekozen!" Onze wilsvrijheid is altijd een gevolg van Gods keuze voor ons, maar is er dus wel degelijk.

Kiezen, een casus.

Tot zover de theorie. Leuk voor de liefhebber, maar niet direct richtinggevend. Daarom nu een praktijkgeval. Hoe het kan lopen als je een radicale keuze maakt, al is die nog zo klein.

Dit verhaal begint als eind 2020 duidelijk wordt dat mijn vrouw Davonne terminaal ziek is. Onder andere n.a.v. een boekje over genezing kregen wij geloof voor een wonder. We negeerden de uitslagen van de onderzoeken en haar gestaag verslechterende conditie en spraken als het zo uitkwam vrijmoedig over onze verwachting. Dit zal ongetwijfeld tot kromme tenen hebben geleid bij deze en gene, temeer daar 15 jaar eerder de eerste man van Davonne is overleden, terwijl ook toen op een wonder werd gerekend. Tsja, hoe eigenwijs kun je zijn...

Geloven is *altijd* een risico willen nemen. En ook uitspreken en laten zien dat je gelooft. Een bewuste keuze, weloverwogen gemaakt. Dus zei ik tegen Davonne: "we gaan ons voorbereiden op de tijd ná het wonder. We gaan elke dag een heel hoofdstuk uit de evangeliën lezen, gaan elke avond het heilig avondmaal vieren met daarbij de lofpsalm 103 lezen en voortdurend danken en bidden. We moeten voorbereid zijn op de hectiek die ná jouw genezing ongetwijfeld zal ontstaan."

We zijn tot half Lucas gekomen, toen is ze heengegaan, of beter gezegd thuisgehaald... Een kleine 60 dagen, gevuld met letterlijk geestelijke gymnastiek. Je "uitstrekken" naar Gods beloften. Eigenlijk was er naast het dagelijks werk nergens anders meer tijd voor dan bezig zijn met Gods Woord. Een keuze kost inderdaad wat, in dit geval wat vrije tijd.

Nu, meer dan een jaar na haar overlijden, kan ik zonder reserve zeggen dat die laatste maanden van Davonnes leven de kostbaarste van mijn leven zijn geweest. Er is enorme kracht en troost in Gods Woord. Davonne is heengegaan, is waar ze altijd al wilde zijn. Het tastbare wonder bleef uit, maar de vrede van Christus is gebleven. Tot zover mijn persoonlijke getuigenis. Let wel, er lag echt een keuze om tijd vrij te maken om de bijbel te lezen aan ten grondslag.

Kiezen, onvermijdelijk!

Een bekende kreet: niet kiezen is *ook* kiezen. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd om hun geloof, hun keuze voor Jezus. Ze betalen een soms hoge prijs voor die keuze. Maar bedenk wat Jezus zegt over onze houding jegens Hem: ...ieder die zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, Ik zal Mijn schamen voor hem, als ik kom in Mijn heerlijkheid...

Vroeger of later komt je voor de keuze te staan wat je van Jezus vindt. Mijn dringend advies, zorg dat je Hem kent en vertrouwd met Hem bent vóórdat Hij komt!

Nawoord. Het bovengenoemde persoonlijk getuigenis is inderdaad persoonlijk, en daarmee ook subjectief. Bovendien kan in 2 vergelijkbare gevallen dezelfde keuze worden gemaakt, maar de uitwerking of de ervaren gevolgen geheel verschillend zijn. Het is dus geen recept, maar een mogelijk gevolg van het bezigzijn met Gods Woord. Aanbevolen en Gods zegen!

Govert Gravendeel

PASTOPRAAT

Geslaagd

Geslaagd! Mooi als het je gebeurt of als je het idee hebt dat je geslaagd bent in het leven. Fantastisch als je erin slaagt de dropping uit te lopen. Cool die nieuwe auto of dat mooie huis. Voor sommigen zijn bepaalde idealen in het leven niet bereikbaar, onmogelijk of ruw verstoord. Maar gaat het om hier, in dit leven? Natuurlijk moet je je beste beentje voorzetten en idealen nastreven, zeker. Natuurlijk is het vervelend als je bepaalde idealen niet kan of mag halen of als het ruw verstoord wordt, zeker.

Of je het nu getroffen hebt of niet, of tegenslag ervaart, het belangrijkste is dat je JEZUS kent en op de momenten dat dit kan over Hem vertelt. Of het nu goed gaat of niet, Hij is er altijd voor iedereen!! Jezus maakt geen onderscheid tussen arm of rijk. Goed om dat te blijven beseffen met z'n allen. Jezus zegt het in Mattheüs 25:40:

Mattheüs 25:40

'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Mij gedaan.'"

Als Jezus je lief is en je goed geluisterd hebt, doe dan dingen voor elkaar. Help elkaar praktisch, maar ook pastoraal. Praat over het geloof met elkaar en bid om de Heilige Geest die met Pinksteren uitgestort is. Jezus maakt geen uitzondering! Doe het voor Hem, in naam van Hem en je hebt het echt voor Hem gedaan. JEZUS wil dat we dienend zijn, overal en altijd voor elkaar klaar staan.

Hoe je je leven ook leidt (of lijdt), het gaat er niet om wat je bereikt hier op deze aarde. Het gaat erom dat je mag vertrouwen op het eeuwige leven, goed om die twee woorden een paar keer te herhalen: eeuwige leven. Door God, Jezus en de kracht van de Heilige Geest.

Daarom: bidt om vergeving van je zonden en kracht om de tegenslagen de baas te kunnen. Dank God voor hetgeen je ontvangen hebt, of voor dingen waar je dankbaar voor bent. En help en ondersteun elkaar als dat gevraagd wordt, of spontaan! Dan ben je geslaagd! En niet alleen voor deze tijdelijke aarde, maar voor de eeuwigheid. Amen!

J.P. van Santen

DIACONIE

Heilig Avondmaal

Op zondag 26 juni hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. We doen dit, net als op Goede Vrijdag, aan de grote tafel met kleine bekertjes.

In de ochtenddienst gaat Ds. De Jonge uit Leiden voor, samen met Pastor Luis Diaz uit Paraguay.

De bekercollecte is bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships heeft twee ziekenhuisschepen die bemand worden door vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde wordt zo op een praktische manier aan de allerarmsten getoond. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische zorg, operaties en ontwikkelingsprojecten.

Begin maart heeft het nieuwste schip, de Global Mercy, in de Rotterdamse haven gelegen. Vele mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en het schip bezocht. Inmiddels is de Global Mercy bij haar volgende stop; Granadilla, Tenerife, waar de afbouw van de technische en medische apparatuur op het schip zal plaatsvinden. Een eerste bezoek aan Afrika is gepland voor eind mei in Dakar, Senegal om daar medische zorg te gaan verlenen.

Diaconale avond

Op het moment van schrijven heeft de diaconale avond nog niet plaatsgevonden. Bij het uitkomen van dit Klankbord, wel. We hopen dat het een vruchtbare avond mag zijn.

Heeft u de diaconale avond gemist, maar wilt u wel meedenken? U kunt uw input op onderstaande vragen geven per mail aan secretaris.diaconie@hervormdputtershoek.nl.

- Welke noden ziet u in de gemeente of in uw omgeving waar u zich zorgen over maakt
- Het is moeilijk om hulp te vragen. Wat zijn de drempels om hulp te vragen bij de kerk? En hoe kan die drempel omlaag?
- Welke taak ziet u voor de kerk weggelegd in de samenleving? Concreet in Puttershoek/ Maasdam?
- Wat heeft u de gemeente te geven? Vul de sociale CV in.

Sociale CV	
Naam:	
Welke nood in de buurt raakt u het meest?	
Wat heeft u te geven aan talenten en bewogenheid?	
Wat doet u al? En past dat bij uw gaven?	
Mag de diaconie u benaderen als er hulp gezocht wordt op dit punt?	
Zo ja, op telefoonnummer:	

Vooraankondiging vertrek Arnold Boudesteyn

Aan het eind van dit jaar gaat de familie Boudesteyn onze kerk en Puttershoek verlaten om in Frankrijk een nieuw leven op te bouwen. Dit is geen verrassing voor ons want Arnold en Helene zijn al hier al geruime mee bezig. Zij hebben dit ook direct aangegeven bij de benoeming tot diaken. We zijn echter heel blij dat Arnold toch een jaar lang een belangrijke rol in de diaconie mag vervullen en in zich in wil zetten voor onze gemeente. Het gezin heeft onlangs de sleutel gekregen van hun

nieuwe huis met een groot stuk grond. In de toekomst zullen hier een aantal gites (huisjes) en een mini camping komen.

We zoeken dus 1, maar het liefst 2 gemeenteleden voor het ambt van diaken. Daarmee zouden we ook invulling kunnen geven aan de nog openstaande vacature. De kerkenraad beraadt zich er nog op het proces waarop openstaande vacatures vervuld zullen worden.

Heeft u het verlangen gekregen om bij te dragen aan het omzien naar elkaar in onze gemeente, dan is het ambt van diaken misschien wel wat voor u. Meer weten? Spreek Arnold, Victor, Annie of Leonie aan we vertellen graag hoe mooi en belangrijk dit werk is.

Gastheren of vrouwen gezocht

Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur is er in het gebouw bij de Katholieke kerk, een inloophuis is opgezet voor de vier gezamenlijke diaconieën van de kerken Puttershoek en Maasdam en biedt een plek om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Op weg naar de markt, eerst een kopje koffie of thee met een gezellig kletspraatje. Zeker na alle coronamaatregelen is het fijn dat ontmoeting op deze manier weer kan plaatsvinden.

Op dit moment zijn er 6 gastvrouwen en één gastheer. We zoeken nieuwe gastheren en gastvrouwen die het team willen versterken volgens een vast rooster. Vindt u het fijn om zelf meer contacten te krijgen, dan is de rol van gastheer of vrouw wat voor u! Ook als u het leuk vindt om deze waardevolle ontmoetingen mogelijk te maken of wilt u meer weten? Neem contact op met Annie Vlasblom telefoonnummer 06 17 89 75 04 of via annievlasblom@hotmail.com.

Opvang Vluchtelingen

We hebben inmiddels een intakegesprek gehad met de organisatie Takecarebnb en ons aanbod is met open armen ontvangen. Nadat het papierwerk verder in orde gemaakt is, zijn we nu in principe gereed om Oekraïense gasten te ontvangen. Vluchtelingen mogen zelf kiezen of ze in een gemeentelijke opvang willen verblijven

of in particuliere gastgezinnen. De gemeente Hoeksche Waard koppelt de Oekraïners aan gastgezinnen/ gastlocaties.

In overleg met de kerkrentmeesters is ervoor gekozen om de Schakel als opvang locatie aan te wijzen. Voordat we hier echt gasten kunnen ontvangen moeten er een aantal (tijdelijke) technische aanpassingen gedaan worden aan het gebouw. Ook kijken we samen met de huidige gebruikers van de Schakel naar alternatieve oplossingen zodra dit nodig is. De opvang is in principe voor 3 maanden en kan in wederzijdse overleg steeds verlengd of beëindigd worden.

We starten pas met het doen van de technische aanpassingen aan het gebouw als er een verzoek tot opvang komt. Op dat moment zullen we snel moeten schakelen en daarbij kunnen we uw (klus) hulp goed kunnen gebruiken.

Jakobus 2 vers 14 – 18: Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

Hartelijke groet,
Arnold, Victor, Annie en Leonie

OVERDRACHT BEZORGING KLANKBORD

Na ruim 30 jaar vrijwilligerswerk heeft de fam. Haeck besloten om te stoppen met de sortering en bezorging van het Klankbord bij de bezorgers. Mevr. Haeck was als eerste ruim 30 jaar geleden betrokken bij het vouwen, nieten en sorteren en het afleveren van het Klankbord bij de bezorgers.

Ruim 20 jaar geleden sloot dhr. Koos Haeck na zijn werkzame leven zich aan bij dit vrijwilligerswerk.

Na het printen van het Klankbord verzorgde zij met een aantal gemeenteleden het vouwen, nieten en afleveren bij de bezorgers van het Klankbord.

Met de komst van de nieuwe printer, december 2020 verviel het vouwen en nieten, en is er afscheid genomen van de vouw en nieters.

Maar het sorteren en het uitleveren aan de bezorgers bleef nog doorgaan.

Zodra na het printen het nieuwe Klankbord bij de fam. Haeck werd bezorgd was dit voor hen het teken dat de voorbereiding voor de bezorging kon beginnen.

De geprinte Klankborden stonden voor hen klaar in 4 dozen circa 600 per keer.

Eerst werden de bezorgwijken gesorteerd met voor elke bezorger een tas met daaraan geniet een briefje met het aantal en eventuele mutaties.

Daarna werden alle tasjes in de auto van Koos geladen en door hem gebracht naar de diverse bezorger(sters)

Wat een karwei iedere keer en zoveel jaren achter elkaar!

Veel respect en dankbaarheid dat de fam. Haeck dit jarenlang voor onze gemeente heeft gedaan!!

Maar nu is het moment aangekomen om het stokje door te geven.

Het sorteren wordt nu tijdens het printen gedaan.

Voor de bezorging wordt nog een oplossing gezocht zodat we hiermee na de zomer kunnen beginnen.

Als samenstellers (Kalinka de Geus, Krijn Bor en Arie Naaktgeboren) zijn we zo vrij om aan u te vragen:

Heeft u tijd en zin om dit werk van Koos over te nemen?

Neem dan contact op met Krijn Bor. De lezers van het Klankbord zullen u dankbaar zijn dat het Klankbord weer wordt bezorgd op dezelfde manier als dat al de jaren door de fam. Haeck is gebeurd.

Een mailtje naar het Klankbord is ook zeker een mogelijkheid.

klankbord@hervormdputtershoek.nl

Namens de redactie, Krijn Bor

Bezorging Klankbord

Tot het laatst toe heeft mevr. Zoeteman geprobeerd het klankbord te bezorgen op de adressen aan de Laan van Heemstede en Maasdamsedijk. Maar gezien haar leeftijd en de lichamelijke ongemakken lukt het niet meer. Mevr. Zoeteman vindt het zo jammer en vervelend dat ze er een punt achter moet zetten. Maar wat wil je met een leeftijd van 89 jaar. Prachtig dat de wil nog zo aanwezig is, maar het lukt gewoon niet meer.

Tijdens ons gesprek kwam ook het aantal jaren van bezorgen aan de orde. Dat wist mevr. Zoeteman niet meer, wel dat ze het van mevr. Melissant had overgenomen. Bij navraag bleek dit in het jaar 2000 te zijn geweest.

Vanaf deze plaats wil ik U hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en trouwe bezorging gedurende vele jaren.

Gelukkig was het vinden van een nieuwe bezorger zo gebeurd. Mevr. Nadine van der Zwaal, of één van de gezinsleden, waren direct bereid om deze taak op zich te nemen. Ook jullie bedankt voor de spontane bereidwilligheid om een schakel te zijn in de communicatie binnen onze kerkelijk gemeente.

Jan Plaisier

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

Op 4 juni heeft een groep van 10-12 vrijwilligers onder leiding van Annelies v.d. Kolk de kerk en de consistorie weer een schoonmaakbeurt gegeven. Het spreekwoord: vele handen maken licht werk werd weer eens gedemonstreerd. Met een ruime koffiepauze (waarbij wat lekkers werd geserveerd) waren we binnen 3 uur klaar. Het resultaat mag weer gezien worden. Dank voor iedereen die hieraan haar/zijn bijdrage heeft geleverd.

Het kerkplein:

De kastanjes bij de toreningang moeten wat meer ruimte krijgen om gezond te blijven. Op 11 juni is hiermee een begin gemaakt. Een deel van het vastgereden terrein is afgegraven en voorzien van goede, regen doorlatende grond. De afscheidingsbanden tussen de tuin en het rij gedeelte zullen opnieuw worden aangebracht en de overtollige grond zal worden afgevoerd. Om ruimte voor in- en uitrijden te blijven houden is de 'rotonde' tussen de kerk en De Schakel verwijderd, inclusief de toch al niet erg florerende boom. We verwachten met deze maatregelen het groen van ons kerkplein op termijn te versterken. Het werk wordt door vakmensen begeleid.

De Hoeksteen:

Helaas is op de avond van 3 juni graffiti op de zuidmuur van De Hoeksteen gespoten. We hebben voor vandalisme geen begrip en hebben dan ook aangifte bij de politie gedaan. Er is inmiddels contact gelegd met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het (zoveel als maar mogelijk is) verwijderen van deze troep.

Financiële zaken

Aanwezige geldmiddelen:

Het CvK heeft besloten om met voorstellen aan de kerkenraad te komen om de daling in koopkracht van onze fondsen door de hoogoplopende inflatie (enigszins) te kunnen compenseren. Een beheerste vorm van beleggen is hierbij het uitgangspunt. Externe adviseurs zullen worden ingeschakeld, waaronder de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden) om een nieuw te vormen beleggingscommissie te adviseren over een beleggingsstatuut. In een beleggingsstatuut worden de beleggingsspelregels vastgelegd, waaronder het soort beleggingen dat bij de doelstelling van onze gemeente het beste past. De beleggingen zullen te allen tijde via professionele, in Nederland gevestigde beheerders worden beheerd.

Geld voor jongerenwerk:

De HJP heeft over de jaren heen met EUR 16.000 een flinke financiële buffer opgebouwd. Het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad geadviseerd deze middelen in ogenschouw te houden bij de invulling van het toekomstige jongerenwerk (waaronder jongeren- en jeugd catechese) in de periode dat we door het vertrek van ds. van den Berg externe invulling hieraan willen of moeten geven.

Kopieer machine:

In 2021 is geïnvesteerd in een nieuw, 5-jarig huurcontract voor een professionele kopieer machine. Vooral voor het maken van het Klankbord levert deze machine goed werk af. Het vele werk dat er aan vouwen en nieten moest worden besteed, gaat nu automatisch. Het contract is afgesloten op gemiddeld 10.000 stuks zwart-wit afdrucken per maand. Hiervan wordt zodanig goed gebruik gemaakt dat we dit ruimschoots halen en tot heronderhandeling van de aantallen zullen overgaan.

Overige zaken

Afscheid Evert Jan van Eck

Persoonlijke omstandigheden hebben er voor Evert Jan toe geleid dat hij zijn functie in ons college moest neerleggen. Wij betreuren dit zeer en willen hem ook via het Klankbord bedanken voor zijn inzet in de ruim twee jaar dat hij onze gemeente mocht dienen als kerkrentmeester. Wij zullen de gemeente op de hoogte houden over de invulling van de nu ontstane vacature.

Vacante periode:

Vanaf 1 juni 2022 is onze gemeente officieel zonder vaste predikant. In kerkelijk jargon zijn we dus 'vacant'. Het CvK moet een aantal formaliteiten opstarten om ervoor te zorgen dat onze gemeente straks het beroepingswerk kan beginnen. We dienen hiervoor goedkeuring van de landelijke kerk te krijgen. Een belangrijk middel voor de beoordeling door de PKN is een meerjarenbegroting. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Vanuit de ledenadministratie is een overzicht van de opbouw van onze gemeente ontvangen. Dit is een belangrijk gegeven voor de opbouw van een meerjarenbegroting.

Kosten van energie

We hebben van Eneco de afrekeningen per 24 april ontvangen. De tarieven zijn voor de kerkelijke gebouwen vanaf 1 januari 2022 variabel en dus flink in prijs gestegen. We moesten ca. EUR 5.000 bijbetalen voor het gebruikersjaar 2021-2022. Het gas kost ons nu EUR 1,74 per m³. Voor elektra betalen we nu ca. 0,35 per kWh. Bij gelijkblijvend gebruik en rekening houdend met de restitutie energielasting zal onze energierekening voor het seizoen 2022-2023 naar EUR 21.500 kunnen stijgen. De netto kosten voor deze gebouwen voor gas en elektra bedroegen in het afgelopen seizoen ca EUR 10.000 per jaar. We moeten dus rekening houden met een verdubbeling van de kosten. Het merendeel van de kosten betreft de verwarming. We gebruiken op dit moment ongeveer 12.000 m³ gas in de 3 gebouwen, waaronder ca. 5.000 m³ voor de kerk.

Digitale kerkdiensten

Ons college ontving signalen dat het toch jammer is dat de camera een vaste opstelling heeft. We denken eraan om de zoom functionaliteit uit te breiden. Naar aanleiding van de oproep in het vorig Klankbord zijn een tweetal reacties ontvangen die de uitbreiding ondersteunen. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zullen we dit aspect verder bespreken en tot besluitvorming komen.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris

PASTORAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

ZONDAGSSCHOOL

Hoi jongens en meisjes,

Nog een paar weken en dan is het zover, Zomervakantie! Een tijd waarin je lekker buiten kunt spelen omdat het lang licht is en vaak mooi weer. Maar ook een tijd van afscheid nemen van je juf of je meester en voor groep 8 zelfs van elkaar.

De kinderen uit groep 8 nemen ook afscheid van de Zondagsschool.

De dienst voor dit afscheid vindt plaats op 3 juli om 10.00 uur.

Het thema van deze dienst is van A tot Z. De kinderen nemen nu wel afscheid van ons maar gaan ook weer veel nieuws beleven. En ze mogen altijd weten dat God met hun meegaat op de weg die ze gaan.

Tijdens deze dienst blijven jullie allemaal in de kerk zitten. Zit je in groep 8 en neem je afscheid dan mag je vooraan in de kerk zitten en de andere kinderen zitten bij hun ouders.

We gaan er met zijn allen een mooie gezinsdienst van maken, waarin we Gods nabijheid mogen voelen, waarheen onze weg ook gaat.



Jullie gaan elke zondag de kerk uit tijdens de dienst om samen met andere kinderen en de leiding te luisteren naar een verhaal en een leuke opdracht. Sommige kinderen gingen naar de Kindernevendienst andere naar de Zondagschool. Dit leidde soms tot verwarring.

De leiding heeft besloten dat jullie nu allemaal naar de Zondagschool gaan.
En een leuk weetje...

Wist je dat onze Zondagschool ook een naam heeft, namelijk Samuel en dat deze al sinds 1908 bestaat, dus 114 jaar!

We gaan er vanuit elkaar allemaal nog te zien bij de gezinsdienst, maar alvast een fijne zomervakantie!

Groetjes namens de leiding van de Zondagschool,
Maaïke de Winter

MANNINE

Vrouwen gespreksgroep Manninne heeft het seizoen ook afgesloten met een gezellig samenzijn.

Wij willen weer starten op donderdagmorgen 15 september.

We zien er met elkaar naar uit!

Heeft u interesse? Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Neem contact op voor info.

Bij Nel Naaktgeboren

0624982985

BEDANKJES

Hiermede wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten en bemoedigende telefoontjes na mijn geslaagde heupoperatie. Ik ben dankbaar dat het zo goed gegaan is en dat ik van heel veel pijn verlost ben.

Een hartelijke groet van mevr. Nel Muller-Monster

Wij willen u allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde (schoon) moeder en oma.

Familie Janssens en familie Bijl

Beste gemeenteleden,
wij willen een ieder bedanken voor de vele kaarten, bezoeken en telefoontjes tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve tante Annie van 't Hof Noteboom. het heeft ons goed gedaan en bemoedigd.

met vriendelijke groeten,

Nel en Gerard van Oudheusden
Patrick en Annette Rosmolen.

EMMA

Hallo allemaal.

Het is weer bijna vakantie. We hebben nog twee EMMA middagen, op 22 juni en op 6 juli is de laatste voor dit seizoen.

In september hopen we dan weer in goede gezondheid elkaar te ontmoeten.

Wij wensen jullie allemaal een mooie zomer en Gods zegen.

Groetjes van Elly Voogd, Maartje Janse, Corrie Wimmer en Tiny Spaans

OUTLOOK

Outlook is vanaf 2 juni op vakantie gegaan. Wilt u biljarten, kaarten of een spelletje doen dan bent u vanaf donderdag 15 september weer van harte welkom.

Fijne vakantie toegewenst.

Team Outlook.

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus mei 2022			
01-05-22	week 18	€	368,65
08-05-22	week 19	€	516,05
15-05-22	week 20	€	465,05
22-05-22	week 21 (Mi-Di)	€	107,75
26-05-22	week 21 (Mo-Di)	€	233,20
29-05-22	week 22	€	463,20
Deurbussen:			
29 mei 2022	Zending/mei (zwo)	€	155,70
29 mei 2022	Jeugdwerk/mei (hjp)	€	115,45
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/mei			
	kerk	€	151,90
	Heilig Avondmaal 15/4	€	20,00
	Diaconie (gift)	€	260,00
	Diaconie 26/5 (Mo-Di)	€	30,25
	Diaconie OpenDoors 29/5	€	297,30
	Evangelisatie 22/5 (Mi-Di)	€	62,00
	Evang.22/5 (Mo-Di) HoornAfrika	€	557,65
	Verjaardagsfonds mei	€	45,00
	Bloemen mei	€	80,00
	Busje Dorp (1x)	€	41,00
	Kerkradio	€	20,00
	Hulpf.mw De Jonge	€	18,80
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2022	€	83.699,07
	Reeds ontvangen	€	51.336,72
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Ik bid
dat de Heer je

ZEGENT

dat Hij je voeten laat

DANSEN

en je armen sterk maakt

ik bid dat Hij je hart vult met

TEDERHEID

en je ogen met

PRETLICHTJES

ER IS EEN LAND WAAR 'T ALTIJD ZOMER IS

Er is een land waar 't altijd zomer is
een land met altijddurend groen.
Dit is het land waar 't heerlijk toeven is
in 't heerlijk zonnige seizoen.

De bomen staan er altijd rijk in blad
en bloemen tonen vol hun pracht.
Daar midden in vindt men de gouden stad
Zo mooi door niemand ooit verwacht.

De waterbronnen die er rijkelijk zijn
met water dat het groen bevoeit.
Maken het aanzicht tot een groot festijn
En zorgen dat het weelderig groeit

Dit droomland mogen wij eens binnen gaan
Met ruimte en met heerlijkheid.
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid.

Justus A. van Tricht

