

KB

KLANKBORD 08 JAARGANG 57



5 SEPT. 2021 – 9 OKT. 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 27/09/2021; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

10/10/2021 t/m 6/11/2021

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Meditatie	6
Uit de kerkenraad/pastorie.....	7
Pastopraat	11
Diaconie/ZWO.....	11
Van het college van kerkrentmeesters	14
Actueel	18
Zondagschool/kindernevendienst.....	18
Berichten	19
Samen 1Missie	20
Bedankje.....	22
Agenda.....	24
Opbrengsten collecten.....	30



Jaarthema 2021/2022: 'Van U is de toekomst'

KERKDIENSTEN

5 september 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds. E. Agterhuis Heinenoord	Ds. J.W. Schaik Dordrecht
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd	Maaïke	
Oppas:	P. Vrijlandt en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
12 september 2021	10:00 Startzondag	17:00
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. T. Meijer Puttershoek
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Leonie V.	
Oppas:	Mw. I. Groeneweg en Lieve v/d Berg	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Zondagschool/Kindernevendienst	
19 september 2021	10:00	17:00
Predikant:	Ds. Th. Wegman Zeist	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie D.	
Oppas:	D. van Eck en Ester de Haan	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud Kerkplein	
26 september 2021	10:00 H.A.	17:00 H.A.
Predikant:	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek	Ds. A.A. van den Berg Puttershoek
Organist:	Dhr. H. Manne	Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd: Merel
Oppas: Mw. A. van Santen en Hannah v/d Zwaal
Bekercollecte: Samen één roeping en één belofte Proj. Ds Luis Paraguay
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

3 oktober 2021 **10:00** **15:00 H.A. Hth** **17:00**

Predikant: Ds. E. Agterhuis Dr. A.H. Groen
Heinenoord Rijsoord

Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd: Gerja.

Oppas: Geen opgave

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Kerk en Israël / Heilig Avondmaal Hth/Herv

10 oktober 2021 **10:00** **16:00 Vriendendienst**
Maasdam

Predikant: Ds. G.E. van Hout Ds. A.A. van den Berg
Lekkerkerk Puttershoek

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd: Nadine

Oppas: Geen opgave

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Zwo/PKN jong protestant-onderst. geloofsopvoeding

17 oktober 2021 **10:00** **17:00**

Predikant: Ds. H.M. Vastenhout Ds. J. van Walsum
Sliedrecht Alblasserdam

Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden

Zondagschool/Knd: Annelies

Oppas: Geen opgave

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Pastoraat in eigen gemeente

BLOEMENGROET		
20 juni	Mw. M. van Ingen-Prins	
27 juni	Mw. L. Verrijp–van Zessen Doopouders In 't Veld–de Winter	
4 juli	Dhr. H. Grashuis	
11 juli	Fam. Van Eck	
18 juli	Mw. T. van Horssen	
25 juli	Dhr. M. Kimmel	Mw. H. Tiesema - Advokaat
1 augustus	Dhr. P. van Oudheusden	Mw. M. Goud – v.d. Burg
8 augustus	Mw. C. v.d. Bijl	Mw. M. van Roon - Speelman
15 augustus	Mw. W. Korres - de Pee	Mw. A. Groenendijk-v.Horssen
22 augustus	Dhr. S. Verzijl	Mw. N. van Ginkel - Kraal

MEDITATIE

Hoe vaak wordt het niet aan ons gevraagd om te vergeven? Kunnen we ook echt vergeven of doen we maar alsof om de schijn op te houden? Als we Matheus 18 vers 21 t/m 35 lezen moeten we maar liefst 70 maal 7 keer vergeven. Halen we dat of hebben we er na een paar keer helemaal genoeg van en zeggen we: “Zand erover”? Pas op dat dit niet blijft door woekeren in je gedachten. Het is beter om goed na te denken en te kijken waar je ruimte kunt vinden om de ander te vergeven. Je hoeft niet alles te vergeten. Sommige dingen kun je ook niet vergeten, omdat je er lichamelijke of geestelijke littekens aan over houdt. Het is vaak moeilijk om te begrijpen welke reden een ander had om je bewust of onbewust pijn te doen. Een veel gehoorde uitspraak is dan: “Ik heb het zo niet bedoeld”. Toch is het wel gebeurd en hoe nu verder: 70 x 7 of je gezicht wegdraaien? Hoe langer je wacht met het zoeken van toenadering om je fouten onder ogen te komen, hoe zwaarder het gaat wegen. Onder die last kun je bezwijken. Stel je open, bied een gesprek aan, probeer uit te leggen wat je heeft gekrenkt of hoe het bij je binnenkwam. Dit kan heel verhelderend werken en obstakels doen verdwijnen.

Dan is er reden om vergeving te vragen en kan de ander misschien wel vergeven.

Een voorbeeld wil ik u niet onthouden. Nadat iemand was aangereden door een automobilist, stelde de hoofdofficier van justitie het slachtoffer de volgende vraag: "Haat u degene die u heeft aangereden?" Na een lange stilte antwoordde het slachtoffer met omfloerste stem: "Uitgaande van wat mij op zondag in de kerk wordt geleerd mag en wil ik niet haten. Vergeving zal in de loop van het herstel moeten plaatsvinden, maar vergeten kan ik het nooit. Ik ben immers invalide." Hoe kan zo iemand ooit vergeven en dan nog wel 70 x 7?

Als je niet bidt en vraagt of Hij je wilt helpen wordt het niks. Je blijft in een cirkel ronddraaien en de verwijten herhalen. Stap uit die cirkel en laat je leiden. Laat je gevoelens de vrije loop en probeer zonder haat te begrijpen wat de ander voelt, die jou heeft gekwetst. Als we alleen maar ons eigen ik vooropstellen wordt het niets. Het versje "Stap uit je boot en durf op water te lopen" geeft weer, om andersom te denken: wat kunnen wij doen om tot elkaar te komen? Geef zo de ruimte om met en tot elkaar te komen 70 x 7 en geniet van de vrijheid in je geest als je de ander kunt aankijken, zonder een knagend schuldgevoel. Je kunt nooit voorspellen hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Vergeten hoeft niet, maar vergeven wel. Moeilijk, maar niet onmogelijk, Zeker niet bij God de Vader, die ons wel meer dan 70 x 7 genade schenkt door zijn zoon Jezus Christus de grote vergever van zonden.

Uw ouderling,
Hugo Snaaijer

UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE

Terugblik

De vakantieperiode zit er voor iedereen op. Ik hoop dat die u/jou goed gedaan heeft. Het kan tegelijk ook fijn zijn weer terug te komen in 'normaal' en velen zijn gewoon thuis gebleven. Twee herinneringen zullen me persoonlijk zeker bijblijven: een wandeling in/rond Echt Midden Limburg in het teken van Edith Stein (wat ik al jaren eens wilde doen) en een Outdoor Valley-uitje (klimmen, survival etc.) met

Lieve n.a.v. haar stap naar de middelbare school. Zeer verschillende dingen, allebei kostbaar om dankbaar te bewaren als geschenk!

Huwelijksinzegening

Op vrijdag 3 september 14.30 uur mocht ik het huwelijk inzegenen van ons oud-gemeentelid Esther Kuipers en Gertjan van Toor in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Ouderling van dienst was Danny Westdijk. Heel mooi dit te hebben mogen doen vanuit de blijvende band van Esther met onze gemeente en vanuit een belijdenisseizoen. We wensen hen samen nu een gezegende toekomst toe in hun eigen gemeente in Sliedrecht!

Heilig Avondmaal

Zondag 26 september mogen we als gemeente weer het Avondmaal van onze Here Jezus Christus vieren. Dat het een Bron van geloofsversterking mag zijn voor allen!

Startdienst 12 september 'Van U is de TOEKOMST'

Zondag 12 september houden we de startdienst voor het nieuwe seizoen rond het nieuwe jaarthema van onze kerk: 'Van U is de TOEKOMST'. Het is mooi om na ruim 1,5 jaar coronabeperkingen samen met vele andere gemeenten ons hierdoor te laten bemoedigen! Het thema vonden we als kerkenraad mooi omdat het vanuit een doorleefd geloof wil bewaren voor moedeloosheid enerzijds (wat is er na corona weggevallen?) en activisme anderzijds (wij zullen de gemeente nu weer eens gaan opbouwen...!) Een krachtig en ontspannend medicijn tegen twee geestelijke gevaren voor de kerk 'na corona'. Ik hoop en bid hierbij dat het thema ook een houvast in het geloof mag zijn voor hen in de gemeente die worstelen met ernstige ziekte of andere crises. Wat wordt er veel geworsteld in de gemeente - en hoe waardevol is het meeleven met elkaar! De kinderen blijven in de kerk en er wordt aan hen gedacht. En ik ben (last but not least) blij en dankbaar dat twee jonge dames uit de gemeente (Nienke en Anna) hun vocale medewerking willen verlenen aan deze dienst (begeleid door Hans de Bruin)! Na afloop van de dienst hopen we elkaar te ontmoeten bij koffie/thee/fris 'plus' à la vorig jaar!

Catechese 12-14 jaar

Op dinsdag 5 oktober 18.45 uur wil ik in De Schakel weer starten met de catechisatie voor de groep 12-14 jaar (klas 1/2). De tieners krijgen hiervoor een uitnodiging. We gaan na kennismaking aan de slag met mooi inhoudelijk materiaal van de hgjb. Tieners die al in klas 3 zitten maar nog geen 15 zijn (zie onder!), zijn ook van harte welkom in deze groep! Doe je in dit geval toch liever mee met de Alpha Youth, meld je dan hiervoor aan bij mij: aavdberg1@gmail.com of tel./app 06-30008197.

Catechese 15+ Alpha Youth

Het idee leefde al wat langer maar komend seizoen gaat het er nu van komen: de 15+ catechese krijgt de vorm van een Alpha Youth-cursus en dat in samenwerking met onze bevriende buurgemeente Maasdam! Want 'samen' (dat basic jaarthema houden we in ons achterhoofd nog maar even vast) is meer mogelijk. Het idee werd dan ook concreet in het gezamenlijke jeugdwerkoverleg van jeugdouderlingen en predikanten en is daarna overgenomen door de kerkenraden. Hoe ziet de Alpha Youth eruit? Bijzonderheid: je begint met een gezamenlijke maaltijd wat veel waardevolle onderlinge ontmoeting geeft! Inhoud: de kernthema's van het christelijk geloof via intro-films en gesprek. Doelgroep: jongeren van 15-20 jaar. Leiding: beide predikanten afwisselend als gespreksleiders/ steeds aanwezig: jeugdouderling Fenny den Haan (Maasdam) en Govert Gravendeel.

Tijd en plaats: 10 vrijdagavonden om de 3 weken van 18.00 uur tot ca. 20.00.

Start: 17 september in/rond de Maasdamse pastorie

8 en 29 oktober, 19 november, 10 december in De Schakel Puttershoek

14 januari, 28 januari, 18 februari, 11 maart in het Ontmoetingscentrum Maasdam (naast de kerk)

Afsluiting: 1 april in/rond de Puttershoekse pastorie

Aanmelden/info: ds. Ard van den Berg: aavdberg1@gmail.com of tel./app 06-30008197.

Zou u mee willen werken aan dit mooie initiatief door te koken voor de deelnemers? Meld je dan bij echte Alpha-man Govert Gravendeel!

Oproep: wilt u de deelnemende jongeren en ons als team gedenken in uw gebeden?! We zien uit naar Gods zegen over dit mooie initiatief!

Belijdenis doen?

Ieder jaar is er gelegenheid je te verdiepen in het christelijk geloof, om daarna al of niet belijdenis van dit geloof af te leggen in de gemeente (en te mogen delen in de volheid van het gemeente zijn!) Je kunt je hiervoor bij mij opgeven!

Vriendendienst met Maasdam 10 oktober 16.00 uur

Zondag 10 oktober houden we de jaarlijkse Vriendendienst met onze buurgemeente Maasdam. Fijn dat we er zeker van mogen zijn dat ie dit jaar doorgang kan vinden mét ds. Marianna van de Graaf als mede-voorganger. Naar alle waarschijnlijkheid zal het kinderkoor medewerking verlenen en zal het thema zijn wat we al gekozen hadden vorig jaar: 'Samen goed leven'.

Cursus bijscholing

De langverwachte bijscholingscursus preken gaat nu gelukkig door in oktober. Ik zal hiervoor 56 studie-uren vrij moeten maken, waaronder 2 dagen op het seminarie met collega's.

Pastoraat/spreekuur

U mag mij uiteraard altijd bellen om een pastoraal beroep op mij te doen als uw predikant. Maar dinsdagmiddag 13.00-14.00 uur zit ik er speciaal voor! Aan de deur aanbellen is ook helemaal goed!

Hartelijke groet uit de pastorie,
ds. Ard van den Berg

PASTOPRAAT

Ook pastoraal blijven virus en vaccinatie onderwerp van gesprek. In het verleden kwam dit vaker voor, bijvoorbeeld tijdens de pokkenepidemie in de 19^e eeuw. Toen in 1883 bekend werd dat het inenten op de christelijke lage school in Oud-Beijerland was begonnen, hielden veel moeders hun kinderen thuis. Door de lage vaccinatiegraad overleden daar binnen 2 jaar 207 mensen aan de pokken, 30% van het totale aantal pokkendoden in Nederland!

Nog steeds leeft er enige weerstand tegen vaccinatie vanuit het geloof. De woorden van Jezus in Marcus 2, vers 17 "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel." worden soms letterlijk genomen. De Oud Gereformeerde dominee Romkes uit Rouveen zei in 2020: "Dus als ik gezond ben, ga ik geen vaccin halen." Met een vaccin maak je een gezond lichaam (tijdelijk een beetje) ziek en sommigen zien dit als het verzoeken (beproeven) van God.

Gelukkig zien de meeste christenen dit anders. God heeft de mens kundig gemaakt, het inzicht gegeven om vaccins te ontwikkelen. Daarmee gaat de mens niet tegen de wil van God in. Hij heeft het laatste woord, onze tijden zijn in Zijn hand. We hebben de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen en de ander geen schade toe te brengen. Vaccinatie is ook naastenliefde: we hebben onze naasten lief gelijk ons zelf. Zo kunnen we **samen verder**.

Bronvermelding:- Vaccinatie door Simon Rozendaal (geactualiseerde editie 2021)
Ouderling Danny Westdijk

DIACONIE/ZWO

Bedankbrief

Ik wil graag de mensen van de Hervormde Gemeente van Puttershoek bedanken voor de giften die we mochten ontvangen voor Zimbabwe.

In de eerste plaats voor de opbrengst van de Avondmaalscollecte + de nagekomen giften, een bedrag van totaal 1.107,50 euro. We ontvingen dat op 17 mei.

Verder nog op 28 juni 124,50 euro voor Zimbabwe.

Voor het eerst sinds jaren hoeft het geld niet besteed te worden aan voedsel. Na vele jaren van misoogsten was er dit jaar een goede oogst doordat de regens goed op tijd kwamen.

Wel koopt Benjamin Chikuku (onze contactpersoon) nog zonnebloemolie en gedroogde visjes als aanvulling op het voedsel.

Heel graag wilde hij nu schoolschriften en pennen kopen. Inmiddels is een gedeelte van het geld hiervoor aan hem overgemaakt via Western Union.

Helaas neemt ook in Zimbabwe het aantal mensen met Corona toe. Vaccins zijn er nog maar mondjesmaat. Regelmatig is er dan ineens een lockdown.

In een lockdown-periode wordt er ook niets verdiend en overheidssteun is er niet. Je beseft dan extra het grote verschil tussen arme en rijke landen.

Nogmaals dank voor uw trouwe bijdrage voor de schooljeugd in Zimbabwe en de arme mensen uit de gemeente van Ds. Benjamin Chikuku.

Ook vragen we uw gebed voor de armen in deze wereld die zo extra te lijden hebben door de Corona.

Hartelijke groeten,

Teunie de Jonge

Heilig Avondmaal zondag 26 september – Samen een roeping en een belofte

Dominee Luis zou naar Nederland komen en bij deze dienst aanwezig zijn. Helaas moest dit bezoek weer uitgesteld worden wegens Corona. De collecte van deze Avondmaalsdienst is bestemd voor een project in Paraguay.

De kerk van Dominee Luis (uit Paraguay) heeft onlangs verscheidene kerkjes geadopteerd. Het is erg bijzonder om te zien hoe de interesse voor het christelijk geloof in Paraguay de afgelopen tijd enorm is vergroot! Het binnenland van

Paraguay is vaak slecht te bereiken en er wonen ook niet veel mensen, de mensen die er wonen zijn vaak arm. De kerk van Luis, die in de hoofdstad te vinden is,



ontfermt zich nu over kerkjes in dit soort gebieden. Twee kerkjes hebben nu specifiek hulp nodig: de kerk in Colonia en een kerk in Arroyo Moroti. Als u de QR code scant (https://youtu.be/60PZ6x_xgEY), vindt u een video die deze kerkjes in beeld



brengt. De video zal ook op de website te vinden zijn. Beide kerken hebben nog toegang tot water nodig, dus er moeten waterbronnen gegraven worden (1.100 euro per bron). En er zijn nog stoelen nodig, zo'n 60 in totaal (15 euro per stoel). Daarnaast zullen er nog



toiletten en een keuken gemaakt moeten worden, ook zijn er nog geen ramen en deuren aanwezig. Hoe mooi zou het zijn als we Luis' kerk een eind op weg kunnen helpen met onze gaven? De collecte in de dienst van het Heilig Avondmaal zal

voor dit doel bestemd zijn.

Colonia Arroyo Moti

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De korte cijfermatige samenvatting van de jaarrekening over 2020 is elders in deze uitgave van dit Klankbord te vinden. Volgens de Kerkorde van de PKN moet namelijk, na afloop van een boekjaar de mogelijkheid bestaan voor de belijdende gemeenteleden om deze Jaarrekening in te zien. Vorige maand is dit, door een vergissing, niet kenbaar gemaakt in het Klankbord. Daarom stellen wij hierbij de leden alsnog in de gelegenheid om dit, na voorafgaande afspraak met Cor Groenendijk (078-6761845) te doen in de periode van 10 tot 18 september a.s. Als korte toelichting op de cijfers kan het volgende vermeld worden:

De Corona pandemie ontstaan in 2020 veroorzaakte een flinke inkomstendaling van Levend Geld, mede door het wegvallen van collecten in kerkdiensten, wat onvoldoende gecompenseerd werd door giften. Wel kon dit jaar ook flink op de kosten bespaard worden.

Verder was er een stijging van de baten van subsidie van Monumentenzorg, waardoor het uiteindelijke operationele resultaat meegevallen is. De komende jaren staan echter, door de noodzaak van het op peil houden van de staat van ons monumentale kerkgebouw ter behoud van de subsidie, enkele grotere onderhoudsposten in de planning.

Schenking Obligatielening Het restant van de nog openstaande Obligatielening, die dateerde uit de rond de aanschaf van de Schakel en nog € 5.000 bedroeg, is door de houder geschonken met de wens dit te besteden aan de vernieuwing van stencilmachine en printer op het kerkelijk bureau. De vermelde vernieuwing gebeurde net voor de jaarwisseling. De gewenste besteding heeft in 2021 plaatsgevonden.

Wijziging in de waardering van de activa: In afwijking met de gebruikelijke waardering in voorgaande jaren zijn in het verslagjaar de financiële waarderingen van de pastorie en de kerkelijke gebouwen De Hoeksteen en De Schakel, conform de richtlijnen van de CBBB, gewijzigd naar waarderingen volgens de WOZ-waarden, zoals deze zijn vastgesteld per 1-1-2020. De ontstane verschillen zijn gemuteerd op de rekening Herwaarderingsreserve.

Oproep voor een vrijwilliger kerkplein/grasmaaien naast de pastorie

Deze oproep stond ook al in het vorige Klankbord: "Met het bovenstaande houdt Paul Maas zich regelmatig bezig. Om hem daarmee wat te ontlasten zouden wij het fijn vinden wanneer er een vrijwilliger hem 1 x per maand hierbij een handje zou willen/kunnen helpen "

Helaas liep het allesbehalve storm, dus bij deze nog maar eens herhaald.

Schoonmaken

Hetzelfde geldt voor het schoonmaakrooster waarvoor de laatste tijd helaas alleen maar afmeldingen zijn ontvangen. Wij zoeken gemeenteleden, die hierbij een handje willen helpen om periodiek in ploegjes van 2 een paar uur te helpen de kerk schoon te houden. In het verleden waren er zoveel ploegen dat dit slechts 2x in een heel jaar nodig was. Het streven is het aantal mensen weer op hetzelfde peil te brengen. Aanmelden kan bij kosten of een van de leden van de kerkrentmeesters. Vele handen maken licht werk, dus: des-te-meer zich aanmelden des-te-minder is het aantal roosterbeurten in een jaar.

Met vriendelijke groeten,
Cor Groenendijk

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
(Lied 978:4)

Verkort Overzicht Baten en Lasten 2020

	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit onroerende zaken	10.750	8.819	9.342
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.000	4.501	4.531
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	3.250	3.289	3.340
Opbrengsten levend geld	144.050	134.545	135.368
Door te zenden collecten en giften	250	342	849
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	11.160	11.160	4.325
Totaal baten (A)	173.460	162.656	157.755
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	49.366	24.411	48.278
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	800	5.866	1.232
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	100.350	98.089	97.770
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.900	2.677	1.621
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	8.500	8.843	8.510
Salarissen en vergoedingen	3.700	3.498	3.760
Kosten beheer, administratie en archief	4.475	6.866	6.943
Rentelasten en bankkosten	300	214	248
Afdrachten door te zenden collecten en giften	250	342	849
Totaal lasten (B)	170.641	150.806	169.211
Resultaat verslagjaar (A-B=C)	2.819	11.850	-11.456
<u>fondsen en incidentele baten</u>			
Saldo mutaties bestemmingsreserves	-4.254	326	-33.764
Saldo mutaties bestemmingsfondsen	700	-12.176	15.258
Totaal saldi Bestem.reserv.en Fondsen (D)	-3.554	-11.850	-18.506
Resultaat naar Algem.Reserve (C+D)	-735	0	7.050

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RAB00373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg

met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

cor-adrie@groenwaard.nl

ACTUEEL

Pastoraal meldpunt

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij de predikant of uw wijkouderling. Aarzel niet, maar bel of mail.

ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hallo allemaal

Toen ik dit stukje schreef voor jullie hadden we nog 1 week vakantie.

Als jullie het lezen hebben we al de eerste schoolweek erop zitten.

Ik hoop dat jullie eerste week school leuk is geweest.

Voor de vakantie hebben we het seizoen afgerond (op zaterdag 3 juli) met spelletjes een mooi bijbel verhaal en een mooi knutselwerkje die te zien was in de dienst van 4 juli. En we hebben lekker pannenkoeken gegeten op het laatst. Wat konden jullie er veel op. Het was gezellig dat de jeugdouderling ook even kwam kijken en een pannenkoekje mee at. We willen Rinus v.d. Kolk bedanken voor het mee helpen met de pannenkoeken bakken.

Het was een geslaagde middag al zeg ik het zelf. En wat fijn om jullie allemaal weer te zien.

We hopen jullie straks na de zomervakantie weer snel te zien en dat we onze eigen diensten mogen gaan draaien.

We gaan eerst verder met de diensten die we nu draaien.

Groetjes namens alle leiding, Gerda De Crom

BERICHTEN

De waarde van het Klankbord in 2021

Het Klankbord wordt 10 x per jaar verstrekt om gemeentelieden op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente. Voor jong en oud is er altijd wel iets bij. Heeft u iets speciaals meegemaakt dat u wilt delen met gemeentelieden, bijvoorbeeld een woord van dank voor medeleven bij vreugdevolle of verdrietige momenten, schroom dan niet om contact op te nemen met de redactie.



Wij stellen het op prijs indien de lezers een bijdrage in de kosten willen geven. Die mogelijkheid bieden wij u. Wat zijn de kosten? Deze zijn begroot op **€ 10** per adres voor een jaar leesgenot.

U kunt bijgevoegde acceptgiro gebruiken of zo mogelijk via internet een bedrag overmaken op rekeningnummer **NL38RAB00373711271** van CvK Hervormde gemeente Puttershoek graag met vermelding van het kenmerk. Wilt u liever een machtiging afgeven voor een vast bedrag per jaar, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau via mail kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl of per brief naar **Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek**. De automatische incasso van het Klankbord (inmiddels 31) zal op **8 september** plaatsvinden.

Wilt u het Klankbord **niet** ontvangen, wat jammer is ,want dan mist u misschien belangrijke informatie, geeft u dat dan ook even door aan het kerkelijk bureau.

Tot slot dank aan alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet bij het vele werk dat voor ons Klankbord wordt gedaan

Leni Groenewoud en Jenneke Hoogvliet

Dominee Luis uit Paraguya

Van 10-26 september 2021 zou ik samen met mijn vrouw Francine naar de Hoeksche Waard zijn gekomen om onze passie voor het koninkrijk van God te delen. Gemeente zijn in Paraguay is heel anders dan in Nederland en dat wilden we graag met jullie ervaren. Door een nog steeds geldend streng Europees inreisverbod waren we genoodzaakt onze komst uit te stellen tot 2022. We hopen nu tijdens Pinksteren bij jullie aanwezig te kunnen zijn. En natuurlijk gaan we dan ook heel fijne samenkomsten organiseren. Voor in september blijven er een aantal activiteiten staan. We wensen jullie hierbij een heel gezegende tijd toe en kijken nu nog meer uit naar de ontmoeting met u allen.

We zullen tijdens de activiteiten en diensten een boekje en kaarten neerleggen, waarin of waarop u een boodschap kunt achterlaten voor Luis en Francine. Zo kunnen we hen ondanks deze teleurstelling toch een hart onder de riem steken! Tot slot zal de collecte in de dienst van het Heilig Avondmaal t.b.v. een speciaal project in Paraguay zijn.

SAMEN 1MISSIE

Hola! Que tal? Hoe gaat het met u? Heeft u al een beetje Spaans geleerd in de tussentijd? Het zag er even echt naar uit dat Dominee Luis en zijn vrouw Francine naar Nederland konden komen per begin september! Helaas geldt er nog een streng Europees inreisverbod en moeten we nog even wachten op de ontmoeting.

Gelukkig gaan veel geplande activiteiten wel door en hopen we als gemeente een heel opbouwende tijd tegemoet te gaan. De planning van deze activiteiten heeft u hoogstwaarschijnlijk al voorbij zien komen, maar hier wil ik de inhoud van de activiteiten presenteren. De bijgevoegde poster staat afgedrukt in het Klankbord en kan u op uw prikbord prikken, zodat u geen enkele activiteit vergeet!

- **Zondag 12 september:** Na de ochtenddienst zal er koffiedrinken zijn met heerlijke lekkernijen, een mooi moment om elkaar na de zomer weer te ontmoeten!
- **Donderdag 16 september:** Een Outlook middag voor iedereen van (ongeveer) 50+. Gezellig kaarten samen, bijpraten of een potje poolen! Kom vooral een keer sfeer proeven.
- **Donderdag 16 september:** Het Smakelijk eten seizoen gaat weer van start! Kom vooral als u ook eens met iemand anders wilt eten, en meldt uzelf aan bij Cobi Kuijpers.
- **Vrijdag 17 september:** WOW Wat een Vrouw avond – (inloop: 19.30 uur) Tijdens deze avond die alleen bedoeld is voor vrouwen, zullen we in een ontspannen setting samen met Barbara Broeren nadenken over belangrijke vrouwen uit de Bijbel.
- **Donderdag 23 september** gebedsavond - De gebedskring is weer van start en op deze avond hopen we met u allen Bij Govert Gravendeel thuis (Wilhelminastraat 15a) in gebed tot Onze Vader te mogen gaan. Hier kunnen we bidden voor projecten van Luis en Francine in Paraguay, maar natuurlijk ook voor het werk van Dominee Vogelaar, of persoonlijke zaken.
- **Zondag 26 september** Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal en de collecte zal bestemd zijn voor een project van dominee Luis in Paraguay. Verdere toelichting volgt nog.

Wie weet kunnen we tijdens een van de bijeenkomsten nog een live verbinding aan gaan met Paraguay. In ieder geval hopen we dat u een goede zomer heeft gehad en dat we u allen kunnen ontmoeten bij de bovengenoemde activiteiten, u kan zich opgeven via samen1missiehw@gmail.com.

Hartelijke groet, Lianne de Haan

Namens Corstiaan Dekker, Elleke Smit, Hans de Bruin en Victor de Haan

BEDANKJE

Beste mensen,

Heel hartelijk bedankt voor de gelukwensen en telefoontjes, die we mochten ontvangen naar aanleiding van ons 55-jarig huwelijk. Het heeft ons erg goed gedaan.

Plonie en Jaap Remmers

Hierbij wil ik (Henk Grashuis) iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en belangstelling na mijn operatie op 28 juni en de herstelperiode erna, dit heeft ons goed gedaan.

Wij hebben veel gebeden en vele met ons voor een geslaagde operatie, zo kunnen we zeggen en zingen: Er is een God die hoort, zo hebben Aly en ik het mogen ervaren.

Zoek het eens op, op YouTube en laat de tekst op je inwerken.

Een hartelijke groet, Henk en Aly Grashuis

Bedankt!

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na mijn heupoperatie door middel van kaarten, bezoeken, telefoontjes, bloemen en andere attenties, tijdens mijn verblijf van 2 weken in het ziekenhuis en bijna 6 weken in het Zorghotel. Ik vond dat heel erg fijn, ik ben erg blij dat ik thuis verder mag revalideren.

Mevr. A. Groenendijk-van Horssen

Geachte gemeenteleden,

Een dankwoord aan u allen: Heel veel kaarten en brieven hebben Plonie en ons tijdens haar ziekte enorm gesteund.

Hartverwarmend waren de vele woorden die daarin gesproken zijn.

Ook na het overlijden van Plonie mochten wij daarin veel steun ondervinden.

Namens ons allen wil ik u heel hartelijk dankzeggen.

P. Schram

Lieve gemeenteleden,

Hiermede wil ik u hartelijk dankzeggen voor de kaarten, bloemen, telefoontjes, attenties en bezoeken die ik, naar aanleiding van mijn heupoperatie, van u heb mogen ontvangen.

Het heeft mij erg goed gedaan.

Inmiddels ben ik goed hersteld en ben daar zeer dankbaar voor.

Ik wens u allen Gods nabijheid en zegen.

Hanny Tiesema

Lieve Gemeenteleden,

Heel hartelijk bedankt voor uw gebeden, de vele kaarten en

de bloemen uit de kerk die wij mochten ontvangen, naar aanleiding

van de operatie die ik moest ondergaan, het voelde als een warme deken, heel fijn!

Ik moet komende tijd nog meer onderzoeken ondergaan,

maar we houden vertrouwen,

Lieve groet van

Arie Martina Roos Jeffrey Bart en Daan van Ingen

Alvast hartelijk bedankt.

Groet Martina van Ingen

Bedankt!

Wij waren 21 juni jl. 65 jaar getrouwd en willen u via deze weg hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties die wij uit de gemeente mochten ontvangen, het was hartverwarmend.

N. van Horssen en I.J. van Horssen-den Boer

AGENDA

Bidden, doe je mee?

Zondag 30 mei 2021, Open Doors-zondag, behandelde ds. Van den Berg een gedeelte uit Handelingen. De appellerende preek is natuurlijk terug te luisteren. Het was voor Annelies van der Kolk in ieder geval aanleiding mij aan te schieten met de vraag of we misschien de gebedskring weer konden opstarten. Deze was door o.a. (corona) omstandigheden en overlijdens gestaakt.

Ook ik was geraakt door de boodschap uit Gods woord en stemde direct in (of kan ik geen "nee" zeggen?). In ieder geval willen we gelegenheid bieden samen bijbel te lezen, elkaar bemoedigen en natuurlijk samen te danken en bidden. Dat willen we graag wekelijks doen, en wel op **donderdag avonden tussen 20:00 en 21:00 uur**, vooralsnog bij mij thuis. "Wekelijks" wil zeggen dat elke week gelegenheid is aan te schuiven. Voel je vrij!

Hoewel deze mededeling in het klankbord en de website van *hervormd*Puttershoek staat, zien we graag ook anderen aansluiten! We willen rond de start van het seizoen beginnen, eerste bijeenkomst 09 september 2021. De relevante gegevens:

- Wat? Gebedskring
- Waar? Wilhelminastraat 15A, 3297 CN Puttershoek
- Wanneer? Donderdag avonden vanaf 20:00 uur, 09 september beginnen
- Voor wie? Iedereen die Jezus liefheeft en een biddende gemeente belangrijk vindt

Govert Gravendeel, 06 5041 3434, g-gravendeel@hotmail.com

Annelies van der Kolk, 06 4989 6844, rinusenannelies@hotmail.com

EMMA

Hallo Allemaal,

Wij gaan weer van start met EMMA .

Op **1 september om 14.30 uur in de** Hoeksteen,

Wij roepen iedereen op om eens langs te komen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Doordat er verschillende dames door de hoge leeftijd niet meer kunnen, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden.

Schroom niet maar kom langs, nieuwe leden met frisse ideeën zijn van harte welkom.

Wij hopen elke 14 dagen een gezellige middag met elkaar te hebben.

Wil je meer weten ? Bel dan met een van onze bestuursleden.

Graag tot ziens.

Elly Voogt tel:078 6763340

Maartje Janse tel: 078 6762666

Tiny Spaans tel: 078 6760077

Corrie Wimmer tel:078 6454323

ASAF

GOED NIEUWS

ASAF Puttershoek gaat weer zingen!

Onder leiding van een zeer enthousiaste dirigent willen we D.V. 9 september weer gaan zingen. Zoals gewoonlijk repeteren wij in het zaaltje van de Gereformeerde kerk in Puffershoek. Onze koor-avond is op donderdag. We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.

Onze dirigent is Everhard Zwart. Hij en wij hebben er echt zin in, ondanks wat beperkingen.

Maar... ASAF heeft dringend mannen nodig, in het bijzonder bassen. Uiteraard zijn dames ook zeer welkom. Als u twijfelt, kom gewoon eens langs om de sfeer te proeven en hopelijk wordt u enthousiast.

Op D.V. 6 september hoopt ASAF 95 jaar te bestaan.

We willen, samen met u, op naar de 100 jaar gaan.

Wilt u meer weten, stuur een e-mail naar mcl@kpnmail.nl

ROMMELMARKT

VERKOOP ROMMELMARKT SEPTEMBER en OKTOBER 2021.

Vrijdag 24 september van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 25 september van 10.00 tot 12.00 uur

Vrijdag 29 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Tevens hebben we elke dinsdagochtend een extra verkoop van 10.00 tot 12.00 uur
We hebben allemaal nieuwe spullen binnen gekregen o.a. curiosa, veel aanbod in boeken, CD en DVD: 4 stuks voor 1 euro.

Er is ook een grote sortering kleding en alles voor kleine prijsjes.

De opbrengst gaat naar onderhoud gebouwen.

Namens rommelmarktteam,

An Klinge

SMAKELIJK ETEN+

We hebben het toch zo gemist, die gezellige avonden van Smakelijk Eten+. Samen eten, gezellig koffie o.d. drinken en een spelletje doen of zomaar wat kletsen.

Nu de mogelijkheden wat meer open liggen willen we graag weer gaan beginnen. Voorzichtig en met een slag om de arm proberen we in de startweek op donderdag 16 september weer een eerste avond te organiseren. De voorzichtigheid bestaat vooral hieruit dat we ons voorlopig strikt zullen houden aan 20 deelnemers en wat extra ruimte tussen de tafels. Helaas zullen we voorlopig ook even af moeten zien van vooraf met elkaar koffiedrinken en een spelletje doen.

Daarom is de inloop-tijd gezet op 17.30 uur. We gaan meteen aan de tafels zitten en na even op gang komen en gelegenheid tot bijpraten willen we dan om ong. 18.00 uur gaan eten.

De kosten zijn vanaf komend seizoen 3 euro per persoon. In de maand oktober en de daaropvolgende maanden gaan we weer zoveel mogelijk naar de laatste donderdag van de maand.

Opgeven kan door uw naam op de bekende lijst vooraan in de hal van de kerk te schrijven. Ook kunt u bellen naar Tineke van Horssen 078 7856281 of naar Cobi Kuipers 078 6762671

Met vriendelijke groet en in de hoop dat de avonden nu wel door kunnen gaan,

De werkgroep Smakelijk Eten +

Oecumenische werkgroep Puttershoek/ Maasdam

Nadat we een hele tijd niet bij elkaar hebben kunnen komen i.v.m. de beperkingen die Corona ons oplegde, zijn we als werkgroep weer bij elkaar geweest om een programma te maken voor het komend seizoen.

Besloten is, in overleg met de kerkenraad, om de opzet van de avonden te veranderen. We zullen in plaats daarvan oecumenische bijbelstudie-avonden gaan verzorgen.

Als onderwerp van studie en bespreking wordt gekozen voor de Evangelielezing volgens het rooster van de protestantse en rooms-katholieke kerk en wel het bijbelgedeelte wat in veel kerken gelezen wordt op de eerstvolgende zondag na de bijbelstudie-avond. We gaan net als voorheen 4 keer per jaar zo'n bijbelstudie-avond organiseren en zullen dan het rooster volgen van de kerk waar de betreffende avond wordt gehouden.

De eerste avond zal worden gehouden op woensdag 13 oktober 2021 in het zaaltje van de Rooms-katholieke kerk te Puttershoek.

Het bijbelgedeelte wat we met elkaar zullen lezen en daarna bespreken is Marcus 10 vers 35 - 45.

De tweede datum is woensdag 17 november 2021 in de zaal van de Gereformeerde kerk Puttershoek.

Bijbelgedeelte Marcus 13 vers 14 - 27

De derde avond zal zijn op woensdag 16 februari 2022 in De Hoeksteen bij de Hervormde Gemeente Puttershoek.

Bijbelgedeelte is nu nog niet bekend.

De vierde datum is woensdag 30 maart in het zaaltje bij de Hervormde Gemeente Maasdam.

Ook voor deze avond is de lezing nog niet bekend.

Bij de lezingen zal gebruik worden gemaakt van bijbelvertalingen die in de verschillende kerken gebruikt worden, zodat we kunnen vergelijken en ook daarover met elkaar kunnen spreken.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en zullen tot ong. 21.30 uur duren.

We heten leden van de verschillende gemeentes en kerken van harte welkom op deze avonden en hopen zo op mooie gesprekken en contacten rondom de open bijbel.

J.Kuipers – Versendaal

Namens de Oecumenische bijbelstudiegroep

De Bijbelkring "Jezus ontdekken"

De Bijbelkring "Jezus ontdekken" begint weer op **dinsdag 14 september**.

Aan de hand van het boekje Jezus ontdekken gaan we dit winterseizoen samen op pad.

We gaan kijken wat Jezus voor ons kan betekenen en wat hij met ons wil delen en doen.

De schrijver is Jos Douma, mocht je, je willen aansluiten dan ben je van harte welkom.

Ik bid en hoop dat we met elkaar tot verdieping van ons geloof mogen komen om zo Jezus te ontdekken wat hij in u en mijn leven teweegbrengt.

De avonden beginnen om 19.30 uur en we proberen voor 21.30 uur klaar te zijn.

Om 19.00 uur is de Hoeksteen open en is er koffie

Met vriendelijke groet,

Ouderling Hugo Snaaijer

Outlook

Zaterdag 11 en zondag 12 september is het startweekend in onze gemeente. Dan gaan alle activiteiten weer beginnen, dus ook Outlook. Wij willen op donderdag 16 september weer van start gaan. Eindelijk, want dan is het meer dan een jaar geleden, gedwongen door het coronavirus, dat wij voor het laatst bij elkaar geweest zijn. Ik hoop dat u allemaal nog de weg weet naar de Hoeksteen en dat u weer komt om een praatje te maken, een spelletje te doen of een kaartje te leggen. Om 14.00 uur staat de koffie of thee klaar. De middag duurt tot 16.00 uur.

Van harte welkom.

Tiem Meijer

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus juni 2021			
06-06-21	Week 24	€	322,15
13-06-21	Week 25 (MO-Di)	€	189,60
20-06-21	Week 26	€	446,00
27-06-21	Week 27	€	265,00
Deurbussen:			
30-06-21	Zending/juni(zwo)	€	132,75
30-06-21	Jeugdwerk/juni (hjp)	€	86,80
Giften en collecten: juni			
	kerk	€	890,00
	Diaconie coll. 27/06	€	213,50
	Evangelisatie coll. 16/05	€	109,25
	Open Doors	€	55,00
	H.A. Noodhulp Covid-19	€	470,75
	Verjaardagsfonds juni	€	140,00
	KIA/vluchtelingen coll. 13/06	€	116,80
	Openl.dienst/vluchtel. 13/06	€	337,70
Kerkbalans:			
	toezegging 2021	€	83.568,08
	reeds ontvangen	€	55.848,59

Collecten : via coll./bank/app of bus juli 2021			
04-07-21	Week 28	€	177,75
11-07-21	Week 29	€	190,45
18-07-21	Week 30	€	301,05
25-07-21	Week 31	€	359,55
Deurbussen:			
30-05-21	Zending/juli(zwo)	€	75,50
30-05-21	Jeugdwerk/juli (hjp)	€	79,45
Giften en collecten: juli			
	kerk	€	175,00
	Diaconie coll. 11 en 25 juli	€	267,05
	Bloemen	€	15,00
	Kerkradio	€	19,50
	ZDS/KND coll. 4 juli	€	129,15
	Hulpfonds Mw. De Jonge	€	155,00
Kerkbalans:			
	toezegging 2021	€	83.611,83
	reeds ontvangen	€	60.583,67
Kerkelijk bureau, kerkplein 3, 3297AX Puttershoek.			



Hij is zoals
een boom

die is
geplant in goede

grond, dicht bij de
waterkant

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen. Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.