

# KB

KLANKBORD 09 JAARGANG 57



10 OKT. 2021 – 6 NOV. 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

## INFORMATIE

### **Predikant**

Ds. A.A. van den Berg  
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek  
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

### **Scriba**

mevr. A.E. Meijer-Melissant  
Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek  
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

### **Kerkelijk bureau / ledenadministratie**

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  
www.hervormdputtershoek.nl

### **Koster**

Familie v.d. Kolk  
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  
Johan de Klerk

### **Zaalreservering De Hoeksteen**

Leonie Verrijp  
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

### **Banknummers**

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01  
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

## COLOFON

### **Eindredactie**

Arie Naaktgeboren  
078-6761879

---

### **Redactie**

Arie Naaktgeboren  
Kalinka de Geus

---

### **Layout**

Krijn Bor

---

### **Kopij**

t/m 25/11/2021; 19:00 uur  
klankbord@hervormdputtershoek.nl  
óf Pieter Repelaerstraat 78

---

### **Volgende nummer**

07/11/2021 t/m 11/12/2021

---

### **Vragen over bezorging**

Jan Plaisier  
Schaduwrijk 71  
078-6762151

---

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten .....	4
Bloemengroet .....	5
Meditatie .....	6
Uit de kerkenraad .....	7
Pastopraat.....	8
Diaconie/ZWO .....	10
JOR.....	12
JORyoung.....	13
juniJOR.....	14
Van het college van kerkrentmeesters.....	15
Actueel.....	16
Zondagschool/kindernevendienst.....	17
Hervormde Vrouwen Dienst . . . . .(HVD) .....	18
Outlook.....	18
Kringen.....	19
Vrouwenavond.....	21
Bericht.....	21
Bedankje .....	22
Bijbelstudiekring.....	23
Emma .....	24
Rommelmarkt.....	24
NBV21 .....	25
Opbrengsten collecten .....	26

Heer, U doorgrondt mij, U ontwart  
Al de geheimen van mijn hart.  
U ziet mij thuis en onderweg;  
U hoort de woorden die ik zeg.  
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;  
U bent vertrouwd met al mijn wegen.



## KERKDIENTEN

**10 oktober 2021**

**10:00**

**16:00 Vriendend. Maasdam**

Predikant:	Ds. G.E. van der Hout Lekkerkerk	Ds. M. v.d. Graaf Maasdam
Organist:	Dhr. H. Mannee	Dh H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Nadine enTineke	
Oppas:	Mw. J.v.d. Berg en Nathan v/d Zwaal	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	ZWO/PKN jong protestan-onderst. geloofsoopvoeding	

**17 oktober 2021**

**10:00**

**17:00**

Predikant:	Ds. H.M. Vastenhout Sliedrecht	Ds. J. van Walsem Alblasserdam
Organist:	Dhr. N. v. Oudheusden	Dhr.N. v. Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie V en Merel	
Oppas:	Mw. A. Plaisier en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

**24 oktober 2021**

**10:00**

**17:00**

Predikant:	Ds. T; Meijer Puttershoek	Ds. P.M. van Dam Houten
Organist:	Dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Gerda en Maaïke	
Oppas:	Mw A.v.d.Kolk en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Kerk in actie werelddiaconaat	

<b>31 oktober 2021</b>	<b>14:30 Kinderdankdienst</b>	<b>19:30 Dankdienst</b>
Predikant:	Barbara Broeren Puttershoek	Ds. T. Meijer Puttershoek
Organist:		Dhr. N. v. Oudheusden
Oppas:	Mw. A. Molendijk	
Dankstondcollecte:	Kerk en Eredienst	

<b>7 november 2021</b>	<b>10:00</b>	<b>15:00 H.A. Hth</b>	<b>17:00</b>
Predikant:	Ds. L. den Breejen Delft		Dr. W.M. de Bruin Bleiswijk
Organist:	Dhr. H. Mannee		Dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Tineke en Merel		
Oppas:	Mw P. Vrijlandt en Esther de Haan		
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst		
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen		

**U kunt de diensten ook online bijwonen. Beeld en geluid.**

**Via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658>**

### **BLOEMENGROET**

29 augustus	Fam. Schipper	Echtpaar De Geus
05 september	Mw. H. Kooij	Mw. M. v.d. Boor
12 september	Dhr. A. den Boer	Mw. P. Melissant- Deunhouwer
19 september	Dhr. P. Schram	Mw en Piet Weijers
26 september	Mw. C. Snaaijer-de Ruiters	Mw. A. Klinge-Ridderbos

## MEDITATIE

### Liefde, gratis en voor niks

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 26 september werden we er bij bepaald om lief te hebben en te aanvaarden dat we het niet voor het zeggen hebben. God heeft ons eerst en bovenal lief, waar wij ons ook bevinden en hoe wij ons ook gedragen. De liefde van de mens voor God is weliswaar mooi, maar apostel Johannes benadrukt dat de onvoorwaardelijke liefde die God aan ons geeft, het allermooiste is wat je mag ontvangen en uitdelen. Laten we onze liefde dan ook delen. Niet om gezien of gehoord te worden, maar om er in de stilte voor elkaar te zijn. Het is best vreemd dat veel mensen vooraan gaan staan wanneer iets voor niks wordt aangeboden, maar als het om het evangelie gaat lijkt het of zij er bang voor zijn om dit aan te nemen. Het is gratis, maar je moet er wel wat voor doen en dat maakt ons huiverig en achterdochtig. De blijde boodschap heeft echter geen addertjes onder het gras.

Ga maar zitten, neem, eet en drink om niet. Je hoeft er niets voor terug te doen. Het mag wel, maar er is geen verplichting. Als je Gods boodschap en liefde aanvaardt, word je vanzelf door Hem aan het werk gezet, vaak zonder dat je het zelf door hebt. Als we overdag (in het licht) putten en delen uit Zijn bron van liefde dan kunnen we ook 's nachts (in donkere tijden) onze weg naar diezelfde bron vinden.

Twee preken op zondag, gratis en voor niks te beluisteren en met liefde gegeven. Wat willen we nog meer? Wat heb jij ervoor over als iemand een beroep op je doet? Begin je uit eigen kracht of vraag je aan de Heer of Hij wil helpen? Dankbaar kunnen we Zijn liefde verspreiden. Jong of oud, vitaal of ziek, als we bij God te rade gaan krijgen we antwoord. Met liefde, die alle verstand te boven gaat.

Ouderlingen Hugo Snaaijer en Danny Westdijk

## UIT DE KERKENRAAD

### **Wat verandert er i.v.m. de ziekte van onze predikant?**

Door het uitvallen van onze predikant door ziekte heeft de kerkenraad zich beraden over maatregelen. Het streven is om zoveel mogelijk door te laten gaan.

#### Kerkdiensten

Voor de preekbeurten worden andere predikanten gezocht. Preekbeurten worden lang van tevoren vastgelegd en het is niet gemakkelijk om alle diensten in te vullen. Zeker niet als er gewerkt wordt met een thema zoals in de startdienst. Met hulp van een predikant die zijn preek beschikbaar stelde hebben de voorzitter van de kerkenraad Hugo Snaaijer en de jeugdouderling Jan Peter van Santen deze dienst geleid. Het streven is om predikanten te vinden voor alle opengevallen preekbeurten. In geval van nood vallen de ouderlingen in.

#### Catechese

- Groep 12 tot 15 jaar  
Dit wordt opgepakt door een groep gemeenteleden waar van enkelen ook in het verleden al catechese hebben gegeven.
- Groep 15 jaar en ouder  
Voor deze leeftijdsgroep is Alpha Youth gestart in samenwerking met de Hervormde gemeente Maasdam.
- Belijdeniscatechese  
Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om belijdenis van het geloof af te leggen, kunnen zich aanmelden bij de scriba. Het streven is om aan te

sluiten bij de belijdenis catechese groep van de Hervormde Gemeente van Maasdam.

### Pastoraat

Er wordt een pastoraal medewerker aangetrokken voor 8 uur per week. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Contactpersoon voor het pastoraat is de scriba Atie Meijer (tel. 078-8422508).

### Overige taken

De overige taken worden zoveel mogelijk door de kerkenraad opgevangen. Mocht u iets missen of vragen hebben neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad Hugo Snaaijer (tel 078-6764083) of de scriba Atie Meijer (tel. 078-8422508).

Met vriendelijke groeten,

Atie Meijer, scriba Hervormde Gemeente Puttershoek

## **PASTOPRAAT**

**D**e kerk is weer onbeperkt open.

Wat een zegen.

Niet meer hoeven reserveren om op zondag de kerkdienst te bezoeken, maar zonder beperkingen, en met zoveel er willen, te kunnen gaan naar het Huis des Heren, om samen naar Gods woord te luisteren en Hem lofliederen toe te zingen. Voor hen die toch nog wat afstand willen houden tot de anderen, worden de banken aan de Vlietzijde vrijgehouden.

Wij hopen u graag weer allemaal te zien en te begroeten.

Sinds wij weten dat onze predikant ziek is, wordt er naar tijdelijke vervanging gezocht, in de vorm van een consulent en een pastoraal medewerker, die in



voorkomende gevallen crisispastoraat kunnen doen. (Ernstig zieken, rouw, begrafenissen, kerkenraadsvergaderingen bijwonen, etc.)

Tevens wordt er een extra beroep gedaan op ons als ouderlingen.

Wij gaan ons best doen om er zo veel mogelijk te zijn voor gemeenteleden die ziek, eenzaam, oud of anderszins onze aandacht nodig hebben. Maar pastoraat is niet alleen een zaak van de ouderlingen, maar van iedereen die Christen is en deel uitmaakt van onze gemeente.

Samen gemeente zijn betekent dat u mee kunt helpen in de wijngaard. Misschien niet op de voorgrond, maar op uw eigen wijze. Soms zijn het de kleine dingen die grote uitwerking hebben. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten en een naaste zijn voor onze naaste, zoals ons grote voorbeeld Jezus ons heeft voorgeleefd.

Want in Mattheus 25:40 staat:

**“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”**

Wilt u contact met een ouderling, neem dan contact op met uw wijkouderling, of geef het door bij het **pastoraal meldpunt**

(email: [pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl](mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl) Tel: 06-57768905)

Ik sluit af met een bemoedigend gedicht:

Zeg niet: ‘ik ben maar ...,’  
alsof je niet van waarde bent.  
Je bent de kostbare parel,  
door de Allerhoogste gekend.

Zeg niet: ‘ik ben maar ...,’  
alsof je niemand bent.  
Zijn ogen zijn jou gericht;  
geen enkel ogenblik zijn ze van jou afgewend.

Zeg niet: 'ik ben maar ...,'  
alsof je voor niemand tot betekenis bent.  
Hij ziet het kleinste wat je doet of hebt gedaan;  
alles, ja, echt alles, is bij Hem bekend.

Zeg niet: 'ik ben maar...,'  
haal toch jezelf niet zo naar beneden.  
Je bent duur gekocht en betaald,  
voor jou heeft Hij zo geleden.

Rita Klapwijk

Uw ouderling Jolande Kornaat

## **DIACONIE/ZWO**

### **Diaconaat geldt ieder lid.**

De dienst van het diaconaat in de dagelijkse praktijk is onder ons niet zo bekend en ook niet voor iedereen even helder. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat veel van het diaconale werk achter gesloten deuren plaatsvindt. Daar loopt de diaconie niet mee te koop.

Anderzijds is het wel van groot belang dat de gemeenteleden op de hoogte zijn van het diaconaat. Het is immers voluit Bijbels om te zeggen dat het diaconaat niet alleen een zaak is voor de diaconie alleen, maar ons allen als leden van de gemeente aangaat.

Al zijn we niet geroepen, gekozen en bevestigd in het ambt van diaken, ieder gemeentelid is wel geroepen om diaconaal te zijn en te doen.

De christelijke gemeente behoort volgens de Schrift óók een diaconale gemeente te zijn. Het diaconaat is naar opdracht van de Heere 'dienst der barmhartigheid'. Dit

betekent concreet dat we als diaconie, maar ook als gemeenteleden, in liefde en bewogenheid daadwerkelijk betrokken zijn met onze naaste.

Vanaf 6 oktober is het inloophuis weer opengegaan.

Vanaf half 10 staat de koffie klaar.

We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe gastvrouwen en heren.

Mocht u interesse hebben kunt u informeren bij de diaconie.

Namens de diaconie,

Plonie Bos

## **GEBED**

### **Kindergebedje...?**

*Als kleuter leerde hij van zijn moeder:*

'k Sluit mijn oogjes,  
'k Vouw mijn handjes,  
'k Buig mijn knietjes voor U neer,  
Trouwe Vader, in de hemel,  
Zie op mij in liefde neer

Leer mij vroeg Uw kind te worden,  
Schoon 'k nog jong ben en nog klein,  
Mag ik van Uw grote kudde,  
Toch een heel klein schaapje zijn.

*Amen*

*Nu, na 80 jaar bidt hij `s avonds:*

'k Sluit nu mijn doffe ogen,  
'k Vouw mijn stijve handen,  
'k Buig mijn stramme knieën voor U neer,  
Trouwe Vader, in de hemel,

Zie steeds in liefde op mij neer.

Leer mij steeds Uw kind te blijven,  
Schoon 'k nu oud ben en moeilijk op kan gaan,  
Laat mij straks met de grote kudde,  
Toch Uw SCHAAPSKOOI mogen binnengaan.

*Amen*

Ingezonden door trouwe KB-lezer

## JOR

### De JOR is weer van start!

**N**a een gek seizoen door corona, zijn we het nieuwe JOR-seizoen begonnen zoals het hoort: met een startweekend! Ontzettend leuk om het jaar van start te gaan met veel nieuwe gezichten. Na een kennismaking probeerden we met andere gemeenteleden te ontsnappen uit de kerk, tijdens de Escaperoom. Het duurde even, maar met de zin 'start van een topjaar' kregen we uiteindelijk de sleutel in handen. Een heerlijke BBQ met zelfgemaakt kampvuur volgde, waarna we begonnen met dé activiteit van dit weekend. De dropping!!! Na een paar rebussen, een donkere polder, Twister, vieze worsten, veel treinen, Hoeksche Chips en zere voeten dook iedereen om 02.30u in de Schakel het bed in, om 6 uur later door een leuk muziekje weer gewekt te worden en uitgeslapen (of niet) aan het ontbijt te verschijnen. We waren deze ochtend welkom bij de startdienst en sloten het startweekend vervolgens af met wat lekkers op het kerkplein én uiteraard een snelle Schakelschoonmaak. Een mooie start van het nieuwe seizoen!!

De eerste avonden zitten er inmiddels ook al op. Zo speelden we (bord)spelletjes, ontdekten sommigen van ons nieuwe locaties in Puttershoek en vermaakten we elkaar tijdens een avond Schakelen. Ook voor komende maand staan er weer leuke avonden op de planning. Benieuwd?

Kom dan op zaterdagavond vanaf 20.30 uur langs in de Schakel! Neem je nieuwe mensen mee? Dan levert dit je wat lekkers op 😊.

Namens alle JOR-leiding,  
Ilona Preesman

## **JORYOUNG**

Hallo JORyoungers,

Wij zijn van start gegaan met een wel heel leuk en spannende escaperoom. Ook wij als leiding hadden zelfs moeite met de opdrachten en met de tijdsdruk. DE SCHAT VAN DE FARAO was gelukkig gevonden en die winnaars gingen allemaal met een bundeltje chocoladegeld naar huis. Wat hebben we met zijn allen genoten van dit interactieve spel met filmpjes, tips en codes via de telefoon.

9 oktober gaan we verder met spellen spelen en die zijn in het thema RARARA...??? Welke spellen zouden daarbij passen?

23 oktober is de zaterdag in de vakantie en dan gaan wij film kijken.

Daarna volgt de volgende datum via de app want wij kunnen er nog niet iedere week zijn. We hebben namelijk nog steeds een tekort aan leiding. We doen ons uiterste best om er om de week te zijn, maar het kan een keertje voorkomen dat we moeten afzeggen. Alle uitnodigingen en opgave voor de avonden gaan via de app, zorg dat je erin zit.

Wil jij helpen of kan je zelfstandig een avondje draaien met deze fantastische jeugdgroep van groep 7 tot de 1<sup>e</sup> middelbare, laat dan van je horen!!!

José Van Oudheusden-Beunk

## JUNIJOR

Hallo juniJOR,

Wij hebben elkaar nog niet gezien nu ik dit aan het schrijven ben, maar ik weet zeker dat er weer geweldige koks gaan komen op onze openingsdagen. Wij komen eens per maand bij elkaar en kokkerellen of bakken dan weer iets superlekkers in elkaar. De datum voor de eerste keer gaat worden 8 oktober en dan maken we kinderspaghetti en natuurlijk hoort daar een pastastische knutsel bij. Neem je schort mee want dat staat wel heel echt hé.

5 nov staat ook al in onze agenda en daarna nog één in december. De uitnodigingen en de data volgen in de app. Kom ook als je in groep 4,5 of 6 zit!



**Uitnodiging**  
JuniJOR  
**KOM JIJ OOK?**  
**KOKEN -SAMEN- Knutselen**  
vrijdagmiddag  
van 16.00 -17.30  
Data volgt in de  
app  
Per keer € 2,-  
Opgeven voor de  
app tel: José  
0655723417  
*Schakel kenkplein Puttenshoek*

José van Oudheusden-Beunk

# VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

## Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

### Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail: [kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl)
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

### Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

[ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl](mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl)

### Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

[cor-adrie@groenwaard.nl](mailto:cor-adrie@groenwaard.nl)

## ACTUEEL

Beste mensen dit plaatje hoeft geen verdere uitleg!



Toch wel..... mannen zij ook hartelijk welkom om de kerk te komen schoonhouden! Dus is deze oproep hopelijk niet voor niets! En meldt je aan bij ons kosters echtpaar Rinus&Annelies en mouwen opstropen maar! 😊

## PASTORAAL MELDPUNT

### Pastoraal meldpunt

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar [pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl](mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl)

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  
Aarzel niet, maar bel of mail.



## ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

Hoi jongens en meisjes,

Het nieuwe schooljaar is begonnen, jullie kunnen gelukkig weer naar school en samen met je klasgenoten weer mooie en nieuwe dingen samen beleven.

Ook het kerkelijk jaar is weer begonnen, ook hier kun je weer samen met je vriendjes en vriendinnetjes mooie momenten samen gaan beleven.

Mooie momenten hebben jullie misschien ook al meegemaakt tijdens het startweekend. Zo was er op zaterdagmiddag een escaperoom in de kerk, maar gelukkig is iedereen eruit gekomen en was er een mooie startdienst op zondag 12 september.

In het nieuwe jaar staan we stil bij het thema, 'van U is de toekomst' en we mogen en we kunnen weer vooruit kijken naar de weg die voor ons ligt en de nieuwe wereld die gaat komen.

Maar er is hoop  
Zegt de Heer Jezus  
Als je doet wat Ik heb gedaan  
Maar er is hoop  
Zegt de Heer Jezus  
Een betere wereld  
Breekt zeker aan  
(Elly en Rikkert, er is hoop)





Op zondag 10 oktober hebben we samen met de kerk van Maasdam een vriendendienst. De dienst start om 16.00 uur bij ons in de kerk en je bent van harte welkom om deze dienst samen met ons te vieren. Tijdens de dienst is er voor kinderen uit de groepen 1 t/m 5 kindernevendienst. De herder wacht op jullie, want ook jij bent een schaapje van zijn kudde.

Groetjes namens de leiding van de Kindernevendienst en de Zondagsschool,

Maaike de Winter

## **HERVORMDE VROUWEN DIENST .....(HVD)**

Begin december heeft de HVD haar taken weer opgepakt. Alleen de kinderoppas en de bloemengroet zijn wat eerder gestart. Mocht u de bloemen een keer wil schenken ...b.v. uit dankbaarheid voor de geboorte van een (klein)kind, een voor u bijzondere feestdag of zomaar, dan kan dit door te bellen naar tel; 078-6762434.

Met hartelijke groet, Hanneke Peet.

## **OUTLOOK.**

Iedere donderdagmiddag is het mogelijk om te sjoelen, biljarten of te kaarten in de Hoeksteen. Oud en jong, iedereen is van harte welkom. Om 14.00 uur staat de koffie of thee klaar. De middag duurt tot 16.00 uur.

De kosten bedragen € 1 maar daar krijgt u wel twee kopjes koffie of thee voor. Tot donderdag.

## KRINGEN

In de enquête die afgelopen jaar is gehouden gaven diverse gemeenteleden aan interesse te hebben in een bijbel- of gesprekskring. Hieronder een overzicht van de kringen.

Na een jaar met starten en stoppen zijn de volgende kringen weer actief:

- **Manninne**

Deze vrouwenkring komt maandelijks samen op de 3<sup>e</sup> donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 bij de leden thuis.

Bespreking en studie aan de hand van het studieboekje "Hoezo Israël?".

Informatie: Wil Schinkelshoek, tel. 06 50841001 of Nel Naaktgeboren, tel. 078-6761879

- **Vrouwenkring**

Komt elke 2 weken bij elkaar op woensdagavond van 20:00 tot 21:30 bij de leden thuis.

Bespreking en studie aan de hand van het boek: "Keer terug en kom thuis" geschreven door Tanneke Dorgelo.

Informatie: Elleke Smit, tel. 0786766237

- **Huiskamerkring**

Komt elke 2 weken bij elkaar op maandag- of dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 in de Hoeksteen.

We zingen samen aan het begin en einde van elke avond. Dit jaar bespreken we alle beden van het Onze Vader, waarbij we steeds de verbinding zoeken met het dagelijks leven.

Informatie: Evelien Maas, tel. 078-6762267.

- **Kring Jezus ontdekken**

Deze kring komt elke 4 à 5 weken op dinsdagavond bij elkaar in de Hoeksteen van 19:30 tot 21:30. Er wordt gewerkt met het boek "Jezus ontdekken" van Jos Douma.

De data voor dit jaar zijn 12 oktober, 09 november en 07 december.

Informatie: Hugo Snaaijer, tel. 078-6764083.

### Ook zijn er twee nieuwe initiatieven:

- **Gebedskring**

Deze kring komt elke donderdagavond samen om 20:00 bij Govert Gravendeel, Wilhelminastraat 15a om samen de bijbel te lezen, elkaar te bemoedigen en natuurlijk samen te danken en te bidden.

Iedereen is welkom om aan te schuiven. Dat kan elke week, maar ook zo nu en dan.

Informatie: Govert Gravendeel, tel. 06 5041 3434 of Annelies van der Kolk, tel. 06 4989 6844

- **Bijbelstudie kring**

Er zijn plannen om een nieuwe kring op te starten. Deze kring start in november en komt om de 2 weken bij elkaar op maandagavond. Onderwerp is de brief aan de Romeinen en er wordt gewerkt met een gespreksgids geschreven door Tim Keller. Meer details over deze bijbelstudiekring staan in een apart stukje in dit Klankbord.

Informatie: Bart Dorsman, tel. 06-12291480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06 50841001

Heeft u interesse om aan een of meerdere kringen deel te nemen? Neem dan contact op met de genoemde contactpersoon. Mist u nog een kring of onderwerp? Laat het weten, dan kunnen we samen kijken hoe we dit vorm kunnen geven.

Nelleke Dorsman, tel. 06-57768905

## VROUWENAVOND

Wat heerlijk dat we weer een gezamenlijke avond mogen hebben. Bij binnenkomst werden we hartelijk begroet met koffie of thee en heerlijke kleine versnaperingen. De tafels waren ruim opgezet en we zaten met 4 of 5 aan tafel. Eerst zongen we uit OTH Lied 362 "U maakt ons één". Daarna kwam Barbera Broere ons vertellen over Martha en Maria (Lucas 10:38-42) en prikkelde ons om in kleine groepjes bij wie we aan tafel zaten de gespreksvragen door te nemen zoals "In wie herken jij je het meest?". Leuk was dat er bij mij aan tafel een "Martha" zat die gelijk toen er iemand later binnenkwam van koffie werd voorzien, we konden er allemaal smakelijk om lachen. Daarna was het pauze en kregen we weer koffie of thee en kleine koekjes. Na de pauze moesten we allemaal van tafel wisselen zodat we ook met andere in gesprek kwamen. Dan gaan we verder en wel met Debora (Rechters 4:1,4-10,14-16) dit was wel pittiger en ook nu gingen we met onze tafelgenoten weer de vragen stellen zoals "Ken jij een Debora? En waarom is degene een Debora voor jou?" dit zijn doordenkertjes in ieder geval voor mij om later met de briefjes die we meekregen het nog eens door te nemen. Het was een geslaagde avond en vele met mij hopen dat zulke avonden vervolg zullen krijgen.

Marijke van der Boor

## BERICHT

### Als kanker je raakt.

Ontmoeting-ondersteuning-zingeving De stichting Als kanker je raakt is 10 jaar geleden opgericht en heeft als doel mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden te ondersteunen.

Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos, die deze ziekte veroorzaakt. Veel mensen worstelen met levensvragen. Als kanker je raakt biedt een open hart en een luisterend oor. Als christenen, die zelf door kanker geraakt

zijn, willen wij mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden verder helpen. Daarbij kunnen wij de situatie niet veranderen, maar wel de kijkrichting. Helaas zijn er ook binnen uw gemeente mensen die met deze ziekte geconfronteerd worden en voor wie een kennismaking met onze stichting waardevol kan zijn. Jaarlijks organiseren wij landelijke ontmoetingsdagen voor verschillende doelgroepen: een dag voor mensen met kanker en hun naasten, een dag voor nabestaanden en een dag voor ouders van wie hun kind is overleden aan kanker of een andere ziekte. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen. Ook worden er regelmatig kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd in verschillende regio's en zijn er activiteiten voor jongvolwassenen en tieners. Toerusting Heel graag zijn wij bereid om meer te vertellen over het werk van onze stichting en toerusting te bieden hoe om te gaan met mensen met kanker en mensen met rouw.

Voorzitter a.i. Pauline Aalbers, Coördinator

## **BEDANKJE**

Beste gemeenteleden,

Toen ik op 11 augustus door een agressieve herdershond gebeten werd, liep ik flinke verwondingen op. Daarna heb ik veel steun en medeleven ontvangen van heel veel lieve mensen. Ook vanuit de hervormde gemeente Puttershoek. Bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoeken, enzovoort.

Tijdens zijn bezoek aan mij, las Ds. Van den Berg psalm 124. Waarin o.a. staat:

geprezen de heer die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden: wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangsters, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen!

Zo heb ik het ook ervaren, want het had nog veel erger kunnen zijn.

Hartelijk bedankt voor al het medeleven.

Wil Korres

## Hartelijk dank.

Op 2 september waren wij 40 jaar getrouwd. We zijn God dankbaar dat Hij ons, al die jaren, voor elkaar gespaard heeft. Wij hebben het in de familiekring mogen vieren. U hebt aan ons gedacht. Dit blijkt duidelijk uit de fraaie bossen bloemen en uit het aantal kaarten dat wij van u mochten ontvangen. Wij hebben dit erg gewaardeerd en het heeft ons goed gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank.

Tiem en Atie Meijer.

## BIJBELSTUDIEKRING

In november start een nieuwe Bijbelstudiekring. Het idee is om samen de bijbel te bestuderen, proberen het gelezen gedeelte te begrijpen en om te zien wat de kern van die Bijbelse boodschap voor ons leven betekent.

Dit seizoen willen we de brief aan de Romeinen centraal stellen. In deze brief legt Paulus de kern van het evangelie uit zonder een specifiek probleem in een gemeente te behandelen. Dit maakt het voor ons beter toegankelijk. Kerkvaders als Augustinus, Luther en Wesley hebben aangegeven dat deze brief leidend is geweest voor hun geloof.

Aan de hand van een gespreksgids geschreven door de Presbyteriaanse predikant Tim Keller zal dit Bijbelboek worden besproken. De kring start op maandag 8 november en komt om de 2 weken bij elkaar. Plaats van samenkomst: Boezemkade 9. Aanvang is 19.30 uur en we streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten.

We kijken er naar uit om met een aantal gemeenteleden mooie en leerzame avonden te hebben. Wilt u zich wel aanmelden? Dan zorgen wij voor voldoende materiaal.

Informatie en aanmelden bij Bart Dorsman, tel. 06-12291480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-50841001

## **EMMA**

Hallo Allemaal,

We zijn weer begonnen met de EMMA bijeenkomsten, maar nu op de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur om de twee weken.

Het is weer gezellig zoals vanouds.

De datums in oktober zijn 13 en 27 oktober

Doordat er verschillende dames overleden zijn en er ook vanwege fysieke beperkingen niet meer kunnen, is het ledental sterk gedaald.

Hierbij willen wij een oproep doen voor nieuwe leden.

Kom eens langs op een EMMA bijeenkomst, misschien is het ook wat voor U/jou.

U kan ons ook bellen voor informatie.

GROETJES en tot ziens Tiny Elly Maartje en Corrie.

Telefoon Elly Voogd 078 6763340

Tiny Spaans 078 6760077

Maartje Janse 078 6762666

Corrie Wimmer 078 6454323

## **ROMMELMARKT**

Verkoop rommelmarkt oktober 2021

Vrijdag 29 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Aanbieding: boeken, Cd's, Dvd's en puzzels 4 stuks voor 1 EURO



De curiosa afdeling heeft weer nieuwe spulletjes om uit te zoeken.  
Te kust en te keur voor kleine prijsjes.  
De kledingafdeling heeft een enorme keuze ook voor kleine prijsjes.  
De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom.

Namens rommelmarktteam,  
An Klinge

## **NBV21**

de nieuwe versie van de nieuwe bijbelvertaling uit 2004 (nbv) is nu vrijwel gereed en verschijnt in oktober. De naam ervan is nbv21, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het nederlands en het vlaams bijbelgenootschap. De nbv21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. de kwaliteit en sterke kanten van de nbv komen in de nbv21 nog scherper naar voren.

het bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de [nbv21](#). alle binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan kwaliteit heeft gewonnen. zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema's en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de nbv21 zijn circa twaalfduizend wijzigingen te vinden. bovendien valt een andere vernieuwing op: '[eerbiedshoofdletters](#)': hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige geest.

## OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus augustus 2021			
01-08-21	Week 32	€	322,00
08-08-21	Week 33	€	304,10
15-08-21	Week 34	€	459,70
22-08-21	Week 35	€	407,75
29-08-21	Week 36	€	574,50
<b>Deurbussen:</b>			
30-06-21	Zending/aug.(zwo)	€	212,35
30-06-21	Jeugdwerk/aug.(hjp)	€	175,05
<b>Giften en collecten: juni</b>			
	kerk	€	160,00
	Diaconie 15 en 29 aug.	€	319,00
	Kerkomroep	€	10,00
	Bloemen	€	15,00
	H.A. Noodhulp Covid-19	€	470,75
	Hulpfonds mw d.Jonge/gift +krt	€	85,00
	Proj ds Vogelaar	€	30,00
<b>Kerkbalans:</b>			
	toezegging 2021	€	83.619,33
	reeds ontvangen	€	65.954,20

Schrijf de dikgedrukte woorden op de goede plek.

Tip: Vul eerst de langste woorden in.



God maakte:

op dag 1: de **dag** en de **nacht**

op dag 2: de **hemellucht**

op dag 3: het **land**, de **zee**,  
de **planten** en de **bomen**

op dag 4: de **zon**, de **maan** en  
de **sterren**



op dag 6: de **landdieren**,  
de **man** en de **vrouw**

op dag 5: de **vogels**  
en de **waterdieren**

op dag 7 zag God dat alles heel **mooi** was, Hij **rustte** uit en genoot ervan. 'dag 7 zal voor altijd een **rustdag** zijn.', zei God.



HET WINTERWERK IS WEER BEGONNEN MET EEN RUIME KEUS  
UIT ALLERLEI ACTIVITEITEN!

LEES ALLE INFO IN DIT KLANKBORD OF OP DE WEBSITE  
[www.hervormdputtershoek.nl](http://www.hervormdputtershoek.nl)