

KB

KLANKBORD 9 JAARGANG 58



09 OKT 2022 – 05 NOV 2022

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant

Pieter Repelaerstraat 82, 3297 BM Puttershoek

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren

078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren

Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 24/10/2022; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

06/11/2022 t/m 10/12/2022

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet	6
Meditatie	6
Pastopraat	8
Catechese seizoen 22/23	9
Diaconie	10
Afscheid arnold en zijn gezin	13
Van het college van kerkrentmeesters	14
Namens het college; Bart Dorsman - secretaris	18
Pastoraal meldpunt	18
Zondagsschool	18
Verjaardagsfonds	19
Emma	21
Bijbel-les bijeenkomst	21
Smakelijk eten+	23
Oecumenische bijbelstudiegroep	23
Bedankje	23
Rommelmarkt nieuws	25
Jor	26
Opbrengsten collecten	27

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans:
Een schat om uit te delen.

Lied 1014 liedboek

KERKDIENSTEN

09 okt 2022

10:00

16:00

Vriendendienst Maasdam

Predikant: drs. J.P. Bijl
Strijen
Organist: dhr. Henk Mannee
Zondagsschool: Nadine, Gerja, Frank
Oppas: mevr. A.v.d. Kolk en Jolijn Dekkers
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: ZWO/PKN jong protest. onderst. geloofsopvoeding

16 okt 2022

10:00

15:00

Aangepaste kerkdienst

Predikant: ds. J.H. van Wijk
Oud Vossemeer
Organist: dhr. Henk Mannee
Zondagsschool: Gerda, Leonie, Frank
Oppas: mevr. P. Vrijlandt en Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

23 okt 2022

10:00

17:00

Predikant: ds. A.A.v.d. Berg
Heinenoord
Organist: dhr. Nico van Oudheusden
Zondagsschool: Tineke, Nadine, Merel
Oppas: Esther de Haan en Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Kerk in Actie - Wereldiaconaat

30 okt 2022	10:00	17:00
Predikant:	ds. G.J. van Beek Nieuw-Lekkerland	ds. W. de Bruin Bleiswijk
Organist:	dhr. Henk Mannee	dhr. Henk Mannee
Zondagsschool:	Gerja, Nadine, Frank	
Oppas:	mevr. D. van Eck en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Diaconie tbv. bloemengroet	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	
02 nov 2022	14:30	19:30 uur
Dankdag		
Predikant:	Barbara Broeren Puttershoek	ds. C. Wesdorp Zoetermeer
Organist:		dhr. Nico van Oudheusden
Zondagsschool:		
Oppas:	mevr. I. Groeneweg	
Dienstcollecte:		Kerk en Eredienst
Deurcollecte:		Dankstondcollecte
06 nov 2022	10:00 Koffie drinken	17:00
Predikant:	ds. J. Jumelet Zaltbommel	Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam
Organist:	dhr. Nico van Oudheusden	dhr. Nico van Oudheusden
Zondagsschool:	Leonie, Tineke, Maaïke	
Oppas:	mevr. A. van Santen en Nienke Hoek	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

Diensten online via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

19 sept	mevr. A. Groenewoud-de Heus	Echtpaar Bijl-van 't Zelfden
11 sept	Barbara Broeren	mevr. A. de Jongh-Korbijn
15 sept	mevr. J. van Hal-Kraal	mevr. N. Paasse-Geers
25 sept	Geri Bor	dhr. J. Haeck

MEDITATIE

God is overal

Genesis 1:1-2

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

God laat overal in de bijbel zien dat Hij overal is. Dit kan je bemoedigen en kracht geven als je eenzaam bent of niet. Je kunt hem in alle, niet door mensen gemaakte dingen zien. Vanuit de schepping. Hierin laat God niet alleen zien dat Hij overal is, maar ook dat Hij tot alles in staat is. Elk dier, elke plant is uniek en een schepsel van onze God. Alles uit de schepping is uniek, zelfs elke zandkorrel of elke druppel die valt. Bizar toch. De schepping duurt voort tot op de dag van vandaag! Geniet ervan, zie God hierin en ervaar elke dag hoe groots Hij is.

Jeremia 23:24

Niemand kan zich voor mij verbergen, ik zie alles. Want ik ben overal, in de hemel en op de aarde.

Maar niet alleen in de schepping komen we tegen dat God overal is. In Jeremia staat geschreven dat niemand zich kan verbergen. Je mag hier ook lezen dat God je altijd ziet, bij alles wat je doet en denkt. Wees een open boek voor God, dan zal Hij Zijn rijke zegen geven.

Psalm 33:5

De Heer wil eerlijkheid en recht.

Overal op aarde zie je zijn goedheid

In deze Psalm staat het nogmaals: overal zie je Zijn goedheid op deze aarde. Liefde tussen mensen onderling (God is liefde) maar ook liefde voor je naaste, voor de natuur en de gemeente van Jezus. Alles wat Hij vraagt is dat je eerlijk en oprecht bent (dat duurt het langst is mij wel eens in mijn oor gefluisterd vroeger). Behandel eenieder gelijk, maak geen onderscheid, doe aardig maar wees wel eerlijk en doe wat recht is.

Jozua 1:9

Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.

In Jozua staat dat je nergens bang voor hoeft te zijn, omdat God er altijd is, waar je ook gaat. Dus wees niet bang voor de dag van morgen. Niet voor de toekomst en niet voor de dood. Is de dood niet overwonnen? Is de toekomst niet met Jezus? En ook morgen is onze God en Jezus er voor eenieder die in hem geloofd en hem toelaat door middel van de Heilige Geest.

God de ALFA en OMEGA. Altijd en Overal!

Scan de code met uw telefoon! Lukt het niet of u weet niet hoe? Misschien samen met een (klein)kind? Dan kunt u doorgeven dat God overal is en wat hij voor u betekent.



Met vriendelijke groeten,

Jeugdouderling J.P. van Santen

PASTOPRAAT

Stil voor God

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die de hemel en de aarde heeft bedacht
En denken aan zijn grootheid en macht.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die zo veel aan ons heeft gedacht
En voor ons alles heeft volbracht.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die ons Zijn liefde heeft gegeven
En ons nabij wil zijn in ons leven.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want zijn liefde gaat alles te boven
Laten we Hem danken en loven.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want Hij wil naar ons gebed luisteren
Ook al is het maar zacht fluisteren.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want Gods liefde is zo groot
Hij is de Redder uit de nood.

Fedde Nicolai

Ouderling Evelien Maas

CATECHESE SEIZOEN 22/23

Graag willen we u als gemeente ook wat laten mee proeven van de catechese die gestart is voor het seizoen '22/'23. In de vacante periode hebben we weer een team gevormd om de kinderen van 12-14 jaar onderwijs te geven over ons Christelijk geloof. De oudere tieners bezoeken een andere avond.

Er is een mooie grote groep van tien kinderen uit de eerste, tweede en zelfs derde klas van het middelbaar die aangehaakt is. We gaan met hen samen vanuit een bijzonder aansprekende HGJB- methode de Bijbel bestuderen. Die methode heet: "Follow Me" en behandelt in 4 jaargangen de belangrijkste thema's in de Bijbel en dat op een aansprekende eigentijdse manier, zodat tieners er voor hun dagelijks leven handvatten uit halen.

De avond start met een filmpje en een PowerPointpresentatie en daarna mogen de tieners opdrachten maken over het thema.

Vragen die behandeld worden zijn bv:

Wie ben ik?

Ver weggeraakt...

Wie is God?

Hij is heilig

Hoe kan ik God dienen in mijn relaties?

Door jezelf te zien door Zijn ogen

Wat heb ik aan Jezus 'opstanding?

Het geeft mij nieuw leven

We hopen dat u ook biddend om dit stuk gemeentewerk heen staat; onze tieners hebben het niet makkelijk in deze tijd van individualisme en onverschilligheid t.a.v. geloven.

Met een hartelijke groet en altijd benaderbaar voor vragen:

Bart de Winter, Kalinka de Geus, Esther Janse, Annelies van Santen, Nelleke Dorsman en Annemarie de Haan

DIACONIE

Opvang gezin in de pastorie

Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Anastasia, mijn familie bestaat uit zeven personen. Mijn man Allan, moeder Lubov, kinderen Eldar, Arthur en de tweeling Tamirlan en Adelina. We kwamen uit Oekraïne, namelijk uit het dorp Lyuten'ka (in de buurt van de steden Soemy en Charkov). In verband met de militaire acties van Rusland tegen Oekraïne, werden we gedwongen ons huis te verlaten en te vertrekken uit Oekraïne. Aanvankelijk waren we niet van plan om naar een bepaald land te gaan, er was alleen een verlangen om de kinderen te redden en veilig te zijn. Toen we in Polen waren aangekomen, kregen we de keuze naar welk land we wilden gaan (aangezien Polen overvol was en Oekraïners niet langer werden geaccepteerd). We kregen meer dan 10 landen om uit te kiezen, we wisten niet waar we heen moesten. Toen hebben we contact opgenomen met de zus van mijn man, Allan, die op dat moment in Nederland was, namelijk in Loser. We twijfelden geen moment en namen de volgende bus naar Nederland, onze reis was lang en zwaar, we kwamen door Duitsland, waar we ook goed werden ontvangen. Toen we in Nederland aankwamen, werden we opgewacht door een vriend van een zus die hier woont en hij hielp ons om naar hun huis te komen. De volgende ochtend werden we gingen we naar Enschede, in een vluchtelingen opvang. Na 1,5 maand zijn we naar Puttershoek verhuist.

Nederland en Oekraïne zijn twee verschillende werelden, verschillende culturen, verschillende gebouwen, dorpen, steden, alles is anders. Hier aangekomen leek het alsof we op een andere planeet waren. Alles is nieuw voor ons, jullie gebruiken en jullie leven, maar het belangrijkste is dat de mensen hier allemaal aardig en goed zijn. Ze ondersteunen en begrijpen alles, en dit is het belangrijkste, hierdoor voelen we ons thuis. We zijn warm en comfortabel, we worden niet in de steek gelaten. Bedankt aan iedereen die ons heeft geholpen, voor je vriendelijkheid en hulp.

Update vanuit de diaconie

De opvang is meer dan alleen een dak boven het hoofd bieden. We zijn blij dat we een gemeente om ons heen hebben. We mochten €1.495,- aan giften ontvangen voor de woonkosten. Als diaconie hebben we veel gedaan de afgelopen weken: leefgeld bij de gemeente regelen, een bankrekening, een baan (!) de school voor Eldar en bezoeken aan de huisarts en het ziekenhuis. Er is de afgelopen weken veel tijd in gaan zitten, maar we kregen er ook veel voor terug. We werden uitgenodigd voor het eten en voor de verjaardag van Anastasia. Ze had samen met haar moeder de hele dag in de keuken had gestaan voor de heerlijkste gerechten.

De verantwoordelijkheid weegt soms zwaar. Zeker in het begin was het gezin in grote mate afhankelijk van onze hulp. We zijn dankbaar dat we gezegend werden met mensen om ons heen en talenten die we van God gekregen hebben, om dit te mogen doen. De toekomst voor het gezin is nog onzeker, mogen ze blijven in Nederland en waar gaan ze dan wonen? Komt er ooit een einde aan de oorlog? We weten het niet maar het is God en God alleen. Niemand anders, U alleen leidt ons door dit leven heen die ons leidt door dit leven heen.

Inflatie en hoge energieprijzen

Elke dag zien we de berichten op het nieuws over de hoge energieprijzen en de stijgende prijzen in de winkels. Het raakt ons allemaal, en het wordt moeilijker om rond te komen. Voor de één betekent dit dat er abonnementen worden opgezegd, voor de ander betekent dit dat rondkomen niet meer lukt. Op het moment dat ik dit schrijf is net bekend geworden dat het kabinet een plafond op de energieprijzen wil invoeren, maar het plan moet nog verder uitgewerkt worden.

Heeft u moeite met rondkomen, schroom dan niet om de stap naar de diaconie te zetten. Wij kunnen op vele manieren hulp bieden, denk aan een renteloze lening, een gift, hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning bij de gemeente (energietoeslag, kwijtschelden gemeentelijke belastingen, bijdrage schoolkosten voor kinderen, sport en cultuur voor kinderen, etc.) of hulp bij het opzetten van de administratie om meer inzicht te krijgen. Trek op tijd aan de bel, want als er eenmaal schulden ontstaan wordt het steeds moeilijker. Spreek één van de

diakenen aan of mail naar diaconie@hervormdputtershoek.nl of het diaconaal meldpunt.

Smakelijk eten+

We zijn blij dat er een aantal nieuwe gemeenteleden zich hebben gemeld om te helpen bij Smakelijk eten+. We wensen hen een hele fijne tijd toe.

Afscheid Arnold

Arnold vertrekt in de herfstvakantie met zijn gezin definitief naar Frankrijk. In de dienst van 16 oktober hopen we stil te staan bij het afscheid.

Dat je in 9 maanden een hoop werk kunt verzetten heeft Arnold wel bewezen. Als voorzitter van diaconie en lid van het moderamen heeft hij zich met veel bevlogenheid ingezet voor onze gemeente. Op een aantal moeilijke onderwerpen mocht Arnold van betekenis zijn; bij het proces rondom het vertrek van dominee van de Berg, het vormgeven van diaconaat in eigen gemeente en rondom de opvang van het Oekraïense gezin in de pastorie.

Dat het slechts een tijdelijke invulling van het ambt zou zijn, dat was vanaf het begin bekend. Het is heel mooi om te zien hoe Arnold, maar ook zijn vrouw Hélène hebben laten zien hoe je gemeente met elkaar mag zijn. Omzien naar elkaar, altijd tijd voor een praatje en het uitdelen van Gods Liefde.

Hartelijk dank Arnold, Hélène en de kinderen. We wensen jullie Gods nabijheid in Frankrijk en hopen dat jullie voor jullie nieuwe gemeente in Frankrijk ook tot Zegen mogen zijn.

We zijn heel blij dat Kalinka de Geus haar benoeming heeft aanvaardt en als diaken de gemeente mag gaan dienen.

Hartelijke groet,

Arnold, Victor, Annie en Leonie

AFSCHEID ARNOLD EN ZIJN GEZIN

We vonden het een voorrecht om de afgelopen ruim anderhalf jaar bij u in de gemeente te zijn. Na een wat moeizaam begin door alle corona beperkingen zijn we snel opgenomen en hebben we met een groot aantal mensen een mooie band opgebouwd. We zijn heel dankbaar dat God ons zelfs in zo'n korte tijd nog veel waardevolle contacten en gemeentemomenten heeft doen meemaken. Bijzonder was ook dat Arnold geroepen werd om als diaken te dienen, we hebben met plezier en dankbaarheid onze tijd hieraan gegeven en hopen dat het ook tot nut mag zijn geweest voor de gemeente en tot eer en glorie aan Hem die ons alle kracht gaf en geeft!

19 oktober hopen we te gaan verhuizen, emigreren. Een spannende tijd nu en straks als we in Frankrijk zullen wonen ook, vooral voor de jongens. We ervaren veel meeleven en belangstelling vanuit de gemeente en dat doet ons goed, het onderstreept de band nog maar eens. We hebben in Frankrijk een gerenoveerde boerderij gekocht met een grote moestuin en 1,6h grond. Het huis is bijna af, de kinderkamers moeten nog behangen worden en hier en daar nog wat geklust, maar aan de schuren en het buitenterrein zullen we de komende jaren onze handen vol hebben. Het plan is om in de schuren kleine appartementen te gaan maken die verhuurt kunnen worden en op het terrein achter de schuur en het huis een minicamping op ecologische basis. Voorlopig zijn we ook nog verbonden aan de Hubo voor inkoop en advies. U zult ons dus vast nog wel een keertje ergens zien in het dorp of in de kerk. Natuurlijk bent u van harte welkom om ons een bezoekje te komen brengen! Momenteel werken we aan een website waarop onze vorderingen te volgen zullen zijn.

We wensen u allen Gods zegen toe!

Liefs van Arnold en H el ene, Henry, Arthur, Eduard, Ralf, Heidi en Maurits
Boudesteyn

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

In de kerk hebben we de jaarlijkse schoonmaak dag en de regelmatige beurten die de kerk van de kosters met behulp van enkele vrijwilligers krijgt. Afgelopen week heeft de 3-jaarlijkse schoonmaakbeurt van de kerkramen plaatsgevonden. Dit is een heel gedoe met alle voorzetrampen en de hoogte van de ramen, waardoor stellingen in de kerk moeten worden geplaatst. We zijn hierbij ondersteund door een professioneel bedrijf. Het verschil is weer duidelijk te zien. De bovenste delen van de voorzetrampen (die met de boog) zitten vast. Deze zijn derhalve niet gedaan.

Net als bij u thuis, in Den Haag en in de rest van de wereld gaat het ook in onze gemeente over de kosten van energie. We hebben u meermalen laten weten dat wij vanaf 1 januari 2022 op een variabel contract onze energie afnemen van Eneco. Voor het kerkgebouw hebben we de afgelopen jaren ca. 5.500 m³ gas verbruikt en ca. 5.000 kWh. Er zijn plannen om tot (verdere) verduurzaming van onze gebouwen te komen. Hiermee richten we ons op minder verbruik op de lange termijn. Op de korte termijn kunnen alleen de kosten van energie onder controle houden door ons verbruik te beperken. Als CvK hebben we besloten om zowel de nacht als de dag temperatuur van het kerkgebouw terug te brengen met 1 graad. We zullen ook de in het gebouw aanwezige warmte zoveel als mogelijk is behouden door een strikt 'deur beleid'. Zoveel mogelijk de koude wind buiten houden met als grens voldoende beluchting door ventilatie. De in het algemeen lagere temperatuur heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van het orgel, omdat de variatie in de temperatuur hetzelfde blijft. We houden het verbruik nauwlettend in de gaten en zullen zo nodig tot een verdere verlaging van de temperatuur over moeten gaan. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

De kachel in de kerk is een jaar of 5-6 geleden vervangen door een meer energiezuinig systeem. Hier zijn dus geen korte termijn winsten te behalen. We kijken nog wel naar mogelijkheden om het verbruik van elektriciteit te verlagen. Hier zijn mogelijk investeringen in ledlampen noodzakelijk.

Het is voor nu goed dat u zich realiseert dat de temperatuur in de kerk door de weeks op 14 graden staat. Enig gebruik door de weeks mag niet leiden tot 'even de thermostaat hoger zetten'. Als u dit te koud vindt, dan is het verstandig om een andere kerkelijke ruimte te gebruiken. Zaterdags zal de temperatuur omhoog worden gebracht naar 17 graden en zondag morgen naar 18 graden. Om 6 uur zondag avond gaat de temperatuur weer naar de 'nachtstand' van 14 graden. U mag er dus vooralsnog vanuit gaan dat de temperatuur nu 18 graden zal zijn tijdens uw kerkbezoek. De stand in de vorige winter was 19 graden. We hopen op uw begrip.

Het kerkplein:

De werkzaamheden aan het kerkplein hebben voortgang. Bij het lezen van dit Klankbord moeten de betonnen banden zijn geplaatst en zijn de nieuwe contouren van de tuin om de kastanjes bekend. Er blijft nog wat grond over voor als we de oude boom bij de begraafplaats ook wat ruimte gaan geven. Hier is de gemeente Hoeksche Waard bij betrokken. Het aanleggen van de tuin rondom de kastanjes volgt zo spoedig mogelijk.

De Hoeksteen en de Schakel:

Ook voor de Hoeksteen en de Schakel zullen de temperaturen worden verlaagd. Het verbruik in de Hoeksteen is jaarlijks ca. 3.000 m³ en 3.000 kWh. Het elektra verbruik wordt hier voor ca. 70% gecompenseerd door de zonnepanelen. Door het plaatsen van een energiezuinigere ketel en aansturingssysteem per ruimte verwachten wij dat het gasverbruik wel zal verminderen. Door de enorme prijsstijgingen we genoodzaakt om verdere maatregelen te nemen. De minimumtemperatuur gaat terug van 16 naar 15 graden met een vast schakel moment van 10 uur 's avonds (voor als u per ongeluk vergeet de thermostaat na uw vertrek te verlagen). Via de app worden temperaturen verhoogd bij gebruik van een ruimte. Dit wordt per ruimte ingeregeld. Het is dus wel noodzakelijk dat u zich voor gebruik aanmeldt, ander zit u in de kou.

De Schakel heeft aparte meters. Hier wordt ca. 4.000 m³ gas verbruikt per jaar en 4.500 kWh. De Schakel is een oud gebouw met slechte warmte-isolatie. We gaan

hier de thermostaat vervangen en verplaatsen naar de ruimte van de rommelmarkt. De minimumtemperatuur wordt verlaagd van 15 graden naar 14 graden. Er komen meer schakel momenten voor de rommelmarkt. Zij zijn op ongeregelde momenten in het gebouw aanwezig en dit is niet goed vast in te regelen. Wel worden zij verzocht om de temperatuur via eigen inschakeling niet boven de 18 graden te zetten.

Voor de jeugdzijde wordt er een vast schakel moment in het systeem gezet van zaterdag avond 18.00 uur tot 23.00 uur. De temperatuur komt dan tot max. 18 graden. Door de weeks is de temperatuur aan de jeugdzijde gelijk aan de thermostaat temperatuur in de rommelmarkt zijde. De jeugdzijde is niet zelf in te regelen. Zijn er door de weeks activiteiten in de jeugdzijde, dan verzoeken wij als CvK jullie om een ruimte in de Hoeksteen te gebruiken. Hier is de temperatuur efficiënter in te regelen. Wel goed aangeven bij Leonie Verrijp of Erik Hoek.

Het verbruik in de Hoeksteen en in de Schakel zullen we nauwgezet volgen. Mogelijk dat nadere maatregelen nodig zijn als we de gewenste besparing niet lijken te gaan halen. We rekenen op ieders medewerking in deze vervelende kwestie.

De Pastorie:

De pastorie is onlangs verduurzaamd. De spouwmuren zijn geïsoleerd evenals de vloeren. We hopen dat het gasverbruik hierdoor beperkt zal blijven. Doordat het Oekraïens gezin nu de pastorie bewoond zijn de kosten van energie (gedeeltelijk) voor de kerk. De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen voor zolang dit gezin hier verblijft.

Financiële zaken

Meerjarenraming:

Er is onlangs een meerjarenraming gemaakt. Dit stuk is nodig voor het verkrijgen van een z.g. 'solvabiliteitsverklaring' van de PKN. Die verklaring is weer nodig om een predikant te mogen beroepen. Op de gemeenteavond van 29 september is deze meerjarenraming besproken. In de meerjarenraming is uitgegaan van een langzaam teruglopend leden bestand en hiermee inkomsten uit levend geld. Dit geheel wordt

financieel gecompenseerd door de verwachte inkomsten uit vermogen. Per saldo verwachten wij dat het saldo van inkomsten en uitgaven hierbij gelijk blijft en onze financiële positie gezond.

Inkomsten uit 'levend geld':

Op woensdag 2 november is er de dienst waarin het danken voor de resultaten van gewas en arbeid centraal staat. De zogenoemde 'Dankdag voor Gewas en Arbeid'. Deze dienst past in de landelijke kalender van de PKN-kerken. Het komt elk jaar voor en wordt ruim van tevoren ingepland. We gaan er dus van tevoren van uit dat er voldoende aanleiding is om te danken voor het resultaat van onze arbeid en het wassende gewas. Natuurlijk mag (of moet?) ons leven elke dag in het teken staan van dankbaarheid. Voor het leven in het algemeen of voor onze gezondheid, voor de goede relaties die we met anderen mogen hebben, voor behaalde examens of voor goed afgeronde werkzaamheden. Toch is het goed om de reeds lang in stand zijnde traditie van een speciale viering van dankbaarheid in de kerk in stand te houden. Hierbij denken we dan niet alleen aan onze eigen positie of de situatie in Nederland. Ook onze betrokkenheid moet hierbij blijken met hen waar het groeien van gewas niet heeft plaatsgevonden en er nu hongersnood is of indien de resultaten van arbeid bijvoorbeeld teniet zijn gedaan door oorlog, verdrukking of watersnood. Hierbij plaatsen wij onszelf niet op het standpunt van 'wij zijn gezegend', maar enkel en alleen op dat van 'dankbaar dat het bij ons zo mocht gaan'. Deze dankbaarheid wordt dan niet alleen gekoppeld aan de afhankelijkheid van ons mensen aan God de Schepper maar ook aan een medeverantwoordelijkheid voor hen die het dit jaar minder hadden dan wij.

Traditioneel is de kerk mede afhankelijk van de giften die tijdens en rondom de Dankdag dienst worden gegeven. Het Kerkelijk Bureau is weer volop bezig om de organisatie rondom het 'dankoffer' in goede banen te leiden. We zien uit naar een verantwoorde betrokkenheid van de gemeente in deze traditie.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

PASTORAAL MELDPUNT

Pastoraal meldpunt

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes,

De school is alweer even begonnen, zijn jullie alweer een beetje gewend? Alle clubs, zwemlessen en sporten zijn weer gestart. Ook in de kerk hebben we de opening van het jaar gehad. We hebben een heel gezellig start weekend gehad met de vossenjacht in het sterrenplan. Hebben jullie iedereen gevonden? Daarna was er een lekkere barbecue en op zondag natuurlijk de startdienst. Wat zat de kerk vol! Vonden jullie het ook zo fijn?

Op de zondagsschool hebben we het nu over Jozef en zijn broers. En in oktober gaan we luisteren naar de wonderen die Jezus gedaan heeft met iedere week leuke opdrachten en spelletjes. Kan jij een paar wonderen noemen die Jezus gedaan heeft?

We hopen jullie snel allemaal weer te zien bij de zondagsschool. Vanaf 4 jaar ben je welkom en hoef je niet meer naar de oppas. We verwelkomen weer een paar nieuwe kinderen dit jaar. Wij hebben er zin in!

Groetjes namens de leiding van de zondagsschool,

Merel in't Veld

VERJAARDAGSFONDS

75 jaar!

Een tijdje geleden zag ik op internet iets langskomen over een 'stovenzetser'. Vroeger waren de kerken niet verwarmd en om er in de winter toch nog een beetje behaaglijk bij te zitten werden er voetstoven geplaatst. De stovenzetser zette vóór de dienst de stoven met smeulende kooltjes neer. Zo hield je nog warme voeten. Dat was wel alleen voor de mensen die dat konden betalen want de stovenzetser ontving daarvoor fooi. En als je op de 'kleintjes moet letten' is dat niet voor iedereen weggelegd. Of er in onze kerk in Puttershoek ook een stovenzetser was weet ik niet. Wél weet ik dat er in 1947 een wens was om centrale verwarming aan te leggen in de kerk. Dan hoeft niemand het koud te hebben tijdens de dienst. Daar moest wel voor gespaard worden want dat is een grote uitgave. Op 1 oktober 1947 werd het verjaardagsfonds opgericht met als doel te sparen voor de centrale verwarming. Dat is nu dus 75 jaar geleden. Vol enthousiasme gingen een aantal dames van start met het brengen van een felicitatiekaart bij de jarige en met het welbekende groene busje in de hand. Zo werd de centrale verwarming bij elkaar gespaard. Nadien zijn er allerlei doelen geweest om voor te sparen. Onze warme

voeten hadden echter veel aandacht. Eind jaren 60 is er meebetaald aan de verwarming van de toen nieuw te bouwen pastorie en onlangs is de nieuwe verwarming in de Hoeksteen door het verjaardagsfonds betaald. Zo zitten we er weer 'warpjes' bij.

Wij weten niet hoe lang het verjaardagsfonds nog zal bestaan. De tijd zal het leren. Wij feliciteren nu in ieder geval ons eigen verjaardagsfonds met haar 75^e verjaardag!



Bericht uit het kerkblad van oktober 1947.

Een hartelijke groet van Winny en Annie.

EMMA

Hallo allemaal,

Hier weer even een berichtje van EMMA.

We zijn op 31 augustus weer van start gegaan in een nieuw seizoen met EMMA.

Het groepje is klein maar erg gezellig, we delen lief en leed met elkaar.

We hopen dat we er nog heel lang mee door te kunnen gaan.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs. De EMMA middagen zijn op woensdag om de twee weken, van half drie tot half vijf.

Groetjes van Elly Voogt, Maartje Janse, Corrie Wimmer en Tiny Spaans.

BIJBEL-LEES BIJEENKOMST

Bent u nieuwsgierig?

Natuurlijk! Anders was u niet aan dit stukje begonnen...

Graag wil ik aandacht vragen voor een van de speerpunten uit het beleidsplan, en wel het stimuleren van gemeenteleden om zélf dagelijks de bijbel te openen/lezen. Dit om geestelijke groei te bevorderen.

Als ondersteuning van dit punt willen we vooralsnog 1 x per maand een bijbel leesbijeenkomst plannen. We lezen thuis tevoren 1 compleet bijbelhoofdstuk en noteren in een paar zinnen wat ons opvalt, verbaast, irriteert of juist blij maakt. Deze opmerkingen kunnen gedeeld worden in de bijeenkomst, waarbij gesprek mogelijk is -graag zelfs!

Het plan is, deze bijeenkomsten te plannen op de rommelmarkt zaterdag ochtenden in de kerk/consistorie. De kerk is dan toch al open tussen 10:30 en 12:00 uur, voor eventuele belangstellenden/stilte zoekers. Omdat van deze gelegenheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt, maar we toch een open gemeente willen zijn, is deze locatie en tijd misschien voor velen een optie. Juist omdat het een soort "verloren

uurtje” op de zaterdag morgen is, en gecombineerd kan worden met een rommelmarkt bezoekje met ontmoetingen etc.

Houd dus de agenda van de rommelmarkt in de gaten en loop eens de kerk binnen. De eerste keer is zaterdag 29 oktober 2022, vanaf 10:30. Onvoorbereid is geen probleem!

We starten met Mattheüs hoofdstuk 1 in zijn geheel. Gebruik de vertaling die u het prettigst vindt.

Govert Gravendeel



SMAKELIJK ETEN+

Donderdag, 27 oktober zal de eerstvolgende avond van Smakelijk Eten + worden georganiseerd. U kunt zich opgeven via de lijst in de hal van de kerk onder de toren. Ook kunt u bellen met Cobi Kuipers of Tineke van Horssen.

Graag tot de 27ste. En wij hopen weer een gezellige en smakelijke maaltijd met elkaar te hebben

Groet Cobi Kuipers

OECUMENISCHE BIJBELSTUDIEGROEP

Woensdag 19 oktober zal de eerste Bijbelstudie avond zijn die georganiseerd wordt door de Oecumenische bijbelstudiegroep. Deze avond zal worden gehouden in een van de zalen van de Gereformeerde kerk.

Op de Nieuwsbrief is in de week ervoor te lezen welk Bijbelgedeelte we met elkaar zullen bespreken. Graag uw eigen bijbel meebrengen.

We hopen op een mooie opkomst met mensen van de verschillende kerken in Puttershoek en Maasdam.

Groet Cobi Kuipers

BEDANKJE

60-jarig huwelijk

Hierbij bedanken wij voor het mooie bouquet bloemen dat wij voor ons zestigjarig huwelijksjubileum van de Kerkenraad mochten ontvangen en voor de vele felicitatie kaarten vanuit de Gemeente.

Met vriendelijke groet,

Leo en Irene Jongenotter

Beste Gemeenteleden,

Bij deze wil ik iedereen die met mij meeleeft in de vorm van een kaart, naar mij vragen of op andere wijze contact hebben gezocht bedanken. Op dit moment zit ik weer midden tussen diverse onderzoeken in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC en Oogziekenhuis Rotterdam. Zoals het eruit ziet zijn deze onderzoeken de eerste week van december allemaal klaar. Tot die tijd afwachten en luisteren naar mijn lichaam, wat soms zwaar valt. Op dit moment ben ik veel thuis en vul mijn dagen met legpuzzels en het kijken van televisie en films en probeer met mijn seniorentablet op de hoogte te blijven van het nieuws. Wel moet ik regelmatig rusten daar mijn energie beperkt is.

Maar vind het erg fijn dat ik niet vergeten word. Bedankt hiervoor, dit voelt goed en geeft mij kracht.

Met vriendelijke groet,

Flip Tuk

Ook namens mijn vrouw Carla

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik mocht ontvangen nadat ik gevallen was en voor mijn 95e verjaardag.

Het was voor mij zeer hartverwarmend.

Mevr. J. Verloop-Kaptein

Ring 20

Puttershoek

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten bemoedigende woorden.
En de bezoeken bij mijn thuiskomst,
Het meeleven heeft ons veel goed gedaan,
Hartelijke groetjes
Arie en Nel Paasse.

Wat was het een verrassing dat Barbara de bloemen kreeg uit de dienst van 11 september! Uiteraard wisten verschillende mensen dat ik kort voor de zomervakantie mijn opleiding tot gemeentepredikant had afgerond en op 6 september ook mijn colloquiumgesprek met goed gevolg had afgelegd waardoor ik ook beroepbaar ben binnen de PKN. Wat velen (nog) niet wisten is dat we al een tijdje in gesprek waren met de beroepingscommissie van de Vredeskerk in Katwijk aan Zee. Op 20 september is de beroepsbrief officieel door hen aan mij overhandigd en heb ik ook direct 'ja' gezegd. Dit betekent dat Cees en ik per half november zullen verhuizen naar de pastorie daar en dat ik in de dienst op 1^e advent zal worden bevestigd als predikant en dan ook intrede doe in de gemeente daar. We zullen ongetwijfeld nog wel eens in Puttershoek terugkomen na die datum, maar komende periode zal vooral in het teken staan van afscheid nemen. Voor nu willen we jullie hartelijk bedanken voor al het meeleven.

Met een hartelijke groet, Cees en Barbara Broeren

ROMMELMARKT NIEUWS

VERKOOP OKTOBER 2022

Vrijdag 28-10 van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 29-10 van 10.00 tot 12.00 uur

Tevens verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur



Inleveren van spullen kan iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur

Ophalen van spullen, graag na een telefonisch afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924.

Op Marktplaats staan ook spullen onder het kopje rommelmarkt Puttershoek.
De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom.
Namens het rommelmarktteam,
An Klinge

JOR

We zijn het nieuwe seizoen afgetrapt met een tof startweekend! De jeugd werd op vrijdagavond gedropt in de buurt van Gorinchem en heeft flink moeten ploeteren vanwege het slechte weer. Het slapen in tenten op een boerderij, zoals de bedoeling was, viel daardoor helaas letterlijk en figuurlijk in het water. Voordeel voor de jeugd was dat er daardoor in een warme Schakel geslapen werd, waar ook de telefoons nog eens opgeladen konden worden. Ook de leiding vond dit trouwens niet heel erg 😊. Op zaterdag hebben we ons met heerlijk nazomerweer vermaakt met een zeskamp en het weekend afgesloten met de gemeente BBQ.

Inmiddels zitten ook de eerste zaterdagavonden in de Schakel er weer op. Waar de opkomst normaal gesproken nog wat aan de lage kant is bij de aftrap van een nieuw seizoen, hebben we nu elke avond al minimaal 15 jeugd gehad!! Zij hebben zich vermaakt met het bouwen van een pingpongparcours, creëerden chaos tijdens Levend Bingo, kregen meer informatie over ontwikkelingswerk in het buitenland en zijn wezen bowlen. Klinkt je dit nu tof in de oren? Kom dan op zaterdagavond eens langs in de Schakel. Want ook komende weken staan er leuke dingen op de planning, maar daar kunnen we nog niks over verklappen!

Groetjes van alle JOR-leiding

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus augustus 2022			
07-08	week 32 CVK	€	456,30
14-08	week 33 CVK	€	358,45
21-08	week 34 CVK	€	457,15
28-08	week 35 CVK	€	205,90
Deurbussen:			
28-08	Zending/aug. (zwo)	€	115,70
28-08	Jeugdwerk/aug (hjp)	€	85,85
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/augustus			
	Kerk (giften)	€	248,00
	Diaconie / gezin Oekraïne giften	€	300,00
	Diaconie tbv Kerkuitz 28/08	€	266,15
	Bloemen augustus	€	2,00
	Hulpf. mevr. De Jonge	€	25,00
	Verjaardagsfonds aug.	€	36,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2022	€	83.454,07
	Reeds ontvangen	€	64.500,33
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			



Ester

De koningin die haar volk redde.



Ó	P	V	R	O	U	W	E	N	F	E	E	S	T	M	A	A	L	É	T
B	L	Û	Q	Ô	Á	Ï	Ü	Ö	Ï	Ï	Ä	Ö	Q	É	B	B	N	Y	
E	E	P	L	E	E	G	D	O	C	H	T	E	R	J	Û	N	E	N	D
D	E	U	W	D	J	Ó	Ï	B	Ü	Á	Q	P	R	U	Û	V	Ï	Ä	
R	G	U	Ï	É	A	E	R	Ü	Ö	L	T	Y	P	Z	Ï	F	E	H	Ï
I	V	D	Ï	N	L	É	Z	W	Ö	J	Q	W	A	S	T	Ï	L	A	P
E	A	M	O	R	D	E	C	H	A	Ï	W	E	T	T	E	N	S	M	R
G	D	W	Á	Ö	B	Ö	C	V	E	R	S	L	A	G	E	N	C	A	U
E	E	X	K	O	N	I	N	G	I	N	Ö	Ö	W	Ö	Á	É	H	N	S
R	R	H	É	P	A	A	N	S	L	A	G	D	U	F	J	B	R	C	T
T	U	P	A	L	E	Ï	S	E	Y	Ï	Ö	P	J	B	Ï	Y	Ï	É	B
Ï	O	É	G	E	V	A	A	R	É	E	T	A	O	U	D	G	F	Q	A
Ü	Ö	Á	F	Ü	Ï	M	Q	Ï	Q	S	V	A	D	K	Ü	C	T	Ü	N
Ö	Ü	V	Ï	J	A	N	D	E	N	T	Ö	N	E	V	X	X	É	L	K
K	Ö	Ï	Á	P	V	J	V	J	P	E	Ü	Ü	N	O	R	Z	A	T	Ï
B	Ü	L	F	O	Ü	U	C	E	S	R	K	O	N	I	N	G	D	E	Z

KONINGIN
ESTER
MORDECHAI
KONING

FEESTMAAL
HAMAN
PLEEGDOCHTER
VLJANDEN

JODEN
VERSLAGEN
BEDRIEGER
BEVELSCHRIFT

AANSLAG
WASTI
VROUWEN
RUSTBANK

PLEEGVADER
WETTEN
PALEIS
GEVAAR