

KB

KLANKBORD 9 JAARGANG 59



08 OKT 2023 – 04 NOV 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 23/10/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

05/11/2023 t/m 09/12/2023

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	6
Meditatie.....	6
Pasto(p)raat.....	8
Diaconie.....	9
Pastoraal en diaconaal meldpunt.....	11
College van kerkrentmeesters.....	12
Bijbellees ochtend.....	15
Zondagsschool.....	17
Kinderkerstfeest 2023.....	18
Bijbelstudiekring.....	18
Zang- en praise avond.....	19
Emma.....	20
Vertrouwenspersoon.....	21
Rommelmarkt verkoop oktober 2023.....	21
Bedankjes.....	21
Ingezonden.....	23
Greatly blessed komt naar eghw de poort.....	25
Opbrengsten collecten.....	26

U weet wat ik denk

U weet wat ik voel

U weet wat ik zeg

U weet wat ik bedoel

Er is niets voor U verborgen

U kent mij door en door

Zie in mijn hart en leidt mij

In het rechte spoor

U ziet hoe ik lig

U ziet waar ik ga

U ziet of ik zit

U ziet wanneer ik sta

Er is niets voor U verborgen

U kent mij door en door

Zie in mijn hart en leidt mij

In het rechte spoor

OTH 550

KERKDIENSTEN

08 okt 2023

10:00

16:00

Predikant: ds. J.P. Bijl
Strijen
Vriendendienst
Maasdam

Organist: Nico van Oudheusden

Zondagsschool: Leonie, Merel

Oppas: Anneke Molendijk, Nathan v.d. Zwaal

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: ZWO plaatselijk werk

15 okt 2023

10:00

17:00

Predikant: ds. A.H. Groen
Rijsoord
Prop. P. Huijser
Ridderkerk

Organist: Hans Viskil
Linda Stolk

Zondagsschool: Tineke, Maaïke

Oppas: Lianne Brusse, Hannah v.d. Zwaal

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente

22 okt 2023

10:00

17:00

Predikant: ds. J.P. Bijl
Strijen
ds. H. van Herwijnen
Zwijndrecht

Organist: Nico van Oudheusden
Conny de Ronde

Zondagsschool: Leonie, Nadine

Oppas: Elleke Smit, Jolijn Dekkers

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Deurcollecte: KIA werelddiaconaat

29 okt 2023	10:00	17:00
Predikant:	ds. J.P. Bijl Strijen	ds. A.B.Vroomans Rijnsburg
Organist:	Hans Viskil	Linda Stolk
Zondagsschool:	Gerja, Merel	
Oppas:	Dijanne van Eck, Marith de Geus	
Dienstcollecte:	Diaconie tbv. bloemengroet	
Deurcollecte:	Onderhoud groenvoorziening	
01 nov 2023	14:30 Kinderdankdienst	19:30 Dankstond
Predikant:	Ds. M.v.d. Graaf Maasdam	ds. A. Christ Katwijk aan Zee
Organist:		Nico van Oudheusden
Zondagsschool:		
Oppas:		
Dienstcollecte:		Kerk en Eredienst
Deurcollecte:		Dankstondcollecte
05 nov 2023	10:00 Koffie drinken	17:00
Predikant:	Prop. P. Huijser Ridderkerk	Prop. H.Russcher Utrecht
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Tineke, Nadine	
Oppas:	Mirthe v.d. Berg, Silas Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

20/08	Mevr. G.Barendrecht-Valk
27/08	Mevr. A. Barendrecht-Boender
03/09	Fam. Verrijp- van Zessen
10/09	Mevr. B.v.d. Werff
17/09	Mevr. H. Vollaard-Batenburg
24/09	Mevr. M. de Koning-de Man

MEDITATIE

Gebed in de nacht

In het vorig Klankbord heeft Govert Gravendeel een krachtig pleidooi voor het gebed gehouden. Vandaag wil ik er nog wat dingen aan toevoegen als het mag.

Een boek wat ik op mijn nachtkastje heb liggen, inspireerde mij: "Bidden in de nacht" van Tish Warren. Zij is, evenals haar man, Anglicaans priester in een Noord-Amerikaanse kerk.

Ze heeft het over het nachtelijk gebed van de mens die in nood zit. De beproevingen die iedereen kan meemaken, maar ook de beproeving die je juist als gelovige kunt ondervinden, kunnen reden zijn om wakker te liggen en soms heb je dan geen woorden meer om te bidden..

Deze vrouw schrijft hoe ze, op de operatiekamer waar ze moest bevallen van haar overleden kindje, ondervond dat ze geen eigen woorden meer vond om te bidden. Ze vertelt hoe ze niet bad om genezing, niet bad om een engel op haar schouder, maar veel meer twijfelend vroeg om geloofs zekerheid in haar hart. Dat de woorden van de aangeleerde gebeden die ze als priester sprak, tot indringende waarheid zouden worden voor haarzelf. Dat God haar zijn ontfermende goedheid en liefde zou tonen en haar zou beschermen in Zijn Hand.

Toen ze geen woorden vond om te bidden, kende ze de oude bekende woorden van de traditionele gebeden (in haar kerk "de Completen" genoemd) uit haar hoofd en kon ze die in haar nood opzeggen.

Dus het uit het hoofd kennen van gebeden uit alle eeuwen - uit de Psalmen, of het Onze Vader, of gebeden van onze mede-christenen uit vroegere tijden - kan ons helpen in onze slapeloze nachten

(en in de onrust van de dag) !

De schrijfster vergelijkt het geloof met een ambacht, waarbij de oefening ligt in het bidden!

Dan leren we om boven onze eigen beperkte woorden uit te bidden. En zo kan ons gebed onszelf en onze omgeving gaan veranderen.

Ik wil tot slot een "gebedspsalms" meegeven:

Psalm 31:

Bij U Heer, schuil ik,
Maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
Hoor mij,
Haast U mij te helpen,
Wees voor mij een Rots, een Toevlucht,
Een Vesting die mij redding biedt.

U bent mijn Rots , mijn Vesting
U zult mijn Gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw Naam,
Mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
U bent mijn Toevlucht.
In Uw hand leg ik mijn leven
HEER, trouwe God, U verlost mij.

Met een warme groet,

Annemarie de Haan-Bongers

PASTO(P)RAAT

Activiteiten

Het winterwerk is begonnen. Het jeugdwerk, kringen, Emma, Smakelijk eten en Outlook zijn weer gestart. Voel je vrij om eens een kijkje te nemen of je aan te sluiten. Iedereen is welkom!

Catechese

In oktober begint de catechisatie weer. De uitnodigingen zijn al rondgebracht. We zijn heel blij dat ds. Breure ook dit jaar weer een kring van belijdeniscatechisanten wil leiden. Met elkaar nadenken over verschillende thema's als Geloven, de Bijbel, Doop, Avondmaal, Jezus en zijn kruis en opstanding en de Heilige Geest. Met elkaar groeien in geloof. Ook als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen ben je van harte welkom. Misschien ben je er nooit aan toegekomen? Of vind je jezelf te oud of te jong? Bespreek het eens met anderen of met uw wijkouderling. De eerste avond is op 3 oktober om 20:00. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Voorbede

Elke zondag is voorbede onderdeel van het gebed in de eredienst. Samen bidden voor zieken, voor mensen die rouwen of gemeenteleden waar veel zorgen zijn. Voorbede is ook een tijd om te danken voor alle goeds in de gemeente zoals huwelijksjubilea. Wat is het mooi om te bidden voor elkaar en zo om elkaar heen te staan. We willen ook voor u bidden! Voorbede kan worden aangevraagd bij mevrouw Atie Meijer of bij een van de ouderlingen.

Lied van de maand

In september waren er veel speciale diensten waarin het lied van de maand niet gezongen is. Daarom gaan we in oktober nog even door met dezelfde liederen: Vervuld van Uw zegen wordt gezongen na de zegen. Het staat niet in het liedboek. Bij de ingangen ligt een papieren versie. Graag enkele weken gebruiken.

U weet wat ik denk (Op Toon Hoogte 550)

In de tweede helft van oktober beginnen we met nieuwe liederen:

Lied 273 Heer herinner U de namen

Ambtsdrager verkiezing

Binnenkort zijn er weer verkiezingen van ambtsdragers. De ouderlingen Atie Meijer, Jolande Kornaat en Evelien Maas zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ook in de andere colleges zijn vacatures. Wilt u bidden dat er mensen gevonden worden om deze vacatures weer op te vullen?

Met vriendelijke groeten,
Nelleke Dorsman, wijkouderling

DIACONIE

Ontvangst legaat

De diaconie heeft onlangs een legaat mogen ontvangen van € 10.000,-. We zijn dankbaar dat we dit bedrag mochten ontvangen.

Kerstmiddag 13 december

Op woensdagmiddag 13 december van 14:00 – 16:00 uur organiseren we een kerstmiddag. We starten met een korte kerstviering in de kerk en gaan daarna naar de Hoeksteen om gezellig met elkaar koffie te drinken met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom. Alle gemeenteleden van 80 jaar of ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Vervoer van en naar de kerk en de Hoeksteen is mogelijk. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Kerkradio stopt per 1 januari 2024

Om de diensten van onze gemeente te beluisteren zijn er verschillende methoden beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld de Kerkomroep app downloaden op uw 'smart phone' en dan deze starten op het gewenste tijdstip. Een andere mogelijkheid is om deze app op uw 'smart TV' te installeren waardoor u op uw TV de kerkdienst kunt bekijken. Indien u dit doet zijn er kosten aan verbonden, daarvoor houdt de diaconie verschillende collectes per jaar. Ook kunt u uw bijdrage overmaken aan de diaconie op rekening NL39RAB00373710089 t.n.v. de diaconie o.v.v. 'Kerkomroep gebruik'. Indien u problemen ondervindt of ondersteuning nodig hebt voor het installeren van de app op uw apparaat kunt u contact opnemen met Victor de Haan Tel: 078-6767040 (alleen tussen 19 en 20 uur)

Daarnaast wordt er tot nu toe gebruik gemaakt van de 'kerkradio'. Hierbij wordt het signaal via de 'ether' (of door de lucht) verzonden en draadloos ontvangen. Om dit signaal te ontvangen wordt gebruik gemaakt van een blauw/zwart kastje met een antenne (dit kastje lijkt op een walkietalkie). De overheid heeft de kosten van de zendmachtiging steeds verder verhoogt zodat nu een jaarlijks abonnement 440 euro kost. Daarnaast is de zend-apparatuur en de ontvangst-apparatuur sterk verouderd en niet tegen redelijke kosten vervangbaar. Het aantal gebruikers is in de loop der jaren sterk afgenomen vanwege de opkomst van het kerkinternet, zodat de kosten enorm zijn toegenomen. De diaconie heeft daarom besloten om te stoppen met het uitzenden van diensten via de kerkradio per 1 januari 2024. Op dat moment vervalt de zendmachtiging die daarvoor nodig is. Mocht u nog gebruik maken van dit blauw/zwart kastje met een antenne en de uitzendingen van de kerkdiensten wilt blijven volgen, neemt u dan contact op met ondergetekende, dan zoeken we naar een voor u passende vervanging.

Beëindiging Inloophuis

Op woensdagochtend is er altijd de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken in het gebouw van de Katholieke kerk in Puttershoek. Helaas sluit de Katholieke kerk per 7 januari definitief haar deuren. Het inloophuis komt daarmee ook te vervallen.

Op woensdag 20 december is er een laatste Kerstsamenkomst, met kerstlekkers en een attentie voor de gastvrouwen/-heren en een attentie voor de gasten zelf. Bezoekers van het inloophuis hebben de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten in 't Huys te Hoecke. Er zullen echter geen gastheren en vrouwen meer zijn.

Frank en Esther in Malawi

Frank en Esther beginnen steeds meer hun draai te vinden in Malawi. Esther geeft les aan vijf Nederlandse kinderen en Frank doet vrijwilligers werk in en om het ziekenhuis. Bent u benieuwd naar hun verhalen, kijk dan op <https://janssensinmalawi.reismee.nl/> . Hier staan ook prachtige foto's op om een mooie indruk te krijgen van hun werk en het land.

Het is nog steeds mogelijk om Frank en Esther financieel te ondersteunen. Dit kan via een gift op NL39RABO0373710089 t.n.v. de diaconie o.v.v. 'Frank en Esther' of via de apostelapp.



PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

De kerkzolder gaat een loopbrug krijgen. Dit is een door Monumentenzorg aangegeven verplichting voor het zo veilig mogelijk betreden van de zoldervloer. De kosten vallen dan ook onder de subsidieregeling met 40% eigen bijdrage. Het uitbreiden van de zolder vloer naar de lampen is niet subsidiabel. Er zullen plannen worden gemaakt om dit in eigen beheer uit te gaan voeren. Dit is een belangrijk aspect om de spots in het kerkplafond op een veilige manier te kunnen vervangen.

De toren wordt door de gemeente Hoeksche Waard onderhanden genomen. Dit is een omvangrijke klus die inmiddels wel flink opschiet. Nog een paar weken en hij staat er weer spik en span bij en is de hoogwerker verdwenen. Die kwam nog wel handig uit bij het noodzakelijke schilderonderhoud aan een aantal muurankers op de noordwest gevel.

Het kerkplein:

Op advies en in nauw overleg met Jeroen Snaaijer – Passie voor Bomen, hebben we de border met de kastanjes ‘opgelucht’. Hierbij wordt de grond met luchtdruk uit elkaar geperst (in hoveniertermen: ‘geploft’ naar het geluid dat de machine maakt) om meer lucht voor de wortels te krijgen. Hierdoor kan het wortelgestel zich verder ontwikkelen en ervoor zorgen dat deze bomen gezond(er) blijven. Ook bij de monumentale schietwilg is de sterk verharde grond aangepakt. De keiharde grindlaag is verwijderd en ook hier is de grond ‘opgelucht’. Het vrijkomende grind is over het toegangspad bij het kerkhof en op het plein verspreid om plaspvorming bij regen tegen te gaan. De berg grond in de border bij de kastanjes is verplaatst naar de schietwilg, evenals de berg houtsnippers die naast de consistorie lag. De borders zullen de komende tijd verder worden aangeplant.

De Hoeksteen en de Schakel:

Voor de Hoeksteen en de Schakel zal het verfwerk binnenkort worden beoordeeld met de mogelijkheid dat er hier voor 2024 ook schilderwerk aan te pas moet komen. De Hoeksteen willen we in uitstekende conditie houden door regelmatig onderhoud aan het schilderwerk. Bij de Schakel zal dit onderhoud zich tot het meest noodzakelijke beperken.

De Pastorie:

De pastorie is weer onbewoond en we krijgen nu de ruimte om voorbereidende werkzaamheden voor de komst van een nieuwe predikant te verrichten. We plannen in ieder geval een buitenschilderbeurt voor 2024. De consistorie zal dan tegelijkertijd worden meegenomen.

Financiële zaken

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage:

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Wij delen graag de situatie per eind augustus met de lezers, als volgt:

Rapportage maand:	augustus				
Jaar:	2023				
	Deze maand	Vorige maand(en)	Jaar t/m heden	Als % van begroting	Begroting 2023
Collecten:	1.690	11.118	12.808	64%	20.000
Giften: Overig	133	2.160	2.293	33%	7.000
Rommelmarkt	-	-	-	0%	12.000
Collectebussen:	61	511	572	82%	700
Kerkbalans:	5.096	58.404	63.500	76%	84.000
Totaal	6.980	72.193	79.173	64%	123.700

Veel van de inkomsten uit levend geld komen regelmatig binnen. Als we t/m augustus 67% van de begroting hebben ontvangen betekent dit dat er geen onverwachte uitkomsten zijn. De vrijwillige bijdrage uit de actie Kerkbalans wordt soms ook in de eerste maanden van het jaar betaald. Hierdoor ligt dit percentage boven de genoemde 67%. De overige giften blijven wat achter, maar via de dankstond giften kan dit gat worden gedicht. De Rommelmarkt verrast ons meestal aan het eind van het jaar met hun bijdrage. We wachten gespannen af wat het vele werk door deze groep vrijwilligers dit jaar financieel gaat opbrengen.

Overige zaken

Open monumentendag

Zaterdag 9 september was het de landelijke monumentendag. Verschillende middenstanders hebben het goed gevonden om onze folder met de uitnodiging in hun winkel op te hangen. We hebben ca. 50 bezoekers gehad die geïnteresseerd naar de verhalen van Jan Ruggenberg en het orgelspel van Rene Strijder en Arjan den Ouden hebben geluisterd. Alle luisteraars vonden ons orgel mooi klinken en een bezoekende organist heeft nog even meegespeeld. Op verzoek is psalm 129 gespeeld en meegezongen door een drietal jonge bezoekers. Ongeveer de helft van de bezoekers heeft ook de toren beklommen.

Aquarellen

Jan Plaisier heeft jaren geleden een groot aantal van de door hem gemaakte aquarellen aan de kerk geschonken. Inmiddels zijn er een flink aantal verkocht met de opbrengst voor diverse kerkelijke doelen. Ze hebben een vanaf prijs van EUR 25 per stuk. Mocht u geïnteresseerd zijn in een aquarel dan kunt u dit via de dames van het Kerkelijk bureau regelen. Zij hebben de voorraad onder hun beheer en kunnen ze u laten zien. Het merendeel van de aquarellen betreft landschappen in de Hoeksche Waard en stillevens van bloemen. Aanbevolen!

Legaat

We werden in augustus verrast door een schrijven van notariskantoor Dorst uit Maasdam dat aan ons als kerkelijke gemeente een legaat van EUR 40.000 was toegekend. Dit is een hartverwarmende blijk van betrokkenheid met onze gemeente

over de grens van het leven van hier en nu heen. We hebben het legaat in grote dankbaarheid ontvangen. Er zitten geen condities aan het legaat. Als CvK hebben we de intentie om deze belangrijke bijdrage te reserveren voor het in stand houden en waar nodig vernieuwen van onze gebouwen en niet te gebruiken voor de dagelijkse uitgaven.

Schoonmaken kerk

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van de kerk heeft plaats gevonden op zaterdag ochtend 2 september. We waren met een flinke groep en gezellig werkend hebben we veel werk verzet. Maar dat had u natuurlijk al gezien.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris

BIJBELLEES OCHTEND

Negende bijbellees ochtend, 26 augustus 2023

Als opening las ik een stukje voor uit een kort krantenartikel waarin stond dat de weduwen van vermoorde Indiase christenen die uit hun dorpen verjaagd waren en in de bossen rondzwierven nochtans Koning Jezus alle eer gaven. Bemoedigend dat Jezus kracht en zelfs vreugde geeft in de heftige vervolging en verdrukking! Vervolgens lasen we Matt. 5: 17-26. Jezus en de wet. Wegens de veelheid van gedachten die loskwamen ben ik vergeten te notuleren, vandaar een hap-snap samenvatting achteraf. Gods Woord, kostbaarder dan puur goud. Want, als je ook maar een leesteken verandert, of een eenvoudig gebod niet meer van kracht acht, word je zéér klein in Gods Koninkrijk. Als je Zijn geboden doet en leert, dan ben je wél van belang. Aansluitend staat dat we rechtvaardiger dan de wetgeleerden moeten zijn. Zouden die misschien het "doen" vergeten zijn? Ze waakten toch juist

over de wet? Of waren hun interpretaties eigenwijs? Het blijft natuurlijk een feit, dat de geestelijken van die tijd met de bijbel in de hand de Heer Jezus overgeleverd hebben om Hem te laten kruisigen. Dit was de onrechtvaardigheid ten top! In ieder geval wordt in het vervolg van ons stukje de wet cq de 10 geboden nog behoorlijk aangescherpt. Let maar op: Boos zijn op je broeder of hem dwaas noemen is al reden om terecht te worden, ja, zelfs te vervallen aan het hellevuur! En zelfs als je weet dat het ongenoegen van de andere kant komt moet je je met hem verzoenen, vóórdat je gaat offeren (met andere woorden, direct!) Er zijn van die bijbelstukjes die de wenkbrauwen doen fronsen. Er lopen toch genoeg dwazen rond? Mag dat niet meer benoemd worden? En, als ik te maken heb met een onhebbelijk familie lid of een broeder in het geloof, moet ik me dan telkens weer verzoenen?

Het kan bijna niet anders dan dat er iets anders achter zit, achter deze radicale woorden. Misschien gaat het om het uitmaken voor "dwaas" van iemand die bijvoorbeeld zijn bezit aan de armen geeft en heel praktisch Jezus gaat volgen. Dan breek je namelijk heel concreet een Godswerk af! Daarnaast is het zo dat bijvoorbeeld een moord vaak begint met een irritatie, een gedachte, een uitgesproken woord en uiteindelijk de daad. Het is dan dus wel degelijk van belang verdraagzaam te zijn, je gedachten schoon te houden en alleen positieve woorden te spreken. Geen lucht geven aan ergernissen! Geen stoere praat dus, maar zegenen!

Hoe dat met mijzelf zit? Ook ik heb een nieuw hart nodig!

Een volgende keer is het thema echtbreken aan de orde. Wanneer kan ik nu niet zeggen, onze vaste samenkomst op einde maand zaterdag is de komende 2 maanden bezet. Vandaar de gewijzigde slotzin:

Wil je een keertje aanschuiven? Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

Bij de zondagsschool vertellen we nu en de komende weken verhalen over Paulus. Met op 15 oktober een psalm ertussendoor. We werken met de methode Bijbelbasics. U/jullie kunt/kunnen op de website ook meer informatie hierover vinden. We maken vaak gebruik van de projecten die ze aanbieden. Waarschijnlijk gaan we dit ook doen met het adventsproject van dit jaar. Maar daar volgt meer informatie over de volgende keer. Heb je/Heeft u zich al opgegeven voor de kerstmusical op 1e kerstdag? Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt!! Op het moment dat ik dit schrijf, waait en regent het, de herfst is begonnen. Daarom doe ik er een kleurplaat van de herfst bij. Namens de leiding van de zondagsschool,
Nadine



KINDERKERSTFEEST 2023

Beste gemeente,

Bij deze nogmaals een oproep voor hulp met het kinderkerstfeest.

We hebben al wat aanmeldingen mogen ontvangen, maar onvoldoende om het door te laten gaan.

We vieren het kinderkerstfeest op 1^e kerstdag om 15.00 uur

De hulp die wij nodig hebben:

Musical rollen zowel jong en oud (we hebben vele rollen te vervullen). → **Je hoeft niet alleen te zingen want we zingen de liederen met de hele gemeente.**

Gemeenteleden die de benodigde decors willen maken.

Gemeenteleden die willen helpen met de kleding gereed te maken voor de musical.

Gemeenteleden die de liederen willen begeleiden met hun muziekinstrument.

Heeft u zelf nog een ander idee, laat het ons dan weten en dan kijken wij of het in de dienst past.

U kunt zich bij mij aanmelden via Leonieverrijp@hotmail.com, via mijn mobiel (bij een hoop bekend) of u kan zich opgeven bij Tineke van Horssen of Atie & Tiemen Meijer.

BIJBELSTUDIEKRING

Voor wie?

Voor iedereen die de bijbel wil bestuderen. De kring bestaat op dit moment uit 4 families en 2 personen. We zouden er best nog 2-3 personen bij willen hebben om het gesprek en de inbreng binnen de kring zo breed mogelijk te hebben binnen de huidige opzet.

Wat doen we?

Het idee is om samen de bijbel te bestuderen, proberen het gelezen gedeelte te begrijpen en om te zien wat de kern van die Bijbelse boodschap voor ons leven betekent.

Dit seizoen willen we verder gaan met de brief aan de Romeinen vanaf hoofdstuk 9. In deze brief legt Paulus de kern van het evangelie uit zonder een specifiek probleem in een gemeente te behandelen. Dit maakt het voor ons beter toegankelijk en toepasbaar in onze eigen geloofsontwikkeling. Kerkvaders als Augustinus, Luther en Wesley hebben aangegeven dat deze brief leidend is geweest voor hun geloof.

Aan de hand van een gespreksgids geschreven door de Presbyteriaanse predikant Tim Keller (onlangs overleden) zal dit Bijbelboek worden besproken. Nadat we er over hebben nagedacht volgen we de keer daarop de uitleg van evangelist Jacques Brunt, die per hoofdstuk via YouTube wordt beluisterd. Door deze dubbelslag komen we veel te weten over de achtergronden van de Romeinenbrief en de betekenis hiervan voor ons geloofsleven. We hebben zo al vele goede avonden met elkaar gehad.

Wanneer en waar?

We beginnen dit seizoen op maandag 9 oktober. We komen daarna om de 2 weken bij elkaar. We beginnen om 19.30 uur en streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten.

Plaats van samenkomst: wisselend bij de deelnemers thuis, waar mogelijk.

De Hoeksteen is onze terugvaloptie. De eerste avond is bij de familie Schinkelshoek aan de Blaakschedijk.

Informatie:

Bart Dorsman, tel. 06-1229 1480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-5084 1001.

ZANG- EN PRAISE AVOND

Enkele jaren geleden startte de zang- en praise avond in de Schakel op Puttershoek. Daarna verplaatsten we ons naar de Hervormde gemeente in Puttershoek en het afgelopen jaar zongen we in de Hervormde Gemeente in Maasdam. **Op 12**

november zingen we weer in de Schakel in Puttershoek.

De opzet van de avonden blijft hetzelfde, voor de pauze God de lof en eer toezingen en na de pauze zang in combinatie met gebed.

Vanaf dit seizoen willen we de bezoekers herinneren aan de avond met aanvullend een whatsapp berichtje. De appgroep is een groep waarin alleen berichtjes gezonden worden. U hoeft dus niet bang te zijn voor veel berichtjes. Wilt u opgenomen worden in deze appgroep? Stuur dan een berichtje aan 0644542819 of mail naar mariskavanderzwaal@gmail.com. Een lied kunt u doorgeven door middel van een persoonlijk bericht.

In 2023 hebben we nog één zangavond, noteert deze datum alvast in uw agenda? Om 19:00 uur bent u van harte welkom en bent u iets later, kom gerust ook dan nog binnen lopen. We zingen uit de Op Toonhoogte bundel, die op de avond zelf voor u klaar ligt. Deze avond is voor iedereen of u nu op Maasdam of Puttershoek of elders woont, samen willen we God prijzen en aanbidden.

Mariska van der Zwaal

EMMA

Hallo allemaal,

Hier even een berichtje van EMMA.

We zijn weer lekker opgestart met onze 2 wekelijkse bijeenkomsten.

Het is weer erg gezellig zo met elkaar. Omdat er geen gemeentemarkt meer gehouden wordt heeft

Maartje nog (namens EMMA) gebreide sokken te koop.

Er zijn baby en kleuter sokjes, ook voor grotere kinderen en volwassenen tot maat 39.

Ook heeft ze een donkerblauwe deken (107 cm, bij 117 cm) met lichtblauwe bloemen.

Voor wie belangstelling heeft, neem even contact op met Maartje. Wiekenkruis 20, tel.6762666.

Groetjes namens Elly, Corrie, Maartje en Tiny.

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:

Mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

Dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

ROMMELMARKT VERKOOP OKTOBER 2023

Vrijdag 27 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Inleveren bruikbare spullen maandag van 19.00 tot 20.00 uur

Wilt u spullen laten halen dat kan, na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur. Telefoonnummer 06-22551924.

In de koffiehoeck verkopen we koffie/thee en limonade met koeken.

U bent allen van harte welkom.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

Namens rommelmarktteam,

An Klinge

BEDANKJES

Beste gemeente,

Vanuit ons een groot dankjewel die wij de afgelopen jaren, maar vooral het laatste jaar mochten ontvangen vanuit de gemeente.

De reis en wens naar een 2^e kindje was lang en groot, maar na een lange zware weg kregen wij ons wondertje Noud uit ZIJN hand!

Wij willen jullie bedanken voor de belangstelling in de weg er naar toe, de zorgen rondom de gezondheid van Noud tijdens mijn zwangerschap, de lieve berichten na zijn geboorte en de lieve en warme woorden na zijn doop.

Dankjewel!

Groetjes Leonie, Patrick, Sem en Noud Verrijp

Op 3 september is Arie 90 jaar geworden en op 11 september waren wij 65 jaar getrouwd. Voor ons gezin een reden voor grote dankbaarheid.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten (52!), bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen, het was ongelooflijk!

Weet u dat ik nog steeds verschillende kaarten maak en verkoop voor de KiKa, kerstkaarten kunnen al besteld worden. Komt u eens een keertje kijken in de Arie van Drielstraat 22?

Hartelijke groeten,

Familie Batenburg-Snaaijer

Aan de Hervormde gemeente van Puttershoek:

Hiermede willen wij een ieder bedanken voor het medeleven aan ons betoont.

Na het overlijden van onze kleinzoon Alano op 23 jarige leeftijd.

De vele kaarten en brieven bezoek aan huis.

Al uw steun in welke vorm dan ook heeft ons en de gehele familie goed gedaan.

Familie van den Breevaart.

Beste Gemeenteleden,

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kaartjes , die ik kreeg toen ik uit het ziekenhuis kwam.

Ik heb dit als een warm medeleven ervaren.

Ik was helemaal verrast.

Met vriendelijke groet,

Bets van der Werff-Vos

INGEZONDEN

MENTOREN GEZOCHT!

Mentorschap Rotterdam e.o. zoekt in de regio
Hoekse Waard
VRIJWILLIGERS die MENTOR willen zijn.



Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Rotterdam e.o. wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. De mentor ontvangt een onkostenvergoeding.

Wij zoeken mensen die:

- Gevoel hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking
- In staat zijn en indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt
- Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners
- Inzicht hebben in hun eigen handelen
- Communicatief vaardig zijn
- Bereid zijn gemiddeld eenmaal per 2 weken hun cliënt te bezoeken

Wat doet Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.?

- Het werven van vrijwilligers voor het mentorschap
- Zorg dragen voor scholing en ondersteuning van de mentoren
- Het matchen tussen mentor en cliënt
- Het coördineren van de aanvraag voor een mentor naar de rechtbank.

In de regio Hoekse Waard is er vanuit de cliënt vraag naar mentoren met een christelijke achtergrond.

Maakt u het verschil?!

Voor nieuwe mentoren wordt er altijd een basistraining aangeboden.

Heeft u vragen of belangstelling voor het mentorschap, neemt u dan contact op met:

Monica Hartman, tel. 06-58973036 mail: monica-hartman@mentorschap-rotterdam.nl

Wat je nog niet ziet.

Het zichtbare is niet het doel, het onzichtbare wacht

Wat nu vervliegt en vluchtig is, is daar vol nieuwe kracht

Wat nu verdriet geeft, pijnlijk is, is daar een lofgezing

Het zichtbare is niet het doel, hoe ik daar ook naar hang

Vergankelijk is wat wij zien, voor alles is een tijd

We voelen onmacht in onszelf, zijn de controle kwijt

Maar buiten wat wij kunnen zien, daar troont Gods Majesteit

Daar is de schat die niet vergaat, daar is Zijn heerlijkheid

Dus richt je op wat boven is, hef je betraand gezicht

Want wat je zaait in duisternis, dat oogst je in het Licht

Houd moed, hou vol... en hef je schild, zodat niets wordt geroofd

Van alles wat Gods onderpand, Zijn Geest, aan jou belooft!

Het zichtbare is niet ons doel, nog maar een korte tijd

Dan komt de ware mega-oogst, de onvergankelijkheid!

Deze tekst komt uit het "Dagboek, Dagelijkse Broodkrumels",

ISBN 978 90 33802 45 4

Met vriendelijke groet vanuit het oosten,

Ad en Ria van Riel

Bentelo

GREATLY BLESSED KOMT NAAR EGHW DE POORT

Greatly Blessed tourt inmiddels alweer sinds 2012 door het land. De groep bestaat uit 12 zangers die worden begeleid door een eigen bigband. De muziek die Greatly Blessed brengt, ligt verankerd in Southern Gospel, muziek bekend van onder andere The Gaither Vocalband.



De liederen gaan over vandaag de dag, over de mooie dingen waar we van kunnen genieten, maar ook over de verdrietige, moeilijke momenten. Maar de groep zingt vooral over de hoopvolle toekomst die we allemaal mogen hebben. 'Je bent een erfgenaam: Praise God! I'm a child of the King', met die geweldige boodschap wil Greatly Blessed iedereen bemoedigen.

Gratis toegang! Te reserveren via www.truetickets.nl

Greatly Blessed op zaterdag 14 oktober 2023 in Oud Beijerland

Waar: De Poort EGHW

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus augustus 2023			
06-08	week 32 CvK	€	500,10
13-08	week 33 CvK	€	417,35
20-08	week 34 CvK	€	561,35
27-08	week 35 CvK	€	212,05
Deurbussen:			
	Zending/aug. + app	€	103,25
	Jeugdwerk/aug. + app	€	61,05
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/aug. 2023			
	Kerk	€	133,00
	Diaconie 27/08	€	223,05
	Verj.bus mei/aug.	€	1072,80
	Hulpfonds mw de Jonge	€	50,00
Kerkbalans:			
	Toezeggingen 2023	€	82.439,91
	Reeds ontvangen 2023	€	63.650,18
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

P	T	B	T	C	Z	H	E	L	D	I	M	J	M	T	F	V	O
P	E	I	H	V	R	I	E	N	D	E	N	F	Y	K	N	L	D
I	E	D	E	M	M	A	R	S	W	A	K	W	K	L	E	U	A
E	F	C	X	K	M	E	W	H	A	M	L	N	O	U	W	C	V
K	O	H	R	E	D	R	Z	N	Y	A	J	T	N	R	U	H	I
L	R	A	T	R	A	C	B	V	X	N	Q	J	I	E	O	T	D
E	P	Z	E	A	T	I	L	D	E	T	K	L	N	G	R	E	S
I	I	H	K	E	D	T	Z	Z	N	E	A	N	G	N	T	N	O
N	P	R	A	D	D	N	F	N	W	L	A	T	M	I	R	O	V
S	Y	E	I	L	U	A	S	H	E	H	J	W	J	L	E	X	E
T	N	N	S	N	O	O	K	K	T	S	Y	T	A	S	V	G	R
E	G	G	C	X	T	X	L	A	B	V	N	T	R	D	Y	O	W
J	B	P	H	W	F	P	N	E	E	R	R	A	G	A	W	L	I
J	G	S	A	P	S	O	R	P	U	H	O	G	D	T	H	I	N
D	X	U	P	I	J	V	B	Y	C	M	J	E	O	Q	B	A	N
V	Q	E	E	J	L	Q	V	Y	B	Z	A	Y	R	V	C	T	I
Y	S	R	N	L	X	Z	A	L	V	E	N	S	O	S	J	H	N
N	J	S	T	E	E	N	B	U	I	T	E	N	K	A	N	T	G

- AANBIDDING
- BUITENKANT
- GOLIATH
- HERDER
- KONING
- PIJL
- SAMUEL
- SLINGER
- VLUCHTEN
- ZALVEN
- ARK
- DANSEN
- HART
- JONATHAN
- MANTEL
- PROFEET
- SAUL
- STEEN
- VRIENDEN
- BROERS
- DAVID
- HELD
- KLEINSTE
- OVERWINNING
- REUS
- SCHAPEN
- VERTROUWEN
- WRAAK

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem jouw naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?'
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij ?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt 'Help mij!
Wil je vechten voor een kind gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gave velerlei!
Wil je luist 'ren als ik zeg; een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Ingezonden; door Nel Naaktgeboren.
Uit; Hemelhoog lied 386.