

KB

KLANKBORD 10 JAARGANG 57



7 NOV. 2021 – 11 DEC. 2021

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant

Ds. A.A. van den Berg
Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek
078-6761389 / ds@hervormdputtershoek.nl

Scriba

mevr. A.E. Meijer-Melissant
Pieter Repelaerstraat 82, 3297 BM Puttershoek
078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek
Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
www.hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk
Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp
078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NL04 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Eindredactie

Arie Naaktgeboren
078-6761879

Redactie

Arie Naaktgeboren
Kalinka de Geus

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 29/11/2021; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
óf Pieter Repelaerstraat 78

Volgende nummer

12/12/2021 t/m 15/01/2022

Vragen over bezorging

Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	4
Bloemengroet.....	6
Meditatie.....	7
Vanuit de pastorie.....	8
Pastopraat	9
Diaconie/ZWO.....	10
Van het college van kerkrentmeesters	12
Berichten	18
Outlook	19
Kringen	19
Emma.....	21
Rommelmarkt.....	23
Bedankje.....	24
Gebed	25
Opbrengsten collecten.....	26

Met heel mijn hart geef ik u eer.
uw daden wil ik prijzen, heer.
ik zal voor u van blijdschap springen;
uw grote naam wil ik bezingen.

Psalm 9:1



KERKDIENSTEN

3 november 2021	14:30 Kinderdankdienst	19:30 Dankdienst
Predikant:	Barbara Broeren Puttershoek	Ds. M. v.d. Graaf Maasdam
Organist:		dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd		
Oppas:	mevr. A. Molendijk	
Dienstcollecte:		Kerk en Eredienst
Deurcollecte:		Dankstondcollecte
7 november 2021	10:00 Koffie drinken na de dienst	17:00
Predikant:	Ds. L den Breejen Delft	Ds. W.M. de Bruin Bleiswijk
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Tineke en Merel	
Oppas:	mevr. P. Vrijlandt en Esther de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
14 november 2021	10:00 H.A.	17:00 H.A.
Predikant:	Ds. Z. v.d. Graaf Katwijk	Ds. P. van Veldhuizen Hendrik Ido Ambacht
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Gerda en Leonie D.	
Oppas:	mevr. I. Groeneweg en Hannah v.d. Zwaal	
Bekercollecte:	Stichting Gave voor Afghaanse vluchtelingen	
Deurcollecte:	Onderhoud kerkplein	

21 november 2021	10:00 Herdenken overl. koffie drinken na de dienst	17:00
Predikant:	Ds. J. Breure Zwijndrecht	Ds. C.H. Wesdorp Zoetermeer
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie V.	
Oppas:	mevr. D. van Eck en Norali Smit	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Kerk in actie - Diaconaat	

28 november 2021	10:00 Herdenken vreugden koffie dringen na de dienst	17:00
1^e Advent		
Predikant:	Ds. H.v.d. Laan Gouda	Ds. R.H.M. de Jonge Leiden
Organist:	dhr. H. Mannee	dhr. H. Mannee
Zondagschool/Knd:	Nadine en Maaïke	
Oppas:	mevr.A. van Santen en Nathan v.d. Zwaal	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

5 december 2021	10:00 / 15:00 H.A. Geref kerk	17:00
2^e Advent		
Predikant:	Kand. J.W. Sterrenburg Hardinxveld Giessendam	Ds. E. Agterhuis Heinenoord
Organist:	dhr. N. van Oudheusden	dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:	Leonie V. en Merel	
Oppas:	mevr. J. Renkema en Joost de Haan	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

12 december 2021 10:00 Preekbespreking 17:00

3^e Advent Koffie drinken na de dienst

Predikant: Ds. J. Breure Ds. G.v.d. Linden
Zwijndrecht Waalwijk

Organist: dhr H. Mannee dhr. H. Mannee

Zondagschool/Knd: Gerja en Tineke

Oppas: mevr. J.v.d. Berg en Nienke Hoek

Dienstcollecte: Binnenlands diaconaat – stabiel huis voor kinderen

Deurcollecte: Hervormde Jeugdraad

U kunt de diensten ook online bijwonen. Beeld en geluid.

Via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658>



BLOEMENGROET

3 oktober	mevr. R. Dijkman-Jabaaij	mevr. Snaaijer-v.Roon
10 oktober	mevr. C. van der Bijl	fam. J. van Es
17 oktober	mevr. N. Huvers-Venis	mevr. P.C. Bijl-Pegels
24 oktober	mevr. A. Vlasblom-Goud	Floor Meijer

MEDITATIE

Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: "Mijn leven is een routine. 's Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter dan van haar werk terugkomt, gaan we met z'n allen aan tafel. En zo is er dan weer een hele dag voorbijgegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin.

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste vrouw zei: "En u, heeft u ook zo'n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel alleen in het park zit?"

Toen begon die oudere mevrouw te praten: "Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. 's Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien."

En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. "Dit kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te klagen."

Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.

Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één
en je ziet Gods liefde, dan door alles heen.

Joh.de Heer nr. 256

uit Christelijke verhalen.

Hartelijke groeten
Ouderling
Maddy v d Ree

VANUIT DE PASTORIE

Bedankt uit de pastorie

Op deze plaats willen wij graag allen bedanken die blijk hebben gegeven met ons mee te leven in een moeilijke periode die nog niet achter ons ligt. Depressie is een hardnekkige kwaal maar we vertrouwen op herstel. De Here God laat niet los het werk dat zijn hand begon, dat houden we voor ogen. Hartelijk dank voor alle kaarten en zeker ook al uw gebeden die ons dragen!

ds. Ard en Jojanneke van den Berg

PASTOPRAAT

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar. Het nieuwe kerkelijk jaar begint op de 1^e Adventszondag. Dat is dit jaar op 28 november. Op die dag gedenken we in de kerkdienst de blijde momenten van het afgelopen jaar: de gedoopte kinderen en de huwelijken die gesloten zijn. Aan het einde van het kerkelijk jaar op 21 november herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hun namen worden in de dienst genoemd. Voor beide diensten worden de familieleden uitgenodigd. Na de diensten is er koffiedrinken in de Hoeksteen.

Wat een tegenstelling: geboorte en overlijden. In beide gevallen leven we als kerkelijke gemeenschap graag met u mee. Maar ook als er niets bijzonders in uw gezin gebeurt blijven we graag in contact. We zijn dan ook blij dat de corona maatregelen zo ver versoepeld zijn dat we weer gemeenteleden thuis kunnen bezoeken. Misschien heeft u daar nog niets van gemerkt, dat kan heel goed. Overigens, heeft u behoefte aan een bezoek op korte termijn geef dit dan door aan het pastoraal meldpunt of aan uw wijk-ouderling.

Gelukkig krijgen we veel ondersteuning bij het bezoekwerk. Tijdens de ziekteperiode van onze eigen predikant is Ds. Breure uit Zwijndrecht 2 middagen per week werkzaam in onze gemeente. Hij bezoekt voornamelijk zieken en ouderen. Daarnaast is er een bezoekersnetwerk van 16 mensen die regelmatig een gemeentelid bezoeken en zo extra aandacht geven. De ouderlingen zouden dit bezoekersnetwerk graag uitbreiden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Evelien Maas (tel. 078-6762267) en zij kan u er alles over vertellen.

Begin 2022 zijn veel kerkenraadsleden aftredend. Verschillenden hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Er komen vacatures voor het ambt van diaken, ouderling en ouderling/kerkrentmeester. De gemeente is gevraagd namen in te dienen waaruit de Kerkenraad dan mensen kan benoemen. Twijfelt u of u wel

geschikt om een taak in de gemeente of de kerkenraad op u te nemen? Bedenk dan dat u het nooit alleen hoeft te doen.

Ja, Jezus hielp mij gisteren,
vandaag doet Hij het weer.
En hoelang zal dit duren?
Voor altijd! Loof de Heer!

(Uit het boek Vertrouwen op God van Corrie Ten Boom)

Ouderling Nelleke Dorsman

DIACONIE/ZWO

Zoals u gemerkt en gezien heeft, hebben wij als Diaconie, de bediening van het Heilig Avondmaal i.v.m. de corononamaatregels aangepast. Geen viering van het Avondmaal aan tafel, maar het brood en de wijn worden rondgedeeld door de Diakenen. We hebben daarvoor een mooi zilveren serveerschaal aangeschaft waarin de kleine bekertjes passen. We doen ons best om dit stijlvol en met eerbied te laten verlopen.

In de kerkenraadsvergadering van oktober hebben we besloten dat we voorlopig op deze manier het Heilig Avondmaal vieren.

Op 14 november is de viering van het Heilig Avondmaal. De bekercollecte in deze dienst is via Stichting Gave bestemd voor Afghaanse vluchtelingen.

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.

Waarom vluchten zij?

Diverse burgeroorlogen verwoestten het land. Het strenge islamitische regime van de Taliban werd in 2001 (grotendeels) beëindigd, toen de VS het land binnenviel. Inmiddels hebben de Taliban Afghanistan echter weer bijna volledig in hun greep, nadat de internationale troepen zich hebben teruggetrokken.

Afghanen in Nederland

Er is een groep Afghanen geëvacueerd naar Nederland. Zij worden opgevangen in noodlocaties op diverse plaatsen in ons land.

Gebed voor Afghanistan

Wij weten dat U er bent voor iedereen,
ook voor Afghanistan en haar inwoners.
Een land dat zo anders is dan het onze,
waar de bevolking al bijna 50 jaren in oorlog met elkaar leven,
en waar veel armoede en ellende is.
Stammen en milities die al jaren niets anders hebben gezien,
en slechts de oorlog hebben geleerd.
We vragen uw nabijheid voor de mensen daar.
Voor hen die vluchten: een veilig toevluchtsoord,
voor hen die blijven: veiligheid en vertrouwen,
voor hen die vechten: vrede en rust,
voor hen wiens harten breken: troost,
voor hen die geen toekomst meer zien: hoop,
voor ons en allen op deze wereld: mededogen!
We hopen een mooi bedrag over te kunnen maken!

Met vriendelijke groet,

Namens de Diaconie,

Jeanette Kwakernaat

Dankdag 2021

“Alles wat we hebben, hebben we van de Here:”

Dit is een oud gezegde in Israël waarmee wordt bedoeld: het rondzwerfen door de woestijn zonder bezittingen, zoals het volk Israël ook vele jaren heeft gedaan. Ook voor ons allen geldt eigenlijk hetzelfde gezegde. Hoewel wij zelf niet hebben rondgezworven in de woestijn, en de meesten van ons ook geen grote armoede hebben gekend, is het goed om toch eens per jaar even stil te staan bij alles wat we wél hebben. We vinden het vaak zo vanzelfsprekend wat wij we allemaal hebben, dat we de dankbaarheid aan God waarbij weleens vergeten.

Als we het afgelopen jaar terugkijken zullen we zowel droevige als blijde herinneringen hebben. We hopen dat u daarbij de nabijheid van God hebt mogen ervaren. Wij vinden het zo gewoon, dat we een plaats hebben waar we elke week in vrijheid mogen samenkomen om God te ontmoeten, en dat is iets om dankbaar voor te zijn.

Laten we die dankbaarheid dan ook tonen! Op woensdag 3 november is het Dankdag en is er een dankdienst in onze kerk, die om 19.30 uur begint.

U kunt uw dankbaarheid tonen door een gift in de collectezak tijdens de dienst, of door uw storting over te maken op rek.nr. **NL38RABO 0373711271** t.n.v. CvK Hervormde gemeente Puttershoek via de acceptgirokaart die u in de week van 25 oktober t/m 30 oktober in de brievenbus ontvangt, óf via de Appostel App.

N.B.: Voor degenen die eerder een machtiging hebben afgegeven voor het Dankoffer zal de incasso plaatsvinden op 10 november a.s.

Ontruimingsplan

Voor onze gebouwen zijn ontruimingsplannen opgesteld waarmee in een noodgeval de gebouwen veilig en ordelijk ontruimd kunnen worden. Voor de Hoeksteen en De Schakel geldt: De geprinte versies van de ontruimingsplannen zijn in de gebouwen aanwezig, en voor wie regelmatig aanwezig is in de Hoeksteen en De Schakel hierbij de oproep het ontruimingsplan door te nemen, in De Hoeksteen hangt het ontruimingsplan in de keuken naast de EHBO-koffer, in de Schakel hangt deze bij de bar, en bij de keuken van de rommelmarkt.

Het ontruimingsplan voor de kerk zullen we met de gemeente op korte termijn oefenen. Dit zal onaangekondigd gebeuren in een van de diensten. Belangrijk bij het ontruimingsplan is dat de aanwijzingen van de BHV-ers voor 100% opgevolgd worden. In een geval van nood zal de koster het startsein geven voor ontruiming en u vragen de aanwijzingen van de BHV-ers te volgen bij het verlaten van de kerk. De verzamelplaats na een ontruiming is het plein voor de Schakel, herkenbaar aan het groene verzamelplaatsbord.

Herhaalde oproep voor een vrijwilliger kerkplein/grasmaaien naast de pastorie

Deze oproep stond ook al in de vorige Klankborden: "Met het onderhoud van het Kerkplein houdt Paul Maas zich regelmatig bezig. Om hem daarmee wat te ontlasten zouden wij het fijn vinden wanneer er een vrijwilliger hem 1 x per maand hierbij een handje zou willen/kunnen helpen "

Helaas liep het allesbehalve storm, dus bij deze nog maar eens herhaald.

Appostel App

Het is alweer geruime tijd geleden dat we de mogelijkheid hebben aangegrepen om u in de gelegenheid te stellen om zonder geld mee te nemen tóch uw bijdragen aan de collecten in (of ook ná) de kerkdiensten te geven. Via de App kunnen giften worden gedaan voor:

- Hoofdcollecten en Deurcollecten

Maar dat kan ook voor de volgende bestemmingen:

- ZWO - HJP en het Verjaardagsfonds

U kunt het uzelf, maar ook de dames op het Kerkelijk Bureau gemakkelijker maken wanneer u de giften van de collecten voldoet via deze APP

Hoe maken we gebruik van de Appostel App ?

Het is misschien in het vergeetboek geraakt, maar op de website van onze kerk (www.hervormdputtershoek.nl) staat, rechtsboven onder Projecten/Commissies, al sinds 30 november 2020 een uitgebreide beschrijving van Victor de Haan hoe deze App geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Wat let u? Maak het uzelf (nooit meer kleingeld zoeken) en ook Leni en Jenneke (minder te boeken) gemakkelijk. Gewoon proberen! Als er nog vragen zijn of het lukt niet om de App te installeren neem gerust even contact op.

Met vriendelijke groeten,
Corstiaan Dekkers en Cor Groenendijk

Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje:

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van financiële gegevens per:

- brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoeke-mail:
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
- telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer aan per mail of brief/post

Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.

U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RAB00373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk/reg.nr. kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het kerkelijk bureau.

Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het Kerkelijk Bureau, ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden.

kleur	waarde 1 bon	kosten hele kaart
oranje	€ 0,50	€ 10,-
blauw	€ 0,75	€ 15,-
rood	€ 1,25	€ 25,-
geel	€ 1,50	€ 30,-

Dat levert dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk 078 6761845

cor-adrie@groenwaard.nl

PASTORAAL MELDPUNT

Pastoraal meldpunt

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit **pastoraal meldpunt** kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail.

ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST

TEL JE MEE ?

Als het goed is, hebben we net de Kinderdankdienst gehad. Daarin hebben we de schoenendozen verzameld die bij de schoenendoosactie van stichting GAIN horen. Ik ben benieuwd hoeveel we er samen met de Gereformeerde kerk en de basisschool hebben opgehaald

De komende 3 weken (7, 14 en 21 nov.) hebben we het bij de zondagsschool en kindernevendienst over Openbaringen.

Vanaf 28 november begint ons adventsproject. Het thema is: 'Tel je mee?'

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

We maken hiervoor gebruik van een adventposter met luikjes en een bijbehorend boekje. Iedere adventszondag openen we in de groep een luikje van de poster, zo zien we steeds meer van de Bijbelverhalen die bij het thema tevoorschijn komen.



We hopen dat we met de kerst weer een kindermusical kunnen opvoeren. Het zal dit jaar op zondagmiddag 19 december zijn. Tegen die tijd zullen we hierover meer informatie geven.

We willen Annelies v/d Kolk heel hartelijk bedanken voor alles wat ze gedaan heeft voor de zondagsschool.

Ze gaat er nu mee stoppen. We zullen haar missen. Bedankt Annelies!!!

Groeten namens de leiding van de zondagsschool en kindernevendienst,

Nadine van der Zwaal



BERICHTEN

Nieuwsbrief

In opdracht van de kerkenraad wordt er gewerkt aan het opzetten van een nieuwsbrief voor onze gemeente.

Daartoe is vanuit de werkgroep communicatie een werkgroep nieuwsbrief samengesteld.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de leden van onze gemeente en kan alleen door u worden ontvangen als u zich daarvoor opgeeft. De nieuwsbrief zal eerst om de twee weken en later elke week verschijnen.

In de nieuwsbrief zal actueel nieuws te lezen zijn vanuit onze gemeente, zoals liturgie van de kerkdiensten, afkondigingen, lief en leed, en verder aangevuld worden met nieuws over gemeenteactiviteiten.

De nieuwsbrief zal digitaal worden aangeleverd, maar diegene die geen internet of email hebben kunnen op zondag bij de ingang van de kerk een geprinte nieuwsbrief mee nemen.

Als lid van onze gemeente kunt u zich nu alvast opgeven voor de nieuwsbrief via het emailadres; nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl met vermelding van voornaam en naam en emailadres of via de pagina; Actueel/Nieuwsbrief op de website www.hervormdputtershoek.nl

Heeft u opmerkingen of aanvullende ideeën voor de werkgroep dan horen we die graag.

Namens de werkgroep nieuwsbrief,

Krijn Bor.

OUTLOOK.

Iedere donderdagmiddag is het mogelijk om te sjoelen, biljarten of te kaarten in de Hoeksteen. Oud en jong, iedereen is van harte welkom. Om 14.00 uur staat de koffie of thee klaar. De middag duurt tot 16.00 uur.

De kosten bedragen € 1 maar daar krijgt u wel twee kopjes koffie of thee voor. Tot donderdag.

KRINGEN

In de enquête die afgelopen jaar is gehouden gaven diverse gemeenteleden aan interesse te hebben in een bijbel- of gesprekskring. Hieronder een overzicht van de kringen.

Na een jaar met starten en stoppen zijn de volgende kringen weer actief:

- **Manninne**

Deze vrouwenkring komt maandelijks samen op de 3^e donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 bij de leden thuis.

Bespreking en studie aan de hand van het studieboekje "Hoezo Israël?".

Informatie: Wil Schinkelshoek, tel. 06 50841001 of Nel Naaktgeboren, tel. 078-6761879

- **Vrouwenkring**

Komt elke 2 weken bij elkaar op woensdagavond van 20:00 tot 21:30 bij de leden thuis.

Bespreking en studie aan de hand van het boek: "Keer terug en kom thuis" geschreven door Tanneke Dorgelo.

Informatie: Elleke Smit, tel. 0786766237

- **Huiskamerkring**

Komt elke 2 weken bij elkaar op maandag- of dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 in de Hoeksteen.

We zingen samen aan het begin en einde van elke avond. Dit jaar bespreken we alle beden van het Onze Vader, waarbij we steeds de verbinding zoeken met het dagelijks leven.

Informatie: Evelien Maas, tel. 078-6762267.

- **Kring Jezus ontdekken**

Deze kring komt elke 4 à 5 weken op dinsdagavond bij elkaar in de Hoeksteen van 19:30 tot 21:30. Er wordt gewerkt met het boek "Jezus ontdekken" van Jos Douma.

De data voor dit jaar zijn 09 november en 07 december.

Informatie: Hugo Snaaijer, tel. 078-6764083.

Ook zijn er twee nieuwe initiatieven:

- **Gebedskring**

Deze kring komt elke donderdagavond samen om 20:00 bij Govert Gravendeel, Wilhelminastraat 15a om samen de bijbel te lezen, elkaar te bemoedigen en natuurlijk samen te danken en te bidden.

Iedereen is welkom om aan te schuiven. Dat kan elke week, maar ook zo nu en dan.

Informatie: Govert Gravendeel, tel. 06 5041 3434 of Annelies van der Kolk, tel. 06 4989 6844

- **Bijbelstudie kring**

Er zijn plannen om een nieuwe kring op te starten. Deze kring start in november en komt om de 2 weken bij elkaar op maandagavond. Onderwerp is de brief aan de Romeinen en er wordt gewerkt met een gespreksgids

geschreven door Tim Keller. Meer details over deze bijbelstudiekring staan in een apart stukje in dit Klankbord.

Informatie: Bart Dorsman, tel. 06-12291480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-50841001

Heeft u interesse om aan een of meerdere kringen deel te nemen? Neem dan contact op met de genoemde contactpersoon. Mist u nog een kring of onderwerp? Laat het weten, dan kunnen we samen kijken hoe we dit vorm kunnen geven.

Nelleke Dorsman, tel. 06-57768905

EMMA

Hallo Allemaal,

Dankbaar en blij zijn we (terwijl ik dit schrijf) al drie keer bij elkaar mochten komen. Het is weer net zo gezellig, als we gewend waren.

We hebben ook weer plannen, de Sinterklaasviering op 24 november. Met als vanouds leuke cadeaus en gedichten.

Ook zijn we voornemens om op woensdag 8 december op bezoek te gaan bij INTRATUIN, waar we koffiedrinken met wat lekkers en ook tussen het winkelen door lunchen met elkaar.

Daarna komt de kerstviering op 22 december.

Zoals jullie zien hebben we activiteiten genoeg op het programma.

Wil je meedoen? Iedereen is van harte welkom.

Kom langs of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Groetjes van Elly Voogd, Tiny Spaans, Maartje Janse en Corrie Wimmer.

Tel. Elly 078 6763340, Tiny 078 6760077, Maartje 078 6762666,

Corrie 078 6454323.

PRAISE-AVOND

Praise-avond gaat weer starten (voorheen: Sing inn) op 14 november!

Eén van de dingen die ik, en velen met mij, echt hebben gemist tijdens de lockdown is het samen zingen. Wat heerlijk is het, dat dit weer kan en mag. Van verschillende kanten hebben we al de vraag gekregen of de sing inn nu ook weer gaat starten. En ja, dat doen we! Wel wordt de opzet een beetje anders. Wat kun je verwachten als je komt?

- We starten op zondagavond 14 november om 19.00 uur in de Schakel.
- We zingen ongeveer 10 liederen met elkaar en drinken daarna gezamenlijk koffie/thee om de keel te smeren.
- Daarna gaan we nog ongeveer een half uur verder, maar zal het programma wat vrijer zijn met de mogelijkheid om tussendoor te bidden. Dit kan in stilte, maar mag ook hardop. De gebeden wisselen we af met gebedsliederen.
- Om ongeveer 20.30 uur sluiten we de avond af.

We hopen dat veel mensen het verlangen met ons delen om God ook samen de lof toe te zingen. We zijn van plan om deze praise-avonden ongeveer 1x per maand op de zondagavonden te organiseren. Eenieder is van harte welkom (ook wanneer je alleen tot de pauze aanwezig kunt of wilt zijn of alleen erna).

Meer informatie? Of heb je liederen die je graag wilt zingen? Neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, Barbara Broeren (06 30 74 65 99/ barbarabroeren@upcmail.nl)

ROMMELMARKT

VERKOOP NOVEMBER 2021

Vrijdag 26-11-2021 van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 27-11-2021 van 10.00 tot 12.00 uur

We hebben een tafel met een grote sortering kerstartikelen o.a. kerstballen, kerstbomen, verlichting en kaarsen.

Aanbieding: boeken, cd-s, dvd-s en legpuzzels 4 stuks voor 1 EURO

Er is een grote sortering kleding.



VERKOOP DECEMBER 2021

Vrijdag 17-12-2021 van 13.30 tot 16.30 uur

Zaterdag 18-12-2021 van 10.00 uur 12.00 uur.

Dit is de laatste maandelijks verkoop van 2021

De laatste dag om in te leveren is maandag 20 december van 19.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 21 december zijn wij geopend van 10.00 tot 12.00 uur

Wij gaan in januari 2022 weer voor u open en wel:

De eerste dag om in te leveren is maandag 10 januari van 19.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 11 januari van 10.00 tot 12.00 is de eerste verkoopdag.

Het personeel van de rommelmarkt wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

An Klinge

BEDANKJE

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na de knieoperatie van Maartje.

Het gaat heel goed.

Bedankt voor de kaarten die we kregen en de vragen naar de gezondheid van Maartje.

Voor de mooie fotokaart van de zijkant van de kerk sprong er helemaal uit.

Heel hartelijk dank voor het medeleven.

Groeten van Maartje en Co Janse.

VERVOER BINNEN PUTTERSHOEK/MAASDAM

Wellicht bent u hem al tegengekomen in het dorp, “de Wielewaal”. Vanaf maandag 4 oktober 2021 rijdt de Wielewaal in Puttershoek en Maasdam. Even naar de kapper, een boodschap doen bij de supermarkt, even naar de huisarts of apotheek of bij iemand op bezoek enz. Voor deze alledaagse bezigheden wilt u niet altijd vrienden of familie inschakelen.

Daarom is er nu de Wielewaal, een elektrische auto die u van A naar B brengt. De wielewaal haalt u op afspraak thuis op en brengt u ook weer naar huis, gemak dient de mens!



De Wielewaal Putterhoek/Maasdam rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. De Wielewaal wordt bestuurd door ca 14 vrijwilligers die volgens een rooster worden ingepland.

De actieradius van de Wielewaal is beperkt dus rijdt hij alleen binnen de kernen Puttershoek/Maasdam. Achterop de Wielewaal is er een laadruimte gemaakt voor rollator of opvouwbare rolstoel.

Als u gebruik wilt maken van de Wielewaal kunt u altijd bellen met telef.nr.: 06-45623913. Als de telefoon niet direct wordt opgenomen kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Dan wordt u door de dienstdoende vrijwilliger teruggebeld.

Dankzij een aantal sponsors kunnen de ritten gratis worden aangeboden.

Krijn Bor (vrijwilliger Wielewaal)

GEBED

Jezus leidt Zijn kerk':

Jezus roept en leidt Zijn kerk naar het einde
van de tijd;
bouwt met ons Zijn koninkrijk.
Vol van Gods gerechtigheid.

Als de wereld vlucht en vecht,
Komen wij op voor het recht;
geven machteloze stem, volgen Jezus dienen Hem!

Uit een lied van Sela.
Ingezonden door Nel Naaktgeboren

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus september 2021			
05-09-21	Week 37	€	267,80
12-09-21	Week 38	€	278,80
19-09-21	Week 39	€	150,80
26-09-21	Week 40	€	296,45
Deurbussen:			
30-06-21	Zending/sept.(zwo)	€	129,65
30-06-21	Jeugdwerk/sept.(hjp)	€	137,25
Giften en collecten: september			
	kerk	€	164,00
	Diaconie	€	161,50
	Verjaardagsfonds/sept.	€	12,50
	ZDS/KND 12/9	€	107,30
	Hulpfonds mw de Jonge	€	50,00
	Heilig Avondmaal 26/9	€	553,10
	Baken achter de Dijk	€	10,00
Kerkbalans:			
	toezegging 2021	€	83.646,33
	reeds ontvangen	€	69.065,44
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek			



In deze puzzel zitten 10 Joodse namen verstopt.

Kan jij ze vinden?

j	o	z	e	f	l	w	e	r	s
f	g	h	j	k	l	e	a	c	a
n	a	o	m	i	d	p	v	b	r
p	o	i	u	y	a	a	r	i	a
q	w	e	r	t	v	u	x	e	w
m	a	r	i	a	i	l	b	w	e
e	v	e	r	e	d	u	s	z	e
o	l	p	t	r	e	s	w	s	x
v	g	i	r	h	a	n	n	a	u
p	o	l	a	s	i	m	o	n	z

- 1 6
- 2 7
- 3 8
- 4 9
- 5 10