

KB

KLANKBORD 10 JAARGANG 59



05 NOV 2023 – 09 DEC 2023

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE PUTTERSHOEK

INFORMATIE

Predikant: Vacant

Consulent: ds. J. Breure

ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl

Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl

Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl

Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71

Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89

ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

HJP: NL04 RABO 0373 7113 01

Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

COLOFON

Redactie

Krijn Bor 078-8795100

Gerda v.d. Merwe

Nico Hokke

Layout

Krijn Bor

Kopij

t/m 27/11/2023; 19:00 uur

klankbord@hervormdputtershoek.nl

of Schaduwrijk 67

Volgende nummer

10/12/2023 t/m 13/01/2024

Vragen over bezorging

Jan Plaisier

Schaduwrijk 71

078-6762151

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten. Te laat aangeleverde of anonieme tekst kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten.....	4
Bloemengroet.....	6
Meditatie	6
Pasto(p)raat	8
Diaconie.....	9
Pastoraal en diaconaal meldpunt.....	12
Commisie reguliere diensten	12
ZWO nieuws.....	14
Smakelijk eten+	15
Bijeenkomst over troosten en verdriet	16
Geloof en dementie	17
Bericht van Frank en Esther uit malawi.....	18
Vertrouwenspersoon	19
Opbrengsten collecten	22

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
Dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
Jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van Liefde om hun tranen heen.

nlb 91:1,3 (melodie Licht dat ons aanstoot in de morgen)

KERKDIENSTEN

01 nov 2023	14:30 Kinderdankdienst	19:30 Dankdienst
Predikant:	ds. M.v.d. Graaf Maasdam	ds. A. Christ Katwijk aan Zee Nico van Oudheusden
Organist:		
Zondagsschool:		
Oppas:		
Koster:	Johan de Klerk	Rinus v.d.Kolk
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Dankstondcollecte	
5 nov 2023	10:00 Koffie drinken	17:00
Predikant:	ds P. Huiser Ridderkerk	Prop. H. Russcher Utrecht
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Gerja, Nadine	
Oppas:	Mirthe v.d. Berg, Silas Smit	
Koster:	Rinus v.d. Kolk	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	
12 nov 2023	10:00 Viering H.A.	17:00 Vrtz. H.A.
Predikant:	ds. G. Bijkerk Moordrecht	ds. C.Wesdorp Zoetermeer
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Tineke, Maaïke	
Oppas:	Annelies van Santen, Norali Smit	
Koster:	Johan de Klerk	
Bekercollecte:	Woord en Daad project "Familles Fortes"	
Deurcollecte:	Onderhoud Kerkplein	

19 nov 2023	10:00	17:00
Predikant:	ds. R.H.M. de Jonge Leiden	Prop. J. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam
Organist:	Hans Viskil	Linda Stolk
Zondagsschool:	Leonie, Merel	
Oppas:	Anneke Molendijk, Anna van Eck	
Koster:	Rinus v.d. Kolk	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Kerk in actie- diaconaat	

26 nov 2023	10:00 Eeuwigheidszondag	17:00
Predikant:	Ds. J. Breure Zwijndrecht	ds. C.Cluistra Capelle a/d IJssel
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Gerja, Nadine	
Oppas:	Lianne Brussé, Nathan v.d. Zwaal	
Koster:	Johan de Klerk	
Dienstcollecte:	Diaconie	
Deurcollecte:	Onderhoud gebouwen	

1^e Advent

3 dec 2023	10:00 Vreugdezondag/Koffie drinken	17:00
Predikant:	ds. A.A.v.d.Berg Heinenoord	ds. A.H. Groen Rijsoord
Organist:	Nico van Oudheusden	Conny de Ronde
Zondagsschool:	Tineke, Maaike	
Oppas:	Leonie Dekkers, Hannah v.d waal	
Koster:	Rinus v.d. Kolk	
Dienstcollecte:	Kerk en Eredienst	
Deurcollecte:	Pastoraat eigen gemeente	

2^e Advent

10 dec 2023

10:00

17:00

Predikant:	Ds. J.P. Bijl	Ds L.v.d. Eijk
	Strijen	Zwijndrecht
Organist:	Nico van Oudheusden	Linda Stolk
Zondagsschool:	Leonie, Merel	
Oppas:	Dijanne van Eck, Jolijn Dekkers	
Koster:	Johan de Klerk	
Dienstcollecte:	Binnenlands diaconaat, stabiel huis voor kinderen	
Deurcollecte:	Hervormde Jeugdraad	

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

01/10	Mevr. L. de Geus-de Koning
08/10	Mevr. A. Bakker-de Geus
15/10	Dhr. en Mevr. Wimmer-Barendregt
22/10	Dhr. Ph. Tuk

MEDITATIE

De lege tijd tussen Pinksteren en advent.

Een lege tijd? Wat is een lege tijd. Is dat het verspillen, het nutteloze niets doen, het niet weten wat je moet doen. Het kan ons zomaar overkomen en achteraf denken we dan had ik maar. Hoe ga je met zulke gedachtes om als die bij je boven komen. Laat ik voorop stellen makkelijk is het niet. Bedenk goed wat je met je tijd doet God geeft je alle ruimte om te genieten, ik hoop dat je dit ook gedaan hebt toen het vakantie tijd was. Nu gaan we weer verder het jaar vol maken en de dagen worden korter en kouder. Bid dat je hart niet koud en onverschillig wordt in het

onderhouden van je geloof. Er zijn voldoende afleidingen om je weg te halen bij Jezus. Er zijn gelukkig ook voldoende mogelijkheden om je geloof te laten groeien. Bijbelkringen voor jong en oud, kerkdiensten waarin iets gebeurd zo gaan we op weg naar het licht, maar eerst moeten we nog een donker station passeren. De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we stilstaan bij de mensen die ons zijn voor gegaan en waar we herinneringen aan hebben die we soms maar moeilijk los kunnen laten. Op die zondag passeren nog eenmaal de namen van de mensen die er niet meer zijn, als gemeente kunnen we met elkaar er voor elkaar zijn met een hand op je schouder een arm om iemand heen laten we zo elkaar bemoedigen en bijstaan.

Geef aan elkaar door dat de lege plaats gevuld kan worden met de troost van die Ene. Mooie woorden zult u zeggen je weet niet wat je meemaakt, dat klopt helemaal wij als mensen kunnen ons niet voorstellen wat het is als er iemand niet meer is.

Ik hoop dat dit vers uit psalm 34 vers 5 je mag bemoedigen en inspireren om de leegte en de angsten een plaatsje te geven. "Heb je hulp nodig om angst te overwinnen? 'Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees'

Ik bid en hoop dat door dit vers je gedachten mogen terecht komen bij God de vader en dat je net als die man uit het Marcus evangelie mag zeggen: (Marcus 9 vers 24) Toen zei Jezus tegen hem: 'Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.' Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Zo mogen we gelukkig ook uit zien naar het licht wat we na het afsluiten van het kerkelijk jaar mogen begroeten. Advent, zoals de boodschap luidt in 1 Johannes vers 4 en 5 "In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen". Zo bid en geloof ik, dat wat er ook gebeurd als Jezus centraal mag staan in je leven zie je altijd een venster open gaan, ook in de donkerste nacht. Voor een ieder bid ik, voel je geborgen veilig in Zijn armen.

Ouderling Hugo Snaaijer

PASTO(P)RAAT

We zijn inmiddels aan het winterseizoen begonnen. Maar toch loopt in de kerk het jaar niet gelijk met het kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint op de eerste Adventzondag. Voor het winterseizoen zijn weer allerlei activiteiten gepland om het gemeentelieven op te bouwen. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de erediensten en een voltallige kerkenraad.

Verkiezing ambtsdragers.

Allereerst zijn we bezig met de ambtsdragers verkiezing. Op dit moment is de eerste verkiezingsronde achter de rug en heeft Elleke Smit-Bom aangegeven dat zij zich beschikbaar stelt voor het ambt van ouderling. Daar zijn wij heel blij mee en we wensen haar Gods zegen toe in het vervullen van haar ambt. We hopen dat er bij een volgende verkiezingsronde nog enkele gemeenteleden zich beschikbaar willen stellen om de opengevallen plaatsen in te nemen. We zoeken nu nog 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters. Laten we met elkaar bidden dat deze vacatures opgevuld mogen worden.

Dankdag voor gewas en arbeid.

Op woensdag 1 november hopen we Dankdag voor gewas en arbeid te vieren. Ondanks dat er veel narigheid en verdriet in de wereld is, hebben we ook veel redenen om God te danken voor al het goede wat we in het afgelopen jaar uit Zijn hand mochten ontvangen.

In de middag, aanvang 14.30 uur, wordt er een kinderdankdienst gehouden waarin ds. Marianna van de Graaf uit Maasdam hoopt voor te gaan. We hopen dat er veel kinderen in deze dienst aanwezig zullen zijn.

Om 19.30 uur hoopt ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee de dienst te leiden. U bent van harte welkom.

Eeuwigheids-en Vreugdezondag.

Aan het einde van het Kerkelijk jaar, op 26 november, herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. In eerbied zullen hun

namen genoemd worden. De familie van de overledenen ontvangen een uitnodiging om in de dienst aanwezig te zijn. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Hoeksteen.

Een week later, 3 december, eerste Adventzondag, begint het nieuwe kerkelijk seizoen. Op deze zondag vieren wij in dankbaarheid de blijde momenten van het afgelopen jaar. Dan moeten wij denken aan: Doop, Belijdenis, Huwelijk en Huwelijksjubilea en de jongeren die hun examens hebben behaald. Ook voor deze dienst worden familieleden uitgenodigd. Ook na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerstmusical.

Omdat er weinig kinderen op de Zondagsschool zitten is er besloten om dit jaar het kinderkerstfeest anders te doen en de gehele gemeente bij het kerstfeest te betrekken. Hiervoor was gekozen voor de musical "Het licht uit Bethlehem". Voor oud en jong was er een rol in de musical weggelegd. Regelmatig hebben wij een oproep geplaatst maar helaas waren er te weinig aanmeldingen. Op het moment waarop ik dit stukje schrijf zijn er onvoldoende aanmeldingen en daarom kunnen we het niet door laten gaan. We hopen dat het volgend jaar wel gaat lukken.

Hartelijke groet,
Atie Meijer (scriba)

DIACONIE

Bekercollecte Heilig Avondmaal 12 november

De bekercollecte voor het Heilig Avondmaal is bestemd voor Woord en Daad project Familles Fortes in Benin. Samen met 5 andere kerken uit de Hoeksche Waard zal onze gemeente een diaconaal project van Woord en Daad (financieel) ondersteunen. We zijn hiermee gestart in 2022 en hebben ook onze steun toegezegd voor de komende 2 jaar. De andere betrokken gemeenten zijn: Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland, Protestantse Gemeente Mijsheerenland,

Christelijke Gereformeerde Kerk Oud-Beijerland, Hervormde Gemeente Oud-Beijerland en Hervormde Gemeente Klaaswaal

We vinden het mooi om samen met diverse buurgemeenten invulling te geven aan het wereldwijde diaconaat. Er wordt nog verder nagedacht over mogelijkheden om dit gezamenlijk verder invulling te geven. We hebben samen gekozen voor een project in noord-Benin, met de naam Familles Fortes.

Gemeenschap

Samen met de lokale bevolking werkt Woord en Daad in Sinendé aan de toekomst van de gemeenschap. Met als doel een gemeenschap van sterke gezinnen, of zoals ze dat in het Frans zeggen: Familles Fortes. Er is aandacht voor zowel kinderen als volwassenen, waarbij we insteken op agrarische trainingen en verbetering van het onderwijs.

In het project worden 3.000 boeren ondersteund. Zij krijgen een training in efficiëntere landbouwmethoden. Daardoor stijgt de productie. Maar er wordt ook gekeken waar de economische kansen liggen voor hun gewassen. In de dorpen worden spaargroepen opgezet. Daarmee kunnen de boeren een deel van hun winst wegzetten als spaargeld om op termijn investeringen te kunnen doen of om onverwachte (medische) kosten te dekken.

Onderwijskwaliteit

Toegang tot onderwijs is belangrijk, maar daarmee is het doel niet bereikt. De kwaliteit van het onderwijs bepaalt uiteindelijk of de kinderen hun talenten ontwikkelen. Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs op scholen in de regio. Op school worden de docenten ondersteund en toegerust zodat ze in staat zijn om goed les te geven. Ondernemerschap is één van de belangrijke aspecten van het onderwijs. De faciliteiten op de scholen laten vaak te wensen over, daarom worden die ook aangepakt. De scholen worden schoner, veiliger en aantrekkelijker voor de kinderen. Ook in de keukens, waar dagelijks een maaltijd voor de kinderen wordt bereid, wordt schoner gewerkt en er komt een goede drinkwatervoorziening.

Moedercomités

Ook ouders spelen een belangrijke rol. De moeders van de kinderen vormen samen een moedercomité. Zij stimuleren dat alle kinderen, ook meisjes, naar school gaan.

Als meisjes thuisblijven, bezoeken de comités de ouders om hen te stimuleren hun dochter naar school te laten gaan. Na schooltijd gaan de kinderen van de hogere klassen naar de schoolclub. Ze krijgen daar handvaardigheid en leren hun eigen mini-bedrijfje op te zetten. De moedercomités organiseren ook studieclubs, waar de leerlingen hun huiswerk kunnen maken en geholpen worden met leren.

Kerstmiddag 13 december

Op woensdagmiddag 13 december van 14:00 – 16:00 uur organiseren we een kerstmiddag. We starten met een korte kerstviering in de kerk en gaan daarna naar de Hoeksteen om gezellig met elkaar koffie te drinken met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom. Alle gemeenteleden van 80 jaar of ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Vervoer van en naar de kerk en de Hoeksteen is mogelijk. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Bruiloft Allan en Anastasia

Op 23 oktober jl. zijn Allan en Anastasia getrouwd op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. 's Avonds hebben wij hun bruiloft gevierd met vrienden en collega's.

Het was een prachtige dag met een stralende bruid en bruidegom. We zijn dankbaar om te zien hoe dit gezin zich in een jaar tijd ontwikkeld heeft en haar draai heeft gevonden in Puttershoek.

We wensen hen Gods Zegen toe in hun huwelijk en gezin.

Namens de diaconie
Leonie Dekkers



PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen. Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

COMMISSIE REGULIERE DIENSTEN

Vanaf 25 oktober 2022 bestaat er een commissie die op een meer structurele wijze moet gaan meewerken aan de invulling van een aantal erediensten binnen onze gemeente. Deze commissie wordt genoemd: Commissie Reguliere erediensten. De commissie is ingesteld door de kerkenraad.

Ten aanzien van de erediensten zijn er in een enquête onder gemeenteleden een flink aantal aspecten naar voren gekomen die de gemeente van belang vond om meer aandacht aan te besteden. De commissie moet dit vormgeven. Op dit moment bestaat de commissie uit Jolande Kornaat (voorzitter), Leen Spaans, Elleke Smit, Norali Smit, Lianne Brussé, Joost de Haan, Nienke Hoek en Bart Dorsman (secretaris).

Er zijn voor de rest van het jaar nog een aantal diensten die voor de invulling aan de commissie zijn toevertrouwd. Op 5 november en 10 december is er een Tiener nevendienst. Op 26 november is er de Eeuwigheidszondag. We willen dan weer stilstaan bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. De nabestaanden krijgen voor deze dienst een uitnodiging met het verzoek om een voor hen belangrijk lied in te brengen. Op 3 december is er de Vreugdezondag. We vieren

dan bijzondere (kerkelijke) momenten, zoals een huwelijk en huwelijks jubilea, geslaagden, de doop en belijdenis afleggen. Betrokkenen krijgen ook hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Op 24 december houden we de Kerstavonddienst. Deze dienst begint weer om 20.30 uur. Het koor Kairos verleent haar medewerking aan deze dienst. We sluiten deze dienst weer gezellig met elkaar af rondom de vuurkorf op het kerkplein met warme chocolademelk en glühwein.

Een terugblik. We mogen terugzien op goede diensten die we als commissie in het 1^e deel van het kerkelijk jaar mochten meehelpen in de vormgeving. De Tienernevendiensten slaan goed aan, met een wisselend aantal deelnemers. Er is een app-groepje gevormd, waarin de deelnemers contact met elkaar houden. Joost de Haan, Jacolien Hoek en Corstiaan Dekkers faciliteren de bijeenkomsten. Op 10 september hadden we de startzondag met als thema: Kom ga mee. De band Nazareth (NZRTH) speelde mooie liederen. Deze dienst was georganiseerd door de jongere leden van onze commissie. De jeugd was verder goed vertegenwoordigd in de dienst.

Op 1 oktober hadden we het koperensemble onder leiding van Nico van Oudheusden. We hadden een mooie dienst van lofprijzing met elkaar, waarin we duidelijk konden horen dat kerkmuziek en koper bij elkaar horen.

Op 15 oktober mochten we het koor van Hans Viskil verwelkomen. De stevige



mannenstemmen maakten het zingen van de gemeente (zeker bij de bekende OTH liederen) tot een warm en vol geluid. Op 22 oktober hielden we een preekabespreking. Ds. Bijl uit Strijen was als invaller bereid om ons hierbij te helpen. Hij preekte over Psalm 8. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel

de aarde. En het door de psalmist gestelde: de mens, U hebt hem bijna een god gemaakt. Aan de hand van God als de Schepper uit de chaos en de onderhouder van de wereld kwamen we in ons nagesprek bij aspecten als de mens een filiaal/verlengstuk van God, de mens als lichtdrager van Jezus als het licht der wereld, Jezus mens en God of mens zoals God bedoeld heeft?, hoe blijven wij onze beperktheden zien? (rust nemen en de schepping om je heen zien en zo je afhankelijkheid ervaren), hoe komen we in een proces van heiliging? (leven zoals Jezus het bedoeld heeft) en hoe houden we dit vol? (door geloofscontacten, zoals deze preek nabespreking), de persoonlijke relatie met God door de Heilige Geest in het OT en NT, het begrip Shalom (niet alleen vrede als het afwezig zijn van oorlog, maar het veel bredere begrip 'heelmaking', ook tussen God en mens) en het meervoud van Elohiem (god of goden; in de schepping: laat ons mensen maken...). Ook deze keer weer bijzonder om zo met elkaar over ons geloof te spreken. We hopen als commissie dat u onze inbreng op prijs stelt. Als er suggesties of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd bij iemand van de commissie kwijt.

Bart Dorsman – secretaris

ZWO NIEUWS

Voedselkastje

Onder het motto Neem wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen zijn we vorig jaar gestart met een Voedselkastje, het kastje is geplaatst nabij de garage aan de magnoliastraat 34

Na een voorzichtig begin kunnen we nu zeggen dat er flink gebruik van wordt gemaakt. Het kastje is aan vervanging toe.

Omdat we verwachten dat de stille armoede in de toekomst niet minder zal worden hebben we als ZWO besloten om hier mee door te gaan.

Via een landelijk initiatief hebben we een geschikt model gevonden dat bestand is tegen onze weersomstandigheden en wordt gemaakt door mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. De kosten bedragen € 160

De opbrengst van de ZWO collecte van 8 oktober bedraagt €130,25 en zal hieraan worden besteed.

Wij zijn blij dat zovelen het kastje hebben gevonden. Helaas wordt er nog veel aangeboden wat over de datum is, wij verzoeken u daarom om alleen producten in te leveren die nog houdbaar zijn.

Etentje voor ds. Vogelaar

Op 18 november willen we als ZWO commissie een Indonesische maaltijd organiseren. Dit ter ondersteuning voor het werk van ds. Vogelaar.

De fam. Vogelaar heeft besloten op hun werk in Sulawesi met 2 tot 4 jaar te verlengen

De kosten voor dit 3 gangenmenu bedragen 10 euro

We hopen op een goede opkomst en een gezellige maaltijd met elkaar.

Dieet wensen graag doorgeven bij aanmelding.

Inloop vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur

Locatie: de hoeksteen in Puttershoek. U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Cockie Snaaijer Email csnaaijer@gmail.com tel.: 0796764083

Tineke van Horssen tvanhorssen2009@hotmail.com

SMAKELIJK ETEN+

Als u dit stukje leest is de tweede avond van Smakelijk Eten + alweer achter de rug.

We zijn met veel plezier en energie gestart in dit nieuwe seizoen en kunnen u nu al

de datum geven voor de maaltijd-avond in november. Die zal op 23 november zijn

en we hopen dan weer vele bekende en ook nieuwe gasten te kunnen begroeten.

Ook hebben we binnen de werkgroep al gesproken over de laatste feestelijke

maaltijd van 2023. Die zal net als vorig jaar weer tussen Kerst en Oud-en-Nieuw

plaatsvinden en wel op donderdag 28 december.

Kortom er staat aardig wat op de planning.

Voor mensen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan de avonden:

Locatie: De Hoeksteen Aanvangstijd: inloop vanaf 16.30 uur en 17.30 uur aan tafel

Kosten: 4 euro p.p.

groet namens de werkgroep SMAKELIJK ETEN +,

Cobi Kuipers

BIJEENKOMST OVER TROOSTEN EN VERDRIET

Op maandagavond 27 november is er o.l.v. ds. Marianna van de Graaf een bijeenkomst over troosten en verdriet. N.a.v. het boekje 'Over troosten en verdriet' van dr. Wim ter Horst. Voor iedereen die in de 3 PKN-gemeentes van Puttershoek en Maasdam betrokken is bij het pastoraat in de gemeente en voor alle anderen die zijn geïnteresseerd in dit onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen.

Verdriet hebben is vaak een eenzaam gebeuren. Of dat nu verdriet is over iemand die is overleden of bijvoorbeeld over het verlies van je baan, je scheiding of over dingen die je niet meer kunt. Je situatie en dus ook je verdriet is altijd uniek; wie begrijpt het echt? Mensen die zouden willen troosten hebben het ook vaak moeilijk. Troost willen bieden kan een machteloos gevoel geven: wat kun je doen? Soms weet je niet wat je moet doen, soms durf je misschien niet veel te doen, soms doe je ontzettend je best maar lijkt alles verkeerd te zijn. Lijden – wat voor lijden dan ook - is zwaar én ook troost geven aan anderen is vaak ontzettend moeilijk.

Deze avond gaat het over 'troost zoeken en troost bieden'. Over wat troostzoekers en troostbieders in de weg kan staan om elkaar te vinden. En over wat je kunt doen als troost-zoeker en als troost-bieder. Hoe ga je met verdriet om? Hoe kun je troost bieden en hoe kun je troost ontvangen? Het gaat over dingen waarvan we misschien zeggen: o ja! Omdat we dat al weten. Maar ook omdat het goed is om elkaar te herinneren aan dingen die we diep van binnen wel weten, maar die we in de praktijk zo vaak vergeten. Misschien zijn er nieuwe gezichtspunten, eye-openers, als het gaat om troosten en verdriet. Dingen waarmee we verder kunnen, als troostzoekers en als troostbieders.

We komen samen in gebouw 'De Hoeksteen' aan het Kerkplein in Puttershoek. Aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden bij ds. Marianna is fijn i.v.m. de organisatie (mhvdgraaf@hetnet.nl, 078-7857881), maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom.

GELOOF EN DEMENTIE

Op dinsdagavond 21 november is er een themabijeenkomst over Geloof en Dementie o.l.v. ds. Jantine van der Kooij, predikant/geestelijk verzorger in Zorgwaard, dhr. Albert Boeijenga, voormalig huisarts gespecialiseerd in dementie, en ds. Marianna van de Graaf.

Onder het motto '*Het hart wordt niet dement*', is het streven dat we na afloop anders kijken naar mensen met dementie. Dingen die aan de orde komen zijn: wat gaat er mis in het brein van mensen met dementie en hoe kunnen we daarmee omgaan? Wat zijn praktische handvatten, de do's en de don'ts? Hoe werkt het geloof voor mensen met dementie?

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van de gereformeerde kerk te Puttershoek, Rembrandstraat 1. Aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is de deur open en staan koffie en thee klaar.

Vooraf aanmelden bij ds. Marianna is fijn i.v.m. de organisatie (mhvdgraaf@hetnet.nl, 078-7857881), maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom.

Komende themabijeenkomsten

Op dinsdag 23 januari 2024 is er in het Ontmoetingscentrum te Maasdam een bijeenkomst over de inzet van proefdieren o.l.v. dhr. Jan van der Star en ds. Marianna van de Graaf. Noteer het vast in uw agenda!

In het eerste kwartaal van 2024 zal er ook een themabijeenkomst zijn over palliatieve zorg o.l.v. medewerkers uit hospice Hoeksche Waard. De datum daarvan is nog niet bekend.

BERICHT VAN FRANK EN ESTHER UIT MALAWI

Beste gemeente,

Wanneer u dit leest zitten wij drie maanden in Malawi. Er is veel gebeurd sinds de vorige keer dat we schreven. We beleven veel mooie dingen, zoals een hardloophwedstrijd in Zomba, een weekendje kamperen en een dag zwemmen in de Mbyia Pools. Helaas zijn er ook minder leuke kanten aan in een ver land zitten. Franks opa is onlangs plotseling overleden. We vonden het erg lastig om niet bij familie te kunnen zijn. Het was fijn dat we de rouwdienst goed konden volgen via een livestream en dat we konden bellen met familie.

Na dit verdrietige nieuws gingen we al snel op huwelijksreis. We hebben bijna drie weken rondgereisd in Malawi, waarbij we veel hebben gezien van dit prachtige land. Echt een aanrader om eens op vakantie te gaan naar Malawi! Op janssensinmalawi.reismee.nl kunt u meer lezen en zien over onze vakantie.

Nu zijn we weer aan het werk: Frank in en om het ziekenhuis, en Esther in de klas. Frank heeft besloten drie dagen voor het ziekenhuis te werken, de overige twee dagen kan hij een klus doen voor World Servants. Zo kan hij alle dagen goed vullen.

We genieten enorm, maar hebben soms ook moeilijke momenten waarin we naar de luxe van Nederland verlangen, en met name onze familie en vrienden missen.

Dank voor uw meeleven en gebed.

Groeten,

Frank en Esther



VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:

Mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

Dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

CADEAU

Een jongen bereidde zich voor om af te studeren. Al maanden bewonderde hij een blitse sportauto in de showroom van een dealer in het dorp. Omdat hij wist dat zijn vader zoiets wel kon betalen, vertelde hij hem dat zo'n auto het mooiste cadeau was wat hij voor zijn afstuderen kon krijgen. Zou zijn vader erop ingaan?

De dag na het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn werkkamer te komen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij op zijn zoon was en hoeveel hij van hem hield. Hij gaf hem toen een prachtig ingepakt doosje. Nerveus en nieuwsgierig maakte de jongen het pakje open en vond een prachtige, in leer gebonden Bijbel. Teleurgesteld en boos keek hij zijn vader aan en zei: "Je bulkt van het geld en je koopt alleen een bijbel voor me?!" Hij vloog nijdig het huis uit, het boek achterlatend. Tussen zijn vader en hem kwam het niet meer goed.

Jaren gingen voorbij. De jongen had zich intussen opgewerkt tot een succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een gelukkig gezin. Op een gegeven moment realiseerde hij zich dat zijn vader inmiddels wel oud moest zijn en dat hij hem nu toch maar eens moest gaan opzoeken.

Sinds de dag dat hij na zijn afstuderen boos vertrok, had hij hem niet meer gezien. Maar voordat het hem lukte om dat te doen, kreeg hij een brief met het bericht van het overlijden van zijn vader. Een week later volgde een schrijven van de notaris waarin stond dat zijn vader al zijn bezittingen aan zijn zoon had nagelaten. Hij moest onmiddellijk naar het huis van zijn vader komen om zaken te regelen. Toen hij daar aankwam, werd hij plotseling overmand door verdriet en spijt. Was hij destijds niet al te onbesuisd geweest en te koppig gebleven? Steeds gedacht dat hij het nog weleens goed zou gaan maken, maar nu even nog niet...? Een week later begon hij de belangrijkste papieren van zijn vader uit te zoeken en daarbij viel zijn oog op een nog nieuw uitzijnde bijbel, die er nog precies zo lag als hij hem jaren geleden had neergegooid. Met tranen in de ogen opende hij de bijbel en begon er in te bladeren. Terwijl hij las, viel er een sleutel uit een enveloppe die achter in de bijbel met plakband was vastgeplakt. Er zat een label aan met de naam van de dealer. De dealer die de sportwagen verkocht die hij destijds zo graag wilde hebben. Op het label stond de datum van zijn afstuderen en de woorden... "reeds betaald". Hoe vaak lopen wij Gods zegeningen mis omdat ze niet verpakt zijn op de manier zo als wij zouden willen of verwachten?

Rokus Baan

Cadeau(tje) voor Zimbabwe

De inflatie in Zimbabwe is nog steeds torenhoog. Geld voor kalenders en agenda's is er niet. Heeft u deze over, wilt u ze dan afgeven aan de koster of bij mij? Wij zorgen er voor dat ze op de juiste plaatsen terecht komen.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank!

Rokus Baan



Woordzoeker 2 - Brood

L Y N E Z J I R G G
F V V W Q J Y A N Y
L Z G I D G B V E B
P E O I V O L X D P
U D W U S R O E E K
U I M Z T T E A N X
N K E R N G M T K R
J I E O M E P O A V
Z Z L E M E V Z A W
W H Q P W D O O R B

Brood Deegtrog Water Gist Zout
Bloem Meel Kneden Rijzen Oven

OP WEG MET
JOZEF EN MARIA

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus september 2023			
03-09	week 36 CvK	€	440,60
10-09	week 37 CvK	€	265,60
17-09	week 38 CvK	€	228,80
24-09	week 39 CvK	€	226,40
Deurbussen:			
	ZWO/sept. + app	€	109,25
	Jeugdwerk/sept. + app	€	58,45
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/sept. 2023			
	Kerk	€	80,00
	Zondagsschool 10/9	€	182,50
	HA/Open Doors 17/9	€	710,25
	HA.Open Door HtH 1/10	€	100,00
	Diaconie 29/09	€	275,00
	Verj.fonds sept.	€	52,50
	Hulpf. mw. De Jonge	€	25,00
	Proj. ds Vogelaar	€	65,00
	Baken achter de Dijk	€	40,00
Kerkebalans:			
	Toezeggingen 2023	€	82.379,91
	Reeds ontvangen 2023	€	66.918,12
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek			

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen



Mannenzanggroep In Zijn Liefde dienst 15 okt 2023

*Strijens Christelijk Gemengd Koor
en
Christelijk Gemengde Zangvereniging Asaf*

o.l.v. Johan den Hoedt

Thema: *Vrede*

18 november 2023

Grote of St. Lambertuskerk te Strijen

Medewerkenden:

Bert Kruis	- Orgel
Jan Peter Teeuw	- Vleugel
Jeanette Jelier-den Hoedt	- Fluit
Diana Abspoel	- Hobo

Kaarten à 12,50 zijn verkrijgbaar bij:

Hannie Gelderblom	☎ 078-6742425
Nel van den Bergh	☎ 06-1072 9278

Kerk open: 18.45 u. Aanvang: 19.30 u.